
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



april - mei
2024

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Paasontbijt	5
Persoonlijke berichten	6
Werken in de Gemeente	7
Van het secretariaat.....	9
Wijziging adressenbestand.....	10
Uitnodiging Gemeentevergadering	11
Paas dankoffer 2024	12
Zondagsschool	13
Veertigdagenproject 2024	13
Vrouwencontact.....	14
Johannes de Heer-zangdienst op 17 maart	15
ArendState zoekt vrijwilligers en medewerkers	16
House of Joy opent in Assen.....	17
Foto's van toen	19
Berichten van Unie-ABC	20
Bezoekers blij met Duurzaamheidsfestival.....	22
Hulp voor kerkvergroeners	23
Berichten van het Bijbelgenootschap	24
Activiteiten in de Componist	25
Diensten	26
Andere bijeenkomsten	30
De verjaardagskalender	30
Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen	31

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 12 mei. Inleveren kopij tot 10 dagen voor verschijnen: uiterlijk donderdag 2 mei. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

In de brief aan de Romeinen 8:18 schrijft de apostel Paulus *“Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard”*. Wat een geweldig toekomst perspectief wordt ons hier door Paulus aangereikt.

Wij mogen als kinderen van onze Here Jezus die hem/haar in zijn leven heeft ontvangen en in zijn naam geloven een geweldige toekomst tegemoet zien. In Marcus 12:25 spreekt Jezus van de opstanding uit de doden waarin wij zullen zijn als engelen in de hemel. Maar dat alles is gebaseerd op de toekomst, het leven na dit aardse leven.

In dit aards bestaan, wat wij als mensen ervaren, overkomt ons alles wat te maken heeft met de zondeval. De schepping die God zo intens geweldig heeft neergezet is beschadigd doordat de mens zich niet aan Gods geboden kon houden.

En dat is vandaag de dag niet anders. Of we nu kinderen van de Heer zijn of niet we gaan allemaal wel eens in de fout. En als wij ons in Adam of Eva's plaats zouden bevinden maakten wij onherroepelijk dezelfde fout. Wat we als mens dan ook absoluut niet moeten doen, is ons lijden in de zonde, op Adam en Eva duperen.

Wij zijn immers diezelfde schepselen van God met diezelfde eigen verantwoordelijkheid. Het aards bestaan kan ons soms zwaar vallen vooral als we te kampen krijgen met ziekte, naar de mens gesproken zelfs ongeneeslijke ziekte, of lijden in geestelijke zin. We hebben te maken met sterfte die voor ons onbegrijpelijk is. In het lijden dat we ondergaan is het vaak moeilijk om omhoog te kijken, over de grenzen van ons leven, naar een geweldige toekomst als engel in Gods koninkrijk.



In het Nieuwe testament zegt Jacobus in het eerste hoofdstuk, doorsta de beproevingen en God heeft een geweldige toekomst voor je weggelegd. Wanneer we naar de persoon van Job kijken dan is het eerste wat ons opvalt de enorme lijdensweg die hij moet ondervinden. Maar als we doorlezen dan

komen we tot de ontdekking dat Job dat niet alleen ondergaat maar dat God aan zijn zijde blijft. We leren heel duidelijk uit dit boek dat de duivel zijn gang gaat in Jobs leven maar niet over de grenzen van Gods wil.

De Heer regeert in ieders leven Hij is de Alfa en de Omega van ons bestaan en van ons menselijk wezen. Als we die grote “waarom” vraag in ons leven aan God stellen laten we dan niet de plaats van God in nemen door zelf het antwoord, “daarom” neer te leggen, Maar laten we met die grote waarom-vragen aan God zelf vragen of Hij tot zijn doel wil komen in ons leven op Zijn manier en op Zijn tijd.

>>

<<

We mogen, uit Jobs voorbeeld, en moeten in principe zelfs naar God toe bekennen, dat Hij het is die alle rechten van ons kan opeisen en dat wij ons leven aan Hem moeten overgeven. We moeten ons zelf absoluut geen vergeldingsvragen gaan stellen: waarom ik, en waarom op deze manier. Alhoewel het menselijk is om zo te reageren zetten we ons daarbij op Gods troon en dat is nu juist de overgave en vertrouwen die we in de handen van onze Heer mogen leggen.

In 1 Petrus 5:7 kunnen we lezen dat we al onze zorgen op Hem mogen wentelen, want wij liggen na Hem na aan het hart.

*Jullie broeder in Jezus Christus,
Huib de Groot.*

Aandacht voor elkaar

Lieve mensen,

Regelmatig hoor ik van voorgangers, dat ze het zo mooi vinden dat wij zo betrokken zijn bij elkaar ... dat is natuurlijk het voordeel van een kleine gemeente! Als er elke zondag 300 mensen komen, is het veel lastiger om een band op te bouwen ... Fijn om die betrokkenheid te voelen en ook te delen met iedereen ... vandaar deze rubriek: *Aandacht voor elkaar!!*

De afgelopen maand waren er helaas weer velen die aandacht nodig hadden...

♥ br. Anne Duursema lag weer even in het ziekenhuis; zijn situatie geeft veel reden tot zorg, maar hij (en ook Jenny) blijven er vrij optimistisch onder ... dat is een zegen!

♥ bij zr. Roelie Dikkens werd helaas weer borstkanker geconstateerd; tevens kwamen er diverse andere nare kwalen bij, zoals blaasontsteking; ook haar situatie geeft veel reden tot zorg. We worden goed op de hoogte gehouden via haar dochter en die verzoekt ook om rust voor haar moeder; niet te veel bezoek (*graag eerst overleg*) en niet te veel telefoon ... een kaart is altijd goed!!

♥ Petra had helaas ook diverse ongemakken, maar onderzoeken hebben, tot op heden, nog niets opgeleverd ... maar er kwam nog iets anders op haar pad; bij Daniëla is waarschijnlijk een vleesboom of poliep gevonden in de baarmoeder; onderzoeken zullen volgen en ook waarschijnlijk een operatie ... voor Petra veel sterkte met het haar voorbereiden op een dergelijke ingreep ...

♥ Wietze had een klein ongemak ... een staaroperatie aan het tweede oog; deze is goed gelukt dus reden voor dankbaarheid ...

♥ diezelfde dankbaarheid gold ook voor zr. Wietske Moddejonge; het plekje op haar rug dat weggehaald is, bleek nu helemaal schoon te zijn ... fantastisch!!

♥ ook met br. Hans Romijn gaat het, naar omstandigheden, redelijk; het blijft een bron van zorg maar als het gaat zoals tot nu toe, mag hij niet mopperen (doet hij dan ook niet ...)



♥ zr. Anja van Duivendijk is nog steeds herstellende van een val een paar weken geleden; ze heeft haar been flink geblesseerd zodat fietsen niet mogelijk was; ook in en uit een auto was toen niet haalbaar; we misten haar lange tijd in de diensten. Maar inmiddels was ze er weer; het gaat weer beter.

♥ de broeders Aeilkema en Wijnstra wachten op een oproep vanuit het ziekenhuis; voor beide broeders veel geduld en sterkte toegewenst!! Bob Wijnstra heeft inmiddels uitnodigingen gekregen voor een serie onderzoeken.

♥ met diverse mensen gaat het op en af; ik noem hierbij zr. Diana Bakker; zr. Thea Zuidema en zr. Gea Buwalda ... de ene dag gaat het beter dan de andere; ook voor hen veel geduld en sterkte!!

♥ Bert en Aly zijn weer grootouders geworden; Karin en Hein kregen een prachtige zoon met de naam Ben. Gelukkig ging, na een zware bevalling, alles toch goed en konden moeder en kind weer naar huis; ze hebben beiden nog wel rust nodig, maar ... u weet het ... een kaartje is altijd leuk!!

Tot zover weer deze maand de namen ... en u weet het ... een kaartje is altijd leuk en gebed is steeds nodig ...!! Gods zegen toegewenst voor een ieder!!

Liefs van

Anke Gorter



Paasontbijt

Op zondag 31 maart – eerste Paasdag – is er weer ons Paasontbijt. Als een mix van viering en traditie begint onze paasochtend in de gemeente door met elkaar een gezamenlijk ontbijt te nuttigen; uiteraard met lekkere broodjes; goed beleg en niet te vergeten een eitje!

Daarbij natuurlijk ook iets te drinken, zodat we na een compleet ontbijt de feestelijke Paasdienst kunnen vieren.

Om een idee te krijgen voor hoeveel mensen er moet worden ingekocht, wordt gevraagd u even aan te melden; daarvoor ligt een lijst in de kerk of geef het even door aan Anke Gorter of Petra Wilhelmus; ook speciale wensen kunt u aan hen doorgeven.

Het Paasontbijt op zondag 31 maart begint dus om half tien; voorafgaand aan onze dienst.

Persoonlijke berichten

Geboortebericht

Bedankt voor de vele kaartjes en berichtjes die we hebben gehad na de geboorte van onze zoon

Ben Keïn de Vries Middelkamp.

Het gaat goed met ons drietjes en Ben groeit als kool!



Ben is met zijn roepnaam ook vernoemd naar zijn opa's Bert en Henk.

En met Keïn (*foenetisch; Kee-jin*) vernoemd naar mama en papa.

We hebben het na een lange en pittige bevalling even rustig aan gedaan met bezoek, maar we zullen nog wat kraambezoekjes plannen. En komen binnenkort zeker een keertje met hem langs op een zondag!

*Groetjes
Karin, Hein en Ben*



Het begin van een nieuw leven
Zo mooi, lief en klein
Het is niet te omschrijven
Hoe blij we met jou zijn



Werken in de Gemeente

Kortgeleden kwam ik een boekje tegen dat mij herinnerde aan een gebeurtenis uit mijn leven in de zeventiger jaren. Het heeft mij de laatste week behoorlijk bezig gehouden, zeker ook door de beelden van de opening van het Holocaust-museum in Amsterdam.

In 1972 ging ik -als dienstweigeraar- werken bij de Kinderpsychiatrie in Groningen. Ik werd ingewerkt door een collega. Hij leidde mij rond. Bij de slaapkamers van de kinderen zei hij dat die 's morgens aangeveegd moesten worden.

“Ach”, zei hij, “het hoeft niet helemaal zo precies hoor. Veeg het maar gewoon onder de bedden.” Hij heette Alex Aronson. Een man met een grote bril en een baard en zwart haar. Een goedlachse collega. Een paar maand heb ik met hem samengewerkt en toen nam hij ontslag. Hij had het plan om kinderen te gaan helpen in Koerdistan. Daarvoor had hij een oude Mercedes gekocht die omgebouwd was tot ambulance. Zo'n idealist was hij altijd al geweest. Eerder had hij reizen gemaakt naar India om daar moeder Teresa te helpen. Ook was hij naar Albert Schweitzer in Lambaréné geweest. En zelfs had hij in Amerika. Martin Luther King jr. ontmoet, onze beroemde Baptisten dominee. Alex was niet alleen een bereisd man, maar vooral ook begaan met kinderen in nood. Toen ik zijn levensverhaal las, begon ik te begrijpen waarom.

Alex werd geboren in een Joods gezin in 1934 in Amsterdam. Op 3-jarige leeftijd scheidden zijn ouders. Toen hij 6 jaar oud was vielen de Duitsers ons land binnen en in het laatste jaar van de oorlog –hij was toen 10 jaar oud- werden hij en zijn moeder opgepakt en naar kamp Westerbork gebracht en vervolgens naar het concentratiekamp Bergen-Belsen. Velen waren er ziek en de uitputting nabij en ook Alex kreeg er vlektyfus en hoge koorts. In april 1945 werd het kamp ontruimd toen de Amerikanen in aantocht waren. In twee treinen reden ze dagenlang door Duitsland maar nergens waren ze welkom omdat er veel ziektes aan boord waren. Alex en z'n moeder, beiden ziek, reden zo 14 dagen lang in Duitsland rond, totdat de Russen de trein tegenhielden en ze uiteindelijk onderdak vonden bij een boer.

In 1945 werd Alex weer ziek en opgenomen in Davos om te herstellen van tuberculose. Daarna ging hij terug naar Amsterdam en besloot in Engeland een verpleegopleiding te gaan volgen. Daarna begonnen zijn reizen. Een tijdlang ging hij werken in een kibboets in Israël en kreeg daar ook nog een opleiding en daarna maakte hij diverse reizen.

Toen hij in 1974 in het grensgebied van Irak en Iran aankwam trof hij een onoverzichtelijke situatie aan. Hij probeerde de Koerden bij te staan, maar werd in 1975 aangehouden door een patrouille van het Iraakse leger. Omdat hij Jood was, werd hij naar Bagdad overgebracht, verhoord en uiteindelijk veroordeeld omdat de Irakezen vermoedden dat hij een Joodse spion was. In 1975 is hij in het centrum van Bagdad opgehangen.



Ik weet nog dat ik het bericht in de krant las, maar kon het eerst niet geloven. Alex, die aardige man waarmee ik gewerkt had opgehangen in Bagdad? Dat deze Alex Aronson een spion zou kunnen zijn wilde er bij mij niet in. Ik vond hem een wat naïeve, maar vriendelijke man die de wereld wilde verbeteren door mensen in nood te helpen. In het boekje kwam ik een foto tegen van de grafzerk op de Joodse begraafplaats Muiderberg. Hij is daar in 1976 herbegraven. En mij trof de tekst op de grafsteen:

Zacharias 4:6

..Niet door Macht en niet door Geweld alleen door mijn Geest...

Zo'n tekst krijgt - voor mij in ieder geval - een bijzondere betekenis. Alex was een mens die zelf veel geleden heeft van de duistere machten en van het geweld. Een mens die probeerde goed te zijn voor kinderen. Hij had ontdekt dat het toch gaat om andere dingen in het leven dan macht en geweld. Voor mij, gewetensbezwaarde militaire dienst, is het een bevestiging van wat Jezus mij leerde. Het leert mij dat mensen in nood, kinderen in het bijzonder, geholpen moeten worden! Dat is wat God van ons/mij wil. Alex wist dat als Jood en wij weten dat als christenen.



Jezus heeft ons dat geleerd in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. – een Palestijn zullen sommigen misschien nu denken - Wie is je naaste? Of beter gezegd: Voor wie ben jij, voor wie ben ik de naaste?

De tekst in Zacharias maakt ons bescheiden. Ga niet denken dat het allemaal door jouw inspanningen voor elkaar komt of zal komen. We leven in onze tijd in het 'doe-denken'. En zelfs in de kerk is er zo'n tendens. Maar de bijbel leert ons juist dat we geduld moeten hebben. Op Gods tijd zal de wereld veranderen. Fundamenteel veranderen. Niet door onze werken, door ons doen zal het koninkrijk gerealiseerd worden, maar door God zelf. Ook al denken we dat we machtig en sterk zijn. God zal zijn werk in deze wereld voltooien door zijn Geest!

Als we wijze mensen zijn dan hebben we in de loop van het leven geleerd, dat we eigenlijk niet zoveel uit onszelf kunnen. Wij zijn beperkte mensen. Toch is dat geen reden om het er maar bij te laten zitten. Of te zeggen: ik kan dat niet, dat moet een ander maar doen. De Heer vraagt ons alleen dat wij hem volgen en ons inzetten voor zijn koninkrijk, die nieuwe wereld van God. Hij zal ons daartoe toerusten, geven wat we nodig hebben. Hij rekent ons niet af of wij wel voldoende gepresteerd hebben, maar of wij zijn volgelingen wilden zijn en bereid waren om mensen te dienen en lief te hebben.

De lijdensstijd maakt ons weer bewust van het lijden van de wereld maar ook van het offer dat op Golgotha is gebracht. De Heer is waarlijk opgestaan en het zal eens anders worden!

Jur Kruizinga, voorganger

Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl

Van het secretariaat

We zijn op weg naar Pasen om samen de opstanding van Jezus te vieren: omdat hij de dood heeft overwonnen, mogen wij leven. Maar daaraan vooraf gaat de lijdensweek; op Goede Vrijdag komen we 's avonds bij elkaar om daar bij stil te staan. Bijeenkomsten met een groot contrast: op Goede Vrijdag een sobere Avondmaalsviering en daarna op Paasmorgen een feestelijke dienst met vooraf een gezellig paasontbijt.

De begeleiding bij die beide diensten zal anders zijn dan we gewend zijn. De afgelopen tijd verzorgt Bob Wijnstra wekelijks de begeleiding op piano, maar als er twee diensten kort na elkaar zijn, dan is dat voor hem een grote opgave. Maar gelukkig is René Duursema bereid, om op Goede Vrijdag de begeleiding te verzorgen.

Daarna kwamen we via Dick Koster in contact met Jan Tammeling, die ook af en toe de begeleiding wel voor ons wil verzorgen. Dick en Jan kennen elkaar van vroeger, maar de naam Tammeling is in onze gemeente ook bekend. Wijlen de vader van Jan Tammeling heeft vroeger bij onze diensten in de Oranjestraat op het orgel gespeeld en toen is Jan hier zelf ook wel geweest.

We hopen het dus te kunnen regelen, dat er zo af en toe iemand anders kan komen spelen. Dat is mooi voor de afwisseling, maar biedt Bob Wijnstra gelegenheid om een keer een zondag 'vrij' te nemen. Als we Thora ook een zondag 'vrij' willen geven, dan moeten we nog iemand vinden om de beamer te bedienen. Want omdat Karin er niet was en Hans ziek, moest Thora elke week achter de beamer. Wij zijn heel dankbaar voor die plichtsgetrouwe inzet.

Ook voor sommige andere taken zijn nieuwe vrijwilligers welkom, zoals het koffieschenken. Anne en Jenny Duursema kunnen dat niet meer doen; het zou mooi zijn als er in hun plaats iemand anders op de lijst wil staan. Die lijst is in het verleden jarenlang door Anne Duursema gemaakt, maar dat moest hij op een gegeven moment overdragen. Overigens is er bij het koffieschenken ook altijd veel spontane hulp en dat is heel fijn!

Op Paasmorgen is er ook weer een nieuwe Paaskaars, die we daarna wekelijks bij onze diensten ontsteken. Jaarlijks wordt er zo'n speciale kaars besteld, maar dit jaar wordt die kaars ons aangeboden door Dick Koster, die via zijn uitvaartonderneming deze aankoop voor ons sponsort. We zijn blij met die ondersteuning voor onze gemeente, omdat het steeds moeilijker is om alle kosten te dekken.



Tijdens onze gemeentevergadering op 21 april zullen we nog verder praten over de financiën van onze gemeente: de uitnodiging en agenda voor die vergadering staan in deze Brug. Binnenkort worden de jaarstukken voor die vergadering ook weer toegestuurd; dat doen we voor een deel per email om kosten te sparen. Maar als u de stukken toch ook op papier wilt hebben en dat zelf niet kunt printen, dan kunt u een afdruk vragen bij de secretaris.

Voor de mensen, die zelf geen email gebruiken, zullen we alles sowieso op papier toesturen.

Bij onze gemeentevergadering verdiepen we ons ook weer in alle Unie-ABC-zaken en vooral wat er bij de landelijke algemene vergadering aan de orde komt. Die Algemene Leden Vergadering wordt op vrijdag 24 mei gehouden in Kampen, 's middags van 13 tot 19 uur. Als u dat ook eens wilt komen meebeleven, dan kunt u zich aanmelden via de secretaris. Er is ook weer een regio-avond van Unie-ABC gepland op woensdag 10 april in Hoogezand, 's avonds van acht tot tien uur. Ook daarbij zijn alle belangstellende leden van de gemeente welkom.

Een belangrijk onderdeel van de Brug is de rubriek 'Aandacht voor elkaar', waarin we zorgen en blijdschap met elkaar kunnen delen. Anke Gorter zal nu elke keer deze rubriek schrijven, dus u kunt Anke ook informeren over zaken van zorg en blijdschap om te delen.

In deze Brug plaatsen we ook een paar foto's van de Johannes de Heer zangavond, die we op 17 maart mochten houden samen met de andere Unie-ABC gemeenten in Assen. Er is ook al een datum voor het najaar gepland: op zondagavond 6 oktober wordt er opnieuw zo'n zangavond gehouden, waarbij dan een koor uit Stadskanaal medewerking zal verlenen.

Bij deze Brug ontvangt u het verzoek om bij te dragen aan het Paasdankoffer, wat we graag in uw aandacht aanbevelen. Zo'n extra collecte is belangrijk voor de financiën van onze gemeente. U kunt de bijdrage voor het Paasdankoffer zelf overmaken of via de collecte geven op Paaszondag.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.*

Wijziging adressenbestand

Elk jaar maken we als gemeente een nieuw adressenboekje, waarin alle leden en vrienden van onze gemeente zijn vermeld: dat is belangrijk zodat we elkaar als gemeente kunnen kennen. Maar dan moeten alle gegevens wel kloppen.

Verhuizingen worden meestal wel doorgegeven, maar bij een verandering van een (mobiel) telefoonnummer of e-mailadres wordt dat wel eens vergeten. Daarom de oproep om al uw gegevens nu even goed te controleren en wijzigingen direct door te geven. Want binnenkort wordt er een nieuw adresboekje gemaakt.

Dus controleer uw eigen gegevens en geef veranderingen door aan het secretariaat, bij voorkeur per mail: secretariaat@baptisten-assen.nl. We vragen u zorgvuldig om te gaan met het adressenboekje van onze gemeente en de gegevens nooit aan anderen te verstrekken.



Uitnodiging Gemeentevergadering

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die we hopen te houden op zondag 21 april 2024 vanaf 11.15 uur in 'De Componist', aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na de gemeentevergadering is een broodmaaltijd gepland.

De voorjaarsvergadering van onze gemeente kent vaste punten, zoals het financieel overzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar. Verder is er een verslag van de vorige gemeentevergadering. Daarnaast kijken we naar de ontwikkelingen binnen Unie-ABC, onze landelijke organisatie en bespreken zo mogelijk de punten voor de landelijke vergadering, die op vrijdag 24 mei wordt gehouden.

Hieronder de agenda voor zondag 21 april; bijbehorende stukken worden nog toegezonden. We zullen zoveel mogelijk stukken per mail verzenden, maar desgewenst kunt u de geprinte stukken opvragen bij de secretaris. Degenen die zelf geen email gebruiken, krijgen de stukken sowieso op papier toegezonden.

We rekenen graag op uw aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn welkom. Als u vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris.*

Agenda voor de gemeentevergadering
op zondag 21 april vanaf 11:15 uur; *na onze dienst*.

1. **Opening**, mededelingen en verslag vorige vergadering
(d.d. 22 oktober 2023)
2. **Bestuurszaken**, met statistiek en financieel verslag
van 2023 en begroting 2024
3. **Ontwikkelingen Unie-ABC** –
en voorbereiding ALV
4. **Themagesprek**: 'financiën in relatie met toekomst gemeente'
5. **Rondvraag** en sluiting

± 12:00 uur: Gezamenlijke broodmaaltijd
als afsluiting van deze gemeenteochtend.

Paasdankoffer 2024

Gedurende de Lijdenstijd en met Pasen spreken wij veel over het offer van Jezus Christus: dat Hij Zijn leven heeft gegeven en de dood heeft overwonnen. Daarmee heeft Hij ons verlost van de zondenschuld. Dat is het wezenlijke van ons geloof en onze overtuiging als gedoopte christenen.

Er zijn veel tradities en gebruiken in de Lijdenstijd, die daarmee te maken hebben: vaak gaat het er om dat men zelf ook iets wil doen; zelf iets geven of juist opgeven omdat Jezus ons zoveel heeft gegeven. In de katholieke traditie kent men de vastentijd, die begint na het carnavalsfeest. Veertig dagen lang, tot aan Paaszaterdag, wordt men gevraagd om zuinig doen met eten: geen zoetheid en minder vlees. Kinderen bewaarden vroeger hun snoep en koekjes in een speciaal vastentrommeltje. Zo bereiden zij zich voor op het Paasfeest.

In zekere zin is dat vergelijkbaar met de vastenmaand van moslims; die valt dit jaar ook in deze periode. Tijdens de Ramadan onthouden zij zich overdag van eten, drinken en bijvoorbeeld ook van roken. Daarnaast besteden zij extra aandacht aan verdraagzaamheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Een onderdeel van de Ramadan is de 'zakaat', een zeker percentage van het vermogen geeft men als financiële hulp aan armen.

In onze huidige maatschappij kent men tegenwoordig ook allerlei andere vormen van soberheid en onthouding; bijvoorbeeld dat mensen in deze periode minder bezig willen zijn met social media als Facebook en TikTok; zodat ze meer tijd hebben voor meditatie en de dingen die werkelijk belangrijk zijn in het leven.

Onze gemeente vraagt alle leden en vrienden ook om een offer: een financiële bijdrage voor het Paasdankoffer. Een 'offer' is meer dan een gift, meer dan zomaar een muntje in de collecte. Offeren wil zeggen, dat je ook echt merkt dat je iets hebt gegeven, dus dat daardoor iets anders op dat moment even niet kan.

Uw offer en uw regelmatige bijdragen zijn hard nodig voor onze gemeente: als we willen blijven bestaan en willen doorgaan met diensten en activiteiten, dan is daarvoor meer geld nodig. En dat moet komen van wat wij samen aan de gemeente willen geven: bij collecten, door vaste bijdragen, als koffiegeld; of door bijzondere inzamelingen zoals dit Paasdankoffer.

Het Paasdankoffer is onze traditie, waarbij we geven voor de gemeente van onze Heer. Zodat we de boodschap van Zijn lijden en de verlossing kunnen blijven uitdragen.

U kunt uw Paasdankoffer overmaken op de rekening van onze gemeente NL87 INGB 000 096 7581 ten name van Baptisten Gemeente Assen; graag onder vermelding van Paasdankoffer 2024. U kunt daarvoor ook de QR-code scannen.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en offerbereidheid.

Namens het bestuur,

Bert Middelkamp, secretaris.



Zondagsschool

Bij het 40-dagen project zijn er ook elke zondag leuke dingen voor kinderen om op de zondagsschool te doen en wat aansluit bij het verhaal van die week. Op de vijfde zondag trok Petrus het zwaard en sloeg het oor af van een soldaat. Voor de kinderen hebben we daarbij een kleurplaat, waarop ze alle zelfde afbeeldingen rood, geel of blauw moeten kleuren. En als alles gekleurd is, dan wordt een zwaard zichtbaar in het hart. Dat heeft te maken met wat Jezus tegen Petrus zei: *'Doe je zwaard weg en geef liefde met je hart'*.

Op de zesde zondag verloochent Petrus Jezus, door te zeggen dat hij Hem niet kent. Voor de kinderen is daarbij een verhaal, waar ze de ontbrekende woorden kunnen invullen. Of ze kunnen een filmrol goed aan elkaar maken, zodat ze zien hoe Petrus alles ontkent aan de mensen.

De laatste zondag ziet Petrus dat het graf leeg is en Jezus de dood heeft overwonnen. Voor de oudere kinderen is er dan een dagboek van Petrus om in te vullen. Daarbij zie je afbeeldingen van gezichtjes, die blij of verdrietig of lachend of huilen kijken. Voor de kleinere kinderen is daarbij een spel met Petrus bij het open graf.

Het is een leuk project met het zevenluik er bij: zo kun je de verhalen duidelijk zien. Doordat het lied op een bekende melodie is gebaseerd, is het gemakkelijk mee te zingen. Na Pasen gaan de programma's voor onze zondagsschoolbijeenkomsten verder met een serie verhalen over Samuel.

De zondagsschoolleiding



Veertigdagenproject 2024

Tot en met Pasen is er elke zondag aandacht voor het project 'Met vallen en opstaan' van Bijbel Basics-NBG.

Elke week kijken we naar een scène waarin Petrus – met vallen en opstaan – Jezus volgt.



In het project zien we Petrus in de laatste dagen vóór Jezus' lijden en sterven. Waar hij eerst stellig verzekert Jezus nooit te zullen verlaten, zien we hem vervolgens in slaap vallen als Jezus bidt en hevig ontkennen dat hij Jezus

kent. Uiteindelijk, op Paaszondag, volgen we Petrus naar het graf van Jezus. Hij ontdekt dat het graf leeg is.

Bij dit project lezen we teksten uit het Nieuwe Testament:

- Zondag 5 (17-3): Petrus, doe je zwaard weg (Matteüs 26:46-56)
- Zondag 6 (24-3): Ik ken die man niet! (Matteüs 26:57-75)
- Zondag 7 (31-3): Petrus ziet dat het graf leeg is (Johannes 20:1-10)

Vrouwencontact

Op woensdag 21 februari kwamen we met vijf zusters bijeen ... helaas was Anja geblesseerd en Thea was nog steeds ziek ... Het programma was voorbereid door ondergetekende; normaliter doet Jenny ook mee, maar in verband met de ziekte van Anne ging dat deze keer niet ... maar Jenny was gelukkig wel aanwezig!

Na het welkom en een gedicht werd begonnen met gebed; daarna zongen we een lied ... alle liederen gingen over 'Handen'; daar waren ook de teksten op gebaseerd. Steeds tussen de schriftgedeelten door zongen we weer en dit deel werd besloten met een gedicht.



De pauze werd gevuld met het sturen van kaarten (deze keer vijf stuks) en het betalen van contributie; het drinken van koffie of thee. Het besluitenverslag werd voorgelezen en daarna las Aly het jaarverslag. We hadden de jaarvergadering, zoals de gewoonte is in februari. Uiteraard volgde het verslag van de financiën; zoals het er nu naar uitziet kunnen we nog wel 30 jaar vooruit ... maar of wij zo oud mogen worden is nog maar de vraag ...

Hierna was het tijd voor de gebruikelijke bingo, die niet alleen met de kaartjes maar ook met een verhaal werd gehouden; het ging o.a. over de Kibbelkoele... ieder ging met twee prijsjes naar huis!!

De volgende keer doet Aly het Paasprogramma.

*Liefs, ook namens Jenny,
van Anke Gorter*



Paasattentie
van
Vrouwencontact
voor de mensen
in de kerk



Johannes de Heer-zangdienst

Zondag 17 maart 2024
De Ark – Assen

*Thema: Ik weet, dat
mijn Verlosser leeft*



ArendState zoekt vrijwilligers en medewerkers

Op onze locatie ArendState van Accolade Zorg in Assen zijn wij erg blij met de vele medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten voor onze bewoners in het verpleeghuis en in het woonzorgcentrum. We hebben nog plek voor een aantal nieuwe medewerkers, vakantiekrachten en vrijwilligers.



Van harte welkom als je graag van betekenis wilt zijn voor onze prachtige bewoners! We hebben een aantal vacatures voor de zorg en ook oproepkrachten kunnen we heel goed inzetten. Verder zijn we op zoek naar vakantiekrachten die in de vakantieperiode bij ons aan de slag willen (zowel mét zorgachtergrond als zonder zorgachtergrond). Als je hiervoor aanmeldt krijg je een mooie cadeaubon ter waarde van 50 euro! De vacatures zijn te vinden op www.werkenbijacoladezorg.nl. Je kunt ook contact opnemen met recruiter Heleen Gorter via 06 - 8240 2010 of mail naar heleengorter@acoladezorg.nl

Hieronder staan de vacatures voor vrijwilligers op een rij. Het is fijn als je affiniteit hebt in het omgaan met mensen met dementie en ervan geniet om hen een mooi moment te geven en samen te beleven.

Vrijwilliger in de huiskamer: voor de huiskamers van het verpleeghuis zijn we op zoek naar vrijwilligers, die de zorgmedewerkers kunnen ondersteunen in allerlei taken. Waarbij de aandacht uitgaat naar de bewoner en hetgeen hij/zij nodig heeft. Het gaat hierbij om praktische ondersteuning op de woongroep. In deze vrijwillige functie werk je nauw samen met de zorgmedewerkers. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die aanwezig kan zijn bij de maaltijden. Je kunt denken aan: het samen met de bewoners de tafel dekken, samen eten en/of hen daarbij ondersteunen en het afruimen na het eten. Daarnaast hebben sommige bewoners behoefte aan het spelen van een spelletje, het maken van een wandeling, een kopje koffie samen drinken of gewoon een stukje gezelligheid aan het bed.

Vrijwilliger voor zondagavondzang: we zijn op zoek naar vrijwilligers die de zondagavondzang kunnen begeleiden. De avondzang is erop gericht om samen christelijke liederen te zingen, tussendoor drink je samen met de bewoners een kopje koffie of thee.

Vrijwilliger zondagmiddag kerkdiensten: elke zondagmiddag om 15:00 uur is er een kerkdienst in Arendstate. Deze diensten zijn waardevol voor onze bewoners. We zoeken meerdere mensen die ons willen helpen deze diensten mogelijk te maken samen met de medewerkers van welzijn. Ook zoeken we organist of pianist die de eerste zondag van de maand de dienst wil begeleiden, iemand die af en toe wil invallen is ook meer dan welkom.

Pastorale vrijwilligers: de pastoraal medewerkers hebben als taak om mensen te begeleiden en bij te staan op de weg die God hen geeft te bewandelen. Samen uit de bijbel lezen en in gesprek over levensvragen.

Vrijwilligers mogen begeleiding verwachten van de Pastoraal medewerker.



Mocht je interesse hebben in een van de vrijwilligersvacatures en/of een keer langs willen komen om kennis te maken? Welkom!

Je kunt contact opnemen met Janita Knol, coördinator vrijwilligers en informele zorg in ArendState. Via de mail jknol@accoladezorg.nl of bel 06 - 255 507 02 (werkdagen op maandag, dinsdag en donderdag)

House of Joy start in Assen

Stichting Gave opent op vrijdag 12 april in Assen een 'House of Joy' voor asielzoekers en zoekt daarvoor nog meer samenwerking met kerken. Vanuit de Stichting Gave heeft een klein team dit de afgelopen tijd voorbereid; er is o.a. een info-avond in November gehouden om kerken te informeren. Het House of Joy is voorlopig elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur in de Open Hof, Sleutelbloemstraat in Assen-Oost.



Van kerken wordt gevraagd of ze mee willen bidden en denken en natuurlijk ook willen participeren. In verschillende plaatsen in Nederland is al een House of Joy gestart, waarbij de activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers van kerken in de omgeving. In Assen is een verkenninggroep actief: Gert van den Bos en Jettie van der Wijk samen met Geert Wiersma van de Stichting Gave. Samen met plaatselijke kerken wordt er een stuurgroep gevormd, die de inzet van vrijwilligers gaat coördineren en bestuurlijke en financiële zaken regelt.

De activiteiten van House of Joy worden afgestemd met Stichting Present, die ook activiteiten doet met asielzoekers, maar niet op missionair gebied. Het kan dus een welkome aanvulling zijn, dat Stichting Gave zowel missionair, pastoraal en diaconaal aanwezig wil zijn.

Er worden nog meer vrijwilligers gezocht, die zelfstandig activiteiten kunnen organiseren en uitvoeren, samen met de asielzoekers. Ze zorgen er ook zelf voor, dat de asielzoekers uitgenodigd worden. Een aantal kerken heeft al positief gereageerd op de plannen.

Vrijwilligers die willen meewerken bij deze activiteiten, kunnen contact opnemen met Jettie van der Wijk, tel. 06 – 2346 8070 of per e-mail jettievderwijk@gmail.com. Voor algemene informatie over House of Joy kunt u ook contact opnemen met Geert Wiersma van de Stichting Gave: telefoon 06 – 5530 8343. Meer informatie op www.gave.nl



**Verdiepingsconferentie voor vrouwen
Noordoost-Nederland**



4 & 5 OKTOBER 2024

‘Weet jij wie Ik ben?’



met
Nieske Selles
&
Jurjen ten Brinke



Locatie: ‘De Schildhoeve’,
Fluitenbergseweg 69,
Fluitenberg
(nabij Hoogeveen).
Kosten: 147,50 p.p.

Aanmelden kan voor 1 juni via:
<https://forms.gle/kmmMKEoHKoraEjMk7>
Meer info: www.stichtingtovv.nl

Foto's van toen

Lieve mensen;

Dit is met recht ... foto's van toen ... Al weer 10 jaar geleden hadden wij een muzieksondag ... weet u het nog?

U ziet heel wat grijze hoofden op bijgaande foto's. En ook een goede bekende achter het orgel ... dat was de goede oude tijd, Diana!!



Geniet van deze terugblik en tot de volgende keer!!

En als u ook zelf iets leuks hebt voor deze rubriek ... geef het dan graag even door! En laat iemand anders meegenieten van uw mooie herinneringen.

*Liefs van
Anke Gorter.*



Berichten van Unie-ABC

Ontmoet elkaar op Regioavonden en op de ALV: in de komende periode worden door het hele land weer Regioavonden gehouden, met als thema: 'waar zie je God werken in missie?' Unie-ABC is vooral een geloofsgemeenschap en dan is elkaar ontmoeten belangrijk. En trouwens, dat is ook gewoon leuk!



UNIE-ABC
BAPTISTEN- & CAMA-GEMEENTEN

Ontmoeten kan op 24 mei bij de Algemene Ledenvergadering in Kampen (*meer details volgen later*), maar eerder al bij jou in de regio: woensdag 10 april



- Regio-ontmoeting Noordoost in Hoogezand-Beukemastraat. De inloop is vanaf 19.30 uur, het programma duurt van 20.00 tot circa 22.00 uur. Een deel van de avond wordt lokaal door de regiocoördinator ingevuld. Verder is het de bedoeling om met elkaar spreken over de vraag wat je God ziet doen in missie. Daarin willen we delen en elkaar inspireren. En misschien ook wel nieuwe

samenwerkingen ontdekken. We zien uit naar die ontmoeting! Aanmelding via de secretaris van de gemeente.

Unie-ABC-app: Steeds meer mensen uit de gemeenten weten onze Unie-ABC-app te vinden. Het is leuk om vanuit het hele land berichten voorbij te zien komen: zowel nieuwtjes en inspirerende ideeën als hulpvragen en gebedspunten.

Er is bijvoorbeeld een groep 'Zending', waar nieuws en blogs over projecten en zendelingen worden gedeeld. Zo stonden we onlangs stil bij twee jaar noodhulp aan Oekraïne en was een bericht te lezen over de bij velen welbekende Hans en Aisha Oosterloo, met wie het goed gaat.



Verder worden er regelmatig vragen gesteld vanuit gemeenten, of andere gemeenten ergens bij kunnen helpen. Er waren bijvoorbeeld vragen over liedbundels, een avondmaalstel, inrichting voor een nieuw gebouw en oefenruimte voor een band. Leuk om te zien hoe gemeenten elkaar ook praktisch 'tot hand en voet' zijn! Informatie over de app: www.unie-abc.nl/app. Berichten van Unie-ABC kunt u ook lezen in de nieuwsbrief, die elke maand per mail wordt verspreid. U kunt zich daarvoor opgeven via info@Unie-ABC.nl. Of kijk alvast eens naar nieuwsbrieven via deze link: <https://us2.campaign-archive.com/?u=97840f28c30824159b163d8f7&id=a27725267e>

Krans gelegd bij herdenking: Bij de Nationale Holocaust Herdenking op 28 januari in Amsterdam heeft voorzitter Robert Bezemer namens ons kerkgenootschap een bloemstuk gelegd bij het Auschwitz-monument. “Een extra beladen gebeurtenis in deze tijd waarin Joden zich zelfs in Israël niet meer helemaal veilig voelen, en in Nederland het antisemitisme hand over hand toeneemt”, schrijft hij in een verslag. “De tekst op de linten spreekt van een diep verlangen, een diep gebed dat ons allemaal bezighoudt: 'Vrede, vrede! Jes. 57:19'. Lees het hele verslag op www.unie-abc.nl.



Open dag Sprekersroute: Ben jij een beginnende spreker of zou je spreker willen worden en heb je behoefte aan meer tools voor hoe je een verantwoorde én aansprekende preek houdt? Het Baptisten Seminarium en het Evangelisch College verzorgen de tweejarige Sprekersroute rondom Bijbel, theologie en spreekvaardigheid. Met het vakkenpakket leer je niet alleen de Bijbel te lezen en te bevragen, maar ook uit te leggen en over te brengen aan anderen. Interesse? Bezoek dan op 26 april de open dag in het Baptist House in Amsterdam. Meer informatie en aanmelden: www.evangelisch-college.nl/studie/sprekersroute/.

Project van de maand: Jaarlijks arriveren er grote aantallen vluchtelingen in Italië. De voorzieningen in de opvangcentra zijn vaak minimaal. Onze christelijke partnerorganisaties in de regio laten Jezus' liefde zien door hulp te bieden. Denk aan het uitdelen van kleding, eten en andere eerste levensbehoeften, maar ook aan het aanbieden van taal- en computerlessen.



Mensen die op straat leven worden opgezocht met een camper en krijgen eten en een warme douche aangeboden. Verder is er jaarlijks een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen en kinderen van Italiaanse gezinnen die in armoede leven. In april steunen we dit project. Geef en bid je mee?

2024	Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
10 april	Regioavond Noordoost in Hoogezand
23 april	Emeriti-dag in Baptistengemeente Ede Op Doortocht
26 april	Open dag Sprekersroute in Amsterdam
24 mei	Algemene Ledenvergadering Unie-ABC

Bezoekers blij met Duurzaamheidsfestival



Op zaterdag 27 januari werd in Assen het duurzaamheidsfestival 'Geloof in groen Leven' gehouden in het Lichtpunt in de Asser wijk Kloosterveen. Van tientallen bezoekers zijn reacties vastgelegd door vragenlijsten, gesprekken en hun reactie op stellingen. Men was vooral positief over alle verschillende activiteiten, ook voor kinderen. Het blijkt dat velen nuttige ideeën hebben opgedaan om zelf mee aan de slag te gaan.

De deelnemende organisaties vonden het festival ook geslaagd. Naast de leuke gesprekken met bezoekers hebben zij onderling ook positieve contacten gelegd. De deelnemers droegen ook verbeterpunten aan voor zo'n festival en hadden suggesties om andere organisaties uit te nodigen op het gebied van hergebruik en energievoorzieningen. Veel deelnemers willen graag opnieuw meedoen aan zo'n festival.

Naast die onderzoeken en evaluaties hebben veel mensen ook bij de wensboom hun mening gegeven over duurzaamheid in de toekomst. Dit onderdeel van het duurzaamheidsfestival werd mogelijk gemaakt door de werkgroep Eco-humanisme van het Humanistisch Verbond. Er zijn wel vijftig wensen geformuleerd en in de boom gehangen.



Die wensen varieerden van heel praktisch, zoals "plant een boom" en "hang een vogelkastje op" tot heel groots en meeslepend als "samen bouwen aan een groene duurzame toekomst". Ook heel mooi: "respect voor het leven in de breedste zin van het woord" en "een groter besef bij mensen dat wij niet boven de natuur staan,

maar dat wij natuur zijn en dus zorgvuldig met onszelf moeten omgaan."

Veel mensen vinden het sociale aspect heel belangrijk: "ontmoeting en verbinding tussen boer en burger" en "meer dialoog tussen milieubewusten en mensen die niet met milieu bezig zijn". Op dat sociale aspect kan worden voortgeborduurd door het bevorderen van dialoog tussen niet-gelijkgestemden, bijvoorbeeld burgers en boeren. Dat zal hopelijk leiden tot meer wederzijds begrip en dus ook tot een sterkere samenleving waarin polarisatie kan worden voorkomen.

Solidair Groningen en Drenthe gaat binnenkort in gesprek met de Gemeente Assen, hoe zij een vervolg van het festival kunnen steunen. Daarnaast zal opnieuw aan alle plaatselijke kerken en levensbeschouwelijke gemeenschappen worden gevraagd, hoe zij een actieve rol willen spelen op het gebied van Duurzaamheid. Het is een belangrijk onderwerp; juist de kerken zouden zich geroepen kunnen voelen om te zorgen dat we samen beter met de aarde omgaan.

Hulp voor kerkvergroeners

De Laudato Si' Alliantie Nederland organiseert een ondersteuningsdag voor vrijwilligers, die klimaatverandering

bespreekbaar willen maken in hun kerkgemeenschap. Op deze dag leren zij hoe samen met anderen de Scheppingsperiode te organiseren. Hiermee stimuleert de katholieke beweging voor verduurzaming de onderlinge verbinding en zorg voor de schepping in kerken.

Jurijn Timon de Vos, coördinator Laudato Si' Alliantie: "Veel vrijwilligers hebben een persoonlijke groene missie, maar voelen zich daarin vaak alleen. Wij willen er met deze dag aan bijdragen dat er verbindingen ontstaan in en tussen parochies en gemeenten. Hierdoor kan meer draagvlak ontstaan voor het 'samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis'.

Tijdens de ondersteuningsdag krijgen deelnemers tips en gespreksoefeningen. Dit doen we onder leiding van Rob Polet, van het Ignatiaans platform voor Spiritualiteit. Ook Stichting KlimaatGesprekken zal een workshop verzorgen.

In Laudato Si' roept paus Franciscus steeds weer op om in dialoog te gaan: om met elkaar te spreken en samen een klimaatrechtvaardige samenleving vorm te geven.

De ondersteuningsdag is gericht op iedereen met een hart voor de schepping en de kerk en heeft als thema 'Samen de Scheppingsperiode vormgeven'. Deze dag wordt gehouden op

zaterdag 20 april 2024 in het Sint Janscentrum in 's-Hertogenbosch. De inloop is vanaf 10:00 uur, het programma begint om 10:30 uur en duurt tot 15:30 uur. Deze dag wordt kosteloos aangeboden door de Laudato Si' Alliantie Nederland. Aanmelden is verplicht en kan via <https://laudato-si.nl/event/ondersteuningsdag-laudato-si/>.



Laudato Si'
ALLIANTIE NEDERLAND



Laudato si'

Encyclick van Paus Franciscus

*Digitale informatie over de
Baptisten Gemeente Assen:*

- www.Baptisten-Assen.nl
- www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen



baptisten gemeente
assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad"

Joh. 15:12



Diensten elke zondag 10 uur

Berichten van het Bijbelgenootschap

Boek 'Hemels groen' gepresenteerd - 'Van rentmeester naar bondgenoot'



Het beeld van 'bondgenootschap' tussen mens en aarde uit het boek *Hemels groen* kan wellicht het traditionele begrip 'rentmeesterschap' vervangen. Dat kwam naar voren uit de bijdragen van de diverse sprekers tijdens het symposium op 8 maart over dit boek. Het is uitgegeven door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

David Onnekink, bijzonder hoogleraar christelijk ecologisch denken, ontving het eerste exemplaar van *Hemels groen* van de auteurs, Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf. Onnekink sprak over de kracht van beelden als het gaat om de plaats van de mens in de schepping. Dat in de Bijbel ook bergen en zeeën God prijzen, vond hij veelzeggend. 'Beelden sturen ons denken, maar ze zijn tijdgebonden en kunnen worden bijgesteld of vervangen.'

Cor Hoogerwerf belichtte het beeld van 'bondgenootschap' vanuit Romeinen 8, een Bijbelhoofdstuk over het zuchten van de schepping. Dat kreeg bijval van verschillende kanten. 'Mij spreekt een bondgenootschap tussen mens en aarde zeer aan', zei voormalig kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. In haar bijdrage paste ze dit toe op de relatie tussen mens en dier. Bijval kwam ook van voormalig CU-kamerlid Carla Dik-Faber, projectleider van Groene Kerken. Zij verwees naar Gods verbond met de aarde in Genesis 9.



Hemels groen laat zien hoe een scheppingsbewuste houding je met andere ogen leert Bijbellezen. 'Een voorbeeld daarvan is wat de Bijbel precies bedoelt met het "heersen" van de mens over de schepping in Genesis 1', zei Matthijs de Jong. 'Dat behoort niet te gebeuren met machtsvertoon'. Onnekink: '*Hemels groen* helpt om bewuster te lezen. In de Bijbel heeft de natuur een eigen plek en waarde naast de mens.'

Hemels groen legt een wetenschappelijke grondslag voor 'groene exegese van de Bijbel'. Het boek laat zien hoe belangrijk de zorg voor de aarde is en dat de Bijbel zich uitspreekt tegen machtsdenken en uitbuiting. Op debijbel.nl staan een [interview](#) met de auteurs en een [blog](#) over het 'heersen'. *Hemels groen* kost € 24,95 in de boekhandel of [NBG-webshop](#).

Foto: Onnekink (midden) krijgt het boek van Hoogerwerf (links) en De Jong. © NBG/Willem Jan de Bruin.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Activiteiten in de Componist

Onze Ontmoetingstuin heeft nu een Jeu de Boules baan!



Iedereen kan het, dus kom gezellig een balletje gooien. Dit kan tijdens de openingstijden van de Componist.

Waar: Ontmoetingstuin Wijkcentrum de Componist
 Wie: Volwassenen
 Hoe werkt het: Vraag binnen naar de Jeu de Boules ballen.
 Wilt u een Jeu de Boules groep oprichten? Dat kan ook.

Gebruik maken van de Jeu de Boules baan is gratis en de ballen zijn aanwezig.
 Meer informatie? Bel gerust naar 06-83980403

Vaste wekelijkse activiteiten in 'De Componist':

- Maandagavond: **naailes**
ook op woensdag
- Dinsdag: **schilderclub**
- Woensdagavond:
fotografie
- Donderdag: **koffieochtend**;
schilderclub; klaverjassen
- Vrijdag: **cursus Engels**;
spingroep
- Dagelijks: **boeken ruilen**
en **gezellige ontmoeting**

Wilt u vooraf meer informatie?
 Kijk even op Facebook
 of op onze website:
www.wijkcentrumdecomponist.nl



IFTAR

Een initiatief van Stichting NAVTC

RAMADAN IFTAR

Iftar is de naam voor het breken van het vasten tijdens de maand Ramadan, waarin moslims dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang niet eten of drinken.

Lijkt het u leuk om kennis te maken met de iftar cultuur en wilt u nieuwe mensen ontmoeten, dan bent u van harte welkom!
 Wij nodigen graag iedereen uit, vasten is niet verplicht!

AANMELDEN?

Wij serveren tijdens de iftars een 3 gangen menu.

27 maart 2024: Wijkcentrum De Componist Assen

Inloop vanaf 18:00.

Kosten: €7,50 per persoon
 Aanmelden kan telefonisch of per mail
 Telefonisch: 06 85 42 52 19
 E-mail: navtc@hotmail.nl

Heeft u bepaalde dieetwensen of allergieën? Geef dit dan aan bij uw aanmelding.

Diensten

<i>De diensten beginnen elke zondag om 10 uur</i>

Zondag	<u>vrijdag 29 maart - 19.30 u</u>	31 maart
Voorganger	Jannes Hofman	Jur Kruizinga
Begroeting	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Gea Buwalda	Anke Gorter
Raadskamer	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema
2 ^e collecte	-	Paasdankoffer
Bijzonderheden	<i>Aanvang half acht:</i> Goede Vrijdag Heilig Avondmaal	Pasen <i>Vanaf half tien</i> PAAS-ONTBIJT
Begeleiding	René Duursema	Jan Tammeling
Geluid	Hans Romijn	Gerrit Buwalda
Beamer	Thora Wijnstra	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	-	Gea Buwalda *
Koffie	-	Petra Wilhelmus en Riet de Vries
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

7 april	14 april	21 april	Zo
Gerry de Vries	Huib de Groot	Jur Kruizinga	Vo
Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Bg
Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus	Anke Gorter	Me
Gea Buwalda	Anke Gorter	Bert Middelkamp	Ra
Open Huis	Activiteiten	Huisvesting	Co
Viering Heilig Avondmaal		Gemeenteochtend: <i>na de dienst Gemeentevergadering en Broodmaaltijd</i>	Bz
Bob Wijnstra.	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra	Be
Wietze Gorter	Hans Romijn	Gerrit Buwalda	Ge
Thora Wijnstra	Hans Romijn	Karin Middelkamp	Bm
Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	28 april	5 mei
Voorganger	Jan Brouwer	Bert van Drogen
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Bob Wijnstra	Jelle Hoekzema
2 ^e collecte	Kinder- en Jeugdwerk	Vieringen
Bijzonderheden		Viering Heilig Avondmaal
Begeleiding	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra
Geluid	Wietze Gorter	Karin Middelkamp
Beamer	Hans Romijn	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp
Koffie	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Middelkamp
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

12 mei	19 mei	26 mei	Zo
Henk Wieringa	Jan Foppen	Roelof van der Wal	Vo
Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Bg
Gea Buwalda	Anke Gorter	Bert Middelkamp	Me
Anke Gorter	Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Ra
Bloemen	Zending	Kinder- en Jeugdwerk	Co
	Pinksteren		Bz
Bob Wijnstra	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra	Be
Hans Romijn	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Ge
Hans Romijn	Thora Wijnstra	Karin Middelkamp	Bm
Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Cr Zo
Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Andere bijeenkomsten

25 maart en 29 april om 15:00 uur	Bestuursvergadering	<i>thuis bij een van de bestuursleden</i>
woensdag 10 april om 20.00 uur	Regioavond Unie-ABC	BG Hoogezand - Beukemastraat
17 april en 15 mei om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
Zondag 21 april om 11.15 uur	Gemeentevergadering <i>na onze dienst</i>	<i>in de Componist</i>
Vrijdag 24 mei van 13 tot 19 uur	Algemene Leden Vergadering Unie-ABC	<i>BG Kampen</i>



De verjaardagskalender

Op 26-3	wordt	Jelle Hoekzema	81	jaar
Op 6-4	wordt	Jaap van Spengen	72	jaar
Op 9-4	wordt	Gerard Aeilkema	72	jaar
Op 14-4	wordt	Janny Koster-Dijkhuizen	88	jaar
Op 15-4	wordt	Ina Bakker-Oorlog	87	jaar
Op 16-4	wordt	Joël van de Kamp	35	jaar
Op 27-4	wordt	Susan Peeters	48	jaar
Op 7-5	wordt	Jur Kruizinga	76	jaar
Op 19-5	wordt	Renate Niezing-Willems	93	jaar
Op 21-5	wordt	Pieter Willem de Jonge	12	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen

Er worden in Assen regelmatig activiteiten georganiseerd door 'De Ark' en de EGA (*Evangelische Gemeente Assen*), die we graag willen delen en doorgeven. Af en toe organiseren we samen met hen bijeenkomsten, zoals de Kerstmiddag of de zangavond. Maar er zijn vaker bijeenkomsten en activiteiten van de Ark of de EGA, waar u ook naar toe zou kunnen gaan. Daarom dit overzicht, dat we regelmatig in De Brug plaatsen.



Een impressie van onze gezamenlijke **Johannes de Heer – zangavond** staat elders in deze uitgave van De Brug. De volgende zangavond is gepland op zondag 6 oktober, dan met medewerking van Daan Kroeze en zijn koor.



Elke **donderdagochtend** zijn **senioren welkom in De Ark**:

- de ene week een koffieochtend: v.a. 10 uur voor ontmoeting en gesprek
- de andere week overdagkring: om 10 uur interessante Bijbelstudie

Een bijzondere activiteit vanuit BG de Ark is, dat een groep mensen samen naar de **Opwekking Pinksterconferentie** gaat; van vrijdag 17 tot maandag 20 mei op het Walibi evenemententerrein in Biddinghuizen. Het thema voor 2024 is "Dichterbij".



Veel bezoekers verblijven daar in een tijdelijk dorp van tenten, met in het midden een groot kruis. Het terrein omvat een samenkomsttent, seminar tenten en ruimtes voor muziekoptredens, missie en goede doelen, gebed, lectuur- en muziekverkoop, evenals stands met versnaperingen en eten. Daarnaast zijn er aparte 'dorpen' voor jongeren, tieners en kinderen. Ook is er een sing-in terrein, geschikt voor 50.000 mensen. Een groep mensen van 'De Ark' wil daar gezamenlijk kamperen, net zoals een aantal jaren geleden; in samenwerking met een andere gemeente. De voordelen van samen kamperen zijn, dat je een kampeerplek hebt in de buurt van bekenden. Tijdens de maaltijden kun je genieten van gezamenlijke maaltijden met anderen of gewoon voor je eigen tent zitten. Voor jouw geestelijke groei is er voor elk wat wils!



Meer informatie over het programma is te vinden op <https://www.pinksterconferentie.nl/programma/thema/>

Aanmelding kan op de website van Opwekking; je kunt je aanmelden als kampeerder of als daggast.

Als je samen met anderen uit Assen op één veld zou willen staan, dan kunnen mensen van De Ark misschien kijken of er bij hen nog een plekje beschikbaar is. Voor verdere vragen daarover kun je contact opnemen met Frens en Carola Hartgers: 06 – 3603 6660, of per e-mail frens.hartgers40@gmail.com

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*

