
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



70

JUBILEUM UITGAVE

2023

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

DANKBAAR
voor 70 jaar



Ten geleide

Jubileum-uitgave van 'De Brug' ter gelegenheid van 70 jaar Baptisten Gemeente Assen, gevierd in 2023

In deze speciale uitgave van 'De Brug' delen we herinneringen in woord en beeld. Verhalen en foto's van toen, aangevuld met chronologische overzichten van gebouwen en voorgangers en ledenstatistiek.

Sommige verhalen zijn eerder gepubliceerd, maar in deze uitgave samengevoegd om te bewaren. Dank aan de schrijvers – vermeld of niet – en aan de fotografen, die ook niet allemaal zijn te achterhalen

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Van de Jubileumcommissie	4
Ontstaan en beginjaren Baptisten Gemeente Assen	6
Ontwikkeling aantal leden.....	8
Jubileum-Dankoffer	9
Gebouwen	11
Voorgangers	12
Geschiedenis: <i>ouder dan 70</i>	18
Geschiedenis: <i>jaren tachtig - rust na roerige tijd</i>	20
Geschiedenis: <i>Roemenië-reizen</i>	22
Geschiedenis: <i>rond de eeuwwisseling</i>	24
JAV 2004 <i>in Assen</i>	26
AV 2006 <i>in Assen</i>	27
Jubileum-geschenk	29
Ter overdenking.....	31

Inleveren kopij

Kopij voor de volgende Jubileum-Brug kunt u aanleveren in het jaar 2028, want dan hoopt onze gemeente DV 75 jaar te bestaan.

Voorwoord

Lieve mensen,

70 jaar ... voor sommigen een heel lange periode ...

Vroeger was je oud met 70 jaar ... tegenwoordig ben je pas net met pensioen en ligt de wereld nog voor je open ...!

70 jaar ... voor een gemeente als de onze een periode vol dankbaarheid ... We bestaan nog steeds!! Dat heeft er ook wel eens anders uitgezien ...

Toen Wietze en ik in 1979 naar Assen verhuisd zijn, kwamen we de eerste zondag in de kerk in de Oranjestraat ... we werden opgevangen door br. Victor Bolman; deze vertelde ons dat er maar heel weinig mensen in de kerk zouden komen; er was net een grote scheuring geweest en veel mensen waren naar de Vrije Baptisten gegaan ... We waren inderdaad met 10 personen totaal, waaronder wij en onze drie kinderen ... dat was inderdaad heel weinig ...

En kijk nu eens ... 70 jaar later ... elke zondag zit er een vaste groep van zo'n 25 mensen in de Componist ... soms iets meer, soms iets minder, maar ze komen wél!! Heel veel is veranderd in die tussentijd ... van een behoorlijk grote gemeente (*weet u nog een gemeentedag met zo'n 60 á 70 personen ...*) naar een kleine gemeente, maar we zijn wel een volhoudertje ...

We zijn hier enorm dankbaar voor:

- ♥ we zijn blij met onze pastoraal werker
- ♥ blij met alle mensen die elke zondag weer naar de kerk komen
- ♥ blij dat we geen eigen kerkgebouw hebben, maar een thuis hebben gevonden in De Componist
- ♥ blij dat er nog mensen in het bestuur zitten
- ♥ blij met Vrouwencontact
- ♥ blij met Zondagsschool, thema's voor Advent en Lijdenstijd en onze actie 'Schoenendoos'
- ♥ blij met de samenwerking met de andere Unie-ABC-gemeenten Kortom...
- ♥ blij kijken we vol vertrouwen naar de toekomst ...

En hoe gaat die toekomst er uitzien ...? Geen idee, maar we weten dat onze Heer en Heiland altijd bij ons zal zijn ... hoe onze toekomst er ook uit zal zien; dat is een geweldig gegeven!

*En niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is,
en dat van dit geheimenis
God het begin en het eind is!!*

In dit vertrouwen groet ik u allen en wens u Gods zegen!

*veel liefs van
Anke Gorter
voorzitter
Baptisten
Gemeente
Assen*



Jubileumlied - 70 jaar



Refrein



Wij zijn blij om feest te kun-nen vie-ren ala ge-meen-te sa-men met el-



kaar; om ge-luk met an-de-ren te de-len hier in Assa-en na ze-ven-tig jaar

Couplet



Heer wij vra gen wilt U ver-der met ons gaan. Geef ons kracht en spoor ons da-ge-lijks weer



aan; Dat uw woord van lief-de ie-der kan be-reik-en, want uw licht moet al-tijd ver-der gaan.

Refrein: Wij zijn blij om feest te kunnen vieren
als gemeente samen met elkaar;
om geluk met anderen te delen
hier in Assen na zeventig jaar.

**Heer wij vragen wilt u verder met ons gaan.
Geef ons kracht en spoor ons dagelijks weer aan;
dat uw woord van liefde ieder kan bereiken,
want uw woord moet altijd verder gaan.**

Refrein

**Heel wat mensen gingen ons al werkend voor.
Veel jaren vormden zij een lichtend spoor.
Vol verwachting mogen wij hun pad vervolgen
als gemeente gaan wij samen door.**

Refrein

Van de Jubileumcommissie

In een mensenleven vinden mooie en droevige gebeurtenissen plaats. Als gelovige is het fijn, dat je alles wat je meemaakt bij God mag brengen en dat je dit, als je dat wilt, met andere mensen kunt delen. En als er iets gebeurt, dat aanleiding geeft om het feestelijk te vieren en je hebt de mogelijkheid dit met anderen te delen, dan moet je de kans grijpen om dit te doen.

Deze kans hebben wij als Baptisten Gemeente Assen gekregen, want dit jaar bestond de gemeente 70 jaar. Het is alweer een jaar geleden dat ik probeerde na te denken over een feest ter gelegenheid van dit heugelijke feit. Als eerste een datum vaststellen. Het lijkt een beetje op een huwelijksfeest organiseren, waarbij je naar een dag toe gaat werken.

Het feest en de datum moet natuurlijk wel aan de genodigden bekend gemaakt worden. En vervolgens moeten er plannen gemaakt worden over de inhoud van het feest. De datum van het feest werd mij aangereikt; het gehele jaar was een feest.

Zo kwamen er meerdere data op tafel: één voor een samenzijn met genodigden van buiten onze gemeente, één voor onze gemeente, met de nadruk op de aanwezigheid van oud-leden, en een afsluitende dienst, die voor de

eeuwigheidszondag en Advents-tijd moest plaatsvinden.

Geweldig, dat Anja van Duivendijk en Anke Gorter direct hadden aangeboden om mee te willen werken in de jubileumcommissie. Ook Bert Middelkamp, als “buitenstaander” deed volop mee, corrigeerde waar nodig was en zorgde ervoor, dat alles vlekkeloos verliep.

Wat is er veel gebeurd in een jaar tijd. Het voelt voor mij heel prettig als ik terugkijk naar wat er allemaal rondom de jubileum-vieringen is gebeurd. Het hoogtepunt voor mij was wel het samenzijn in september met de vele oud-leden. Voor mij waren het onbekende personen, maar voor velen van de gemeente was het een mooi weerzien.

Het was fijn dat bij al deze gelegenheden Jur Kruizinga de dienst kon leiden. Ook op 12 november bij de afronding van de reeks vieringen. Zonder de grote inzet en hulp van een groot aantal gemeenteleden was het nooit gelukt om aan het jubileum op deze wijze een feestelijke tint te geven, waarvoor langs deze weg hartelijke dank. En we danken God, dat Hij ons de kracht heeft gegeven dit te mogen doen.

Bob Wijnstra



Ontstaan en beginjaren Baptisten Gemeente Assen

Uit: Geschiedenis van het Baptisme in Nederland door J. van Dam

‘Een ongeveer gelijke (als Hoogeveen) ontwikkeling vertoonde de arbeid in het naburige Assen. Enkele gezinnen, die in Drente’s hoofdstad woning en werk hadden gevonden, zochten contact met elkaar en vormden samen een ‘Baptisten-werkgemeenschap’, zoals zij hun groep noemden.

Tot de stichting van deze werkgemeenschap werd op 15 september 1952 besloten. W. Veenstra, in deze jaren voorganger van de gemeente te Musselkanaal, had contact met de groep en stond met raad en daad terzijde.

Het bestuur van de veertien leden tellende kring werd gevormd door G. Molenaar, J. Blank en L.K. de Jonge. Zoals in zovele plaatsen lag in het begin van de arbeid ook in Assen in een huiskamer. Al spoedig werd echter de behoefte gevoeld in het openbaar te verschijnen; een zaal in ‘De Kern’, een kerkgebouw van de Asser Hervormde gemeente kon voor dit doel gehuurd worden. W. Veenstra en ouderling K. Buntjer (eveneens van Musselkanaal) dienden sindsdien dikwijls de kleine gemeenschap; later voegden andere voorgangers uit de omgeving zich bij deze medewerkers.

Zoals eigenlijk in het hele Drentse land – met een duidelijke uitzondering voor de veenkoloniale grensgebieden – was het baptisme in Assen onbekend. En dat terwijl het eens op Drentse bodem



ontstond! Desondanks gelukte het toch enige bekendheid te krijgen, zodat ook ‘vreemdelingen’ – zij het aarzelend – de samenkomsten gingen bezoeken.

Een half jaar na de oprichting van de werkgemeenschap werd reeds overgegaan tot stichting van een zelfstandige gemeente, op 11 februari 1953, G.W. Tijman, voorganger te Stadskanaal – Veenstra was inmiddels naar Treebeek gegaan – nam het konsulentschap op zich. Binnen het jaar bezat de gemeente zelfs een eigen voorganger: H.J. Blenkers die tot oktober 1958 ook de kleine gemeente in Assen diende in combinatie met de gemeente te Hoogeveen.



Op het moment waarop Blenkers zijn arbeid in Assen beëindigde (zomer 1958) telde de gemeente ruim twintig leden. De groei was niet

indrukwekkend, maar de kleine gemeente was ondanks dat toch hecht gebleken toen de 'kinderziekten' – die elke gemeenschap van mensen aanvankelijk moet doorstaan – de Asser baptistengemeente belaagden. In de jaren die volgden op het vertrek van Blenkers diende J. Huisman – bij het onderwijs werkzaam – de gemeente als lerend ouderling. Om gezondheidsredenen moest Huisman dit deel van zijn dubbele functie neerleggen. Gelukkig was nadien I. Tammeling (voorheen voorganger te Noordbergum, Drachten en Foxhol) van Groningen bereid deze taak over te nemen.

Vergaderde de gemeente aanvankelijk op nummer 6 in de Oranjestraat ('De Kern'), na 30 juni 1963 werd de mogelijkheid geopend om gebruik te maken van de Doopsgezinde kerk op nummer 13 in dezelfde straat. De Doopsgezinde gastheren hadden er zelfs geen bezwaar tegen dat in hun kerk een doopvont werd gebouwd.

Voordien reisde de gemeente voor het houden van doopdiensten naar omliggende gemeenten, nu kon in Assen zelf de doop worden bediend! Hetgeen verschillende keren daarna gebeurde.

Helaas moest ook Tammeling, ingaande januari 1967, zijn werk in de gemeente beëindigen. De gemeente naar behoren te verzorgen – naast zijn maatschappelijke werkkring – werd te veel. Intussen was het ledental gegroeid tot vijftenzestig! Na het vertrek van Tammeling werd K. Reiling, als emeritus wonende te Hengelo, bereid gevonden de leiding van de arbeid op zich te nemen. Op 1 januari 1970 telde de gemeente achtenzeventig leden.

Veel steun ondervond de gemeente van het konsulent-schap van Reiling tot de komst van Johannes Wouter Bok, die zijn theologische opleiding aan het seminarium van de Unie volgde (in 1977 deed Bok zijn doktoraal examen aan de Groningse universiteit).

De gemeente, die de in 1969 begonnen evangelisatie-post in Zuidlaren tot zelfstandige gemeente zag worden, telde aan het einde van 1977 vierentachtig leden.



Ontwikkeling aantal leden

De Baptisten Gemeente Assen is altijd relatief klein gebleven: het ledental kwam nooit boven de 100; daarnaast waren er nog wel een

aantal vrienden, jongeren en kinderen. In de afgelopen jaren is het aantal leden afgenomen en ook de vriendenkring kleiner geworden.



Ontwikkelingen en beleid

De gemeente is opgericht in 1953, een 'stormachtige tijd'

- jaren 50: door pionierswerk en veel evangelisatie-acties ontwikkelt de gemeente zich
- jaren 60: discussie over de verzelfstandiging van de toenmalige evangelisatiepost Zuidlaren
- jaren 70: interne discussies over 'ruimte' t.o. meer evangelische principes
- jaren 80: veel leden vertrokken naar de onafhankelijke gemeente (nu 'De Ark'), waaruit later nog andere evangelische groeperingen in Assen zijn ontstaan

- jaren 90: groeiende en actieve gemeente, o.a. jaarlijkse bazaar, Roemenië-acties, enz.
- vanaf 2005: kleiner wordende groep discussieert over principes en voortbestaan
- 2013: voorstel tot opheffen wordt weggestemd; beleidswijziging naar meer 'modale' koers
- 2014 - 2016: kleine gemeente stabiliseert en kiest voor investeren in Gemeente-ontwikkeling; aantrekken interim-voorganger;
- de contacten met de onafhankelijke gemeente worden hersteld; blijft

plaatselijk actief bij Open Huis en SIRW; ontwikkelt nieuwe regionale en lokale contacten; sterker betrokken bij Unie-werk en projecten, zoals 'Groentjes'.

- 2017: nieuwe impuls en investering gemeentelijk werk met het aanstellen van een student-voorganger; pastoraat wordt geïntensiveerd, maar

verdere ontwikkelingen blijven uit

- 2020: terug naar stabiliserend beleid; beperkt ouderen-pastoraat (vanwege financiën)
- door Corona-situatie waren er in 2020 en 2021 langdurige perioden zonder diensten
- 2022-heden: aantal leden en bezoekers blijft teruglopen; meer samenwerking lokale Unie-ABC-gemeenten.

Ten tijde van de viering van het 70-jarig jubileum in 2023 kende de gemeente een stabiele kerngroep, die eendrachtig samenwerkt om in ieder geval diensten en pastoraat op de been te houden. Daarnaast waren er toen overigens een groot aantal activiteiten, waarbij de gemeente betrokken was.



Jubileum-Dankoffer

Om de financiële situatie van de gemeente te steunen is het Jubileum-Dankoffer ingesteld. In de afgelopen jaren namen de inkomsten van de gemeente af, m.n. door ledenverlies.

Zelfs voor de basistaken 'diensten en pastoraat' waren de inkomsten niet meer toereikend. Daarom werd in 2023 een beroep gedaan op het fonds 'kleine gemeenten' van Unie-ABC en daaruit werd het gemeentewerk ook ruimhartig gesteund.

Maar de gemeente wil graag zoveel mogelijk financieel onafhankelijk blijven en grijpt daarom ook deze mogelijkheid aan om extra giften te vragen. Rond het jubileum zijn er

veel contacten met oud-leden en -vrienden; velen van hen hebben al positief gereageerd: er zijn veel bijdragen ontvangen.

Als u nog niet in de gelegenheid was om een jubileum-bijdrage te geven, dan kan dat nog steeds: ... *als bijdrage voor de toekomst van een gemeente met een rijke historie ...*

U kunt bijdragen en giften overmaken naar rekeningnummer: NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen; met als omschrijving 'Jubileum-Dankoffer 2023'. U kunt ook gebruik maken van bijgaande QR-code. Hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.





Kerstmarkt
van onze gemeente
in het kerkje
aan de Oranjestraat
(in de jaren 90)



Gebouwen



In het begin kwam de gemeente ooit samen in een zaal van het geheelonthouders-hotel **De Kroon**, aan de Gedempte Singel. Dat is het pand tegenover de Singelpassage, waar nu Greving & Greving is gevestigd.



Na een paar jaar verhuisde men naar gebouw '**De Kern**' aan de Javastraat; eerst boven, later de benedenzaal.

Het gebouw is gesloopt; op die plek staat nu een advocatenkantoor en een appartementengebouw met ook weer als naam 'De Kern'.



Daarna waren de Baptisten vele jaren mede-gebruikers van de **Doopsgezinde Kerk** aan de Oranjestraat. Dat is nu een galerie en expositieruimte, maar allerlei oude elementen zijn nog herkenbaar aanwezig. Het gebouw heet nu "museum galerie Jan van Loon"; er zijn regelmatig exposities.



Sinds 2005 maakt de Baptisten Gemeente Assen gebruik van Wijkcentrum '**De Componist**'

Voorgangers

Binnen de Unie van Baptisten Gemeenten bestaat al vele jaren een boekje met gegevens van voorgangers en gemeenten, getiteld 'Namen en jaren'. Daarin is te lezen welke voorgangers er in een gemeente hebben gediend en

omgekeerd is ook per voorganger vermeld in welke gemeenten die heeft gewerkt of welke andere taken werden vervuld.

In het boekje zijn voor Assen de volgende 'namen en jaren' vermeld:

1954 - 1958	J.H. Blenkers <i>(met Hoogeveen)</i>
1961 - 1967	I. Tammeling
1972 - 1979	Hans Bok
1982 - 1988	Ger Booy / <i>pastoraal werker-deeltijd</i>
1988 - 1993	Anne Gietema / <i>deeltijd</i>
1996 - 2002	Paul Brouwer / <i>deeltijd</i>
2014 - 2016	Jannes Hofman - <i>pastoraat</i>
2015 - 2016	Marco de Vos – <i>interim voorganger</i>
2017 - 2019	Aernout de Jong – <i>student-voorganger</i>
2020 - 2022	Jan Brouwer – <i>pastoraat</i>
2022	Jur Kruizinga - <i>pastoraat</i>



Bovenvermelde informatie is op zich juist, maar niet geheel volledig. Het lijkt of er soms jarenlang geen voorganger was betrokken bij het gemeentewerk in Assen, maar dat gebeurde wel. Er was in tussenliggende jaren formeel geen voorganger door de gemeente beroepen, maar het werk werd wel ondersteund.

In het begin waren voorgangers uit omliggende gemeenten betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentewerk:

- vanaf 1952 – **ds. Veenstra** *vanuit Musselkanaal*
- vanaf 1953 – **ds. Tijman** *vanuit Stadskanaal (konsulent)*

- vanaf 1958 – **J. Huisman** *(lerend ouderling)*
- vanaf 1967 – **ds. K. Reiling** *(emeritus – konsulent tot 1972)*

Tussen 1990 en 2014 waren verschillende voorgangers in bijzondere dienst (mede) betrokken bij het gemeentewerk. **Anne Gietema** ging werken in de geestelijke gezondheidszorg, maar bleef daarnaast betrokken bij het werk in onze gemeente. **Berend Stuut** en **Piet Kingma** waren in Assen geplaatst als legerpredikant, maar waren ook (bestuurlijk) actief binnen onze gemeente. Verder was **Henk Blenkers** toen ook een periode actief in onze gemeente; hij werkte in het onderwijs.



*Boven: Blenkers
Links: Tammeling
Onder: Booy
Linksonder: Gietema*





*Links:
Hofman
Kingma
Brouwer
Rechts:
De Vos
Stuut*







Gemeenteweekend 1992



Geschiedenis: ouder dan 70 ...

Als we de ledenlijst openslaan, dan zien we dat er heel wat leden 70 jaar en ouder zijn. Maar weinigen waren in de begintijd van de gemeente al lid: nagenoeg ieder is er later bij gekomen. Daarom is het niet eenvoudig vast te stellen hoe de beginperiode er precies uitzag. Hoe ziet het geboorteverhaal van onze gemeente er uit?

Tot de eersten, die daar iets van weten te vertellen, behoren Lammy Molenaar-Reiling en Renate Niezing-Willems. Hun herinneringen doen mij denken aan het kerstverhaal; de geboorte van een kind, niet in een luxe hotel, maar in een stal. Met andere woorden, heel eenvoudig. Voor onze gemeente, niet in een kerk of een wijkcentrum, maar gewoon in een woonhuis.

Miep en Lammert de Jonge stelden hun huis, in de Gerard Doustraat in Assen, ter beschikking voor samenkomsten. Hier werd een huiskring opgebouwd. Deze kring kreeg de hulp van een voorganger, te weten, ds.Veenstra uit Musselkanaal. Deze huiskamergroep startte met 8 mensen. Niet veel, maar zij hadden wel geloof, moed en verwachting.

Renate Niezing was in de oorlog met haar moeder naar Nederland gevlucht. Haar vader, die als voorganger werkzaam was, bleef na de oorlog spoorloos.

Hij zal vermoedelijk tijdens de oorlogsjaren zijn overleden. Renate was er na een gesprek met zr. Reiling uit Musselkanaal ook bij; evenals Lammy Molenaar en haar man Geert. Bij deze groep van gelovigen voelden zij zich thuis. Men had de intentie te groeien tot een hoger aantal bezoekers.

Maar hoe kan je als groep groeien tot een (grotere) geloofsgemeenschap? Een vraag die men in meerdere kerken stelt. In Assen was de aanwas te vinden bij de inwoners, die zich aangesproken voelen tot een kerk. En 70 jaar geleden waren er ook nieuwkomers in de stad komen wonen. Want na de oorlog werden er veel woningen gebouwd in Assen. De werkgelegenheid nam toe en er kwamen nieuwe industriële vestigingen. Oud-militairen konden aan een zoektocht beginnen naar werk en kerk. Hiertoe behoorden de families Kok en Blank. Men vormde een raad, waartoe Piet Niezing, de echtgenoot van Renate, behoorde.

De huiskamergroep groeide fors. Vanwege de toename van het aantal bezoekers werd uitgeweken naar een Geheel-onthouders café aan de Gedempte Singel. Hier had men ruimte om evangelisatiediensten te houden.

Toen brak het moment aan dat ds.Veenstra een beroep aannam naar Treebeek.

Maar gelukkig was ds. Tijman uit Stadskanaal bereid om de beginnende gemeente in Assen verder te helpen als konsulent. Zo gebeurde het dat het zangkoor uit Stadskanaal medewerking verleende aan de dienst in Assen. En na korte tijd kon de baptisten gemeente met de hulp vanuit Stadskanaal haar intrek nemen in de Oranjestraat.

Een nieuw begin met leden vanuit diverse plaatsen met allen hun eigen zienswijze en geloofsbeleving.

*Opgetekend
door
Bob Wijnstra*



Geschiedenis: jaren tachtig - rust na roerige tijd

Als jongeren bij elkaar komen, dan praten ze zelden over het verleden. De gesprekken gaan vaak over de dingen waar ze nu mee bezig zijn. Een mooie woning, een verhuizing, de vereniging, waar ze lid van zijn, een vakantiebestemming, die op het wensenlijstje staat. Het is herkenbaar voor iedere oudere: die tijd hebben wij ook meegemaakt.

Als wij als baptisten gemeente terugkijken, dan kunnen wij over ons geloof gaan praten. En als je dat voorzichtig doet, dan merk je dat onze geloofsbeleving heel verschillend kan zijn. Ook onze liederenkeuze is niet dezelfde. Een jongere zei pas, dat wij van die belegen liederen zongen. Een mooie uitdrukking, maar met een variatie is iedereen (af en toe) tevreden en dat geldt evenzeer voor de sprekers.

Maar waar kunnen wij als gemeente op terugkijken? In deze uitgave kunnen we ook een verhaal lezen van Thea Zuidema over de Roemenië-reizen. Nu zetten we de tijd zo'n veertig jaar terug. De zeventiger jaren waren voor de gemeente nogal hectisch geweest en in de jaren tachtig wilde men alles wat beter laten gaan.

In 1979 had ds. J.W. Bok na zeven dienstjaren afscheid van de gemeente genomen. De secretaris, Anne Duursema, vermeldt in het jaarverslag, dat sinds de

aanwezigheid van Anke Gorter het zondagsschoolwerk kon doorgaan.

In dat jaar werd Wietze Gorter gekozen als diaken en wordt aangesteld als penningmeester. Bekende namen voor velen en dan wordt de zondagsschool ook nog bij de familie Gorter thuis gehouden.

In 1981 kwam daar verandering in. Er was behoefte aan een andere ruimte, waar ook kinderen van de crèche konden worden ondergebracht. Het gemeentelid, Auke de Jong, had een hotel, "De Nieuwe Brink", waar een zaal was voor de zondagsschoolkinderen en plek voor de crèche, waar Diana Bakker hielp. De periode in het hotel was van korte duur, want een jaar later, kwam de zondagsschool weer samen bij de familie Gorter thuis.

1981 is ook het jaar, waarin onze Unie 100 jaar bestond en haar feest vierde in Zuidlaren. Velen gingen daar naar toe. Ook werd gestart met een groep aan het project van de Gemeente Bijbel School. Dat bleek een succes te zijn, want niet veel later werd nog een tweede groep gestart om mee te doen aan dit project. In die tijd waren er ook bijzondere collectes voor Terre des Hommes. Zusterhulp had kinderen geadopteerd via deze instelling. Vele jaren is dit doel financieel gesteund.

Nog even de namen van toen; Anne Duursema was aftredend en werd als secretaris opgevolgd door br. D.

Moens en het volgende jaar, in 1982, werd Anne weer gekozen als raadslid, maar nu als voorzitter.

Wietze Gorter verruult het penningmeesterschap voor het werk als secretaris en na twee jaar treedt hij af en wordt weer penningmeester. Hij is de man van het geld. Het is ook het jaar waarin de gemeente besluit, P. Brongers als consulent aan te stellen en Ger

Booy als pastoraal werker. De gemeente gaat er werk van maken. Zo maar het begin van de jaren tachtig. Er gebeurt veel in een vrij korte tijd. En dit is er maar een klein stukje geschiedenis van die tijd.

*Opgetekend door
Bob Wijnstra*



Geschiedenis: Roemenië-reizen

Na de val van het communistische regime eind 1989, was het in Roemenië voor de bevolking een erg slechte tijd. Vanuit Nederlandse kerken werd in die tijd veel hulp geboden. Ook bij ons in de gemeente wilde men graag iets betekenen voor onze broeders en zusters daar. Wij kregen de vraag of we samen met de fam. Bok en de fam. De Jonge iets konden opzetten.

We zijn begonnen met het inzamelen van goede, schone kleding, schoeisel en levensmiddelen. Via de baptisten gemeente Emmen kregen we het adres van een baptistenvoorganger in Roemenië. Hij ging voor in drie kleine gemeenten, waar de nood hoog was. Bij hem thuis konden we logeren.

In maart 1991 gingen we voor het eerst op pad met een busje met aanhanger en wij met onze auto met aanhanger. Na een hele lange reis en een nacht wachten voor de grens kwamen we om 5 uur 's morgens bij het ons opgegeven adres aan waar we geweldig werden ontvangen. Na enkele uren slaap gingen we naar de dorpen om de meegebrachte waren uit te delen.

Wat waren de mensen gelukkig met de goederen. Niet te omschrijven! Uit de kast werden glazen en andere zaken gepakt als dank voor ons. Ze staan nog bij mij te pronk!

Toen we weer terug waren zijn we rommelmarkten gaan organiseren en deden we inpakwerkzaamheden om aan geld te komen. Bovendien bevorderde het werk voor onze medemens ook de saamhorigheid in onze gemeente. Het was een goede tijd!

Wij zijn hierna meer dan tien jaar lang twee keer per jaar naar Roemenië geweest. Het was vooral in het begin erg moeilijk om de juiste papieren te verkrijgen en de problemen bij de corrupte grensbewaking waren in één woord verschrikkelijk. We zijn zelfs een keer om 10 uur 's avonds onder gewapende begeleiding als misdadigers de grens weer over gezet naar Hongarije, omdat we kinderbijbels bij ons hadden! En daar sta je dan in een vreemd land! Maar de Heer was met ons en er kwam een oplossing!

Ik zal er niet te veel over uitweiden, maar we hebben veel mensen blij kunnen maken met de ingezamelde goederen en hebben ook enkele weeshuizen en ziekenhuizen bezocht en daar medicijnen gebracht. Veel ellende hebben we gezien, maar ook huwelijken en doopdiensten hebben we meegemaakt. Het was een zware tijd, maar het heeft ons leven wel verrijkt en onze gemeente heeft ons altijd geweldig gesteund!!

Thea Zuidema





Geschiedenis: *rond de eeuwwisseling*

Bij het voorbereiden van de viering(-en) rondom ons huidige jubileum heb ik ook gekeken naar wat de gemeente deed bij eerdere festiviteiten. Zo vond ik informatie over het feest ter gelegenheid van de intrede van ds. A. Gietema in Assen op 2 oktober 1988.

Op ludieke wijze werd in “De Gieter”, de contactbrief van de Baptisten gemeente te Assen achtergrondinformatie gegeven over de nieuwe halve voorganger (m.a.w. een dienstverband voor 50%). Opvallend is het enthousiasme, waarmee wordt geschreven. Je ziet de vitaliteit van de mensen voor je. Ik moest grinniken bij het lezen van de advertentie van Gorter’s Brille-Boerderij, waarin een feest-bril werd aangeboden voor slechts 25 cent, weliswaar excl. montuur en glazen. Het werk, dat aan het feest vooraf ging, moet voor de deelnemers een mooie herinnering zijn. Er moet heel wat gelachen zijn.

Ongeveer 15 jaar later, in 2003, bestond de gemeente 50 jaar. In zomer van het voorafgaande jaar was er een oproep gedaan of er mensen waren die iets zouden willen organiseren voor het 50-jarig jubileum. Het duurde toen een tijdje voordat er reacties kwamen. Om de jubileumvieringen te kunnen financieren werd voorgesteld een kerstmarkt te organiseren. Men had waardevolle herinneringen aan de werkacties voor Roemenië en Tsjernobyl.

En opnieuw werden er dergelijke werkacties georganiseerd. De voorbereiding en uitvoering vormden een samenbindend element in de gemeente en het leverde ook flink wat publiciteit op. Want er kwamen mensen naar het kerkgebouw, die en passant werden uitgenodigd voor de kerstvieringen.

Tevens was er geopperd een gemeenteweekend te houden. Ooit was de hele gemeente een dag met de bus naar Ter Apel gegaan en ook naar de Zaanse Schans. Er waren ook herinneringen aan een weekend op de Strubben. Nu werd er, los van het jubileumweekend, gekozen voor een gemeentedag op 18 mei. Op die zondag werd eerst een speciale dienst gehouden, waarna de gemeente aansluitend per fiets of auto naar Gasselte ging voor een gezellige middag.

Enige weken eerder, op 29 en 30 maart, was het jubileumweekend. Op zaterdagmiddag een gezellige bijeenkomst met heel veel gasten en op zondagmorgen een bijzondere jubileumdienst in een volle kerk. In de speciale uitgave van “de Brug” ter herinnering aan dit jubileum staan veel foto’s, die een mooie impressie weergeven van dit geslaagde festijn. Er waren ook reacties op de uitnodigingen opgenomen in deze uitgave. Met name de reacties van de oud-leden werden gekenmerkt door mooie herinneringen en veel waardering.

Als besluit wil ik een reactie aanhalen van Teun van der Leer, in die tijd Gemeenteopbouwwerker van de Unie:

“Mijn wens en gebed is, dat dit jubileumjaar vanuit het dankbaar terugblikken op Gods goedheid en leiding in het verleden, vooral ook een motor mag zijn om samen vooruit te kijken, in de verwachting dat het beste nog voor ons ligt.

Tekenend voor Jezus was, dat Hij de beste wijn voor het laatst bewaarde. Dat geeft hoop voor de toekomst, ook in Assen.”

En dat is nu, 20 jaar later, nog steeds onveranderd.

Opgetekend door
Bob Wijnstra



JAV 2004 in Assen

In 2004 is in Assen de Jongeren Algemene Vergadering gehouden, kortweg JAV. Dat was altijd een weekend, waarbij ook tijd werd ingeruimd voor een volleybaltoernooi tussen de aanwezige jeugdafdelingen. Naast het vergaderen was er veel tijd voor ontmoeting en werd de zondagochtenddienst ingevuld als een jeugddienst.

De opkomst bij zo'n JAV wisselde nogal, maar in 2004 in Assen waren er zo'n honderd jongeren. In de jaren daarna was er steeds minder animo voor het landelijke jeugdwerk en op een gegeven moment zijn JAV's ook gestopt. Gelukkig hebben we de foto's nog ...



AV 2006 in Assen

In 2006 is de Algemene Vergadering van de Unie in Assen gehouden. De AV was toen nog een meerdaagse bijeenkomst: het begon op woensdagavond en duurde tot en met vrijdagmiddag. De bijeenkomst op woensdagavond was in de kapel op het terrein van Dennenoord te Zuidlaren. Anne Gietema was daar onze gastheer en er werd ook een presentatie gegeven over het werk van onze voorgangers in bijzondere dienst.

Op donderdag en vrijdag waren de vergaderdagen van de AV in Hotel Van der Valk in Assen. Totaal waren er enkele honderden afgevaardigden en gasten en die werden daar erg goed verzorgd.

Op donderdagavond was er een Avondmaalsviering, die door onze gemeente werd ingevuld.

Op vrijdagmiddag was er een feestelijke slotviering en kon iedereen voldaan weer naar huis vertrekken.

De Algemene Vergaderingen zijn in de jaren daarna beperkt tot één dag en later zelfs tot een dagdeel. De afgelopen jaren probeert men juist weer het vergaderen te combineren met een congres of een viering en op die manier er ook weer meer een ontmoeting van te maken.

De AV in Assen wordt nog altijd door velen herinnerd als een van de laatste grootschalige en meerdaagse bijeenkomsten; de goede verzorging bij Hotel Van der Valk heeft toen ook veel indruk gemaakt.





Jubileum-geschenk



Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan is er voor de gemeente een herinnering gemaakt: een prachtige kaars. Het is een uniek, handgegoten exemplaar; speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd door kaarsenmakerij 'Brandgoed': daar maken bewoners en cliënten van Vanboeijen allerlei verschillende soorten kaarsen.

Naast de unieke vorm is de kaars ook herkenbaar aan de speciale jubileumopdruk:

We geven u graag zo'n kaars mee, zodat het licht van de kaars u nog vaak mag doen terugdenken aan onze gemeente en aan het 70-jarig jubileum, dat we dit jaar dankbaar hebben mogen vieren.

De kaars wordt uitgereikt bij de Jubileum-dienst op zondag 12 november, samen met deze Jubileum-Brug.



Er zijn een beperkt aantal extra kaarsen gemaakt, die zijn tegen kostprijs (€ 6,50) beschikbaar.

Voor kaarsen die per post moeten worden verzonden, vragen we ook vergoeding van de verzendkosten.





Ter overdenking

Een jubileum is meer dan het feest van terugkijken.

Zeventig jaar samen gemeente zijn is een flinke tijd. Alleen de alleroudsten in de gemeente kunnen die periode nog overzien. Hoe het begon, hoe de gemeente groeide, hoe ze ook weer kleiner werd. Wat is er veel gebeurd!

Het lijkt op een lang huwelijk. Je trekt met elkaar op, je beleeft een hoop op je gezamenlijke levenstocht en leert elkaar steeds beter kennen. Elkaars mooie en ook zwakke punten. Zoals we die allemaal hebben. Broeders en zusters van elkaar. Het huisgezin van God.

Een lange geschiedenis met elkaar verdiept de relatie en - als het goed gaat- doet het de liefde groeien. Nadrukkelijk is dat ook steeds de inzet geweest. De gemeente heeft zich willen laten leiden door de woorden van haar Heer: *“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.”* (Joh. 15:12). In alle communicatie van de gemeente wordt deze tekst steeds weer uitgedragen en dat heeft zijn werking tot op de dag van vandaag. Dat liefhebben een werkwoord is zijn we steeds meer gaan begrijpen. Het is de opgave voor ons allemaal. Ieder draagt daaraan bij. Alle kleine beetjes helpen.

Ronald Reagan heeft eens gezegd: *“We kunnen niet iedereen helpen. Maar iedereen kan wel iemand helpen!”* Dat is wat de gemeente sterk maakt. Allen dragen bij in daden van liefde aan elkaar. Dienstbaar en elkaar tot steun zijn.

De drie diensten waarin we dit jaar ons jubileum hebben gevierd waren mooie momenten van dankbaarheid. Diensten waarin we stil stonden bij het

ontstaan en de belangrijke momenten van onze gezamenlijke trektocht. *“De Heer heeft ons tot hier geholpen,”* overdachten we op 21 mei en er werd een gedenksteen overhandigd aan de secretaris.

Op zondag 10 september was het volop feest en was iedereen welkom om dat met ons mee te vieren. Een familiedienst waar velen op af kwamen. We hebben elkaar in een ‘complimenten-douche’ tijdens de dienst waardering geven. En die ontmoeting met elkaar -ook in het samen eten- was hartverwarmend. Wat is er een hoop werk verzet door velen.

En in de dienst op 12 november hebben we het jubileumjaar afgesloten. Terugkijken heeft zeker zin gehad. Niet alleen om de zegeningen te tellen van al die jaren, maar ook om opnieuw te ontdekken dat de Heer trouw is aan zijn gemeente en dat zal blijven ook in de komende tijd. Hij roept ons op om elkaar vast te houden en door te gaan. Daarom kijken we nu ook weer vooruit. Een reizen we verder op weg naar Gods nieuwe wereld die er beslist zal komen. Dwars tegen alle ontmoedigende en verontrustende gebeurtenissen in de wereld om ons heen blijven wij geloven in dat rijk van vrede, gerechtigheid en liefde. Jezus zal er zijn om met ons dat feest te vieren.

“Wij reizen met elkander, wij wand’len hand aan hand; d’een is tot troost de ander op weg naar ’t vaderland.

*Komt sterkt opnieuw de moed!
Weest rustiger en blijer van
aardse banden vrijer! Ons wacht
een eeuwig goed.”*

Jur Kruizinga, voorganger

baptisten gemeente

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

assen

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris	Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres	9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
	9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften	t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	www.baptisten-assen.nl
Facebook	www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

Deze Jubileum-Brug is gemaakt in 2023 ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan.

U kunt nog steeds een Jubileum-Dankoffer overmaken

op rek.nr. NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen

... als bijdrage voor de toekomst van een gemeente met een rijke historie ...

DRUKWERK

Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen