

---

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”  
*Joh. 15:12*

---

# De Brug



**september – oktober**

**2022**

---

Uitgave van de  
**Baptisten Gemeente Assen**

---

## Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar .....	4
Werken in de gemeente.....	6
Persoonlijke berichten .....	8
ETS-Bijbelcursus .....	8
Van het secretariaat.....	9
Wijzigingen adressenbestand.....	10
Brug – bijdrage 2022 .....	11
Uitnodiging Gemeentevergadering .....	12
Zondagsschool .....	13
Afscheid en welkom .....	14
Vrouwencontact.....	17
Bijbelstudie .....	18
Israëlzondag.....	18
Foto's van toen .....	19
Nieuws van Unie-ABC .....	20
Bericht van het Bijbelgenootschap .....	21
Diensten .....	22
Andere bijeenkomsten .....	26
De verjaardagskalender .....	26
En dan nog even dit ... <b>NIEUW</b> .....	27

---

## Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 6 november. Inleveren kopij tot 10 dagen voor verschijnen: uiterlijk donderdag 27 oktober. Kopij per mail sturen aan [DeBrug@baptisten-assen.nl](mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl)

## Ter overdenking

### De belofte blijft

Gaat het dan echt gebeuren? Na twee lange jaren, waarin we werden geleefd door allerlei coronamaatregelen, lijken we nu langzaam weer terug te keren naar het normaal. Gelovigen komen weer samen in de kerk, er wordt weer uit volle borst gezongen en er is weer ruimte om elkaar te ontmoeten.

Voor mij staat wederom als een paal boven water dat er weer eens is bewezen, dat de belofte van God ook vandaag de dag nog dezelfde is. God heeft trouw beloofd aan zijn schepping en aangezien wij allemaal onderdeel zijn van die schepping, geldt die beloofde trouw ook voor ons. Niet voor niks worden de woorden uit Psalm 138 iedere zondagmorgen uitgesproken: 'Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los'. En wanneer we de woorden uit Job 10 tot ons nemen, dan komt de belofte van eeuwige trouw ineens veel dichterbij.



'Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, geheel en al'. Denkt u zich eens in ... het zijn de handen van God zelf die ons hebben gevormd; cel voor cel, orgaan voor orgaan. Toegewijd en vol compassie gingen Gods handen aan de slag om de basis van ons leven te creëren. Omdat wij creaties van Gods hand zijn, klinken de woorden van de eeuwige belofte ook over ons leven. God zal

het werk dat zijn hand begonnen is te doen nooit loslaten. God zal ons, zal u en jou nooit uit zijn hand laten vallen!

Zal ons leven dan van een leien dakje gaan? Nee, ieder zal te maken krijgen met de lastige kanten van het leven. Niemand uitgezonderd, zal geconfronteerd worden met zorgen, met pijn en verdriet. Er zullen periodes zijn van uitzinnige vreugde, maar gedurende het leven zullen er ook dagen van duisternis zijn. Maar in alles en door alles heen blijft de belofte van God klinken. Hij zal ons nooit en te nimmer loslaten.

Oorlogen zullen hier op aarde blijven bestaan, maar in al het aardse geweld blijft God zijn schepping trouw en blijft Hij zorgen voor zijn kinderen. Perioden van voor- en tegenspoed zullen elkaar blijven afwisselen, maar God is erbij. Corona kwam in de wereld en zette levens op z'n kop, maar God blijft trouw. Hij gaf moed, Hij gaf kracht, Hij gaf troost. Gods oneindige trouw geeft kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.

Ik hoop en bid dat iedereen de oneindige trouw van God mag ervaren in zijn of haar leven. Het ene moment aanwezig omdat we de woorden in de bijbel lezen om ons eraan te herinneren en soms heel nadrukkelijk, bijna tastbaar. Kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.

*Greet Berends*

## Aandacht voor elkaar



In de zomermaanden zijn we als bestuur bezig geweest om nieuwe afspraken te maken over het pastoraat in onze gemeente. Jan Brouwer had ons laten weten dat hij die taak noodgedwongen moest neerleggen om gezondheidsredenen. Jur Kruizinga is bereid gevonden dat nu op zich te nemen, dus als gemeente kunnen we weer verder.

♥ Voor Jan Brouwer is het erg verdrietig, dat hij dit niet meer kan doen. Eerder had hij ook nog eenzelfde rol bij BG De Ark, maar daar was hij al mee gestopt en spreekbeurten verder weg deed hij ook niet meer. Daarmee had hij zijn werkzaamheden al flink beperkt, maar toch bleek het nog regelmatig te veel voor zijn broze gezondheid.

Misschien bent u daar verbaasd over, maar Jan liet dat ook niet merken. Naderhand was vaak wel duidelijk als hij weer iets te enthousiast bezig was geweest; ook zijn dokter waarschuwde hem daarvoor. Dat heeft er dus toe geleid, dat hij moest stoppen: heel moeilijk als je het werk met zoveel liefde doet en je daartoe geroepen weet. En ook al nemen Jan en Fenna nu afscheid van onze gemeente, we kunnen hen wel aandacht blijven geven: hun adres staat immers nog in ons adressenboekje.

♥ Vanaf 1 september is Jur Kruizinga begonnen met bezoekwerk in onze gemeente. Natuurlijk heeft Jan Brouwer hem bijgepraat over de actuele zaken en ook vanuit het bestuur hebben we Jur informatie gegeven. Maar U kunt zelf ook contact met hem opnemen: het mailadres en telefoonnummer van Jur staan in deze Brug. U kunt ook via een van de bestuursleden contact opnemen; dan geven wij dat door.

♥ Begin augustus werden we geïnformeerd, dat in Hengelo Anneco Janssen was overleden. Zij was vele jaren lid van onze gemeente; in 2016 is zij verhuisd naar Hengelo, om dichterbij haar kinderen en kleinkinderen te wonen. Maar ze bleef wel contact houden, met name met Vrouwencontact waarbij ze altijd actief was betrokken. Zodoende was ook wel bekend dat zij ongeneeslijk ziek was, maar toch kwam het bericht van haar overlijden onverwacht. Anneco Janssen is 70 jaar geworden; ze is op 8 augustus in Hengelo begraven. Namens onze gemeente waren Aly en Bert Middelkamp aanwezig bij de afscheidsdienst.

♥ Naast de leden en vrienden van onze gemeente is het ook goed om aandacht te hebben voor onze gastsprekers. Velen van hen komen al jaren regelmatig onze diensten leiden en voelen zich sterk betrokken bij onze gemeente. Zoals ds. Pieter Jager, die al negen jaar lang in onze diensten voorgaat. Ze wonen nu in Heemstede en dan is het een flinke afstand naar Assen, maar vaak combineren ze dat met familiebezoek in het noorden.

Met het klimmen der jaren heeft ds. Jager besloten, dat hij nu niet meer zo ver van huis gaat om te preken; alleen nog naar gemeenten in de buurt.

Daarom was het op 14 augustus de laatste keer, dat hij onze dienst in Assen kwam leiden. Hij is er in de afgelopen jaren wel twintig keer geweest, altijd vol vuur en enthousiasme!

♥ Jan en Fenna Brouwer werden in augustus weer opa en oma: na lang wachten werd hun kleindochter Myrthe geboren. Ze zijn blij en dankbaar, ook omdat alles gelukkig goed is verlopen.

♥ Thea Zuidema kreeg eind juli een achterkleinzoon: Milan Wolter. Voor haar natuurlijk een prachtige naam, vol dierbare herinneringen. En de geboorte was ook nog op de datum van hun trouwdag.

♥ In de vorige Brug hebben we Bob en Thora Wijnstra en Gerrit en Gea Buwalda ook al genoemd als trotse overgrootouders; en daar kunnen we Jan en Ria Hoekstra nu ook nog aan toevoegen. Allemaal gefeliciteerd met dat jonge geluk in de uitdijende families.

♥ Jelle Hoekzema moet eind september worden geopereerd, maar hij ziet daar naar uit! Hij heeft al langere tijd last van zijn heup en kan daar nu gelukkig aan worden geholpen. Hij moet 29 september 'onder het mes' en houdt er rekening mee dat hij dan een week of zes nodig heeft om te herstellen. Maar als penningmeester blijft hij wel actief: vanachter de laptop kan hij de financiële zaken voor de gemeente toch nog verzorgen.

♥ Jaap van Spengen heeft nog steeds last van verschillende klachten, zoals aan zijn gezicht. Hij heeft zijn taken als koster weer opgepakt, met hulp en steun van Marijke. Maar Jaap heeft nog wel medische zorg nodig.

♥ We moeten u ook opnieuw bijpraten over Johan Huisman: hij zou naar Limburg verhuizen, maar dat gaat niet door. Dus blijft hij voorlopig in Zuidlaren wonen, in afwachting van een nieuwe mogelijkheid om naar Vries te verhuizen. Ongelukkigerwijs heeft hij nu zijn schouder uit de kom en mag daardoor een tijdlang niet fietsen. Dat beperkt hem in zijn mobiliteit en ook om naar de kerk te komen.

♥ Vanuit Amsterdam is Max Wolthuis naar Assen gekomen: hij woont nu in de Vijverhof nr. 112. Zijn zoon woont hier ook en samen gingen ze op zoek naar een kerkelijke gemeente. Max Wolthuis wil graag bij ons de diensten komen bezoeken: we heten hem van harte welkom.

♥ Lammy Molenaar voelt zich intussen wel thuis bij de Kok stichting in Rolde. Het was natuurlijk en grote verandering, dat ze niet meer zelfstandig kon wonen, maar ze had de hulp en zorg echt nodig.

♥ Denk ook aan andere ouderen en zieken: Willem Danker, Ita Dijkstra, Ina en Diana Bakker, Jan en Ria Hoekstra, Jantje Koster, Giny Meijer, Hans Romijn, Martha Springer, Lammert Tuinema, Jacob Zandberg, eerder genoemde namen en ... wie we hier nog vergeten.

Een keer op bezoek gaan zou fijn zijn, maar een telefoontje of kaartje wordt ook op prijs gesteld. ♥ Aandacht voor elkaar!! ♥

*Bert Middeldkamp*





## Werken in de gemeente – Jan Brouwer

*Geliefde broeders en zusters,*  
Ditmaal leest u in deze rubriek niet alleen een stukje van mijn hand maar ook van br. Jur Kruizinga. Hij zal deze rubriek voortaan gaan verzorgen. Dat heeft, zoals u weet, alles te maken met mijn vertrek en met Jur's komst als uw voorganger.

Zondag 4 september is hieraan in een speciale dienst ook aandacht gegeven. Het was een mooie dienst met veel gasten.

Vanaf deze plek wil ik mijn waardering uitspreken voor de raad die de organisatie en vormgeving van deze dienst bedacht en op prachtige wijze heeft uitgevoerd.

De vele mooie woorden tijdens en na de dienst waarmee een stukje dank en waardering werd uitgesproken, maar die ook blijk gaven van de goede band die u en wij met elkaar mochten ervaren in de afgelopen jaren, hebben Fenna en mij bijzonder goed gedaan! Dank jullie wel daarvoor. En natuurlijk ook bedankt voor de bloemen en het cadeau.

Hoewel we afscheid van elkaar namen voor wat betreft mijn voorgangerschap en ons lid/vriend zijn van de gemeente, hoefden we gelukkig geen definitief afscheid van elkaar te nemen. Ook in de toekomst zal ik af en toe nog voorgaan in een dienst.

Daarnaast blijven we aan jullie als onze broeders en zusters van de Baptisten Gemeente zeker veel goede herinneringen bewaren. Voor het vertrouwen wat jullie ons schonken, voor de vele mooie gesprekken en voor alles wat jullie voor ons gedaan en betekend hebben willen we jullie vanaf deze plek hartelijk bedanken.

Voor jullie als gemeente breekt er nu een nieuwe tijd aan. Wat mooi dat br. Jur Kruizinga bereid is om met jullie onderweg te gaan. Maar zoals we dat in de dienst op 4 september mochten horen, is het het allermooist en allerbeste dat de Heer onze God ons ervan verzekert dat Hij met u en ons meegaat. Dat maakt ons als Gods kinderen tot gezegende mensen. Mede namens Fenna wens ik u Zijn zegen van harte toe!

*Hartelijke groeten,*  
*Jan Brouwer*



## Werken in de Gemeente – Jur Kruizinga

*Beste broeders en zusters,*

Als u dit leest ben ik inmiddels een paar weken in de gemeente werkzaam als uw nieuwe voorganger. De eerste bezoeken aan ouderen heb ik inmiddels afgelegd.

Ik ben Jur Kruizinga en woon -met mijn vrouw Wies- in het mooie Wedde in de gemeente Westerwolde. We hebben twee kinderen (en twee 'schoon'-kinderen!) en 4 kleinkinderen. Ze wonen in Groningen en Harderwijk.

Het is allemaal heel snel gegaan. In juni waren we op vakantie in Noorwegen toen er een mailtje van Bert Middelkamp kwam met de geheimzinnige omschrijving: '*een belangrijke vraag*'. De gemeente was op zoek naar een pastor omdat Jan Brouwer zijn taak door gezondheidsproblemen moest afbouwen. De concrete vraag was "*Of het voor mij te overwegen was om deze taak op mij te nemen.*" Het gaat vooral om te bezoeken van de alleroudsten en zieken in de gemeente. Zo globaal gaat het om twee dagdelen per maand. Daarnaast ook zo af en toe voorgaan in de diensten.

Ik hoefde niet lang na te denken en stuurde een positieve reactie naar Bert. Daarna volgde een goed gesprek met Gea en Bert op 20 juli waarin we het snel met elkaar eens werden.

Voor mijzelf geldt dat iedere keer als ik in een dienst in Assen voor mag gaan, ik daarover een zeer goed gevoel heb. Het is steeds weer een beetje thuis komen! Zo'n dertig keer ben ik al bij jullie geweest en in de loop van de tijd heb ik de gemeente en verschillende mensen al wat leren kennen.

Ook treft mij -iedere keer als ik De Brug ontvang- steeds weer de tekst in het logo van de gemeente: "*Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad*" Joh. 15:12

Daar gaat het immers om: Elkaar lief te hebben, zoals Hij ons liefheeft. Het is een prachtig getuigenis in alle communicatie van de gemeente. Omdat ik deze liefde proef in de contacten met u, wil ik van harte mijn steentje bijdragen aan het (pastorale) werk in de gemeente.

*Met hartelijke groet,  
Jur Kruizinga*

Telefoon: 06 – 2320 4692.

E-mail: [jur.kruizinga@baptisten-assen.nl](mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl)



## Persoonlijke berichten

### Overlijden Anneco Janssen

Begin augustus ontving onze gemeente het overlijdensbericht van Anneco Janssen. Ze had haar familie gevraagd om ook te zorgen dat de baptisten gemeente in Assen daarvan op de hoogte zou worden gebracht. Daarom plaatsten we haar overlijdensbericht hieronder.

Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze moeder,  
schoonmoeder en oma

Johanna Jacoba Janssen

- Anneco -

\* Groningen  
27 april 1952

† Enschede  
30 juli 2022

Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:

Simon Vestdijkstraat 68  
7552 NP Hengelo

---

## ETS-Bijbelcursus

De ETS-Bijbelcursus in Assen van het Evangelisch College start weer in september. De lessen vinden plaats op de 2e en 4e woensdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur in De Ark. De lessen worden verzorgd door Jan Boelhouwers (Oude Testament) en Roelof Alkema (Nieuwe Testament).

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in september gratis de lessen bij te wonen. Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Dirkjan Klumper (contactpersoon voor Assen) of u aanmelden via het contactformulier op de website van het Evangelisch College, [www.evangelisch-college.nl/ets](http://www.evangelisch-college.nl/ets)





## Van het secretariaat

In deze uitgave van De Brug proberen we u vooral veel goed nieuws te brengen. Dat is een prettige afwisseling op al het dagelijkse nieuws, waarin we steeds weer horen over alle problemen in ons land en verder in de wereld. We realiseren ons wel wat er allemaal aan de hand is, maar wij mogen ons ook gezegend weten met 'goed nieuws'.

Het goede nieuws van *alle* tijden kennen we natuurlijk uit de Bijbel: in het Nieuwe Testament vinden we het evangelie, de 'goede boodschap' zoals die door Jezus Christus is verkondigd. Daaruit mogen wij als christenen leven en ons bevrijd weten van zonde en schuld.

Binnen onze gemeente is het belangrijkste goede nieuws, dat we een nieuwe voorganger konden vinden: Jur Kruizinga heeft per 1 september de taken van Jan Brouwer overgenomen. In deze Brug kunt u ook foto's bekijken van de speciale dienst van 'afscheid en welkom', waar we een zegen hebben gevraagd voor het werk van ds. Jur Kruizinga.

In deze Brug wordt ook aangekondigd dat de schoenendoosactie weer van start gaat. Dat is goed nieuws voor allen die met zoveel plezier en liefde schoenendozen vullen, maar vooral ook heel goed nieuws voor alle kinderen, die zo'n mooie doos vol verrassingen zullen krijgen.

Ook goed nieuws over de inhoud van De Brug, waarin een nieuwe pagina is opgenomen! Helemaal achterin, waar eerder de puzzel stond, kunt u vanaf nu een bijdrage lezen van Henk Samplonius: *'En dan nog even dit'*. Velen kennen de mooie verhalen van Henk wel van verschillende websites, maar vanaf nu dus ook elke keer in De Brug.



Het lijkt misschien *geen* goed nieuws, dat de puzzel uit de Brug is verdwenen, maar dat valt wel mee. We hebben vaak gevraagd, wie de puzzel elke keer oploste; maar daar kwam geen reactie op. Ook nu er de afgelopen tijd speciaal gemaakte kruiswoordpuzzels werden geplaatst, was er nog steeds weinig belangstelling voor. Dus de puzzel zal nauwelijks worden gemist en het scheelt wel in de kosten!

Volledigheidshalve geven we hierbij nog wel de oplossing door van de puzzel in de vorige Brug: het sleutelwoord was "bekering".

In oktober is de najaarsvergadering van onze gemeente gepland: op zondag 23 oktober na de dienst. Dat is altijd een goede gelegenheid om samen bij te praten en als het kan sluiten we dat af met een gezamenlijke maaltijd. Wellicht kunnen we bij deze vergadering alvast eens nadenken over volgend jaar, want in 2023 bestaat onze gemeente 70 jaar.

Zo'n platina jubileum moeten we niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar samen in dankbaarheid gedenken en vieren. Hebt u een leuk idee hoe we dat samen kunnen vieren? Geef dat dan aan ons door of vertel het bij die gemeentevergadering. Dan hebben we samen weer iets moois om naar uit te zien!

Verder hopen we dat er dit najaar niet direct weer grote problemen ontstaan bij een eventuele terugkeer van Corona. Maar we houden wel rekening met die situatie en zullen een draaiboek klaarleggen met maatregelen voor verschillende fasen. Want met de juiste voorzorgen kunnen we nog veilig diensten blijven houden, ook omdat we maar een kleine groep zijn.

Maar met Kerst willen we ook graag weer gezamenlijke activiteiten organiseren: dat zou fijn zijn. Maar dan moet er geen sprake zijn van ingrijpende beperkingen, zoals dat voorgaande jaren het geval was. Laten we dus hopen dat er over Corona ook alleen maar 'goed nieuws' is te melden, zodat alle samenkomsten gewoon door blijven gaan.

*Namens het bestuur,*

*Bert Middelkamp*

---

## Wijzigingen adressenbestand

In verband met zijn aantreden als voorganger, is Jur Kruizinga ook ingeschreven bij onze gemeente. Het is belangrijk dat u zijn gegevens even noteert in uw adresboekje, zodat u hem ook kunt bereiken als dat nodig zou zijn.

<b>Kruizinga J. Jur</b>	<i>gedoopt op</i> 04-06-1967	<i>geboren op</i> 07-05-1948
E-mail: <a href="mailto:Jur.Kruizinga@baptisten-assen.nl">Jur.Kruizinga@baptisten-assen.nl</a>		<i>mobiel</i> 06 - 2320 4692
<b>Wedderhöfte 23 9698 AW Wedde</b>		<i>telefoon</i> <b>0597- 850 824</b>



Een logisch gevolg is ook, dat Jan en Fenna Brouwer nu zijn uitgeschreven. Maar u hebt hun adres nog wel in het boekje staan, dus maak daar gerust gebruik van en stuur hen nog eens een kaart.

Sinds begin september kwam Max Wolthuis onze diensten bezoeken. Hij is vanuit Amsterdam naar Assen verhuisd en woont nu in de Vijverhof, kamer 112. Het adres van de Vijverhof is Vredeveldseweg 75, 9404 CC Assen. U mag ook zijn geboortedatum noteren: 9 februari 1939. En zijn telefoonnummer is 06 – 3155 5333.

In de vorige Brug hebben we u gemeld, dat Johan Huisman naar Limburg zou vertrekken, maar dat gaat niet door. Dus voorlopig blijft zijn adres in Zuidlaren gewoon gelden. In ons adresboekje staat ook al een adres in Vries genoemd, waar hij graag naar toe wil, maar daar is momenteel geen plek; hij staat daarvoor wel weer op de wachtlijst.

Wilt u bovengenoemde wijzigingen noteren in het adresboekje van onze gemeente. Want het is van belang, dat we elkaar kunnen vinden bij de 'aandacht voor elkaar'.

## Brug – bijdrage 2022

### Aan alle lezers van De Brug

Elk jaar in september vragen we, of u een speciale bijdrage ‘voor De Brug’ wilt geven. En intussen weten veel mensen ook wel, dat het niet alleen gaat om geld voor De Brug, maar ook voor andere communicatie.

Want er wordt veel meer gedaan om onze de gemeente onder de aandacht te brengen en iedereen te informeren: denk maar eens aan de visitekaartjes aan de bloemen, brieven over een nieuwe voorganger(!), alle stukken en presentaties bij gemeente-vergaderingen, onze website om bezoekers en gasten te informeren, nieuwsbrieven als er geen dienst werd gehouden en natuurlijk ook De Brug.

Ook als u veel stukken van de gemeente per E-mail ontvangt, dan wil dat nog niet zeggen dat het niets kost. Want ook voor een website en eigen mailadressen maakt de gemeente kosten, die we elk jaar moeten betalen. Dus al noemen we deze bijdrage traditioneel “Brug-bijdrage”, het is ook voor allerlei andere zaken.

Communicatie voor onze gemeente is een belangrijke zaak: het is ook de manier waarop onze gemeente naar buiten treedt. Dat doen we op allerlei manieren, denk bijvoorbeeld maar eens aan de wekelijkse brieven die aan gastsprekers worden verstuurd over het voorgaan in onze diensten. Het wordt zeker op prijs gesteld dat ze die informatie krijgen toegezonden: dat wordt vaak genoemd.

We zijn ook wel trots op onze kleine gemeente, die nog steeds kan blijven bestaan en actief is op allerlei gebied. We zijn altijd actief betrokken bij regionale en landelijke activiteiten van Unie-ABC en bij verschillende plaatselijke gebeurtenissen. Nu er minder beperkingen lijken te zijn door Corona, hopen we dat er ook weer gezamenlijke bijeenkomsten kunnen worden gehouden.

Iedereen kan helpen: u kunt daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken, anderen uitnodigen voor onze bijeenkomsten, bidden om een zegen en sterkte voor alle betrokkenen. En daarnaast is er altijd ook geld voor nodig; al zijn we zuinig en proberen kosten laag te houden. Maar zonder geld gaat het niet.



Daarom vragen we uw bijdrage: voor de Brug en al die andere zaken, die ook belangrijk zijn voor onze gemeente. U kunt op dit moment nog gebruik maken van de toegezonden acceptgiro, maar alle bijdragen kunnen ook via internetbankieren of een bank-app worden

overgemaakt: doe dat dan ten name van Baptisten Gemeente Assen, met het rekeningnummer NL87 INGB 000 096 7581 en onder vermelding van Brug-bijdrage 2022. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

*Namens het bestuur,  
Bert Middelkamp.*

# Uitnodiging Gemeentevergadering

Aan de leden en vrienden van de gemeente.

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die we hopen te houden op zondag 23 oktober vanaf 11.15 uur in 'De Componist', aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na afloop van de gemeente-vergadering is er rond 12 uur een broodmaaltijd gepland.

De afgelopen jaren moesten we onze traditie onderbreken, om tenminste twee keer per jaar een gemeentevergadering te houden. Maar nu pakken we dat graag weer op: het is goed om samen bij te praten over alles wat er in de gemeente speelt. Bovendien is het ook heel gezellig om zo'n ochtend dan af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd.

Gemeentevergaderingen bevatten een aantal vaste onderdelen, zoals verslag, financiën en ontwikkelingen in onze gemeente. Verder komen er ook altijd zaken aan de orde van Unie-ABC; over onze landelijke organisatie en dat is mede ter voorbereiding van de landelijke Algemene Leden Vergadering, die in november weer wordt gehouden.

Tijdens onze Gemeentevergadering zouden we ook vooruit kunnen kijken naar volgend jaar: dan bestaat onze gemeente 70 jaar. Is dat iets om samen te gedenken en te vieren? Op welke manier zullen we daar aandacht aan besteden? Hebt u ideeën of suggesties?



Hieronder alvast de agenda voor zondag 23 oktober; het verslag van de voorjaarsvergadering wordt nog toegezonden. We rekenen graag op uw aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn van harte welkom.

Als u vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. En u kunt ook vooraf al uw suggesties of ideeën voor het jubileumjaar doorgeven.

---

## Agenda gemeentevergadering

op zondag 23 oktober vanaf 11:15 uur; *na onze dienst.*

1. Opening en Mededelingen
2. Verslag vorige gemeente-vergadering op 10 april 2022 (*volgt*)
3. Bestuurszaken en Gemeente Ontwikkeling
4. Unie-ABC – landelijk werk en voorbereiden ALV november
5. 70-jarig jubileum in 2023: suggesties en ideeën
7. Rondvraag
8. Sluiting

+ 12:00 uur: Gezamenlijke broodmaaltijd als afsluiting van deze ochtend



## Zondagsschool

De afgelopen weken zijn er haast geen kinderen op zondagsschool geweest; alleen af en toe kleinkinderen. Er werd dan een verhaal verteld, geknutseld of een spel gedaan. Er is elke zondag een programma beschikbaar van BijbelBasics; vanaf zondag 4 september gaat dat verder met verhalen over Jozef. Daar zijn ook allemaal werkjes bij, voor elke zondag in september.

In oktober gaan we ook op de zondagsschool bezig met schoenendozen versieren en vullen. In de dienst zullen we weer folders uitdelen en er aandacht aan besteden. Er zijn al verschillende dingen voor in de schoenendozen gemaakt en ook spulletjes gegeven en gekocht.

Mocht u zelf ook een doos willen versieren en vullen, neem dan een folder mee waarop een sticker zit voor jongen of meisje en voor welke leeftijd de doos is. Heeft u wel leuke spullen, maar geen gelegenheid om zelf een doos te vullen, dan kunt u ook die losse spullen inleveren, op zondag in de kerk of bij de zondagsschoolleiding.



U kunt ook een folder meenemen, waarop precies staat wat er wel (en niet) in een schoenendoos mag. De folders staan in de kerk op de ronde tafel. Ook wordt daar een busje neergezet voor bijdragen, die nodig zijn voor het verzenden van de dozen. U kunt ook geld daarvoor overmaken naar onze penningmeester Jelle Hoekzema; zet er dan wel even bij dat het bestemd is voor de 'actie schoenendoos'.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november worden de dozen uit deze regio weer ingezameld bij BG De Ark, dat doen we samen met Harry en Jeanette Schaaphok. Om alle dozen op tijd klaar te hebben, moeten ze in oktober bij ons zijn ingeleverd. Alvast bedankt: we hopen weer vele dozen te kunnen vullen

en daarmee veel kinderen blij te maken!

Mocht u nog vragen hebben, bel dan gerust met Gea, Petra of Aly: zij zorgen dat u antwoord krijgt. Veel plezier bij de actie Schoenendoos!

*De zondagsschoolleiding.*







## Afscheid en welkom

In een bijzondere dienst op zondag 4 september hebben we afscheid genomen van ds. Jan Brouwer, maar tegelijkertijd mochten we ds. Jur Kruizinga verwelkomen.

Nadat Jan Brouwer had laten weten dat hij door gezondheidsredenen moest stoppen, konden al snel afspraken worden gemaakt met Jur Kruizinga om deze taken over te nemen, zodat het werk in onze gemeente kan doorgaan. Dus was het

een bijzondere dienst met gemengde gevoelens: weemoed en zorg rond het afscheid, maar ook blijdschap en vertrouwen met de inzegening.

De overdenking was naar aanleiding van Exodus

33 : 12-17, dat God altijd met ons is. Daarop volgde een luisterlied van Sela 'Wij gaan niet zonder U'.

Namens de gemeente sprak Bert Middelkamp afscheidswaarden voor Jan Brouwer, waarbij werd aangehaald dat er in 2020 grote plannen waren om de plaatselijke samenwerking

met ABC-gemeenten uit te breiden. Maar dat werd doorkruist door Corona. Daardoor kon er weinig worden gedaan, maar zo viel het ook niet direct op dat Jan niet

zoveel meer kon doen.

Anke Gorter heette Jur Kruizinga welkom. Ze vertelde dat de gemeente hem al kent als gastspreker en dat zijn diensten door ons steeds werden gewaardeerd. Toen Jur benaderd werd door onze gemeente, was hij op vakantie, maar zei toch direct 'ja'. Later was er een kennismaking met het bestuur, waarbij Jur vertelde over zijn baptisten roots, opleiding aan de sociale academie, werken in welzijnswerk en pas later toch nog theologie gaan studeren.



Jur Kruizinga werd ingezegend met gebed door Jan Brouwer; daarbij vormde de gemeente een kring en zong "Ga met God en Hij zal met je zijn". Vervolgens vertelde Jur in een korte toespraak over zijn achtergrond en motivatie en het fijne gevoel om in onze gemeente aan de slag te gaan.

Naast leden en vrienden waren er ook relaties van onze gemeente uitgenodigd: het is goed om zo'n bijzondere gebeurtenis samen te delen. Namens het Open Huis van de Kerken was Maria Dreesens aanwezig. Namens de Oase-gemeente kwam Jan Kolthof. De Baptisten Gemeente Winschoten werd vertegenwoordigd door Gonnie Edens en Heinrich en Joke Gent.

Ook waren er persoonlijke kennissen Jan en Fenna uit Stadskanaal en kregen we veel schriftelijke reacties, vergezeld van goede wensen en mooie kaarten.

Aan het slot van de samenkomst nam Gea Buwalda namens ons afscheid van Jan en Fenna Brouwer. Jan kreeg een beeldje van Bartje, als herinnering aan Assen, met een waardebouwen en voor Fenna waren er bloemen.

Gea vertelde daarbij dat Jan in 2014 voor het eerst in onze gemeente voorging en dat er daarna nog 42 diensten volgden. Ook werd aangehaald, dat Jan in de Coronatijd elke week bemoedigende woorden schreef voor de nieuwsbrief; maar liefst 48 keer! De laatste keer

ging dat over 'Loslaten' wat soms best lastig is, maar wie zich aan Jezus vasthoudt ontvangt van Hem het goede. Die woorden over 'loslaten' passen ook bij dit afscheid.

vervolg >>





<< 'afscheid en welkom'



Daarna was er nog alle tijd om samen koffie of thee te drinken, met heerlijke cake als feestelijke traktatie, gebakken door Ria Hoekstra. Het was een hele fijne en indrukwekkende dienst: dat hoorden we van vele aanwezigen en is ook terug te zien op bijgaande foto's.



Vanwege het drukke programma in deze bijzondere dienst werd het Avondmaal een week verschoven naar zondag 11 september. Die dienst was



lang geleden al gepland voor Jur Kruizinga; dat kwam nu mooi uit.

Bij het koffiedrinken na die dienst konden we als gemeente nog nader kennismaken met Jur, door een kringgesprek met allerlei vragen en reacties.



## Vrouwencontact

Op woensdag 24 augustus gingen we uit eten bij restaurant Ponderosa in het Asser bos. Om half vijf kwamen we daar bij elkaar en gingen buiten in de tuin zitten. Onder het genot van wat drinken hebben we elkaar bijgepraat over de afgelopen zomerweken.

Fenna Brouwer was er niet, want die was haar nieuwe kleindochter Myrthe aan het bewonderen. Lammy Molenaar wilde eerst nog wat wennen in het verzorgingstehuis en hoe alles daar gaat. We mochten Jantje Bos wel weer verwelkomen; zij was er een tijdje niet geweest omdat ze vaak op haar kleinzoon paste.



Onder het praten door hebben we eten besteld en toen de eerste maaltijden werden geserveerd, kwam Bertha Winters nog aanlopen. Zij was eerst met haar man Henk naar het ziekenhuis geweest; hij moest na zijn operatie bestraald worden. Hij is net begonnen met die bestraling en zal er nog vaak heen moeten: we wensen hen daarbij veel sterkte.

Bertha bestelde ook haar eten en dat werd al snel gebracht. We genoten erg van ons eten en sommigen proefden of deelden het eten met elkaar. We bestelden nog een lekker toetje; sommigen deelden een toetje samen of namen een kindertoetje.

Jantje haalde iedereen over om nog een kopje koffie te drinken: we vonden het nog te gezellig om al naar huis te gaan. Toen de koffie op was, rekenden we af. Aly had vergeten foto's te maken, dus gingen we bij de uitgang van Ponderosa nog even met z'n allen op de foto. Daarna ging iedereen naar huis; het was een gezellige middag en iedereen heeft heerlijk gegeten.



vervolg >>

&lt;&lt; Vrouwencontact



Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 14 september om halfdrie in de Componist. We zullen dan ook de dankofferzakjes klaarmaken om uit te delen. We hopen dat iedereen daarmee weer een gift wil doen voor de zending; u kunt dit ook overmaken naar de penningmeester Jelle Hoekzema. Zet u er dan wel even bij, dat het voor het 'dankoffer' is; dan zorgt Jelle dat het op de goede plek komt. Maar u kunt uw bijdrage ook aan

een van de zusters van Vrouwencontact geven.

Het verslag van 14 september leest u in de volgende Brug; intussen is er ook nog een bijeenkomst van Vrouwencontact gepland op 12 oktober.

## Bijbelstudie

*Lieve mensen;*

Gedurende vele jaren heeft onze gemeente een Bijbelstudiegroep gehad... Uiteraard konden we in de Corona-tijd niet bij elkaar komen, maar nu ziet het er naar uit dat het met de Corona mee gaat vallen (hopen en bidden we...)

Graag wil ik weten of er weer behoefte bestaat aan Bijbelstudie ... De oud-deelnemers hebben allemaal al persoonlijk bericht gehad van mij, maar misschien zijn er ook wel nieuwe deelnemers/-sters...

In principe willen we op een middag bij elkaar komen; we doen dit om de beurt bij iemand thuis; de frequentie zal eventueel met de groep worden afgestemd. Leiding zal pas worden gezocht als er genoeg deelnemers/-sters blijken te zijn, dus ... als u interesse hebt, geef u dan op. Dat mag gewoon in de kerk, en mocht ik er niet zijn ... *(we gaan nog even naar Oostenrijk...)* dan is een mail ook prima!

Ik wacht af! *Liefs van*  
*Anke Gorter.*



## Israëlzondag

De eerste zondag in oktober is traditioneel de Israëlzondag: dan stellen kerken de verbondenheid met Israël centraal. Het gaat om de liefde voor Israël, bezinning op de relatie met Israël en gebed voor het volk Israël. Rond deze datum in oktober worden verschillende grote feesten van het jodendom gevierd, zoals Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest.

In onze liturgieën komen we Israël tegen: bij het zingen van Psalmen en in schriftlezingen. Op de Israëlzondag wordt speciaal de relatie met het Joodse volk toegelicht, met uitleg over die grote feesten in Bijbels verband. De stichting 'Christenen voor Israël' geeft de krant 'Israël Aktueel' uit, waarvan een speciale editie beschikbaar is op zondag 2 oktober



## Foto's van toen

*Lieve mensen;*

Als je eens een kast opruimt, vind je soms iets... zoals deze foto...

Wietze ruimde onlangs een kast op en vond deze leuke opname van al heel wat jaren terug ...

In ieder geval staan Bertha Winters en ook Marty Westerhof er nog op ... dat zijn mooie herinneringen ...

Marijke was destijds kontaktpersoon bij de Stichting Present namens onze gemeente en zo werden er best wat karweitjes gedaan ... Ik herinner me dat er ooit een kamer werd ingericht en een tuin opgeknapt en nu dus de bewoners van de Arendshorst een gezellige middag bezorgd.



Men vond onze groep "gezellig, hulpvaardig en zorgzaam naar de ouderen..." En dat zijn we nog steeds ... hoop ik!

Mocht u ook eens een leuke foto vinden, dan kunt u hem aan mij geven ... u krijgt hem uiteraard onbeschadigd weer retour!



*Liefs van  
Anke Gorter*

## Nieuws van Unie-ABC

### Seminarium: bloeiende leergemeenschap

De opening van het collegejaar van ons Seminarium vond plaats op vrijdag 2 september in het Baptist House in Amsterdam en werd geopend door rector Hans Riphagen.



Hij had goed nieuws over het aantal nieuwe studenten: vier hebben zich voor de minor aangemeld, vier gaan met de nieuwe master aan de VU gaan starten en vier gaan een 'traject op maat' doorlopen. Daarmee studeren er dit jaar meer dan dertig studenten bij het Seminarium. Ook zijn er zestien nieuwe aanmeldingen voor de Sprekersroute in samenwerking met het Evangelisch College. Ook zijn er nog vijftien promovendi in de onderzoeksgroep rond Henk Bakker.

In het openingscollege 'Onze dooppraktijk in het licht van onze verbondenheid met andere kerken' pleitte Teun van der Leer ervoor om als baptisten het open lidmaatschap in te voeren, om daarmee "een brug te bouwen over het (doop)water dat scheiding brengt tussen kerken" en gehoor te geven aan Jezus' verlangen naar eenheid onder zijn volgelingen.



Niet om onze doopopvatting te relativieren, want de doop gaat wel ergens over. Maar het gaat in onze omgang met andere gelovigen en andere kerken óók ergens over. Efeze 4 spreekt niet alleen over één doop, maar ook over één lichaam, en, nog veel belangrijker, over één Heer en één God en Vader. Aan de kinderdopende zusterkerken vroeg hij dan te accepteren dat wij als kind gedoopte mensen die daar zélf om vragen blijven dopen op hun geloof. Het college kunt u terugkijken via de website van Unie-ABC; daar kunt u ook de volledige tekst lezen.

Verder introduceerde Marijn Vlasblom op 2 september het project 'Begrijpend Leven', waarin ruim dertig millennials en drie voorgangers van verschillende Unie-ABC-gemeenten samen de Bijbel gaan lezen.



En natuurlijk – als een feestelijk hoogtepunt – werden er diploma's uitgereikt aan vier studenten: Tom van Lieshout, Froukje van Lieshout, Monica Schetters en Geertje Plug. Tom, Froukje en Geertje kregen ook een voorlopige beroepbaarstelling.

Daarna kreeg Herman de Boer nog een unieke onderscheiding voor buitengewone beschikbaarheid en prijzenswaardige onderzoekszin; onder meer toegekend uit erkentelijkheid en waardering voor zijn invulling van de functie van Algemeen Secretaris ad interim in 2021.



2022	<b>Agenda</b> activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
2 oktober	Intrededienst Harm Jut als voorganger van Baptistengemeente Siloam in Ede
3 oktober	Regio-ontmoeting Noordoost-Nederland bij de Baptisten gemeente Nieuw-Buinen
23 oktober	Reilinglezing in Baptistengemeente Utrecht Silo
30 oktober	Afscheidsdienst Henk Wieringa als voorganger van Baptistengemeente Parkkerk in Leeuwarden
3 november	Emeritidag Unie-ABC
11 november	Algemene Ledenvergadering Unie-ABC bij De Regenboog in Veenendaal
25 november	McClendon Lecture / 'Bijbel in Beweging?!' in Amsterdam

De Europese Baptisten Federatie blijft ons oproepen voor gebed en solidariteit met Oekraïne.  
*"We bidden onophoudelijk voor het volk van Oekraïne en roepen om Gods bescherming en gerechtigheid voor de kwetsbaren."*



## Bericht van het Bijbelgenootschap

### Bijbelzondag verplaatst naar januari 2023

Bijbelzondag wordt deze keer niet gehouden eind oktober, maar op 22 januari 2023. Het thema is: 'Over jou staat geschreven'. Hierdoor valt Bijbelzondag samen met de Zondag van het Woord van God van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat deze dagen samenvallen, zal vanaf nu zo blijven. Zo wordt het jaarlijkse moment waarop kerken de Bijbel kunnen vieren, iets gezamenlijks. Protestantse én katholieke gemeenschappen staan dan op dezelfde dag stil bij de rijkdom die we in de Bijbel hebben.

Bron: [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)





**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	25 september	2 oktober
Voorganger	Jan Foppen	Kina Tigelaar
Begroeting	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus
Mededelingen	Jelle Hoekzema	Gea Buwalda
Raadskamer	Petra Wilhelmus	Petra Wilhelmus
2 <sup>e</sup> collecte	Open Huis	Kinder- en Jeugdwerk
Bijzonderheden		<b>Israëlzondag</b> <b>Viering Heilig Avondmaal</b>
Begeleiding	Bob Wijnstra	Henk Samplonius
Geluid	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Beamer	Marleen Samplonius	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus
Koffie	Wietske Moddejonge en Jantje Bos	Petra Wilhelmus en Riet de Vries
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter <i>waarneming i.o.</i>
Taxi – naar de dienst		<i>op verzoek beschikbaar</i>

## Diensten

*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

9 oktober	16 oktober	23 oktober	Zo
Greet Berends	Bert Wijchers	Marco de Vos	Vo
Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Bg
Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Bert Middelkamp	Me
Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Ra
Gem. activiteiten	Huisvesting	Vieringen	Co
		<b>Gemeente-ochtend:</b> na de dienst gemeentevergadering, als afsluiting broodmaaltijd	Bz
Bob Wijnstra	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Karin Middelkamp	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Marleen Samplonius	Bm
Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Cr Zo
Fam. Duursema	Fam. Buwalda	Fam. Middelkamp	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema <i>waarneming i.o.</i>	Wietze Gorter	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta



**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	30 oktober	6 november
Voorganger	Jannes Hofman	Gerry de Vries
Begroeting	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Gea Buwalda	Anke Gorter
Raadskamer	Anke Gorter	Petra Wilhelmus
2 <sup>e</sup> collecte	N.B.G.	Noodfonds
Bijzonderheden		<b>Viering Heilig Avondmaal</b>
Begeleiding	Bob Wijnstra	Henk Samplonius
Geluid	Karin Middelkamp	Wietze Gorter
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Aly Middelkamp
Koffie	Wietske Moddejonge en Jantje Bos	Petra Wilhelmus en Riet de Vries
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema <i>waarneming i.o.</i>
Taxi – <i>naar de dienst</i>		<i>op verzoek beschikbaar</i>

**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

13 november	20 november	27 november	Zo
Jannes Hofman	Jan Brouwer	Bert Wijchers	Vo
Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Bg
Bert Middelkamp	Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus	Me
Anne Duursema	Gea Buwalda	Bert Middelkamp	Ra
Goede doelen	Kinder- en Jeugdwerk	Gem. activiteiten	Co
	<b>Eeuwigheidszondag</b>	<b>1<sup>e</sup> Advent</b>	Bz
Bob Wijnstra	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Karin Middelkamp	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Ge
Karin Middelkamp	Marleen Samplonius	Hans Romijn	Bm
Petra Wilhelmus	Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Cr Zo
Fam. Duursema	Fam. Buwalda	Fam. Middelkamp	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

## Andere bijeenkomsten

<b>3 oktober en 7 november</b> om 15:00 uur	<b>Bestuursvergaderingen</b>	<i>thuis bij een van de bestuursleden</i>
<b>zondag 24 oktober</b> om 11.15 uur	<b>Gemeentevergadering</b>	<i>na onze dienst In De Componist</i>
<b>woensdag 12 oktober en 16 november</b> om 14:30 uur	<b>Vrouwencontact</b>	<i>in de Componist</i>
<b>maandag 7 november</b> om 14:30 uur	<b>Baptisten vrouwen Wereld gebedsdag</b>	
<i>Zie bericht in deze uitgave</i>	<b>Bijbelstudiegroep</b>	<i>Graag reacties!</i>

## De verjaardagskalender

Op 26-9	wordt	<b>Diana Bakker</b>	56	jaar
Op 26-9	wordt	<b>br. H. Sanders</b>	84	jaar
Op 27-9	wordt	<b>Roelie Dikkens-v.d. Wal</b>	86	jaar
Op 4-10	wordt	<b>Riet de Vries</b>	81	jaar
Op 5-10	wordt	<b>Thea Zuidema-Linker</b>	76	jaar
Op 19-10	wordt	<b>Joost van Spengen</b>	28	jaar
Op 30-10	wordt	<b>Aly Middelkamp-Dusseljee</b>	65	jaar
Op 1-11	wordt	<b>Wim Eisses</b>	65	jaar
Op 2-11	wordt	<b>Ria Hoekstra-Sluman</b>	88	jaar
Op 4-11	wordt	<b>Wietske Moddejonge-de Wind</b>	83	jaar
Op 5-11	wordt	<b>Pieter van Wingerden</b>	42	jaar
Op 6-11	wordt	<b>Anja van Duivendijk</b>	70	jaar
Op 8-11	wordt	<b>Marijke van Spengen-Ekkelenkamp</b>	65	jaar
Op 15-11	wordt	<b>Martha Springer-Blank</b>	89	jaar
Op 15-11	wordt	<b>Thora Wijnstra-van Leeuwen</b>	74	jaar
Op 20-11	wordt	<b>Jan Hoekstra</b>	90	jaar
Op 20-11	wordt	<b>Marja Middelkamp</b>	40	jaar
Op 23-11	wordt	<b>Trea Eisses-Molema</b>	66	jaar
Op 30-11	wordt	<b>Anke Gorter-de Heus</b>	77	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd  
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

## En dan nog even dit ...

“Kinder en olle mensen bint 't best in 't gewone doun”. Mijn schoonmoeder zei dat vaak als er iets bijzonders was waar de kinderen wat moeite mee hadden. Alhoewel ik niet onder de eerste categorie val en ook nog niet echt onder de tweede kan ik me goed vinden in deze uitspraak.

Ach ja natuurlijk, vakantie is heel mooi en het is prachtig als je in het buitenland of in eigen land kunt genieten van al het moois wat er is. Als je zo even in een andere omgeving bent geweest kijk je ook weer heel anders aan tegen je eigen huis en tuin en waardeer je dat ook weer meer.

Ik kan er van genieten om lekker thuis te zijn. Je eigen huis voelt als een goed passende jas: warm en behaaglijk. Je kunt met je ogen dicht de weg vinden en je voelt je comfortabel en veilig. Je zou er nooit meer weg willen.

Ik ben zo iemand die af en toe even gestimuleerd moet worden om die vertrouwde plek eens tijdelijk te verlaten. Natuurlijk zijn er onze honden die op gezette tijden wel graag even een rondje willen maken maar ook de andere huisgenoten willen af en toe graag dat ik even ergens mee naar toe ga. Ik moet dan letterlijk en figuurlijk de drempel over om het huis te verlaten en achteraf voelt dat altijd prettig. Ik zou dus zo langzamerhand beter moeten weten maar toch reageer ik vaak nog terughoudend als mij wordt gevraagd “ga je even mee?”



Waar komt dat toch vandaan vraag ik mezelf dan af? Ben ik gewoon lui of zit ik te veel aan huis gebakken? Ik merk wel dat het toeneemt naarmate ik ouder word. Mijn vader had het ook kan ik me nog herinneren. Hij kon er van genieten lekker in zijn stoel te zitten met een sigaartje of pijp en als mijn moeder dan aan hem vroeg “pa, wat ben je aan het doen?” zei hij met een glimlach in zijn stem: “ik mijmer”.

Dát dus, ik doe dat niet meer onder het genot van een sigaartje of een pijp maar bij voorkeur met wat mooie muziek op de achtergrond.

Maar soms moet er ook tegen mij gezegd worden: “sta op en wandel”.

*Henk Samplonius*

# baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben  
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

**Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen**

**Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken**

Secretaris postadres	Bert Middelkamp, Kennemerland 44, 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen en giften	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	<a href="http://www.baptisten-assen.nl">www.baptisten-assen.nl</a>
Facebook	<a href="http://www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen">www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen</a>

## **DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.**

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

*Kopij per e-mail aan [DeBrug@baptisten-assen.nl](mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl)*

## DRUKWERK

*Afzender:  
Kennemerland 44  
9405 LK Assen*




---



---



---