
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



augustus - september

2022

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Werken in de gemeente.....	6
Persoonlijke berichten	7
Van het secretariaat.....	9
Wijzigingen adressenbestand.....	11
Zondagsschool	11
Hulp aan vluchtelingen in Assen.....	13
Vrouwencontact.....	14
Vlucht Voorwaarts zoekt maatjes	15
Bijeenkomst over duurzaamheid.....	16
Foto's van toen	17
Nieuws van Unie-ABC	18
Berichten van het Bijbelgenootschap.....	20
Diensten	22
Andere bijeenkomsten	26
De verjaardagskalender	26
Puzzel	27

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 18 september. Inleveren kopij tot 10 dagen voor verschijnen: uiterlijk donderdag 8 september. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

God in ons.

Immanuel, God met ons, da's de boodschap van Kerst, da's : God boven ons, onder ons en om ons heen. We hebben God nodig en Hij is er!. Nou mist er in mijn opsomming nog iets: God in ons. Daar krijgen we zicht op met Pinksteren want ieder die Jezus als Heer belijdt mag weten dat hij of zij dat niet buiten de Heilige Geest om kan zeggen en dat diezelfde Geest in hem of haar komt wonen. De Geest sterkt je, geeft je kracht en moed, inspireert je EN schenkt je gaven. Ik las het nog es voor mezelf:

Aan de een schenkt God op het juiste moment de juiste woorden, aan de ander schenkt Hij wijsheid of de kennis om over het geloof te vertellen. Weer anderen schenkt God door zijn Geest een onwankelbaar geloof en de volgende schenkt Hij gaven om te genezen. Velen is het gegeven wonderen te verrichten. Sommigen kunnen in Gods naam profeteren, anderen kunnen onderscheiden wat van God komt en wat niet. Sommigen kunnen onbekende talen spreken en anderen kunnen het gesprokene begrijpelijk uitleggen. Dit alles wordt door een en dezelfde Geest bewerkt. Zo ontvangt iedereen een bijzondere gave - naar 1 Korinthe 12 : 8 - 11.



Als ik dat zo lees en op me in laat werken dan kleurt het me voor de ogen, dan smaakt het naar meer. Dan word ik warm van binnen... God is goed denk ik dan... God is goed in verscheidenheid. De een kan dit en de ander dat... daar is over nagedacht want op die manier lukt toch wat jij in je eentje niet zou kunnen volbrengen. We hebben God nodig en we hebben elkaar nodig om zo te bouwen aan Gods Koninkrijk.

Hoe vaak is het mij al overkomen dat het "rijtje gaven" van hierboven ook in de praktijk gestalte kreeg. Op huisbezoek zal ik best eens juiste woorden spreken op het juiste moment maar hoe vaak gebeurt het niet dat ik die woorden mag ontvangen van degene bij wie ik op bezoek ben. Met bewondering kijk ik naar mensen die zo "eenvoudig" over hun geloof kunnen vertellen en die op zo'n "rake" manier dan toch de ander tot nadenken stemmen. En wat te zeggen van mensen die klap na klap te verwerken krijgen en toch "onwankelbaar" in hun geloof blijven staan.

Moet ik iets wel of niet doen... er zijn altijd wel mensen die je vertrouwt en bij je om advies komt, immers ook eerder was hun advies niet een of ander proefballonnetje maar wijs en weldoordacht. Daar kom je graag terug. En wat te zeggen van de broeders en zusters die naar hun eigen idee niet zoveel meer kunnen doen maar die wel elke dag voorbede doen?

Neem es de tijd. Lees 1 Korinthe 12 : 8 - 11 en filter je eigen gave er eens uit... immers: iedereen ontvangt een bijzondere gave. En probeer ook vanuit je eigen praktijksituaties je broeders en zusters er in te herkennen... dan ontdek je pas echt dat verscheidenheid mooi is en ook dit: de Heilige Geest is niet van gisteren (iets wat ooit gebeurde) maar zeker ook van vandaag

ds. Henk Wieringa

Aandacht voor elkaar

‘Aandacht voor elkaar’ is in onze gemeente heel belangrijk: de betrokkenheid en het wel en wee van ieder van ons, krijgt ook in elke dienst alle aandacht ...

En zo hoort dat ook, vinden wij ... Ouderen, die zelf niet meer naar de kerk kunnen, krijgen bezoek van gemeenteleden en geven dan de groeten mee aan de mensen in de kerk ... Echt leuk om dat door te kunnen geven en te weten dat zij ook aan óns denken!

♥ Gelukkig gaat het de laatste tijd beter met br. Jan Hoekstra; hij heeft het naar zijn zin in De Slingeborg, en ook zr. Rie Hoekstra heeft nu de tijd een beetje uit te rusten ... Het adres van br. Hoekstra in de Slingeborg is: kamer 120; adres: Slinge 1, 9406 EA Assen. Maar u mag zijn post ook gewoon naar hun huisadres sturen.

♥ Br. Wietze Gorter kreeg goede berichten in Groningen; de bestralingen hebben geholpen. De ‘psa-waarde’ was al flink gedaald en over drie maanden de volgende controle ...

♥ Gerrit en Gea Buwalda zijn overgrootouders geworden en ... in oktober komt het volgende achterkleinkind ... dat noem je echte rijkdom!

♥ Bob en Thora Wijnstra delen die ervaring en dat geluk: hun familie werd onlangs uitgebreid met een achterkleinzoon. Bob en Thora hebben hun voormalige woning in Den Haag nu ontruimd; een belangrijke stap.

♥ Karin en Hein zijn getrouwd... het was een heel mooie en leuke dienst; zowel voor de burgerlijke gemeente als voor de kerk en dat allemaal in het mooie kerkje in Gasselte. Diverse gemeenteleden waren bij deze plechtigheden aanwezig... Het bruidspaar heeft al een paar vrije dagen gehad, maar de echte huwelijksreis volgt in september; naar Canada...

♥ Jaap en Marijke kregen het behoorlijk voor hun kiezen: eerst werd bij Jaap uitslag geconstateerd, dat bleek wondroos te zijn; heel pijnlijk en vervelend. Kort daarna was zijn gezicht gedeeltelijk verlamd; meestal is zo'n aangezichtsverlamming van tijdelijke aard...Maar toen ze net de caravan hadden ingepakt en op vakantie wilden gaan, kreeg Jaap evenwichtsklachten



en moest naar het ziekenhuis: daar bleek dat hij een tia had gehad. Hij mocht al snel weer naar huis en lijkt goed te herstellen. Jaap moet nog een keer naar de oogarts, want zijn zicht is nog verminderd... Ook mag hij voorlopig niet autorijden, maar hij maakt weer grapjes dus het gaat de goede kant op.

♥ Wie ook geen fijne tijd had... Hans Romijn. Zijn vader overleed; zijn moeder had het er heel moeilijk mee en steeds was één van de kinderen bij haar... Tijdens de afscheidsdienst van zijn vader waren ook diverse gemeenteleden aanwezig. Ook Hans zelf had de nodige narigheid, zoals een beginnende longontsteking. En tot overmaat van ramp overleed onlangs een nicht van hem, nog maar 51 jaar... Direct daarna is ook nog een oom overleden; en er is nog een ernstig ziek familielid. Er blijft Hans en zijn familie weinig bespaard ...

♥ Ook Anne en Jenny hadden te maken met een sterfgeval; totaal onverwacht overleed een broer van Anne, dus in plaats van naar de bruiloft van Karin en Hein konden zij die middag naar een begrafenis ... Later moest Jenny Duursema nog geholpen worden, nu aan haar gezicht. Dat was ook best een flinke ingreep, maar dat blijft verborgen achter haar kapsel.

♥ Diana Bakker kampt al langere tijd met vervelende klachten, maar ze hoopt nu een passende behandeling te kunnen krijgen wat haar verder helpt.

♥ Jacob Zandberg heeft na het overlijden van Marty veel troost en steun ervaren van onze gemeente, maar hij kon een tijdje niet naar de diensten komen: door een evenwichtsstoornis mocht hij niet autorijden. Maar op een zonnige zondagmorgen in juli bleek dat gelukkig toch weer te kunnen.

♥ Onze dienst op 17 juli werd geleid door ds. Jan Foppen en hij vertelde dat hij die week naar het ziekenhuis moest voor een operatie wegens darmkanker. Later hoorden we dat alles goed is verlopen en dat hij weer thuis was. Als u hem een kaart wilt sturen: Hoefslag 19, 9285 RT Buitenpost.

♥ Br. Willem Danker laat de gemeente groeten: hij heeft het naar z'n zin in Groningen. Hij wordt daar goed verzorgd en heeft een mooi uitzicht.

♥ Bert en Aly hadden een drukke tijd; niet alleen de trouwdag van hun dochter Karin, maar ook de daarbij behorende logees. Erik, Lara en Isabella uit Dubai waren langere tijd bij hen ... en ook de andere kleinkinderen komen vaak bij hen logeren ... Maar ja, daar ben je opa en oma voor ... en eigenlijk is zoiets ook echte rijkdom!

♥ Uiteraard waren er nog wel meer grote en kleine wetenswaardigheden, maar dit was een bloemlezing uit alle gebeurtenissen ... waar een kleine gemeente groot in kan zijn!

Altijd wordt uw voorbede gevraagd tijdens de mededelingen... voorbede voor alle zieken, ouderen en zeker voor mensen die het moeilijk hebben door sterfgevallen en zo. Weet dat er voor u wordt gebeden en aan u gedacht!

En ... een kaartje is ook altijd leuk!

*Liefs en groetjes van
Anke Gorter*

Werken in de gemeente

In de afgelopen maanden werd onder ons vreugde zowel als verdriet ervaren. Sommigen moesten afscheid nemen van geliefden en naaste familieleden. Anderen ontvingen daarentegen goed nieuws en vierden feest. Gelukkig weten we dat God altijd bij ons is; op bergen en in dalen, ja overal is God.



Gods nabijheid kunnen we op allerlei manieren ervaren. Eén van die manieren is dat God naar ons omziet door middel van zijn Gemeente. Het is een voorrecht om deel te zijn van een Gemeente waar broeders en zusters je op velerlei manieren laten merken dat ze jou niet vergeten zijn.

Hoe goed is het dat werken in de gemeente bij ons niet iets wat alleen de voorganger doet of het bestuur. Ik zie en hoor regelmatig 'de bewijzen' dat we het allemaal doen! Dan vertellen broeders en zusters mij wie hen heeft gebeld of op bezoek is geweest en van wie ze allemaal een kaartje kregen.

Oog, oor en hart hebben voor elkaar is medemenselijk gezien al fantastisch. In geestelijk opzicht is het echter nog veel meer! Want geestelijk gezien kan uw kaartje of telefoontje precies dat lichtpuntje zijn dat de Heer op het juiste moment laat schijnen in het donkere dal van de ander. Wat een zegen!

Laat het werken in de gemeente daarom ook nooit over aan de ander(en) maar bidt zelf of de Heer je duidelijk wil maken aan wie jij een kaartje zult sturen... Of vraag God dat Hij je die ene op het hart wil leggen die het er echt aan toe heeft om een babbeltje met iemand te kunnen maken en ga daar dan ook naar

toe.

En ja, dan kan het soms gebeuren dat je ontdekt dat degene bij wie je bent ook wel graag zou willen dat die ene andere broeder/zuster een keer op bezoek kwam. Geef dat dan gerust maar door. Want zo ben en word ik ook wel af en toe gevraagd om ergens op bezoek te gaan. En heel vaak brengt dat dan over en weer vreugde en dankbaarheid.



Als we elkaar aanvullen en helpen in ons werken in de Gemeente dan delen we samen in de zegen die de Heer aan onze inspanningen verlenen wil.

Hartelijke groet,

Jan Brouwer

Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl

Persoonlijke berichten

Groeten uit Groningen

Op donderdag 21 juli zijn Roelie Dikkens en Petra Wilhelmus naar Willem Danker geweest. Willem vond het leuk dat we er waren. Hij is erg afgefallen, zijn humor heeft hij gelukkig nog. Hij heeft nog een lied, vanuit de piratenhits, voor ons gezongen. Daarbij begonnen zijn ogen te glimmen.

Willem vindt het fijn dat hij zijn sigaretje op zijn kamer mag roken. Hij wordt goed verzorgd en het eten is lekker.

Als hij iets langer op bijvoorbeeld zijn drinken moet wachten is dat niet erg. De verzorging heeft ook meer te doen. Zijn goedheid naar een ander is nog volop aanwezig.

Willem heeft uitzicht op het water met woonboten. Hij vindt het leuk om naar buiten te kijken om te zien wat daar allemaal gebeurt.

Wij moeten de groeten overbrengen aan de gemeente; dus bij deze, de hartelijke groeten van Willem Danker.



PS: als u br. Danker een kaart wilt sturen, dan is zijn adres nu: W. Danker, p/a Gasthuis Groningen, Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen



Dankbetuiging

Lieve broeders en zusters,
Ik wil jullie, ook namens mijn moeder en familie, hartelijk bedanken voor jullie medeleven na het overlijden van mijn vader Henk Romijn. De kaarten, appjes, belletjes, mails enzovoort die wij hebben mogen ontvangen waren tot grote steun in deze moeilijke tijd voor ons.

*Nogmaals bedankt,
Hans Romijn*

Vertrek naar Limburg

Beste gemeenteleden van de BGA,

Toen ik lid werd van uw gemeente had ik nimmer verwacht dat ik niet zo vaak bij de dienst aanwezig zou zijn. In de afgelopen editie van De Brug stond al dat ik momenteel veel bij mijn vriendin in het prachtige Limburg ben én dit is ook de reden dat ik vaak absent ben.

Ik zou in Vries gaan wonen maar zoals het er nu voor staat ga ik zeer waarschijnlijk deze zomer samenwonen bij mijn vriendin in Limburg.

Ik ben daar nog op zoek naar een Baptistengemeente én tot die tijd blijf ik graag lid van uw gemeente, al zal ik zeer waarschijnlijk niet meer komen naar de diensten.

Tot slot, soms heeft God een ander pad in gedachten én voor mij leidt dat pad naar Limburg. Ik wens de gemeente alle goeds toe en mocht ik definitief gaan verhuizen dan laat ik dit via uw secretaris horen.

*Met vriendelijke groet,
Johan Huisman.*



6 juli 2022 – Trouwdag Karin & Hein

Wat hebben we een geweldige dag gehad! We waren omringd door lieve mensen, het weer werkte geweldig mee en hebben genoten van de prachtige locaties in Gasselte die we uitgekozen hadden.

Tijdens de ceremonie in de middag hebben we elkaar het ja-woord gegeven, dus dat is in ieder geval gelukt 😊 Daarna heeft ds. Anne de Vries, u allen wel bekend, ook nog een aantal mooie woorden gesproken over de Bijbeltekst 1 Korintiërs 13 en een gebed uitgesproken. De Bijbeltekst werd voorgelezen door onze (schoon)vader en uit zijn handen



mochten wij ook een trouwbijbel ontvangen, die ons namens de gemeente werd uitgereikt.

We vonden het ontzettend leuk dat er ook

zoveel leden van de gemeente aanwezig waren en dat we nog zoveel leuke kaartjes hebben mogen ontvangen. Bedankt allemaal!

*Lieve groetjes
Karin & Hein*



Van het secretariaat

Deze zomerse uitgave van de Brug verschijnt midden in de traditionele vakantieperiode, maar voor velen in onze gemeente is dat veranderd. Vroeger waren we gebonden aan schoolvakanties of sluiting van een bedrijf, maar nu gaan ook velen er op uit in andere jaargetijden. Er zijn ook heel wat ouderen, die niet meer echt van huis kunnen gaan. Dan is het wel fijn dat er nu een nieuwe Brug komt om te lezen!

Laten we daar gelijk de oproep aan koppelen, om juist in deze zomermaanden 'aandacht voor elkaar' te hebben. Speciaal voor ouderen die niet meer zelfstandig wonen, kunnen zomerse dagen erg lang duren: soms krijgen ze in deze periode minder bezoek en vaak zijn er ook minder activiteiten. Dan kunnen we veel voor elkaar betekenen door even op bezoek te gaan of een keer te bellen. En als u zelf wel op reis gaat, stuur dan ook een leuke kaart aan ouderen in de gemeente.

Want de 'aandacht voor elkaar' beschouwen wij nog steeds als een belangrijk kenmerk van ons gemeente-zijn. Dat is vooral een taak voor ieder van ons, om er ook te zijn voor anderen. Binnen onze gemeente wordt dat ondersteund door onze voorganger Jan Brouwer, maar die kampt zelf ook met gezondheidsproblemen en kan daardoor minder doen dan hij zou willen. Maar dan is aan ons de schone taak om ook aandacht aan hem te geven, want aandacht is altijd wederzijds.

In de vorige Brug scheef ik over de veranderingen bij 'De Componist' waar een nieuwe beheerder actief is. Daarnaast is nu ook de keuken van het



wijkcentrum verhuurd aan 'Ottie's', die 'flavour food' bezorgt. Dat zijn bijvoorbeeld smoothies, bowl's en roll's; als u wilt weten wat dat precies is, kijk dan maar eens op hun website www.otties.nl. Maar al dat lekkers wordt dus gemaakt in de keuken van De Componist en vervolgens in een groot deel van Assen aan huis bezorgd.

Normaalgesproken beginnen zij met hun werkzaamheden in de keuken pas in de loop van de dag en merken wij daar op zondagmorgen dus niets van. Maar soms kan het gebeuren, dat er in de loop van de zondagmorgen ook al iemand in de keuken werkt. Maar als de deur dicht is, hebben we daar geen last van. En als wij bij het koffiedrinken ook even iets uit de keuken moeten hebben, dan kan dat gewoon.

We kijken ook samen vooruit en attenderen u alvast op de eerste zondag in oktober: de Israëlzondag. Binnen onze gemeente hebben we ons daar eerder niet zo mee bezig gehouden, maar het is fijn als er nieuwe mensen in de gemeente komen die ons op andere dingen attenderen. In dit geval nam Anja van Duivendijk het initiatief om aandacht te vragen voor de Israëlzondag. Op zondag 2 oktober is er bij de dienst een informatiekrant beschikbaar.

Namens de baptistengemeente de Ark informeren we u over de museumdiensten die in september worden georganiseerd in het Drents Museum. Daar is op dit moment de tentoonstelling "In de ban van de Ararat"; daarom staat er voor het museum ook een model van de ark van Noach. Op 3 en 4 september wordt het Bijbelse verband tussen de berg Ararat, Noach en de zondvloed toegelicht in een lezing. Zowel op zaterdag 3 als op zondag 4 september zijn er twee bijeenkomsten; om

MUSEUMDIENSTEN
**IN DE BAN VAN
NOACH**

In verband met de tentoonstelling 'In de ban van de Ararat - schatten uit het oude Armenië' in het Drents Museum organiseert De Ark diensten in het museum. De tentoonstelling bevat een relik van de ark van Noach.

<p>Het programma bevat de volgende onderdelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ontvangst met koffie en iets lekkers - Lezing over de geologische aspecten van de zondvloed door Stef Heerema - Drentse liedjes door singer/songwriter Rick Hilberts - Toespraak 'In de ban van Noach' - Bezoeken van de tentoonstelling 	<p>Data en tijden:</p> <p>3 september 2022 - 13.00 en 15.00 uur 4 september 2022 - 13.00 en 15.00 uur</p>
---	--

Organisatie: **€ 15,- inclusief een bezoek aan het museum.**
www.bgdeark.nl/museumdiensten

Locatie:

13 en om 15 uur 's middags. Op de website www.bgdeark.nl/museumdiensten meer informatie over het volledige programma en ook over kaartverkoop.

En moeten we het toch ook weer over Corona-maatregelen hebben? De huidige situatie voelt redelijk veilig en beheersbaar, maar dat kan snel veranderen. De inrichting van de kerkzaal biedt nog altijd de mogelijkheid voor een beetje afstand. Verder worden collectezakken niet doorgegeven en wordt de Avondmaalswijn uitgedeeld in kleine bekertjes. Ook letten we nog steeds op de luchtkwaliteit.



Voor alle zekerheid gelden houden we ons dus nog aan enkele maatregelen: een soort 'Corona-standby' zou je dit kunnen noemen. Als het nodig zou zijn, kunnen we direct weer opschalen en extra maatregelen toevoegen: daar hebben we samen ook ervaring mee opgedaan. Dus we hopen bij eventueel toenemende besmettingen toch zo lang mogelijk door te kunnen gaan met het houden van onze diensten, want het is heel waardevol voor onze gemeente om wekelijks samen te komen.

Tot slot attendeer ik u alvast op onze schoenendoosactie, die in het najaar ook weer van start gaat. Dat is een van de manieren om als gemeente ook te delen naar anderen.

*Namens het bestuur
Bert Middelkamp*

Wijzigingen adressenbestand

We ontvingen de attestatie van Thora Wijnstra-van Leeuwen, die zich nu vanuit Den Haag heeft laten overschrijven naar onze gemeente. In de vorige Brug hebt u kunnen lezen over de afscheidsdienst en het ontbinden van die gemeente, waar Bob en Thora heel lang actief waren. Zij waren beiden al ingeschreven als vrienden van onze gemeente en hun gegevens staan dus al in ons adressenboekje. Bob had zijn attestatie begin dit jaar laten overschrijven en nu zijn ze dus samen lid van onze gemeente in Assen. We heten hen van harte welkom.



In de vorige Brug is al genoemd, dat Lammy Molenaar zou gaan verhuizen naar zorgcentrum 'Hendrik Kok'. Sinds begin juni woont ze daar ook al, het volledige adres is: p/a Hendrik Kok Stichting, Afdeling De Brink - kamer 126; De Ziel 86, 9451 CT Rolde. Haar telefoonnummer is ongewijzigd: 0592 – 31 41 13.

In het adresboekje staat Johan Huisman vermeld, die van Zuidlaren zou gaan verhuizen naar Vries en die dan ook graag naar onze gemeente wilde komen. Maar dat gaat niet door, dus het adres in Vries vervalt. Elders in deze Brug een bericht van Johan zelf, dat hij nu naar Limburg gaat.

Afgelopen voorjaar hebben alle leden en vrienden het nieuwe adressenboekje van onze gemeente ontvangen: wilt u bovengenoemde wijzigingen daarin noteren. Binnen onze gemeente is het van belang, dat we elkaar kunnen vinden bij de 'aandacht voor elkaar'. Controleer ook uw eigen gegevens in het adresboekje en geef eventuele veranderingen door aan de secretaris

Zondagsschool

De afgelopen weken waren we samen met de kinderen bezig te kijken naar de eerste Christenen, mensen die het woord van God de wereld inbrengen. Gea heeft Max en Tobias verteld, dat je zichtbaar mag zijn, dat God je altijd ziet en dat je iedereen mag vertellen dat men door God gezien wordt. Ze hebben hierbij van klei een bakje gemaakt met bloemetjes erin en een lampje, zodat je in het donker het lampje aan kon doen en zichtbaar was voor anderen. Je hoeft niet bang te zijn in het donker, want God ziet je wel en waakt over je.

Met Anne-Sophie had ze als thema 'Je hoort erbij'. Het maakt niet uit wie je bent en wat jij vindt van die andere persoon, voor God hoort iedereen erbij. Zij heeft een kaart gemaakt voor Karin en Hein voor hun trouwdag en zo te zeggen dat zij er ook bij horen. Je kunt dit kenbaar maken door iemand een kaartje te sturen en te laten merken dat je aan hen dacht.

Petra heeft het verhaal van Noach aan Anne-Sophie en Lauren verteld en dat de Heer als teken de regenboog liet verschijnen. Dit is het teken, dat de hele wereld niet meer onder het water zal verdwijnen. Ze hebben daarna een regenboog gekleurd en gediscussieerd over de volgorde van de kleuren. Later nog op internet opgezocht en Anne-Sophie had het goed. Ze hadden de kleurplaat mooi gemaakt.

Aly heeft met Max en Tobias het verhaal van de man uit Ethiopië gelezen. Filippus moest van God opdrachten uitvoeren, die hij niet begreep maar die later wel duidelijk werden. De kinderen kregen ook opdrachten, zoals 'wat is het verschil tussen mensen uit Afrika en Europa', teken een engel, wat is dopen, zoek het verhaal op in de Bijbel, enzovoort. Als ze een opdracht goed gedaan hadden, dan kregen ze een stukje van de puzzel. Als ze alle stukjes hadden en de puzzel goed maakten, dan zagen ze Filippus en de man uit Ethiopië. We waren net klaar voordat we weer naar de kerkzaal gingen.

De komende tijd is er ook gewoon zondagsschool. We zullen de programma's van BijbelBasics gebruiken of uit het vakantieboekje werken. In september zullen we met de verhalen van Jozef verder gaan.

We hebben van stichting Gain alweer bericht gekregen, dat de schoenendoosactie ook dit jaar weer wordt gehouden. We hebben de folders en posters besteld; in september leest u er meer over in De Brug. U kunt nu alvast weer sparen voor het vullen van een doos. Aly heeft van Jaap en Marijke al speelgoed gekregen, want zij hadden de zolder opgeruimd. Enkele dames hebben zich alweer gebogen over het breien en haken: er zijn al weer knikkerzakken, tasje en bedjes gemaakt en al wat lege dozen bij Aly ingeleverd. Van Lammy kregen we nog papier en knutselpullen om de dozen te versieren. Dus we kunnen er de komende tijd al mee bezig en dan in het najaar verder.

We wensen u een mooie zonnige zomer toe.

De zondagsschoolleiding



SCHOENEN DOOSACTIE

**VUL EEN
SCHOENENDOOS,
GEEF EEN SCHAT**

Wat jij geeft, heeft meer waarde dan je voor mogelijk houdt. Start nu met het versieren en vullen van jouw schoenendoos en ontdek het wonder van geven.

DOE MEE!

schoenendoosactie.nl

GAIN

Hulp aan vluchtelingen in Assen

Vanuit Stichting Present Assen is op 21 april een contactavond kerken georganiseerd i.s.m. het Diaconaal Platform Assen waar verschillende kerken uit Assen, gemeente Assen en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) Assen aanwezig waren.



Tijdens deze avond is gevraagd om inzet van vrijwilligers voor vluchtelingen in Assen. Zowel voor de Oekraïense vluchtelingen (die in de opvanglocaties in Assen komen) als voor de vluchtelingen die op dit moment verblijven in de noodopvang Expo. Stichting Present heeft de kerken gevraagd om groepen vrijwilligers samen te stellen die tijd willen geven om gezamenlijk sociale activiteiten te gaan doen.



Hierbij kun je denken aan:

- Een activiteit waarbij samen wordt gekookt en/of samen wordt gegeten
- Een activiteit waarbij je creatief bezig bent met elkaar
- Een activiteit waarbij je met elkaar actief bezig bent (bv fietsen/wandelen)
- Een activiteit met het doen van spelletjes (bv sjoelen)



Stichting Present zal een rooster samenstellen waarin de aangemelde groepen, vanuit de verschillende kerken, met een bepaalde regelmaat een dagdeel met vluchtelingen activiteiten gaan ondernemen.

Wil jij je ook inzetten voor deze vluchtelingen in Assen? Misschien kun je meedoen met groepen vanuit andere kerken; vraag informatie of meld je aan bij Stichting Present: mail naar info@presentassen.nl of bel met Anne-Marie Schipper, 06 - 4072 7785.

Digitale informatie over de
Baptisten Gemeente Assen:

- www.Baptisten-Assen.nl
- www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen

baptisten gemeente
assen

"Mijn geloof is dat alle mensen liefhebben
zou ik, zodat ik het kan" Jan 15 '12

Diensten elke zondag 10 uur

Welkom

Vrouwencontact

We kwamen bij elkaar op 1 juni. Aly opende met het lezen van lied 246 uit het liedboek 'God's adem die van boven kwam' van W. Barnard. Hierna heette ze ons van harte welkom en vertelde ze dat Pinksteren centraal zou staan met het thema 'Geest van God'.

We zongen samen lied 233 'Geest van hierboven'. Vervolgens werd er gebeden en luisterden we naar 'Iets te vieren', geschreven door Marian Hoek. Het is de Geest van God die ons ondersteunt, bemoedigt, troost, maar ook onderwijst, overtuigt, leidt, bidt, beschermt en mensen verandert. Zonder die



Geest kunnen we niet leven en in elk geval geen relatie onderhouden met God. We zongen lied 231 'Geest van God, vervul mijn hart'.

We hoorden over het oogstfeest: Pinksteren. Iedereen die dorst heeft mag drinken van het water dat leven geeft, de grote oogst! De overdenking ging over 'het feest van de Geest'. Hoe de leerlingen van Jezus zaten te wachten op de Geest en dit kregen en in alle talen het woord van God verkondigden. Ook wij krijgen de Heilige Geest en mogen Zijn woord doorgeven en ernaar leven. We ontvangen en mogen leven naar de vruchten van de Geest.

Op een dag zal Jezus terugkomen op de wolken. Nu vieren we met Kerst, dat God's Zoon naar de aarde kwam, met Pasen vieren we dat het graf opengaat, want God's Zoon overwint de dood. En met Pinksteren vieren we, dat ons hart en onze mond opengaan. De overdenking werd afgesloten met het gedicht 'Pinkstergebed' uit 'Dichterbij God en dichtbij mensen' van ds. A. v.d. Veer en Nel Benschop. De wereld is zo koud en ik schaam mij, want ik liet zo vaak de goede kans voorbijgaan om Uw woord door te geven. Vuur van God's Geest, daal in mij neer, laat mij de wereld van U vertellen.

We luisterden naar Gea, die het verslag van mei voorlas. We keken wie er een kaart van ons zou krijgen. In de vakantie zullen we overleggen waar we naartoe gaan als uitstapje in augustus om samen ergens te eten. Hierna hadden we pauze en werden er veel kaarten voorzien van ons namen, zodat er een voorraadje is voor de vakantietijd. Anke inde de contributie, we dronken koffie of thee met een lekkere koek erbij.

Na de pauze las Aly nog een stukje voor uit 'Het feest van de Geest'. Daarna stelde ze ons enkele vragen daarover, zoals: Wat merkt u van de Geest in het leven van alledag? Hoe kan je geloven dat de Geest je leidt, als je God's hand niet voelt? Wat zijn in uw leven de vruchten van de Geest?

Daar werd door iedereen op gereageerd en men vond het leuk om daar zo over te praten. Er werden mooie dingen met elkaar gedeeld.

Hierna mochten we gaan knutselen. We kregen een veel papier met 'vruchten van de Geest' erop en een duif met een lege strook papier eronder. Daar moesten we de vruchten van de Geest opplakken. We mochten ze uitknippen met verschillende kartelscharen. Sommigen waren al snel klaar en anderen waren langer bezig met knippen en plakken. Ondertussen werd er nog nagepraat over de vragen.

Hierna sloot Aly af met het lezen van 'Met open mond' uit de Elisabethbode. De conclusie was: Kerst – de hemel gaat open, Pasen – de aarde gaat open, Pinksteren – mijn mond gaat open, omdat de hemel en de aarde allang voor altijd open zijn. We luisterden nog naar het gedicht 'De Geest is onder ons' van Adri Visser met de woorden 'vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u'. We zongen hierop lied 277 'Vrede zij u'. Aly eindigde met ons met gebed. Na deze bijeenkomst begon voor Vrouwencontact de vakantieperiode; de volgende bijeenkomst is op woensdag 14 september 2022. Aly wenste ons een fijne tijd toe.

Vlucht Voorwaarts zoekt maatjes

Vlucht Voorwaarts helpt nieuwkomers integreren door mensen bij elkaar te brengen in Assen. Nederland is een kleurrijk land; er wonen mensen van verschillende culturen en achtergronden. Vlucht Voorwaarts verbindt deze werelden en moedigt mensen aan om te groeien vanuit een vertrouwde omgeving. Om zo samen te bouwen aan een mooie toekomst.



Per september 2022 zijn wij op zoek naar maatjes uit Assen of omgeving. Tijdens ons jaartraject trek je samen op met een nieuwkomer. Samen onderneem je activiteiten, leer je elkaars cultuur kennen en werk je aan de doelen van de nieuwkomer. Daarnaast wordt je onderdeel van een kleine multiculturele groep. Leerzaam en leuk!

Wil je meedoen of heb je vragen? Of mocht je het leuk vinden om met een vriendin, vriend of andere gemeenteleden mee te doen? Je bent van harte welkom!

Aanmelden kan via de website: www.vluchtvoorwaarts.nl/nl/doe-mee/ of neem vrijblijvend contact op met: Marjan Huizenga – Zuidersma, vrijwilligerscoördinator via marjan@vluchtvoorwaarts.nl

Bijeenkomst over duurzaamheid

Op dinsdag 28 juni was er weer een gesprek met verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen uit Assen over duurzaamheid. De bijeenkomst was in de Opstandingskerk, door enkele afmeldingen op het laatste moment waren er slechts acht personen aanwezig. Petra en ik waren er namens onze gemeente, verder waren er mensen van Humanistisch Verbond, Katholieke kerk en Protestantse kerk. De bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit 'Solidair Groningen en Drenthe' en ondersteund door het lectoraat 'Communicatie, gedrag en maatschappij' van de Hanzehogeschool.

Die ondersteuning zorgt voor een heel interessant programma met veel ideeën en input, maar het is in de praktijk lastig daarvoor mensen uit de kerken e.d. bij elkaar te krijgen. Mede daarom is het ook bijna een jaar geleden sinds de vorige bijeenkomst: er is geprobeerd meer mensen bij elkaar te krijgen van meer geloofsgemeenschappen en mede door Corona konden eerder geplande zaken niet doorgaan.



Tijdens deze avond werd er een presentatie gegeven van de PKN over hun thematische aanpak: ze hadden een project over 'duurzaamheid rond kleding' en gaan nu aan de slag met het thema 'voeding'. De uitwerking van het thema kleding was mooi verzorgd voor allerlei groepen, met mooie titels als 'stof tot nadenken' en 'Bijbelse klerezooi'.

Verder werd er verteld over het onderzoek van de Hanzehogeschool naar duurzaam gedrag bij Christenen; en welke motivaties daarbij een rol spelen en hoe het kan worden uitgewerkt. Ook daarbij veel leuke voorbeelden en ideeën om binnen kerken met duurzaamheid aan de slag te gaan. Er waren diverse reacties en aanvullende ideeën van de aanwezigen bij de beide presentaties.

In de afgelopen tijd is er ook enquête gehouden onder de deelnemers; daarbij heb ik namens onze gemeente gevraagd om de onderwerpen ook toegankelijk te maken voor ouderen. In dat verband heb ik ook genoemd, dat ouderen vaak best wel duurzame ideeën hebben van hoe dingen vroeger werden gedaan. Wellicht kunnen we overwegen om in onze gemeente een keer een thema-dienst rond duurzaamheid te houden en daarmee ook andere mensen bereiken. We zouden onze vaste sprekers eens kunnen vragen wie er over dit thema zou willen preken en dan eens kijken hoe we daar bij de koffie verder iets mee kunnen doen.

Waarschijnlijk komen er in het najaar verdere gesprekken met de plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen over dit onderwerp. Als anderen in onze gemeente ook belangstelling hebben om daar naar toe te gaan, dan kun je dat doorgeven. Het is altijd interessant om met verschillende kerken en andere groeperingen in gesprek te zijn.

*Mede namens Petra Wilhelmus,
Bert Middelkamp*

Foto's van toen

Lieve mensen;

Vroeger ... al heel lang geleden ... hadden we nog muziekzondagen ...: Weet u het nog ...? De foto's hierbij zijn uit 2013 en 2014! Op deze mooie foto's zijn weer diverse bekenden te zien ...



U herinnert zich ook vast wel br. Marten Moddejonge ... Wat hebben we mogen genieten van zijn orgelspel ... Net zoals we nu genieten van het spel van Henk (op het orgel) en Bob (op de piano). Want zonder muziek geeft een dienst toch niet helemaal het "zondag-gevoel"...



En soms kunnen we in een bijzondere dienst extra genieten van ons eigen "muziekgroepje"... Hebt u ook iets voor deze rubriek....graag inleveren bij mij. Groetjes en liefs van
Anke Gorter

Nieuws van Unie-ABC

Studiedag en opening collegejaar Seminarium



Op vrijdag 2 september organiseert het Baptisten Seminarium een studiedag over de doop in relatie tot de kerk. Jos Colijn en Henk Bakker zullen de theologie achter respectievelijk de kinderdoop en de geloofsdooptoezicht vanuit de vraag: Wat staat er eigenlijk op het spel? Teun van der Leer sluit de dag af met een openingscollege over de baptistische dooppraktijk in het licht van onze verbondenheid met andere kerken.

Het interkerkelijk gesprek rondom de kinderdoop en de geloofsdooptoezicht opnieuw actueel: de krimp van het kerkelijk erf in Nederland leidt tot onderlinge toenadering tussen christenen vanuit allerlei achtergronden. Niet zelden komen daardoor verschillende doopopvattingen met elkaar in conflict of worden juist sterk gerelativeerd. Naast de jubelverhalen van (nieuwe) evangelische kerken rondom doopdiensten, staan de vaak verzwegen ervaringen van pijn en verdriet van hen met een traditionele doopopvatting.

Mark de Jager, predikant te Dwingeloo en jonge theoloog des vaderlands in 2020, pleit in het Nederlands Dagblad van 7 juli j.l. dan ook voor "een breed gesprek tussen kerken over een (tweede) doop". Het Baptisten Seminarium neemt op 2 september graag een eerste stap in dit gesprek vanuit een brede kerkelijke achterban. De studiedag duurt van 13.30 tot 17.30 uur, gevolgd door een maaltijd. Om 19.30 uur begint het openingscollege en de diplomering van studenten van het Baptisten Seminarium; tot ongeveer 21 uur. De studiedag richt zich op studenten, voorgangers, predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden. Kosten deelname €20,- Locatie: Postjesweg 150, Amsterdam. Opgave via de website van Unie-ABC.



Reilinglezing: Baptisten en de tekenen des tijds

Op zondag 23 oktober wordt in de Baptistengemeente Utrecht Silo van 14 tot 17 uur de vierde Reilinglezing gehouden. Drs. Jelle Horjus spreekt over 'Baptisten en de tekenen des tijds'.

Het verstaan van de tijd is niet zo eenvoudig als je er middenin zit. Zijn baptisten in de Nederlandse geschiedenis altijd in staat geweest om de tekenen des tijds te herkennen? Jelle Horjus, die in het kader van promotieonderzoek bezig is een biografie van Jannes Reiling (oprichter van het Baptisten Seminarium) te schrijven, zal in zijn lezing de periode van de Tweede Wereldoorlog belichten met die vraag. Als co-referenten treden prof. dr. Henk Bakker en prof. dr. Miranda Klaver op. De Reilinglezing wordt gehouden in het gebouw van Silo, Herenstraat 34, 3512KD Utrecht. Graag tijdig aanmelden: zie Unie-ABC website.

Projecten van Hoop

In augustus vragen we aandacht voor het gemeentestichtingsproject in de Turkse stad Van. Pastor Mo en zijn vrouw leiden daar een internationale gemeente met Turken, Koerden en Iraniërs. Nieuwe gelovigen volgen een discipelschapscursus en voor de meest toegewijden is er een leiderschapscursus. Als gevolg daarvan zijn nu een paar mensen klaar zijn om uitgezonden te worden naar nieuwe steden in de regio waar nog geen kerk is. Bidt en helpt u mee?



Seminarium start nieuwe master: Het Baptisten Seminarium start per september een nieuwe eenjarige master 'Evangelical and Baptist Leadership' aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het programma richt zich op het vormen van leiders voor evangelische en baptistengemeenten en christelijke organisaties. In het masterprogramma gaan studenten natuurlijk aan de slag met de theologie – de Bijbel, de bronnen, de geschiedenis – “maar steeds in gesprek met de relevante vragen van vandaag”, zegt rector Hans Riphagen.



“Hoe ben je in deze tijd verwachtingsvol kerk? Wat betekent het om als gelovige te leven? Hoe geef je daarbij richting in gemeente of organisatie?”
Meer informatie: www.evangelischemaster.nl.

2022	Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
2 september	Startdag en opening collegejaar Seminarium (19.30 uur)
23 oktober	Reilinglezing in Baptistengemeente Utrecht Silo
3 november	Emeritidag Unie-ABC
11 november	Algemene Ledenvergadering Unie-ABC
25 november	McClendon Lecture 2022 in Amsterdam

Berichten van het Bijbelgenootschap

2021: ruim 32 miljoen Bijbels verspreid

In 2021 kregen 32 miljoen mensen een complete Bijbel; een stijging ten opzichte van 2020. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de Bijbelgenootschappen, in zijn jaarlijkse rapport.



In 2021 is het aantal verspreide Bijbels en Bijbelgedeelten wel licht gedaald van 190 miljoen naar 169 miljoen. Volgens de UBS is dit te wijten aan langdurige lockdowns, leveringsproblemen en personeels-uitdagingen: gevolgen van de aanhoudende pandemie. De verspreiding van complete Bijbels steeg wel naar 32 miljoen exemplaren.

Opvallend: de digitale Bijbelverspreiding daalde in 2021. Waar in 2020 nog een exponentiële groei te zien was (*38% van de verspreide Bijbels bestond uit digitale downloads*), daalde het percentage nu naar een vijfde van het totaal aantal verspreide Bijbels.

Het NBG verdubbelde zijn Bijbelverspreiding in het buitenland: waar in 2020 nog 53.000 Bijbels en Nieuwe Testamenten werden verspreid, waren dat vorig jaar ruim 106.000 exemplaren. Ook het aantal boekjes met Bijbels materiaal en kinderbijbels steeg van 105.000 (2020) naar 236.900 in 2021.

Voor Nederland en Vlaanderen was 2021 het jaar van de NBV21, de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw. Het NBG gebruikte de introductie van de NBV21 om meer aandacht te genereren voor de Bijbel in Nederland en Vlaanderen. Het NBG verspreidde 2.000 kerkbijbels en in 2 maanden tijd werd de NBV21 ruim 1.500.000 keer digitaal gelezen.

De app *Mijn Bijbel* kon vorig jaar op 146.000 gebruikers rekenen. In onze eigen landen steeg het digitaal gebruik: de Bijbel werd in totaal ruim 21 miljoen keer digitaal geopend en debijbel.nl kreeg bijna 1,3 miljoen bezoekers.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) steunde in 2021 32 Bijbelverspreidingsprojecten, onder andere in Honduras en Bahrein. In Honduras leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens. De Samenleesbijbel brengt de verscheurde Hondurese gezinnen weer samen. Vrijwilligers leggen in de armste wijken – die gecontroleerd worden door lokale bendes – contact met gezinnen en lezen samen met hen de Bijbel.

Bron: www.bijbelgenootschap.nl

Welkom

ELKE ZONDAGMORGEN
houden wij onze diensten
in wijkcentrum
‘De Componist’.

Aanvang diensten: 10.00 uur
na afloop ontmoeting en koffie

baptisten gemeente
assen

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad” Joh 15:12

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	7 augustus	14 augustus
Voorganger	Marco de Vos	Pieter Jager
Begroeting	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Jelle Hoekzema	Bob Wijnstra
2 ^e collecte	Noodfonds	Kinder- en Jeugdwerk
Bijzonderheden	<i>Viering Heilig Avondmaal</i>	
Begeleiding	Bob Wijnstra	Henk Samplonius
Geluid	Wietze Gorter	Hans Romijn
Beamer	Hans Romijn	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Gea Buwalda
Koffie	Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi – <i>naar de dienst</i>		<i>op verzoek beschikbaar</i>

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

21 augustus	28 augustus	4 september	Zo
Henk Wieringa	Gerry de Vries	Jan Brouwer	Vo
Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Bg
Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Anke Gorter	Me
Petra Wilhelmus	Anke Gorter	Gea Buwalda	Ra
Gem. activiteiten	Huisvesting	Vieringen	Co
		Speciale dienst Viering Heilig Avondmaal	Bz
Henk Samplonius	Bob Wijnstra	Henk Samplonius	Be
Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Ge
Marleen Samplonius	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Cr Zo
Wietske Moddejonge en Jantje Bos	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Duursema	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	11 september	18 september
Voorganger	Jur Kruizinga	Wolter Greven
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Jelle Hoekzema	Bert Middelkamp
2 ^e collecte	St. Present	Bloemen
Bijzonderheden		
Begeleiding	Henk Samplonius	Bob Wijnstra
Geluid	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Beamer	Marleen Samplonius	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

25 september	2 oktober	9 oktober	Zo
Jan Foppen	Kina Tigelaar	Greet Berends	Vo
Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Bg
Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Anke Gorter	Me
Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Gea Buwalda	Ra
Open Huis	Kinder- en Jeugdwerk	Gem. activiteiten	Co
	<i>Israëlzondag</i> <i>Viering Heilig Avondmaal</i>		Bz
Bob Wijnstra	Henk Samplonius	Bob Wijnstra	Be
Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Karin Middelkamp	Ge
Marleen Samplonius	Hans Romijn	Karin Middelkamp	Bm
Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Cr Zo
Wietske Moddejonge en Jantje Bos	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Duursema	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Andere bijeenkomsten

22 augustus en 26 september om 15:00 uur	Bestuursvergaderingen	<i>thuis bij een van de bestuursleden</i>
woensdag 24 augustus	Vrouwencontact- uitstapje	<i>volgt in overleg</i>
woensdag 14 september en 12 oktober om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
<i>Start weer in het najaar</i>	Bijbelstudiegroep	<i>deelnemers krijgen bericht</i>

De verjaardagskalender

Op 8-8	wordt	Hanna-Ruth van Wingerden	40	jaar
Op 13-8	wordt	Akkeliers de Jong-Bosma	59	jaar
Op 17-8	wordt	Marleen Samplonius	53	jaar
Op 19-8	wordt	Imko de Jong	63	jaar
Op 27-8	wordt	Gerda Gietema-Buijs	66	jaar
Op 28-8	wordt	Willem Danker	83	jaar
Op 29-8	wordt	Rogier de Jonge	14	jaar
Op 6-9	wordt	Ita Dijkstra-Bosma	73	jaar
Op 12-9	wordt	Bernard Middelkamp	32	jaar
Op 16-9	wordt	Gerrit Buwalda	75	jaar
Op 26-9	wordt	Diana Bakker	56	jaar
Op 26-9	wordt	br. H. Sanders	84	jaar
Op 27-9	wordt	Roelie Dikkens-v.d. Wal	86	jaar
Op 4-10	wordt	Riet de Vries	81	jaar
Op 5-10	wordt	Thea Zuidema-Linker	76	jaar
Op 19-10	wordt	Joost van Spengen	28	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*

