
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



februari - maart

2022

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Werken in de gemeente.....	6
Wijzigingen adressenbestand.....	7
Van het secretariaat.....	7
Uitnodiging Gemeentevergadering	10
Nieuwsbrieven	11
Zondagsschool	12
Veertigdagentijd.....	13
Vrouwencontact.....	14
Vlucht Voorwaarts zoekt maatjes	15
Nieuwjaarsbijeenkomst kerken.....	16
Digitale 40-dagenretraite	17
Foto's van toen	18
Nieuws van Unie-ABC	19
NBG berichten	20
Corona maatregelen	21
Diensten	22
Andere bijeenkomsten	26
De verjaardagskalender	26
Puzzel	27

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 3 april. Inleveren kopij tot 10 dagen voor verschijnen: uiterlijk donderdag 24 maart. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Jesus zei tegen Simon: 'wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen'.

Lucas 5: 10b

Jesus gebruikt vaak beelden om ons iets te vertellen. En dan is het aan ons om dat beeld voor ons zelf in te vullen. Als je ver van de visserij afstaat, wat is dan het beeld dat je hebt bij het zijn van visser van mensen. Misschien wel van dat loze vissertje, vissend in het riet.

Afgelopen weken zag ik een tv-serie, die ging over de visserij op de Beringzee. Dat is de zee bij Alaska. Ik zag hoe ruig en woest de zee daar tekeer kon gaan en hoe die grote en stoere vissersboten een speelbal konden zijn van de golven. Terwijl ondertussen de bemanning gewoon op het dek stond, om de netten uit te zetten of weer binnen te halen. Terwijl de golven over datzelfde dek sloegen. Het was hard en gevaarlijk



werk, dat onder alle omstandigheden doorging. Toen ik ernaar keek, moest ik ineens aan deze woorden van de Here Jezus denken. 'Voortaan zul je mensen vangen.' Vissers van mensen zijn is geen kalm baantje, ergens in een vissersbootje op het water of met je hengeltje in het riet. Vissers van mensen zijn, is je door Jezus de storm, de chaos van het leven laten insturen. Een wereld die niet meer zo in God gelooft, waarin het kan stormen en woest tekeer kan gaan. Elke dag kun je daar op het nieuwe getuige van zijn. Dan is het toch wel bemoedigend, dat Jezus begint te zeggen, dat we niet bang moeten zijn.

Vissers van mensen zijn, het wordt nog weleens gezien als 'zieltjes winnen'. En dan denken we misschien nog wel terug aan die vroegere evangelisatiecampagnes. Dierbare herinneringen aan tentcampagnes of aan die volle stadions bij Billy Graham. Waarbij grote groepen mensen tot bekering kwamen. Die tijd is geweest. Het christendom is een minderheid geworden. Mensen zitten niet meer op ons te wachten. Ze hebben hun eigen goden. Ook vandaag zegt Jezus: Ga eens naar dieper water, zoals Hij dat tegen Petrus zei. Wees eens creatief, doe de dingen eens anders dan je gewend bent. Mensen komen niet zomaar meer bij ons. Dus mogen wij vandaag de mensen opzoeken. Mensen iets laten zien van Gods liefde, door hoe wij met elkaar en met de anderen omgaan. Aan jullie liefde voor elkaar, zien de mensen dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat zei de Here Jezus tegen zijn leerlingen en over de hoofden van die leerlingen tegen ons vandaag.

Vissers van mensen, geen zieltjes winnen, geen mensen tegen wil en dank de kerk insleuren. Maar midden in de wereld staan, je kerkdeur wagenwijd openzetten en mensen uitnodigen. Mensen opnemen in de beweging van Gods liefde. Mensen opvangen, omvangen, begrijpen, moed geven. En aan anderen willen laten zien, dat het christendom een geloof is dat mensen met elkaar wil verbinden. Door de liefde van de Here Jezus. Hij vult onze netten.

Jan Foppen

Aandacht voor elkaar

Het is alweer een tijd geleden dat we elkaar hebben kunnen ontmoeten in de gemeente. Gelukkig hadden we onze nieuwsbrief, waarin we een beetje op de hoogte bleven van elkaar. U zult nu misschien sommige berichten opnieuw lezen, omdat die ook al - in het kort - in de nieuwsbrief hebben gestaan.



♥ In december ben ik naar Zr. Mary van den Boogert geweest in Meppel. Het was behoorlijk zoeken waar ik moest zijn. Wat ik ook intypte op google of google maps, ik kwam niet bij Mary terecht. Niet voor één gat te vangen toch door blijven zoeken en kwam ik op de juiste plek terecht. Mary herkende mij niet: dat had ik wel verwacht. Ik had de mooie kerstattentie meegenomen en toen ik vertelde dat dit gemaakt was door Diana en Ina Bakker, lichtten haar ogen op en zei ze lachend "O maar die ken ik wel!". Mensen die ze langer kent vanuit de gemeente, zal Mary nog herkennen. Zou u bij haar op bezoek willen (wat Mary fijn zou vinden), maar ziet u het niet zitten om zelf naar Meppel te rijden, dan wil ik u daar wel heen brengen. Haar adres is: Mary van den Boogert, p/a De Schiphorst - afd. De Havikshorst kamer 17a, Reggersweg 11, 7943 KC Meppel. Telefoonnummer 0522 - 267073 (je krijgt gelijk de afdeling aan de lijn).

♥ De ogen van Zr. Lammy Molenaar gaan erg achteruit. Alles moet thuis op de plek blijven staan, anders kan ze het niet terugvinden. In februari moet ze weer naar de oogarts, dan is de vraag of er nog verdere behandelingen mogelijk zijn en of haar oogdruk verminderd is. Spannend dus. Lammy denkt veel aan de gemeente en u krijgt de hartelijke groeten van haar.

♥ Br. Hans Romijn moest begin januari naar de oncoloog in het UMCG. Hij wordt nu doorverwezen naar een andere arts, omdat hij andere klachten heeft die niet bij de P.V. horen. (*PV staat voor Polycythaemia Vera, een aandoening van het beenmerg waardoor het bloed te dik wordt*). Daarom worden nu extra onderzoeken voor Hans aangevraagd. Zijn bloedwaardes waren veel te hoog en hij kreeg een aderlating. Dit ging niet goed, want zijn bloed bleek al veel te dik te zijn. Begin februari moet Hans weer terug en gaan ze opnieuw een aderlating doen, in de hoop dat het nu wel gaat lukken. In maart krijgt Hans ook weer een pijnlijke behandeling aan zijn been.

Ook kregen wij het bericht dat het niet goed gaat met de vader van Hans. In het ziekenhuis kunnen ze niets meer doen voor zijn vader, het hart is te veel aangetast. Zijn vader is weer thuis en Hans zegt "Zijn geest is nog 100%, maar zijn lichaam is ziek!" Naast de zorgen die Hans voor zichzelf heeft, valt de zorg om zijn vader hem erg zwaar.

♥ Met Zr. Renate Niezing gaat het goed. Er mag weer gezamenlijk gegeten worden, beneden in de eetzaal. Dat is fijn, want dan heb je weer meer contact met elkaar. Renate mist de gemeente zeer en zou ook graag de dienst willen bijwonen, maar helaas lukt dat niet meer. Van Renate ook de hartelijke groeten.

♥ Zoals al bekend is gemaakt in een nieuwsbrief is na een periode van onderzoeken bij Br. Wietze Gorter prostaatkanker geconstateerd. Gelukkig is de genezingskans tegenwoordig vrij groot. Wietze heeft een PET-scan gehad en er zijn geen uitzaaiingen gevonden. Hoe fijn is dat! Nu is het wachten op een oproep voor het vervolgtraject van intake, scan, inplanten van goudstaafjes om het aangetaste gebied te markeren voor de bestraling. Dan volgen er zeven weken van bestraling, op de doordeweekse dagen. Wietze en Anke gaan dit traject met vertrouwen tegemoet; we wensen veel sterkte voor de tijd die komen gaat.

♥ Margriet Samplonius had corona en zit in quarantaine. (*Als u dit leest, is ze er hopelijk weer uit*). De eerste dagen was ze er echt ziek van. Daarna had ze vooral wat last van haar keel. Door de versoepelde maatregelen hoefde het hele gezin niet meer in quarantaine (als ze zelf geen klachten hebben) en kon iedereen gewoon naar het werk of school. Daarnaast is er ook fijn nieuws te vertellen namens de familie Samplonius: Marleen heeft een andere baan bij de alarmcentrale van de ANWB. Per 1 maart stopt ze bij de post.

♥ In december is Br. Jan Brouwer even uit de running geweest, omdat de drukte (i.v.m. afronding taken bij De Ark) maar ook het vele vochtige weer zijn gezondheid behoorlijk hebben gedwarsboomd. Vanaf januari is Jan weer begonnen met het bezoekwerk in onze gemeente.

♥ Zr. Martha Springer heeft ook even in quarantaine gezeten. Ze was bij een familielid geweest en die bleek corona te hebben. Gelukkig was ze er niet ziek van en verder gaat het naar omstandigheden goed met Martha.

♥ Het gaat redelijk goed met Br. Willem Danker, hij wil gewoon door blijven gaan. Zijn kinderen komen minder vaak, mede op zijn eigen advies; maar hij mist ze wel! Br. Danker doet de groeten aan de gemeente.

♥ Op zondag 19 december heeft Br. René Duursema ons uit de brand geholpen en ons tijdens de dienst begeleid op de piano. Fijn René, bedankt.

♥ Br. Pieter en zr. Hanna Ruth van Wingerden gaven aan dat ze van plan waren om met kerst weer eens in de dienst te komen. Maar helaas hadden we toen geen dienst meer; misschien een ander keertje tot gauw?

♥ Br. Bert Wijchers vertelde tijdens de dienst in december, dat ze een paar koopopgingen hadden gedaan voor een huis in Assen, maar er werd steeds overgeboden door iemand anders. Hij en zijn vrouw wilden graag in Assen komen wonen. Ze woonden de laatste tijd in Groningen, maar nu zijn ze op vrijdag 21 januari jl. verhuisd naar Hoogezand. Vanaf deze plek wenst ik jullie veel woonplezier in Hoogezand. Jammer dat Assen niet door is gegaan.

♥ Voor iedereen veel sterkte gewenst en Gods troostrijke zegen toegebeden. Blijf naar elkaar omzien, ook naar eenieder die hier niet is genoemd. We hebben elkaars aandacht zo nodig in deze tijd.

Vrede en alle goeds.

Warme groet,

Petra Wilhelmus.

Werken in de gemeente

De afgelopen maanden kon ik binnen de gemeente helaas (bijna) geen bezoeken afleggen. En vanwege de lock-down konden we elkaar ook niet tijdens de diensten ontmoeten. Gelukkig lijkt het nu echter de goede kant op te gaan.

Eind vorig jaar moest ik om gezondheidsredenen het besluit nemen om minder te werken. Dit heeft ertoe geleid dat ik o.a. mijn werkzaamheden binnen de Baptistengemeente De Ark heb beëindigd. Inmiddels heeft men daar een opvolger voor mij gevonden.

Dat je het rustiger aan moet doen is iets wat iedereen op een gegeven moment meemaakt. Ook al lijkt het in onze tijd een soort modeverschijnsel te zijn dat je ongeacht je leeftijd goed en fit 'moet' zijn en met gemak alle ballen in de lucht kunt houden. Gelukkig zijn er ook best veel ouderen die zo gezond en vitaal zijn, dat ze dat kunnen. Dat is een zegen!

In de Bijbel zien we ook zulke mensen. Kaleb is zo iemand bijvoorbeeld. Als 85-jarige voelt en is hij nog even sterk als toen hij veertig was. Het is echter de vraag of deze uitspraak van hem slaat op zijn lichamelijke kracht of op de kracht van zijn geloof en vertrouwen in God.

Ik denk bij het lezen van Jozua 14 eerlijk gezegd meer aan het laatste.



Dat onze lichamelijke krachten bij het klimmen van de jaren afnemen is in de Bijbel evengoed als in de praktijk een feit. Prediker 12 zegt in prachtige bewoordingen dat bij het ouder worden, onze lichamelijke conditie steeds (soms letterlijk) een tandje minder wordt. Erg? Natuurlijk! Niemand gaat er graag op achteruit. Maar waar het op aankomt is niet hoe sterk we in lichamelijk opzicht zijn en blijven, maar of

we sterk zijn in ons vertrouwen op de Heer. Als dát afneemt in plaats van gelijk blijft of toeneemt, dan is er echt reden om je zorgen te maken.

Lied 124 uit Opwekking heeft het over sterk zijn in Gods kracht en gerust zijn in Zijn bescherming. Kaleb kon zeggen: die rust en kracht had ik toen ik 40 was en die heb ik, nu ik 85 ben, nog steeds. Wat een zegen als je alle dagen van je leven daarvan kunt getuigen.

*Hartelijke groet,
Jan Brouwer*

Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl



Wijzigingen adressenbestand

Sinds een aantal jaren zijn Bob en Thora Wijnstra steeds vaker in onze gemeente, maar daarnaast zijn ze ook nog vaak in Den Haag waar ze actief betrokken zijn bij het gemeentewerk. Nu zijn ze van plan om hun huis in Den Haag te verkopen en zich volledig in Drenthe te vestigen. In de afgelopen tijd waren Bob en Thora al als 'vrienden' van onze gemeente ingeschreven, maar Bob Wijnstra heeft nu ook besloten zijn lidmaatschap te laten overschrijven. Thora wil de komende tijd nog lid blijven van de Baptisten Gemeente in Den Haag, waarvoor zij ook altijd het kerkblad 'Mirtepraat' verzorgt.



Anja van Duivendijk hebben we vorig jaar leren kennen als bezoeker van onze diensten; zij heeft zich nu ook laten inschrijven als 'vriend' van onze gemeente. Daarom kunnen we haar gegevens nu delen, zodat we ook contact met haar kunnen houden.

Anja van Duivendijk, Vondellaan 72, 9402 NW Assen.

Tel. 0592-202692; mobiel 06-46782626; email jak2@home.nl

Bovenstaande gegevens komen ook in het nieuwe adressenboekje van onze gemeente, dat in maart zal verschijnen. Wilt u uw eigen gegevens in het adresboekje nog even controleren en veranderingen met spoed doorgeven aan de secretaris? De meeste gegevens zijn wel bekend, maar er kunnen nog wel wat emailadressen en mobiele nummers worden aangevuld. En dat zijn ook de gegevens die weleens wijzigen, ook al is men niet verhuisd. Dus kijk alles nog even goed na, dan kunnen we straks weer een compleet adressenboekje in de gemeente verspreiden, zodat iedereen elkaar weet te vinden bij de 'aandacht voor elkaar'.

Van het secretariaat

In de eerste maand van het nieuwe jaar hebben we geen diensten kunnen houden, maar met ingang van februari zijn onze samenkomsten weer van start gegaan. Weliswaar nog met voorzorgsmaatregelen om de risico's van besmetting te beperken, maar we kunnen elkaar in ieder geval weer ontmoeten op zondagmorgen in De Componist.



In december moesten we vlak voor Kerst onverwacht toch nog beslissen om geen diensten meer te houden: de hele maatschappij werd toen weer lamgelegd door lockdownmaatregelen. Dat kwam erg onverwacht, want kort daarvoor hadden we samen met andere kerken nog een advertentie geplaatst met de uitnodiging voor Kerstvieringen.

Maar dat kon niet doorgaan; we hebben op zondag 19 december nog wel een mooie dienst mogen houden, dat was ook de afsluiting van onze adventsperiode.

Want we wisten toen op die zondag al, dat er geen Kerstdienst meer kon volgen. Daarom hebben we – een week te vroeg – toen ook de laatste afbeelding van ons Adventsproject bekeken en hebben we die dienst al afgesloten met het staande zingen van ‘Ere zij God’. Dat alles maakte die ‘laatste’ dienst op 19 december mede tot een bijzondere en waardevolle beleving; de dienst werd toen geleid door Gerry de Vries.

Vervolgens konden we met Kerst en nieuwjaar en de hele maand januari niet samenkomen, maar inmiddels is het al een bekende routine dat we dan nieuwsbrieven maken. Dat is ook de afgelopen tijd weer gebeurd, zodat we toch wekelijks contact hebben met elkaar. En door het ‘LuisterLied’ op onze website en Facebook bereiken we ook velen buiten onze gemeente.

Tijdens de lockdown zijn bestuursvergaderingen weer schriftelijk gehouden en zijn op de achtergrond de jaarstukken voorbereid, om straks verslag te doen aan de gemeentevergadering. We hopen op zondag 10 april na de dienst die jaarvergadering te houden om samen bij te praten over de ontwikkelingen in onze gemeente; tegen die tijd ontvangt iedereen ook de agenda met alle bijlagen. Maar de uitnodiging voor die vergadering leest u ook in deze Brug.

Onze gemeentestatistiek toont een stabiel beeld: het aantal leden bleef gelijk, inschrijvingen en uitschrijvingen houden elkaar in evenwicht. Financieel is het beeld ook positief, maar dat komt omdat we minder diensten konden houden. Dat scheelt toch heel wat kosten en dus hoefden we onze reserves niet aan te spreken, we konden zelfs een beetje sparen. Want ondanks lockdowns blijven de bijdragen wel op peil en werd er ook ruimhartig bijgedragen aan het Kerstdankoffer.

Op die manier kan onze gemeente bestuurlijk gewoon verder en daar wordt ook alweer aan gewerkt. Voor dit jaar zijn alle diensten gepland, dat betekent dat er voor elke zondag een afspraak is gemaakt met een voorganger om onze dienst te komen leiden. Er zijn meerdere gastsprekers, die graag naar onze gemeente komen om hier samen met ons het geloof te delen. En ook voor het volgende jaar – dus 2023 – heeft Gea Buwalda voor de meeste zondagen al een spreker kunnen noteren. Want we vertrouwen om volgend jaar ook gewoon verder te kunnen gaan. Verder is er ook een ontmoeting geweest met andere kerken, om te kijken welke activiteiten we samen kunnen doen; meer daarover elders in deze Brug.

In de komende periode begint de Veertigdagentijd: vanaf zondag 6 maart zullen daar wekelijks in onze dienst aandacht voor hebben. Zoals gebruikelijk maken we gebruik van materiaal van het Bijbelgenootschap, dat wordt in onze diensten gepresenteerd door de zondagsschoolleiding. Verderop in deze Brug kunt u al iets lezen over het projectthema ‘Beloofd land in zicht’.

We hopen dat we onze diensten de komende maanden ononderbroken kunnen voortzetten en dat besmettingsrisico's afnemen. Dan kunnen we in april weer een gemeentechtend houden met na de dienst de gemeentevergadering en een broodmaaltijd. En met Pasen willen we er ook graag een speciale dienst van maken, met vooraf een gezamenlijk Paasontbijt.



Het is intussen al twee jaar geleden, dat we een Paasdienst hebben gehouden. En ook de Kerstbijeenkomsten hebben we al twee jaar lang moeten overslaan. Toch hebben we samen als gemeente al die lockdowns en Corona-maatregelen doorstaan: we danken de Heer dat hij ons heeft bewaard en blijft zegenen. We mogen nu vooruitzien naar het Paasfeest om Zijn opstanding te gedenken en de overwinning van zonde en dood.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp*

Foto's van de dienst op 19 december 2021; de laatste dienst voor de lockdown



Uitnodiging Gemeentevergadering

Aan de leden en vrienden van de gemeente.

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die we hopen te houden op zondag 10 april 2022 vanaf 11.15 uur in 'De Componist', aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na de gemeentevergadering is een broodmaaltijd gepland.

Bij deze uitnodiging hoort een voorbehoud, omdat nog niet bekend is of we in die periode alweer onbevangen en zonder beperkingen diensten kunnen houden. En zelfs als we dan wel diensten houden, blijft de afweging of we daar ook een gemeentechootend van willen maken, met aansluitend vergadering en broodmaaltijd. Zo'n langere samenkomst met meer bewegingen brengt ook meer risico's mee en dat moet wel verantwoord zijn. We zullen dat tegen die tijd afwegen en laten weten; anders kunt u schriftelijk reageren op de stukken.



De voorjaarsvergadering van onze gemeente bevat herkenbare punten, zoals het financieel overzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar. Verder is er een verslag van de vorige gemeentevergadering. Daarnaast kijken we naar de ontwikkelingen binnen Unie-ABC, onze landelijke organisatie. We staan ook even stil bij lopende zaken in onze gemeente, maar daarnaast leven er ook vragen over de verwachtingen en mogelijkheden voor de komende jaren. We zullen samen proberen om daar ook aandacht aan te besteden; wellicht ook bij andere gelegenheden in de loop van dit jaar.

Hieronder de agenda voor zondag 10 april; de stukken worden t.z.t. nog toegezonden. We hopen dat deze vergadering door kan gaan en rekenen dan graag op uw aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn welkom. Als u vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris.*

Agenda gemeentevergadering: zondag 10 april - 11:15 uur (*na onze dienst*)

1. Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering
2. Bestuurszaken, met statistiek en financieel verslag van 2021 en de begroting 2022
3. Ontwikkelingen Unie-ABC – eventueel voorbereiding ALV
4. Verwachtingen en mogelijkheden voor de komende jaren
5. Rondvraag en sluiting

± 12:00 uur: *Gezamenlijke broodmaaltijd als afsluiting van deze ochtend*

Nieuwsbrieven

We hebben in de afgelopen jaren heel wat ervaring opgedaan met het maken van nieuwsbrieven; eigenlijk is dat ook al routine geworden. Het is elke week weer een mooi samenspel, waarbij velen een taak hebben.

Dat begint met de inhoud: Jan Brouwer zorgt voor bemoedigende woorden, Henk en Marleen Samplonius kiezen een LuisterLied en Gerrit en Gea Buwalda brengen iemand bloemen en maken daarvan een foto. Bert Middelkamp voegt dat samen met wat andere tekst en plaatjes en Anke Gorter maakt daarvan een stapel afdrukken.

Voor de distributie gaat Jelle Hoekzema op pad om de stapeltjes nieuwsbrieven bij de bezorgers te brengen en die zorgen dat de nieuwsbrief in de bus komt. Enkele nieuwsbrieven worden per post verstuurd en de grootste partij wordt per e-mail verzonden. Het LuisterLied uit de nieuwsbrief komt ook op onze website te staan en wordt op zondag ook gepubliceerd op Facebook. Daar luisteren tientallen mensen naar, waarvan velen van buiten onze gemeente.

De afgelopen tijd duurde de periode dat we geen diensten konden houden gelukkig niet zo lang: na zes weken hebben we onze samenkomsten hervat op zondag 6 februari. Vorig jaar op zondag 19 december was de 'laatste' dienst en sinds Kerst is er zes keer een nieuwsbrief verschenen.

Eerdere perioden zonder diensten, maar met een nieuwsbrief, waren soms langer. Tussen december 2020 en 16 mei 2021 waren er 22 weken lang geen diensten en dus verschenen er tweeëntwintig nieuws-brieven! Daaraan voorafgaand was er toen in november 2020 ook al een korte lockdownperiode. Twee jaar geleden bij het begin van de Corona-pandemie hebben we toen van 15 maart tot 5 juli 2020 geen diensten gehouden; toen zijn er zestien nieuwsbrieven verschenen.

We zijn dankbaar dat iedereen zich in de afgelopen jaren wilde inzetten om de nieuwsbrieven te maken en te verspreiden: we mogen trots zijn dat we als kleine gemeente zoveel inzet en talenten hebben. En we zijn vooral ook heel blij dat daardoor onze gemeente met elkaar in contact bleef en dat we nu weer met onze diensten konden beginnen.



Zondagsschool

Net voor kerst moesten we weer stoppen met de diensten, dus konden we toen de deurtjes van ons Adventsproject 'Tel je me' niet meer openen. Maar in de kerstnieuwsbrief en op de voorkant van de vorige Brug kon u die plaat wel zien, die achter die deurtjes zat verstopt. Daarop zag u het kerstverhaal, al die mensen telden mee. Tel jij ook mee? Voor God is iedereen waardevol; je kreeg van hem een talent om mee te werken.

Op de zondagsschool lazen we verhalen over personen uit de Bijbel, die belangrijk waren voor God om voor Hem te werken. Voor anderen waren ze misschien niet zo belangrijk, maar voor God wel.



Alle kinderen kregen van de Zondagsschool een tasje met een boek, een knipvel om een kerstwerkje te maken en een zakje snoep. Doordat de winkels snel gesloten waren door de lockdown, moesten we het doen met de boeken die we nog hadden: net genoeg en voor ieder één.



Omdat de tasjes niet konden worden uitgereikt met de kerstviering, hebben we ze rondgebracht en iedereen vond het leuk om iets te krijgen. Gea hoorde toen van Lesley, dat ze genezen was van kinderkanker; we zijn erg blij voor haar. Ze moet nog wel weer op krachten komen en af en toe voor controle naar het ziekenhuis.

De komende tijd gaan we bezig met de programma's van Bijbel-Basic. Dat zijn nu verhalen uit Marcus met de thema's 'Jezus wordt gedoopt', 'Jezus roept zijn leerlingen', 'Jezus jaagt een kwade geest weg' en 'Jezus bidt op een stille plek'.

Vanaf 6 maart beginnen we dan met de Veertigdagentijd; het thema daarvan is 'Beloofd land in zicht'. In die periode tot Pasen zullen we daar elke zondag bij de dienst ook iets over vertellen; elders in deze Brug leest u daarover meer. En we hopen dat we al die weken tot Pasen ook kunnen blijven samenkomen, zodat we dit jaar wel Pasen kunnen vieren in de kerk.

*Namens de zondagsschoolleiding,
Aly Middelkamp*

Veertigdagentijd

‘Beloofd land in zicht’: dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toelevan. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte en bracht ze naar het beloofde land Kanaän. Net als de Israëlieten zijn ook wij bevrijd door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld.

In onze gemeente zullen we weer gebruik maken van het materiaal van Bijbel Basics; ontwikkeld door het Bijbelgenootschap voor kinderwerk en diensten. Vanaf 6 maart is er elke zondag een Bijbelverhaal met daarbij een grote kijkplaat. In de loop van het project komen er steeds meer platen bij en die laten ons samen zien hoe we toelevan naar Pasen. Voor de zondagsschoolbijeenkomsten is er een veertigdagenboekje met verhalen, vragen om over door te praten, liedsuggesties om te zingen en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en dezelfde kaarten met afbeeldingen.

Het thema ‘Beloofd land in zicht’ gaat dus over bevrijding. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding. Elke zondag in de Veertigdagentijd zien we een stukje: zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer en kunnen we daar samen naar toelevan.

Zoals gebruikelijk in onze gemeente zal de zondagsschoolleiding wekelijks aan het begin van de dienst het project presenteren. Ze vertellen dan iets over het thema en het verhaal van de week; daarbij komt er ook een nieuwe plaat op de kijktafel in de kerk te staan. Deze kijkplaten illustreren het betreffende Bijbelverhaal en ontvouwen zo het verhaal van Pasen. Bij de presentaties in de kerk wordt alles ook via de beamer geprojecteerd, zodat het voor iedereen goed zichtbaar is. Verder is er dit jaar weer een projectlied over het thema ‘Beloofd land in zicht’. Met de kijkplaten op een tafel is het veertigdagenproject elke week herkenbaar aanwezig in de kerk, waarmee we ons samen voorbereiden op Pasen.



Vrouwencontact

Op 15 december was de Kerstviering van Vrouwencontact; we waren met zeven zusters aanwezig. Aly en Gea hadden alles mooi versierd, zodat er een mooie en gezellige kerstsfeer was.

Gea heette ons welkom. We zongen 'Er is een Kindeke geboren', het eerste couplet; daarna ging ze ons voor in gebed.



Toen volgde een korte inleiding: *'Heb je het al gehoord, er is een kindeke geboren in een donkere stal, daar brak het licht door. Kom maar kijken, je hoort er ook bij.'* We zongen nog het tweede en derde couplet van 'Er is een Kindeke geboren'.

Aly las daarna het besluitenverslag van onze vorige bijeenkomst; tijdens de pauze schreven we onze namen op de kaartjes die we gingen versturen. Na de pauze deden we de Kerstliturgie, door Aly en Gea.

Er is hoop: in deze tijd van onzekerheid, mogen we weten dat ook het nieuwe jaar het licht blijft schijnen. Soms is het best wel moeilijk: waar is het licht? Toch

hebben wij de zekerheid, want Jezus is geboren.

Gea las een kerstverhaal van W.G. vd Hulst "Zalig zijn de barmhartigen". We gingen mee met een arme vader en moeder en hun kleine zoon, het zijn arme bedelaars. Ze proberen met hun oude draaiorgeltje geld of warmte te krijgen van de rijke mensen, maar dat ging helaas niet lukken. Totdat ze bij een huisje komen, waar een vader en moeder met hun kinderen wonen. Daar worden ze vol liefde ontvangen, ondanks de armoede die daar is. Na jaren keert het kleine jongetje, dat groot en rijk is geworden, terug maar wel onherkenbaar als een arme schooier. De rijke mensen zijn niet veranderd, maar in het kleine huisje woont nu de moeder in armoede alleen. Ook daar krijgt de man liefde en warmte, wat ben je dan rijk als je zoveel liefde en warmte mag delen.



Tot slot las Jenny nog een gedicht voor over 'kerstfeest van vroeger en nu', gemaakt door de moeder van Marijke van Spengen.

Gea sloot af met gebed, daarna zongen we nog het 'Ere zij God'.

Allen gezegende Kerstdagen.

Groetjes, Gea Buwalda

De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact is gepland op woensdag 9 februari: het verslag daarvan leest u in de volgende Brug. In maart is de bijeenkomst van Vrouwencontact gepland op woensdag 9 maart.

Vlucht Voorwaarts zoekt maatjes



‘Vlucht Voorwaarts’ helpt nieuwkomers met een vluchtelingen-achtergrond integreren door mensen bij elkaar te brengen in Assen. Voor nieuwkomers is het vaak lastig een netwerk op te bouwen in Nederland. Voor gevestigde Nederlanders is er niet altijd contact met mensen van andere culturen.

Samen integreren werkt beter, maar verrijkt ook! Daarom doen wij wat we doen. Tijdens ons jaarprogramma koppelen we maatjes en nieuwkomers aan elkaar.



Per februari 2022 zijn we op zoek naar maatjes én nieuwkomers. Samen leer je van elkaars culturen, doe je leuke dingen en ondersteun je de nieuwkomer waar nodig is. Door jouw deelname draag je direct bij aan een mooier Assen met meer verbinding en begrip.

Wil je meedoen of heb je vragen? Of mocht je het leuk vinden om met een vriendin, vriend of andere gemeenteleden mee te doen? Je bent van harte welkom.

Aanmelden kan via onze website: www.vluchtvoorwaarts.nl/nl/doe-mee/ of neem vrijblijvend contact op met: Marjan Huizenga – Zuidersma, vrijwilligerscoördinator via marjan@vluchtvoorwaarts.nl

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Mocht corona een belemmering zijn om mee te doen dan bespreken we graag met u de mogelijkheden.

Nieuwjaarsbijeenkomst kerken

Op 19 januari jl. waren wij als gemeente uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst in De Ark om elkaar als kerken weer te ontmoeten. Het doel was om met elkaar te brainstormen wat we met elkaar als kerken in Assen kunnen gaan doen, welke activiteiten we samen kunnen organiseren. Helaas - en ook begrijpelijk - waren we met weinigen: er waren vijf mensen uit de EGA, De Ark, Shekinah en vanuit onze gemeente (BGA) was ik aanwezig. Ruimte genoeg in de grote zaal om voldoende afstand van elkaar te houden.

We hebben eerst met elkaar gesproken over hoe we als gemeente met de lockdown zijn omgegaan: hoe bleef je als gemeente met elkaar verbonden. Dat was best moeilijk voor sommige gemeenten.

Uiteindelijk bleef de vraag over: 'Hoe kunnen we weer meer met elkaar verbonden raken, allereerst in de gemeente zelf en op de tweede plaats met de kerken onderling in Assen.' We hebben nagedacht over dingen waar we kunnen samenwerken in de komende tijd; zoals:

Juni 2022

- Picknick bij de Baggelhuizerplas
- Een bijeenkomst buiten zal gezien corona de meeste kans van slagen hebben
- Band samengesteld uit verschillende gemeenten
- Waar kennismaking tussen de mensen van verschillende gemeentes kan plaatsvinden
- Samen eten en delen met buitenstaanders, die daar wellicht ook zijn

Oktober 2022

- Er is een organisatie die in alle hoofdsteden in Nederland een mars wil organiseren
- www.de-terugkeer.nl - Hans Maat - Cees Vork
- Kunnen we hier gezamenlijk bij betrokken zijn?

Kerst 2022

- Meerdere diensten voor verschillende doelgroepen vanuit meerdere gemeentes; bijv. senioren, gezinnen, jongeren, kinderen.
- Kerkenroute langs verschillende kerkgebouwen; de kerken stellen hun gebouw open en daar kan je binnenlopen om binnen te kijken of voor een gesprekje met elkaar.



We hebben de avond afgesloten met een gezamenlijk gebed. Het was weer goed om elkaar te ontmoeten en weer met elkaar in gesprek te gaan. Hopelijk sluiten in de toekomst meerdere kerken erbij aan.

Warme groet,
Petra Wilhelmus.

Digitale 40-dagenretraite

'Hem achterna' is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Naar verwachting nemen er zo'n 20.000 mensen aan deel. Myriam Van den Eynde schreef de teksten.

Zij zegt over de retraite: "Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen."

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite als deelnemer inschrijven via www.40dagenretraite.org. Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.



Jezuïeten

Hem achterna

Ontvang dagelijks gebedsmail in de 40dagentijd, met bijbelteksten en meditatieve vragen

advocaat © Sylvia Gravez - Design Caravan Digital

SCAN MI

www.40dagenretraite.org

Ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Foto's van toen

Lieve mensen,

Onlangs was Wietze bij Roelie Dikkens op bezoek en kreeg van haar deze foto voor de rubriek Foto's van toen! Superleuk om ook eens vanuit de gemeente iets te mogen ontvangen!

Hebt u nou ook nog een foto (of meerdere) liggen..... het zou heel fijn zijn deze eens te mogen laten zien in deze rubriek! U krijgt uiteraard alles onbeschadigd retour; ik kan u garanderen dat Bert er heel zuinig mee om gaat! Alvast heel erg bedankt!



En deze foto is uit 1995 ... ja ... inderdaad al 27 jaar geleden ... En wat mij opvalt is, dat er zoveel mensen opstaan die er nu niet meer zijn ... Niet alleen vanwege verhuizing of zo, maar omdat ze al overleden zijn ...

Heel mooi om iedereen weer eens terug te zien en herinneringen op te halen! Roelie, bedankt!!

Voor iedereen veel plezier bij dit zoekplaatje

*en liefs van
Anke Gorter*

*Digitale informatie over de
Baptisten Gemeente Assen:*

- www.Baptisten-Assen.nl
- www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen

**baptisten gemeente
assen** Met gebed is dat jure etiam reflector
quasi a jure facti legitur
JH 1512



facebook.



Diensten elke zondag 10 uur

Welkom

Nieuws van Unie-ABC

Psalmen Challenge: doe ook mee: Acht Unie-ABC-gemeenten zijn in januari gestart met een Psalmen Challenge, waarin dagelijks via een podcast een Psalm wordt gelezen en besproken. In en half



jaar worden zo alle 150 Psalmen besproken. Het leesschema, het audiomateriaal en een leesversie daarvan zijn voor iedereen die mee wil doen online beschikbaar. De overdenking duurt dagelijks tussen de vijf en acht minuten en wordt verzorgd door de verschillende voorgangers van de betreffende gemeenten. Het thema is: Symfonie van het hart. Kijk voor meer informatie op www.symfonievanhethart.nl

Mosterdzaad Zending: Geen grotere hoop voor een door oorlog geteisterd land dan het Evangelie. Dat zeggen migranten vanuit Baptisten -, CAMA- en andere kerken uit het Midden-Oosten. Zij ondersteunen lokale evangelisten in hun land van herkomst om Jezus zichtbaar te maken te midden van alle duisternis. Een evangelist krijgt € 100 per maand als ondersteuning en € 25 per maand voor werkkosten. Op deze manier zijn al negen evangelisten in zeven steden aan het werk. We danken God voor dit prachtige werk! In februari is Mosterdzaad Zending in het Midden-Oosten 'project van de maand'. Bidt en helpt u mee? Meer informatie: www.unie-abc.nl



Leidersconferentie: van 21 tot 23 maart is in Apeldoorn de leidersconferentie met als thema: INSPIRATIE. Deze wordt georganiseerd door Aquilae, het platform van en voor Unie-ABC-voorgangers. Deelnemers gaan in verschillende bijeenkomsten samen op zoek naar inspiratie, onder meer vanuit de joodse sjabbat, de liturgie in onze zondagse samenkomsten, ervaringen van pas afgestudeerde voorgangers en uiteraard Gods Woord. Geïnteresseerden kijken voor programma en aanmelding op www.unie-abc.nl



Nieuwe Algemeen Secretaris: sinds begin dit jaar is Peter Stoter begonnen als nieuwe Algemeen Secretaris van Unie-ABC. De aangesloten gemeenten stemden bijna unaniem in met zijn aanstelling. Peter (55) is lid van de Baptistengemeente 'Op Doortocht' in Ede, waar hij ook voorzitter van de raad is.

2022	Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
21-23 maart	Leidersconferentie Unie-ABC in Apeldoorn

NBG berichten

Samen op weg naar Pasen

Wie in de veertigdagentijd bewust vanuit de Bijbel wil toelevens naar Pasen, kan inspiratie halen uit het veertigdagenboekje 'Samen op weg naar Pasen' van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje bevat een Bijbelleesplan over het thema 'bevrijding' en is gratis aan te vragen.

'De Veertigdagentijd is vanouds een periode van vasten, ontbering en reflectie. We kozen voor het thema bevrijding omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nu niet, maar ook niet in de tijd van de Bijbel', zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. 'Vrijheid heeft veel kanten. Je kunt je lichamelijk vrij bewegen, maar je toch geestelijk gevangen voelen, en omgekeerd. Ik hoop dat dit boekje mensen helpt om stil te staan bij de vraag waar en hoe zij vrijheid of onvrijheid beleven. En dat ze op het spoor komen van de bevrijding waar de Bijbel over vertelt.'

Het leesplan in het boekje volgt Bijbelteksten over bevrijding. Dat gebeurt aan de hand van de twee grote bevrijdingsverhalen uit de Bijbel. Allereerst de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte. Daarover lees je onder meer Exodus 12. Daarop volgt de periode dat de Israëlieten leerden wat het betekent om als vrije mensen te leven in het beloofde land.

Vervolgens kom je bij het tweede grote bevrijdingsverhaal uit de Bijbel: de bevrijding die Jezus brengt. Bevrijding van de dood, maar ook van wat ons tijdens ons leven in de greep kan houden. Daarbij lees je onder meer Lucas 22 en 23 en in de brieven van Paulus. In al deze bevrijdingsverhalen gaat het om 'bevrijding van': van slavernij, zonde, dood of beslommingen. Maar het gaat ook om 'bevrijding tot': tot leven in vrijheid en verantwoordelijkheid. Deels is dat al werkelijkheid en kun je dat ervaren, deels is het er nog niet en kijken we ernaar uit.'



Het boekje telt 64 pagina's en bevat voor elke dag een Bijbeltekst, een mini-overdenking en een vraag om de Bijbelpassage met je leven te verbinden. Het dagboek start vanaf Aswoensdag, 2 maart. Iedereen kan het boekje gratis aanvragen op de website van bijbelgenootschap.nl/40dagen of scan de QR-code.



Corona maatregelen

De algemene Corona-maatregelen worden steeds via persconferenties bekendgemaakt, maar voor de kerken worden in overleg afspraken gemaakt. Want een kerkdienst kun je toch niet vergelijken met 'horeca', 'evenement' of zoiets. Het loopt uiteen van kleine tot hele grote samenkomsten en bovendien is in de grondwet vastgelegd, dat kerkdiensten nooit zullen worden verboden.



Daarom is er een speciaal overleg tussen overheid en kerken, waarbij de kerken worden vertegenwoordigd door het interkerkelijk **Contact In Overheidszaken**, kortweg CIO. Via Unie-ABC is onze gemeente daar ook bij aangesloten. Het CIO voert overleg met de regering over adviezen inzake gewenste maatregelen bij het houden van diensten.

Vanuit de regering is één minister speciaal belast met het contact met kerken en levensbeschouwelijke instellingen. In de vorige eeuw was er ooit nog een apart "ministerie van Eredienst", maar nu ligt die taak bij de minister van Justitie en Veiligheid. Dat was Ferd Grapperhaus, maar nu is het zijn opvolgster Dilan Yesilgöz.

Het overleg leidt dus alleen tot adviezen en geen voorschriften; kerken moeten zelf besluiten wat ze er mee doen. Wij zijn voor onze gemeente gewend om die adviezen zorgvuldig op te volgen, omdat we geen onnodige risico's willen nemen bij onze samenkomsten. De huidige afspraken zijn in principe vastgelegd voor de periode tot 8 maart, met een tussentijds weegmoment op dinsdag 15 februari a.s.

Bij de diensten van onze gemeente voldoen we aan alle adviezen met de bekende afspraken, zoals we dat ook in december gewend waren:

- Kom alleen als u gezond bent, blijf anders thuis
- Draag een mondkapje bij binnenkomst en doe dat pas af als u zit
- Stoelen staan op 1,5 meter afstand: niet schuiven en blijf zitten
- Max. vier liederen ingetogen zingen; verder LuisterLiedereren
- We meten de luchtkwaliteit om zo nodig extra te ventileren
- Collecten zijn bij de uitgang; uitdelen bij Avondmaal is aangepast
- Na de zegenbede weer gaan zitten; verdere afspraken volgen
- Voordat u weggaat, graag eerst uw mondkapje weer op doen
- We blijven op dezelfde plaats zitten; ook bij het koffiedrinken

We gaan uit van maximaal 30 bezoekers, exclusief medewerkers; door registratie bij binnenkomst weten we hoeveel mensen er (al) zijn; de lijst wordt max. drie maanden bewaard voor eventueel contacten-onderzoek.

Hopelijk kunnen we de maatregelen in de loop van de komende maanden versoepelen, maar we blijven wel steeds voorzichtig.



Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	20 februari	27 februari
Voorganger	Bert van Drogen	Jan Foppen
Begroeting	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus
Mededelingen	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Anke Gorter	Gea Buwalda
2 ^e collecte	Gem. activiteiten	Bloemen
Bijzonderheden		
Begeleiding	Bob Wijnstra	Henk Samplonius
Geluid	Karin Middelkamp	Wietze Gorter
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Petra Wilhelmus	Gea Buwalda
Koffie	Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Jantje Bos
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

6 maart	13 maart	20 maart	Zo
Bert Wijchers	Peter van Bruggen	Kina Tigelaar	Vo
Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Bg
Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Anke Gorter	Me
Bert Middelkamp	Jelle Hoekzema	Bob Wijnstra	Ra
Huisvesting	Vieringen	Noodfonds	Co
Viering Heilig Avondmaal Veertig-dagen-tijd	Veertig-dagen-tijd	Veertig-dagen-tijd	Bz
Bob Wijnstra	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Hans Romijn	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Ge
Hans Romijn	Marleen Samplonius	Karin Middelkamp	Bm
Aly Middelkamp	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Cr Zo
Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Duursema	Fam. Middelkamp	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	27 maart	3 april
Voorganger	Gerry de Vries	Jannes Hofman
Begroeting	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Petra Wilhelmus	Anke Gorter
2 ^e collecte	Open Huis	Huisvesting
Bijzonderheden	<i>Veertig-dagen-tijd</i>	<i>Viering Heilig Avondmaal Veertig-dagen-tijd</i>
Begeleiding	Henk Samplonius	Henk Samplonius
Geluid	Wietze Gorter	Hans Romijn
Beamer	Hans Romijn	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Petra Wilhelmus	Gea Buwalda
Koffie	Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Jantje Bos
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

10 april	vrijdag 15 april	17 april	Zo
Jan Brouwer	Jur Kruizinga	Jan Foppen	Vo
Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Bg
Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Anke Gorter	Me
Gea Buwalda	Bert Middelkamp	Jelle Hoekzema	Ra
Gem. activiteiten	<i>(geen collecten)-</i>	Paas dankoffer	Co
Gemeente-ochtend <i>Na de dienst gemeente- vergadering en maaltijd</i>	Goede Vrijdag <i>'s avonds om half acht</i>	Pasen	Bz
Veertig-dagen-tijd	Viering Heilig Avondmaal	Paasontbijt om 9.30 uur	
Henk Samplonius	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Ge
Marleen Samplonius	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Aly Middelkamp	'-	Petra Wilhelmus	Cr Zo
Petra Wilhelmus en Riet de Vries	'-	Fam. Duursema	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta
	's avonds om 19:30 uur		

Andere bijeenkomsten

21 februari en 28 maart om 15:00 uur	Bestuursvergaderingen	<i>Soms schriftelijk en anders thuis bij een bestuurslid</i>
9 maart en 6 april om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
<i>Nog geen data bekend</i>	Bijbelstudiegroep	<i>deelnemers krijgen t.z.t. bericht</i>
Zondag 10 april om 11:15 uur	Gemeentevergadering en broodmaaltijd	<i>na onze dienst in de Componist</i>



De verjaardagskalender

Op 15-2 wordt	Margriet Samplonius	14	jaar
Op 15-2 wordt	Lesley Ciza	10	jaar
Op 24-2 wordt	Melchert Dijkstra	72	jaar
Op 27-2 wordt	Marty Westerhof	88	jaar
Op 28-2 wordt	Anne Gietema	68	jaar
Op 19-3 wordt	Gea Buwalda-Meijer	73	jaar
Op 26-3 wordt	Jelle Hoekzema	79	jaar
Op 6-4 wordt	Jaap van Spengen	70	jaar
Op 14-4 wordt	Janny Koster-Dijkhuizen	86	jaar
Op 15-4 wordt	Ina Bakker-Oorlog	85	jaar
Op 15-4 wordt	Jan Brouwer	68	jaar
Op 16-4 wordt	Joel van de Kamp	33	jaar
Op 23-4 wordt	Jacob Zandberg	86	jaar
Op 27-4 wordt	Susan Peeters	46	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel



In de vorige Brug stond een kruiswoordpuzzel, die speciaal voor De Brug is gemaakt door 'Puzzelstad.nl'. We zijn benieuwd naar reacties: maakt u de puzzel ook en wat vindt u ervan? De oplossing van de Kerstpuzzel was: 'dennenboom'.

De nieuwe puzzel is weer een kruiswoordpuzzel; wat is het sleutelwoord?

1		2		3		4		5		6	
		7									
8					9			10			
		11					12				
13				14	15		16				
								17			
18		19		20		21					
						22		23		24	
25					26						
				27		28		29			
30	31	32									
	33		34		35		36		37		
	38						39				
40								41		42	
							43				
44								45			

Horizontaal:

- 1.** Bid (Lat.)
- 4.** Engel van de duisternis
- 7.** Memorie van Antwoord
- 8.** Politieke partij
- 9.** Lui
- 11.** Eenkleurig
- 12.** Streepjescode (afk.)
- 13.** Vrijgevig
- 14.** Europees land
- 17.** Zangstem
- 18.** Gevangenis
- 20.** Ploegsnede
- 22.** Land in Azië
- 25.** Het verrichten van werkzaamheden
- 27.** Joods geschrift
- 29.** Type auto
- 30.** Plaats in N.-Brabant
- 33.** Vroegere kerkelijke belasting
- 37.** Kloosterlinge
- 38.** Personage in een toneelstuk
- 39.** Oppervlaktemaat
- 40.** Italiaans broodje
- 41.** Regenscherm
- 43.** De eerste vrouw
- 44.** Streng en vrome levenswijze
- 45.** Vrouw van Jakob

Verticaal:

- 1.** Bezittelijk voornaamwoord
- 2.** Liturgisch vaatwerk
- 3.** Moeder van Jezus
- 4.** Bijbelse koning
- 5.** Geen uitgezonderd
- 6.** Plaats in Frankrijk
- 10.** Vrouw van Abraham
- 13.** Voorschrift
- 15.** Omroep
- 16.** Plaats in Oekraïne
- 19.** Rund
- 20.** Zich van eten en drinken onthouden
- 21.** Romanum Imperium
- 23.** Grote bijl
- 24.** Eren
- 26.** Tegenover
- 28.** Soort hert
- 31.** Over korte tijd
- 32.** De stad Jeruzalem
- 34.** Meisjesnaam
- 35.** Zijrivier van de Rhône
- 36.** Dichterbij
- 37.** Aziatisch land
- 42.** Verenigde Staten

Sleutelwoord

41	28	6	25	5	19	39	15	33

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*