
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



februari - maart - april

2021

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Wijzigingen adressenbestand.....	5
Veertigdagentijd en Pasen 2021	6
Werken in de gemeente.....	7
Van het secretariaat.....	8
Uitnodiging Gemeentevergadering	10
Zondagsschool	11
Vrouwencontact.....	11
Open Huis van de Kerken voor iedereen	12
Digitale 40-dagenretraite	13
Kamers studentenhuus Zwolle	13
Foto's van toen	14
Berichten van Unie-ABC	15
NBG berichten	16
Als we weer	17
Diensten	18
Andere bijeenkomsten	22
De verjaardagskalender	22
Puzzel	23

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 9 mei. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 2 mei. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

'Witter dan sneeuw'

De afgelopen dagen waren we in volle verwachting: 'De sneeuw zou komen'. Terwijl ik dit vanmorgen schrijf, is het dan zo ver: De tuin, de straat, het hele land ligt bedekt onder een wit pak sneeuw. De berichten op sociale media ontploffen van foto's van



gelukkige sneeuwmomenten en verhalen. In de krant beantwoorde een psycholoog de vraag: 'Waarom vinden wij ons op over sneeuw?' als volgt: 'Verse witte sneeuw is rein, ongerept, echt iets bijzonders. Alles ziet er ineens veel mooier uit'. Door Covid-19 is het meer dan te begrijpen dat we dan in een euforiestemming komen. Het doet ons als mens goed, het doet ons als land goed. Het zien en ervaren van puurheid doet ons goed, het richt ons op, het geeft hoop. Het vooruitzicht is dat we er een week van kunnen genieten.

Mijn gedachten gingen uit naar het bekende lied 'Witter dan Sneeuw'. Daar klinkt het refrein: 'Witter dan sneeuw, ja witter dan sneeuw! Heer Jezus, Uw bloed maakt mij witter dan sneeuw.' Dat brengt ons midden in de Lijdenstijd. Deze periode begint woensdag 17 februari met Aswoensdag en zondag de 21^{ste} is de eerste Lijdenszondag. Als gemeente moeten we elkaar missen, we kunnen niet fysiek samen deze lijdensstijd op de zondagen gedenken en toch hoop ik dat we ten volle stil zullen staan bij dat wonder: Zijn Bloed dat ons witter dan sneeuw maakt. Dat Bloed dat vergoten is om ons vergeving te brengen. Dat Bloed dat heeft gemaakt dat wij samen huisgezin van God zijn en dat ons één en dezelfde Vader heeft gegeven.

De lijdensstijd wordt ook verbonden aan een tijd van vasten. Vasten is erop gericht om iets waar je aan gehecht bent [tv, roken, vlees, toetjes etc.] voor veertig dagen los te laten. Dit heeft als doel ons volledig op God te richten en meer tijd te nemen voor gebed, voor Bijbellezen of het uitwerken van een Bijbels thema dat ons al lange tijd bezighoudt. De eerste zegen is: Versterking van onze relatie met God. De tweede: Groei in ons persoonlijke leven. De derde: Rust en 'resetten': opnieuw kijken naar wat belangrijk is.

Als je iets waar je van houdt vrijwillig opgeeft, dan ga je merken hoezeer je dat kunt missen, hoezeer je het waardeert en hoezeer je er dan van kunt genieten. Ik vraag mij voorzichtig af of dit ook kan werken voor de tijd waarin we momenteel leven; waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten, elkaar niet kunnen aanraken, elkaar niet in alle gemoedelijkheid verbaal of non-verbaal kunnen 'lezen' om zo op gepaste wijze naast de ander te kunnen staan.

Het is een groot gemis, daar wil ik niets aan af doen.

Zouden we dat eventueel als een offer van ons vasten aan de voeten van Jezus kunnen leggen?

Als een vorm van loslaten en een keuze om ons de komende tijd volledig op Jezus te kunnen richten.

Dat, met de volle verwachting dat er witte, reine, pure sneeuw klaar ligt voor eenieder die het Bloed van onze Heer Jezus erkent, aanvaardt en omarmt.

Kina Tigelaar



Aandacht voor elkaar

Soms is het moeilijk om 'aan elkaar' te denken, want dan heb je even genoeg aan jezelf. Ziekte en zorgen in je familie; verder weinig contacten uit voorzichtigheid. Corona heeft ons leven op de kop gezet en soms vonden we het zonder corona ook al lastig genoeg.

Maar voor De Brug moet het dan toch gaan over de 'aandacht voor elkaar'. Gelukkig merken we, dat het best goed gaat met 'aandacht' binnen onze gemeente. Elke week komt er een nieuwsbrief en het mooiste is de foto van de bloemen: steeds weer ergens anders is er een boeket namens onze gemeente gebracht.

Gerrit en Gea Buwalda zorgen daar samen voor: elke week weer op pad met een mooi boeket en een kaartje er aan namens onze gemeente. En dan de foto's: van iedereen die bloemen krijgt wordt ook een leuke foto gemaakt voor de nieuwsbrief. Naast de bemoedigende woorden van Jan Brouwer en het lied van Henk en Marleen is het leukste in de nieuwsbrief toch die foto van de bloemen!



Door die bloemen-foto's wordt ook zichtbaar dat de 'aandacht voor elkaar' in onze gemeente wel blijft doorgaan. Want naast dit geweldige stukje werk van Gerrit en Gea (dat mag best eens hardop gezegd worden) zijn er nog veel anderen die dat ook doen: even elkaar bellen, een kaartje sturen of toch een bezoekje.

Maar die bezoeken zijn lastig, dat merkt ook onze pastor Jan Brouwer. Hij probeert wel afspraken te maken, maar soms kan dat niet. Maar dan komt het aan de telefoon soms al tot een mooi gesprek of wordt er een afspraak gemaakt om nog een keer rustig te bellen. En in elke nieuwsbrief staat de oproep, dat we ook zelf naar Jan Brouwer mogen bellen voor een praatje. Toch maar eens een keer doen?

De mensen waar we even in het bijzonder aan moeten denken, zouden we normaal bij de mededelingen aan elkaar doorgeven; maar dat kan nu in de nieuwsbrief. Daar hebben we de afgelopen tijd ook gelezen over Ita en Melchert Dijkstra, over Hans Romijn en over Marty Westerhof. We hoorden ook dat Frans Geertsema verhuisd is naar Van Boeijenoord, maar zijn adres daar weten we niet precies.

En we weten dat er verder ook veel onuitgesproken zorgen zijn; kleine en grote dingen, die men toch liever voor zichzelf wil houden. Een kaartje of een vriendelijk telefoontje kan dan wonderen doen, veel meer dan je zou verwachten.

Intussen moeten we goed blijven letten op ieder lachend gezicht, elk vriendelijk gebaar, een liefdevol gesprek; want dat is ook allemaal 'aandacht voor elkaar'. Bij dit alles hebben we altijd de zekerheid van ons geloof: "*Vertrouw op God, Zijn plannen falen niet*".

Opgesteld door Bert Middelkamp,
namens *Anne Duursema*.



Wijzigingen adressenbestand

Elk voorjaar maken we als gemeente een nieuw adressenboekje, waarin alle leden en vrienden van onze gemeente zijn vermeld: dat is belangrijk zodat we elkaar als gemeente kunnen kennen. Maar dan moeten alle gegevens wel kloppen.

Verhuizingen worden meestal nog wel doorgegeven, maar bij een verandering van telefoonnummer of e-mailadres wordt dat wel eens vergeten. Daarom de oproep om al uw gegevens nog even goed te controleren en wijzigingen direct door te geven. Want op dit moment wordt het nieuwe adresboekje gemaakt.

Over verloop van jaren merkten we, dat verschillende vermeldingen in het boekje nog gebaseerd zijn op oudere gegevens, die vermoedelijk niet helemaal juist meer zijn. Daarover hebben we nu gericht contact opgenomen met degenen, waarvan vermoedelijk verouderde gegevens in ons adressenbestand staan. Dat betreft veelal kinderen, die inmiddels niet meer thuis wonen maar nog wel op dat adres staan ingeschreven.

Dus controleer uw eigen gegevens en geef veranderingen door aan het secretariaat, bij voorkeur per mail: secretariaat@baptisten-assen.nl. We vragen u zorgvuldig om te gaan met het adressenboekje en de gegevens nooit aan anderen te verstrekken.



Veertigdagentijd en Pasen 2021

Als gemeente zijn we gewend om in de Lijdenstijd op zondag bij onze diensten het thema van Bijbel Basics te volgen. Dat materiaal wordt door het Bijbelgenootschap beschikbaar gesteld voor de zondagsschool, maar kan ook gebruikt worden in de diensten. Bij zo'n project is er vaak een lied, filmpjes en thematische afbeeldingen, gebaseerd op een Bijbels thema. Op die manier leven we samen naar Pasen toe.

Dit jaar werd gekozen voor "Een spoor van liefde". Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.

Omdat we tenminste een deel van de Veertigdagentijd nog geen diensten zullen houden, kunt u ook zelf alvast met dit Bijbel Basics thema beginnen. Elke week staat er een kort Bijbelgedeelte centraal, dat u kunt lezen. Het zijn zeven teksten uit het evangelie van Johannes over Jezus' laatste week. Daarin wordt u steeds een stukje verder meegenomen richting de kern van Paasevangelie: de liefde van Jezus.

Hieronder een overzicht van de zeven wekelijkse Bijbelgedeelten bij het thema "Een spoor van liefde" om zo naar Pasen toe te leven.

#	zondag	Thema-onderwerp	Bijbelgedeelte
1	21 februari	Maria giet olie over Jezus' voeten	Johannes 12:1-8
2	28 februari	Jezus wast de voeten van de leerlingen	Johannes 13:1-5, 12-17
3	7 maart	Jezus is de weg naar de Vader	Johannes 14:1-7
4	14 maart	Jezus belooft zijn vrede	Johannes 14:15-17, 25-28
5	21 maart	Jezus houdt van de leerlingen	Johannes 15:9-17
6	28 maart	Jezus wordt gevangengenomen	Johannes 18:1-14
7	4 april - PASEN	Maria ontmoet Jezus	Johannes 20:1-18

In deze verhalen zie je steeds meer van Jezus' liefde tevoorschijn komen. Er is ook een toelichting van Bijbel Basics over dit project en een boekje met gespreksvragen, verhalen, opdrachten en een liedsuggestie.

Als we voor Pasen nog weer diensten kunnen gaan houden, dan krijgt u daar ook de Veertigdagen-poster te zien en er is een speciaal projectlied. Ook zijn er filmpjes over bij elk thema-onderwerp, die op internet zijn te vinden: <https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas>.

Vragen of reacties over het Veertigdagen-project kunt u doorgeven aan de zondagsschoolleiding.

Werken in de gemeente

Nog steeds ondervinden we hinder vanwege de beperkingen die nodig zijn in de strijd tegen het corona virus. Deze beperkingen treffen ook mijn pastorale werkzaamheden. Om deze reden hebben enkelen van u nog steeds een kennismakingsbezoek van mij tegoed. Dat het zo zou lopen had niemand van ons kunnen bedenken toen ik vorig jaar januari aan de slag ging als voorganger. Maar het is even niet anders.



Om mij heen merk ik dat er hoe langer hoe meer mensen zijn die 'corona-moe' geworden zijn. Zelf worden u en ik er misschien ook wel eens moe van. Steeds weer al die sombere berichten die elkaar soms nog tegenspreken ook.

Gelukkig is er af en toe ook een mooi bericht. Zoals over dat hondje in Turkije dat dagelijks de wacht hield voor het ziekenhuis waarin zijn baasje vanwege corona was opgenomen. Na tien dagen wachten keerden hond en baas samen gelukkig terug naar huis. Of het berichtje over kinderen en jongeren die de eigenaars van een Primerawinkel verrasten met mooie tekeningen en een kleine vergoeding voor alle geleden schade....

Mooie berichten vind ik ook in onze nieuwsbrief. Het laat zien dat het Licht van de wereld blijft schijnen, ook al is het nog zo duister. Henk en Marleen bezongen dit enkele weken terug in een mooi Taizé lied. Zo verspreidden zij het licht. Anderen dragen aan het blijven schijnen van dit Licht bij door de nieuwsbrief wekelijks te verzorgen of te bezorgen en/of het met een dankbaar gevoel te lezen.

Dit nieuws zal de landelijke- en de wereldpers nooit halen. En dat hoeft ook niet. Daar is het niemand om te doen. Waar het ons wel om te doen is dat we gewoon met elkaar mee blijven leven. Vooral als er soms 'zomaar iets is', zoals met onze zuster Marty Westerhof die begin dit jaar ineens naar het ziekenhuis moest. Of met onze broeder Hans Romijn die een scooter-ongeluk kreeg. Wat mooi is het om dan te weten: we hebben elkaar, en we bidden voor elkaar. En nog mooier om te zien is dat God trouw is en herstel gaf.

Het is mijn wens dat er niets zal zijn dat het voor elkaar zal krijgen ons te belemmeren om dagelijks met blijdschap te danken voor het goede en grote nieuws van Gods Zoon, Jezus Christus onze Heer. Dat nieuws lezen we niet in de krant en horen we niet via het journaal. Maar via de Bijbel kunnen we het dagelijks tot ons nemen. Dat maakt niet moe, maar geeft ons hoop en kracht om er op te blijven vertrouwen dat Hij alles goed zal maken.

Hartelijke groet,

Jan Brouwer

Telefoon: 06 – 1532 9246.

E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl



Van het secretariaat

Nu de maatregelen om het Coronavirus terug te dringen nog langer van kracht blijven, kunnen wij onze samenkomsten op zondagmorgen niet verantwoord laten plaatsvinden. We hadden gehoopt om de diensten onderhand weer te hervatten, maar dat is nog onverantwoord: tot en met half maart is alles in ieder geval nog afgelast.

Als de ontwikkelingen het toelaten, dan hopen we op zondag 21 maart weer een dienst te houden: het zou fijn zijn om toch nog een paar zondagen voor Pasen te kunnen samenkomen. Maar ten tijde van dit schrijven is dat nog heel onzeker en onder uitdrukkelijk voorbehoud. Het aantal besmettingen lijkt soms af te nemen, maar dat is een moment-opname. Terwijl deze Brug wordt gedrukt en verspreid kan dat weer anders zijn: vooral nieuwe virus-varianten maken verwachtingen onzeker.

Eerst zou er in januari al weer een Brug verschijnen, maar dat hadden we al een poosje uitgesteld. Maar nu is er wel een Brug gemaakt, ook al zijn er nog geen diensten. Er wordt in deze periode ook elke week een nieuwsbrief gemaakt, waarin we al veel informatie en berichten met elkaar delen.

Daarom zal deze Brug ook 'anders' zijn dan u gewend bent. Er is maar weinig gebeurd in onze gemeente: er zijn geen foto's van een kerstviering, geen verslagen van vrouwencontact, geen Bijbelstudie of andere bijeenkomsten. Ook buiten onze gemeente zijn er minder activiteiten, dus zijn er weinig aankondigingen en verslagen.

Maar er ligt al wel weer een prachtig thema klaar voor de periode van de veertigdagentijd "Een spoor van liefde"; u kunt die Bijbelgedeelten zelf ook gaan lezen. Elders in deze Brug een overzicht van de Bijbelgedeelten per week. De toelichting bij het thema is te vinden op Internet en anders kunt u de zondagsschoolleiding vragen om het boekje dat bij dit thema hoort.

In onze Brug staat ook altijd de verjaardagskalender: steeds een mooie aanleiding om aan elkaar te denken een kaartje te sturen. De agenda van de geplande diensten hebben we er ook maar in gezet, al is alles onder voorbehoud. Toch is het goed om vooruit te kijken en wel iets te plannen, want dat geeft hoop. En de hoop op andere tijden hebben we nu allemaal nodig.

Als we rond Pasen weer diensten kunnen houden, dan gebeurt dat in het vertrouwde ritme: Goede Vrijdag 2 april wordt er dan 's avonds om half acht Avondmaal gevierd. Op Paaszondag is er 's morgens DV om tien uur onze dienst. We aarzelen nog om het traditionele paasontbijt daarbij aan te kondigen; als we de Paasdienst al kunnen houden, dan is zo'n ontbijt vooraf wellicht net iets te veel van het goede.

Diezelfde twijfel hebben we bij de voorbereidingen voor zondag 18 april. Die zondag hebben we gereserveerd als gemeentezondag met onze jaarvergadering. Dus dat zou een dienst worden met aansluitend de vergadering en dan rond het middaguur afsluiten met een broodmaaltijd.



Ook daarbij komt de vraag of dat wel verstandig zou zijn ... Als het dan weer kan, laten we dan in ieder geval gewoon een dienst houden. Maar misschien moeten we dat vergaderen en de broodmaaltijd dan nog maar even achterwege laten, want dat geeft allemaal extra verplaatsingen en dat moeten we zien te voorkomen.

Zo'n vergadering kunnen we ook schriftelijk afhandelen, zodat het bestuur verder kan met een vastgestelde jaarrekening en begroting. Een andere keer kunnen we daar dan nog wel eens over praten, als u dat wilt. En te zijner tijd houden we dan ook wel weer eens een broodmaaltijd, als dat weer rustig en ontspannen kan.

Dat zijn dus allemaal bespiegelingen bij onze plannen voor de komende maanden. Als er veel vaccins zijn uitgedeeld en er daardoor minder risico's zijn, dan kunnen er later misschien wat gemakkelijker en optimistischer naar kijken. Maar op dit moment plannen we alles nog 'onder voorbehoud' en via de nieuwsbrief wordt dan wel doorgegeven wat het definitief zal worden.

Zolang er geen diensten worden gehouden, zijn de bestuursleden actief betrokken bij het maken en verspreiden van de Nieuwsbrief. Zodoende zijn er wekelijks wel contacten met elkaar en dan worden er vaak ook direct andere zaken geregeld. Binnen het bestuur wordt er altijd al veel met elkaar gemaild en dat werkt goed om dingen samen af te spreken en te regelen.

Er worden al een tijdje geen vergaderingen gehouden, maar er wordt wel elke maand een samenvatting gemaakt van de afspraken die tussendoor zijn gemaakt of wat er door enkele bestuursleden onderling is geregeld. Zo'n schriftelijke samenvatting van afspraken en lopende zaken vervangt ons vergaderverslag, en daarmee is iedereen weer bijgepraat.

Dus ook al vergadert het bestuur niet, er wordt wel bestuurd. Voordeel daarbij is, dat het bestuur in de huidige samenstelling al langere tijd samenwerkt: we kennen elkaar goed en weten elkaar makkelijk te vinden. We zijn gewend om veel schriftelijk uit te wisselen en dat is nu een groot voordeel. Ook is er een goede taakverdeling en veel routine.

Want ook als organisatie moet onze gemeente wel blijven 'draaien' en dat lukt nog steeds goed. Achter de schermen is er al weer druk gewerkt aan lange termijn zaken: financieel jaaroverzicht en begroting zijn al weer gemaakt, ledenstatistiek en adressenboekje zijn weer voorbereid, afspraken met sprekers voor dit jaar en volgend jaar zijn al weer bijna klaar.



Dat is allemaal gedaan in het volste vertrouwen dat we straks weer wekelijks kunnen samenkomen en als gemeente samen verder kunnen gaan. Wij mogen daarvoor onze talenten en gaven inzetten, maar we weten dat de Heer ons zal blijven leiden.

*Namens het bestuur,
Bert Middeldkamp.*

Uitnodiging Gemeentevergadering

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die we hopen te houden op zondag 18 april 2021 vanaf 11.15 uur in 'De Componist', aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na de gemeentevergadering is een broodmaaltijd gepland.

Bij deze uitnodiging hoort een voorbehoud, omdat nog niet bekend is wanneer we weer diensten kunnen gaan houden. En zelfs als we dan weer diensten houden, is het nog de vraag of we er dan ook een gemeentechtend van durven maken, met vergadering en daarna nog een broodmaaltijd. Want zo'n langere samenkomst met meer bewegingen lijkt op dit moment nog een groot risico. Maar we wachten af hoe we dat tegen die tijd bekijken.

De voorjaarsvergadering van onze gemeente bevat herkenbare punten, zoals financieel overzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar. Er is geen vergaderverslag, omdat vorig jaar beide gemeentevergaderingen niet konden doorgaan en schriftelijk zijn afgewikkeld. Maar we kunnen wel even terugblikken op die niet-gehouden vergaderingen en de besluiten naar aanleiding daarvan. Verder zullen we bijpraten over de ontwikkelingen binnen Unie-ABC, onze bestuurlijk samengevoegde landelijke organisatie.

Hieronder de agenda voor zondag 18 april; de stukken worden t.z.t. nog toegezonden. We hopen dat deze vergadering door kan gaan en rekenen dan graag op uw aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn welkom. Als u vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,
Bert Middeldkamp, secretaris.

Agenda van de gemeentevergadering
op zondag 18 april vanaf 11:15 uur; *na onze dienst.*

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bestuurszaken, met statistiek en financieel verslag van 2020
en de begroting 2021
5. Terugblik op en besluiten van de *niet*-gehouden
gemeente-vergaderingen in 2020
6. Ontwikkelingen Unie-ABC – zo mogelijk voorbereiding ALV
7. Rondvraag
8. Sluiting

± 12:00 uur: Gezamenlijke broodmaaltijd - afsluiting gemeentechtend



ONDER VOORBEHOUD

ONDER VOORBEHOUD

Zondagsschool

Met Kerst was er geen dienst, maar hebben de kinderen wel allemaal een kersttasje gekregen! Hierin zat een leesboekje, een zakje met kerstsnoepjes, koekjes enz. en een raamhanger die ze zelf in elkaar konden zetten.



Twee kinderen kregen een Bijbel, omdat ze van de Basisschool afgingen (en dus ook van Zondagsschool). Joël kreeg een kerst-CD en Daniëla iets om te knutselen. De kinderen waren er allemaal blij mee; we willen iedereen bedanken die hiervoor een gift had gegeven.

Als de zondagsschool weer bij elkaar kan komen, dan gaan we bezig met het project voor de veertigdagentijd en Pasen. Mocht dat al voorbij zijn, dan pakken we het programma van Bijbel Basics weer op. We wensen iedereen een fijne tijd toe en Prettige Paasdagen.

*Namens de zondagsschoolleiding,
Aly Middelkamp*

Vrouwencontact

Hoewel we als groep niet bij elkaar kunnen komen, is zr. Molenaar wel druk bezig met het maken van een Paasattentie voor gemeenteleden. Later gaan we die nog vullen met iets lekkers en dan zoveel mogelijk rondbrengen. We wensen ieder een goede veertigdagentijd toe en fijne Paasdagen.

Zo gauw Vrouwencontact weer bij elkaar kan komen, dan horen jullie dat van ons. Voor de in maart geplande middagen (*op 3 en 31 maart*) is dat nog erg twijfelachtig, maar hopelijk lukt het op 28 april wel weer



Open Huis van de Kerken voor iedereen

Het Open Huis, Brink 25 in Assen, is een inloophuis voor iedereen die behoefte heeft aan een (warme) huiskamer. Het Open Huis is een gastvrije rustige ontmoetingsplek voor sociaal contact.

Op zes dagdelen per week staan koffie en thee klaar en liggen er twee kranten op de leestafel.

In het Open Huis werken circa 50 vrijwilligers, die bij toerbeurt op een van deze dagdelen inzetbaar zijn.



Voor dit mooie en maatschappelijk belangrijke werk zijn we op zoek naar een **Notulist (m/v)**

De taken en verantwoordelijkheden van de notulist zijn

- Notuleren van vergaderingen
- Opstellen actielijst
- Opstellen agenda

Wij zoeken iemand die

Gestructureerd en nauwkeurig kan werken

De grondslag van het Open Huis onderschrijft

Voor deze functie kunt u zelf bepalen of u wel of niet wilt meedraaien als vrijwilliger op één van de 6 dagdelen, dat het Open Huis voor gasten geopend is. De huidige notulist is aftredend en zal de nieuwe kandidaat zorgvuldig inwerken.

Indien u interesse hebt in de functie neem dan contact op met onze voorzitter de heer Jans Enting, telefoonnummer 06 512 693 77 of stuur een email naar info@openhuisassen.nl

Voor meer informatie over het Open Huis verwijzen wij u naar onze website: www.openhuisassen.nl



Digitale 40-dagenretraite

'*Het licht van uw gelaat*' is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite is begonnen op Aswoensdag 17 februari en eindigt op Paaszondag. Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips.

Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.



Deze digitale retraite wordt verzorgd door "ignatiaansbidden.org". Zij verzorgen jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Het doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar en zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

Kamers studentenhuus Zwolle

Kent u iemand die in Zwolle gaat studeren? Geef dan deze tip door! In Zwolle staat SWITCH, een gezellig christelijk studentenhuus met 16 kamers. Daar kun je als 1^e-jaars student voor de periode van een jaar een kamer huren. Dan heb je tijd om de school en de stad te leren kennen en je weg te vinden in zelfstandig wonen, samen met andere studenten.

De kamers van Switch zijn ca 23 m² inclusief keukenblok met koelkast en gastoestel. Badkamer, toilet en wasmachinehok deel je met anderen. Natuurlijk is er een aansluiting voor TV en internet.

Er zijn gezamenlijke maaltijden, Bijbelstudies en andere activiteiten. Meer informatie: www.switchzwolle.nl. Belangstelling? Neem contact op, er zijn nog een paar kamers vrij! E-mail: secretariaat@switchzwolle.nl



Foto's van toen

Lieve mensen,

Voor deze rubriek hebben we weer veel leuke foto's opgezocht in ons archief van de afgelopen jaren: dat is leuk om op terug te kijken. Maar misschien hebt u zelf ook nog mooiere foto's van vroeger, van nog langer geleden? Mag ik die dan even lenen voor deze rubriek in de Brug? U krijgt ze onbeschadigd retour!

Weet u het nog ... muziekszondagen ... veel mensen deden mee, zoals bijvoorbeeld Diana achter het orgel ... soms ook mensen met gitaar, fluit, blokfluit, keyboard, piano, trompet ... we hebben al heel wat prachtige instrumenten mogen beluisteren bij onze diensten!

Deze foto's bieden een terugblik naar het jaar 2014. Berend Stuit was de voorganger, Gea en Gerrit zitten mooi in hun hoekje vooraan en Diana pontificaal achter het orgel ... mist u dat ook zo ... gewoon even lekker zingen en muziek maken ... toen hadden we nog nooit gehoord van aerosolen ... laat staan van Corona ... en nu zitten we er nog middenin ...

Laten we hopen en bidden en vooral moed houden dat die tijd weer terug gaat komen; dat we weer gewoon naar de kerk kunnen gaan; dat we weer gewoon kunnen zingen, Vrouwencontact houden en dat ons bestuur weer gewoon kan vergaderen ...

O ja, we redden ons wel ... u vast ook, we hebben immers geen keus ... Dank zij onze Nieuwsbrief houden we gelukkig toch contact ...

Lieve mensen, ik hoop u spoedig weer in goede gezondheid te kunnen zien en tot die tijd gaan we vol vertrouwen verder; we staan er immers niet alleen voor; de Heer gaat met ons allemaal!

Liefs van Anke Gorter



Berichten van Unie-ABC

Unie en ABC zijn bestuurlijk gefuseerd

De Unie van Baptistengemeenten en de ABC Gemeenten zijn bestuurlijk gefuseerd. De aangesloten gemeenten stemden daar in november met grote meerderheid mee in. Dat betekent dat de beide kerkgenootschappen vanaf nu een gezamenlijk bestuur hebben dat de komende twee jaar de volledige fusie verder zal voorbereiden.

Tot die tijd treden Unie en ABC voortaan samen naar buiten onder de naam "Unie-ABC, Baptisten- en CAMA-gemeenten". Unie-ABC heeft ook een nieuw logo en een nieuwe website: www.unie-abc.nl Daar vindt u voortaan de informatie en het nieuws over bijvoorbeeld het regiowerk, het Baptisten Seminarium, pionieren en het jeugdwerk.



Nieuwsbrief

Velen ontvingen tot nu toe de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Unie: ook deze is nu samengevoegd met de ABC-nieuwsbrief. In januari is de eerste gezamenlijke nieuwsbrief verschenen. De nieuwsbrief bevat allerlei berichten over het regionale -, landelijke - en internationale werk. Dat is niet alleen bestemd voor voorgangers en raadsleden, maar iedereen die daarin geïnteresseerd is kan de nieuwsbrief gratis per mail ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief ook zelf ontvangen? Onder aan de openingspagina van www.unie-abc.nl is een formulier te vinden, waarmee u zich als abonnee kunt aanmelden.

Studiekeuze Theologie

Wie dit jaar examen doet op de middelbare school, zal in deze periode ook al nadenken over een vervolgstudie. Denk je daarbij ook aan theologie? Neem dan eens een kijkje op de website van het Baptisten Seminarium. Dat houdt zich bezig met de Bijbel, mensen, onderzoek, discipelschap en de gemeentepraktijk. Het Seminarium biedt verschillende studieroutes aan: een voorgangersopleiding in combinatie met je theologiestudie bij diverse HBO- of WO-instellingen, maar er is ook een sprekersroute, die interessant is voor mensen die regelmatig voorgaan in diensten. Ook zijn er trajecten op maat. Meer informatie: www.unie-abc.nl/seminarium

Project van de maand

Bericht is verwijderd

NBG berichten

Bijbellezer zoekt in 2020 liefde, vrede en licht



Liefde, vrede en licht waren in 2020 de meest gebruikte zoekwoorden van bijbellezers op debijbel.nl. Psalm 23 is als populairste Bijbeltekst vervangen door Johannes 1. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van deze bijbelsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het aantal bezoekers van de bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be – waar meer dan 20 Bijbelvertalingen, Bijbel Basics en informatie rondom de Bijbel te vinden zijn – steeg van circa 1 miljoen naar ruim 1,1 miljoen.

In het Jaaroverzicht van de site blijken de verschuivingen klein t.o.v. 2019. Psalm 23 was drie jaar op rij de meest gelezen Bijbeltekst in de Nieuwe Bijbelvertaling. In 2020 was het Johannes 1. Dit hoofdstuk scoorde in 2019 al de hoogste plek in de Bijbel in Gewone Taal.

'Bidden' en het 'Onze Vader' dringen dit jaar door in de top 10 van zoekwoorden. Dit kan samenhangen met het nieuw verschenen leesplan over het Onze Vader, dat door 1500 mensen werd gevolgd.

De blogs trokken in dit corona-jaar flink meer lezers: vorig jaar 269.000 en nu 425.000. Enkele van de meest gelezen blogs gingen over het coronavirus, zoals 'Corona en de Bijbel: het gaat mijn begrip te boven' (ruim 15.000 lezers) en 'Houd vol, hoe doe je dat'. Ook de blogserie 'Schurende bijbelteksten' – over Bijbelse beloften die te mooi lijken om waar te zijn – bleek te boeien. Twee van deze blogs haalden de top: die van de Vlaamse predikant Jannica de Prenter over Psalm 23 en 'God is toch zeker Sinterklaas niet?' van predikant Judith Cooman-Bouma uit Zeist.

In totaal werd de Bijbel 10,8 miljoen keer geopend, dat is honderdduizend meer dan in 2019. Dat gebeurt steeds vaker via *Mijn Bijbel*, de gratis NBG-app gekoppeld aan debijbel.nl. Met 85.000 nieuwe gebruikers komt het totaal aantal daarvan nu op 225.000. De app biedt de Bijbel in alle op de site beschikbare vertalingen en versies en de Bijbel in audio. Hij werd uitgebreid met meer Bijbelvertalingen en de optie om bij het lezen notities te maken. Van de *kindernevendienstmethode Bijbel Basics* daalde het aantal downloads (gebruikte programma's) – vermoedelijk door het wegvallen van diensten vanwege Corona – van 197.000 naar 173.000. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de aangepaste programma's voor thuis, waardoor het aantal accounts (gebruikers) stabiel bleef: circa 13.000.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl

Als we weer ...

Als we weer naar onze diensten kunnen! Dat lijkt een droom, maar die zal toch een keer werkelijkheid worden: er komt een zondag dat we weer naar de dienst kunnen gaan. We weten alleen nog niet wanneer dat zal zijn ...

Voorlopig richten we ons op zondag 21 maart. Als de lock-down in maart grotendeels wordt beëindigd, dan zouden we een paar weken later weer een samenkomst kunnen houden. Maar dan moeten de nieuwe virus-varianten geen roet in het eten gooien ... Als het daardoor nodig blijkt om nog langer strenge maatregelen te handhaven, dan zullen we voor Pasen geen diensten meer kunnen houden.

Deze Brug verschijnt nog in februari; vanaf dat moment gerekend gaan we er dus van uit dat in ieder geval de volgende samenkomsten nog zullen moeten vervallen:

Zondag 21 februari	GEEN dienst, helaas afgelast
Zondag 28 februari	GEEN dienst, helaas afgelast
Zondag 7 maart	GEEN dienst, helaas afgelast
Zondag 14 maart	GEEN dienst, helaas afgelast
Zondag 21 maart	hopelijk onze eerstvolgende dienst



In de komende weken leest u wel in de nieuwsbrief en op onze website, of deze planning ook kan doorgaan.

Als we dan weer onze diensten kunnen houden, dan zal dat ongetwijfeld nog met de nodige voorzorgsmaatregelen moeten gebeuren. Dat zal wel vergelijkbaar zijn met vorig jaar, maar dat is al even geleden. **Daarom hierbij de maatregelen weer even op een rijtje:**

- Kom alleen als u gezond bent, blijf anders thuis.
- Draag een mondkapje bij binnenkomst en doe dat pas af als u zit.
- Uw naam wordt geregistreerd bij binnenkomst.
- De stoelen staan op veilige afstand: niet schuiven en blijf zitten.
- Er wordt niet gezongen; u kunt alleen luisteren naar de liederen
- Na de dienst weer gaan zitten; wacht op de verdere afspraken.
- Voor dat u gaat staan, eerst uw mondkapje weer op doen
- Voor het koffiedrinken *) kunt u blijven zitten: wordt bij u gebracht.

*) *het kan zijn dat koffiedrinken niet mogelijk is*



Waarschijnlijk geldt er ook een maximum aantal bezoekers, maar doorgaans zijn wij al met een kleine groep; binnen die grenzen. Door de registratie van alle namen bij binnenkomst weten we precies hoeveel mensen er zijn.

Bij een Avondmaalsviering worden brood en wijn in één keer uitgedeeld; ieder houdt dat zelf even vast tot we samen eten en drinken.

Als we ons allemaal zorgvuldig aan die regels houden, dan kunnen we op een veilige manier samenkomen; dat weten we uit ervaring.

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag	21 maart	28 maart
Voorganger	Petra de Kruijf	Bert van Drogen
Begroeting	Wietze Gorter	Wietske Moddejonge
Mededelingen	Bert Middelkamp	Anke Gorter
Raadskamer	Jelle Hoekzema	Bert Middelkamp
2 ^e collecte	Noodfonds	Open Huis
Bijzonderheden	Veertigdagentijd	Veertigdagentijd
Begeleiding	Henk Samplonius	Henk Samplonius
Geluid	Karin Middelkamp	Wietze Gorter
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Gea Buwalda
Koffie	Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Jantje Bos
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing	Jelle Hoekzema	Anne Duursema
ONDER VOORBEHOUD		

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

VRIJDAG 2 april	4 april - PASEN	11 april	Zo
Jan Hofman	Jur Kruizinga	Jan Foppen	Vo
Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Bg
Gea Buwalda	Jelle Hoekzema	Anke Gorter	Me
Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Gea Buwalda	Ra
<i>geen collecten</i>	Paasdankoffer	Gemeente-ontwikkeling	Co
Goede Vrijdag Heilig Avondmaal Aanvang 19:30 uur	PASEN <i>Eventueel voorafgaand een PAASONTBIJT, maar dat is nog niet zeker</i>		Bz
Henk Samplonius	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Hans Romijn	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Ge
Marleen Samplonius	Hans Romijn	Karin Middelkamp	Bm
- - -	Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Cr Zo
- - -	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Middelkamp	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Petra Wilhelmus	Ta
ONDER VOORBEHOUD			

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag	18 april	25 april
Voorganger	Jan Brouwer	Wolter Greven
Begroeting	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus
Mededelingen	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus
Raadkamer	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema
2 ^e collecte	Huisvesting	Kinder- en Jeugdwerk
Bijzonderheden	Gemeente-zondag <u>eventueel</u> na de dienst gemeente-vergadering + afsluitende broodmaaltijd	
Begeleiding	Henk Samplonius	Henk Samplonius
Geluid	Wietze Gorter	Hans Romijn
Beamer	Hans Romijn	Marleen Samplonius
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Jantje Bos
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Jelle Hoekzema
ONDER VOORBEHOUD		

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

2 mei	9 mei	16 mei	Zo
Gerry de Vries	Melchert Dijkstra	Huib de Groot	Vo
Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Bg
Anke Gorter	Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Me
Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Bob Wijnstra	Ra
Vieringen	Bloemen	Noodfonds	Co
Viering Heilig Avondmaal			Bz
Henk Samplonius	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Ge
Karin Middelkamp	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Cr Zo
Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Duursema	Fam. Middelkamp	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Jelle Hoekzema	Ta
ONDER VOORBEHOUD			



Andere bijeenkomsten

ONDER VOORBEHOUD

8 maart, 12 april, 10 mei om 15:00 uur	Bestuursvergaderingen	<i>Thuis bij een van de bestuursleden (of schriftelijk)</i>
<i>3 en 31 maart ?</i> , 28 april om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
Vrijdag 2 april om 19:30 uur	Goede Vrijdag Avondmaal	<i>in de Componist</i>
Zondag 18 april om 11:15 uur – <i>na de dienst</i>	Gemeentevergadering	<i>in de Componist</i>

ALLE AANKONDIGINGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD

Wijzigingen of aanvullingen in geplande bijeenkomsten zullen worden doorgegeven in de nieuwsbrief of bij de mededelingen; of vraag zelf even om informatie.

De verjaardagskalender

Op 24-2 wordt	Melchert Dijkstra	71	jaar
Op 27-2 wordt	Marty Westerhof	87	jaar
Op 28-2 wordt	Anne Gietema	67	jaar
Op 19-3 wordt	Gea Buwalda-Meijer	72	jaar
Op 26-3 wordt	Jelle Hoekzema	78	jaar
Op 6-4 wordt	Jaap van Spengen	69	jaar
Op 7-4 wordt	Mary van den Boogert	81	jaar
Op 14-4 wordt	Janny Koster-Dijkhuizen	85	jaar
Op 15-4 wordt	Ina Bakker-Oorlog	84	jaar
Op 15-4 wordt	Jan Brouwer	67	jaar
Op 16-4 wordt	Joël van de Kamp	32	jaar
Op 23-4 wordt	Jacob Zandberg	85	jaar
Op 27-4 wordt	Susan Peeters	45	jaar
Op 19-5 wordt	Piet Berkhof	83	jaar
Op 19-5 wordt	Renate Niezing-Willems	90	jaar
Op 21-5 wordt	Pieter Willem de Jonge	9	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel



De vorige Brug was de Kerstuitgave en de woordzoeker in die uitgave was ook geïnspireerd op Kerst.

De nieuwe puzzel is een woordzoeker met als thema 'Wandelen met God'. Kunt u alle woorden vinden?



**SAMEN
LEVEN
PRATEN
KINDEREN
RUST
GEBED**

**AFHANKELIJK
WANDELEN
STIL
DELEN
TEMPO
VOETSTAPPEN**

**VERTROUWEN
JEZUS
GOD
RELATIE**

*overgenomen van
schoolplaten.com*

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*