
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



november - december

2021

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Bijbelstudie	5
Werken in de gemeente.....	6
Van het secretariaat.....	7
Wijzigingen adressenbestand.....	8
Gemeenteochtend van trotse Baptisten	9
CAMA: wat betekent dat?.....	11
Digitale Adventsretraite.....	11
Zondagsschool	12
Adventsproject ‘Tel je mee?’	13
Vrouwencontact.....	14
Foto’s van toen	17
Berichten van Unie-ABC	18
NBG berichten	20
Corona maatregelen	22
Diensten	23
Andere bijeenkomsten	26
De verjaardagskalender	26
Puzzel	27

Inleveren kopij

De volgende uitgave van ‘De Brug’ is gepland voor zondag 12 december. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 5 december. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

“Die mij droeg”

*Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon op eigen kracht,
op eigen kracht.
(Huub Oosterhuis)*



In de bijbel, maar ook in liederen, wordt het beeld van de adelaar verschillende malen gebruikt. Een bekend lied is, lied 350: 2 *Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; Heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.*

Wonderlijk en mooi! Maar ervaren we dit eigenlijk wel? Dat Hij, God voor ons een Vader wil zijn die voor ons zorgt? Of is Hij zo moeilijk te vinden en te benaderen als je het zo moeilijk hebt?

In Deuteronomium 32: 10-11 staat: Hij (God) omringende hen met zorg en met liefde, *koesterde* hen als zijn oogappel. Hij verloor hen niet uit het oog. Zoals een arend die zijn jong leert vliegen, klapwiekend boven hem rondzweeft, en als het moe wordt, op de vleugels neemt. Zo draagt God zijn mensen op zijn vleugels, zoals een adelaar zijn jong draagt wanneer het moet leren vliegen.

We mogen zelf vliegen. En krijgen niet bij voorbaat een uitgestippelde weg van ons leven aangeboden. We moeten zelf onze vleugels uitslaan. En daarbij maken we soms ook fouten. Vergissingen waarvan je later denkt: dat had ik beter anders kunnen doen. Of dat had ik liever anders gedaan. Had ik dat geweten, dan... ? We blijven wel verantwoordelijk voor de keuzes in ons leven.

God rekent ons echter niet af op ons gevoel van perfectie. We mogen vliegen, ontdekken en leven, en ook fouten maken om daarvan te leren. En als het nodig is, opnieuw beginnen.

Het blijft een troostrijk gebaar: Als we dreigen te vallen omdat we nog niet goed kunnen vliegen, of omdat we moe geworden zijn, of ziek. Dan vliegt HIJ of ZIJ, zoals de grote adelaar onder ons en spreidt haar vleugels.

Wanneer we al vliegend in zwaar weer terecht komen, in nood komen te zitten, dan ineens is Hij daar, en vangt ons op zijn machtige vleugels. Het beeld van een grote vogel, die je kwetsbaarheid ziet, die weet hoe moeilijk je het hebt. En je uiteindelijk draagt als je zelf niet meer verder kunt!

Hoe volwassen we ook zijn en hoe eigenwijs, het is een warm gevoel dat er iemand is die je kent en waar je klein kunt zijn. Die je wil dragen!

Iedere kerkdienst of samenkomst wordt meestal afgesloten met een zegen. Ik laat voorafgaande aan de zegen de woorden uit Zijsporen klinken:

'Ga maar, sla je vleugels uit, ontdek de nacht, de dagen.

Want waar je weg ook langs zal gaan, Gods Zegen zal je dragen'!

Ik wens u van HARTE die zegen toe.

Petra de Kruijf

Aandacht voor elkaar

We hebben een kleine gemeente... daar zal iedereen het mee eens zijn... maar wat gebeurt er toch veel in zo'n ruime maand tijd... hoe zal dat dan wel niet zijn in een grote gemeente... of hebben wellicht de mensen daar niet zoveel Aandacht voor elkaar...?



- ♥ onze broeder Jan Hoekstra gaat nu een dag per week naar een opvanglocatie in Norg; uiteraard krijgt onze zuster Ria dan even de gelegenheid andere dingen te doen... Heel veel sterkte voor beiden en Gods zegen!!
- ♥ Frans Geertsema verhuisde naar een andere Vanboeijen-locatie en heeft dus een nieuw adres: het is nu Middenweg 10, 9404 LL te Assen.
- ♥ Alco van Spengen woont weer thuis; het adres in Gouda is dus vervallen.
- ♥ zr. Meijer is verhuisd naar een andere afdeling in Anholt; afdeling Flintmarke – kamer 3. Dat blijft ook haar woonadres; zij kan niet meer terug naar haar appartement want zelfstandig wonen gaat niet meer. U kunt zr. Meijer ook wel telefonisch bereiken op 06 – 18755235, maar het lukt haar niet zo goed meer om zelf iemand te bellen. We wensen haar een goede tijd in Anholt.
- ♥ Anne en Gerda Gietema zijn een kleindochter rijker; Jiska en Hans Riphagen in Utrecht konden weer een kleintje verwelkomen; wat een rijk bezit!!
- ♥ Hans Romijn heeft een behandeling ondergaan bij de oncoloog; hij heeft nu weer een beetje meer energie; helaas wordt dat wel steeds weer minder en dan maar toeleven naar de volgende behandeling. Wat zijn voet betreft is het nog steeds afwachten. Gelukkig gaat het met Hans zijn vader weer beter na de TIA; beterschap en sterkte!
- ♥ onze beam-deskundige Marleen Samplonius was door haar enkelbanden gegaan; gelukkig was ze in de loop van oktober weer in de dienst; ze draagt nu een brace voor steun!
- ♥ zr. Thora Wijnstra had narigheid met haar oog; maar ook dat gaat de goede kant op! Fijn om weer wat meer te kunnen zien...!
- ♥ helaas heeft onze broeder Jelle Hoekzema geen goed bericht gekregen; zijn ex-schoondochter, waar hij goed contact mee had, heeft borstkanker en is uitbehandeld... Zijn zoon Anno zal achterblijven met twee kleine kinderen... Wat een zorg voor de toekomst; sterkte, Jelle!!

♥ zr. Anja van Duijvendijk was gevallen op haar heup; het lopen en fietsen waren daardoor zo pijnlijk, dat ze ook de diensten niet kon bezoeken. Maar gelukkig was ze eind oktober weer in ons midden. Veel sterkte en beterschap verder, Anja!

♥ zr. Thea Zuidema onderging in oktober een staaroperatie; straks ziet ze alles weer, hopen wij!!

♥ onze zuster Mary Alting-v.d.Boogert is in Meppel opgenomen in een verzorgingstehuis; want het verzorgen thuis werd een te zware opgave voor Piet. Haar adres is nu 'de Havikshorst', kamer 17 a, Reggersweg 17, 7943 KC Meppel. Dit gaf haar dochter Joke aan ons door. En ook al is Mary, op eigen verzoek, uitgeschreven als lid van onze gemeente, een kaartje is altijd leuk!

♥ zr. Roelie Dikkens wordt af en toe zo geplaagd door rugpijn, dat ze dan niet in de dienst kan zijn; sterkte en beterschap, Roelie!!

Wij vragen uw voorbede voor zieken, ouderen en mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken... en... - zoals ik bij de mededelingen altijd zeg...- "een kaartje is ook altijd leuk"!!

Liefs van

Anke Gorter

Bijbelstudie

Lieve mensen,

In oktober hebben we alle vaste deelnemers een mailtje gestuurd met de vraag of er voldoende animo bestaat om deze winter weer met een Bijbelstudiegroep van start te gaan. We denken er aan om dat in het vervolg op een middag te doen. Anderen die ook willen meedoen kunnen zich alvast melden; we houden je dan op de hoogte.

Tijdens onze gemeentevergadering hebben we dit ook nog even genoemd, want we moeten dan ook op zoek naar een nieuwe leider.

Het was de gewoonte om de Bijbelstudie gezellig bij iemand in de huiskamer te houden. Maar intussen doemt de vraag op, of het in de komende tijd wel mogelijk is om zo'n samenkomst thuis te houden... Het toenemende aantal Corona-besmettingen kan ons parten gaan spelen.

Voorlopig dus nog geen Bijbelstudie, maar wel een hele studie hoe en wanneer we verder gaan.

Veel liefs van

Anke Gorter.



Werken in de gemeente

Het is herfst. Aan de ene kant kunnen we weer volop genieten van de bomen met hun vele tinten groen, geel, bruin en rood. Aan de andere kant bepaalt het ons bij de tijdelijkheid. Want al die prachtig gekleurde blaadjes vallen straks wel naar beneden.

In Petrus 1:24 lezen we: de mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, maar het Woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.

In deze tekst worden wij vergeleken met gras, en met bloemen en blaadjes aan de boom.

Wij leven ook maar even. Maar... in tegenstelling tot de bloemen en de blaadjes is er voor ons een belofte: wij zullen niet verdorren! Dát is het Evangeliewoord.

Velen van ons bevinden zich in de herfst van het leven. Het dringt steeds duidelijker tot ons door dat wij, net als al die prachtig gekleurde bladeren



die nu nog aan de boom zitten, straks ook alles en iedereen los moeten laten. Dit plaatst ons voor twee belangrijke vragen.

De eerste vraag is: leven wij, nu we nog hier zijn, zo dat anderen van ons, van de kleur van ons gedrag en humeur kunnen genieten?

De tweede vraag is: door welk vooruitzicht laten we ons doen en ons laten kleuren?

Een blad dat van de boom valt heeft maar één uitzicht: hij zal op de aarde vallen en vergaan.

Wij hebben uitzicht op de hemel! Daar zien we Jezus en al de zijnen die ons zijn voorgegaan.

In het Evangelie is het Jezus' eigen Woord: wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs al is hij/zij gestorven, Johannes 11:25. Hoe goed is het als deze belofte ons tijdelijk bestaan z'n kleur en fleur zal geven. Dat gaat echter niet vanzelf. Maar door o.a. na de dienst of tijdens een bezoek, elkaar met deze woorden en dit uitzicht te blijven bemoedigen, kunnen we er wel samen aan werken. Ik zie er naar uit om dat samen met u te blijven doen.

Hartelijke groet,

Jan Brouwer

Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl



Van het secretariaat

Bij het verschijnen van deze uitgave van De Brug begint de wintertijd al weer. Dan richten we onze blik dus op het einde van het jaar en alles wat daarmee samenhangt.

Op 21 november is er de Eeuwigheidszondag, een gelegenheid om te gedenken en te denken aan de mensen die hier niet meer bij ons zijn. Binnen onze eigen gemeente waren er geen sterfgevallen in het afgelopen jaar. We mogen dankbaar zijn dat we voor elkaar gespaard bleven, ondanks de heersende pandemie. Maar tijdens deze dienst, die geleid wordt door ds. Jan Brouwer, kunnen we ook aandacht vragen voor rouw en verdriet in onze omgeving of van langer geleden.

Op zondag 28 november is het dan de eerste Adventszondag. Zoals gebruikelijk zullen we daar weer aandacht aan besteden, samen met de leiding van de zondagsschool. Zij werken altijd met Bijbel-Basics en die hebben ook



weer een Adventsproject voorbereid. Elke Adventszondag zullen we daar aan het begin van de dienst even bij stil staan; elders in deze Brug meer over het thema van het Adventsproject.

Half december komt er weer een nieuwe Brug, maar we kijken nu ook alvast even vooruit naar de kerstvieringen. Vorig jaar moesten we op het laatste moment besluiten om geen kerstdiensten te houden, maar we hopen dat alles dit jaar wel door kan gaan. Want er is toch niets mooiers, dan samen als gemeente het kerstfeest te vieren. Dat doen we zoals gebruikelijk op eerste kerstdag; op de *tweede* kerstdag is er *geen* dienst.

Er zullen ook voorbereidingen worden getroffen voor de kerstmiddag voor senioren, die we organiseren samen met de Evangelische Gemeente en de Baptistengemeente De Ark. Deze bijeenkomst is gepland op donderdag 23 december, 's middags om drie uur in De Componist. Meer informatie in de volgende Brug, maar U kunt die middag alvast vrij houden en nadenken wie u eens wilt uitnodigen voor deze kerstviering.

In deze uitgave van De Brug heeft Anke Gorter de rubriek "Aandacht voor elkaar" geschreven: nu Anne Duursema daarmee is gestopt, verzorgen we dat tijdelijk vanuit het bestuur. Maar we het zou heel mooi zijn, als iemand anders dat zou willen schrijven. Deze rubriek in De Brug wordt veel gelezen en het is mooi om daarin zorg en vreugde samen te delen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Afgelopen voorjaar hebben we in De Brug melding gemaakt van de plannen, om in Assen een christelijke boekwinkel te openen. Bij dit project zijn ook mensen betrokken vanuit de Evangelische Gemeente. Maar helaas hebben zij moeten besluiten dat ze nu nog niet kunnen starten: ze hebben onvoldoende geld binnengekregen. Met pijn in het hart hebben ze hun plannen (voorlopig) in de ijskast gezet.



Op zaterdag 30 oktober is er in De Componist een presentatiemarkt gehouden, waar ook onze gemeente aanwezig was. In de volgende Brug kunt u daar meer over lezen. Het geplande programma had als thema 'Frisse Start'; het doel van het wijkcentrum werd er toegelicht en ook de opzet en ontwikkeling van de nieuwe "ontmoetingstuin". Verder was er muziek en leuke activiteiten voor kinderen.

Namens onze gemeente zijn Gerrit en Gea Buwalda en Jelle Hoekzema daar geweest; in een stand zijn Bijbels en boeken uitgedeeld (met dank aan de Bijbelvereniging).

Nog even een herinnering naar aanleiding van de vorige Brug: toen was er een acceptgiro bijgevoegd voor de zogenaamde 'Brug-bijdrage'. Als u daar nog niet aan toe was gekomen, dan kunnen deze bijdragen nog steeds worden overgemaakt op het rekeningnummer van onze gemeente. En dat staat op de achterkant van elke Brug.

We hopen dat alle aangekondigde activiteiten in de komende maanden gewoon door kunnen gaan. De Corona-situatie is nog onzeker; het geeft een rustiger gevoel dat zoveel mensen zijn gevaccineerd, maar toch neemt het aantal besmettingen weer toe. We proberen onze diensten door te laten gaan, desnoods schuiven we de stoelen weer wat verder uit elkaar. Want het is toch wel erg fijn om wekelijks samen te komen en ook elkaar te kunnen ontmoeten.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp*

Wijzigingen adressenbestand

Frans Geertsema is verhuisd naar een andere locatie van Vanboeijen, zijn adres is nu Middenweg 10, 9404 LL Assen.

Alco van Spengen woonde enige tijd in Gouda, maar is nu eerst weer terug in de ouderlijke woning: Hoofdvaartsweg 88, 9406 XC Assen.

Giny Meijer was eerst in Anholt opgenomen op de revalidatie-afdeling, maar ze zal daar nu blijvend verder worden verzorgd. Daarom ging ze naar een andere afdeling: Flintmarke – kamer 3. Het adres van Anholt is P. Krugerstraat 1, 9401 AG Assen. Het telefoonnummer van zr. Meijer is daar nu 06 – 1875 5235.

U kunt deze gegevens even wijzigen in het adressenboekje van de gemeente. Controleer dan gelijk ook even uw eigen gegevens en geef wijzigingen door aan het secretariaat van de gemeente.



Gemeenteochtend van trotse Baptisten

Op zondag 24 oktober hebben we een gemeenteochtend gehouden met na de dienst onze vergadering en een broodmaaltijd. Tijdens de dienst preekte Jan Brouwer over hoe we 'trots' kunnen zijn op Jezus. Bij de vergadering daarna bleek dat we ook trots zijn op onze eigen gemeente en nog veel trotser op de oorsprong van de Nederlandse Baptisten.



Bij de landelijke vergadering van Unie-ABC is een voorstel gedaan om als nieuwe naam te kiezen voor 'Verbonden Vrije Kerken'. Maar in onze gemeente is er geen enkele steun voor die naam, die wordt zelfs negatief ervaren. Ons bestuur had in een eerste reactie al aangegeven liever iets te zien met 'Baptisten' en 'Nederland' in de naam. Zuster Lammy Molenaar haakte daarop in met een hartstochtelijk pleidooi over de verbondenheid van haar familienaam Reiling met de eerste

Baptisten in Nederland. We voelen ons dus 'trotse Nederlandse Baptisten' en dat moet ook in de naam van het kerkgenootschap naar voren blijven komen!

Er is ook een gevoel van 'trots', als we terugkijken op de aanpak in onze gemeente tijdens de Corona-lockdown. Er kwam toen elke week een nieuwsbrief uit, die steeds in goede samenwerking werd gemaakt en verspreid. Daardoor bleef de onderlinge verbondenheid in onze gemeente bestaan en daar zijn we heel dankbaar voor. Achteraf blijkt dat in veel andere gemeenten mensen elkaar meer uit het oog zijn verloren, hoewel ze daar misschien wel eigen online-diensten konden houden. In alle bescheidenheid mogen we dus met enige trots terugkijken op de aanpak in onze gemeente; met dank aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet.

Tijdens deze vergadering spraken we ook over de actuele Corona-situatie en de maatregelen bij onze diensten. Een van die maatregelen is, dat bij de Avondmaalsviering de wijn nu wordt geschonken in aparte plastic bekertjes; vanuit de gemeente kwam de vraag of we dat ook kunnen handhaven omdat het hygiënischer is. Op den duur willen de aanwezigen wel graag weer terug naar de traditionele beker die rondgaat, maar voorlopig houden we toch nog maar even vast aan die kleine bekertjes om besmettingsrisico's uit te sluiten. Ook werd hierbij gevraagd of we brood of matzes zullen gebruiken bij het Avondmaal. Daarbij kiezen we toch voor brood: de traditie van 'het breken van het brood' speelt daarbij een rol.



Bij de diensten in Corona-tijd hebben we ook vaak naar liederen geluisterd via de beamer en dat willen voor een deel blijven doen. Dat is een oplossing als voorgangers onbekende liederen in hun liturgie kiezen, die onze gemeente (nog) niet kan zingen. Dan kan dat via de beamer worden beluisterd; het liefst wel met de tekst erbij. Op die manier kunnen we nieuwe liederen leren en maken we positief gebruik van ervaringen, die we in de Corona-periode noodgedwongen hebben opgedaan.

Begin november worden er nieuwe mededelingen van de overheid verwacht over aanpassing van de Corona-maatregelen. Velen hopen op verdere versoepelingen, maar ten tijde van onze vergadering overheerste de zorg over snel oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. We wachten maar even af; als het nodig is kunnen we de stoelen zonder



probleem weer wat verder uit elkaar schuiven. Maar we hopen wel dat onze diensten en de geplande kerstbijeenkomsten door kunnen gaan. Naast de diensten in onze eigen gemeente willen we ook graag weer een kerstmiddag houden, samen met de Ark en EGA.

Verder werden in onze vergadering ook nog andere punten toegelicht, die binnenkort binnen Unie-ABC aan de orde komen: elders in deze Brug meer informatie daarover. In dat verband werd nog gevraagd wat 'ABC' betekent: Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten. Maar we moesten met elkaar het antwoord schuldig blijven

op de vraag wat CAMA precies betekent, al wisten we dat het een zendingsorganisatie is. Maar we kunnen ook wel 'trots' zijn op het feit, dat er dan altijd wel iemand in de gemeente zorgt voor het antwoord op zo'n vraag: zie hierna de beschrijving die Bob Wijnstra maakte over de betekenis van CAMA. Daarmee zijn we weer helemaal op de hoogte over de naam en achtergronden van onze broeders en zusters binnen Unie-ABC.

Daarnaast hebben we tijdens onze vergadering nog bijgepraat over andere bestuurlijke zaken en zo was het al gauw weer tijd om af te sluiten. Er stond nog een broodmaaltijd voor ons klaar, waarbij Wietze Gorter – met gerechtvaardigde trots – ons weer trakteerde op heerlijke soep. Want ook daarbij hechten wij aan mooie en smakelijke tradities.

Bert Middeldkamp





CAMA: wat betekent dat?

Tijdens de ledenvergadering van 24 oktober jl. werd gevraagd waar de letters CAMA voor staan. De website van CAMA zending geeft hierover informatie met achtergronden over haar ontstaan.

Albert Simpson was een gewone predikant met een eigen gemeente. Hij begon onder de vreemdelingen in zijn eigen stad te evangeliseren. Hij zag volken verspreid over heel

de wereld zonder Christus. Door het lezen in de bijbel voelde hij zich gesterkt door een tekst uit het Mattheüs-evangelie, hoofdstuk 9 : 36-38. "Bid tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt"

In 1887 riep hij de zendingsbeweging "Christian And Missionary Alliance" (CAMA) in de Verenigde Staten in het leven. De eerste zendelingen gingen naar Congo en later ook al snel naar Israël, India en Zuidoost-Azië.

Volgens CAMA zending heeft dit resultaten opgeleverd: Congo, het eerste land waar CAMA zendelingen naartoe gestuurd werden, heeft nu 1,5 miljoen CAMA leden. Vietnam heeft er 1 miljoen op dit moment. Ook zijn er heel wat kerken. In Indonesië zijn dat er 2.500 en de Filippijnen telt er maar liefst 3.000 kerken. Wereldwijd zijn er meer dan 1.000 zendelingen werkzaam onder volken die het evangelie nog moeten horen. Het merendeel van deze zendelingen is uitgezonden door CAMA in de Verenigde Staten. In Nederland heeft CAMA momenteel meer dan 60 zendelingen uitgezonden.

Bob Wijnstra

Digitale Adventsretraite

"Hoop bedriegt niet" is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.

Deelnemers van de retraite worden tijdens de advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te nemen aan de geleide zoom-meditaties van een half uur. Die worden verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet Jan Stuyt. Afgelopen jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale retraitanten versterkt.



Zondagsschool

De afgelopen tijd hebben we af en toe zondagsschool gehouden, als er kinderen in de kerk waren. De onderwerpen gingen over Mozes in het biezen mandje, hoe hij gevonden werd door de prinses en door haar werd verzorgd. Er werd een werkje gemaakt met Mozes in een mandje bij het water.



Een andere keer ging het over Jeremia die van God moest werken voor hem, maar zich te jong voelde. God liet hem zien dat hij het wel kon. Ook hierbij werd een werkje gemaakt: de kinderen moesten plaatjes op volgorde leggen, kleuren en daarbij het verhaal vertellen. Dat was heel leuk om te doen.

In de maand oktober zijn er allerlei spullen verzameld en gekocht voor de schoenendozen. Ook hadden sommige dames het hele jaar door van alles gebreid en gehaakt, zoals knikkerzakken, ballen-netjes, etuis, tasjes, poppenkleertjes en poppenbedjes. We zullen proberen er zoveel mogelijk dozen mee te vullen.



Ook zijn er verschillende compleet versierde en gevulde schoenendozen ingeleverd en hebben mensen mooie spullen gekocht zoals schrijfgerei en schriften, tandenborstel en pasta, zeep en kammen, speelgoed en nog veel meer. We hebben ook geld gekregen voor de verzending van de dozen of om nog extra spulletjes te kopen.

We zullen weer proberen zoveel mogelijk dozen te vullen. Op 19 en 20 november worden alle dozen uit de hele regio weer verzameld bij de Ark: dat regelt onze gemeente daar samen met de familie Schaaphok. In de volgende Brug kunt u nog lezen hoeveel dozen wij uiteindelijk hebben kunnen maken en hoeveel er vanuit de omgeving nog zijn gebracht.

In november gaan we op de zondagsschool eerst verder met verhalen uit de Openbaringen van Johannes en daar kunnen kinderen dan ook werkjes over maken. Vanaf 28 november begint het Adventsproject.





Adventsproject 'Tel je mee?'

Het thema van het adventsproject is dit jaar 'Tel je mee?' De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God, wie je ook bent. In het verhaal over de geboorte van Jezus laat God zien dat juist 'kleine' mensen, zonder macht en invloed een speciale plek bij Hem hebben.

Dit adventsproject is ook gemaakt door het Bijbelgenootschap en maakt deel uit van 'BijbelBasics', waarmee alle lange tijd wordt gewerkt binnen de zondagsschool. Elk jaar maken ze ook themaprojecten voor Advent en voor de Lijdenstijd, die doorgaans in die periodes in onze gemeente in de diensten worden gebruikt.

Met het thema 'Tel je mee?' willen we dit jaar naar kerst toelevan. Het kerstverhaal maakt op een bijzondere manier duidelijk hoe waardevol iedereen is voor God. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist 'kleine' mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.

Elke zondag tijdens advent is er een Bijbelverhaal bij het thema 'Tel je mee?', daarbij worden de volgende Bijbelteksten behandeld:

- Lukas 2:1-5 - De volkstelling
- Lukas 1:32-56 - Het lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk
- Matteüs 18:1-5 - Wie is de belangrijkste?
- Jesaja 53 - Gods dienaar die door niemand werd gezien
- Lukas 2:6-20 - De geboorte van Jezus

Bij dit Adventsproject is ook weer allerlei materiaal gemaakt, dat we kunnen gebruiken, zowel bij onze diensten als op de zondagsschool. Er is een adventsposter met luikjes en een bijbehorend boekje. Iedere adventszondag openen we een luikje van de poster en zo zien we dan steeds meer Bijbelverhalen bij dit thema tevoorschijn komen.

Er komen ook nog een projectlied en filmpjes over het thema 'Tel je mee?', die we misschien ook kunnen gebruiken. Zo mogen we samen op weg gaan naar Kerst om het geboortefeest van Jezus te vieren. Dan komen al die verhalen samen en mogen we zien we, dat iedereen waardevol is voor God.



Vrouwencontact

Op woensdag 8 september zijn de dames van Vrouwencontact gezellig wezen eten bij restaurant Ponderosa in het Asser bos. Vanaf half vijf was iedereen uitgenodigd en zaten we eerst lekker buiten om iets te drinken en bij te praten na de vakantieperiode. We waren met een tiental dames, dus dan is er heel wat te vertellen.

Ook was er nog een leuke ontmoeting met Ria en Geert Blaauw, die daar kwamen eten. Zij hadden al een leuke fietstocht gemaakt en waren ook verrast daar zoveel bekende gezichten te zien.

We hadden al vroeg onze bestellingen doorgegeven, maar we moesten wel een tijdje wachten tot alles klaar was. Er was maar één kok en één ober en ze hadden

ook nog een stroomstoring gehad. Maar zij bleven er wel vrolijk bij en hebben goed voor ons gezorgd. Alle gerechten smaakten heel goed, dus dat was het wachten meer dan waard.

We hebben genoten van de gezelligheid en het lekkere eten. Enkele dames moesten iets eerder weg, maar toen hebben we in een klein groepje nog gezellig een kopje koffie gedronken.



Op woensdag 22 september kwamen we weer bij elkaar in De Componist. Aly opende ons nieuwe seizoen met het gedicht 'Wens' van Toon Hermans:

*Mijn liefste wens:
opnieuw geloven in de mens,
niet altijd wijzen op zijn falen,
maar duizend malen weer herhalen,
dat hij een deel is van Gods plan,
daar wordt de wereld mooier van.*

We werden welkom geheten en hoorden wie er afgebeld hadden. We zongen samen lied 502 'Ik wil jou van harte dienen' en luisterden naar verhalen uit het blad 'Elisabeth'. Die verhalen gingen over kerkgangers die in Coronatijd werk deden voor en met anderen, zoals online Bijbelstudie. Nieuwe leden kwamen zo wel in contact met de gemeente, maar ze kenden elkaar alleen online. Want het was in die periode niet mogelijk om bij elkaar op bezoek te gaan en elkaar persoonlijk te leren kennen.

Bij een koor kregen de leden elke week online een nieuw lied te horen, waar ze dan foto's bij maakten hoe ze dat lied voelden of zagen in de natuur of thuis. Daar werd dan samen over gepraat en zo waren ze er toch samen mee bezig. Ergens anders kwamen mensen op zondag bij elkaar in een tuin, om daar samen op tv naar een kerkdienst te kijken.

Op die manier voelden ze zich samen verbonden met het woord van God; er werd daarbij ook veel gebeden voor elkaar.

Tussen die verhalen door werden gedichten gelezen of luisterden we naar liederen. We sloten af met het verhaal 'slapen'. Daarin werd aan mensen gevraagd, waarom ze bij de kerk bleven na Corona. De meesten hadden geantwoord, dat het gaat om de gemeenschap en het naar elkaar omzien. Dat is waar ze blij van worden en wat ze echt niet kunnen missen.

De mensen die vertrekken, denken echter dat ze in de kerk niet meer konden vinden, wat voor hen van waarde is. De gedachten tussen zondag en de rest van de week kwamen niet meer overeen: het leek een heel andere wereld. Ze vielen onder de preek zomaar in slaap, omdat ze niet meer geboeid raakten door het woord. Maar anderen voelden zich zelfs meer tot elkaar aangetrokken en kunnen elkaar niet missen.

We zongen samen nog lied 506 '*we hebben een woord voor de wereld*'. Hierna keken we wie een kaart van ons zou krijgen en wie de volgende keer het programma ging doen. Tijdens de pauze inde Anke de contributie en schreven we onze namen op kaarten. We zaten nog even met elkaar te praten en na de pauze bekeken we de zelfgemaakte dankofferzakjes, die we uit moesten delen.

Zuster Lammy Molenaar vertelde, dat ze stopt met het maken van kaarten, dankofferzakjes en Paasattenties omdat ze het niet meer zo goed kan zien. We bedankten haar voor het vele werk, dat ze altijd voor ons heeft gedaan. Lammy heeft nog veel materialen thuis; we zullen daarmee met haar begeleiding samen nog kaarten gaan maken op Vrouwencontact.



De dankofferzakjes hebben we in de kerk uitgedeeld en verder zijn ze rondgebracht of verstuurd. We vragen of u iets wilt geven voor de zendingen: u kunt dit overmaken naar de penningmeester van de gemeente, maar zet er dan wel even bij dat het voor het dankoffer is. Wilt u dit wel doen voor half november, zodat we de opbrengst tijdig kunnen overmaken.

Tot slot was er die middag nog een ontspannende bezigheid: we kregen teksten van liedjes en moesten dat tekenen. Anderen moesten dan

proberen te raden welk liedje dat was. Sommigen vonden dit moeilijk, maar anderen waren erg makkelijk om te tekenen en te raden.

We zongen samen nog lied 501 '*neem de naam van Jezus mede*' en luisterden naar het gedicht '*Leer ons danken*' van Enny IJskes-Kooger. Aly eindigde met ons en wenste ons wel thuis.

Op woensdag 20 oktober kwamen we met 6 vrouwen bij elkaar om de bijeenkomst bij te wonen. Deze was voorbereid door Jenny en Anke.

Zr. Jantje Bos was niet aanwezig; ze voelde zich erg moe; zr. Thea Zuidema werd geholpen aan staar; zr. Anja van Duijvendijk was onlangs gevallen en had nog veel last van haar heup en zr. Ita Dijkstra genoot van een korte vakantie. Het was fijn weer in onze vertrouwde ruimte te kunnen zitten; Anke opende met ieder welkom te heten en ging voor in gebed. Jenny las uit de Bijbel: Johannes 14; de verzen 1 t/m 7. Daarna las ze een stuk over een meisje dat naar de kerk ging... dat meisje zong steeds een liedje: "we zijn er bijna... we zijn er bijna... maar nog niet helemaal...". Het liefst zong ze het liedje ook zachtjes als ze in de kerk zat...

Maar als je hierover nadenkt: wij zijn er ook bijna; maar nog niet helemaal... We zijn op reis met elkaar met als einddoel het Vaderhuis met de vele woningen! Het was een mooi stuk. Daarna zongen we lied 550 'Heer wees mijn gids'. Een gedicht werd nog gelezen door Jenny; heel bekend, maar niet minder mooi: 'Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen'.

In de pauze werd de contributie betaald; de bol voor de zending ging rond en er waren al wat giften voor het Dankoffer. Aly las het besluitenverslag voor van de vorige keer en van Gea kregen we de hartelijke groeten van zr. Renate Niezing en ze bedankte ons voor de kaart. Nieuwe kaarten werden verstuurd aan een aantal mensen in onze gemeente.

Uiteraard dronken we koffie/thee, vergezeld van een traktatie. Deze was door Jenny verzorgd, en zij had (op haar beurt) weer aan Anne gevraagd om koeken te kopen voor deze middag. 'Maar niet te groot, hoor... En inderdaad, broeder Duursema had heerlijke koekjes gekocht, maar volgens zijn echtgenote nu wel veel te klein... (*Anne, het is ook nooit goed... maar ze waren heerlijk, hoor!*)

Anke had haar best gedaan om een spel te maken voor deze middag. Op papier waren foto's geplakt van o.a. bekende vrouwen, bekende mannen, groente en fruit, dieren en koninklijke vrouwen en mannen. Uiteraard was het de bedoeling dat de namen van deze personen, dieren of artikelen geraden zouden worden en opgeschreven...! In twee ploegen werd gezwoegd en toen bleek wel, wie er niet of nauwelijks televisie keken... Anneke Winter (een fan van het programma Blauw Bloed), wist alle koninklijke personen te benoemen. Maar ook van de andere personen etc. wist men er genoeg. De eindstand was 63 voor de ene groep en 70 voor de andere, dus die kregen een prijsje!

Hierna las Jenny nog een gedicht voor en Anke sloot af met gebed. Het was een gezellige en ook leerzame middag geweest. De volgende bijeenkomst zal zijn op 17 november a.s. en dan hopen wij ook de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag nog te mogen vieren. U bent ook van harte uitgenodigd!

Namens alle dames

liefs van Anke Gorter.



Foto's van toen

Lieve mensen,

Vroeger... en dan praten we over het jaar 2009 (en dat is al best lang geleden...) werd er regelmatig een Rommelmarkt gehouden. De opbrengst ging altijd naar een goed doel. En zoals u op bijgaande foto's kunt zien, werden er, door de hele gemeente, heel veel spullen verzameld en geprobeerd deze aan de man/vrouw te brengen...!



Muziek was ook van de partij; soms via bandjes of zo maar deze keer live met een drumband, georganiseerd door Bernard Middelkamp...

En uiteraard werd de inwendige mens niet vergeten: broodjes, soep,

eigengebakken taart voor bij de koffie... de hele gemeente was hier al lang van te voren mee bezig. Het was altijd een drukte van belang en sommige dames zaten dan ook gezellig even uit te puffen bij de bar!



Mocht u ook leuke foto's hebben voor deze rubriek... ze zijn van harte welkom bij mij en u krijgt ze onbeschadigd weer retour!

*Liefs van
Anke Gorter*

Berichten van Unie-ABC

Nieuwe naam Unie-ABC

Zoals in de vorige Brug al is gemeld zijn er gedachten ontwikkeld om te komen tot een nieuwe naam voor Unie-ABC. Een werkgroep heeft toen het voorstel gedaan, om te kiezen voor "Verbonden Vrije Kerken". Vanuit het bestuur van onze gemeente waren daarover al twijfels geuit en was gesteld, dat ze liever een naam zien waar 'Baptisten' en 'Nederlands' in voorkomen. Op 24 oktober jl. hebben we dit onderwerp ook besproken tijdens onze gemeentevergadering en daarbij werd duidelijk, dat er binnen onze gemeente geen steun is voor het naamvoorstel. De suggestie om 'Baptisten' en 'Nederlands' daarin te blijven noemen sloeg wel aan en werd ondersteund door een pleidooi van zr. Molenaar-Reiling over de verbondenheid van haar familienaam met de oorsprong van het baptisme in Nederland. Daarom heeft onze gemeente besloten vooreerst tegengas te blijven geven op dat naamvoorstel; dat komt o.a. aan de orde op een binnenkort te houden regioavond.



Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 17 november is de landelijke vergadering van Unie-ABC in Ede, waar onze gemeente zal worden vertegenwoordigd door Petra Wilhelmus en Bert Middelkamp. De vergadering begint om 14 uur onder voorzitterschap van Robert Bezemer, de voorzitter van het gezamenlijke bestuur van Unie-ABC. Om 16 uur zijn er workshops en om 18 uur volgt de afsluiting met een maaltijd.

Als onderwerpen tijdens deze Algemene Leden Vergadering zijn gepland:

1. Begrotingen Unie en ABC
2. Update fusietraject Unie-ABC
3. Update Seminarium
4. Update regiowerk
5. Voorstel globale inrichting Algemene Ledenvergaderingen
6. Voorstel betrokkenheid Unie-ABC bij Holocaust Herdenking: peiling

Binnen onze gemeente hebben we een samenvatting verspreid van die ALV-onderwerpen: eventuele vragen graag doorgeven aan de afgevaardigden.

Tijdens onze gemeentevergadering zijn een paar zaken nog toegelicht. Onze contributie voor het landelijk werk blijft volgend jaar gelijk, maar daarna zal waarschijnlijk ook voor vrienden van de gemeente contributie worden berekend. Peter Stoker wordt de nieuwe Algemeen Secretaris voor Unie-ABC; fijn dat die vacature kon worden ingevuld.

De peiling over het voorstel van het landelijke bestuur om bewust aandacht te geven aan de jaarlijkse Holocaust Herdenking willen we namens onze gemeente positief ondersteunen. In december hopen we in De Brug een verslag te plaatsen van deze ALV.



Boek over Kerst

Onlangs verscheen het boek 'Belofte van de eeuwen', geschreven door Harold ten Cate, voorganger van de Baptistengemeente Zuidwest Friesland. Het boek combineert diep gravende bijbelstudies over de kerstgeschiedenis met ruim 35 grotendeels nieuwe kerstliederen.



Het boek is voortgekomen uit een bijbelstudieserie in die gemeente met als thema 'Onderweg naar Kerst met Lucas'. Daarbij doken ze diep in de geschiedenis van dat hoofdstuk, de aanloop naar de kerstgeschiedenis. We lezen deze gedeelten ieder jaar en denken vaak wel te weten waar het kerstverhaal over gaat, maar er blijkt veel meer in te zitten.

De nieuwe kerstliederen zijn door Harold geschreven in samenwerking met Joke Buis, Gerald Troost en Lev. Het boek is te bestellen via www.boekscout.nl

De nieuwe kerstliederen zijn door Harold geschreven in samenwerking met Joke Buis, Gerald Troost en Lev. Het boek is te bestellen via www.boekscout.nl

EBF resolutie over klimaat

De European Baptist Federation (EBF), waar onz Unie deel van uitmaakt, heeft in september tijdens haar jaarvergadering in Amsterdam een resolutie aangenomen over klimaatverandering. In de resolutie staat onder meer dat wij als christenen zijn geroepen om als rentmeesters voor Gods schepping te zorgen en daarin beeld dragers van Hem te zijn, en dat deze taak ook invulling geeft aan de oproep van Jezus om onze naaste lief te hebben. Verder roept de resolutie de bij de EBF aangesloten kerkgenootschappen op om te bidden voor gebieden die door de klimaatveranderingen zijn getroffen en voor onze regeringsleiders die met oplossingen moeten komen. Ook worden kerken opgeroepen zelf hun gebouwen op een 'groene' manier in te richten.

Project van de maand

In november besteedt Unie-ABC aandacht aan gemeentestichting in Cuba. Via European Baptist Mission International (EBMI) zijn er contacten tussen de gemeente Villanueva in Havana en baptisten gemeenten in Nederland.

De jonge gemeente van gemeentestichter Vladimir Valladares telt zo'n zeventig tot honderd betrokkenen. De omstandigheden waarin Cubaanse kerken moeten werken zijn ook niet altijd gemakkelijk: er is veel armoede en veel geweld in het land. Tegelijkertijd is er vaak wel openheid voor het Evangelie. De gemeente heeft als motto: mensen dienen en daarbij Gods liefde met hen delen. Bidt u mee voor dit project? Meer informatie:



www.unie-abc.nl.

2021	Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
17 november	Algemene Ledenvergadering Unie-ABC
5 december	Afscheidsdienst Aernout de Jong als voorganger van Baptistengemeente Zwolle

NBG berichten

Begin oktober ontving koning Willem-Alexander het eerste exemplaar van de Nieuwe Bijbelvertaling. Op woensdag 13 oktober overhandigde Rieuwerd Buitenwerf, de directeur van het Nederlands-Vlaamse Bijbelgenootschap, het eerste exemplaar aan de koning. Vervolgens namen



zo'n twintig representanten van protestantse, rooms-katholieke, orthodoxe en joodse geloofsgemeenschappen de Bijbel in ontvangst van de voorzitter van het Bijbelgenootschap, ds. Karin van den Broeke.

Namens Unie-ABC waren Herman de Boer en Henk Bakker daarbij aanwezig. Onze hoogleraar Henk Bakker was aanwezig als één van de vele theologen die heeft bijgedragen aan dit project. Het resultaat is een prachtige Bijbelvertaling: een Bijbel voor iedereen, voor kerk en samenleving. Het was een feestelijke en inspirerende middag in de Grote Kerk in Den Haag. Met korte verhalen over de wordingsgeschiedenis van deze nieuwe vertaling van de Bijbel en enthousiaste muzikale bijdragen.



Het NBG heeft alle kerken nu een nieuwe kanselbijbel aangeboden en ook onze gemeente heeft een exemplaar van de NBV21 ontvangen. Op zondag 31 oktober is het Bijbelzondag; bij die gelegenheid is de nieuwe NBV 21 binnen onze gemeente officieel in gebruik genomen in een dienst, geleid door ds. Jannes Hofman.

De NBV21 verschijnt in twaalf verschillende edities bij de NBG-uitgeverij, die daar allemaal kunnen worden besteld, maar de meeste zijn ook al verkrijgbaar bij uw eigen boekhandel. Er is een standaarduitgave met hard koft, een compacte editie, een luxe editie, een huisbijbel, een huwelijksbijbel en een kanselbijbel.

Als u voor de komende feestmaanden op zoek bent naar een heel actueel en verrassend cadeau-idee, overweeg dan eens om een mooie NBV21-bijbel te geven. Daar zullen veel ontvangers erg blij mee zijn en kunnen ze nog vele jaren plezier van hebben.

UITNODIGING KERSTMIDDAG

speciaal voor senioren

*Vorig jaar kon het niet wegens Corona,
maar we hopen dat het dit jaar wel weer zal kunnen doorgaan.
De kerstmiddag is - voorlopig - gepland op*

**Donderdag 23 december – 15 uur
in wijkcentrum 'De Componist'
Paganinilaan 15, Assen – Noorderpark**



- ★ Gezellige kerstviering in ontspannen sfeer
- ★ Veel samenzang van traditionele kerstliederen



*Welkom in de sfeervolle zalen
van wijkcentrum de Componist*

- Gemakkelijk zitten rond tafels in de zaal
- Ontvangst met koffie, thee of chocolademelk en een kerstraktatie
- Toegang en plaatsen zijn vrij, er wordt een collecte gehouden voor de onkosten

Deze kerstmiddag wordt georganiseerd door

'BIJEEN – ASSEN'

Baptisten Gemeente Assen

Baptisten Gemeente "de Ark"

Evangelische Gemeente Assen

Corona maatregelen

Begin november worden er nieuwe mededelingen van de overheid verwacht over aanpassing van de Corona-maatregelen. Lang werd er gehoopt op verdere versoepelingen, maar inmiddels overheerst de zorg over het snel stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Het is daarom niet uit te sluiten, dat er opnieuw maatregelen moeten worden ingevoerd. We wachten dat maar even af; als het nodig is kunnen we de stoelen zonder probleem weer wat verder uit elkaar schuiven. Maar we hopen wel dat onze diensten en de geplande kerstbijeekkomsten door kunnen gaan.



Tijdens onze gemeentevergadering hebben we nog gesproken over onze huidige Corona-maatregelen en op die manier zullen we nog wel even moeten doorgaan. De samenzang is nog beperkt tot twee liederen voor en twee na preek; verder zijn er dan in elke dienst nog luisterliederen. Dat heeft alles te maken met de zorg voor frisse lucht en ventilatie, want de zaal in de Componist heeft maar een laag plafond.



Verder worden er nog geen collectezakken doorgegeven - blijft nog bij de uitgang – en is er ook een aangepaste gang van zaken bij de Avondmaalsviering: niet doorgeven, maar uitdelen en dan in één rondgang. De wijn wordt geschonken in aparte plastic bekertjes: daar houden we voorlopig nog maar even aan vast, om daarmee ook eventuele besmettingsrisico's te voorkomen.

We hanteren nog een 'gepaste afstand' tussen stoelen, maar er staan wel zoveel mogelijk twee stoelen naast elkaar. Dat is omdat veel alleenstaanden het gezelliger vinden om naast iemand te kunnen zitten. Maar men kiest dan zelf om dat wel of niet te doen, dus als iemand die naaste stoel vrij wil houden dan kan dat! Ook is het advies nog steeds om uit te gaan van 'vaste zitplaatsen' en de aanwezigen zo weinig mogelijk te laten verplaatsen, dus drinken we koffie in dezelfde ruimte.

Als de Corona-situatie nog veel verder zou verslechteren, dan kan het zijn dat we weer een registratie moeten maken van alle bezoekers van onze dienst. We zullen geen Corona-check hoeven invoeren, mede omdat er vaste zitplaatsen zijn. Voor zover we weten is het merendeel van de mensen binnen onze gemeente al volledig gevaccineerd en dat geeft toch een rustiger gevoel over mogelijke risico's. Door samen de genomen maatregelen serieus op te volgen, hopen we dat onze diensten kunnen blijven doorgaan.



Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	7 november	14 november
Voorganger	Kina Tigelaar	Petra de Kruijf
Begroeting	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Gea Buwalda	Bert Middelkamp
Raadskamer	Anke Gorter	Petra Wilhelmus
2 ^e collecte	Noodfonds	Goede doelen
Bijzonderheden	<i>Viering Heilig Avondmaal</i>	
Begeleiding	Bob Wijnstra	<i>volgt - in overleg</i>
Geluid	Hans Romijn	Gerrit Buwalda
Beamer	Marleen Samplonius	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus
Koffie	Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	21 november	28 november
Voorganger	Jan Brouwer	Jur Kruizinga
Begroeting	Wietze Gorter	Wietske Moddejonge
Mededelingen	Anke Gorter	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Jelle Hoekzema	Bert Middelkamp
2 ^e collecte	Kinder- en Jeugdwerk	Gem. activiteiten
Bijzonderheden	Eeuwigheidszondag	1^e Advent
Begeleiding	Bob Wijnstra	Henk Samplonius
Geluid	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda
Beamer	Marleen Samplonius	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Gea Buwalda
Koffie	Wietske Moddejonge en Jantje Bos	Petra Wilhelmus en Riet de Vries
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

5 december	12 december	19 december	Zo
Bert Wijchers	Jan Foppen	Gerrie de Vries	Vo
Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Bg
Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Bert Middelkamp	Me
Gea Buwalda	Anne Duursema	Anke Gorter	Ra
Huisvesting	Vieringen	Open Huis	Co
2^e Advent Viering Heilig Avondmaal	3^e Advent	4^e Advent	Bz
Henk Samplonius	<i>volgt - in overleg</i>	<i>volgt - in overleg</i>	Be
Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Ge
Marleen Samplonius	Hans Romijn	Karin Middelkamp	Bm
Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Duursema	Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Andere bijeenkomsten

15 november en 13 december om 15:00 uur	Bestuurs- vergaderingen	<i>thuis bij een van de bestuursleden</i>
17 november en 15 december om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
<i>Nieuwe data volgen</i>	Bijbelstudiegroep	<i>deelnemers krijgen t.z.t. bericht</i>
Donderdag 23 december om 15.00 uur	<i>onder voorbehoud:</i> Kerstmiddag voor senioren	<i>in de Componist</i>



De verjaardagskalender

Op 1-11	wordt	Wim Eisses	64	jaar
Op 2-11	wordt	Ria Hoekstra-Sluman	87	jaar
Op 4-11	wordt	Wietske Moddejonge-de Wind	82	jaar
Op 5-11	wordt	Pieter van Wingerden	41	jaar
Op 8-11	wordt	Marijke v. Spengen-Ekkelenkamp	64	jaar
Op 15-11	wordt	Martha Springer-Blank	88	jaar
Op 15-11	wordt	Thora Wijnstra-van Leeuwen	73	jaar
Op 20-11	wordt	Jan Hoekstra	89	jaar
Op 20-11	wordt	Marja Middelkamp	39	jaar
Op 23-11	wordt	Trea Eisses-Molema	65	jaar
Op 30-11	wordt	Anke Gorter-de Heus	76	jaar
Op 5-12	wordt	Joke Visscher-Veenstra	54	jaar
Op 13-12	wordt	Greta Koudenburg-Grooten	59	jaar
Op 16-12	wordt	Karin Middelkamp	28	jaar
Op 26-12	wordt	Henk Warrink	67	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*

