
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



september - oktober

2021

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar.....	5
Werken in de gemeente.....	7
Van het secretariaat.....	8
Wijzigingen adressenbestand.....	10
Vrouwencontact.....	10
Bijbelstudie.....	10
Jaarbijdrage voor 'De Brug'.....	11
Uitnodiging Gemeentevergadering.....	12
Zondagsschool.....	13
Vlucht Voorwaarts zoekt maatjes.....	14
Cliëntenraad 'In de Bres'.....	14
Vrijwilligers voor 'Familymatch'.....	15
ArendState zoekt vrijwilligers.....	16
Israëlzondag.....	17
Nieuwbouw hospice Het Alteveer.....	19
ETS-Bijbelcursus bij 'De Ark'.....	20
Foto's van toen.....	21
Berichten van Unie-ABC.....	22
NBG berichten.....	24
Corona maatregelen.....	25
Diensten.....	26
Andere bijeenkomsten.....	30
De verjaardagskalender.....	30
Puzzel.....	31

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 31 oktober. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 24 oktober. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Gods alwetendheid der vromen troost.

De meesten van ons kennen wel het lied: “Op bergen en in dalen en overal is God. Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God!” Een heerlijke geloofsbelijdenis. Met andere woorden wij zijn dus nooit alleen. Daarbij denken wij direct aan die



meest in het oog springende en aansprekende psalm 139: “Gods alwetendheid der vromen troost”. Gods alwetendheid! “De Heer kent mij en doorgrondt mij”. Zo ervaart David het en vindt daarin zijn troost in zijn zware bestaan als koning van Israël. Dan rijst de vraag: “Waar is God eigenlijk?” Vaak lijkt Hij zo ver weg, zeker als het leven moeilijk is. In werkelijkheid is God heel dichtbij. Niet ergens ver in het universum, hoewel wij dat mooie lied met volle borst mogen zingen: “Boven de sterren, daar zal het eens lichten”, of in het midden van de aarde. God is in ons hart, God maakt deel uit van ons leven. Dat is een troostrijke gedachte. Zodat Hij ook altijd aanspreekbaar is. Andersom ook: Hij spreekt ons aan: “vertrouw op Mij, wat je ook in het leven moet doorstaan. Want Ik ken jullie, Ik heb jullie tenslotte met Mijn eigen handen gemaakt. Ik heb jullie de levensgeest gegeven”. Stel dan je vertrouwen op de Heer, je God en in Zijn hand ligt heel je levenslot. Omdat God sterker is dan wij, groter dan wij. Volmaakt in liefde, barmhartigheid, geduld, zachtmoedigheid en trouw.

Er is nog iets wat wij kunnen zeggen van onze God. Hij heeft met ons het leven gedeeld. In de persoon van Jezus Christus. In Hem is God als mens naar ons toegekomen, naar deze in grote nood verkerende wereld. Hij ziet de vluchtelingen op de gammele bootjes. Hij ziet het hartverscheurende leed van mensen, die zich in hun eigen land bedreigd voelen. Dat, en alles wat er in de wereld en in het mensenleven zich kan voordoen, weet Hij. Want zo is Hij met ons lot begaan. Hij heeft de ellende, de haat en de nijd in de wereld aan den lijve gevoeld. Daarom weet Hij van de moeite en zorg. Echter, Hij kent ook de vreugde en het geluk, immers, Hij zegent ons elke dag. Dat is een troostvolle gedachte, zeker ook voor ons, die Hem als hun verlosser hebben aanvaard. Zo onwillekeurig moest ik denken aan die afbeelding van het “alziend oog”. In de meeste godsdiensten het beeld van een God, die de mens nauwlettend in de gaten houdt. “Pas op, want ik zie alles!” Blijven de mensen zich wel keurig gedragen? Zich aan de regels houden? Alsof die god zijn onderdanen wantrouwt. Het loslopen niet vertrouwt. Nee, bij onze hemelse Vader gaat het totaal anders. Natuurlijk, zo lezen wij in psalm 139: “ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op”, (vs. 3) en “U omsluit mij, van achter en van voren, U legt Uw hand op mij!” (vs 5). En nog meer teksten. Lees deze maar eens voor uzelf.

Zijn oog slaat ons liefdevol gade, om te zien dat het ons aan niets ontbreekt. Gods oog waakt over ons, zodat wij niet in de valkuilen trappen, die de satan op onze levensweg voor onze voet opwerpt. Ook dat moet heel troostvol voor ons zijn. Temeer omdat wij ook weten, dat God niet alleen naar ons kijkt, maar ook degenen ziet, die ons benauwen, kwaad doen. Om ons te beschermen en hen te straffen. En David, die deze psalm schrijft, spreekt uit eigen ervaring.

Nee. We staan nooit alleen in het leven, omdat wij geloven, dat God om ons en in ons is. We mogen er van uitgaan dat God over ons waakt, nu wij omringd worden door het kwaad. Wat steeds agressievere vormen aanneemt. Ondanks dat kunnen wij toch het leven vieren. De echte vrijheid omarmen. Dat de wereld Hem uit het oog verliest is verdrietig. Hoe meer je God uit het oog verliest, hoe minder men van Hem begrijpt. Des te groter het ongeloof en de weerstand tegen het geloof. Hoe moeilijk is het dan nog te bevatten, dat Hij de mens heeft gemaakt. Dan gelooft men niet meer, omdat men niet ziet. Maar geloven doet je juist de schoonheid van het leven zien, van de natuur enzovoort. Zonder geloof is alles zo somber, zo vlak, al houdt men de schijn op hoe heerlijk het leven is. Natuurlijk kun je zonder geloof ook met volle teugen van het leven genieten. Doch daarna valt men terug in de leegte, het doelloze. Als gelovigen hebben wij het levende water tot ons genomen en krijgen daardoor geen (geestelijke) dorst meer. Psalm 139 spreekt er zo mooi van: Hij doorgrondt en kent mij, mijn gedachten, waar wij gaan en waar wij staan. Zijn hand legt Hij op ons. Heel het heelal is vervuld van Hem. God kun je niet ontlopen, je komt Hem overal tegen. Hij heeft vertrouwen in ons, dat wij tot veel dingen in staat zijn. Wie in God gelooft, leeft niet meer in duisternis maar in het volle licht. Ja, overal is God. Mag dit voor ons allen een troostrijke gedachte zijn!

Melchert Dijkstra



Aandacht voor elkaar

De afgelopen jaren verzorgde Anne Duursema deze rubriek in De Brug, maar hij heeft gevraagd of iemand anders dat in het vervolg wil doen. Dat is dus direct een oproep: wie voelt zich betrokken bij onze gemeente en bij de onderlinge aandacht en wil daar regelmatig iets over schrijven voor De Brug?



‘Aandacht voor elkaar’ wordt veel gelezen en heeft een vaste plek in ons gemeenteblad. We zoeken geen schriftgeleerde, maar iemand die onze liefde voor elkaar onder woorden wil brengen en daarbij probeert de juiste dingen te schrijven. Een uitdaging, die veel voldoening zal geven. Intussen moet ‘Aandacht voor elkaar’ natuurlijk wel doorgaan, dat doen we deze keer even vanuit het bestuur.

Bij deze ‘Aandacht voor elkaar’ moeten we ook Anne en Jenny Duursema noemen: zij werden positief getest, maar hadden toen weinig klachten. Daarom dachten ze een week later alsnog op vakantie te kunnen gaan, maar toen werd Anne plotseling niet goed. Hij is er daarna nog wel even wat ziek van geweest, maar gelukkig nu weer opgeknapt.

Thora Wijnstra had een scheurtje in het netvlies van haar oog; ze kreeg daarvoor laserbehandelingen. Ze kan nog niet weer volledig zien met dat oog, maar hoopt dat de troebelheid geleidelijk zal verbeteren.

Giny Meijer verblijft nog steeds in Anholt en dat zal nog langer gaan duren, want het aangekondigde onderzoek komt niet deze maand maar pas in november. Kaartjes en bezoek blijven welkom: afd. Enkmarke – kamer 23; het adres van Anholt is: Paul Krugerstraat 1, 9401 AG Assen.

Thea Zuidema had opnieuw last van duizeligheid en ander ongemak; dat is niet alleen erg vervelend maar voelt voor haar ook erg onzeker.

Ita Dijkstra heeft lang moeten wachten op een hernia-operatie en uiteindelijk is die ingreep ook nog anders uitgevoerd dan zij had verwacht. De narcose zorgde voor een vervelende bijwerking: gepiep in haar oren. Ondanks die teleurstellingen probeert Ita de draad weer op te pakken.

Marty Westerhof had langdurig revalidatie nodig, nadat ze was geopereerd aan haar heup. Inmiddels mocht ze gelukkig weer naar huis en dat was – ook voor Jacob – een hele opluchting. Toen Jan Brouwer bij hen op bezoek was, vertelden ze ontzettend dankbaar te zijn voor alle telefoontjes en kaartjes die Marty kreeg vanuit de gemeente.

Renate Niezing heeft steeds meer zorg nodig en dat beperkt haar mobiliteit en de mogelijkheid om naar de kerk te gaan.

Mary van den Boogert en Piet Berkhof in Meppel zijn zowel geestelijk als lichamelijk niet meer in staat om naar onze diensten te komen en besloten daarom hun lidmaatschap op te zeggen. We hebben hen laten weten dat ze gerust lid mogen blijven, ook als ze niet kunnen komen. Maar zij hebben zelf uitdrukkelijk laten weten, dat ze dat niet willen.

Jelle Hoekzema was al een paar weken duizelig en druk in het hoofd: zijn bloeddruk blijkt soms te hoog te zijn. Jelle moest daarom een uitstapje naar zijn (klein-)kinderen in Mijdrecht jammer genoeg afzeggen: zo'n lange autorit zag hij niet zitten. Jelle is altijd zeer actief voor onze gemeente en voor zijn Jeu de Boules-club; hij zal daarin nu toch een stapje terug moeten doen, omwille van zijn gezondheid.

Ina en Diana Bakker mochten we begin juli weer een paar keer in onze diensten begroeten, maar mede door de toen weer verslechterende Corona-situatie konden ze dat niet voortzetten.

Hans Romijn heeft nog altijd zorgen om de doorbloeding van zijn been en voet en de mogelijke gevolgen daarvan.

Harry en Joke Visscher kwamen een tijdlang in onze diensten, maar zij gaan nu weer vaker naar de Baptisten gemeente in Haulerwijk.

Verder vragen we ook aandacht voor andere zieken: kleine en grotere kwalen kunnen ons leven soms behoorlijk op z'n kop zetten. Ook ouderen die *niet* ziek zijn, hebben bijzondere aandacht nodig: de laatste fase van het leven kan soms grote moeiten en zorgen brengen.

We kennen ook veel alleenstaanden in onze gemeente, die aandacht op prijs stellen: soms is het gemis van een vertrouwd aanspreekpunt in huis best wel moeilijk. En laten we ook meeleven met iedereen, die zorgen heeft om familie of vrienden: het kan zo'n machteloos gevoel geven, als je daar maar weinig aan kunt doen.

In onze gemeente willen we steeds proberen aandacht aan elkaar te geven: bij de gezellige ontmoetingen na de dienst of even op bezoek om een praatje te maken, een telefoontje, een kaartje sturen. En natuurlijk kunnen we ook voor elkaar bidden.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.*



Werken in de gemeente

‘De scholen zijn weer begonnen’. Met deze mededeling op spandoeken en lichtborden langs of boven de weg worden we er op geattendeerd om op te letten en rekening te houden met onze jongste weggebruikers.

Op onze levensweg is het ook goed om rekening met elkaar te houden. Als we Genesis 2:20 iets breder lezen dan dat het alleen maar over het huwelijk gaat, zijn onze medemensen –en zeker onze medebroeders en zusters in Christus- zowel een hulp als een ‘tegenover’ voor ons. Zij zijn het met wie jij (mee)leeft en die op hun beurt met jou (mee)leven. Dat geeft vreugde! Je kunt dingen met elkaar delen; je kunt samen aan iets werken én er samen van genieten. En je kunt elkaar overeind helpen als de één letterlijk of figuurlijk is gevallen, enz.

Tijdens mijn bezoekwerk hoor ik regelmatig hoeveel kaartjes en telefoontjes (of iets moderner: appjes en mailtjes) men van broeders en zusters ontving toen men ziek of jarig was. We houden rekening met elkaar; we denken aan en om elkaar. Wat goed is dat!

Van het zien van deze vormen van medeleven raak ik echter ook wel eens beschaamd. Want eerlijk is eerlijk: ik ben geen ster in het versturen van kaartjes en dergelijke. Wat ik wel graag doe is dat ik zo af en toe eens bij u kom om met u te praten over van alles en nog wat, maar vooral ook over ons geloof in de Here Jezus.

Zoals na de vakanties de scholen weer zijn begonnen met les geven, zo ben ik na de vakantie weer begonnen met het bezoekwerk. Ik ben er dankbaar voor om in deze gesprekken te merken hoe goed het is om al onze vreugde én verdriet met onze Heer te delen en te ervaren dat ook Hij echt met ons mee-lééft. Hoe goed is het u te horen getuigen: toen, dáár, heeft Hij mij weer overeind geholpen en gezegend. Laten we elkaar dat maar blijven vertellen!

Want dít met elkaar delen bouwt óns geloof op en het geeft alle eer aan onze Heer.

Hartelijke groet,

Jan Brouwer

Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl



Van het secretariaat

Sinds Pinksteren kunnen we weer elke week onze diensten houden en we hopen daar mee door te kunnen gaan. Het aantal besmettingen golft op en neer, maar er komen nu niet zo veel mensen meer in het ziekenhuis terecht. Dankzij vaccinaties voelen velen zich ook wat veiliger en geruster om toch gewoon naar de kerk te gaan.

Wij blijven voorzichtig bij onze diensten: afstand houden en niet te veel en niet te hard zingen. We nemen liever geen risico's en wachten af hoe het verder gaat. In het najaar kan het aantal besmettingen wel weer toenemen, maar hopelijk heeft dat geen grote gevolgen.



Bij onze diensten komen gemiddeld (ruim) 21 bezoekers en dat is iets meer dan vorig jaar. Elke zondag wordt er getrouw een presentielijst ingevuld, die later moet worden vernietigd; maar daardoor hebben we wel een mooi overzicht van het aantal mensen in onze diensten.

Er melden zich ook regelmatig gasten aan, die onze diensten willen bezoeken. Het blijkt dan ook, dat ze vooraf op onze website kijken, want daar staat bij onze Corona-regels, dat gasten zich vooraf moeten melden. Het blijkt trouwens dat er heel veel bezoekers op onze website komen en ook via Google naar onze gemeente zoeken: via Internet hebben we vaak wel meer dan honderd contacten in een week! En enkelen daarvan komen ook onze dienst een keer bezoeken.

Daaruit blijkt ook het belang van 'digitale communicatie' voor onze gemeente: we zijn aanwezig op internet, bij Google en op Facebook. U zult daar zelf niet zo vaak naar kijken, omdat we binnen de gemeente De Brug verspreiden met alle informatie. Vroeger werd alleen voor De Brug jaarlijks een bedrag betaald, maar nu vragen we die bijdrage ook voor alles wat we verder nog doen op het gebied van communicatie.

Corona heeft ons ook geleerd om op een andere manier muziek te gebruiken bij onze diensten. Toen er helemaal niet kon worden gezongen, kreeg de beamer muziek een vaste plek in onze diensten. Dat biedt ook mogelijkheden om minder bekende liederen te beluisteren en wellicht te leren zingen. En de declamaties bij orgelmuziek maken steeds weer veel indruk; eigenlijk te mooi om weer los te laten...



De afgelopen tijd was Henk Samplonius in de praktijk onze vaste organist, maar gelukkig is Bob Wijnstra bereid om in te vallen als Henk elders speelt. Diana Bakker is nog niet weer beschikbaar als organiste. Ita Dijkstra gaat het wel weer proberen, maar moet rekening houden met lichamelijke beperkingen. En anders gebruiken we gewoon liederen van de beamer.

Bij het verschijnen van deze Brug houden we onze startzondag, in afgeslankte vorm. Want het is nog niet verantwoord om een maaltijd na deze dienst te houden; en ook onze Bijbelstudie kan nu nog niet weer starten.

Maar vrouwencontact gaat het in de loop van deze maand wel weer proberen en verder zal in ieder geval de schoenendoosactie weer van start gaan, maar daarvoor kun je ook veel 'thuis werken' ...

Er zijn nog meer speciale diensten gepland: op zondag 3 oktober hopen we enige aandacht te besteden aan de Israëlzondag. Op 24 oktober is er een gemeentevergadering na de dienst gepland. En op zondag 31 oktober is de Bijbelzondag: dan zullen we ook een nieuwe kanselbijbel in gebruik nemen. Die Bijbel in de nieuwe vertaling- uitgave 2021 – wordt onze gemeente aangeboden door het Bijbelgenootschap.

Intussen is er op 19 september nog een gedenkwaardige dienst, omdat dan Aernout de Jong voor het laatst bij ons zal voorgaan. Hij was nog wel gevraagd om volgend jaar hier ook weer een paar diensten te verzorgen, maar Aernout en Janneke gaan eind dit jaar naar Rotterdam verhuizen. Die afstand vindt Aernout te groot om dan nog weer naar Assen te komen voor een dienst.

Door de Corona-beperkingen worden de collecten voorlopig nog niet in de diensten gehouden, maar staan de mandjes bij de uitgang. U kunt bij de penningmeester collectebonnen kopen en die aankoop kunt u nu ook ter plekke pinnen! Ook voor andere giften of bijdragen aan onze gemeente kunt u op zondagmorgen nu gewoon de pinpas trekken.

In deze Brug kunt u ook lezen, dat Anne Duursema stopt als schrijver van de rubriek 'Aandacht voor elkaar'; een opvolger wordt nog gezocht. Anne heeft dat vele jaren met grote zorg gedaan, gedreven vanuit de aandacht die hij en Jenny ook altijd hebben voor het wel en wee van ieder in en rond onze gemeente. Hun persoonlijke aandacht zal ook niet veranderen, maar iemand anders mag erover gaan schrijven.



Die aandacht voor elkaar willen we ook geven aan hen, die niet meer in de kerk kunnen komen en waarvan enkelen op afstand wonen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Mary van den Boogert en Piet Berkhof in Meppel. Zij vonden zelf, dat ze hun lidmaatschap nu moesten stopzetten. Wat ons betreft is dat beslist niet nodig en dat is ook met hen besproken.

We begrijpen heel goed, dat het verdrietig is als je niet meer in de diensten kunt komen. Maar de band met de gemeente verdwijnt daardoor niet, de diensten zijn niet de enige reden om lid te zijn. Wij proberen ook dan te blijven zorgen voor contacten, maar soms veranderen ook besef en herinnering over verbondenheid met de gemeente. Dan kunnen wij formeel niets anders doen, dan een (herhaald) verzoek voor uitschrijving te accepteren.

We hopen dit najaar elke zondagmorgen - zonder Corona-onderbrekingen - onze diensten te kunnen blijven houden. En we zien er naar uit om aan het eind van dit jaar - zonder al te veel beperkingen - samen kerst te mogen vieren!

Namens het bestuur

Bert Middelkamp



Wijzigingen adressenbestand

Achterin ons adressenboekje staat het adres van **Ita en Melchert Dijkstra**, omdat Ita al een aantal jaren af en toe de begeleiding van onze diensten op het orgel verzorgt. Daarnaast is Melchert een van onze gastsprekers. Maar formeel waren zij dus niet ingeschreven als lid of vriend van onze gemeente.



Op hun verzoek is dat nu veranderd en mogen we **hen verwelkomen als vrienden van onze gemeente**. Ook in de afgelopen tijd waren ze al nauw betrokken bij onze gemeente en voelen ze zich thuis bij onze diensten. U hoeft hun adresgegevens dus niet bij te schrijven in het adressenboekje, want ze staan er al (achter-)in. Maar bij een nieuwe uitgave kunt u hen dan gewoon vinden bij de 'D' van Dijkstra.

Als er weer een nieuw adressenboekje wordt uitgegeven, dan zullen we de gegevens van **Mary van den Boogert en Piet Berkhof** dus weglaten, omdat zij op hun uitdrukkelijk verzoek **worden uitgeschreven** als lid en vriend van onze gemeente.

Vrouwencontact

Op woensdag 22 september zal de start zijn van ons nieuwe seizoen 21-22. We hopen dat we dan weer vaker samen Vrouwencontact kunnen houden. In de vakantietijd heeft zuster Molenaar niet stilgezeten: ze heeft voor u weer dankofferzakjes gemaakt.

We zullen die in de komende maanden uitdelen en vragen of u iets wilt geven voor de zendelingen. Dat kunt u ook overmaken aan de penningmeester van de gemeente, maar zet er dan even bij dat het voor het dankoffer is.

We hopen weer samen te genieten van ons samenzijn en mocht u ook een keer willen komen, weet dan dat u welkom bent!

Bijbelstudie

Lieve mensen,

Helaas is het momenteel nog niet mogelijk iets met Bijbelstudie te gaan doen... het afstand houden is een probleem... met een groepje in een huiskamer op anderhalve meter afstand is nog niet mogelijk... en in een grotere ruimte gaat het ten koste van de verstaanbaarheid! We hopen dat de maatregelen op 20 september worden versoepeld; u hoort/leest er daarna meer van!



Veel liefs van
Anke Gorter

Jaarbijdrage voor 'De Brug'

Aan alle lezers van De Brug

Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar ontvangen alle lezers van De Brug een acceptgiro voor een extra bijdrage. Deze bijdrage was vroeger alleen gekoppeld aan de kosten van De Brug, maar is nu ook in het algemeen belangrijk voor de begroting van onze gemeente. Daarom vragen we aan iedere lezer om een bijdrage.

Soms werd gedacht, dat deze bijdrage alleen nodig is als men De Brug 'op papier' in de bus krijgt, maar zo is het niet bedoeld. Ook aan mensen, die de Brug per mail ontvangen, vragen we deze bijdrage. Want deze extra bijdrage is van belang voor veel meer wat we doen in onze gemeente!

Tijdens de Corona-periode verscheen De Brug minder vaak, maar werd er wel elke week een nieuwsbrief gemaakt. Ook keken veel meer mensen op Facebook en Internet voor informatie en of er al weer diensten werden gehouden. Al die vormen van communicatie zijn belangrijk voor onze gemeente en daarvoor vragen we uw bijdrage.

Tegenwoordig verzorgen we steeds meer informatie en berichtgeving digitaal, dus per email of via internet. Hoewel we daar geen postzegel op hoeven plakken, wil dat nog niet zeggen dat het gratis is. Want ook aan het beschikbaar hebben van mail- en internetadressen zijn kosten verbonden.

Digitaal of op papier, voor veel mensen blijft De Brug een belangrijke manier om contact te houden met de gemeente. Daarom proberen we er elke keer weer een mooi gemeenteblad van te maken. Naast berichten uit onze eigen gemeente worden lezers ook op de hoogte gehouden over het belangrijkste nieuws van Unie-ABC en van diverse plaatselijke organisaties.

Uit reacties blijkt elke keer weer dat De Brug graag en veel wordt gelezen. Daarom hopen we ook, dat u (mede) daarvoor wel een bijdrage wilt geven! En hoewel het dus om bredere communicatie gaat, noemen we dit toch -heel traditioneel - een 'jaarbijdrage voor De Brug'.

We hopen dat alle lezers onze gemeente financieel willen steunen, daarvoor sturen we bijgaande acceptgiro. Er is daarop geen bedrag ingevuld; er werd altijd 15 Euro gevraagd. Maar u kunt zelf ook kiezen voor een ander bedrag.

U kunt de toegezonden acceptgiro gebruiken of zelf een bijdrage overmaken op rek.nr. NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd).

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Bert Middelkamp.

Uitnodiging Gemeentevergadering

Aan de leden en vrienden van de gemeente.

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die we hopen te kunnen houden op zondag 24 oktober vanaf 11.15 uur in 'De Componist', aansluitend op onze dienst van die ochtend. Als het mogelijk is proberen we na de gemeente-vergadering - rond 12 uur – ook nog een broodmaaltijd te houden.

Vorig jaar en dit voorjaar hebben we keer op keer geplande gemeentevergaderingen afgelast door de Corona-situatie. Maar alle jaarstukken en belangrijke zaken zijn samen wel schriftelijk vastgesteld.

Waarschijnlijk zullen we dit najaar ook voorstellen ontvangen over de invulling van de fusie-organisatie Unie-ABC. Dus als we samen een gemeentevergadering kunnen houden, dan is het goed om daarover ook weer eens bij te praten, mede als voorbereiding voor de volgende ALV van Unie-ABC, die op 17 november is gepland.

We moeten bij deze plannen echter nog steeds een voorbehoud maken: het blijft de vraag hoe de Corona-situatie zich dit najaar ontwikkelt. In de loop van september is een persconferentie gepland en er is een verwachting dat in november meer maatregelen kunnen vervallen. We hopen het van harte, maar wachten dat eerst nog even af...

Als het (nog) niet verantwoord is om op 24 oktober een complete gemeentevergadering te houden, dan zullen we proberen wel de belangrijkste zaken even toe te lichten. Dat hoort u dan tegen die tijd wel.

Onderstaand een agenda op hoofdlijnen, maar nog helemaal onder voorbehoud. Als er nog verdere informatie en voorstellen beschikbaar komen voor deze vergadering, dan worden die te zijner tijd verspreid.

Als er vragen zijn over bestuurszaken of Unie-zaken, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris.*

Agenda gemeentevergadering zondag 24 oktober vanaf 11:15 uur:

1. Opening en mededelingen
2. Actuele Corona-situatie en uitwerking voor onze gemeente
3. Overzicht besluiten van vorige gemeente-vergaderingen
4. Bestuurszaken en gemeente-ontwikkeling
5. Unie-ABC – voorstellen t.b.v. invullen fusie-organisatie
6. Rondvraag en sluiting

Als een complete vergadering verantwoord mogelijk is, dan overwegen we om deze gemeente-ochtend af te sluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Zondagsschool

In de vakantietijd hebben we een paar keer zondagsschool gehouden: een van die keren was omdat er gasten met hun zoontje in de dienst waren. Hij vond het leuk op onze zondagsschool: praten over het verhaal van Jeremia en door een puzzel op te lossen kregen we te horen, dat Jeremia een bezoek ging brengen bij de pottenbakker. Het was wel even zoeken in de Bijbel naar alle antwoorden, maar wel leerzaam.

Een andere zondag heeft Gea met Anne Sophie en Lauren het gehad over de liefde en dat je nooit alleen bent, want God ziet je altijd. Ze hadden een hartje gemaakt met het lied 'Jezus is de goede Herder' erin geschreven. Terug in de dienst hebben ze dit lied voor ons gezongen. Dat was leuk om te horen en velen zongen zachtjes mee.

De komende tijd gaan we op zondagsschool bezig met de verhalen van Esther. De thema's zullen zijn 'Esther wordt koningin', 'Haman wil het joodse volk ombrengen', 'het joodse volk door Esther gered'. De verhalen worden verteld en daarbij kunnen dan verschillende werkjes worden gemaakt.



De **schoenendoosactie** gaat deze maand ook weer van start. We hebben nieuwe folders besteld, maar die zijn nog niet binnen; zodra ze er zijn krijgt u die ook van ons. Maar we kunnen ondertussen alvast beginnen met alle voorbereidingen en het verzamelen van spullen om weer veel schoenendozen te kunnen vullen.



In Assen werken we samen met 'De Ark' en in hun gebouw worden op 19 en 20 november alle dozen verzameld. In de maand oktober kunt u bij ons in de kerk alle dozen en de spulletjes voor extra dozen weer inleveren. Er zal dan weer een doos in de kerk staan, waar u dit in kunt doen.

Als u dat niet meer lukt, dan kunt u ook helpen door een financiële bijdrage: dat mag u ook overmaken aan de penningmeester, zet er dan even bij dat het voor de schoenendoosactie is. Dat geld wordt gebruikt om spulletjes te kopen en nog meer dozen te vullen en daarnaast zijn er ook kosten voor het verzenden van de dozen. We hopen op deze manier veel kinderen blij te maken; alvast bedankt!



Namens de
zondagsschoolleiding,
Aly Middelkamp



Vlucht Voorwaarts zoekt maatjes



'Vlucht Voorwaarts' zoekt per september 2021 maatjes en statushouders.

'Vlucht Voorwaarts helpt nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond integreren door mensen bij elkaar te brengen in Assen. In september start er een nieuwe groep mensen aan het jaarprogramma bij Vlucht Voorwaarts. Tijdens dit jaar worden nieuwkomers (mensen met een vluchtelingenachtergrond) gekoppeld aan mensen die langer in Assen wonen.

Waarom doen we dit? Voor nieuwkomers is het vaak lastig een netwerk op te bouwen. Voor gevestigde Nederlanders is er niet altijd contact met mensen van andere culturen. Samen integreren werkt beter maar verrijkt ook!



Senait, afkomstig uit Eritrea, deed in 2021 mee met het traject van Vlucht Voorwaarts: "Het was een bijzonder jaar en heb veel geleerd. Ik ben nu niet meer bang om Nederlands te spreken. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid." Als hoogtepunt van het traject noemt Senait de contacten met haar maatje: "Ik heb hele lieve Nederlandse mensen leren kennen door Vlucht Voorwaarts."

Ben je benieuwd naar een andere cultuur en lijkt het je leuk om samen een jaar op te trekken met iemand met een vluchtelingenachtergrond? Of ken of ben jij iemand met een vluchtelingenachtergrond?

Neem vrijblijvend contact op met: Marjan Huizenga – Zuidersma, Vrijwilligers Coördinator; marjan@vluchtvoorwaarts.nl of meld je aan via www.vluchtvoorwaarts.nl 'doe mee'.

Graag tot ziens!

Cliëntenraad 'In de Bres'

Christelijk Instituut geestelijke gezondheidszorg (CIGGZ) In de Bres biedt ambulante hulpverlening aan volwassenen, kinderen en jeugd met psychische of psychiatrische klachten. De hulpverlening bieden wij vanuit de locaties Drachten en Groningen. In de Bres biedt aan kerken kennis en informatie over onderwerpen op psychologisch vlak.

Binnen het hulpverleningsproces is de christelijke identiteit van grote waarde. De identiteit van In de Bres wordt geborgd door een actieve identiteitsraad, waarin zowel voorgangers als hulpverleners zitting hebben. Daarnaast hebben wij een cliëntenraad die voor In de Bres belangrijk is vanwege de inbreng op basis van eigen ervaring of die van een verwant.

In de Bres

Christelijk Instituut GGZ

De Cliëntenraad zoekt 2 nieuwe leden, waaronder een nieuwe voorzitter. Bent u zelf cliënt geweest? Of bent u partner of andere verwant van een cliënt? Of wilt u meer weten? Ga naar <https://ggzindebres.nl/over-ons/werken-bij/>

Vrijwilligers voor 'Familymatch'

Vaart Welzijn coördineert in Assen allerlei vrijwilligerswerk en zoekt nu mensen en gezinnen voor een nieuw project: 'Familymatch'.



Familymatch richt zich op het koppelen van gezinnen die het zwaar hebben (*vraaggezinnen*) aan een stabiel gezin of ouderen (*steungezin*). Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders ontlast. Dit geeft zowel ouders als kinderen de mogelijkheid om op te laden.



Vraag- en steungezin maken samen met de coördinator van Vaart Welzijn afspraken over de steun, hierbij kun je denken aan:

- Een dagdeel per week een kind opvangen.
- Een kind naar zwembad of sport brengen.
- Een kind opvangen voor een nacht.
- Een rustige huiswerkplek bieden aan een puber.
- Samen iets leuks doen met de kinderen.

De coördinator van Vaart Welzijn is het aanspreekpunt voor beide gezinnen. Bij de intake wordt besproken welke steun en behoefte het vraaggezin heeft en gaat de coördinator op zoek naar een match. De coördinator bespreekt met het steungezin welke steun zij kunnen bieden, welke kinderen in het gezin passen (leeftijd, geslacht) en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar hebt. Als er een match is gemaakt, begeleidt de coördinator beide gezinnen maximaal twee jaar.

Als steungezin word je voor langere tijd gekoppeld aan een vraaggezin. Hierin ben je een belangrijke steun en toeverlaat rondom de kinderen van het vraaggezin. De band die tussen gezinnen ontstaat, verschilt per match: van hechte vriendschap tot gewoon plezierig contact. Veel van onze steungezinnen ervaren steungezin zijn als zingevend en een verrijking van hun leven.

Wie kan er steungezin worden? Zowel ouders met kinderen, grootouders en volwassenen zonder kinderen met opvoedervaring, die:

- op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een ander gezin dat het moeilijk heeft.
- het leuk vinden om met verschillende culturen en leefstijlen in contact te komen.
- een open houding hebben en hun oordeel kunnen uitstellen.
- een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen (dit regelt Vaart Welzijn).

Aanmelden als steungezin? Dit kan via familymatch@vaartwelzijn.nl. De coördinator van Vaart Welzijn neemt dan contact op om kennis te maken.



Kleur je dag met vrijwilligerswerk - Vrijwilligers maken het verschil

ArendState zoekt vrijwilligers

In ArendState zijn wij blij met de vele vrijwilligers, die zich inzetten voor de bewoners in het woonzorgcentrum. Er is op dit moment de vraag naar:

Bezoekvrijwilligers verpleeghuis

We zijn op zoek naar vrijwilligers die een bewoner individueel wil bezoeken in het verpleeghuis. Het is belangrijk dat u affiniteit heeft met ouderen met dementie. Mocht u interesse hebben dan kunnen we afspraken maken over dag en tijdstip, zodat we ook rekening houden met uw wensen.

Maaltijd Vrijwilligers voor de avond

Het gaat om een vrijwilliger die samen met een vaste medewerker van de keuken gaat uitserveren in restaurant Spijs. De werktijden zijn van 16.45 uur tot 19.00 uur. Op dit moment zoeken we een vrijwilliger voor de vrijdagavond om de 14 dagen.

Pastorale bezoekers

We zijn op zoek naar pastorale bezoekers die het team komen versterken. Als pastorale bezoeker bezoek je individuele bewoners in ArendState.

Tuinman/vrouw

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die de binnentuin in ArendState zou willen verzorgen. Het gaat om schoffelen, onkruid wieden, planten water geven, aanvegen etc. Heeft u ervaring met tuinwerkzaamheden en vindt u het mooi om hier een bijdrage aan te leveren?

Koffie-schenk-vrijwilligers

Regelmatig zijn we op zoek naar een vrijwilliger die wil koffie schenken in restaurant Spijs om 10.00 uur in de ochtend. Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die kan ondersteunen op donderdagochtend in de oneven weken. Voor de woensdagmiddag zijn we op zoek naar een koffie vrijwilliger die de bewoners op hun appartement een kopje koffie of thee wil serveren. De werktijden zijn van 14.00-16.00/16.30 uur. Het is een zelfstandige functie.

Vrijwilligers voor ondersteuning bij de lunch

De werkzaamheden zijn het uitserveren van de lunch samen met de keukenmedewerker in restaurant Spijs. Ook het uitdelen van de soep, het opruimen en lichte schoonmaakwerkzaamheden horen bij deze taak.

Vrijwilligers dagbesteding

Voor de dagbestedingsgroep zijn we op zoek naar vrijwilligers die de ochtend of de middag de welzijnsmedewerker willen ondersteunen. Het gaat om ongeveer 8 bewoners die gemiddeld op de groep aanwezig zijn. Je biedt o.a. ondersteuning bij de activiteiten, het koffie schenken en bij de maaltijd



Vrijwilligers kerkdiensten

Voor de ondersteuning bij de kerkdiensten zijn we op zoek naar vrijwilligers die de 1e en/of 2e zondag van de maand kunnen ondersteunen. Samen met een aantal andere vrijwilligers zorg je er voor dat de dienst goed gaat verlopen en dat de bewoners opgehaald en begeleid worden.

Mocht u interesse hebben in een van de vacatures of meer informatie willen? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met:



Margreet Koekoek, coördinator vrijwilligers in de ArendState

E-mail : mkoekoek@accoladezorg.nl of bel 06 – 2539 2044.

(werkdagen maandag, dinsdag en donderdag)

ArendState - Groningerstraat 25 - 9401 BH Assen - tel. 0592 - 763330

Israëlzondag

Op de eerste zondag in oktober staat in veel kerken de verbondenheid met Israël centraal. Op deze zondag is er speciale aandacht voor de liefde voor Israël, bezinning op de relatie met Israël en gebed voor het volk Israël.

Eerder had de Israëlzondag een wisselende datum in relatie met de Grote Verzoendag, maar nu is het een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. In die periode vallen verschillende grote feesten van het jodendom: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest.

Sommigen vragen zich af of zo'n aparte Israëlzondag nodig is. We komen Israël immers op veel zondagen al tegen in onze liturgie: in het zingen van Psalmen en in veel schriftlezingen. Ook zijn er vragen over wat er wordt verstaan onder Israël: men denkt bij Israël niet alleen aan de relatie met het volk, maar aan de staat Israël en aan het conflict tussen joden en Palestijnen.

Veel theologen leggen de nadruk op de relatie met het Joodse volk, met uitleg over die grote feesten in Bijbels verband. Daarbij kan de betekenis worden toegelicht, zowel vanuit het jodendom als vanuit het christendom.

In Nederland is de stichting 'Christenen voor Israël' actief, die zich ten doel stelt om christenen bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met de wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Zij geven de krant 'Israël Aktueel' uit, **waarvan een speciale editie voor de Israëlzondag ook beschikbaar zal zijn voor de bezoekers van onze dienst op 3 oktober.**





De afgelopen jaren heeft het Open Huis Assen, via inbreng, een grote hoeveelheid tweedehands boeken gekregen: literatuur, (streek)romans, spannende en informatieve boeken, kookboeken etc. etc. Naast boeken zijn er ook Cd's, Dvd's en cassettebandjes.



Op zaterdag 11 september van 10.00 - 17.00 uur houdt het Open Huis Assen een grote

BOEKENBEURS

- Tijdens de boekenbeurs geniet u van livemuziek, ten gehore gebracht door lokale musici. En op ons terras en in de woonkamer kunt u genieten van een kopje koffie, thee of frisdrank.
- Als Open Huis staan we ten dienste van onze lokale samenleving en willen we er voor iedereen zijn die hulp nodig heeft.
- Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Jans Enting, voorzitter 0651269377
Maria Dreesens-Willeman, secretaris 0645295481

Adres:

**Open Huis Assen,
Brink 25, Assen**



info@openhuisassen.nl

PS.: Wanneer u boeken over hebt, kunt u ze ook op deze dag vanaf 10.00 u. nog inbrengen bij het Open Huis.

Nieuwbouw hospice Het Alteveer

Hospice Het Alteveer is een bijna-thuis-huis in Assen voor mensen in de laatste fase van hun leven, die niet thuis kunnen of willen sterven. Het hospice bestaat ongeveer vijftien jaar en is nu te klein geworden. Daarom is besloten tot nieuwbouw en uw hulp wordt gevraagd voor de financiering van nieuwbouw en inrichting.

In 2006 is het bestaande hospice geopend: daarin is ruimte voor drie gasten; dat zijn vaak ouderen. De medische zorg in het hospice wordt ingevuld door een huisarts en Icare. Voor de dagelijkse ondersteuning van onze gasten en hun bezoek zijn er veel vrijwilligers, zodat het hospice kan voorzien in een maatschappelijk gevoelde behoefte.

Bij de mantelzorg voor ouderen en zieken zijn vaak partner, andere familieleden, vrienden en buren betrokken. Op enig moment kan deze zorg te zwaar worden. Als verzorging thuis dan niet meer kan en men liever niet naar het ziekenhuis of een verpleeghuis wil, dan is er het hospice. Tegen een geringe dagvergoeding worden mensen in de laatste levensfase daar verzorgd.

Maar op dit moment moet er regelmatig worden gemeld dat er helaas geen ruimte is. Dat gebeurt zo vaak, dat er moest worden uitgebreid. Maar dat is op de huidige locatie niet mogelijk en daarom komt er een nieuw gebouw aan



de Ter Aardseweg 3 in Assen. Daarin komen zes gastenkamers, ruimte voor familie, voor kinderen en een stilteruimte. Verder natuurlijk kantoorruimte en andere facilitaire ruimten. Rondom het hospice komt een tuin en voldoende parkeerruimte. De totale investering bedraagt ruim € 2,2 miljoen.

De bouwkosten kunnen deels worden betaald door verkoop van het huidige pand, aangevuld met spaargelden van het hospice en de Vrienden van het hospice en verder een hypotheek. Diverse goede doelen fondsen en stichtingen hebben zo'n € 280.000 toegezegd, zodat er minder hoeft te worden geleend en de vaste kosten zo laag mogelijk blijven.

Iedereen kan de nieuwbouw van het hospice financieel steunen door een bijdrage over te maken naar NL 10 RABO 0359 2849 65 ten name van 'Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe Fondsenwerving' te Assen.

Meer informatie over 'Hospice Het Alteveer' en de nieuwbouw kunt vinden op www.hospice-assen.nl. Daar staan ook de contactgegevens van de 'Vrienden van het Hospice': zij kunnen u telefonisch informeren of via dit e-mailadres: fondsenwervingnieuwbouw@hospice-assen.nl

ETS-Bijbelcursus bij 'De Ark'

Het nieuwe seizoen van de ETS-Bijbelcursus in Assen van het Evangelisch College start weer in september. Het Evangelisch College, een organisatie die zich inzet voor Bijbelonderwijs in Nederland, biedt de interkerkelijke ETS-Bijbelcursus aan op 55 locaties in Nederland. Jaarlijks volgen meer dan 1000 cursisten deze cursus.



De Bijbelcursus helpt mensen de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen, toe te passen en te groeien in geloof. In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema's, moeilijke passages en de hoofdgedachten van elk Bijbelboek. De cursisten worden zo betrokken bij de



Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen. Meestal wordt per les één Bijbelboek behandeld. Cursisten kunnen ieder jaar instromen.

Ook in Assen wordt de ETS-Bijbelcursus aangeboden. De lessen vinden plaats op de tweede en vierde woensdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur in De Ark. Uiteraard worden de coronamaatregelen in acht genomen. De lessen worden verzorgd door de docenten Richard Hakvoort (Oude Testament) en Roelof Alkema (Nieuwe Testament).

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in september gratis en vrijblijvend de lessen bij te wonen. Voor informatie en/of aanmelden voor een proefles kunt u contact opnemen met Dirkjan Klumper (contactpersoon voor Assen) via het contactformulier op de website van het Evangelisch College, www.evangelisch-college.nl/ets

Het Evangelisch College biedt ook de mogelijkheid om de cursus zelfstandig online te volgen via het ETS-Afstandsonderwijs (evt. + Zoom).

Voor alle verdere informatie over de te volgen ETS-Bijbelcursus kunt u de website raadplegen of mailen naar info@ets-cursus.nl



**Evangelisch
College**

Foto's van toen

Lieve mensen,

In deze periode van het jaar vieren we normaalgesproken de Startzondag... en meestal is dit met een gezamenlijke maaltijd!

zie bijgaande foto's uit 2014...



Maar als u naar deze foto's kijkt, dan ziet u ook direct het grote probleem... hoe krijg je, op anderhalve meter, een gezellige maaltijd voor elkaar voor een (best wel) groot gezelschap ... dat gaat dus helaas niet lukken ...



Als deze Brug uitkomt, is het alweer de Startzondag ... en deze keer moet dat nog 'sober' blijven, maar... we hopen volgend jaar weer gewoon gezellig met elkaar een maaltijd te kunnen gebruiken.

Nog even een poosje doorzetten met de huidige maatregelen en beperkingen, maar dan hopen we toch weer naar het "oude normaal" te gaan!!!



Als u zelf ook leuke foto's van vroeger hebt, dan willen we die ook graag plaatsen in deze rubriek. Geef maar door, u krijgt ze onbeschadigd weer terug!
 Veel liefs van
Anke Gorter

Berichten van Unie-ABC

Ideeën voor een nieuwe naam

Een van de spannende onderdelen van de fusie tussen ABC en Unie is ongetwijfeld de nieuwe naam. Hoe doe je recht aan de historie, identiteit en toekomst van onze afzonderlijke verbanden in één naam van één gezamenlijke geloofsgemeenschap. Met die vraag – en de bijkomende opdracht ‘bedenk een naam voor het fusiegenootschap’ – ging de samengestelde werkgroep van theologen (Teun van der Leer, Geertje Plug en Arjen Stellingwerf) en creatievelingen (Coen de Heer, Ralf de Jong en Eline Plug) aan de slag. Een traject waarin gedacht, geproefd en gecreëerd werd. Net voor de vakanties is de naam bekend gemaakt, die vanuit het voornoemd traject als beste naar voren kwam:

Verbonden Vrije Kerken

- CAMA- en Baptistengemeenten Nederland -

De werkgroep presenteert aan de gemeenten dit voorstel in de overtuiging, dat deze naam het meest recht doet aan de historische, theologische, missionaire (lees: herkenbare) en toekomstgerichte onderbouwing. Er is nu gelegenheid om eens te ‘kauwen’ op de gekozen woorden. Als u ook alle gedachten erachter wilt lezen, dan kunt u het volledige document opvragen bij het secretariaat van de gemeente. Vanuit ons bestuur in Assen hebben wij desgevraagd terughoudend gereageerd op dit voorstel. Na de vakanties volgt meer informatie; het eindoordeel is in november aan de ALV.



Opening collegejaar Baptisten Seminarium

Op vrijdag 3 september was de opening van het 63e collegejaar van het Baptisten Seminarium. Docent Wout Huizing, die afscheid nam van het Seminarium, verzorgde het openingscollege met als titel ‘Op zoek naar de volmaakte voorganger.’



Daarnaast kregen vier studenten hun diploma en werd Hans Riphagen als nieuwe rector geïnstalleerd.

Door de Corona-situatie was er bij deze gelegenheid geen afvaardiging uit onze gemeente aanwezig. We hebben wel contact gehad met Wout Huizing en hem bedankt voor zijn werk, in het bijzonder ook voor onze gemeente.

Gezocht: nieuwe Algemeen Secretaris

Unie-ABC is op zoek naar een inspirerende en verbindende Algemeen Secretaris (m/v) die leiding gaat geven aan ons kerkgenootschap. De Algemeen Secretaris treedt o.a. op als leidinggevende van de medewerkers, onderhoudt contacten met de aangesloten gemeenten, vertegenwoordigt de organisatie richting nationale en internationale contacten, is eindverantwoordelijk voor de organisatie en rapporteert aan het bestuur en daarmee indirect aan de Algemene Ledenvergadering. Kijk voor meer informatie op www.unie-abc.nl

Project van de maand

In september besteedt Unie-ABC aandacht aan het zendingsproject onder Jemenieten, die naar Egypte zijn gevlucht. In hun thuisland Jemen heerst sinds 2015 een burgeroorlog, die heeft geleid tot een diepe crisis. Onder de honderdduizenden Jemenitische vluchtelingen in Egypte is er een klein aantal dat samen Jezus volgt. Deze geloofsgemeenschap wordt versterkt in haar wandel met Jezus door discipelschap en gemeenteopbouw. De leiders delen de liefde van Christus uit door noodhulp en evangelisatie. Hierbij richten zij zich op een vaste groep van 35 gezinnen met wie ze een langdurige relatie willen opbouwen. Bidt u deze maand mee voor dit project?



Jaarvergadering EBF in Amsterdam

Van 22 tot en met 25 september wordt in Amsterdam de EBF council gehouden, de 'ALV' van de Europese Baptisten Federatie. U bent welkom om (een deel van) het programma mee te maken, op locatie of online!

Het programma bestaat uit momenten van samen vieren, ontmoeten, inspirerende workshops, goede plenaire thema's en vergadermomenten. Het is een ideale manier om iets van de EBF te proeven en contact te leggen met mensen uit verschillende landen, van Libanon en Armenie tot de UK, en van Noorwegen tot Portugal.

Dit jaar wordt de EBF council in een hotel vlakbij Schiphol georganiseerd, in een hybride vorm: u kunt dus op verschillende manieren aansluiten en op de momenten die u uitkomen. Kijk op www.unie-abc.nl voor meer details over de programma's en de mogelijkheid voor aanmelding.

Website landelijk werk

Veel informatie over het landelijke en internationale werk van onze gemeenschap kunt u vinden op de nieuwe website www.unie-abc.nl. Vroeger hadden we als Unie-gemeenten samen de website baptisten.nl, en daar is nog historische informatie terug te vinden. Maar voor het laatste nieuws moet je inloggen op www.unie-abc.nl.

Een groot deel van de nieuwe website is inmiddels gevuld en er wordt hard gewerkt om de rest van de informatie van Unie en ABC aan te vullen. De 'oude' websites blijven nog als archief online staan.

2021	Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
3 september	Opening collegejaar Baptisten Seminarium
22 tot 25 september	EBF council in Amsterdam – vergadering van de Europese Baptisten Federatie
28 oktober	Emeritidag Unie-ABC (10.30 uur)
17 november	Algemene Ledenvergadering Unie-ABC

NBG berichten

In oktober verschijnt de NBV21, de bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. De NBV21 brengt je dicht bij de bron. Volgens experts is de NBV21 meer bijbelgetrouw; naar verwachting zal ook worden herkend, dat het geheel mooier en consistent is.



De vernieuwde NBV-vertaling is op allerlei manieren verbeterd. Opvallende wijzigingen zijn de hoofdletters bij woorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest: U, Ik, Hij. Er bestaan op dit vlak grote verschillen tussen bijbelvertalingen. De NBV21 lijkt wat dit betreft wel op de Willibrordvertaling en de NBG-1951, maar de HSV doet het anders.

NBV21
dicht bij de bron

De NBV21 zet een eerbiedshoofdletter bij de persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest, de HSV bij alle voornaamwoorden. Die verschillen hebben te maken met het gevoerde vertaalbeleid, maar bovendien ook met theologie.

De NBV21 koos er bewust voor om altijd waar het over God gaat een eerbiedshoofdletter te gebruiken, maar er tegelijk zuinig mee om te springen. Te veel hoofdletters achter elkaar komt de leesbaarheid niet ten goede en kan bovendien vervlakkend werken.

Bij Royal Jongbloed in Heerenveen zijn de eerste exemplaren van de NBV21 al van de drukpers gerold. *'Ik verheug me erop dat iedereen deze bijbel straks kan lezen'*, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

Directeur Matty Groen van Royal Jongbloed zegt: *'Ik ben er trots op dat wij deze bijbel mogen drukken'*, aldus Groen. De NBV21 verschijnt in oktober in twaalf verschillende edities bij de NBG-uitgeverij, die allemaal al kunnen worden besteld. Er is een standaarduitgave met hard kaft, een compacte editie, een luxe editie, een huisbijbel, een huwelijksbijbel en een kanselbijbel.

Bijbellezers kunnen al intekenen op de NBV21. Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt. Met een aankoop in de NBG-webshop steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en koop je jouw bijbel rechtstreeks bij de uitgever. Liever je lokale boekhandel steunen? Dat kan ook, want de NBV21 is vanaf nu overal te reserveren. Informeer bij jouw boekhandel naar de mogelijkheden.

Onze gemeente krijgt een exemplaar van deze Nieuwe Bijbelvertaling aangeboden als kanselbijbel. We hopen deze op zondag 31 oktober (Bijbelzondag) in gebruik te nemen.

Corona maatregelen

In de komende maanden blijft het nog steeds nodig om zorgvuldig rekening te houden met de Corona-situatie. We volgen de actuele ontwikkelingen, maar blijven daarbij terughoudend en voorzichtig. Aan de registratie bij ontvangst en het zitten op anderhalve meter zijn we intussen helemaal gewend, evenals het koffiedrinken in de kerkzaal en de collecten bij de uitgang.



De beperkingen bij het zingen en de noodzakelijke ventilatie zijn lastiger: dat moet elke week weer afgestemd worden met een voorganger. Want omdat de zalen in De Componist niet zo hoog zijn, moeten we erg oplettend zijn op verspreiding van zg. aerosolen.

Het is moeilijk meetbaar waar de grens precies ligt, maar ook hierbij zijn we voorzichtig: daarom wordt er flink geventileerd en zingen we ingetogen een beperkt aantal liederen. Dus zing gerust mee, maar liever niet met enorme uithalen 'uit volle borst': dat kan nu niet. Als het wat frisser is, vragen we u om een vest, sjaal of jasje bij de hand te houden, want ook dan moet er wel worden geventileerd.

Verder gelden bij onze diensten natuurlijk ook alle standaard afspraken:

- Kom alleen als u gezond bent, blijf anders thuis.
- Uw naam wordt geregistreerd bij binnenkomst.
- De stoelen staan op veilige afstand: niet schuiven en blijf zitten.
- Voor het koffiedrinken kunt u blijven zitten: wordt bij u gebracht.

Op basis van de huidige regels is voor het aantal bezoekers de anderhalve meter afstand bepalend; bij onze zaalindeling kunnen ongeveer 30 bezoekers er veilig een plekje vinden.

Naast de gegevens uit de Corona-persconferenties baseren we onze afspraken ook vooral op het overleg tussen kerken en overheid (CIO). Daar is ook een speciale

“routekaart voor kerken” opgesteld, waarin de maatregelen voor de verschillende risiconiveaus zijn vastgelegd.

Risiconiveau	Maatregelen
Laag	...
Middel	...
Hoog	...

Verder speelt gevoelsmatig ook een rol dat haast alle mensen nu wel zijn ingeënt, waardoor men zich veiliger voelt. Overigens is dan nog steeds wel besmetting mogelijk, maar doorgaans met minder ernstige gevolgen.

Zoals voorgeschreven publiceren we de actuele Corona-afspraken ook op onze website, samen met de genomen maatregelen.



Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	12 september	19 september
Voorganger	Greet Berends	Aernout de Jong
Begroeting	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Anke Gorter	Petra Wilhelmus
Raadkamer	Gea Buwalda	Anke Gorter
2 ^e collecte	St. Present	Bloemen
Bijzonderheden		
Begeleiding	Henk Samplonius	<i>volgt - in overleg</i>
Geluid	Hans Romijn	Gerrit Buwalda
Beamer	Marleen Samplonius	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Jantje Bos
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

26 september	3 oktober	10 oktober	Zo
Jan Brouwer	Jur Kruizinga	Jan Foppen	Vo
Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge	Wietze Gorter	Bg
Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Bert Middelkamp	Me
Anne Duursema	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Ra
Open Huis	Kinder- en jeugdwerk	Gemeentelijke activiteiten	Co
	Israël-zondag Viering Heilig Avondmaal		Bz
Bob Wijnstra	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Karin Middelkamp	Gerrit Buwalda	Hans Romijn	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Karin Middelkamp	Bm
Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Cr Zo
Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	17 oktober	24 oktober
Voorganger	Bert van Drogen	Jan Brouwer
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Anke Gorter	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Bert Middelkamp	Gea Buwalda
2 ^e collecte	Huisvesting	Vieringen
Bijzonderheden		Gemeente-ochtend <i>zo mogelijk met gemeente-vergadering en event. broodmaaltijd</i>
Begeleiding	Henk Samplonius	Bob Wijnstra
Geluid	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp
Beamer	Marleen Samplonius	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus
Koffie	Wietske Moddejonge en Jantje Bos	Petra Wilhelmus en Riet de Vries
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

31 oktober	7 november	14 november	Zo
Jannes Hofman	Kina Tigelaar	Petra de Kruijf	Vo
Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Bg
Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Bert Middelkamp	Me
Bob Wijnstra	Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Ra
Bijbelgenootschap	Noodfonds	Goede doelen	Co
Bijbelzondag <i>met ingebruikname kanselbijbel 'NBV 21'</i>	Viering Heilig Avondmaal		Bz
Henk Samplonius	Henk Samplonius	<i>volgt - in overleg</i>	Be
Wietze Gorter	Hans Romijn	Gerrit Buwalda	Ge
Hans Romijn	Marleen Samplonius	Marleen Samplonius	Bm
Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Cr Zo
Fam. Duursema	Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Andere bijeenkomsten

13 september en 18 oktober om 15:00 uur	Bestuursvergaderingen	<i>thuis bij een van de bestuursleden</i>
22 september en 20 oktober om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
<i>Nieuwe data volgen</i>	Bijbelstudiegroep	<i>deelnemers krijgen t.z.t. bericht</i>
Zondag 24 oktober om 11:15 uur	<u>onder voorbehoud:</u> Gemeentevergadering en evt. broodmaaltijd	<i>na onze dienst in de Componist</i>



De verjaardagskalender

Op 6-9	wordt	Ita Dijkstra	72	jaar
Op 12-9	wordt	Bernard Middelkamp	31	jaar
Op 16-9	wordt	Gerrit Buwalda	74	jaar
Op 26-9	wordt	Diana Bakker	55	jaar
Op 26-9	wordt	br. H. Sanders	83	jaar
Op 27-9	wordt	Roelie Dikkens-v.d. Wal	85	jaar
Op 4-10	wordt	Riet de Vries	80	jaar
Op 5-10	wordt	Thea Zuidema-Linker	75	jaar
Op 19-10	wordt	Joost van Spengen	27	jaar
Op 30-10	wordt	Aly Middelkamp-Dusseljee	64	jaar
Op 1-11	wordt	Wim Eisses	64	jaar
Op 2-11	wordt	Ria Hoekstra-Sluman	87	jaar
Op 4-11	wordt	Wietske Moddejonge-de Wind	82	jaar
Op 5-11	wordt	Pieter van Wingerden	41	jaar
Op 8-11	wordt	Marijke v. Spengen-Ekkelenkamp	64	jaar
Op 15-11	wordt	Martha Springer-Blank	88	jaar
Op 15-11	wordt	Thora Wijnstra-van Leeuwen	73	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel



In de vorige Brug stond een kruiswoordpuzzel over 'Praten met God'; de oplossing daarvan is:

Horizontaal: 2. smeken – 4. gebeden – 7. schietgebedje – 9. danken – 10. zegening – 11. Eerbiedig

Verticaal: 1. lofprijzing – 3. knielbankje – 5. verhoring – 6. nederig – 8. Vader

De nieuwe puzzel is een woordzoeker over 'Daniël in de leeuwenkuil'; kunt u alle woorden vinden?

R	A	N	E	B	U	C	A	D	N	E	S	S	A	R	R	O	H	M	B
J	L	E	E	U	W	E	N	K	U	I	L	W	C	J	E	N	U	U	J
K	A	J	E	R	U	Z	A	L	E	M	N	K	K	A	Z	R	M	X	J
V	A	N	I	C	V	O	E	D	S	E	L	Q	C	K	U	E	K	U	W
E	N	I	P	F	H	Q	C	T	G	O	P	L	E	I	D	I	N	G	L
R	B	C	R	S	A	T	R	A	P	E	N	A	B	E	D	N	E	G	O
S	I	B	I	B	E	N	Z	Q	P	F	D	V	G	R	S	V	S	Q	N
T	D	U	N	T	D	A	N	I	Ë	L	I	B	R	X	U	O	A	L	R
A	D	V	S	I	V	U	R	I	G	E	O	V	E	N	Z	E	D	T	O
N	E	P	E	C	A	N	V	W	E	I	G	E	R	E	N	D	R	I	P
D	N	D	N	H	B	A	N	N	E	L	I	N	G	J	R	S	A	Q	W
I	R	W	Z	F	S	B	U	I	G	E	N	U	F	T	K	E	C	U	Y
G	I	R	G	B	T	J	R	V	V	J	I	C	N	B	E	L	H	W	L
E	D	R	O	M	E	N	U	I	T	L	E	G	G	E	N	Y	X	Z	N
R	L	D	G	B	E	F	O	G	O	U	D	E	N	B	E	E	L	D	U
G	V	P	H	X	F	L	A	N	M	P	M	E	S	A	K	V	O	E	I

Jeruzalem
Nebucadnessar
Abednego
Verstandiger
Opleiding
Satrapen

Leeuwenkuil
Mesak
Weigeren
Vurige oven
Sadrach
Buigen

Banneling
Dromen
uitleggen
Aanbidden
Onrein voedsel
Daniel

Gouden beeld
Prinsen
Voedsel

*Overgenomen van
Bijbelverhalen.nl*

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris postadres	Bert Middelkamp, Kennemerland 44, 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen en giften	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	www.baptisten-assen.nl
Facebook	www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*


