

---

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”  
*Joh. 15:12*

---

# De Brug



**juli - augustus**  
**2021**

---

Uitgave van de  
**Baptisten Gemeente Assen**

---

## Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar.....	4
Persoonlijke berichten .....	5
Werken in de gemeente.....	6
Van het secretariaat.....	7
Wijzigingen adressenbestand .....	9
Vrouwencontact.....	9
Zondagsschool .....	10
Open Huis.....	11
Christelijke boekwinkel .....	11
ETS-Bijbelcursus bij 'De Ark' .....	12
Foto's van toen .....	13
Berichten van Unie-ABC.....	14
NBG berichten .....	16
Corona maatregelen .....	17
Diensten .....	18
Andere bijeenkomsten .....	22
De verjaardagskalender.....	22
Puzzel.....	23

---

## Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 5 september. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 29 augustus. Kopij per mail sturen aan [DeBrug@baptisten-assen.nl](mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl)

## Ter overdenking

*“Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U”*

Het is een citaat van de grote kerkvader Augustinus, die leefde van 354 tot 430. Een toepasselijk citaat voor de Corona-situatie zoals we die meemaken. Onrustig is ons hart, het normale leven kwam nagenoeg tot stilstand met allerlei ingrijpende gevolgen. Een onrustig hart? Dat is nog zwak uitgedrukt: angst had zich van velen meester gemaakt.

Je loopt nog steeds gevaar om besmet te worden met het coronavirus. Erger nog: je bent besmet. En nog erger: je bent ernstig ziek geworden door die besmetting. Kwetsbare mensen, vooral ouderen met bepaalde lichamelijke aandoeningen, sterven. En het dodenaantal door dit virus en de nieuwe varianten loopt nog steeds op. Geen wonder dat er vele onrustige en angstige harten zijn.

Er is een aloud volksrijmpje: *“De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest maar dat nooit op komt dagen.”*

De betekenis van dit rijmpje gaat in deze situatie niet op. Het lijden door het coronavirus ging vliegensvlug over de hele wereld. Via China, Zuid Korea, Iran, Italië bereikte dat virus ook ons land en werd het coronavirus de grootste pandemie van deze tijd.



Wat zijn de gevolgen voor de gezinnen, de families, de samenleving? Voor de financiële en de economische situatie van mensen, van Nederland en van de wereld?

Zijn we in een “angstwereld” terecht gekomen? Hoe gaan we met de angsten om? Beheersen die onze denk- en leefwereld van dit moment?

Ook gelovigen – dus ook kerkmensen – kunnen zeer angstig zijn. Angstig voor dat wat op hen afkomt. Angstig door dat wat hen overkomen is. De woorden “angst-bang-vrees” komen veelvuldig voor in de bijbel.

Twee voorbeelden:

- De dichter in Psalm 116 vers 3 heeft zijn levenssituatie onder woorden gebracht:

*“Banden van de dood omknelden mij,  
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,  
ik voelde angst en pijn.”*

- David, de dichter van Psalm 25 vers 17 heeft het zo verwoord:

*“Mijn hart is vol van angst,  
bevrijd mij uit mijn benauwenis.”*

Het gaat hier bij de dichters om de werkelijkheid. Om concrete situaties. Zowel de dichter van psalm 116 als die van psalm 25 roepen vanuit hun geloof – hun relatie met God – de Eeuwige aan: *“Heer, red toch mijn leven (Psalm 116)”* en *“bevrijd mij uit mijn benauwenis (Psalm 25)”*.

Grote zorg, angst en vrees zijn in deze fase van de samenleving en in ons persoonlijk leven volop aanwezig. Waar vind ik rust voor mijn gedachten en gevoelens? Bij wie vind ik houvast?

Augustinus wijst in navolging van de psalmdichters ons een begaanbare weg. Als jongeman heeft hij heel veel gedaan, wat tegen Gods wil indruiste. Maar .. op wonderlijke wijze kwam hij tot bekering, tot inkeer.

In "Belijdenissen van Augustinus" is dat te lezen. "Onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in U", is te lezen op de eerste bladzijde van dat boek.



Onrustig en angstig is het in ons leven door het coronavirus geworden. De gevolgen daarvan overspoelen ons. Onrustig is ons hart geworden. Waar en bij wie kunnen we rust voor onze gedachten en gevoelens vinden?

Voor de psalmdichters en Augustinus was God het rustpunt in hun leven. En voor ons? Maken we God deelgenoot van onze zorgen, angsten en vrees? Je kunt dat bij de Eeuwige neerleggen, zelfs je frustraties en je boosheid.

In moeilijke periodes van het leven is God niet de Afwezige, maar de Aanwezige. Hij geeft kracht om dwars door onze angsten en lijden heen een begaanbare weg te bewandelen. Hij gaat met je mee. En God opent ons de ogen voor mensen naast ons, dichtbij, waarmee we onze zorgen en angsten mogen delen.



Pieter Jager

Heel gewoon, heel eenvoudig er te zijn voor elkaar. Aandacht voor elkaar, het leven delen. Want God, de Schepper, geeft mensen ook aan elkaar.

Zoek het aangezicht van God en je zult rust vinden bij Hem.

## Aandacht voor elkaar

*Dag Allemaal!*

Eindelijk konden we weer onze bijeenkomst vieren zonder een mondkapje en met minder Corona-voorschriften! En hoewel nog steeds op anderhalve meter van elkaar, mochten we op zondag 27 juni een hele goede dienst hebben met ds. Jannes Hofman. Hij verving Greet Berends, die door ziekte en familieomstandigheden had moeten afzeggen.

Ds. Hofman vertelde over wat 'de ongelovige Thomas' beleed: "Mijn Heer en mijn God". Dat is een prachtige belijdenis om mee te beginnen en ik hoop, dat het voor ons ook zo is. Mijn opdracht voor dit onderdeel is de aandacht voor hen die het nodig hebben!



Jan en Rie Hoekstra waren op dinsdag 29 juni 65 jaar getrouwd. Het was voor hen niet mogelijk veel bezoek te ontvangen, maar een felicitatiekaart kunt u hen alsnog wel sturen!

Janneke en Aernout de Jong in Zwolle zijn in blijde verwachting; we hopen dat ze samen een goed tijd mogen hebben!

Bij het delen van de zorgen begin ik met onze zuster Giny Meijer; een waardevol mens met veel geduld, maar dat wordt nu ook wel beproefd. Eind juli zal er pas een foto worden gemaakt en dan kunnen ze zien of haar botten weer sterk genoeg zijn voor revalidatie.

Hans Romijn kreeg bericht, dat de doorbloeding van zijn been iets is verbeterd; maar naast dit lichtpuntje blijven er veel zorgen.

De rugoperatie van Ita Dijkstra is wel goed geslaagd, maar haar revalidatie zal nog tijd kosten en is pittig!

Ook Marty Westerhof in Drachten moeten we niet vergeten: na een heupoperatie is ook zij begonnen aan moeilijk revalidatietraject.

Een welkom in onze gemeente voor Harry en Joke Visser, die we nu vaak in onze diensten zien. Ook Anja Duivendijk komt regelmatig bij ons kijken; ze is op zoek naar een gemeente waar ze zich thuis voelt. Ook welkom!

Als gemeente delen we vreugde en zorgen; daarin ligt voor ieder van ons weer de opdracht om tot zegen te zijn voor de ander.

*Met een hartelijke groet*

*Anne Duursema*



## Persoonlijke berichten

### Afscheid

Hallo lieve broeders en zusters,  
Ik wil jullie bedanken voor de fijne opvang die ik van jullie heb ontvangen in een moeilijke tijd. Gelukkig is het voor mij nu een heel fijne tijd geworden: ik heb een heel fijne man gevonden! Maar dit betekent wel, dat ik Assen verlaat, omdat mijn toekomst nu in Obdam ligt (in Noord-Holland).

Ik bid voor jullie, dat het een ieder goed gaat. En mochten jullie een keer in de buurt zijn, dan van harte welkom op mijn nieuwe adres: Dokter Lohmanstraat 64, 1713TN Obdam.

*Tieneke de Vries.*

## Werken in de gemeente

Na een lange tijd waarin COVID-19 ons in de band hield, lijkt alles nu weer normaal te worden. We kunnen weer diensten houden en we mogen zelfs weer een beetje meezingen.

Terugkijkend naar de afgelopen tijd, dan zijn Fenna en ik blij en dankbaar dat we afgelopen mei opnieuw opa en oma zijn geworden van een prachtige kleindochter: Maaïke.



Dat vreugde en verdriet echter soms dicht bij elkaar liggen merkten wij toen een goede vriend van ons begin juni plotseling ernstig ziek werd en in drie weken tijd overleed.



*'Ik kijk naar de hemel, naar de maan en de sterren en ik denk',* zegt de dichter van Psalm 8 in de Bijbel in Gewone Taal: *'een mens is maar klein.'*

Dat een nieuwgeboren mensje klein is, weten we. Dat zien we.

Maar wij -volwassenen- wij zijn toch groot? Inderdaad: God maakte ons groot door ons kracht en macht, en kennis, wijsheid en allerlei kundigheden te geven, lezen we in Psalm 8.

Hij maakte ons zelfs bijna 'goddelijk'. Maar ondanks dit zijn we toch ook klein! Want wat kunnen wij tegenover de grote en sterke machten in de natuur en tegenover de machten van zonde, ziekte en dood? Weinig of eigenlijk niets...

*De mens is maar klein,* zegt de dichter van Psalm 8 daarom terecht. Maar dan vervolgt hij met deze prachtige woorden: *en toch vergeet U hem en haar niet!*

God ziet naar ons om! Hij zorgt voor ons! Dag aan dag draagt Hij ons. Hij is overal bij. Altijd!

Ik vind het prachtig dat ik, als ik af en toe bij u op bezoek kom, met velen van u kan praten over onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Wat komen er in zulke momenten dan soms prachtige verhalen en herinneringen ter sprake, waaruit ook duidelijk blijkt dat God ons niet vergeten is.

Na onze vakantie (5 juli tot en met 1 augustus) wil ik graag weer met velen van u een afspraak maken voor een bezoek. Maar u hoeft natuurlijk niet te wachten totdat ik u bel! U mag mij ook bellen om een afspraak te maken.

Mede namens Fenna wens ik u allen voor de komende tijd Gods nabijheid en zegen toe.

*Hartelijke groet,*

*Jan Brouwer*

Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: [jan.brouwer@baptisten-assen.nl](mailto:jan.brouwer@baptisten-assen.nl)

## Van het secretariaat

Onze eerste dienst van dit jaar was met Pinksteren: na 20 zondagen zonder diensten konden we eindelijk weer samenkomen. Vorig jaar moesten we door Corona-risico's nog meer diensten missen, maar nu hopen we dat onze samenkomsten verder wel kunnen blijven doorgaan, omdat de meeste mensen zijn gevaccineerd.

Het Corona-risico is nog niet weg, maar lijkt wel beter beheersbaar. Voorlopig blijft de indeling van onze kerkzaal nog op anderhalve meter en wordt er ingetogen gezongen: een paar liederen, en vooral niet te uitbundig. En door te collecteren bij de uitgang en voor het koffiedrinken te blijven zitten, beperken we het heen-en-weer lopen.

Elke zondag worden alle namen geregistreerd en gasten apart aangemeld, zodat we weten hoeveel mensen er zijn. Als er later onverhoopt iemand besmet zou blijken te zijn, dan weten we precies wie er gewaarschuwd moeten worden. Op die manier voldoen we aan alle voorschriften en blijven we heel voorzichtig.

Bij het hervatten van onze diensten mochten we ook direct gasten begroeten: Harry en Joke Visscher. We hebben hen inmiddels ook als leden mogen inschrijven; hun adres e.d. vindt u in de rubriek 'Wijzigingen adressenbestand'. Het is fijn dat Harry en Joke nu deel uitmaken van onze gemeente; en inmiddels hebben we ook al weer andere gasten mogen begroeten bij onze diensten.

We hebben in juni officieel afscheid genomen van Tienieke de Vries. Al langere tijd was ze in het weekend meestal niet in Assen, omdat ze dan naar haar vriend was die in Noord Holland woont. Bij de persoonlijke berichten schrijft Tienieke zelf iets over haar afscheid van onze gemeente.

Bij de vorige Brug hebben de leden van de gemeente een accept-giro ontvangen voor de 'Unie-contributie': dat is de bijdrage die wij betalen aan het landelijk werk, zoals dat nu door Unie-ABC wordt gedaan. Veel leden betalen die contributie apart aan de gemeente, los van hun bijdragen voor ons eigen gemeentewerk. Er is dit jaar ook nog een extra gift ontvangen voor deze contributie in afgelopen jaren.

Als u die acceptgiro voor de 'Unie-contributie' nog niet hebt voldaan, dan kan dat nog steeds worden overgemaakt. Het rekeningnummer van onze gemeente staat op de achterkant van De Brug. Nu wordt die jaarlijkse contributie door Unie-ABC alleen nog gevraagd van gedoopte leden, maar volgend jaar zullen ook alle vrienden van de gemeente gevraagd worden om hieraan bij te dragen.

In onze dienst van 20 juni stond "Wereldvluchtelingendag" centraal en daarom is de tweede collecte toen ook voor dat doel bestemd. Als u niet in de gelegenheid was om daaraan te geven, dan kunt u speciaal voor het Vluchtelingenwerk nog een gift overmaken aan onze penningmeester.

Elk jaar steken we met Pasen een nieuwe paaskaars aan, om zichtbaar te maken in onze diensten dat Jezus het 'Licht der wereld' is. Maar dit jaar hebben we de nieuwe paaskaars pas met Pinksteren kunnen aansteken, omdat we eerder nog geen dienst konden houden.

Het is onze gewoonte om de oude paaskaars daarna te geven aan iemand, die in dat voorgaande jaar een bijzondere persoonlijke beleving meemaakte. Vaak gaat het dan om een sterfgeval, maar ook op een andere manier kun je worden geconfronteerd met het missen van een geliefde. Onze paaskaars van 2020 hebben we gegeven aan Pieter en Hanna-Ruth van Wingerden; we hopen dat de kaars voor hen een dierbare herinnering mag zijn.



Deze uitgave van De Brug is voor juli en augustus, de periode van de zomervakanties. Vakantiereizen zijn ook weer mogelijk, zelfs naar andere landen. Van 5 juli tot en met 1 augustus is Jan Brouwer op vakantie; in die periode kunt u ook voor dringende pastorale vragen contact opnemen met een van de bestuursleden. Van 14 augustus tot en met 12 september heeft Petra Wilhelmus vakantie gepland; ze hoopt dan nog een paar weken naar Frankrijk te kunnen gaan. De andere bestuursleden zijn in deze zomermaanden niet langdurig afwezig en dus doorgaans wel bereikbaar. Alle telefoonnummers en mailadressen staan in het adressenboekje van onze gemeente.

Ook tijdens de vakantieperiode is er elke zondagmorgen een dienst gepland: achterin deze Brug staat de agenda. Naast de geplande sprekers staat daarbij ook het rooster met de verdeling van alle taken. Enkele aangekondigde vakanties zijn daarin al verwerkt, zoals bij de begeleiding: als in augustus de familie Samplonius afwezig is, dan zal Bob Wijnstra de begeleiding verzorgen. Mocht u in een bepaalde week ook niet beschikbaar zijn voor een geplande taak, dan is het fijn als u zelf even afsprekt om met iemand te ruilen. Want nu het weer kan willen we graag elke week weer een compleet verzorgde dienst houden!

*Namens het bestuur,  
Bert Middelkamp.*

*Digitale informatie over de  
Baptisten Gemeente Assen:*

- [www.Baptisten-Assen.nl](http://www.Baptisten-Assen.nl)
- [www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen](https://www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen)



**baptisten gemeente  
assen**

*"Mijn gebed is dat jullie elkaar liefhebben  
over al, just like before"*  
2018-19-19



Welkom



## Wijzigingen adressenbestand

Alle leden en vrienden hebben het 'adressenboekje 2021' van onze gemeente ontvangen: verzoek om daar zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan. Wijzigingen en aanvullingen kunt u in dat boekje noteren, zodat u steeds goed op de hoogte blijft.

- Harry en Joke Visscher zijn nu ingeschreven als leden van onze gemeente; hun gegevens zijn:

Visscher	H.	Harry	14-06-1967
Visscher-Veenstra	D.W.	Joke	05-12-1967
E-mail: <a href="mailto:info.visscher@kpnmail.nl">info.visscher@kpnmail.nl</a> / mobiel: 06 – 4251 7934			
Koraalstoep 81 - 9403 SR Assen - tel. 0592 – 371 632			

- Tieneke de Vries is verhuisd naar Obdam (*Noord Holland*). Haar nieuwe adres daar is Dokter Lohmanstraat 64, 1713 TN Obdam. Haar mobiele telefoonnummer en mailadres zijn hetzelfde gebleven.
- Het E-mailadres van Jacob Zandberg is niet goed vermeld in ons adresboekje; graag aanpassen: [j\\_zandberg@hetnet.nl](mailto:j_zandberg@hetnet.nl)



## Vrouwencontact

Op woensdag 16 juni kwamen we met vijf zusters samen bij Aly Middelkamp thuis; dit was onze laatste bijeenkomst voor de vakantie. Enkele zusters konden er niet bij zijn door ziekte, werken of familiebezigheden.

We hebben die middag ook afscheid genomen van Tienieke de Vries; zij gaat samenwonen met Sam in Obdam. Alle zusters hadden voor haar een A-viertje ingevuld met een leuk gedicht, een lied, lieve woorden en plaatjes.



Dat was samengebundeld met foto's van onze reisjes en verder met spelletjes, puzzels, overdenkingen en herinneringen van de afgelopen twaalf jaar, dat Tienieke bij Vrouwencontact was. Het was leuk om dit zo samen bij elkaar te zien en er werd ook nog veel over gepraat.

Daarnaast hebben we die middag dingen geregeld voor de komende weken en gekeken wie er een kaartje krijgt voor verjaardagen, wegens ziekte, enzovoort. Samen nog iets lekkers genuttigd en elkaar bijgepraat over lief en leed. Rond vier uur hebben we Tienieke uitgezwaaid en we wensten haar een gelukkige en mooie tijd toe, samen met Sam.

We hebben elkaar een fijne vakantie gewenst en hopen op woensdag 22 september onze volgende bijeenkomst van Vrouwencontact te houden. Ook wordt bekeken of we in augustus nog een uitstapje kunnen plannen.

## Zondagsschool

Op eerste Pinksterdag zijn we weer begonnen met onze kerkdiensten en konden we ook weer starten met zondagsschool. Enkele mensen durven nog niet weer te komen in verband met Corona, daardoor waren er ook nog geen kinderen voor de zondagsschool. We hebben wel elke week een programma beschikbaar, zodat we altijd zondagsschool kunnen houden als er kinderen meekomen.

De komende zondagen zijn de thema's: Jezus en de Samaritaanse vrouw, Jezus is het brood dat Leven geeft, Wie heeft nog nooit iets verkeerd gedaan, Jezus geneest iemand die blindgeboren is, en daarna volgen verhalen over Daniel. Hier kunnen we met de kinderen aan werken en over praten, ook zijn er leuke werkjes bij of spelletjes om samen te doen.

Voor de vakantietijd kunnen we ook een 'Doeboek' van BijbelBasics gebruiken met als thema 'Bijbelse bestemmingen'. Hier staan verhalen uit de Bijbel in uit het land Kanaän, Egypte, Jeruzalem en Rome. Verder doe-dingen zoals puzzels, proefjes, kleien, reisplannen uitwerken enz. Sommige dingen kunnen kinderen ook op hun vakantieadres doen, maar het is ook leuk om dat samen op de zondagsschool te doen.

We kregen bericht over de actie 'schoenendoos' dat er vorig jaar in totaal 45301 schoenendozen zijn binnengekomen, die zijn verdeeld onder kinderen in allerlei verschillende landen; soms met wat vertraging door de Corona-situatie. Ook op het eiland Lesbos zijn veel dozen uitgedeeld aan kinderen in de vluchtelingenkampen: die kinderen waren er heel blij mee. Namens de organisatie werden we hartelijk bedankt voor onze bijdrage.

Ook hoorden we dat de actie 'schoenendoos' dit jaar weer doorgaat en wij zullen daar samen met 'De Ark' weer aan mee gaan doen. Dus u kunt al weer sparen voor een schoenendoos met inhoud. We hebben al knuffels, puzzels enz. gekregen van Karin en er wordt al weer gehaakt, gebreid en geknutseld. Ook kunnen we nog netjes vullen met kaatseballen, want we hebben nog gehaakte netjes omdat er vorig jaar geen geschikte ballen voor waren te krijgen. U kunt mee sparen om deze netjes te helpen vullen.

Na de vakanties hoort u wel weer meer over de actie 'schoenendoos'. We wensen iedereen een fijne vakantietijd met hopelijk mooi zonnig weer.

*Groeten van de zondagsschoolleiding,  
Gea, Petra en Aly.*



## Open Huis

In het jaarverslag over 2020 van de 'Interkerkelijke Stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal Werk' staat centraal, dat het een ongewoon jaar is geworden door het Corona-virus. Ook het Open Huis in Assen ontkwam niet aan ingrijpende maatregelen: doorgaans is het een gezellige inlooplocatie in het centrum van Assen, waar iedereen van harte welkom is. Maar vanaf half maart vorig jaar ging het abrupt dicht.



Het werd erg stil; het Open Huis miste zijn bezoekers en alle geplande activiteiten konden niet doorgaan. Maar in het jaarverslag staat ook hoe er ondanks ruimtebeperking en strikte voorschriften toch een manier werd gevonden om in september enkel op de woensdagmorgen de deuren weer open te zetten.

Helaas moest het Open Huis als gevolg van een tweede lockdown toch in november weer voor veertien dagen worden gesloten. In de winterperiode is naast de woensdagmorgen ook de extra openstelling op de zondagmorgen van start gegaan. De kerstviering kreeg een aangepaste vorm: op 20 december werd een "walk thru Kerst" gehouden, waarbij alle gasten een kerstlunchbox kregen en een leuke attentie.

In het nieuwe jaar werd de vraag gesteld, hoe men in 2021 invulling kon blijven geven aan de taak en opdracht in het Open Huis, omdat de corona-crisis er nog geruime tijd invloed op zou hebben. Door de inzet van een aantal medewerkers was en blijft het gelukkig mogelijk om voor een gelimiteerd aantal bezoekers open te blijven.

Intussen is er ook druk gewerkt in het Open Huis: er werd nieuwe apparatuur opgehangen en aangesloten. Verder werd het buitenterras helemaal schoongemaakt en vanuit een fonds is nieuw tuinmeubilair aangeschaft: een weerbestendige en onderhoudsvriendelijke tuinset. En met de nieuwe BBQ set zijn voor de bezoekers drie BBQ-middagen en -avonden georganiseerd.

Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in het Open Huis. Als u zich ook wel wilt inzetten voor dit werk, kijk dan eens op [www.openhuisassen.nl](http://www.openhuisassen.nl). Daar kunt u ook gegevens vinden om het Open Huis financieel te steunen.



## Christelijke boekwinkel

In de vorige Brug stond een bericht over het openen van een christelijke boekwinkel in Assen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer en waar die winkel komt. Op dit moment is er nog niet genoeg geld om te kunnen starten; als u dit initiatief wilt steunen, maak dan een donatie over op NL75 RABO 0342 3632 12 t.n.v. stichting CBA. Verder kunt u de christelijke boekwinkel ook steunen met uw gebed. Meer informatie is te vinden op hun website [www.stichtingcba.nl](http://www.stichtingcba.nl).

## ETS-Bijbelcursus bij 'De Ark'

Het nieuwe seizoen van de ETS-Bijbelcursus in Assen van het Evangelisch College start weer in september. Het Evangelisch College, een organisatie die zich inzet voor Bijbelonderwijs in Nederland, biedt de interkerkelijke ETS-Bijbelcursus aan op 55 locaties in Nederland. Jaarlijks volgen meer dan 1000 cursisten deze cursus.



De Bijbelcursus helpt mensen de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen, toe te passen en te groeien in geloof. In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema's, moeilijke passages en de hoofdgedachten van elk Bijbelboek. De cursisten worden zo betrokken bij de



Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen. Meestal wordt per les één Bijbelboek behandeld. Cursisten kunnen ieder jaar instromen.

Ook in Assen wordt de ETS-Bijbelcursus aangeboden. De lessen vinden plaats op de tweede en vierde woensdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur in De Ark. Uiteraard worden de coronamaatregelen in acht genomen. De lessen worden verzorgd door de docenten Richard Hakvoort (Oude Testament) en Roelof Alkema (Nieuwe Testament).

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in september gratis en vrijblijvend de lessen bij te wonen. Voor informatie en/of aanmelden voor een proefles kunt u contact opnemen met Dirkjan Klumper (contactpersoon voor Assen) via het contactformulier op de website van het Evangelisch College, [www.evangelisch-college.nl/ets](http://www.evangelisch-college.nl/ets)

Het Evangelisch College biedt ook de mogelijkheid om de cursus zelfstandig online te volgen via het ETS-Afstandsonderwijs (evt. + Zoom).

Voor alle verdere informatie over de te volgen ETS-Bijbelcursus kunt u de website raadplegen of mailen naar [info@ets-cursus.nl](mailto:info@ets-cursus.nl)



**Evangelisch  
College**

## Foto's van toen



*Lieve mensen,*

In deze rubriek foto's van heel lang geleden, namelijk uit 2003 .... We hadden toen nog regelmatig een Gemeentedag! Een speciale zondag, waarbij we na de dienst met z'n allen naar een mooie locatie gingen om daar leuke spelletjes enzovoort te doen; daarbij werd ook heerlijk gegeten en gedronken!

Op bijgaande foto's een impressie van zo'n Gemeentedag en het zal opvallen dat iedereen bijna 20 jaar jonger is ... (we worden oud ... !!) Ook ziet u mensen afgebeeld, die er vandaag niet meer bij zijn. Sommigen zijn naar een andere gemeente gegaan, anderen verhuisd naar een nieuwe woonplaats en ook zijn sommigen helaas al overleden ...

Wat waren we toen nog een grote gemeente, én met veel kinderen!! Dus echt een stukje nostalgie met deze 'Foto's van Toen'!!

Hebt u zelf ook nog iets leuks voor deze rubriek; geef het gerust even aan mij door. We zorgen dat u alles onbeschadigd retour krijgt!

*Liefs van  
Anke Gorter*



## Berichten van Unie-ABC

### Inspiratieavond Unie-ABC op 16 juni

Door de Corona-situatie kon er dit voorjaar geen Algemene Ledenvergadering worden gehouden; daarom was er op 16 juni een digitale Inspiratieavond met zo'n negentig online-aanwezigen uit vele Unie-ABC-gemeenten. Het programma omvatte een inspirerende lezing over kerk zijn ná corona, het voorstellen van de nieuwe rector van het Baptisten Seminarium, de verwelkoming van een nieuwe gemeente en het afscheid van de Algemeen Secretaris.



De avond werd gepresenteerd vanuit Dordrecht, waar bestuursvoorzitter Robert Bezemer de deelnemers welkom heette. Scheidend Algemeen Secretaris Albrecht Boerrigter opende de avond met het lezen van 1 Timotheüs 6:6-8 en sprak over het thema 'Eenvoudig geloven'. In een terugblik op zijn veertien jaar als Algemeen Secretaris van de Unie vertelde Albrecht over de verschillende aspecten van dit werk, dat hij nu overdraagt aan Herman de Boer, die zich beschikbaar heeft gesteld om tijdelijk de functie van Algemeen Secretaris waar te nemen.



Verder werd Hans Riphagen voorgesteld als nieuwe rector van het Baptisten seminarium. Hans kwam in 2010 bij de Unie in dienst als taakveldvertegenwoordiger Zending en Diaconaat en is daarnaast sinds 2018 docent Praktische theologie Liturgie aan het Seminarium. Hij kent de organisatie goed en ziet het als een voorrecht om bij het Seminarium te werken en daar nu ook leiding te mogen geven. Daarnaast werd middels een enthousiast filmpje Evangeliegemeente De Regenboog Noord uit Veenendaal voorgesteld, die het lidmaatschap heeft aangevraagd.

Belangrijk onderdeel van de inspiratieavond was de lezing over "kerk zijn ná corona" door Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland. Hij sprak er over dat door corona de kerk diverse online-middelen om gemeente te zijn heeft ontdekt en omarmd. Nu de maatregelen worden versoepeld kunnen we ons afvragen, wat in de kerk het nieuwe normaal is. Gaat alles weer door zoals het was of zijn er nieuwe kansen om een hybride kerk te zijn, met zowel online – als fysieke activiteiten. Daarover werd in kleine groepjes nog verder gepraat.

Aan het eind van de avond was er een officieel afscheidsmoment waarin Albrecht Boerrigter werd bedankt voor zijn werk als Algemeen Secretaris. Robert Bezemer noemde hem een verbinder tussen bestuur en de organisatie, die altijd een paar stappen vooruit dacht. Albrecht ontving als afscheid onder meer een mand met post vanuit de gemeenten en een zegenwens voor de toekomst. Daarmee werd deze bijzondere digitale bijeenkomst van Unie-ABC afgesloten.

### Overleg begroting en financiën.

Op 4 juni was er in Apeldoorn een bespreking, waarbij namens onze gemeente Anke Gorter en Bert Middelkamp aanwezig waren. Een afvaardiging van Unie-ABC-bestuur wilde met een klein gezelschap van penningmeesters en bestuursleden van gedachten te wisselen over de financiële ontwikkelingen van Unie-ABC, in relatie met de te harmoniseren contributie vanuit de gemeenten.

Er zijn traditionele verschillen tussen Unie en ABC, die ook invloed hebben op werkwijze en financiën van het landelijk werk. Daarbij is er een verschil in de telling van het aantal betalende eenheden per gemeente: ABC-gemeenten betaalden op basis van het aantal leden en vrienden, maar Unie-gemeenten telden alleen het aantal (gedoopte) leden. Naar verwachting wordt de verlaagde contributie in het vervolg gebaseerd op het aantal mensen per gemeente, dus zonder onderscheid tussen leden en vrienden. Dat sluit goed aan bij de situatie in onze gemeente in Assen, waar we ook geen wezenlijk verschil maken tussen leden en vrienden.

De contributie is niet alleen voor de landelijke organisatie van Unie-ABC, maar ook voor taakvelden die we samen doen zoals zending, opleiding voorgangers en gemeenteopbouw. Maar omdat we die kosten nu delen met meer gemeenten, is de contributie per persoon verlaagd. Bij de bespreking kreeg het bestuur vanuit de ervaring in de gemeenten veel praktische suggesties mee, die van belang kunnen zijn bij de uitwerking.

### Opening collegejaar Baptisten Seminarium

Op 3 september vindt de opening van het 63e collegejaar van het Baptisten Seminarium plaats. Docent Wout Huizing, die met ingang van september afscheid neemt van het Seminarium, verzorgt het openingscollege met als titel 'Op zoek naar de volmaakte voorganger.' Daarnaast zullen naar verwachting



vier studenten hun diploma krijgen en wordt Hans Riphagen als nieuwe rector geïnstalleerd. U bent van harte welkom deze feestelijke avond bij te wonen (afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen in Amsterdam of Ede). Meer informatie en mogelijkheid tot opgave vindt u op de website.

2021	Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
7-10 juli	Baptist World Alliance Celebration 2021 – online (zie <a href="http://www.baptistworld.org">www.baptistworld.org</a> )
3 september	Opening collegejaar Baptisten Seminarium
28 oktober	Emeritidag Unie-ABC
17 november	Algemene Ledenvergadering (13.00-21.30 uur)

## NBG berichten



Bijbellezers in Nederland en België kunnen nu intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt. Intekenen kan via de boekhandel en het NBG.

De NBV21 verschijnt in oktober in twaalf verschillende edities bij de NBG-uitgeverij, die allemaal al kunnen worden besteld. Er is een standaarduitgave met hard koft, een compacte editie, een luxe editie, een huisbijbel, een huwelijksbijbel en een kanselbijbel. Veel van de edities zijn er in twee uitvoeringen: met of zonder de deuterocanonieke bijbelboeken. Naast deze edities van het NBG verschijnt er een literaire editie bij Querido en een kunsteditie bij Athenaeum.

De NBV21 is een up-to-date gebrachte versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle sindsdien bij het NBG binnengekomen vertaalsuggesties van lezers werden beoordeeld. Drie jaar lang heeft een team van vertalers de duizenden lezersreacties gewogen en is ieder bijbelvers opnieuw getoetst aan de brontekst. Het resultaat is een verbeterde vertaling: vertrouwd en tegelijk als nieuw. In totaal zijn er ruim 12.000 verbeteringen aangebracht.

Van de NBV zijn zo'n 2 miljoen exemplaren verkocht. De NBV21 is - net



als de NBV - een interconfessionele vertaling, die de brontekst nauwkeurig weergeeft in natuurlijk Nederlands. Daarnaast heeft de vertaling speciale aandacht voor het eigen karakter van elk bijbelboek en de voorleesbaarheid van de tekst. Zo combineert NBV21 al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon.

Reserveer nu vast een exemplaar, zodat je hem als één van de eersten in huis hebt. Met

een aankoop in de NBG-webshop steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en koop je deze bijbel rechtstreeks bij de uitgever. Liever je lokale boekhandel steunen? Dat kan ook, want de NBV21 is vanaf nu overal te reserveren. Informeer bij de boekhandel naar de mogelijkheden.

*In oktober krijgt onze gemeente een exemplaar van deze Nieuwe Bijbelvertaling aangeboden: als speciale kanselbijbel. We hopen deze op zondag 31 oktober (Bijbelzondag) formeel in gebruik te nemen.*

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap





**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

<b>Zondag</b>	<b>11 juli</b>	<b>18 juli</b>
Voorganger	<b>Jan Foppen</b>	<b>Jannes Hofman</b>
Begroeting	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus
Mededelingen	Petra Wilhelmus	Gea Buwalda
Raadskamer	Anke Gorter	Jelle Hoekzema
2 <sup>e</sup> collecte	Gem. activiteiten	Huisvesting
Bijzonderheden		
Begeleiding	Henk Samplonius	Henk Samplonius
Geluid	Wietze Gorter	Hans Romijn
Beamer	Hans Romijn	Marleen Samplonius
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Middelkamp	Petra Wilhelmus en Riet de Vries
Koster	Jaap van Spengen	Wietze Gorter
Taxi – <i>naar de dienst</i>		<i>op verzoek beschikbaar</i>

**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

25 juli	1 augustus	8 augustus	Zo
Gerry de Vries	Wolter Greven	Jan Brouwer	Vo
Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Bg
Jelle Hoekzema	Bert Middelkamp	Anke Gorter	Me
Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Ra
Vieringen	Bloemen	Noodfonds	Co
	<b>Viering Heilig Avondmaal</b>		Bz
Henk Samplonius	Henk Samplonius	Bob Wijnstra	Be
Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Ge
Hans Romijn	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Cr Zo
Fam. Duursema	Fam. Middelkamp	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jelle Hoekzema	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

**Diensten**

<i>De diensten beginnen elke zondag om 10 uur</i>
---

<b>Zondag</b>	<b>15 augustus</b>	<b>22 augustus</b>
Voorganger	<b>Jan Foppen</b>	<b>Pieter Jager</b>
Begroeting	Gerrit Buwalda	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Gea Buwalda	Bert Middelkamp
Raadskamer	Anke Gorter	Gea Buwalda
2 <sup>e</sup> collecte	Kinder- en Jeugdwerk	Gem. activiteiten
Bijzonderheden		
Begeleiding	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra
Geluid	Hans Romijn	Gerrit Buwalda
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Aly Middelkamp
Koffie	Wietske Moddejonge en Jantje Bos	Fam. Buwalda
Koster	Jaap van Spengen	Witeze Gorter
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

<b>29 augustus</b>	<b>5 september</b>	<b>12 september</b>	<b>Zo</b>
<b>Melchert Dijkstra</b>	<b>Jan Brouwer</b>	<b>Greet Berends</b>	Vo
Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Wietze Gorter	Bg
Gea Buwalda	Jelle Hoekzema	Anke Gorter	Me
Jelle Hoekzema	Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Ra
Huisvesting	Vieringen	St. Present	Co
	<b><i>Viering Heilig Avondmaal</i></b>		Bz
Henk Samplonius	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Hans Romijn	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Marleen Samplonius	Bm
Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Duursema	Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

## Andere bijeenkomsten

<b>5 juli, 23 augustus en 20 september</b> om 15:00 uur	<b>Bestuursvergaderingen</b>	<i>Thuis bij een van de bestuursleden</i>
<b>22 september</b> om 14:30 uur	<b>Vrouwencontact</b>	<i>in de Componist</i>
<i>Nieuwe data volgen na de vakantie</i>	<b>Bijbelstudiegroep</b>	<i>Deelnemers krijgen t.z.t. bericht</i>



## De verjaardagskalender

Op 10-7 wordt	<b>Age Koudenburg</b>	60	jaar
Op 11-7 wordt	<b>Daniëla van de Kamp</b>	34	jaar
Op 11-7 wordt	<b>Henk Samplonius jr.</b>	17	jaar
Op 20-7 wordt	<b>Wietze Gorter</b>	78	jaar
Op 25-7 wordt	<b>Giny Meijer-Henssen</b>	93	jaar
Op 8-8 wordt	<b>Hanna-Ruth van Wingerden</b>	39	jaar
Op 13-8 wordt	<b>Akkelien de Jong-Bosma</b>	58	jaar
Op 17-8 wordt	<b>Marleen Samplonius</b>	52	jaar
Op 19-8 wordt	<b>Imko de Jong</b>	62	jaar
Op 27-8 wordt	<b>Gerda Gietema-Buijs</b>	65	jaar
Op 28-8 wordt	<b>Willem Danker</b>	82	jaar
Op 29-8 wordt	<b>Rogier de Jonge</b>	13	jaar
Op 6-9 wordt	<b>Ita Dijkstra</b>	72	jaar
Op 12-9 wordt	<b>Bernard Middelkamp</b>	31	jaar
Op 16-9 wordt	<b>Gerrit Buwalda</b>	74	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd  
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

## Puzzel

In de vorige Brug stond een woordzoeker over Hemelvaart. Als oplossing was daarin te vinden: "Ja, Jezus komt terug."

De nieuwe puzzel is een kruiswoordpuzzel over 'Praten met God', dus over ons persoonlijk gebed. Kunt u de gevraagde woorden vinden en op de juiste wijze invullen? (De letter 'ij' wordt in deze puzzel als twee letters gezien).



### Praten met God



#### Horizontaal

- 2 Met gevoel vragen
- 4 Woorden die je zegt tegen God
- 7 Snel gebed
- 9 Zeggen dat je dankbaar bent
- 10 Goede wens die gelukkig maakt
- 11 Met respect

#### Vertikaal

- 1 Zang om God te eren
- 3 Bankje om bij te knielen
- 5 Wat je vroeg, dat kreeg je
- 6 Tegenovergestelde van hoogmoedig
- 8 Aansprektitel voor God

# baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben  
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

**Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen**

**Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken**

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,  
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website [www.baptisten-assen.nl](http://www.baptisten-assen.nl)

Facebook [www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen](http://www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen)

---

## **DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.**

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

*Kopij per e-mail aan [DeBrug@baptisten-assen.nl](mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl)*

---

## DRUKWERK

*Afzender:  
Kennemerland 44  
9405 LK Assen*




---



---



---