
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



november - december
2020

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleveren kopij	2
Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	5
Werken in de gemeente.....	6
Van het secretariaat.....	7
Gemeentevergadering gaat niet door.....	9
Diensten met Corona-maatregelen.....	10
Zondagsschool	11
Advent en Kerst	12
Vrouwencontact.....	12
Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag	14
Foto's van toen	15
Berichten van de Unie	16
NBG berichten	17
Diensten	18
Andere bijeenkomsten	22
De verjaardagskalender	22
Puzzel	23

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 13 december. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 6 december. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Herfsttijd

Herfst, een tijd in de seizoenen. Na de zomer, de herfst. 'Het is weer voorbij die mooie zomer,' zo zong Gerard Cox ooit. De herfst, die kenmerkt zich o.a. door het vallen van de bladeren. De vallende bladeren kunnen ons veel leren over loslaten, overgave en vertrouwen. De bomen laten het oude los vooraleer ze de rust van de winter ingaan. Het proces van loslaten gaat vanzelf... de bomen bereiden zich in deze tijd voor op de naderende winter.

Herfsttijd: we spreken ook wel over de herfsttijd in een mensenleven. De herfsttijd van je leven is zo ongeveer na je vijftenzestigste verjaardag. De seizoenen van het jaar zijn te vergelijken met onze levensfases. Ons leven bestaat ook uit allerlei periodes, we gaan door de seizoenen van ons leven naar ons levenseinde.

De herfstfase: geest en lichaam kunnen minder vitaal worden en allerlei kwalen en kwaaltjes kunnen zich aandienen. Daar staat tegenover dat de geest van ons veel ervaring heeft opgedaan door de loop der jaren: goede en minder goede. En hopelijk mogen we dan, achterom kijkend, in de herfsttijd constateren dat we geestelijk gegroeid, gerijpt en wijzer zijn geworden.

Deze periode van het leven doet ons veelal beseffen dat het leven eindig is. Er sterven mensen van dezelfde leeftijd als u en mij en soms ontvallen mensen je. Het is ook een fase van leren loslaten. Soms een pijnlijk en moeizaam proces. Denk aan je arbeidzaam leven loslaten enzovoort.

De bomen laten in deze tijd vol overgave de bladeren vallen, hoewel er wel een proces aan vooraf ging. De bomen, het lijkt alsof ze het volle vertrouwen hebben dat er zich vanuit de leegte met de komende lente in het zicht, dwars door de winter heen, nieuw leven zal aandienen. Het oude maakt dan plaats voor het nieuwe dat komen zal.

Ik moest denken aan de boom in Psalm 1 vers 2: *'Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op zijn tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.'* De mens vergeleken met een boom.

Geplant staan aan stromend water. Als je daar geplant bent zullen je bladeren niet verdorren, niet afvallen. Wat een prachtig beeld schetst de psalmdichter hier. Je zult dan ook in de herfst van je leven vrucht mogen dragen, van betekenis mogen zijn. Bloeien en niet verdorren. Wel je kansen grijpen waar dat mogelijk is in de omstandigheden waarin je je bevindt.



De boom: geworteld in de aarde, met zijn takken naar boven, gericht naar de hemel. De takken waar de wind, waar de Heilige Geest, doorheen kan blazen. Een boom, een mens, die zich voldrinkt aan de bron, aan het Levende Water.

De psalmdichter beschrijft hoe een dergelijk boom zal groeien en bloeien en vrucht dragen. Leest u daarvoor de hele psalm 1. Over deze psalm valt veel meer te vertellen, dan de ruimte die ik heb voor deze overdenking.

Is het u wel eens opgevallen dat nergens in de Bijbel beschreven staat dat de oudere mens er niet meer toedoet? Wij mensen menen soms dat het nu rusttijd voor ons is in de herfsttijd van het leven. 'We hebben onze tijd gehad', zo horen we dan zeggen, 'nu maar de jongeren'. Natuurlijk bij het ouder worden hebben we meer rust nodig. Er doet zich immers een andere fase in het leven voor. Maar dan nog kunnen we met onze levenservaringen, met ons gerijpt geloof en met ons hele zijn veel betekenen in het koninkrijk van de Heer. Natuurlijk passend bij ieders omstandigheden.

Een boom, een mens, met wortels in de grond, geplant aan stromend water. De wortels, die onzichtbaar zijn, krijgen zo voldoende water in iedere fase van het leven met de Heer. Dan mogen we als christenen bomen zijn die tegen een stootje kunnen. Goed geworteld, geworteld in God, in Jezus onze Heer. Bomen, die de seizoenen van het leven doorstaan. Bomen die vrucht blijven dragen. Vrucht dragen ondanks verliezen die we lijden in en aan het leven zolang dat ons gegeven is.



De jaarringen in de binnenkant van de boom vertellen van de groei en beschadigingen die opgelopen zijn door de seizoenen heen. In de jaarringen lees je als het ware de biografie van een boom. U en ik hebben ook jaarringen, groeiringen. Deze groeiringen vertellen het verhaal van jou, van u als mens tot nu toe. Jaarringen van een mens vertellen over de droogte, de beschadigingen, de verliezen die er in je leven waren. Ze vertellen ook over de zegen, het geluk, de groei.

Gelukkig ben je, zegt de Psalmist, als je de juiste wegen leert gaan. Vreugde weet te vinden ondanks verlies, ondanks woestijnervaringen. Dan kun je zijn als een boom, geplant aan stromend water. Een boom die de seizoenen doorstaat met alles wat komt en gaat. Ook in de herfst, of welk ander seizoen ook, bouwen aan onze biografie die de weg van God, de weg van Jezus wil gaan. Dat vraagt om keuzes maken. Gelukkig ben je als je je niet laat afleiden door wat onbelangrijk is. Gelukkig ben je als je de seizoenen kunt laten komen en durft te staan als een boom, in weer en wind. Levenskracht puttend uit de Bron van stromend, levend water om zelf te blijven staan.

Die levenskracht doorgeven aan wie je pad kruist, aan je naaste, dichtbij en veraf. Gods woorden tot je nemen, ze overdenken en overwegen, als oriëntatie op de weg door het leven met al zijn seizoenen. Dan zul je ontdekken dat de jaarringen van je levensboom blijven groeien. Ondanks pijn, ondanks verliezen en zegeningen vrucht blijven dragen daar waar het mogelijk is.

Een goede herfsttijd gewenst!

Gerry de Vries

Aandacht voor elkaar

Lieve mensen, de vakanties zijn voorbij maar Corona heeft weer alle aandacht nodig. De regels worden weer aangepast helaas nog geen versoepelingen. Onze zondagmorgenvieringen gingen gelukkig nog wel door, hoewel deze samenkomsten erg veel beperkingen hebben: we zouden graag weer zingen en naast elkaar zitten!

Onze zieken: Renate Niezing heeft een hartinfarct gehad, ze is opgenomen geweest in het ziekenhuis en er redelijk goed doorheen gekomen. Inmiddels is ze weer thuis en was ze ook weer een keer in de kerk op zondagmorgen! Maar dat werd toch te veel voor haar en daarom is besloten, dat ze alleen nog op Avondmaalszondagen gehaald wordt.

Ita Dijkstra, onze mede-organiste, moet een operatie ondergaan. Er volgen nog wat onderzoeken voordat ze geholpen kan worden in het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. Verder wil Ita langs deze weg jullie bedanken voor alle medeleven aan kaartjes en telefoontjes voor haar verjaardag en gezondheid.

Roelie Dikkens is regelmatig op pad binnen onze gemeente, om mensen te bezoeken. Maar voor haar zelf waren er ook Corona-zorgen over haar kinderen in Stiens, maar gelukkig zijn die nu al weer redelijk hersteld.

Hans Romijn is nog met onderzoeken bezig en moet wellicht nog een ingreep ondergaan; in een volgende Brug meer hierover.

De naam van Marie Willemsen is ook wel eens genoemd; zij is de zus van Aly Middelkamp. Ze is al heel lang ziek; ze was gevallen, maar heeft ook een longaandoening en kreeg allerlei complicaties. Ze is nu aan een rolstoel gebonden en heeft doorlopend zorg nodig, daarom is ze verhuisd naar een verzorgingshuis in Nieuwe Pekela. Bert en Aly zijn haar mantelzorgers en die hebben dus heel wat werk van die verhuizing.

Verder willen we het droeve bericht delen, dat Kier Bos is overleden; dat is de zwager van Lammy Molenaar. Enige tijd geleden raakte hij besmet met het Corona-virus en daardoor is hij nu overleden. Zijn vrouw Stien, de zus van Lammy kan door dementie niet voor zichzelf zorgen en is daarom opgenomen in het verzorgingstehuis Maartenshof in Groningen. Het is een goede zaak om ons medeleven en betrokkenheid kenbaar te maken aan Lammy.

Naast alle genoemde zorgen zijn er ook mooie dingen om met elkaar te delen, en ook een klein beetje te vieren. Onze penningmeester Jelle Hoekzema is al vijftientig jaar penningmeester van de Baptisten gemeenten in Groningen en Assen. Daarvoor kreeg hij een applaus en de bloemen op zondagmorgen 11 oktober. Hierbij ook onze hartelijke dank voor al dit werk en perfecte verzorging!!

Namens de familie Samplonius kunnen we ook heuglijke berichten doorgeven. Zij hebben een andere plek voor Henk jr. gevonden; hij komt nu veel dichterbij huis; in een volgende Brug hopen we zijn adres door te geven en anders kunt u het aan Henk en Marleen vragen.



Henk Samplonius sr. is in oktober met pensioen gegaan. Dit was een bloemetje waard op zondagmorgen 18 oktober. Gelukkig voor ons, dat zijn functie als organist daar niet onder valt: hij kan dus blijven spelen. Want al kan er niet worden gezongen, Henk zorgt wel steeds dat we afwisselende muzikale momenten in onze diensten hebben.

We moeten blijven omzien naar onze zieke ouderen en hopen dat ze ook dit jaar goede aandacht krijgen; dat is de opdracht voor ons allemaal.

Met hartelijke groet

Anne Duursema

Werken in de gemeente

Nu het aantal corona besmettingen weer oploopt bekruipt veel mensen een zekere angst. Zal ik ook corona krijgen? Zal ik – nu de dagen ook nog korter worden – weer veel alleen zijn?

Optimistisch blijven? Ja, maar niet zonder ook realistisch te zijn. Immers hoe optimistisch je ook bent: doorrijden als de benzine meter op nul staat, betekent wel dat je stil komt te staan.

Hoe dan reageren? Ik denk aan Petrus. In Handelingen 12 lezen we dat Herodes hem gevangen nam om hem te doden. Nu weten *wij* wel dat het goed afloopt. Maar dat wist Petrus niet! En de gemeente die voor hem bad wist dat ook niet!

In dat schuitje zitten wij nu! Wij weten niet hoe lang het coronavirus ons 'gevangen' houdt. En wij weten niet wat onszelf en anderen boven het hoofd hangt en hoe alles af zal lopen.

De gemeente bad voor Petrus, zegt Handelingen 12. Wie bidt heeft geloof. Geloof dat God *kán* zorgen dat het goed komt.

Wie bidt heeft hoop. Hoop dat het goed komt? Nee! Optimisme hoopt dat het goed *komt*. Maar Bijbelse hoop is geloven dat het goed *is*, ook als het *niet* goed komt!

Van deze hoop getuigden Daniëls vrienden: "*ook al redt God ons niet*", zeggen zij, "*wij blijven Hem dienen!*" Ze hoopten op *God zelf* en niet alleen op *een wonder van God*!

De gemeente bleef niet bidden voor Petrus' *bevrijding*. Ze bleven bidden voor *Pétrus*. Ze hoopten niet alleen op een wonder. Ze waren niet optimistisch maar gelovig realistisch.



Hoop is niet dat we alleen maar bidden dat het corona virus op wonderlijke wijze verdwijnt. Dat wonder kán God doen. Maar hoop is bidden: *Heer, ook al blijft het virus en zijn de dagen straks kort en donker, laat Uw Woord dan mijn lamp zijn die mij verlicht en tot een stralend licht doet zijn.* Hoop is bidden: *Here God help mij om, ook al blijft de corona nog heel lang, blij te zijn met en in U.* Hoop is bidden: *Heer laat mij, hoewel ik soms best eenzaam ben, wilt U en Uw nabijheid ervaren en mij nooit alleen zal voelen.* De gemeente bleef voor Pétrus bidden. Laten wij voor elkáár blijven bidden.

Naast bidden wil ik ook in de komende tijd wel graag doorgaan met het bezoekwerk. Wellicht kunnen we dan 's verder praten over de hoop die in ons is en daarvoor danken. Natuurlijk bel ik u eerst. Zowel om een datum af te spreken, als ook om samen met u te overleggen of het in verband met onze gezondheid verantwoord is dat ik kom.

Hartelijke groet,

Jan Brouwer

Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl

Van het secretariaat

Bij het voorbereiden van De Brug is het 'plannen' een van de belangrijkste zaken. Wanneer komt de volgende Brug, dus welke diensten moeten er in? Welke sprekers komen er en wie kan worden gevraagd voor een overdenking in De Brug? Zijn de bijeenkomsten van Vrouwencontact en Bijbelstudie al bekend? De verjaardagskalender moet minstens een week langer doorlopen, zodat men tijdig felicitaties kan versturen. En welke bijzonderheden zijn er in die periode, zoals feestdagen of een gemeentevergadering?

Al die zaken spelen een rol bij het maken van De Brug. Met zo'n planning kunnen we zorgen voor een compleet gemeenteblad met alle informatie, die op dat moment van belang is. Maar op dit moment is elke planning onzeker: door de Corona-situatie moeten we haast overal een voorbehoud maken.



Deze Brug zou eigenlijk 18 oktober al verschijnen, maar dat hebben we een week doorgeschoven omdat de geplande gemeentevergadering niet doorging. Nu kunnen de vergadervoorstellen nog schriftelijk bij deze Brug worden gevoegd. Maar intussen hebben we - vanwege de toenemende besmettingsrisico's - besloten om tot half november tijdelijk geen diensten te houden; dus kon er letterlijk een streep door het eerste deel van de diensten-agenda in deze Brug. We hopen op 15 november wel weer een dienst te houden, maar ... dat is nog 'onder voorbehoud'.

Net als in het voorjaar kan er nu dus opnieuw geen gemeentevergadering worden gehouden: zo'n langere bijeenkomst met een broodmaaltijd brengt te veel risico met zich mee.

Er is nu een brief gemaakt met de voorstellen die in deze vergadering aan de orde zouden komen: de leden en vrienden van de gemeente hebben tot half november gelegenheid daarop te reageren. Als er weinig of geen reacties komen, dan gaan we er vanuit dat de voorstellen worden gesteund. Liever zouden we het rustig bepraten, maar het moet maar even zo...

Want we moeten toch proberen door te gaan. Een van de voorstellen betreft de voortgang van het pastorale werk in onze gemeente door Jan Brouwer. In zijn contract is eind dit jaar een evaluatie gepland en op basis daarvan een eventuele verlenging. Maar er is dit jaar nog nauwelijks gelegenheid geweest voor bezoekwerk, dus die evaluatie is betrekkelijk. Maar we moeten toch door, ook volgend jaar. Omdat er in het voorjaar ook geen gemeentevergadering was, is onze begroting feitelijk ook nog niet goedgekeurd. Maar inmiddels gingen de financiële zaken wel door, al liep ook dat helemaal anders.

Zo proberen we bestuurlijk de zaken op de rails te houden, maar dat is ingewikkeld. In de komende weken stoppen we onze energie weer in het maken van nieuwsbrieven. Op die manier kunnen contacten binnen onze gemeente blijven bestaan, ook al zien we elkaar niet bij de diensten. Huiskamerbijeenkomsten kunnen (voorlopig) ook nog niet worden gehouden: dat treft de Bijbelstudie en onze bestuursvergaderingen; voor beide worden digitale alternatieven gezocht.

Normaalgesproken zou er in deze periode ook al worden gewerkt aan het voorbereiden van kerstbijeenkomsten. Maar het lijkt niet waarschijnlijk, dat we in die periode grootschalige bijeenkomsten kunnen houden. We gaan er daarom van uit dat onze gezamenlijke kerstmiddag voor senioren geen doorgang kan vinden. Maar we hopen wel, dat we Advent en Kerst *als gemeente* kunnen vieren. Ook als we dan nog rekening moeten houden met enige beperkingen, dan kunnen we in onze kleine kring toch wel een mooie en waardevolle Kerstmorgen vieren.

Het is onderhand een traditie geworden, dat er met Kerst voor de hele gemeente een kerstverrassing wordt gemaakt. Daar is ook nu al weer naar gekeken en over nagedacht, maar de Corona-situatie leidt tot praktische problemen bij de inkoop van materialen. Maar er wordt gezocht naar een haalbaar alternatief; dus iets anders dat nu nog wel tijdig kan worden gemaakt. Wellicht wordt het dus iets bescheidener, maar het wordt zeker met liefde gemaakt en gegeven.

Bij de vorige Brug is een acceptgiro gezonden en het is fijn om te merken, dat veel mensen graag willen bijdragen om ook dit stukje gemeentewerk te laten doorgaan. Een groot deel van de verwachte opbrengst is al binnengekomen. Het verschijnen van De Brug is belangrijk voor onze eigen gemeente, maar ook voor velen daaromheen. Als u ook nog een bijdrage wilt overmaken, dan kan dat naar onze penningmeester met vermelding van 'jaarbijdrage De Brug 2020'.

De rubriek 'aandacht voor elkaar' verschijnt in elke Brug, als oproep om vreugde en verdriet met elkaar te delen. Dat wordt nu ook maatschappelijk heel belangrijk gevonden, want er is een landelijke actie gestart onder dezelfde naam en met een mooi logo. Maar binnen onze gemeente blijft 'aandacht voor elkaar' gewoon de vertrouwde rubriek in de Brug, die elke keer door Anne Duursema wordt samengesteld.

Het is wel bijzonder, dat de voor ons al jaren bekende term 'aandacht voor elkaar' nu ook buiten onze gemeente klinkt. Maar vooral, dat de strekking ervan – het samen delen – als noodzakelijk wordt beschouwd.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.*



Gemeentevergadering gaat niet door

Onlangs is besloten, dat er op 25 oktober geen gemeentevergadering zou worden gehouden: zo'n langere bijeenkomst met een broodmaaltijd brengt te veel risico met zich mee. En inmiddels bleek het noodzakelijk om ook onze diensten tijdelijk af te gelasten.

Bij deze Brug ontvangen de leden en vrienden van de gemeente een overzicht met de voorstellen voor de gemeentevergadering, zoals die aan de orde zouden komen. Dit overzicht beperkt zich tot hoofdzaken, die van belang zijn voor de bestuurlijke voortgang.

De leden en vrienden van de gemeente hebben drie weken tijd om op die voorstellen te reageren (*tot zondag 15-11*). Met reacties of vragen kunt u terecht bij een van de bestuursleden of schriftelijk bij de secretaris. Indien u zich *tegen* een voorstel wilt uitspreken, dan dient u dat schriftelijk door te geven voor zondag 15 november a.s. aan de secretaris; bij voorkeur per e-mail secretariaat@baptisten-assen.nl

Bij de eerste beide voorstellen wordt akkoord gevraagd voor het verslag en de jaarstukken, zoals die in maart aan iedereen zijn toegezonden. We gaan er van uit dat men die vergaderstukken nog heeft; de toen aangekondigde voorjaarsvergadering op 19-4 is ook niet gehouden.

Als we geen reacties ontvangen, dan nemen we aan dat u met alles kunt instemmen; per 15 november beschouwen we de voorstellen dan als besluiten. De Corona-situatie dwingt ons tot deze uitzonderlijke wijze van besluitvorming; we hopen volgend voorjaar weer gewoon een gemeente-vergaderingen na onze dienst te kunnen houden.



Diensten met Corona-maatregelen

Als in de loop van november het besmettingsrisico in Nederland weer flink afneemt, dan hopen wij vanaf 15 november weer wekelijks onze diensten te kunnen houden. In de afgelopen maanden hebben we gemerkt, dat het in onze kleine gemeente al gauw weer veilig mogelijk is om samen te komen. Het is nu dan eens een groot voordeel, dat er bij onze diensten meestal toch niet meer dan 30 mensen komen... En daarbij weten we dat al onze vaste bezoekers erg serieus zijn in het afstand houden en zo nodig ook mondkapjes gebruiken.

Veel grotere kerken hebben daar veel meer mee te stellen: daar bestaan reserveringssystemen die mensen bij toerbeurt gelegenheid geven om naar een dienst te gaan. Ook moeten grotere gemeenten dan zorgen dat er 'toezichthouders' zijn, die mensen hun plaats aanwijzen en letten op de handhaving van alle regels. En in hun kerkgebouwen moeten zij zelf nog allerlei zaken regelen, terwijl wij gewoon gebruik kunnen maken van de voorzorgen die De Componist al heeft getroffen.

Een anekdote: vorige maand kregen we een enquête van een christelijk dagblad, die graag wilden weten hoe onze diensten waren georganiseerd in Corona-tijd. We hebben dat voor onze gemeente naar waarheid ingevuld, dus 'geen reserveringssysteem', 'niet meerdere diensten' en 'wel samen koffie drinken'. Toen werd er gebeld, of wij de vragen wel goed hadden begrepen... Dat hadden we echt wel en ook hun conclusie was, dat een kleinere gemeente nu toch veel voordelen biedt.

We hopen vanaf zondag 15 november – of zo spoedig mogelijk daarna – onze wekelijkse diensten te kunnen hervatten. We doen dat dan op dezelfde manier, zoals we tot en met half oktober diensten hebben gehouden. We blijven zorgvuldig en voorzichtig: dus registratie en controle bij binnenkomst, anderhalve meter afstand houden en niet zingen.

De inrichting van de kerkzaal is aangepast om de onderlinge afstand te



kunnen houden. Als er nog steeds een advies geldt om mondkapjes te dragen, dan doen wij dat ook. Veel bezoekers van onze diensten behoren zelf tot een risicogroep en nemen alle maatregelen heel serieus. Daarom kunnen we dan weer met een heel veilig gevoel onze diensten houden.

Afhankelijk van de situatie in de horeca wordt bekeken, wanneer er in De Componist ook weer koffie kan worden geschonken.



Belangrijk aandachtspunt is om de onderlinge afstand ook bij de koffie na de dienst te handhaven. Daarom hebben we op een gegeven moment afgesproken om na de dienst gewoon in het kerkzaal-gedeelte te blijven zitten; daar wordt de koffie dan gebracht. Dat voorkomt onnodig geloop en zo beperken we besmettingsrisico's.



Maar eerst moeten we nog afwachten of het aantal besmettingen genoeg gaat dalen, zodat we weer verantwoord kunnen samenkomen.

Zondagsschool

In september waren we op een zondag met Max en Tobias bezig met het verhaal van Salomo. We luisterden naar liedjes over het verhaal en maakten er een kroon bij. Tobias vond dat erg leuk en heeft 'em de hele dag op gehouden.



Oktober en november staan voor ons in het teken van de Schoenendoosactie. Zondag 27 september was de Startzondag: daar vertelden we over deze actie. De naam is veranderd in 'Schoenendoosactie' en dat wordt nu geregeld door Gain, een internationale organisatie. Onze contactpersoon werkt daar nu ook, dus daarom verandert er voor ons niet veel.

Op zondag 27 september kon Gea al veel zelfgemaakte dingen laten zien, die waren gemaakt door zr. Ria Hoekstra, Lammy Molenaar, Anneke Winter en door Gea zelf. We willen hen alvast hartelijk bedanken namens alle kinderen voor die creatieve inbreng.

U kunt de schoenendozen in de maand oktober nog inleveren of uiterlijk begin november. Ook losse spullen voor het opvullen van de dozen kunt u inleveren in de kerk of bij de zondagsschoolleiding. Als u niet in de kerk kunt komen, dan mag u ons bellen om het te komen halen. U kunt ook geld geven, zodat we nog laatste dingen kunnen kopen of voor het verzenden van dozen. Dat kunt u ook overmaken aan de penningmeester van de gemeente; zet er wel even bij dat het voor de schoenendoosactie is.

Op 20 en 21 november zullen we in 'De Ark', samen met de familie Schaaphok, alle dozen inzamelen uit deze omgeving, ook van veel scholen en andere kerken. Wij zetten alles dan klaar voor transport naar het landelijke verzamelpunt en daar worden de dozen gecontroleerd. Er wordt ook een boekje bij gedaan, in de taal van het land waar die dozen naar toe gaan. We hopen weer veel kinderen blij te kunnen maken.



Na de Schoendoosactie gaan we al snel weer bezig met het Adventsproject en Kerst. In de volgende Brug zullen we daarover meer vertellen.

Namens de zondagsschoolleiding,

Aly Middelkamp – tel. 356195

Advent en Kerst

Op zondag 29 november begint de Adventstijd en we hopen dat we dan weer elke zondag samen naar de kerk kunnen gaan. Zoals gebruikelijk in die periode zal er bij onze diensten ook weer een Adventsproject worden gebruikt. Het Bijbelgenootschap heeft weer een project beschikbaar, dat ook gebruikt kan worden op de zondagsschool.

‘Dicht bij het Licht!’ Dat is dit jaar het thema voor de zondagen van Advent en Kerst. Wat betekent het dat Jezus zichzelf in het Johannes-evangelie het Licht voor de wereld noemt? En waar in de Bijbel gaat het nog meer over licht? Er zijn ook filmpjes bij van de zandtovenaar en er is een projectlied ‘Kijk maar naar mij’ op een bekende melodie. Voor de kinderen is er een speciale expeditiekaart en voor thuis een adventskalender; allemaal rond hetzelfde thema (verkrijgbaar in de webshop van het NBG).



De prachtig geïllustreerde expeditiekaart is onderdeel van het adventsproject van Bijbel Basics ‘Dicht bij het Licht’. Met deze Expeditiekaart kunnen kinderen op een actieve en speelse manier naar Kerst toelevén. De kaart is voor kinderen gedurende de hele adventsperiode te gebruiken; er zijn verschillende opdrachten per leeftijdsgroep. Met deze kaart komen kinderen tijdens de adventsperiode steeds dichterbij het licht. Met Kerst ontdekken ze om welk licht het gaat.



De Adventskalender ‘Dicht bij het Licht’ is bestemd voor in het gezin. Leef met elkaar toe naar Kerst en volg samen de verschillende onderdelen van het thema ‘Dicht bij het licht’. Deze kalender sluit ook goed aan bij het Bijbel Basics adventsproject.

Vrouwencontact

Op 23 september kwamen we weer bij elkaar in De Componist. Enkele zusters waren nog met vakantie of moesten werken; sommige anderen durfden nog niet van huis door de Corona-risico's. Dus waren we deze middag maar met vijf zusters bij elkaar.

Omdat we niet samen mogen zingen, luisterden we naar lied 733 uit Opwekking: ‘Tienduizend regels’. Het was toch moeilijk om niet mee te gaan zingen. Aly heette ons welkom en ging ons voor in gebed. Hierna las ze het stukje ‘Uit Liefde’ voor, dat stond in het blad ‘Zonnewende’. Het ging er over, dat het niet uitmaakt hoe je bent, maar dat God zijn kinderen lief heeft en wil begeleiden, zodat we weer willen worden zoals Jezus was in de wereld.

We luisterden naar de liederen ‘Mijn Jezus, ik houd van u’ en ‘Mijn land is jouw land’.

Dat laatste lied gaat over Ruth, die met haar schoonmoeder meegaat naar het land van Naomi. Daarna luisterden we naar het verhaal 'welkom in de Aakstraat', dat gaat over mensen uit Syrië die hier komen wonen. Op hun huismuur wordt gekalkt 'blijf bij je eigen volk'. Dat doet een andere bewoner Gerd erg veel pijn hij brengt deze mensen en welkomstgroet.

Hij brengt ze vaak een keer iets lekkers, zoals een zelfgebakken taart en koekjes. Ook praat hij met hen over Nederland en leert ze veel dingen over onze taal en cultuur. Later geeft hij de kinderen van het gezin les in de Nederlandse taal; ze komen dan bij hem thuis. Hij voelt zich een gezegend mens, dat hij dat kan doen voor God. Want hij ervaart dat als een roeping, maar voelt zich ook niet meer zo alleen, na het overlijden van zijn vrouw.

Hierna hoorden we het lied 'Komt tot de Vader' en het gedicht 'Als je eenzaam bent' van M. Koffeman-Zijl. In dit gedicht staat, dat je niet alleen bent en dat je met al je eenzaamheid en zorgen naar God kunt gaan. Hij zal je helpen om het lot van je leven te dragen en zorgt voor troost.

Daarna keken we wie er een kaartje van ons krijgt en sprekten we af dat groep 4 de volgende keer het programma doet. Omdat het boek met de verslagen van voor de vakantie er niet was, zal dat de volgende keer worden gelezen. Hierna hadden we pauze en dronken koffie of thee met iets lekkers erbij en werd de contributie geïnd.

Vervolgens luisterden we naar het lied 'You raise me up'. Lammy had in de afgelopen maanden de Dankofferzakjes al klaargemaakt. Wij deden er nog een briefje in en adresseerden ze en verdeelden ze onder elkaar om weg te brengen.



Sommigen zullen we in de kerk uitdelen. U kunt uw bijdrage voor het Dankoffer ook overmaken naar de penningmeester van onze gemeente; wilt u er dan bij zetten dat het voor het Dankoffer is. Maar u kunt het Dankofferzakje ook weer inleveren bij een van de zusters of ons vragen om het op te halen. Wilt u dit regelen in de maand oktober, zodat wij in november de opbrengst kunnen doorgeven aan het landelijk bestuur. Zij zorgen dan dat

alles wordt overgemaakt aan de zendingsorganisaties. Alvast bedank voor uw bijdrage en dank aan Lammy voor het maken van de mooie kaart.

We waren net op tijd klaar met onze Dankofferzakjes en luisterden naar het lied 'Abba Vader'. Hierna las Gea een gedicht voor van Chris Eijer en dankte met ons.

De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact was gepland op woensdag 21 oktober, maar kon niet doorgaan wegens de Corona-situatie. We hopen dat we op 18 november om 14:30 uur weer bij elkaar kunnen komen in de Componist. *In verband met de Corona-risico's even bellen als je komt, dan kunnen we kijken of er een zaal beschikbaar is voor dat aantal mensen.*

Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag

Lieve zussen in Nederland,

De eerste maandag in november is traditioneel de 'Baptist Women's World Day of Prayer'. Ook in Nederland doen altijd veel zusters mee aan de 'Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag'. Soms wordt daar een aparte bijeenkomst voor gehouden of wordt het gebedsthema ingepast bij een andere bijeenkomst van 'Zusterhulp' of 'Vrouwencontact'.



Dit jaar zullen geen gezamenlijke bijeenkomsten mogelijk zijn door de actuele Corona-situatie, maar aan de hand van het programma kan ieder dit ook zelf invulling geven. Het programma van de 'Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag' is te vinden via www.baptisten.nl

Voor de eerste keer worden ook de vrouwen van de ABC Baptisten en CAMA-gemeenten hierbij uitgenodigd, in het kader van de toekomstige fusie. Deze gebedsdag is de belangrijkste gebeurtenis in het jaar voor Baptisten vrouwen over de hele wereld.



Het programma voor de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag wordt altijd een jaar van tevoren opgesteld door telkens een ander werelddeel. In januari/februari wordt het al naar alle landen gestuurd om vertaald te worden. Jullie zullen begrijpen dat er daardoor nog niets in staat over het Coronavirus. Inmiddels heeft het Coronavirus voor iedereen op de wereld grote gevolgen gehad.

Wat betreft dit Gebedsprogramma is het wel treffend, dat het deze keer niet door één werelddeel werd voorbereid maar door alle werelddelen met elkaar. Toen natuurlijk nog niet wetende, dat er zo'n enorme pandemie zou uitbreken die de hele wereld zou beroeren.

Het thema 'Samen één zijn' kan past meer dan ooit juist in deze tijd. Want samen moeten we het virus stoppen: we hebben elkaar nodig en we moeten solidair zijn. Omdat bij de gebeden nog nergens iets staat over de gevolgen en de invloed van het Coronavirus, wordt er gevraagd om bij elk werelddeel afzonderlijk ook te bidden voor alle slachtoffers en de moeilijke omstandigheden die dit virus daar te weeg brengt.

Beperk het bidden hiervoor ook niet tot deze ene dag, want we hebben allemaal elkaars gebed voortdurend heel hard nodig.

*Jullie allen persoonlijk Gods rijke zegen toewensend,
Hannie Mansens en Wies Dijkstra*

Thema: 'Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed' (Johannes 10:10). Jezus is de deur naar zowel bescherming als vrijheid, uitgewerkt aan de hand van Johannes 10: 1-18.



Foto's van toen

Lieve mensen,

Deze rubriek heet met recht 'Foto's van toen...': bijgaande foto's zijn van 1993 ... de 'goede oude tijd...'. Deze foto's zijn gemaakt op een reisje van Vrouwencontact, toen nog Zusterhulp geheten... Een reisje...? Wat is dat ook al weer...? Het lijkt al heel lang geleden, dat we nog reisjes konden en mochten maken ...

Wietze en ik hadden het geluk onlangs nog een week in Oostenrijk te kunnen doorbrengen, maar daarna zijn we wel – veiligheidshalve – eerst tien dagen in quarantaine gegaan ...

Quarantaine... tot voor kort had niemand dat hier meegemaakt ... Vroeger misschien, maar quarantaine was een 'ver van je bed-show', dat hoorde bij enge ziektes die heel ver weg voorkwamen... in andere landen... en zeker niet hier.

Wat is de wereld in korte tijd veel veranderd: met weemoed kunnen we terugdenken aan de tijd van de reisjes... Zomaar, onbezorgd, een vakantie plannen...

Maar toch hebben we heel veel om dankbaar voor te zijn: onze gemeente is tot nu toe gespaard gebleven voor Corona! Laten we hopen en bidden dat het zo blijft!



En... hebt u onze beide zusters op deze foto's al herkend...? Er staan voor u wellicht ook een paar onbekende gezichten op, maar twee zusters komen nog steeds in onze gemeente... Al zijn ze uiteraard wel wat ouder (en grijzer) geworden...

Mocht u ook nog foto's hebben van vroeger (maar van recentere datum is ook goed), geef ze dan even aan mij; u krijgt ze onbeschadigd retour!

Alvast bedankt, veel liefs, blijf gezond en ... houdt afstand! Anke Gorter.

Berichten van de Unie



Digitale Algemene Vergadering: op woensdag 18 november vindt van 19.30 tot 21.45 uur de digitale Algemene Vergadering plaats. Het betreft een gezamenlijke vergadering van Unie en ABC Gemeenten. Het belangrijkste onderwerp op de agenda is het voorstel om als kerkgenootschappen per 1 januari 2021 bestuurlijk te fuseren. U kunt alle vergaderstukken vinden op www.baptisten.nl/av2020. Naast de officiële afgevaardigden van onze gemeenten zijn ook andere belangstellenden van harte welkom: u kunt zich aanmelden via de secretaris van de gemeente. Het stemmen gebeurt naderhand via een online formulier.



Onderzoek onder Evangelische Protestanten: In oktober en november houden onderzoekers vanuit de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen een groot onderzoek onder evangelische protestanten. Onder hen is Hans Riphagen, conrector van het Baptisten Seminarium. Het onderzoek richt zich op de thema's verbondenheid, identiteit en geloof. Doe mee met dit onderzoek, het kan de gemeenten helpen om na te denken over de toekomst van de kerk in Nederland! U vindt de enquête hier: www.ru.nl/ep2020 of via baptisten.nl

Project van de maand: in november is dat een gemeentestichtingsproject in Cuba. De jonge gemeente in Havanna telt op dit moment zo'n zeventig leden. Velen van hen hebben een occulte achtergrond. Daarnaast werkt de kerk in soms moeilijke omstandigheden: er is veel armoede en veel geweld in het land. Tegelijkertijd is er vaak wel openheid voor het Evangelie. De gemeente gebruikt creatieve methoden om met mensen van alle leeftijden in contact te komen, onder meer via jeugdwerk. Behalve dat we het project financieel steunen, zijn inmiddels enkele Nederlandse baptisten gemeenten een partnerschap aangegaan. Hebt u daar ook belangstelling voor? Neem dan gerust eens contact op met de Unie.



Agenda Unie-activiteiten



Agenda Unie-activiteiten	
1 november	Reiling Lezing - helaas uitgesteld door Corona
2 november	Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag, thema: LIFE
13 november	McClendon-lezing met Ryan Andrew Newson
18 november	<i>digitale</i> Algemene Vergadering Unie en ABC
<i>Meer informatie: www.baptisten.nl</i>	

NBG berichten

Bijbelgenootschappen solidair in coronacrisis.



De drastische maatregelen die de meeste landen namen om het coronavirus in te dammen, beperken vaak de mogelijkheden voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel. 'In deze crisis is één ding duidelijk: de Bijbelgenootschappen zijn solidair met elkaar.' Dat zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Bijbelgenootschap, nu heel wat bijbelvertaal- en distributieprojecten wereldwijd op een of andere manier geraakt zijn.

'Er is een Solidariteitsfonds ingesteld, een noodfonds om het bijbelwerk in landen te steunen die het zwaarst geraakt zijn door de crisis. Wij dragen bij aan dat fonds en hebben onze leden en donateurs in juli gevraagd om ons daarbij te helpen – wat ze royaal gedaan hebben. De combinatie van local ownership – 151 Bijbelgenootschappen die bemenst worden door lokale bevolking met lokale kennis, een wereldwijd netwerk en twee eeuwen jaar ervaring is uniek. Dat mag niet verloren gaan. Juist dat geeft mogelijkheden om de Bijbel effectief bij mensen te brengen.'

Uit een recent bericht blijkt dat bijna dertig Bijbelgenootschappen ernstig



getroffen zijn door de crisis. De grootste problemen zijn dalende bijbelverkopen en lagere inkomsten. De oorzaken daarvan zijn de (soms langdurige) lockdowns in vele landen en de economische stagnatie, waardoor miljoenen mensen hun baan en dus hun inkomen kwijtraakten. Sommige Bijbelgenootschappen moesten werknemers ontslaan en hun boekwinkel sluiten. In veel landen liepen bijbelvertaal- en distributieprojecten vertraging op door het verplichte thuisblijven.

Zuid-Amerika lijkt het hardst getroffen. 'Dat geldt bijvoorbeeld voor Bijbelgenootschappen in Brazilië, Argentinië en Mexico. Maar ook sommige Bijbelgenootschappen in Oost-Europa, Afrika, en het Caribisch gebied hebben het zwaar', aldus Buitenwerf. 'Het NBG is financieel solide. Het merendeel van ons werk in Nederland en Vlaanderen gaat door. Maar de economische gevolgen van de crisis zullen lang voelbaar zijn. Goede doelen hebben bij een crisis vaak last van een na-ijleffect.'

'Anderzijds leeft in onze achterban de wens om medemensen juist in moeilijke omstandigheden de Bijbel als bron van troost, bemoediging en hoop aan te reiken', zegt Buitenwerf. 'We zien dit jaar zelfs een toename in giften voor dergelijke projecten. Ook luisteren we naar wat de Bijbel ons in deze tijd te zeggen heeft. We helpen mensen met Bijbelse inspiratie om aan de slag te gaan – bijvoorbeeld via blogs en in onze campagne 'Wat deel jij?' over barmhartigheid.'

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl

Diensten**Deze diensten zijn helaas AFGELAST**

Zondag	1 november	8 november
Voorganger	Gerry de Vries	Aernout de Jong
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Gea Buwalda	Anke Gorter
Raadskamer	Anke Gorter	Anne Duursema
2 ^e collecte	Vieringen	Noodfonds
Bijzonderheden	Viering Heilig Avondmaal	
Begeleiding	Henk Sampsonius	Henk Sampsonius
Geluid	Hans Romijn	Gerrit Buwalda
Beamer	Marleen Sampsonius	Hanna Ruth van Wingerden
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Petra Wilhelmus	Gea Buwalda
Koffie	Fam. Duursema	Fam. Middelkamp
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing	Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus

**Tenminste tot half november zijn er
TIJDELIJK GEEN DIENSTEN.**

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

15 november	22 november	29 november	Zo
Jannes Hofman	Jan Brouwer	Kina Tigelaar	Vo
Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge	Gerrit Buwalda	Bg
Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Me
Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Ra
Goede Doelen	Kinder- en Jeugdwerk	Gemeente-ontwikkeling	Co
We hopen 15 november de diensten te hervatten, maar dat is nog niet zeker. Meer informatie via de Nieuwsbrieven of kijk op onze website.	Eeuwigheidszondag	1e advent	Bz
Henk Samplonius	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Hans Romijn	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Marleen Samplonius	Bm
Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Cr Zo
Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Jantje Bos	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
Anne Duursema	Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus	Ta
ONDER VOORBEHOUD			

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag	6 december	13 december
Voorganger	Bert Wijchers	Jan Foppen
Begroeting	Wietze Gorter	Wietske Moddejonge
Mededelingen	Gea Buwalda	Bert Middelkamp
Raadkamer	Bert Middelkamp	Anke Gorter
2 ^e collecte	Huisvesting	Vieringen
Bijzonderheden	2e advent Viering Heilig Avondmaal	3e advent
Begeleiding	Henk Samplonius	Henk Samplonius
Geluid	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp
Beamer	Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Gea Buwalda
Koffie	Fam. Duursema	Fam. Middelkamp
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Jelle Hoekzema
ONDER VOORBEHOUD		

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

20 december	25 december	27 december	Zo
Jur Kruizinga	Jan Brouwer	Bert Wijchers	Vo
Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Bg
Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Me
Bob Wijnstra	Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus	Ra
Open Huis	Kerstdankoffer	Bloemen	Co
4e advent	Kerstviering		Bz
Henk Samplonius	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Ge
Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp	Bm
Aly Middelkamp	Petra Wilhelmus	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Jantje Bos	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Jelle Hoekzema	Ta
ONDER VOORBEHOUD			

Andere bijeenkomsten



ONDER VOORBEHOUD

16 november om 15:00 uur	Bestuursvergadering	<i>Jelle Hoekzema Kersenhof 12</i>
18 november om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
14 december om 15:00 uur	Bestuursvergadering	<i>Anke Gorter Anemoonstraat 7</i>
16 december om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
Het is niet mogelijk onze bijeenkomsten nu te houden bij iemand thuis	Geen Bijbelstudie	<i>Vaste deelnemers krijgen bericht over alternatieve opgaven</i>
ALLE AANKONDIGINGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD		
<i>Wijzigingen of aanvullingen in geplande bijeenkomsten zullen worden doorgegeven bij de mededelingen; of vraag zelf even om informatie.</i>		

De verjaardagskalender

Op 30-10 wordt	Aly Middelkamp-Dusseljee	63 jaar
Op 1-11 wordt	Wim Eisses	63 jaar
Op 2-11 wordt	Ria Hoekstra-Sluman	86 jaar
Op 4-11 wordt	Wietske Moddejonge-de Wind	81 jaar
Op 5-11 wordt	Pieter van Wingerden	40 jaar
Op 8-11 wordt	Marijke v Spengen-Ekkelenkamp	63 jaar
Op 15-11 wordt	Martha Springer-Blank	87 jaar
Op 15-11 wordt	Thora Wijnstra-van Leeuwen	72 jaar
Op 20-11 wordt	Jan Hoekstra	88 jaar
Op 20-11 wordt	Marja Middelkamp	38 jaar
Op 23-11 wordt	Trea Eisses-Molema	64 jaar
Op 30-11 wordt	Anke Gorter-de Heus	75 jaar
Op 13-12 wordt	Greta Koudenburg-Grooten	58 jaar
Op 16-12 wordt	Karin Middelkamp	27 jaar
Op 25-12 wordt	Mariëtte Koudenburg	29 jaar
Op 26-12 wordt	Henk Warrink	66 jaar

**Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!**

Puzzel

In de vorige Brug stond een woordzoeker over Bijbelboeken; na het wegstrepen van 36 boeken uit het Oude Testament konden van de overgebleven letters acht namen van boeken uit het Nieuwe Testament worden gemaakt. De oplossing is: Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, Efeze en Openbaring.



De nieuwe puzzel is een woordzoeker over feesten. Nu er haast niets gevierd kan worden, toch de vraag om hier 20 feestelijke gelegenheden op te zoeken.

Y	P	D	N	Q	K	P	Z	N	R	A	H	J	R	W	L	L	V	G	E
D	Q	D	B	E	V	R	I	J	D	I	N	G	S	D	A	G	M	E	Z
P	G	D	J	E	N	L	S	Q	I	B	X	G	X	K	K	I	N	B	Y
R	K	R	T	E	N	L	T	P	M	Q	U	N	A	O	E	J	A	O	I
D	N	H	G	H	M	U	R	A	N	V	K	M	G	N	R	R	N	O	V
J	H	Q	A	D	S	S	S	S	H	K	V	O	V	I	S	I	L	R	B
F	S	V	Q	E	G	T	I	E	U	L	M	E	M	N	T	Y	Y	T	U
P	I	H	S	E	V	R	Y	N	W	D	K	D	M	G	B	E	L	E	U
S	N	H	I	P	S	U	I	K	E	R	F	E	E	S	T	D	C	I	R
Q	T	P	N	Q	G	M	I	Q	L	M	M	R	S	D	J	M	A	O	T
L	E	B	T	B	V	O	A	Q	I	B	O	D	J	A	P	J	R	G	F
J	R	A	M	G	A	G	F	E	J	V	V	A	D	G	I	G	L	T	E
U	K	U	A	X	D	M	S	A	K	C	S	G	P	A	N	P	Y	S	E
B	L	T	A	F	E	J	C	E	W	Q	W	E	S	A	K	W	O	A	S
I	A	C	R	H	R	F	H	M	K	C	V	P	X	Y	S	V	L	A	T
L	A	G	T	N	D	Z	E	U	U	X	F	K	T	R	T	T	E	B	U
E	S	I	E	Q	A	B	I	Y	D	O	R	P	S	F	E	E	S	T	O
U	M	B	N	A	G	F	D	B	V	E	R	J	A	A	R	D	A	G	F
M	N	I	C	A	R	N	A	V	A	L	L	C	O	E	E	O	Q	G	R
H	H	A	L	L	O	W	E	E	N	B	U	O	G	C	N	M	M	D	I

AFSCHEID
BEVRIJDINGSDAG
BUURTFEEST
CARNAVAL
DORPSFEEST

GEBOORTE
HALLOWEEN
HUWELIJK
JUBILEUM
KERST

KONINGSDAG
LUSTRUM
MOEDERDAG
PASEN
PINKSTEREN

SINTERKLAAS
SINTMAARTEN
SUIKERFEEST
VADERDAG
VERJAARDAG

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*