
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



juni – juli – augustus

Zomer-nummer
OM TE BEWAREN

2020

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Werken in de gemeente.....	5
Persoonlijke berichten	6
Van de penningmeester	6
Anne Gietema: een nieuwe fase	7
Van het secretariaat.....	8
Wijzigingen adressenbestand.....	9
Nieuwsbrieven: hoe gaat dat?	10
Diensten op anderhalve meter.....	12
Zondagsschool	14
Foto's van toen	15
Berichten van de Unie	16
NBG berichten	17
Diensten	18
Andere bijeenkomsten	22
De verjaardagskalender	22
Puzzel	23

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 30 augustus. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 23 augustus. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen!

Nogmaals zei Jezus tot hen: *'Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft zo zend ik u.'* Na deze woorden blies hij over hen en zei: *'Ontvangt de heilige Geest'*. (Johannes 20: 30)

Vandaag zit ik op school. Voor kwetsbare kinderen (bij hen thuis loopt het even niet zo goed, of zonder een beetje begeleiding kom je tot niks) hebben we een etage in de school "Corona-proof" ingericht. 14 leerlingen zitten verspreid over 6 lokalen en de gang op ruime afstand van elkaar te werken aan de taken die via de computer zijn opgegeven. Twee docenten zijn beschikbaar om hier en daar te helpen of vragen te beantwoorden. Op woensdagmorgen is het mijn beurt om daarvoor op school te zijn.

Ik merk dat ik dat weer fijn vind om gewoon op school te zijn en leerlingen te zien. Het overgrote deel zit echter nog thuis. Als je iets heel graag wilde, maar nog lang niet in aantocht was, kon mijn moeder uitroepen: *"hou eens op met vragen, het gebeurt als Pasen en Pinksteren op één dag vallen"* Dat is ook een beetje het gevoel van nu. Je wilt dat alles weer gewoon is, zoals eerst, nog maar twee maanden geleden ... maar het lijkt nooit meer te kunnen.

Zelfs als dit allemaal voorbij is, zal de wereld anders zijn en totdat een vaccin ons goed beschermt, houden we afstand om elkaar gezond te houden. We hopen ook wat dat betreft op het schier onmogelijke. Een vaccin dat ons beschermt, vraagt in de regel een langere tijd van ontwikkelen en uitzetten dan de tijd die wij hopen dat het kost. Kon Pasen en Pinksteren wat dat betreft maar op één dag vallen. En dan struikel je in deze dagen over die woorden uit Johannes 20. Het is de eerste paasdag en op diezelfde dag deelt Jezus aan angstige leerlingen de Heilige Geest mee. Hier gebeurt het!

Het is een compositie die we van Johannes wel gewend zijn. Hij kiest ook niet voor een chronologische volgorde van de gebeurtenissen. Voor hem is één bericht heel belangrijk en dat is dat we zullen weten dat God liefde is en niets liever ziet dan dat de verbroken relatie weer geheeld wordt en mensen tot hun bestemming kunnen komen. In dat licht snap je dat het bericht van de opstanding en het opstarten van de nieuwe realiteit op één dag worden gepland. De nieuwe tijd van mensen die van de weg van Christus zijn is met de opstanding begonnen én wordt met begeleiding van de Ruach van God aan mensen geschonken. Die geloofswerkelijkheid omgeeft ons, zegt Johannes.

Dat ons die geloofszekerheid mag schragen in een tijd van aanhoudende onzekerheid is mijn gebed voor de gemeente.

Bert Wijchers



Aandacht voor elkaar

Het is best een moeilijke en onzekere tijd met dat coronavirus in ons land. Helemaal geen samenkomsten en ook nog thuis blijven, vindt onze regering. Ook thuis geen bezoek ontvangen: geen kinderen of kleinkinderen; gelukkig nog wel af en toe een kaartje ...

Hoe kunnen we dan nu nog gemeente zijn? Maar ondertussen gebeurt er toch nog van alles!

- Onze gemeente biedt elke week een nieuwsbrief, heel waardevol!
- Er wordt een lied van de week gekozen en op orgel en dwarsfluit gespeeld door Henk en Marleen Samplonius!
- De Bijbelstudie ontvangen we digitaal van Pieter en Hannah-Ruth van Wingerden en we kunnen reageren via de mail.
- Elke week worden er bloemen bezorgd bij een van onze zieken of ouderen.

Maar toch ... het blijft zo stil en het duurt zo lang ...

En wanneer mogen we weer samenkomen als gemeente en aan welke regels moeten we dan voldoen? Ons bestuur is al druk bezig met het ontwerpen en plannen van de mogelijkheden. We zien er naar uit!

Gelukkig zijn er in deze periode weinig zieken te melden. Wat ik wel kan noemen, is dat Bob Wijnstra uit Oude Willem twee keer is geholpen aan hartritme storingen, het gaat nu weer goed met hem. Thea Zuidema heeft het geluk, dat haar kleinzoon Raymond nu dicht bij haar is gaan wonen! Met Riet de Vries gaat het weer beter, de spanning was ook, dat haar schoonzoon besmet was met het virus, maar gelukkig weer beter is. Jenny Duursema heeft een staaroperatie ondergaan, die eerder moest worden uitgesteld. Nu kon het gelukkig wel doorgaan, al was er nog even twijfel over de bloeddruk. De eerste indruk is dat de operatie naar wens is verlopen.

De schoonzus van Jantje Bos is in deze corona periode overleden; veel sterkte gewenst.

Blij nieuws was er voor de familie Middelkamp: in Dubai werd Isabella Valentina Lara geboren, dochter van Erik en Lara. Gefeliciteerd! Helaas kunnen ze nog niet op bezoek, vanwege de corona. Maar alles gaat daar goed. Graag sluit ik af met:

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat U doet is goed.

Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig kalme moed.

Met hartelijke groet

Anne Duursema



Werken in de gemeente

In De Brug van februari schreef ik over mijn voornemen om u allemaal te komen bezoeken om kennis te maken. Toen al schreef ik dat het natuurlijk niet zou lukken om iedereen op korte termijn te bezoeken. Door het Corona-virus en alle daarbij behorende maatregelen werd alles echter helemaal anders.

Waar we in februari nog helemaal geen weet van hadden, weten we inmiddels maar al te goed: het virus heeft enorme gevolgen gehad voor de gezondheid van duizenden mensen en ook voor de diensten en het werken in de gemeente.

Het is allemaal zeer ernstig geweest en het heeft veel impact gehad op ons privé- én gemeentelijk leven. En in wezen is dat nog steeds zo. Voorzichtigheid is nog steeds geboden.

Daarom ben ik vanaf half maart begonnen u te bellen in plaats van u te komen bezoeken. Op die manier konden we toch kennis met elkaar maken en met elkaar praten.

Wat daarbij opviel is zondermeer dat we allemaal de diensten en het daarbij behorende contact met elkaar hebben gemist, heel erg hebben gemist. Voor de één was het afstand moeten houden en het minder bezoek mogen ontvangen nog moeilijker dan voor de ander.

Hoe mooi was het echter om tijdens de telefoongesprekken u op veel verschillende manieren te horen getuigen van de kracht die u put uit uw geloof in de Heer.

Ondanks dat sommigen van ons in de afgelopen tijd door ziekte en andere bijzonderheden zijn getroffen, waarover u elders in deze Brug wordt geïnformeerd, mogen we samen dankbaar zijn dat we gespaard zijn gebleven voor ernstige besmettingen met het covid-19 virus.

Ook merk ik dat er onder u dankbaarheid leeft over de nieuwe manieren, die werden gevonden om elkaar te bemoedigen. Ik denk aan het bloemetje dat dan hier en dan daar werd bezorgd, de nieuwsbrieven, het online kunnen genieten van een Bijbelstudie of van een lied dat voor ons werd gespeeld.

Natuurlijk zijn we nu ook samen dankbaar dat er, zoals het er nu uitziet, over niet al te lange tijd weer diensten gehouden kunnen worden. Persoonlijk kijk ik er ook naar uit om, zodra dat dit zonder risico's te lopen weer mogelijk is, u te komen bezoeken. Want telefonisch contact is wel mooi, maar het is en blijft toch veel mooier om te praten en te bidden terwijl je bij elkaar zit.

Hartelijke groet,

Jan Brouwer

Telefoon: 06 – 1532 9246 - E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl



Persoonlijke berichten



Isabella

*Wens  Wonder
Werkelijkheid*

*Wees jezelf in dit leven,
met een hartje als van goud;
dan heb je heel veel weg te geven,
aan iedereen die van je houdt.*



*Begin van een nieuw leven,
zo prachtig mooi en klein.
Het is niet te omschrijven,
hoe blij we met jou zijn!*

Isabella Valentina Lara

Trotse ouders: Erik & Lara Middelkamp
Postadres: PO Box 120320 Sharjah, UAE

Geboren op 3 mei 2020 om 03.45 uur
2860 gram | 47 cm

Van de penningmeester

De leden van onze gemeente ontvangen bij deze uitgave van 'De Brug' een acceptgiro voor het voldoen van de jaarlijkse Uniebijdrage.

De Unie heeft de bijdrage dit jaar verlaagd naar € 42,- per gemeentelid. Dit bedrag moeten wij als gemeente voor ieder lid ook weer afdragen aan de Unie. Mijn verzoek is dan ook om deze bijdrage apart aan de gemeente te voldoen.

Leden die 'De Brug' digitaal ontvangen, krijgen de acceptgiro apart toegestuurd. U kunt de Uniebijdrage ook zelf via internet-bankieren overmaken naar onze gemeente: NL 87 INGB 000 096 7581; wilt u daarbij dan als omschrijving vermelden 'Uniebijdrage 2020'.

Hartelijke groet,

Jelle Hoekzema, penningmeester



Anne Gietema: een nieuwe fase

Na iets meer dan 31 jaar heb ik op 1 mei afscheid genomen van Lentis. Daar werkte ik als geestelijk verzorger. Vanaf 1989 halftime als voorganger in onze gemeente en daarnaast als geestelijk verzorger in Zuidlaren. In 1994 stopte ik als voorganger, omdat ik bijna fulltime kon gaan werken bij Lentis.

Voor ongeveer de helft werkte ik in enkele verpleeghuizen en de andere helft in de psychiatrie. Ik kijk met erg veel plezier terug op deze periode. Of zoals ik ergens anders schreef: *ik zou meteen weer op mijn eigen baan solliciteren*. Ik heb erg veel mensen ontmoet, veel gesprekken gevoerd en gaandeweg beter zicht gekregen op wat er toe doet.

Ik noem een paar dingen waar ik in mijn werk vooral aandacht aan heb gegeven:

In de verpleeghuizen heb ik samen met anderen 'belevingsgerichte zorg' ontwikkeld. We gaven scholing aan zorgmedewerkers om hen te helpen bij het omgaan met demente ouderen. Dat laatste is vaak veel moeilijker dan wel eens gedacht wordt.



Ook leidde ik regelmatig een Moreel Beraad. Daarin probeerden we helder te krijgen wat de beste keuze is rond ingewikkelde zorgvragen. Wat doe je bijvoorbeeld als een demente vrouw heel knus omgaat met een voor haar onbekende mede-bewoner? Of mag je iemand tijdelijk extra medicijnen geven om agressie tegen te gaan?

Binnen de psychiatrie ben ik vrij lang één dag per week betrokken geweest bij het voorkomen van zelfdoding. In de psychiatrie komen zelfdodingen helaas regelmatig voor. Wat kun je of wat moet je doen als iemand niet meer verder wil leven? Hoe zorg je ervoor dat iemand die opgenomen is niet een zelfmoord-poging doet? In de stad Groningen werkte ik mee aan een breed programma om VWO-docenten te helpen bij het omgaan met vragen van leerlingen rond zelfdoding.

De kern van mijn werk was vooral het voeren van gesprekken over de zin van dit leven. Waarom zijn wij er? En waarom zijn sommigen mensen ziek en anderen schijnbaar niet? En hoe zit het met de dood? En soms ging het ook wel eens over God. Heeft God het heft van mijn leven in handen? Of is het allemaal toeval? Wie het weet mag het zeggen. Ik denk dat ik gaandeweg wel geleerd heb om mensen te helpen die last hebben van deze vragen. Niet door antwoorden te bieden, maar eerder door samen te kijken wat deze vragen betekenen. Of door samen te kijken welke antwoorden soms gegeven worden.

Per 1 mei zat mijn werk er op. Door het Corona-virus zijn er geen formele afscheids-momenten geweest. Mogelijk komt dat later nog. Al die jaren was ik aan de gemeente verbonden als 'voorganger in bijzondere dienst'. Aan die periode kwam een eind. En nu sta ik te boek als 'emeritus-voorganger'. Een nieuwe fase. We gaan zien wat die weer gaat brengen.

Anne Gietema

Van het secretariaat



“Breng eens een zonnetje onder de mensen”: vanuit die gedachte heb ik de zon voorop deze Brug gezet. Juist in deze crisistijd is dat een zekerheid: elke morgen zorgt het licht van de zon weer voor een nieuwe dag. In het Spaans is daar een mooie spreuk over, die je als volgt zou kunnen vertalen: *“De ochtend is niet alleen het begin van een nieuwe dag, maar ook een wonder waar God je van wil laten genieten: elke dag brengt jou licht en hoop.”* Dat kan ons helpen om verder te blijven gaan.

Deze uitgave van de Brug is voor de hele zomer. In juni zijn er nog geen diensten gepland, maar het dienstenrooster voor juli en augustus vindt u achterin (‘onder voorbehoud’) en ook de verjaardagskalender tot en met augustus staat in deze uitgave. De volgende Brug verschijnt op zondag 30 augustus. Omdat we in juni nog geen diensten houden, zal de nieuwsbrief dan nog wekelijks verschijnen. Als we in juli nog niet weer zouden kunnen starten met de diensten, dan gaan we bekijken of we nog langer door kunnen gaan met nieuwsbrieven.

Elders in deze Brug leest u meer over het maken en verspreiden van de Nieuwsbrieven en een apart bericht met informatie over ‘Diensten op anderhalve meter’, waarvoor een ‘protocol’ wordt uitgewerkt. Maar bij alles geldt ‘Deo Volente’, oftewel ‘zo de Heere wil en wij leven’. Want in deze tijd zijn onze plannen onzeker en afhankelijk van ontwikkelingen. Dat is eigenlijk altijd zo, maar nu realiseren we ons dat in het bijzonder. Daarom staat ook in deze Brug het stempel: ‘DV’, ‘als God het wil’.



In de afgelopen maanden moesten we onze diensten missen en zijn ook andere bijeenkomsten afgelast. De jaarvergadering van onze gemeente, die in april was gepland, kon ook niet doorgaan. Alle stukken daarvoor had u al wel ontvangen: als u daarover vragen hebt, dan kunt u die doorgeven aan een van de bestuursleden. Waarschijnlijk wordt de voorjaarsvergadering ook niet meer ingehaald, maar gecombineerd met onze najaarsvergadering in oktober.

De Unie had met de Algemene Vergadering (AV) hetzelfde probleem: die kon in mei ook niet doorgaan. Vanwege de gewenste voortgang van de fusieplannen Unie-ABC is het de bedoeling om die AV nog in te halen in september.

We zullen dan proberen de gemeente eerst nog bij te praten over de AV-stukken en over onze afvaardiging: dat kan wellicht een keer na een dienst.

Intussen blijft het verzoek, om zelf contact op te nemen met de gemeente als er iets aan de hand is of te melden is. Dat is altijd een goede zaak, maar nu helemaal: als we elkaar niet zien, kunnen we u ook niet missen! Als iemand niet naar de diensten komt, dan is dat soms een signaal dat er iets aan de hand is, maar nu werkt dat niet. Pastoraat kan nu ook maar beperkt worden gedaan, dus zelf even aan de bel (laten) trekken als er iets gedeeld moet worden!

In de komende tijd gaan we proberen om te regelen, dat er in juli weer diensten kunnen worden gehouden. We hopen dat het lukt en dat we velen daarbij dan weer mogen begroeten. God zal er zelf in ieder geval zijn, dat is onze zekerheid; houd Hem nu maar stevig vast.

Namens het bestuur

Bert Middelkamp

Wijzigingen adressenbestand

In de afgelopen maanden heeft Jaap Helder afscheid genomen van onze gemeente. Hij was vorig jaar als lid overgeschreven, maar bleef intussen zoeken naar samenkomsten met meer aansluiting bij zijn geloofsbeleving. Dat heeft hij gevonden bij de City Life Church, waar ook zijn kinderen zich thuis voelen. Jaap wilde graag laten doorgeven, dat hij een goede tijd in onze gemeente heeft gehad en zich altijd welkom heeft gevoeld.

Anne Gietema heeft een nieuw mobiel nummer: 06 – 5165 5974. Wilt u dat even wijzigen in uw adresboekje?

Pelagia Ciza is eind mei verhuisd van de Smetana-flat naar Zuidenveld 99, 9406 LK Assen. Pelagia en haar dochter Lesley zijn vaste bezoekers van onze diensten en zij gaat ook vaak naar Vrouwencontact. Dus noteer hun (nieuwe) adres even in het adresboekje.

In maart hebt u het 'Adresboekje 2020' gekregen, waarin alle leden en vrienden van onze gemeente zijn vermeld met de aanvullingen en wijzigingen, zoals die zijn doorgegeven. Er zijn echter ook verschillende vermeldingen nog gebaseerd op oudere gegevens, die vermoedelijk niet helemaal juist meer zijn. In de komende periode zullen we gericht contact opnemen met degenen, waarvan vermoedelijk verouderde gegevens in ons adressenbestand staan. Dat betreft veelal kinderen, die inmiddels niet meer thuis wonen maar nog wel op dat adres staan ingeschreven. Wilt u uw eigen gegevens even controleren en alle veranderingen doorgeven aan het secretariaat, bij voorkeur per mail: secretariaat@baptisten-assen.nl. We vragen u zorgvuldig om te gaan met het adresboekje en de gegevens nooit aan anderen te verstrekken.



Nieuwsbrieven: hoe gaat dat?

Zolang we elkaar op zondagmorgen niet bij onze diensten kunnen ontmoeten, verschijnt nu elke week een nieuwsbrief. Op die manier is er wekelijks toch even contact met elkaar: door veel mensen wordt dat erg op prijs gesteld, zo blijkt wel uit de reacties. De eerste nieuwsbrief verscheen op 18 maart met de mededeling, dat we op 22 en 29 maart geen diensten konden houden. Toen hoopten we nog dat we met Pasen wel weer konden samenkomen.

Intussen was er ook weer een Brug gemaakt en lag er voor iedereen een envelop klaar met stukken voor de gemeentevergadering en een nieuw adressenboekje, maar dat kon niet worden uitgedeeld omdat er geen dienst was. Vrouwencontact had voor iedereen een leuke Paastraktatie, maar ook het uitdelen daarvan lukte niet.

Om alles toch overal rond te brengen, is er toen een indeling gemaakt van bezorgwijken, waarbij de familie Buwalda, Duursema, Gorter, br. Hoekzema en familie Middelkamp ieder een deel gingen bezorgen. Adressen die ver buiten Assen liggen, werden per post verzonden. Dat werkte eigenlijk prima, daarom durfden we het ook wel aan om voor Pasen bij iedereen weer een nieuwsbrief te bezorgen en toen met een cadeauboek erbij.

Omdat er nog geen zicht was op hervatting van onze diensten, werd afgesproken om na Pasen door te gaan met de wekelijkse nieuwsbrieven. Als er geen bijlagen waren, dan konden de nieuwsbrieven zo veel mogelijk per E-mail worden verspreid. Maar voor de mensen die geen E-mail gebruiken of dat niet zo makkelijk vinden, werden er elke week nog tientallen gedrukt en door de bezorgers verspreid. Het printen wordt bij de Anemoonflat gedaan, waar ze zelf ook nieuwsbrieven printen.

In het begin leek het een hele klus om die nieuwsbrief wekelijks in te vullen, maar dat viel toch mee. Onze voorganger, Jan Brouwer, schrijft elke week een korte overdenking ter bemoediging. Daarnaast werd al vaak een lied geplaatst, maar nu wordt dat lied ook nog gespeeld en opgenomen door Marleen en Henk Samplonius: via onze website en Facebook luisteren daar wekelijks tientallen mensen naar!

Elke week wordt er ook een bos bloemen bezorgd: dat regelt de familie Buwalda. Dat komt dan ook in de nieuwsbrief te staan, zo mogelijk met een foto en een korte reactie.



In de 'lock-down-periode' zijn juist veel alleenstaanden verrast met een bloemetje, omdat het thuiszitten voor hen nog weer moeilijker kan zijn. Verder is er in de nieuwsbrief ruimte voor de 'aandacht voor elkaar', waarbij lief en leed wordt gedeeld zodat er kan worden gereageerd met kaartjes en telefoontjes.

In elke nieuwsbrief staat ook een verwijzing naar kerkdiensten, die je kunt zien en horen op TV of via Internet. Ook daarop kwamen allerlei reacties en tips, die we dan weer konden delen. Zo weten we intussen, dat we Jan Brouwer soms kunnen beluisteren bij de PKN in Gieterveen. Op Internet kijken verschillende mensen via 'kerkstream.nl' naar andere Baptisten Gemeenten, zoals Aernout de Jong in Zwolle of Marco de Vos in Emmen. En er zijn nog veel meer ons bekende voorgangers, die op zondagmorgen - soms zelf voor meerdere gemeenten – een dienst hebben opgenomen.

Af en toe heeft onze nieuwsbrief nog een ander multimediaal element: de Bijbelstudie die Hanna-Ruth en Pieter van Wingerden hebben opgenomen. Dat wordt ook gewaardeerd en door velen bekeken, hoewel sommigen het moeilijk vinden om hun reacties over de vragen goed op te schrijven. Maar het is mooi dat we aan het denken worden gezet.

Zowel met Pasen als in de week van Hemelvaart zijn er bij de nieuwsbrief voor iedereen gratis boeken verspreid. Dat is mogelijk door samenwerking met de Bijbelvereniging, waarvoor we heel erkentelijk zijn. Naast boeken voor volwassenen zijn er voor kinderen en jongeren ook kinderbijbels en zelfs Bijbelse stripboeken verspreid.



De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst gratis Bijbels in overnachtingslocaties, waaronder hotelkamers, vakantiehuisjes,

ziekenhuizen, gevangenissen en sloopshutten. Daarnaast verstrekt de Bijbelvereniging kosteloos Bijbeluitgaven aan o.a. kerken met als doel het Evangelie van Jezus Christus voor iedereen dichtbij te brengen. Als u dat ook belangrijk vindt, dan kunt u hen steunen met een gift op rekening NL66 INGB 0000 5398 98 t.n.v. de Bijbelvereniging. Meer informatie over hun werk, alle uitgaven en andere manieren om te doneren: www.bijbelvereniging.nl

Zolang er geen diensten op zondag worden gehouden, proberen we elke week weer een nieuwsbrief te verspreiden. Iedereen kan een bericht, een lied of iets anders doorgeven voor de nieuwsbrief: mail nieuwsbrief@baptisten-assen.nl



Diensten op anderhalve meter

De maatregelen in verband met het Corona-virus worden geleidelijk wat versoepeld, maar in de maand juni worden er door onze gemeente in ieder geval nog *geen* diensten gehouden. Verschillende andere kerken onderzoeken al, hoe ze een dienst zouden kunnen houden binnen de ander-halve-meter voorwaarden. Daar komt heel wat bij kijken: er zijn veel regels en afspraken nodig om dat veilig te kunnen doen.



Op basis van de huidige richtlijnen mogen religieuze samenkomsten weer worden gehouden; vanaf 5 juli proberen wij onze diensten ook weer te houden. Achterin deze Brug staat het bekende dienstenrooster voor juli en augustus, maar alles is nog 'onder voorbehoud'. Als de algemene situatie achteruit zou gaan dan kan de lock-down weer strenger worden: dat is een algemeen voorbehoud.

Een ander voorbehoud is, dat we nog met onze sprekers moeten overleggen of zij er op dat moment voor zichzelf weer op aan durven

om een dienst te komen leiden. Iedereen beslist dat voor zichzelf en dat geldt ook voor alle betrokkenen uit onze eigen gemeente. Dus dat er bij het dienstenrooster staat 'onder voorbehoud', dat gaat over grote en kleinere dingen. En zelfs als de dienst doorgaat, dan kan het op allerlei punten toch anders zijn dan in het rooster vermeld.

We weten bijvoorbeeld, dat er op dit moment geen taxi-diensten mogelijk zijn, omdat je niet bij elkaar in de auto mag. Dus er kan niemand worden gehaald, maar sommigen kunnen wellicht op eigen gelegenheid komen. In het rooster staat ook een organist gepland, maar waarschijnlijk wordt samenzang nog afgeraden. In dat geval kunnen we wel liederen laten horen (en zien) via de beamer, maar is het niet de bedoeling dat u meezingt. En dan heeft de organist dus ook weinig te doen.

Bij de begroeting krijgt u geen hand, maar wel de vraag of u gezond bent: dat is niet alleen uit belangstelling maar kan ook een reden zijn om iemand niet toe te laten. Vervolgens zal worden gevraagd om direct op een aangewezen plaats te gaan zitten. Er is dan ook een maximaal aantal plaatsen, maar voor onze kleine groep zal dat altijd wel voldoende zijn. Na afloop van de dienst krijgen de rijen een voor een gelegenheid om te gaan.

Als u ook voor een taak bent ingedeeld, maar het voor uzelf nog niet vertrouwt om naar de kerk te komen, dan kunt u dat gewoon even melden. We gaan dan proberen om dat door iemand anders te laten doen of een bepaalde taak moet maar een keer vervallen. De belangrijke taken worden vooraf nog met betrokkenen afgestemd en bij elke dienst zal er iemand coördinator zijn, voor toezicht en overleg ter plekke.

Er zijn ook veel dingen die echter wel kunnen, zodat het toch de moeite waard is om naar de diensten te komen. Er kan ook Avondmaal worden gevierd, op vergelijkbare wijze zoals dat begin maart al is gedaan: het brood wordt vooraf gesneden, de wijn in kleine bekertjes gedaan en voorganger en dienstdoende bestuursleden zullen voor het Avondmaal hun handen desinfecteren. U hoeft niets door te geven; brood en wijn worden ieder apart aangereikt.

Een belangrijke vraag is natuurlijk ook hoe we gaan zitten met voldoende afstand ertussen. De gedachte is om beide zalen te gebruiken en dan 'dwars' te gaan zitten: vergelijkbaar met de kerstmiddag, maar dan natuurlijk met veel meer afstand tussen de stoelen. Jelle Hoekzema heeft dat al overlegd met De Componist en heeft de zalen precies opgemeten. Karin Middelkamp heeft vanuit haar werk al ervaring met bijeenkomsten op anderhalve meter; zij kan onze gemeente helpen om het juiste protocol op te stellen.

Dus er moet ook nog heel wat worden geregeld en aangepast, maar we denken dat het organisatorisch wel zal lukken. We denken zelfs dat een koffiemoment na de dienst georganiseerd kan worden, maar ook daarbij zijn dan allerlei aanpassingen nodig. Via de nieuwsbrieven zullen we de gemeente op de hoogte houden over de hervatting van diensten; verder zal dat o.a. ook worden aangekondigd op onze website.

Het is de bedoeling om vooraf alle 'vaste bezoekers' van onze diensten nog te vragen of ze denken te kunnen komen. Wij moeten er rekening mee houden, dat een groot deel van onze kerkgangers behoort tot risicogroepen. Dat kan er toe leiden, dat sommigen het voor zichzelf nog niet verantwoord vinden om de deur uit te gaan.

Maar ook met een kleinere groep bezoekers zal het toch heel waardevol zijn om als gemeente weer in Zijn naam bijeen te zijn. Daarom gaan we er aan werken om alles te regelen.

Voor uw vragen of reacties kunt u contact opnemen met een van de leden van het bestuur.



Zondagsschool

In februari en maart waren we bezig met ons veertig-dagen-project. Elke zondag werden er plaatjes op de kartonnen berg gezet en werd daarbij verteld over het thema. Op de zondagsschool ging dat verder, want de verhalen en werkjes gingen daar ook over. Door de Corona-crisis konden we dat project niet afmaken, dus misschien moeten we dat volgend jaar nog maar een keer doen. We zullen wel kijken wat we kunnen en mogen doen.

Met Pasen hebben alle kinderen een boekje gekregen met een werkje. Ze kunnen nu ook thuis de programma's van 'BijbelBasics' volgen: het NBG heeft gezorgd dat deze website voor iedereen toegankelijk is en dat er ook extra materiaal beschikbaar is.

In de week voor Hemelvaart is er opnieuw gezorgd, dat alle kinderen iets kregen: een boek, Bijbel-kleurboek, Bijbels kwartet of een CD. Daarmee laten we merken, dat er ook aan hen wordt gedacht.



Van de organisatie van onze schoenendoosactie kregen we bericht, dat de naam 'Actie4Kids' nu niet meer wordt gebruikt, maar dat het gewoon weer 'Schoenendoosactie' wordt genoemd. Daarbij stuurden ze ook een linnen tasje om de nieuwe naam bekend te maken.

Natuurlijk is het onze bedoeling om in het najaar weer mee te doen en

schoenendozen te verzamelen. In onze gemeente zijn sommigen al een tijdje bezig met breien, haken en knutselen. Karin heeft al een emmer vol knikkers gegeven: genoeg om voor elke doos een knikkerzakje te vullen.

In juni zullen we zelf thuis verder moeten met de zondagsschool-programma's en hopelijk daarna weer samen op de zondagsschool. We wachten af.

Intussen moeten we elkaar vooral niet vergeten, maar liever wat extra aandacht schenken door een belletje of een kaartje. En blijf gezond!

We hopen elkaar gauw weer in de kerk te zien en bij te praten.

*Namens de zondagsschoolleiding,
Aly Middelkamp.*



Foto's van toen

Lieve mensen,

In een periode van thuis zitten en absoluut geen reisjes te kunnen maken, heb ik juist gekozen voor een uitstapje: het reisje van Vrouwencontact uit 2015! Ik herinner me een superleuke en mooie dag: in auto's naar Stadskanaal, daar in de stoomtrein



van de STAR, een prachtige tocht door een mooi landschap! Vanuit Veendam naar Bareveld, daar overgestapt in een



rondvaartboot, daarmee terug naar Stadskanaal. 's Avonds gegeten in een pannenkoekboerderij in Gasselte. De dames die mee

geweest zijn kunnen het zich vast nog wel herinneren; en voor ieder is het nu, in deze tijd, een stukje nostalgie ... Toen mocht je nog gewoon overal naar toe ... het is nu wel anders ...

Ik hoop dat u ook even weg kunt dromen bij alle mooie reizen, die u vroeger - of nog niet zo lang geleden - hebt gemaakt! Heel veel sterkte in deze periode; Gods zegen en blijf vooral gezond!



Liefs van Anke Gorter

Berichten van de Unie

Boek rond 175 jaar Baptisme in Nederland: op 15 mei



was het precies 175 jaar geleden dat de eerste baptistengemeente in Nederland werd gesticht. Ter gelegenheid daarvan is het boek 'Terug naar de toekomst' verschenen, onder redactie van Teun van der Leer en Arjen Stellingwerf. In het boek wordt de geschiedenis van het Nederlandse baptisme verteld.

Daarnaast wordt een vertaalslag gemaakt naar de relevantie van het baptisme van nu: wat kunnen gelovigen in deze tijd leren van de historie? Meer informatie en

bestellen: www.baptisten.nl

Fusie Unie en ABC: ondanks de coronacrisis gaan de voorbereidingen voor een fusie tussen Unie en ABC door. Op 12 mei vergaderde de Commissie van Eenheid (CvE) over allerlei praktische zaken, zoals de voor- en nadelen van een bestuurlijke – versus een juridische fusie, voorstel organisatieontwerp Unie-ABC, profiel van nieuwe bestuursleden en de financiële meerjarenraming. Verder wordt er gewerkt aan nieuwe plannen van het Seminarium en van het Regiowerk. Er is dus heel wat te bespreken: in principe zijn er voor het najaar twee ledenvergaderingen gepland, nl. op 17 september en op 18 november. Maar het is nog niet zeker of deze bijeenkomsten doorgaan: daar is in de huidige crisis nog niets definitief over te zeggen.



Kerkstream.nl: in de kerken worden vanwege de Corona-crisis nu geen diensten gehouden. Daarom zenden verschillende gemeenten hun diensten live uit via internet. Daarvoor hebben Unie en ABC de website “Kerkstream.nl” in het leven geroepen, waarop al deze live-streams voor een groter publiek



beschikbaar zijn. Inmiddels hebben ruim vijftig gemeenten zich aangemeld en zijn er 15.000 individuele bezoekers via de website op zoek gegaan naar een dienst. Het is dus zeker de moeite waard om ook eens te kijken op www.kerkstream.nl.

Agenda Unie-activiteiten	
17 september	Algemene Vergadering in Veenendaal (14.00-21.30 uur)
13 november	McClendon-lezing met Ryan Andrew Newson
18 november	Algemene Vergadering in Veenendaal
<i>Meer informatie: www.baptisten.nl</i>	



NBG berichten

Bijbelse inspiratie in de coronacrisis: Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap inspiratie uit de Bijbel. Het 5-daagse bijbelleesrooster *'In afhankelijkheid van God'* is beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel.



'De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet' zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan Mozaïek0318. Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De vijf afleveringen van het leesplan gaan over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13), vertrouwen (Romeinen 8), vragen aan God (Matteüs 7:7-12) en aan tafel met God (Johannes 15:9-16).

Voor dit persoonlijk getinte bijbelleesplan is gekozen, omdat Jannica uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om helemaal teruggeworpen te zijn op jezelf én op God, door ingrijpende gebeurtenissen waar je zelf geen controle over hebt. Jannica neemt je mee in zo'n proces aan de hand van bijbelteksten die juist nu veel betekenis kunnen krijgen. Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de 'Mijn Bijbel app' naar het menu. Hier vind je het kopje 'leesplannen'. Op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.

Bijbel Basics thuisprogramma: voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er speciale thuisafleveringen van Bijbel Basics, deze methode wordt ook op de zondagsschool gebruikt. Ouders kunnen samen met hun kinderen deze Bijbel-methode gebruiken. De thuisprogramma's zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics. Ze staan bij de programma's voor de aankomende zondagen.



Blogs: op bijbelplatform debijbel.nl verschijnt regelmatig een actuele blog – bijvoorbeeld van cultuurtheoloog Frank Bosman over de Heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag	5 juli	12 juli
Voorganger	Jan Foppen	Jannes Hofman
Begroeting	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Bert Middelkamp	Jelle Hoekzema
Raadskamer	Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus
2 ^e collecte	Kinder- en Jeugdwerk	Gemeente-ontwikkeling
Bijzonderheden	Viering Heilig Avondmaal	
Begeleiding 	<i>in overleg</i>	Henk Samplonius
Geluid	Wietze Gorter	Hans Romijn
Beamer	Hans Romijn	Marleen Samplonius
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Petra Wilhelmus
Koffie 	Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Thea Zuidema
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi zr Niezing 	Petra Wilhelmus	Petra Wilhelmus
ONDER VOORBEHOUD		

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

19 juli	26 juli	2 augustus	Zo
Melchert Dijkstra	Marco de Vos	Kina Tigelaar	Vo
Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Bg
Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Anke Gorter	Me
Anke Gorter	Gea Buwalda	Bert Middelkamp	Ra
Huisvesting	Vieringen	Bloemen	Co
		Viering Heilig Avondmaal	Bz
<i>in overleg</i>	<i>in overleg</i>	<i>in overleg</i>	Be
Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Ge
Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Cr Zo
Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Duursema	Fam. Middelkamp	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Ks
Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Ta
ONDER VOORBEHOUD			

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag	9 augustus	16 augustus
Voorganger	Gerry de Vries	Jan Brouwer
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema
Raadkamer	Anke Gorter	Anne Duursema
2 ^e collecte	Noodfonds	Kinder- en jeugdwerk
Bijzonderheden		
Begeleiding 	<i>in overleg</i>	<i>in overleg</i>
Geluid	Hans Romijn	Gerrit Buwalda
Beamer	Marleen Samplonius	Hanna-Ruth van Wingerden
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp
Koffie 	Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Thea Zuidema
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing 	Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus
ONDER VOORBEHOUD		

Diensten



De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

23 augustus	30 augustus	6 september	Zo
Jur Kruizinga	Petra de Kruijf	Anne de Vries	Vo
Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Bg
Gea Buwalda	Bert Middelkamp	Anke Gorter	Me
Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Ra
Gemeenteontwikkeling	Huisvesting	Vieringen	Co
		Viering Heilig Avondmaal	Bz
Henk Samplonius	<i>in overleg</i>	Henk Samplonius	Be
Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Hans Romijn	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Marleen Samplonius	Bm
Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Petra Wilhelmus	Cr Zo
Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Duursema	Fam. Middelkamp	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
Anne Duursema	Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus	Ta
ONDER VOORBEHOUD			

Andere bijeenkomsten



8 juni, 13 juli en 24 aug. om 15:00 uur	Bestuursvergadering	<i>Onder voorbehoud Locatie in overleg</i>
Deze bijeenkomsten worden zo mogelijk in september hervat; let op de mededelingen !	Vrouwencontact	<i>Maandelijks op een woensdagmiddag in de Componist</i>
	Bijbelstudie	<i>Maandelijks op een donderdagavond bij een deelnemer thuis</i>

De verjaardagskalender

Op 8-6	wordt	Lammy Molenaar-Reiling	94	jaar
Op 9-6	wordt	Bob Wijnstra	74	jaar
Op 11-6	wordt	Timen de Jonge	13	jaar
Op 12-6	wordt	Bert Grootjans	57	jaar
Op 13-6	wordt	Bert Middelkamp	67	jaar
Op 15-6	wordt	Frans Geertsema	63	jaar
Op 19-6	wordt	Hans Romijn	52	jaar
Op 19-6	wordt	Henk Samplonius sr.	66	jaar
Op 8-7	wordt	Roelof Koudenburg	25	jaar
Op 10-7	wordt	Age Koudenburg	59	jaar
Op 11-7	wordt	Daniëla van de Kamp	33	jaar
Op 11-7	wordt	Henk Samplonius jr.	16	jaar
Op 16-7	wordt	Marco Grootjans	28	jaar
Op 20-7	wordt	Wietze Gorter	77	jaar
Op 25-7	wordt	Giny Meijer-Henssen	92	jaar
Op 31-7	wordt	Dorien de Jong	28	jaar
Op 8-8	wordt	Hanna-Ruth van Wingerden	38	jaar
Op 13-8	wordt	Akkelien de Jong-Bosma	57	jaar
Op 17-8	wordt	Marleen Samplonius	51	jaar
Op 19-8	wordt	Imko de Jong	61	jaar
Op 27-8	wordt	Gerda Gietema-Buijs	64	jaar
Op 28-8	wordt	Willem Danker	81	jaar
Op 29-8	wordt	Rogier de Jonge	12	jaar
Op 6-9	wordt	Ita Dijkstra	71	jaar
Op 12-9	wordt	Bernard Middelkamp	30	jaar
Op 16-9	wordt	Gerrit Buwalda	73	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel



In de vorige Brug stond een bijzondere Paaspuzzel uit het blad 'Alef' van het NBG. De oplossing is de boodschap van Pasen: *“Waarom zoeken jullie een levende man in een graf Jezus is hier niet Hij is opgestaan uit de dood”*

Deze keer een woordzoeker over Pinksteren: kunt u alle 22 woorden vinden?

H	O	R	E	N	D	T	O	E	S	P	R	A	A	K
X	W	A	R	A	B	I	E	R	K	D	G	Y	T	U
S	K	A	B	E	E	D	S	N	T	A	K	S	A	J
P	A	R	T	E	N	R	C	C	A	O	E	H	L	E
Q	W	M	J	E	K	I	X	L	I	E	N	J	E	Z
I	G	U	F	E	L	E	V	G	G	P	W	G	N	U
M	E	D	E	N	R	D	R	E	P	E	E	J	E	S
K	L	W	P	Y	N	U	G	E	N	T	A	L	E	N
I	O	W	G	I	G	I	Z	E	N	R	J	A	E	T
V	V	H	W	S	L	Z	K	A	V	U	U	R	V	N
T	E	L	F	I	C	E	K	I	L	S	J	O	O	D
S	N	I	E	I	U	N	R	O	M	E	I	N	E	N
D	U	H	P	Y	G	D	Y	C	Z	Q	M	P	X	O
D	G	U	I	T	S	T	O	R	T	I	N	G	W	B
L	T	G	P	I	N	K	S	T	E	R	E	N	J	K

Heilige geest
Drieduizend
Uitstorting
Pinksteren
Discipelen
Jeruzalem

Toespraak
Windvlaag
Romeinen
Geloven
Bekeren
Arabier

Petrus
Parten
Tongen
Jezus
Horen

Talen
Meden
Duif
Jood
Vuur

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*