
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”

Joh. 15:12

De Brug

maart - april
2020

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Werken in de gemeente.....	5
Persoonlijke berichten	6
Van het secretariaat.....	6
Viering 175 jaar Baptisme	8
Uitnodiging Gemeentevergadering	9
Paasdankoffer	10
Bijbelstudie	11
Zondagsschool	11
Vrouwencontact.....	12
Paasontbijt	13
Foto's van toen	15
Berichten van de Unie	16
NBG berichten	17
DIENSTEN EN ACTIVITEITEN AFGELAST	18
De verjaardagskalender	18
Puzzel	19



Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt waarschijnlijk in de loop van de maand mei (*mede afhankelijk van het moment dat we weer diensten kunnen houden*). Inleveren kopij vooreerst tot zondag 10 mei; per mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

'Vrede zij met U!'

Pasen is voor velen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Hier vinden we de basis van ons heil, de vreugde voor ons leven en de hoop voor onze toekomst en de toekomst van deze wereld, dat namelijk niet de dood, maar Jezus Christus zal regeren tot in eeuwigheid. Wat een geweldig ingrijpen van God wat ons iedere dag weer mag verbazen en vervullen met blijdschap! Toch vinden sommige mensen het lastig om de opstanding van Jezus te vieren. Wat vier je nu eigenlijk? Wat merk je naast de wetenschap en het geloof dat Jezus Christus is opgestaan nu van Zijn opstandingskracht?



Ik zou je graag willen meenemen naar die fascinerende woorden van Jezus die klonken bij Zijn verschijning aan de discipelen in Johannes 20: 26 waar Jezus tot hen zei: 'Vrede zij met u!' Deze woorden zijn toonaangevend geworden voor de relatie tussen Jezus en de discipelen, maar ook tussen God en mensen... maar tussen de Here Jezus en jou?

Je leest snel over die kleine woorden heen: 'Vrede zij met U'. Welke vrede heeft de opstanding van Jezus ons gebracht. De bekende baptistentheoloog John Piper verwoordt dit in vijf punten:

1. Vrede tussen ons en Hem.

"Hij stond na zijn opstanding tussen zijn discipelen als een vriend en helper. Niet als een rechter."

2. Vrede tussen ons en God.

"Daarom zond God Hem. God bewerkstelligt vrede tussen ons en Hem door de straf die Jezus - in plaats van ons - droeg. Nu komt Hij tot ons als een liefhebbende vader."

3. Vrede tussen ons en andere mensen in Christus.

"In Galaten 3 zegt Paulus het zo: 'Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.' Wanneer je vrede hebt met God heb je tegelijkertijd vrede met alle mensen die ook vrede hebben met God."

4. Vrede tussen ons en onze eigen ziel.

"Volgens Hebreëën 9:14 krijgen we door het bloed van Christus een zuiver geweten. 'Hoeveel te meer zal het bloed van Christus Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!' Hoeveel mensen gaan wel niet gebukt onder een vies en vuil geweten?"

5. Vrede met de wereld

"Ja, toen Jezus stierf, deed Hij wat nodig was, zodat op een dag, op Gods tijd, al het kwaad in de duisternis wordt geworpen en de hele schepping vol zal zijn met vrede en gerechtigheid."

De opstanding: wat een gebeurtenis!

Ik wens u een gezegend Paasfeest toe met de aloude woorden: 'De Heer is waarlijk opgestaan!', maar ook met de woorden van de Here Jezus: 'Vrede zij met u!'

Ds. Wietse van der Hoek

Aandacht voor elkaar

We horen erg veel over het Coronavirus in deze tijd. En over 'de kwetsbare ouderen'; velen van ons horen daarbij! We hopen maar, dat dit virus ons niet zal treffen in de komende tijd. Volgens de regels van ons land konden we tot 15 maart nog doorgaan met onze vieringen op zondagmorgen. Maar daarna werden er nieuwe regels gegeven en moesten onze diensten worden afgelast. We weten niet hoe lang dat zal duren: niets is meer zeker, alles kan per dag veranderd worden. Maar gelukkig hebben wij een vaste Rots waarop we kunnen vertrouwen!

Dus ook de 'aandacht voor elkaar', zoals voor Jan en Ria Hoekstra. Jan voelde zich weer wat beter en ze waren van plan om weer eens naar de kerk te komen, maar met al het gedoe over dat virus durfden ze er toch niet op aan. Lammy Molenaar dacht zelf wel dat ze kon gaan, maar ze belde met haar kleinzoon en die adviseerde haar om thuis te blijven.

Maar toch waren er op 15 maart nog 20 personen aanwezig en hadden we een waardevolle viering met Petra de Kruijf.

Bert en Aly Middelkamp zijn gezond weer teruggekeerd van een waardevolle reis door verschillende landen! Een week later hoorden ze dat hun schoondochter Lara in Dubai moest worden opgenomen vanwege onzekerheden bij haar zwangerschap; dat blijft nog zorgelijk.

Henk Samplonius is alweer aan de beterende hand en speelt nog graag op zondagmorgen. Hans Romijn blijft nog in therapie. Willem Danker uit Gieten is heel blij dat hij z'n huisje op de camping in Anloo een paar jaar geleden heeft verkocht; verder gaat het redelijk goed met hem.

Ook zijn er zorgen voor Jantje Bos: haar zoon Lammert had een hartoperatie met vier omleidingen en een nieuwe hartklep; hij revalideert nu in Haren.

Samen met andere gemeenten was er ook een Johannes de Heer zangavond gepland; die zou op de zondag voor Pasen zijn maar moest worden afgelast.

In onze eigen gemeente zijn de gebruikelijke Goede Vrijdag bijeenkomst en het Paasontbijt bij onze paasviering gepland: maar we weten nog niet of het doorgaat. Dat geldt ook voor de gemeentevergadering op de zondag na Pasen. Het Coronavirus kan nog tot veel ingrijpende wijzigingen leiden. Toch mogen wij ons vertrouwen blijven stellen op de Heer onze God.

Met hartelijke groet

Anne Duursema

Werken in de gemeente

Ieder mens verlangt naar het goede, het welgevallige, het schone. Als het er is, genieten we er van; is het er niet (meer), dan missen we het en verlangen we er vaak nog sterker naar!

In de afgelopen tijd heb ik weer een aantal van u kunnen bezoeken om kennis met elkaar te maken. In de komende maanden wil ik u allemaal een keer komen bezoeken want het is goed en mooi om elkaar te leren kennen en een gesprek van hart tot hart te hebben! In zulke gesprekken klinken verlangen en gemis vaak door. Geen wonder, want het leven is immers ook niet alleen maar mooi en goed. Het is soms ook zwaar. Gemis van gezondheid, van een geliefde, van gerechtigheid of een onvervuld verlangen doet pijn en geeft verdriet.

Wat mij raakt en verwondert is als we kunnen delen wat het geloof in de Here Jezus hierbij voor ons betekent. Hoe goed is het om van elkaar te horen dat we kracht putten uit ons geloof! Goed is het om van elkaar te horen dat de Heer ons genade schenkt om ondanks het gemis door te gaan met het leven, met het er zijn voor wie ons lief en dierbaar zijn; met samen gemeente te zijn, enzovoort.

Tijdens de viering van het Avondmaal in maart lazen we in het Lucas Evangelie dat Jezus ernaar verlangde *dit* Pascha met zijn discipelen te vieren. *Dit* Pascha was anders dan anders. Want gelijk erna werd Jezus gevangen genomen en uiteindelijk gekruisigd.

Hoe kan Jezus er naar hebben verlangd om dan juist *dit* Pascha met zijn discipelen te vieren?

Jezus verlangde naar *dit* Pascha omdat Hij wist dat er daarna door zijn lijden en sterven een bevrijding zou komen voor zijn discipelen! Nu kwam de exodus uit dit leven van gemis en onvervulde verlangens en ging Hij ons via dood én opstanding brengen naar het leven waarin het enkel goed is! Waarin alles welgevallig en mooi is én blijft.

Dat leven komt er. Die belofte gaf Jezus ons tijdens *dit* Pascha. Dat Hij niet meer met ons van brood en beker zal eten en drinken *voordat* alles is vervuld betekent dat Hij wél weer met ons zal eten en drinken op het moment dat het leven waar Hij en wij naar verlangen in vervulling gaat en voor altijd realiteit zal blijven.

Pasen toont: dát leven is aangebroken! En elke Avondmaalsviering herinnert ons eraan dat Jezus het zal laten dóórbreken! Nu is er nog gemis, maar ons verlangen is én wordt vervuld. Wat goed is het als er in ons spreken met elkaar ruimte is om Hem hiervoor te danken.

Jan Brouwer

Telefoon: 06 – 1532 9246 - E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl



Persoonlijke berichten

Afscheid Ada en Gerrit de Jonge

Lieve mensen,

Na een periode van bijna vijf jaar is het dan toch zover: wij hebben na verschillende zoektochten en bezoeken van verschillende kerken besloten om lid te worden van de baptistengemeente “De Wegwijzer” in Emmen. Dit is ook de gemeente waarin Ada is opgegroeid. En het is in Emmermeer, de wijk waarin wij nu wonen.

Wij hadden het moment om ‘afscheid’ van jullie te nemen gepland op 5 april a.s. Maar in verband met het beruchte Corona-virus hebben we moeten besluiten om dit afscheidsmoment nog even uit te stellen (vanwege de ziekte van Ada -vasculitis- kan ze nu geen risico’s nemen). Bovendien is het niet leuk om afscheid te nemen, als je elkaar niet eens fatsoenlijk een hand kunt geven. Wat wij hier nog wel willen benadrukken is dat wij toch wel met een beetje weemoed afscheid nemen van jullie. We willen jullie als gemeente hartelijk bedanken voor alle mooie jaren en liefdevolle herinneringen die we samen mochten hebben en beleven.

We hebben met elkaar vele mooie dingen beleefd: denk bijvoorbeeld aan de gezamenlijke inpakactie, waar we wekenlang elke avond met z’n allen maandverband hebben ingepakt om geld te verdienen voor o.a. Roemenië. Verder het heerlijke weekend in Schipborg, de supermooie dag met de bus naar de Zaanse Schans en Enkhuizen (aangeboden door Wietze en Anke) en zo zijn er nog veel meer prachtige herinneringen.

We hebben de gemeente altijd als een warm nest ervaren, waar veel aandacht was voor elkaar en we zullen zo nu en dan zeker nog wel eens komen binnenvallen. Verder blijven we ook ‘De Brug’ ontvangen, zodat we op de hoogte blijven van jullie reilen en zeilen.

Het ga jullie allen goed.

Lieve groet van

Ada en Gerrit de Jonge

Middenhaag 491, 7815 LG Emmen, tel. 0591 – 57 29 25, ada.dejonge@gmail.com

Van het secretariaat

Vroeger was het heel gebruikelijk om bij elke aangekondigde datum ‘DV’ te vermelden. DV staat voor ‘Deo Volente’ oftewel ‘als God het wil’. Soms werd dat ook verwoord als ‘zo de Heere wil en wij leven’. In deze onzekere tijden realiseren we ons weer, hoe betrekkelijk onze plannen zijn. Daarom kunnen we bij elke aankondiging in deze Brug wel ‘DV’ schrijven; *als God het wil* ... En eigenlijk geldt dat natuurlijk altijd!



Op het moment van dit schrijven (*half maart*) is er grote onrust over het Corona-virus in Nederland. Grotere evenementen met veel bezoekers zijn allemaal afgelast en kerken kunnen daarom ook geen diensten meer houden. Onze gemeente heeft op 15 maart nog een dienst gehouden, maar diezelfde middag werden de beperkingen uitgebreid: ook scholen en horeca moesten sluiten. Daarom zijn onze diensten op 22 en 29 maart toen direct afgelast en is het nog erg onzeker of we daarna wel weer kunnen samenkomen.

We zouden met Pasen heel graag weer diensten willen houden, maar dat lijkt nog niet erg waarschijnlijk. Achter in deze Brug staat de agenda met de geplande diensten en bijeenkomsten voor april en mei. Maar we zullen moeten afwachten of we die diensten ook kunnen houden: het is niet te zeggen hoe het verder zal gaan.



We zullen samen ons best doen om iedereen tijdig te bereiken en te informeren over het al dan niet doorgaan van diensten. Dat doen we vooral per mail of eventueel telefonisch; en door publicatie op de website. Maar als u het niet zeker weet, bel dan gerust even met iemand van het bestuur.

Intussen is de Lijdenstijd begonnen, de 'veertigdagentijd' voor Pasen. In onze diensten wordt daar aandacht aan besteed, samen met de zondagsschool. Op vrijdag 10 april is het Goede Vrijdag en dan is 's avonds om half acht de traditionele Avondmaalsviering gepland. Daarom is er op de voorafgaande zondag geen Avondmaal.

Op paasmorgen wordt gevraagd om een halfuurtje eerder naar de dienst te komen voor het paasontbijt. Dat is voorafgaand aan onze paasdienst op zondag 12 april. Een week later kunt u na afloop nog blijven voor een maaltijd, want op zondag 19 april houden we na de dienst onze gemeentevergadering en die morgen sluiten we af met een broodmaaltijd.

De agenda en stukken voor onze gemeentevergadering zijn al aan de leden en vrienden verzonden. Misschien moeten we de vergaderdatum nog aanpassen, maar de agenda en stukken blijven van toepassing. Naast zaken van onze eigen gemeente zullen we dan ook praten over Unie-zaken met het oog op de komende Algemene Vergadering. Daar zullen de plannen voor het samengaan van Unie en ABC weer centraal staan.

'BijEen' is de titel van het blad, dat een aantal keren per jaar wordt verspreid binnen alle gemeenten van de Unie en ABC. Op verzoek van de



redactie maken we voor de komende uitgave een artikel om iets te vertellen over onze samenwerking als Unie- en ABC-gemeenten in Assen. Dat doen we onder de noemer 'BijEen Assen'; we werken al een paar jaar samen bij de kerstmiddag voor senioren. Maar aan het einde van dit jaar komt er ook een kersthappening voor

andere leeftijdsgroepen: we zijn in gesprek om in De Nieuwe Kolk kerstavonden te houden, waar de musical over Jozef wordt opgevoerd.

Verder vragen we uw aandacht voor de plaatselijke samenwerking met andere kerken. Er ligt een verzoek om een afvaardiging te regelen in het 'PLOA', dat is het 'Platform Levensbeschouwelijke Organisatie Assen', die interkerkelijke activiteiten organiseren zoals op 4 mei, bij de Vredesweek en 'Alom Gedenken'. Als iemand belangstelling heeft om - mede namens onze gemeente – betrokken te zijn bij dit werk, dan horen we dat graag.

Deze maand verschijnt het 'Adresboekje 2020', waarin alle leden en vrienden zijn vermeld met aanvullingen en wijzigingen zoals die aan ons zijn doorgegeven. Verschillende vermeldingen zijn echter nog gebaseerd op oudere gegevens, die vermoedelijk niet helemaal juist zijn. In de komende periode zullen we contact zoeken met degenen, waarvan vermoedelijk oude informatie in ons adressenbestand staan. Dat betreft veelal kinderen, die niet meer thuis wonen maar nog wel op dat adres staan ingeschreven.



Controleer uw eigen gegevens in het adresboekje ook even en kijk dan eens wie er nog meer op diezelfde bladzijde staan. Aan wie zou u een kaart kunnen sturen in deze moeilijke tijd? Om sterkte te wensen of gewoon omdat we onze diensten en ontmoetingen op zondag missen? Want laten we vooral naar elkaar blijven omzien en zo'n kaartje is een heel mooi gebaar!

We hopen en bidden dat binnenkort onze geplande diensten en activiteiten in de komende maanden toch weer kunnen doorgaan: Deo Volente.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp*

Viering 175 jaar Baptisme

Op 15 mei is het 175 jaar geleden dat de eerste zeven Nederlandse baptisten gedoopt werden in het kanaal achter de boerderij van Reiling in Gasselternijveen. Samen met de baptistengemeente Stadskanaal (Noord) vieren we het 175-jarig bestaan van het Nederlands baptisme op de historische plek zelf.

De jubileumviering begint rond 17.30 uur op de Reiling Hoeve aan de Baptistenkade 32 in Gasselternijveen. Sinds 1775 woont hier de familie Reiling. Roelof Jans Reiling, die bij die eerste zeven baptisten hoorde, is hier geboren. Naast de boerderij stond een schuurtje waar mensen zich na de doop gingen omkleden. Ook werden in die schuur de eerste diensten gehouden.

Er zal een korte historische lezing zijn en een jubileumboekje met tien historische portretten zal worden gepresenteerd. Ook bij het monument verderop zullen er enkele activiteiten zijn. Uiteraard zijn alle gemeenten van harte uitgenodigd om met wie maar mee wil aanwezig te zijn!

Kom ook naar de viering: vrijdag 15 mei 2020, 17.30-20.20 uur, Baptistenkade 32, Gasselternijveen. In verband met catering graag even aanmelden op www.baptisten.nl



Uitnodiging Gemeentevergadering

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die zal worden gehouden op zondag 19 april 2020 vanaf 11.15 uur in 'De Componist', aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na de gemeentevergadering is er rond 12 uur een broodmaaltijd.

Sinds enkele jaren houden we onze gemeentevergaderingen op een zondag na de dienst, zodat meer mensen de gelegenheid hebben er bij te zijn. Het is de bedoeling om de dienst van die ochtend thematisch te laten aansluiten bij de vergadering, zodat het een 'gemeenteochtend' wordt, die we afsluiten met een broodmaaltijd.

De gemeentevergadering bevat de herkenbare punten, zoals verslag, financiën en ontwikkelingen in onze gemeente. Verder zullen we bijpraten over de voortgang Unie-ABC, mede als voorbereiding van de Algemene Vergadering op 27 mei a.s. Naar aanleiding van de informatieavonden in maart ligt er een voorstel over de organisatievorm voor Unie-ABC.

Hieronder de agenda voor zondag 19 april; het verslag van de vorige vergadering is aan leden en vrienden toegezonden met de financiële overzichten die we bij deze vergadering bespreken. We rekenen graag op uw aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn welkom.

Voor de inkopen voor de broodmaaltijd horen we graag even of u er die ochtend kunt zijn. Ook als u verder vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris.

AFGELAST



Agenda van de gemeentevergadering op zondag 19 april vanaf 11:15 uur; na onze dienst.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige gemeente-vergadering op 20 oktober 2019
4. Bestuurszaken, met statistiek, financieel verslag,
kascontrole en begroting 2020
5. 'Gemeente Ontwikkeling': stand van zaken en vooruitblik
6. Uniezaken – voortgang Unie-ABC
- voorbereidingen AV 27 mei en afvaardiging
7. Rondvraag
8. Sluiting

± 12:00 uur: Gezamenlijke broodmaaltijd
als afsluiting van deze gemeenteochtend.

Paasdankoffer

In het Psychologie-Magazine werd onlangs geschreven over 'De kracht van dankbaarheid': We weten wel dat het 'goed' is om dankbaar te zijn, maar in de waan van de dag schiet het er vaak bij in. Toch is het voelen en tonen van dankbaarheid een van de eenvoudigste manieren om je in korte tijd een stuk gelukkiger te voelen, om stress te verlagen en om je sociale contacten te laten bloeien.

Dankbaarheid wordt ook wel het paradepaardje van de positieve psychologie genoemd. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman, grondlegger van deze stroming, hield in 1998 een beroemd geworden speech waarin hij opriep meer onderzoek te doen naar wat mensen gelukkig maakt in plaats van naar psychische stoornissen.

Sindsdien zijn er duizenden onderzoeken gedaan naar eigenschappen als doorzettingsvermogen, wijsheid, tevredenheid en zelfvertrouwen. Dankbaarheid springt daaruit, doordat ze zulke grote en duidelijk positieve effecten heeft op onze gezondheid, ons geluksgevoel en onze relaties. Voor een deel zit dankbaarheid in onze persoonlijkheid: de een is van nature meer geneigd om zijn zegeningen te tellen dan de ander.

Tot zover de psychologie: wellicht zijn het voor velen heel herkenbare beschrijvingen. In de Bijbel worden we ook opgeroepen om dankbaar te zijn. In de tweede brief aan de Colossenzen staat in vers 7: *"Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid."*

In onze overtuiging is de belangrijkste reden voor dankbaarheid het offer, zoals Jezus dat voor ons bracht aan het kruis. Het offer van Zijn leven heeft ons bevrijd van de zondesschuld. In de Lijdenstijd en de viering van het Paasfeest staan we samen dankbaar stil bij dit onbegrijpelijk grote offer van zichzelf wegcijferende liefde.

Onze dankbaarheid voor het grote offer van Jezus mogen we ook laten blijken in onze offers voor zijn gemeente. Onze betrokkenheid bij diensten en bijeenkomsten, aandacht en liefde voor elkaar en onze financiële bijdragen zijn allemaal nodig om de gemeente te laten voortbestaan.

Ter gelegenheid van Pasen doen we een extra beroep op uw offerbereidheid; daarvoor ontvangt u bijgaande acceptgiro. Hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.*

The image shows a yellow 'euro-acceptgiro' form. At the top, it says 'euro-acceptgiro' and 'over te schrijven/te storten'. Below this, there are fields for 'van girorekening of betrekking' (with a red box), 'euro' (with a box), and 'naar rekening' (with a box). There is a '+' sign between the euro and the destination account fields. Below these are fields for 'handtekening' and 'zijn alle rode rubrieken ingevuld?'. At the bottom, there are fields for 'op rekening van' and 'formulier met blauwe of zwarteinkt invullen'. The footer contains '© pezzamenlijke banken en postbank' and a small logo.

Bijbelstudie



Ook in februari kwamen we weer bij elkaar; we waren met een vrij klein groepje ... diverse mensen waren ziek of verhinderd ... maar de avond was er niet minder boeiend door ...

Onder de zeer deskundige leiding van Pieter van Wingerden werd gesproken en nagedacht over het laatste deel van 2 Timotëus ... we blijken nu het hele boek te hebben doorgespit!! Het is een zeer boeiend boek: als je het doorleest zullen sommige passages wat vreemd overkomen, maar als je er dan uitleg bij krijgt gaat het veel meer voor je leven ...!!

Het is een laatste bemoediging van Paulus voor Timotëus ... hij zegt o.a. tegen hem: "Jij echter moet in alles nuchter zijn; je lijden aanvaarden; je werk als verkondiger van het evangelie doen; je dienende taak vervullen..."

Wat ons ook steeds opvalt in dit Bijbelgedeelte is de link naar de tegenwoordige tijd: het lijkt soms of het nu is geschreven of in plaats van zoveel jaar geleden... Uiteraard werd Pieter weer heel hartelijk bedankt voor de prachtige avond en de fam. Duursema voor hun gastvrijheid en de lekkere - door Anne zelf gebakken - koek ...

Mocht u er ook eens bij willen zijn ... de volgende avond is D.V. 26 maart a.s. en is bij ons, Anemoonstraat 7. Geef u gerust op; welkom!!

*Liefs, namens de hele groep,
Anke Gorter*



Zondagsschool

De afgelopen weken hebben we met de kinderen gekeken naar de verhalen van Deborah, Gideon en Simson. Zij leerden de mensen wat recht was en hoe te leven samen met God. Ze moedigden hen aan om dingen te doen en te leren dat God hen bij zou staan in gevechten tegen de vijand. Ze overwonnen zonder zelf te vechten. Op de zondagsschool maakten we daarbij werkjes en deden spelletjes over dit thema. Ook keken we wat onze naam betekent: dat vond iedereen wel leuk om te horen.

De andere zondagen volgden we Ruth. We zagen haar liefde voor Naomi en het volk van Naomi en later voor Boaz. Ook zagen we dat zij als vreemdeling werd opgenomen en hoe ze leefde met Boaz en hem een zoon schonk. De laatste zondagen voor de Veertigdagentijd hoorden we verhalen van Samuel en Saul en maakten daarvan werkjes.

Op twee zondagen waren er andere kinderen te gast op de zondagsschool. In de voorjaarsvakantie waren we daardoor zelfs met acht kinderen op onze zondagsschool. Het was leuk van hen te horen hoe het op hun eigen zondagsschool gaat. Ze vonden het bij ons erg gezellig en wilden nog wel eens terugkomen. Na het koffiedrinken kwamen ze nog weer naar Gea toe om te bedanken voor de mooie tijd op de zondagsschool.

In maart zijn we begonnen met het project voor de Veertigdagentijd. Het thema is 'Tussen hemel en aarde'. De verhalen die er bij horen komen uit Mattheus 5, 6, 7 en 21. De eerste zondag ging over 'de zaligsprekingen' uit de bergrede. In het verhaal vertelde Jezus over het echte geluk.

In de kerk hangen we iedere week een plaatje aan de kartonnen berg, waarop we wandelen naar Pasen. Elke zondag komt er een plaatje bij. Daarna luisteren we samen naar het projectlied; men kan ook meezingen als men het lied al kent. Op zondagsschool horen we de verhalen uit Mattheus en verdiepen we ons hierin. We beantwoorden vragen en maken werkjes en die mogen de kinderen ook meenemen naar huis.

De thema's van het project zijn: Jezus vertelt over het echte geluk; Laat zien wie je echt bent; Je moet goed zijn voor iedereen; Onze vader, wie is die man? En met Pasen: Jezus leeft. Op zondag 19 april is het laatste verhaal: De uitzending van de leerlingen. Dat gaat over Mattheus 28: 16-20 en over de belofte van de nieuwe wereld.

Aan het begin van de dienst wordt iedere keer ook vertelt, wat het thema voor die zondag is en u kunt dat dan ook zien op de beamer.

Namens de zondagsschoolleiding,

Aly Middelkamp.



Vrouwencontact

Op 12 februari waren we met een vrij klein groepje; Anneke was erg vermoeid; Jantje haar oudste zus was overleden en Aly had vakantie, dus met vijf dames waren we compleet.

De middag was voorbereid door Gea en Jantje, maar omdat Jantje er niet was, deed Gea het alleen. Ze heette ons van harte welkom en opende met gebed. Daarna zongen we lied 458, de beide coupletten.

Daarna las ze Psalm 55 de verzen 1-7 en vers 23; het ging over David. Jezus geeft ons hierin de opdracht; we zongen daarna lied 308; ik zie een poort...

Het besluitenverslag van de vorige keer was gemaakt door Aly en werd voorgelezen door Gea.

Hierna las Anke het jaarverslag over 2019 voor; ze had het gemaakt in dichtvorm en dat viel zeker in de smaak! Thea bewaart het in de map met alle jaarverslagen. Ook het financieel verslag werd bekeken; het was gemaakt door onze penningmeester, broeder Jelle Hoekzema, en ieder vond het helder en duidelijk. Er was nog een vraag over, die zal worden beantwoord door Jelle.

De contributie werd betaald en sommigen hadden nog bonnetjes om in te leveren.

Lammy Molenaar kreeg van ons een bedankje als blijk van waardering voor het maken van de prachtige kaarten. Verder werden kaarten geschreven en verstuurd aan Jantje Bos en aan haar zoon en schoondochter; de zoon lag in het ziekenhuis, wachtend op een operatie.

Uiteraard dronken we koffie en thee en daarna speelden we onze gebruikelijke bingo; het is traditie om tijdens de jaarvergadering dit spel te spelen en na afloop bleken we allemaal een prijsje te hebben!

Gea las nog een mooi gedicht over een moorkop, we zongen nog lied 594 en er werd afgesloten met gebed. Het was weer een mooie en gezellige middag. De volgende keer zal worden verzorgd door de zusters Duursema en Gorter.

Op 11 maart waren vijf dames aanwezig; later kwam Fenna Brouwer ons versterken. Jan moest bij mensen op bezoek en zo kon ze mooi meerijden.....: heel leuk en attent!

Enkele dames waren helaas afwezig om diverse redenen. We zongen een mooi lied en er werd uiteraard gebeden. Daarna had Jenny een inleiding; een vreemd verhaal...: een gemeente was overleden aan desinteresse, gebrek aan betrokkenheid, toenemende lusteloosheid etc. etc. De gemeente kon langs de kist defileren en als men het deksel optilde zag men een spiegel.....de boodschap was duidelijk!!

Het besluitverslag werd voorgelezen en er werd besloten kaarten te sturen aan Jan Brouwer, fam. Hoekstra en Thea Zuidema. De doosjes, die Lammy had gemaakt voor het Paasfeest voor de gemeente, werden alvast uitgedeeld. Ze worden bezorgd bij ouderen en zieken in onze gemeente.

Na de pauze, waarin uiteraard contributie werd betaald en de zending niet werd vergeten, deden we een paar spelletjes; de hersens werden zeer op de proef gesteld, maar de resultaten waren zeer goed, zodat iedereen een prijsje kreeg. Een mooi gedicht werd voorgelezen over "vandaag" en er werd afgesloten met gebed. Ieder werd wel thuis gewenst; het was een mooie en leerzame middag!

*Namens Vrouwencontact,
Anke Gorter.*

Paasontbijt

AFGELAST



Op zondag 12 april a.s. hopen wij het Paasfeest te mogen vieren en zoals we gewend zijn beginnen we die ochtend met een



paasontbijt voor de dienst. Eventueel zal er vooraf een intekenlijst in de kerk te liggen, zodat u zich kunt opgeven. De aanvang van het Paasontbijt is half tien en onze Paasdienst begint dan aansluitend om ongeveer tien uur.

We horen ook graag, wie wil helpen met de voorbereidingen.

Petra Wilhelmus en Anke Gorter.

Open Huis: ‘Bouwen aan een dak’

Open Huis Assen zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben. Het Open Huis biedt een huiskamer en stelt mensen in staat om elkaar te ontmoeten in ongedwongen sfeer zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden of loket. Je kunt er op 6 dagdelen in de week (in de winterperiode zelfs op 7 dagdelen) zomaar binnenlopen voor een kopje koffie of thee, de krant te lezen, klaverjassen, de PC of laptop gebruiken.



Het Open Huis als inloophuis is er voor mensen die warmte (soms letterlijk) nodig hebben. Het Open Huis heeft meerwaarde voor de Asser samenleving en zorgt ervoor, dat mensen zich niet alleen voelen in onze (ingewikkelde) samenleving. Het Open Huis is open op tijdstippen dat veel andere gelegenheden dicht zijn. Zo zijn we o.a. open op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, Koningsdag, Eerste Kerstdag, Oudjaarsdag. Waarom? Om iedereen die het nodig heeft, gezelschap en gezelligheid te geven.

Iedereen in onze samenleving doet ertoe ongeacht geloof, geslacht, huidskleur of levensovertuiging. Eén van de gasten zei: *“Jullie hebben er mede voor gezorgd dat het weer goed met mij gaat.”* Een huis dat ertoe doet!! Dat op praktische wijze invulling geeft aan haar opdracht die ons in Matheus 25 wordt aangedragen.

Terugtrekkende overheid, individualisme, bezuinigingen, problemen in de zorg, problemen in de jeugdzorg, eenzaamheid onder ouderen. We praten over participeren, individu, zelfstandigheid, privatiseren, opkomen voor jezelf etc. Hoe kan het, dat in slechte economische omstandigheden het aantal bezoekers terugliep en nu het economisch tij (veel) beter is het aantal bezoekers weer toeneemt? Waarom komen er zoveel jongeren in de knel? Waarom zien we het aantal jongeren toenemen in het Open Huis? Wordt er misschien iets vergeten? Omzien naar elkaar? Solidariteit? Barmhartigheid?

Open Huis lost een deel van de problemen belangeloos op. Waren er geen inloophuizen, dan zouden er waarschijnlijk nog grotere problemen zijn in onze (lokale) samenleving. Daarom zijn we zo blij dat er velen zijn die zich belangeloos willen inzetten voor het mooie en maatschappelijk belangrijke werk van het Open Huis. Een vrijwilliger zei: *“Je hoeft geen professional te zijn, om een luisterend oor te hebben voor je naaste.”*

Wilt u meebouwen aan het Open Huis? Wij hebben op dit moment twee bestuursvacatures: een notulist en secretaris. Voor deze functies kunt u zelf bepalen of u wel of niet wilt meedraaien als vrijwilliger op één van de 6 dagdelen dat het Open Huis voor gasten geopend is. De huidige secretaris is aftredend en zal de nieuwe kandidaten zorgvuldig inwerken.

Indien u interesse hebt in een van deze functies, neem dan contact op met onze voorzitter: Jans Enting, telefoonnummer 06 - 512 693 77 of stuur een email naar info@openhuisassen.nl. Voor meer informatie over het Open Huis verwijzen wij u naar onze website: openhuisassen.nl

Foto's van toen

Lieve mensen,

Deze foto heeft al eerder in 'De Brug' gestaan: dat is nog niet zo lang geleden, het was eind vorig jaar. Vorig jaar stond ik een dag in de Componist, i.v.m. hun 15-jarig bestaan. Diverse verenigingen die in de Componist samen komen, stonden daar op een braderie, en wij dus ook!

Ik mocht gratis prachtige kinderboeken weggeven en mooie Bijbels in diverse talen; we hadden alles gratis gekregen van de Bijbelvereniging. Heel leuke en mooie gesprekken waren het resultaat!



Zo kwam deze foto in 'De Brug'. Daarnaast staat er ook informatie over onze gemeente op internet. We hebben zelf een website en staan op Facebook; maar ook op Google kom je onze gemeente tegen. Deze foto staat ook op Google, gekoppeld aan de Componist.

En daar kijken best veel mensen naar: deze foto is al meer dan 3000 *) keer bekeken... Ik had er geen idee van dat zo'n foto daar zoveel wordt gezien: super leuk dat daarmee onze gemeente ook zo 'in the picture' staat!!

*(*inmiddels zelfs al 4379 keer)*

Liefs van Anke Gorter

Berichten van de Unie

Kerkstream.nl - In veel kerken kunnen vanwege de Corona-crisis de diensten nu niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Daarom zenden sommige gemeenten hun diensten live uit via internet. Daarvoor hebben Unie en ABC de website "Kerkstream.nl" in het



leven geroepen, waarop kerken deze live stream kunnen aanmelden, zodat ze voor een groter publiek te volgen zijn. Doel is dat kerkgangers die nu hun eigen dienst niet kunnen bezoeken, toch een dienst in hun omgeving kunnen 'bijwonen'. Onze gemeente in Assen kan zelf geen diensten op Internet zetten, maar we wijzen u graag op de mogelijkheid om te kijken naar een dienst via www.kerkstream.nl.

Regioavonden over organisatieontwerp Unie-ABC - Op 11 en 12 maart kwamen zo'n 50 afgevaardigden van 25 ABC- en Unie-gemeenten in Meppel en Vianen bij elkaar om te praten over het organisatieontwerp voor het toekomstige kerkgenootschap. Het ontwerp is gebaseerd op de besturingsfilosofie, de denkrichting voor de nieuwe organisatie. In het organisatieontwerp wordt verbinding gelegd met de missie van de gemeenschap: *"Niet het belang van de eigen organisatie staat voorop, maar Unie-ABC weet zich een deel van het verhaal van Gods heilzame missie in de wereld en wil daaraan dienstbaar zijn"*.



Het organisatieontwerp bestaat uit onder meer een beschrijving van visie, functie en missie, de besturing van de organisatie met onder meer de bevoegdheidsverdeling tussen de Algemene Ledenvergadering en het bestuur, de onderlinge betrokkenheid en communicatie tussen gemeenten en het landelijk verband, en de inrichting en doelen van de werkorganisatie. Het definitieve voorstel wordt aan de gemeenten voorgelegd en besproken op de AV op 27 mei in Veenendaal.

Agenda Unie-activiteiten	
20-22 april	Voorgangers- en Leidersconferentie Unie-ABC
3 mei	Afscheidsdienst Maurits Luth in Baptistengemeente 2e Exloërmond
15 mei	Bijeenkomst 175 jaar baptisme in Nederland in Gasselternijveen
27 mei	Algemene ledenvergadering Unie-ABC in Veenendaal
<i>Meer informatie: www.baptisten.nl</i>	



NBG berichten

Bijbelkieswijzer helpt bij bijbelkeuze.

In de Maand van de Bijbel introduceerde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Bijbelkieswijzer. Deze online kieswijzer helpt mensen aan de hand van vragen om te ontdekken welke bijbelvertaling het best bij hen past. De Bijbelkieswijzer is te vinden op debijbel.nl/kieswijzer.

Mensen vragen zich af waarom er zoveel vertalingen zijn en wat er nou écht staat in de Bijbel. Soms klinkt een bepaalde bijbeltekst in de ene vertaling heel anders dan in de andere. Lang niet altijd begrijpen bijbellezers hoe dat komt.



Veel mensen zoeken naar een voor hen geschikte bijbelvertaling. Als je de kieswijzer doet – een soort kieskompas – krijg je daar advies over én leer je aan de hand van voorbeelden veel over de gemaakte vertaalkeuzes. Niet alleen vertalingen die door het NBG zijn gemaakt doen mee, maar ook andere bekende Nederlandse vertalingen.

De Bijbelkieswijzer geeft inzicht in de negen bekendste Nederlandse vertalingen: de NBG-vertaling-1951, de Statenvertaling (editie 1977), de Groot Nieuws Bijbel (editie 1996), de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), Het Boek (editie 2008), de Herziene Statenvertaling (2010), de Willibrordvertaling (editie 2012), de Naardense Bijbel (editie 2014) en de Bijbel in Gewone Taal (2014). Elk van deze vertalingen belicht de brontekst op haar eigen manier. De ene vertaling blijft dicht bij de formulering van het Grieks of Hebreeuws, een andere kiest voor soepel Nederlands, een derde wil vooral de betekenis overbrengen.

De Bijbelkieswijzer werkt met 23 vragen die onder meer gaan over de vertaalprincipes van deze vertalingen. Bijvoorbeeld: hoe vertaal je Griekse of Hebreeuwse beeldspraak, kies je voor (bijvoorbeeld) omgangstaal of voor literair Nederlands, en in hoeverre houd je rekening met de lezer van vandaag? Ook het bekende principe van concordantie komt aan bod: vertaal je een bepaald woord altijd met hetzelfde Nederlandse woord of niet? De vragen en stellingen worden toegelicht met filmpjes en informatie. Daarnaast krijgt de gebruiker enkele voorkeursvragen voorgelegd, bijvoorbeeld: 'Welke weergave van Matteüs 5:3 spreekt je het meest aan?' en dan volgen acht opties, waaronder 'Gelukkig wie nederig van hart zijn', 'Zalig zijn de armen van geest', 'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben', 'Zalig wie arm zijn aan geestesadem' en 'Gelukkig zij die nederig zijn'.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl



Op deze plaats in 'de Brug' vindt u altijd een overzicht van onze diensten en andere bijeenkomsten.

ONZE DIENSTEN EN ACTIVITEITEN TOT 1 JUNI ZIJN AFGELAST

In verband met de Corona-crisis zijn alle bijeenkomsten van overheidswege verboden, zodat besmettingsrisico's worden beperkt. Daarom kunnen we als gemeente nu geen samenkomsten houden.

De verjaardagskalender

Op 26-3	wordt	Jelle Hoekzema	77	jaar
Op 6-4	wordt	Jaap van Spengen	68	jaar
Op 7-4	wordt	Mary van den Boogert	80	jaar
Op 14-4	wordt	Janny Koster-Dijkhuizen	84	jaar
Op 15-4	wordt	Ina Bakker-Oorlog	83	jaar
Op 15-4	wordt	Jan Brouwer	66	jaar
Op 16-4	wordt	Joel van de Kamp	31	jaar
Op 22-4	wordt	Sandra Grootjans	26	jaar
Op 23-4	wordt	Margriet Grootjans-v.d. Berg	51	jaar
Op 23-4	wordt	Grianda Warrink	30	jaar
Op 27-4	wordt	Susan Peeters	44	jaar
Op 29-4	wordt	Martin Eisses	28	jaar
Op 18-5	wordt	Iris de Jong	24	jaar
Op 19-5	wordt	Piet Berkhof	82	jaar
Op 19-5	wordt	Renate Niezing-Willems	89	jaar
Op 21-5	wordt	Pieter Willem de Jonge	8	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*