

---

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”  
*Joh. 15:12*

---

# De Brug



**februari - maart**

**2020**

---

Uitgave van de  
**Baptisten Gemeente Assen**

---

## Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar .....	4
Werken in de gemeente.....	5
Van het secretariaat.....	6
Wijzigingen adressenbestand.....	8
Kerkdiensten WZA gestopt .....	8
Bijbelstudie .....	9
De Samaritaan zoekt vrijwilligers .....	10
LHBT-jongeren en hun geloof.....	10
Zondagsschool .....	11
Afscheidsdienst Aernout de Jong.....	12
Welkomstdienst Jan Brouwer.....	13
Kerstmiddag – Kerstavond – Kerstochtend.....	14
Vrouwencontact.....	16
Evangelische Hogeschool .....	17
Foto's van toen .....	18
Berichten van de Unie .....	19
NBG berichten .....	21
Diensten .....	22
Andere bijeenkomsten .....	26
De verjaardagskalender .....	26
Puzzel .....	27

---

## Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt op zondag 22 maart 2020. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 15 maart. Kopij per mail sturen aan [DeBrug@baptisten-assen.nl](mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl)

## Ter overdenking

*Halleluja! Loof, dienaren van de HEERE, loof de Naam van de HEERE.  
De Naam van de HEERE zij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid.  
Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de Naam van de  
HEERE geprezen. De HEERE is verheven boven alle heidenvolken,  
boven de hemel is Zijn heerlijkheid. (Psalm 113:1-4 HSV)*

Wat een heerlijke verzen om zo mee te starten. Maar wat kan het in schril contrast staan met de omstandigheden waarin wij ons bevinden of de omstandigheden in de wereld.

Het nieuwe jaar zijn wij gestart met allerlei onrust, dichtbij en verder weg. De discussie rondom gebruiken tijdens Oud & Nieuw en alle verschrikkelijke gevolgen van deze periode, de bosbranden in Australië, de spanningen tussen de Verenigde Staten van Amerika en Iran. Al deze zaken kunnen je in beslag nemen en voorkomen dat je God nog gaat loven.



Maar dan lezen we deze verzen. De psalmist spoort ons aan, als dienaren van de HEERE, om Zijn naam te loven. Wanneer we deze verzen op ons in laten werken, dan kunnen we vol ontzag voor God raken. Want de psalm maakt duidelijk dat God boven alles staat. God staat boven de volken, God staat boven de leiders in deze wereld, God staat boven de omstandigheden.

Wanneer wij ons kunnen rekenen tot zijn dienaren, dan is dit wat God ook van ons vraagt. Dat wij Hem loven, dat wij Hem aanbidden, dat wij Hem prijzen met alles wat in ons is. Dat onze blik op Hem gericht is. De psalmist wijst Gods kinderen erop dat God overal op de wereld geprezen wordt. En dat is een onveranderlijke waarheid!

Vaak laten wij onze omstandigheden de boventoon voeren in het wel of niet prijzen van God. En misschien vinden we het ook wel moeilijk om in een samenleving die redelijk van God los lijkt te zijn, Hem toch alle eer te geven.

Wat onze situatie ook is, wat de omstandigheden in de wereld ook zijn, onze God is de Onveranderlijke. En Hij is het waard om altijd geprezen te worden. Dat lezen we ook in onderstaande verzen:

*“Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.*

*En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.” (Filippenzen 2: 6-11 HSV)*

God heeft Jezus Christus de Naam boven alle naam geschonken. Elke tong zal uiteindelijk belijden dat Jezus Christus Heer is. Aan ons de oproep om hier nu al actief vorm aan te geven.

We mogen elke dag opnieuw vragen of God ons vol wil maken van Zijn Heilige Geest. Dat deze ons aanspoort om vol vuur de naam van Jezus bekend te maken. Ongeacht onze omstandigheden, of juist omwille van de omstandigheden!

Want de HEERE is hoog verheven, Zijn heerlijkheid is tot in eeuwigheid!

Kom, dienaren van de HEERE en laten wij Hem, wat er ook gebeurt, altijd blijven loven!!

*Bert van Drogen*

## **Aandacht voor elkaar**

Met veel verjaardagen achter de rug en nog enkele in het verschiet nu weer even terug bij de zorg voor elkaar. Wij hebben erg veel felicitaties ontvangen; per telefoon, kaarten, mails, en ook op facebook: veel dank daarvoor!!

Ds. Aernout de Jong heeft het pastorale werk in onze gemeente overgedragen aan ds. Jan Brouwer. Jan is al bekend in onze gemeente, want hij ging al geregeld voor en hij kent meerdere leden persoonlijk. In het bijzonder natuurlijk Pieter en Hanna-Ruth van Wingerden: zijn dochter en schoonzoon.

We zien uit naar zijn bezoeken. Als u graag een bezoekje wilt, dan kunt u Jan Brouwer bellen: 06 – 1532 9246.

Jan en Ria Hoekstra hebben een moeilijke tijd vanwege gezondheid en een nodige verbouwing. We hopen dat ze binnenkort weer de mogelijkheid hebben om de diensten te bezoeken!

Renate kan eindelijk naar de pijn-poly in het ziekenhuis, want er moet iets gedaan worden aan de pijn in haar rug. We hopen van harte dat er een oplossing voor is!

Hans zal nog wel meer tijd nodig hebben voor zijn revalidatie en onderzoeken: we wensen hem ook veel sterkte!

We moeten blijven omzien naar onze zieken en ouderen: we hopen ze ook dit jaar goede aandacht zullen krijgen! Want dat is de opdracht voor ons allemaal!!

Met hartelijke groet

*Anne Duursema*

## Werken in de gemeente

Tot en met de december/januari uitgave van De Brug hield ds. Aernout de Jong in deze rubriek u op de hoogte van de verschillende werkzaamheden binnen de gemeente. Bij velen van u heb ik de dankbaarheid geproefd voor alles wat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan en voor wat hij daarin voor u heeft betekend.



Op zondag 5 januari was er de welkomstdienst waarin u als gemeente Fenna en mij hebt verwelkomd in uw midden en mij hebt bevestigd als pastoraal werker. Wij hebben deze dienst en alle goede woorden -en kaarten- die we zowel tijdens als (ver) na de dienst ontvingen, als hartverwarmend beleefd. Ook de aanwezigheid van gasten en de woorden van br. Boerrigter, die namens de Unie aanwezig was, hebben ons goed gedaan.

Inmiddels ben ik begonnen met het afleggen van bezoeken. Gezien de beperkte tijd die hiervoor beschikbaar is lukt het natuurlijk niet om u allemaal op korte termijn te bezoeken. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal ik dit jaar vaker voorgaan in de diensten. Door op zondag ook samen met Fenna vaker in de diensten aanwezig te zijn zullen we elkaar ongetwijfeld ook beter leren kennen. Wij zien uit naar een goede tijd in jullie midden.

Zoals tijdens de welkomstdienst al werd gememoreerd, is het voor Fenna en mij bijzonder om te zien hoe de Heer onze weg in het afgelopen jaar naar Assen heeft geleid. In ongeveer dezelfde tijd dat het dagelijks bestuur mij kwam polsen om als pastoraal werker binnen de gemeente te komen werken, was ik ook met de Baptisten Gemeente De Ark in Assen in gesprek om bij hen als pastoraal werker te komen werken.

Inmiddels ben ik nu bij jullie én bij De Ark werkzaam. Óf en wát dit voor de toekomst heeft te betekenen? Dat weten we niet en dat hoeven we ook niet te weten. Want als het over de toekomst gaat geldt het in alle opzichten voor ons allemaal: 'mij geleidt des Heren hand'. Toch ervaren wij het als bijzonder hoe alles is gelopen, geleid.

Bijzonder was het ook dat er een gezamenlijke Kerstmiddag is geweest onder de noemer van 'BijEen Assen'. Zonder nu gelijk maar van alles te organiseren is het goed om te danken voor wat we als de drie Unie/ABC Gemeenten in Assen samen mochten doen. Daarnaast is het ook goed te bidden of we samen meer kunnen doen. De Heer kán wegen openen. Maar Hij doet dat wel altijd op Zijn tijd en op Zijn manier.

Fenna en ik zijn dankbaar dat wij hebben ervaren dat de Heer, toen de weg waarop wij gingen ineens ophield, de weg naar Assen op deze bijzondere wijze voor ons heeft geopend. Daarom zien wij dan ook met vertrouwen uit naar mooie en goede jaren samen met u.

*Jan Brouwer*

Telefoon: 06 – 1532 9246 - E-mail: [jan.brouwer@baptisten-assen.nl](mailto:jan.brouwer@baptisten-assen.nl)

## Van het secretariaat

We zijn het nieuwe jaar als gemeente begonnen met een bijzondere dienst op 5 januari, waarin we Jan Brouwer mochten verwelkomen als pastor. Naast de wekelijkse diensten zien we de 'zorg voor elkaar' als het belangrijkste onderwerp voor onze gemeente. Behalve de onderlinge zorg en aandacht vinden we het belangrijk dat er ook professioneel pastoraat beschikbaar is voor de ouderen, zieken en in bijzondere situaties. We zijn blij dat we dit nu weer kunnen invullen met de komst van ds. Jan Brouwer.

De welkomstdienst had nog een ander bijzonder aspect, omdat ook werd ingegaan op de plaatselijke samenwerking als Unie en ABC-gemeenten. Enerzijds werd dat genoemd, omdat Jan Brouwer ook pastoraal werk doet voor Baptistengemeente De Ark. Anderzijds hebben we dat ook genoemd met de herinnering aan de gezamenlijke kerstmiddag, die we samen met de Evangelische Gemeente Assen en met De Ark mochten organiseren. Ook



in het nieuwe jaar willen we samen zoeken naar meer mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken bij bijzondere vieringen en evenementen; de eerste plannen daarvoor worden al weer gemaakt.

In deze Brug ziet u foto's van de welkomstdienst en van andere bijzondere bijeenkomsten. Op 15 december hebben we als gemeente afscheid genomen van Aernout de Jong, die de afgelopen jaren in onze gemeente heeft gewerkt. Er was in het diepste geheim een mooi afscheidsboek voor hem gemaakt, waar iedereen zelf een pagina voor kon inleveren. Al die creatieve bladzijden zijn samengevoegd tot een unieke herinnering voor Aernout aan zijn jaren in Assen.

Verder ziet u in deze Brug ook foto's van de verschillende kerstvieringen, waar onze gemeente bij betrokken was. Evenals voorgaande jaren is er weer zoveel mogelijk bekendheid gegeven aan alle kerstvieringen in de Asser kerken: in de gezamenlijke pagina's werden ook onze kerstvieringen aangekondigd. Naast de kerstviering



binnen onze eigen gemeente hebben we als Unie-ABC een kerstmiddag gehouden en met de kerken van het Noorderpark nog een kerstsamenzang. Ook in het nieuwe jaar was er al weer een gezamenlijke activiteit: de bijeenkomsten in het kader van de 'week van gebed'. Op zondag 19 januari was er 's middags een Gebedsbijeenkomst in het Kerkgebouw van de GKv Peelo aan de Scharmbarg. In de week daarna was er op dinsdag het Stadsgebed voor Assen in de Jozefkerk en op woensdag was er bij de Baptistengemeente de Ark een gezamenlijke gebedsbijeenkomst.

Namens onze gemeente was Petra Wilhelmus betrokken bij de organisatie en voorbereidingen.



Binnen onze eigen gemeente is het een mooie traditie geworden, dat er voor alle trouwe bezoekers en betrokkenen een speciale kerstverrassing wordt uitgedeeld. Het is een zelfgemaakte en unieke surprise, die uit naam van de gemeente mag worden aangeboden. De bedenkers en makers willen niet genoemd

worden, maar we zijn hen zeer erkentelijk en dankbaar voor deze geste.

Ada de Jonge heeft ons gevraagd om met ingang van het nieuwe jaar haar lidmaatschap over te schrijven naar de Baptistengemeente 'de Wegwijzer' in Emmen. Ada en Gerrit wonen inmiddels al een tijdje in Emmen, maar hebben daar nu ook een gemeente gevonden waarbij ze zich willen aansluiten. Ze zullen in de komende tijd nog een keer afscheid komen nemen, maar denken ook daarna nog wel eens 'als gasten' te komen als ze hier in de buurt zijn.

Per 1 januari mochten we Jan en Fenna Brouwer als vrienden van onze gemeente verwelkomen. Bij het verwerken van hun gegevens viel op, dat we de verjaardag van Fenna net hadden gemist: zij was 7 januari jarig. Daarom is die verjaardag nog even toegevoegd aan de verjaardagskalender in deze Brug: dan kunt u haar desgewenst nog een keer feliciteren.

Samen met eerdere veranderingen in 2019 betekent dit voor de statistiek van onze gemeente, dat er 87 mensen zijn ingeschreven: 41 leden, 37 vrienden en 9 kinderen. Dat is iets meer dan een jaar geleden. We moeten daarbij wel bedenken, dat er ook nog verschillende namen in ons adressenboekje staan waarmee we al langere tijd geen contact meer hebben gehad.

Op zondag 1 maart is het alweer de eerste zondag van de Lijdenstijd: in de diensten zullen we daar samen met de zondagsschool aandacht voor hebben. De bedoeling is om gebruik te gaan maken van het project van het Bijbelgenootschap voor de veertigdagentijd, verdere informatie volgt.

In de tweede week van maart worden er ook regiobijeenkomsten gehouden over de landelijke ontwikkelingen van Unie-ABC. Er is een ontwerp gemaakt voor de toekomstige organisatie en dat zal worden toegelicht. Naar verwachting komt er tussen 9 en 13 maart ook een avond in Hoogeveen, maar de precieze datum is nog niet bekend. Dat zal tegen die tijd via de mededelingen worden doorgegeven.

In deze Brug zijn de verjaardagskalender, dienstenplanning en andere aankondigingen vermeld tot en met eind maart. De volgende Brug verschijnt op zondag 22 maart, dus dat duurt nog even. Dat heeft te maken met een geplande vakantie van uw secretaris: in de maand februari hopen wij op vakantie te zijn. Als u belangrijke zaken wilt vragen of doorgeven, dan kunt u contact opnemen met een van de andere bestuursleden.

*Namens het bestuur,  
Bert Middelkamp.*

## Wijzigingen adressenbestand

Ada en Gerrit de Jonge zijn met ingang van het nieuwe jaar overgeschreven naar de Baptistengemeente 'de Wegwijzer' in Emmen.

Per 1 januari hebben we Jan en Fenna Brouwer ingeschreven als vrienden van onze gemeente; u kunt hun gegevens toevoegen in uw adresboekje:

Brouwer, Jan	geboren 15-04-1954
Brouwer-Hamminga, Fenna	geboren 07-01-1957

Hun adres is Fivelingolaan 16, 9501 SN Stadskanaal; Tel. 0599 - 658778.

Wilt u uw eigen gegevens dan ook even controleren en eventuele veranderingen doorgeven aan het secretariaat. We vragen u zorgvuldig om te gaan met het adressenboekje en de gegevens nooit aan anderen te verstrekken.



## Kerkdiensten WZA gestopt

Mededeling omtrent kerkdiensten WZA: na zorgvuldig beraad met ónze vrijwilligers en een aantal medewerkers van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is besloten om na 1 januari 2020 geen kerkdiensten meer te houden.

Joh. Dijk heeft in 2008 de eerste aanzet gedaan om maandelijkse kerkdiensten te houden in de vergaderzalen van het ziekenhuis. Met Gonnie Folkeringa achter de piano, diverse koren, een gastheer of gastvrouw die de 28 vrijwilligers uit diverse kerken aanstuurden en een aantal vaste voorgangers werden er sfeervolle vieringen gehouden. Naast patiënten werden ook familieleden, bewoners van 'de Boshof' en belangstellenden welkom geheten.

De reden dat er toch een einde komt aan deze traditie is divers. De belangrijkste reden is de terugloop van het aantal bezoekers. De opnameduur is tegenwoordig vrij kort, er is nu ook bezoekuur in de morgen, en vele patiënten volgen hun eigen kerk via kerkomroep.nl.

Het ziekenhuis heeft in Ariette Lagendijk nu een geestelijk verzorger die individuele pastoraat een warm hart toedraagt; zij blijft een belangrijke spil naar de kerken toe.

De kerstviering op 22 december 2019 was tevens het afscheid van vele jaren vriendschap met een enthousiast team vrijwilligers. Ik bedank hen, uit de grond van mijn hart evenals de bezoekers van de vieringen, voor hun openheid en warme belangstelling.

Het is een bijzonder waardevolle tijd geweest.

*Petra de Kruijf*



## Bijbelstudie



Op donderdag 19 december kwamen we weer bij elkaar, het was bij ons thuis.

Een aantal mensen konden helaas niet, maar met acht aanwezigen hadden we toch een mooie groep. Pieter borduurde met ons voort op

Timotheüs; deze keer vers 14-26. Een heel ander stuk dan de vorige keer...; vandaag kwam er veel 'gebiedende wijs' in voor... "Blijf dit de gelovigen voorhouden...", "span je in...", "luister niet naar zinloos geweld...", "mijd de begeerten van de jeugd...", "verwerp dwaze speculaties", enzovoort.

Er werd uitgebreid gesproken over de betekenis van het woord 'redetwisten', dat leverde leuke discussies op! Maar we lazen ook veel bemoedigende woorden: "maar het fundament dat God gelegd heeft ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: 'De Heer weet wie Hem toebehoren'".

Het was weer een mooie avond die veel stof opleverde om het met elkaar over te hebben! In principe komen we de volgende keer op 16 januari bij elkaar; ten huize van familie Buwalda.

Dan plannen we ook de verdere avonden in het nieuwe jaar. Pieter had geen agenda bij zich en daar hangt het wel van af! De manier waarop hij ons leidt is niet te evenaren!!! Dank, Pieter!!

*Liefs van Anke Gorter.*

Donderdag 16 januari kwamen we voor de eerste keer in 2020 bij elkaar. We waren met tien personen; een paar mensen konden er helaas niet bij zijn.

Zoals altijd heette Pieter ons van harte welkom en begon de avond met gebed. We gingen weer verder waar we gebleven waren, nl. met Timotheüs; momenteel zijn we bezig met hoofdstuk 3.

Wat allereerst opviel, waren de parallellen met de huidige tijd: de mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, ze zullen God lasteren; geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn, enzovoort.

Er kwamen nog veel meer opmerkingen, maar we herkenden hier direct onze tegenwoordige tijd in ... en dat, terwijl dit hoofdstuk waarschijnlijk zo'n tweeduizend jaar geleden is geschreven. Hoezo ... verandering ...

Maar in het tweede gedeelte kwam voor Timotheüs de bevestiging, dat Paulus hem hoog achtte en hem een goede leerling vond: "... jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer; en jij weet wie jouw leraren waren; je wordt gered door het geloof in Christus Jezus ..." en Paulus eindigt met: "zodat een dienaar voor God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust."

Met deze bemoedigende woorden kwam er een einde aan een mooie avond! En wilt u weten wie Jannes en Jambes waren? Kom dan gewoon de volgende keer ook op de Bijbelstudie; je steekt er wat van op!

De volgende keer is op donderdag 20 februari bij fam. Duursema.

*Liefs, namens de hele groep, Anke Gorter.*



## De Samaritaan zoekt vrijwilligers

De Samaritaan is een stichting waarin gemeenteleden van diverse kerken zich samen inzetten vanuit liefde en bewogenheid voor onze naaste. We doen verschillende activiteiten, bekostigd door bijdragen van kerken en donateurs. Iedere zaterdag verzorgen we in de Open Hof

(Sleutelbloemstraat) een gratis warme maaltijd voor daklozen en minder draagkrachtigen. Belangrijk daarbij is ook de mogelijkheid tot ontmoeting, gezelligheid en een goed gesprek. Daarnaast helpen we ook door het verstrekken van een tijdelijke geldlening, voedselpakketten of andere thuisondersteuning.

Dit alles is alleen mogelijk door de inzet van vrijwilligers. De meesten van hen zijn actief op zaterdag bij de organisatie van de maaltijd. Bij toerbeurt koken of begeleiden zij onze gasten. Helaas is onze groep van vrijwilligers de afgelopen tijd door verschillende omstandigheden uitgedund. En daarom zoeken we aanvulling. We zoeken: 4-6 gastheren / gastvrouwen en 4-6 kokers.

Het gaat om ongeveer 4 uur van uw tijd op een zaterdag van ongeveer 10.00-14.00 uur bijv. eens in de 6-8 weken. Bent u minder vaak beschikbaar of wilt u af toe eens helpen, ook dat kan. Interesse? Meer weten? Of een keer meedoen? Neem dan contact op met:

Sjoerd Boonstra ([sj.boonstra@gmail.com](mailto:sj.boonstra@gmail.com)) of Janke Boonstra-Dijkstra ([jankebd@gmail.com](mailto:jankebd@gmail.com)). Telefonisch kan ook via het nummer 0592-409185.

## LHBT-jongeren en hun geloof

Al ruim tien jaar zetten verschillende organisaties zich in voor de sociale acceptatie van LHBT'ers in christelijke kringen. LHBT staat voor lesbisch, homo, biseksueel en transgender. In het kader van het jongerenproject van de LCC Plus Projecten wordt een jongerenpublicatie ontwikkeld, die geloof en LHBTI-zijn toegankelijk maakt voor jongeren tot ongeveer 18 jaar.



Om te komen tot een mooie publicatie worden er door het hele land diverse expertmeetings georganiseerd waarin men kan brainstormen over de inhoud. Een van deze expertmeetings wordt georganiseerd op zaterdag 29 februari in het Gomarus College te Groningen (Vondelpad 3). De bijeenkomst duurt van 11.00-13.00 uur, waarna er de mogelijkheid is voor lunch (13.00-14.00 uur).

Jij bent van harte uitgenodigd om deze ochtend mee te denken en input te geven voor deze jongerenpublicatie. Hoe moet de publicatie eruit komen te zien en wat mag absoluut niet ontbreken? Jongeren, ouders, leraren, kerkleiders, je bent welkom om je ervaring of kennis te delen. Ben je enthousiast geworden? Geef je dan snel op via: [jad.desmit@lccprojecten.nl](mailto:jad.desmit@lccprojecten.nl).

## Zondagsschool

In de afgelopen tijd waren we bezig met het Adventsproject; het thema was 'Volg de ster'. De verhalen gingen over de voorouders van Jezus. We keken naar de verhalen van Juda, Obed, David, Josia en met Kerst naar geboorte van Jezus. In januari sloten we af met de verhalen over de wijzen.



In de kerk keken we elke zondag even welke voorouder er aan de beurt was en zongen we met de gemeente het stapellied over deze mensen. We staken de adventskaarsen aan en ook ons eigen lantaarntje, om zo het licht mee te nemen naar de zondagsschool.

Hier hadden alle kinderen een boekje over het Adventsproject, waarin ze vragen moesten beantwoorden, een plaatje in de ster plakken van de voorouder van die zondag en kleuren. We keken nog naar een filmpje over het project en luisterden naar een verhaal over de familie van die persoon. Daarna maakten we er een werkje bij.

Enkele werkjes waren: een ster verven, een ster maken en versieren, een dorpje van hout maken en met kerst maakten we een stal van verschillende materialen. Terug in de kerk lieten we de werkjes zien en werd er over gepraat.

Op 1<sup>e</sup> kerstdag kregen alle kinderen een tasje met een leesboek, een kerstboomhanger en een zakje snoep. De oudere kinderen kregen een CD over kerst of een knutselpakket. Op 1<sup>e</sup> kerstdag waren er acht kinderen; anders zijn er meestal drie of vier. Gelukkig had Gea hulp bij het knutselen! Het is leuk om het woord van God door te kunnen geven aan kinderen en dat jong en oud er over praten in de kerk.

De komende weken zijn we bezig met de rechters van het volk Israël. We kijken naar de rechters Deborah, Gideon en Simson. Daarna volgen we Ruth en Naomi, Ruth en Boaz en Samuel en Saul.

Op 1 maart begint de veertigdagentijd: dan gaan we lezen hoe Jezus in de Bergrede en in de gebeurtenissen rond Pasen hemel en aarde bij elkaar brengt, en ons uitdaagt om dat zelf ook te doen. Het evangelie van Mattheüs neemt ons mee in deze reis.

Gedurende de veertigdagentijd zullen we elke zondag in de kerk ook weer iets vertellen over ons project: we volgen dan Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Daarbij is er dan ook weer een projectlied om wekelijks te zingen.

De leiding van de zondagsschool zal versterking krijgen: Petra Wilhelmus gaat ons meehelpen. En als er nog anderen zijn die af en toe willen helpen, dan kan dat goed van pas komen. Kom maar eens een keer kijken!

*Namens de zondagsschoolleiding,*

*Aly Middelkamp.*



## Afscheidsdienst Aernout de Jong

Op zondag 15 december hebben we na de dienst afscheid genomen van Aernout de Jong als voorganger van onze gemeente. In de afgelopen drie jaar heeft Aernout parttime in onze gemeente gewerkt, waarbij hij onder meer het pastoraat verzorgde. Eerst was dat als student-voorganger in combinatie met zijn studie aan het seminarium. Na het afstuderen werd Aernout de Jong beroepen als parttime voorganger in Zwolle en kon hij daarnaast nog een jaar lang zijn bezigheden in Assen blijven voortzetten.



Het was een mooie betekenisvolle dienst, waarbij veel mensen uit onze gemeente aanwezig waren. Bij het zondagsschoolmoment werd Aernout gevraagd om deze ochtend de adventskaarsen aan te steken. Na afloop van de dienst kreeg Anke Gorter het woord. Zij sprak Aernout toe en bedankte hem voor de inzet in de afgelopen jaren. Daarna bood zij een aantal cadeaus aan, waaronder boek met creatieve persoonlijke bijdragen van veel gemeenteleden.



Jelle Hoekzema overhandigde namens onze gemeente een mooi kerstpakket: het is een traditie in onze gemeente om dat jaarlijks aan de voorganger te geven. Voor Janneke was er een mooi boeket bloemen.

Bij deze afscheidsdienst waren ook relaties van de gemeente en van Aernout uitgenodigd. Maar velen hebben in de decembermaand drukke bezigheden - zeker op zondagochtend - en stuurden daarom bericht van verhindering.

Vanuit de Baptistengemeente Zwolle waren wel een aantal mensen aanwezig; Marc Hergaarden voerde het woord als voorzitter van die gemeente.



## Welkomstdienst Jan Brouwer

Op zondag 5 januari was er opnieuw een bijzondere dienst, waarin we ds. Jan Brouwer mochten bevestigen als pastor voor onze gemeente. Hij sprak in deze dienst over 'Een prachtig gebed voor als we verder gaan'. Daarbij kwam ook de bijzondere situatie ter sprake, dat hij nu ook bij De Ark pastoraal werk doet. Dat kan een voordeel zijn bij het uitbouwen van de onderlinge contacten; ook met de plaatselijke Evangelische Gemeente waar Jan Brouwer ook bekend is.

Namens onze gemeente werd benadrukt dat de onderlinge zorg van groot belang is, maar dat we daarbij professionele pastorale begeleiding nodig achten voor ouderen, zieken en in bijzondere situaties. We zijn blij dat we daarvoor een beroep mogen doen op ds. Jan Brouwer, die in onze gemeente al bekend is als regelmatig gastspreker.



Er waren deze ochtend ook enkele gasten aanwezig, zoals Albrecht Boerrigter, die namens de Unie van Baptistengemeenten het woord voerde. Hij keek ook even terug op eerdere moeilijke perioden en toonde zich verheugd, dat er deze keer zo'n positieve aanleiding was. Verder was ook ds. Jannes Hofman aanwezig, die zich nog altijd betrokken voelt bij onze gemeente en in 't bijzonder bij onze pastorale zorg. Andere gasten konden helaas niet aanwezig zijn, waaronder afgevaardigden van de Evangelische Gemeente en namens de Baptistengemeente De Ark. Er waren wel diverse schriftelijke gelukwensen ontvangen.

Bij deze dienst werden Jan en Fenna Brouwer ook verwelkomd als vrienden van onze gemeente: we zijn erg blij dat zij zich verder ook betrokken voelen bij onze gemeente.



## Kerstmiddag – Kerstavond – Kerstochtend

Als gemeente mogen we terugkijken op drie mooie kerstvieringen.



Op maandag 23 december was er 's middags in de Componist een kerstviering, speciaal voor senioren. Naast muziek en samenzang werd er een korte overdenking gehouden door Jan Brouwer, met als thema: 'Kerstfeest, wat bewaart u ervan?'.

De bijeenkomst werd geleid door Jan Hofman. De begeleiding van de samenzang werd verzorgd door Chris en Lianne Meerendonk op piano en fluit. Daarbij



werd er viool gespeeld door een bezoeker, die zich spontaan had aangemeld.

Er waren ruim tachtig mensen aanwezig, waaronder veel mensen uit de omgeving van de Componist. De middag werd gehouden onder de noemen "BijEen Assen", een samenwerking van de plaatselijke Unie en ABC-gemeenten: Evangelische Gemeente Assen, Baptistengemeente De Ark en onze gemeente.



Op dinsdag 24 december was er 's avonds een Kerstsamenzang in de Maranathakerk aan de Nobellaan. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gezamenlijke kerken in het Noorderpark: Oase - voortgezette Gereformeerde kerk, Hervormde Sionsgemeente, Gkv Assen-West (Maranathakerk) en onze gemeente. De boodschap van kerst verbindt ons met elkaar.





Voor deze kerstviering was er een gelegenheidskoor gevormd voor de begeleiding van de samenzang met daarbij muziek van orgel, piano en een aantal blazers. Het thema “Kerst – Licht – Toekomst” werd door verschillende voorgangers kort toegelicht. Er waren ruim 150 mensen aanwezig bij deze mooie kerstavond. Er werd een collecte gehouden voor de voedselbank.

Op woensdag 25 december vierden we de geboorte van Christus in onze eigen gemeente. De dienst werd geleid door Jur Kruizinga en de samenzang werd begeleid door een combo met verschillende instrumenten.



Er waren deze ochtend ook veel kinderen aanwezig. Zoals elke zondag in deze periode keken we eerst met de zondagsschool naar hun project en zongen het stapellied.

Na afloop van de zondagsschool kwamen de kinderen terug in de dienst om te vertellen en te laten zien waar ze mee bezig waren geweest.

Alle kinderen kregen van de zondagsschool ook een boekje en iets lekkers, zoals dat traditie is met kerst.



## Vrouwencontact

Op woensdag 18 december vierden we met zeven zusters onze kerstmiddag, vijf zusters konden er helaas niet bij zijn. Gea heette ons welkom en las het gedicht 'In die nacht' voor. Hierna zongen we de eerste coupletten van lied 169 'Komt allen tezamen'. Na het gebed zongen we ook de volgende coupletten. Jantje las 'een ander kerstverhaal' voor uit een Brug van 2002; men vond het erg leuk om dit nog een keer te horen. Dit verhaal ging over Tom, die in het toneelstuk graag een herder wilde zijn, maar dat kon niet omdat hij geen blokfluit kon spelen. Hij moest dan maar de herbergier zijn. Hij moest dan zeggen dat er geen plaats was en dat ze weg moesten gaan. Hij moest dat een paar keer tegen Jozef en Maria zeggen: Ga weg!. Toen het spel opgevoerd werd en hij al een paar keer 'ga weg' had gezegd, had hij tranen in zijn ogen en zei toen 'kom maar binnen: jullie mogen wel op mijn kamer slapen'. Iedereen vond dat heel aandoenlijk, maar ze speelden het stuk toch verder zoals het hoorde.

Hierna zongen we lied 171 'Heerlijk klonk het lied der Eng'len'. Toen dronken we koffie, thee of warme chocolademelk met een kerstraktatie; ondertussen inde Anke de contributie. Daarna las Anke de verslagen van oktober en november voor. We keken wie er een kaart van ons zou krijgen en op welke data we in het nieuwe jaar bij elkaar komen.

We zongen lied 152 'Op u mijn Heiland blijf ik hopen'. Jantje las uit Lucas 1 vers 26 t.e.m. 38 voor. Daarna zongen we het eerste couplet van lied 155 'Hoe zal ik U ontvangen'. We luisterden verder naar Lucas 2; na een aantal verzen zongen we weer een couplet van lied 155. Het waren steeds stukjes van ons kerstverhaal. Nadat we ook het laatste couplet hadden gezongen, luisterden we naar een gedicht van Truus v.d. Roest en vervolgens naar het verhaal 'Kerst in Gran Canaria'. Hoe vier je kerst in een warm land bij het zwembad en alles buiten, in plaats van gezellig samen binnen rond de kerstboom. We zongen lied 180 'Stille nacht, heilige nacht'.

Het gedicht 'Want een kind is ons geboren' werd nog voorgedragen; daarna ging Gea ons voor in dankgebed. Tot slot zongen we staande 'Ere zij God'. Gea wenste ons wel thuis en een fijne kerst toe.

---

Op woensdag 15 januari waren we met negen zusters; drie zusters waren afwezig. Bertha heette ons welkom en we zongen lied 391 'Groot is uw trouw'. Aly ging ons voor in gebed. Hierna luisterden we naar Johannes 3 vers 16: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'. De overdenking ging over een vader en zoon, die een kunstcollectie bezaten. De zoon moest als militair op uitzending en kwam om het leven. Een soldaat kwam bij de vader en had een schilderij gemaakt van de zoon en vertelde, dat hij veel jongens had gered. Maar bij die hulp aan hem



was de zoon dodelijk getroffen door een kogel. De soldaat gaf de vader het portret en ging weer weg. Nadat later ook de vader was overleden, werd er een kunstveiling gehouden. Daar kwamen veel mensen op af. De veilingmeester startte met het portret van de zoon. Iedereen protesteerde, want daar kwamen ze niet voor; maar de veilingmeester hield vol. De tuinman bood 10 Euro en na lang wachten zei de veilingmeester 'verkocht voor 10 Euro'. Daarna was de veiling ook al afgelopen, want in het testament stond, dat degene die het portret van de zoon zou kopen, zou ook al het andere erven. 2000 jaar geleden gaf God Zijn zoon om aan het kruis te sterven. Want ziet u: wie de Zoon neemt, krijgt al het andere ook.

Hierna luisterden we naar het verslag van december en keken we aan wie we een kaartje zouden sturen. We willen iedereen bedanken voor de gaven voor het Dankoffer, wat we het afgelopen jaar hebben ingezameld. De opbrengst was totaal € 172.

Verder hebben we ook nog geld ingezameld ter gelegenheid van de Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag (€ 80) en voor de zending in het algemeen (€ 63,95). Fijn dat er zoveel gegeven wordt en dat we het mogen doorgeven voor belangrijke projecten. Ook op deze avond werd er weer contributie geïnd en daarbij kunnen we ook iets geven voor de zending.

We hadden pauze en dronken koffie of thee, met een lekkere traktatie van Anneke; ze trakteerde omdat ze jarig was geweest. Na de pauze kregen we vragen over het afgelopen jaar van Vrouwencontact. Aly had aan de hand van onze verslagen over elke maand drie vragen gemaakt en die moesten we beantwoorden. De meeste dingen wisten we nog wel en over die herinneringen werd dan soms nog een hele tijd doorgepraat. Daardoor kwamen we in tijdnood en zullen we een andere keer verder gaan met de vragen. Tussen de vragen door werden gedichten gelezen, die in die maand gelezen waren. Na het eerste halfjaar werd dat afgesloten met het gedicht 'Mijlpaal' van Marion Stroud. Hierna zongen we lied 458 'Heer wat een voorrecht' en dankten voor deze mooie middag. De volgende bijeenkomst is op woensdag 12 februari.

*Namens Vrouwencontact,  
Aly Middelkamp*

---

## Evangelische Hogeschool



Gestopt met je studie? Doe het EH-Traject!

Vol enthousiasme aan je studie begonnen maar toch niet op je plaats? Een verkeerde studiekeuze of viel het tegen? Wanneer jij je wilt heroriënteren op je toekomst, kies dan voor het EH-Traject dat loopt van 4 februari t/m 3 juli.

Tijdens deze opleiding leer je vanuit de Bijbel richting te geven aan je leven, na te denken over je studie of beroep, over jezelf en over je mogelijkheden. Ontdek jouw reden om het EH-Traject te doen: kijk op [www.eh.nl](http://www.eh.nl) voor meer informatie..

## Foto's van toen

*Lieve mensen,*

In deze maand nog een paar foto's van lang geleden: Kerstmarkt ... in de kerk in de Oranjestraat! U ziet hier dat kleine kinderen groot zijn geworden ...



Ook op de foto van het 'Rad van Fortuin' zijn diverse mensen te ontdekken, die u vast wel kent ... of kende...



Veel liefs en tot de volgende keer en u weet het...: hebt u zelf leuke foto's, geef ze aan mij en u ziet ze in de Brug weer terug!

*Anke Gorter*

## Berichten van de Unie

### Regiobijeenkomsten organisatieontwerp Unie-ABC.

Stap voor stap zijn Unie en ABC Gemeenten onderweg

naar een fusie. De bespreking van de besturingsfilosofie en de peiling bij de Algemene Ledenvergadering gaven vertrouwen dat we op de goede weg zitten. Met deze uitkomst kan een volgende stap worden gezet: het maken van een organisatieontwerp. In dat ontwerp zal een heldere (bovenlokale) identiteit en variatieruimte voor de plaatselijke gemeenten samen vormgegeven moeten worden. Op 10, 11 en 12 maart zal een concept-ontwerp in regio-avonden besproken worden. Alle aangesloten gemeenten krijgen in februari een uitnodiging en de documenten waarover gesproken gaat worden.

Verder wordt er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met CAMA Zending om het voortouw te gaan nemen op het gebied van 'gemeentestichting en zending'; een notitie over de naam van een kerkgenootschap en een notitie over de financiën van Unie en ABC ten behoeve van de ledenvergaderingen van mei 2020. Na de vorige ledenvergadering in Veenendaal was er veel



waardering voor de gastvrije ontvangst en mooie, grote ruimte, waarin zowel plenair kan worden vergaderd als in groepjes gesprekken kunnen worden gevoerd. Daarom is afgesproken ook dit jaar de Algemene Ledenvergaderingen in Veenendaal te houden; de volgende is op woensdag 27 mei

### Leidersconferentie ABC en Unie van 20 tot 22 april

Werken voor Gods koninkrijk is prachtig! Je gaven en tijd inzetten voor God en Zijn 'schapen'. Leven voor anderen.

Maar... je kunt jezelf ook voorbij rennen in het 'herderen' van mensen. Je kunt ook behoorlijk gewond raken in het weiden van de kudde. Gebrokenheid ligt altijd op de loer. Daarom is het belangrijk om tijd apart te zetten om bij de Herder te zijn. Hij die ons leert om gezond gebroken te zijn.

In de leidersconferentie staan we hierbij

stil. Henk Bakker is één van de sprekers; hij zal een lezing geven over psychohygiëne, een gezonde omgang met je eigen gebrokenheid. Een ander onderdeel van de conferentie is een ochtend over polarisatie; netwerk Vredestichters komt daarover vertellen.

We dagen onszelf uit om kwetsbaar te zijn en om te ontdekken hoe we die kwetsbaarheid kunnen vieren in de kracht van de Heer (2 Kor. 12:10). Pak deze kans en meld je nu meteen aan voor deze interessante leidersconferentie, dat kan via de website van de Unie.



### Studiekeuze: theologie?

Wie dit jaar examen doet op de middelbare school, zal in deze periode al hard aan het nadenken zijn over een vervolgstudie. Denk je aan theologie? Neem dan ook eens een kijkje op de website van het Baptisten Seminarium! Het Seminarium houdt zich bezig met de Bijbel, mensen, onderzoek, discipelschap en de gemeentepraktijk. We bieden verschillende studieroutes aan: een voorgangersopleiding in combinatie met je theologiestudie bij diverse HBO- of WO-instellingen. Er is ook een sprekersroute, die interessant is voor mensen die regelmatig voorgaan in diensten. We denken graag mee in trajecten op maat. Meer informatie: [www.baptisten.nl/seminarium](http://www.baptisten.nl/seminarium)



**studeer jij theologie?**  
of overweeg je een studie aan:



**VU**  
VRIJE  
UNIVERSITEIT  
AMSTERDAM



**CHE**



**Windesheim**



**Evangelisch  
College**



**BAPTISTEN  
SEMINARIUM**



Wij denken graag mee over je route en toekomst! Surf naar [baptisten.nl/seminarium](http://baptisten.nl/seminarium) en kom een bakje koffie doen!



<b>Agenda Unie-activiteiten</b>	
10+11+12 maart 2020	Regiobijeenkomsten over concept organisatieontwerp Unie-ABC in Eindhoven, Harderwijk en Hoogeveen
20-22 april 2020	Voorgangers- en Leidersconferentie Unie-ABC
27 mei 2020	Algemene ledenvergadering Unie-ABC in Veenendaal
<i>Meer informatie: <a href="http://www.baptisten.nl">www.baptisten.nl</a></i>	

## NBG berichten

### Bijbellezer zoekt liefde, licht en vrede

Liefde, licht en vrede waren in 2019 de meest gebruikte zoekwoorden van bijbellezers op debijbel.nl. De populairste Bijbeltekst is, voor het 3e jaar op rij, Psalm 23. Er werden ook veel meer blogs gelezen. Dat meldt het jaaroverzicht van deze bijbelwebsite van het NBG.

‘Vrede’ stijgt als zoekwoord van de 7e plaats vorig jaar naar de 3e plaats in 2019. De andere verschuivingen in de top 10 van zoekwoorden zijn klein. De meest geraadpleegde Bijbeltekst in de Nieuwe Bijbelvertaling is Psalm 23: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’. In de Bijbel in Gewone Taal is dat Johannes 1: ‘In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God’, en: ‘Hij is het licht dat schijnt in het donker.’ In de Herziene Statenvertaling (HSV) en in de app Mijn Bijbel is Romeinen 8 het meest populair, over onze onlosmakelijke verbondenheid met God door Christus en over het lijden van de schepping.

Mensen zoeken in de Bijbel iets positiefs of hopen er antwoorden te vinden op hun vragen. Dus zoeken ze naar liefde, licht en vrede. Het aantal bezoekers van debijbel.nl steeg in 2019 van 850.000 naar ruim 1 miljoen.

In totaal werd de Bijbel 10,7 miljoen keer digitaal geopend, een stijging met 30% ten opzichte van 2018. Dat gebeurt steeds vaker via Mijn Bijbel, de NBG-app die gekoppeld is aan debijbel.nl. Met 60.000 nieuwe gebruikers komt het totaal aantal daarvan op 140.000. De app biedt de Bijbel in 7 vertalingen en in audio, en werd uitgebreid met leesplannen, nieuws en blogs. Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode die via debijbel.nl beschikbaar is, groeide ook in 2019 sterk: het aantal accounts steeg van 7.500 naar 13.000.



### Nieuw: dagelijkse bijbelpodcast



Op 1 januari 2020 zijn wij met ‘Dagvers’ begonnen, de dagelijkse bijbelpodcast van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wil jij ontdekken wat de Bijbel voor jouw leven te zeggen heeft? Dan is deze podcast voor jou. Elke dag lezen we een stukje uit de Bijbel, geven we een korte toelichting en eindigen we met een concrete vraag of opdracht

. Meer informatie via [www.debijbel.nl/dagvers](http://www.debijbel.nl/dagvers)

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

<b>Zondag</b>	<b>2 februari</b>	<b>9 februari</b>
Voorganger	<b>Bert Wijchers</b>	<b>Tim Schakel</b>
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Gea Buwalda	Anke Gorter
Raadskamer	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema
2 <sup>e</sup> collecte	Huisvesting	Goede doelen
Bijzonderheden	<b>Viering Heilig Avondmaal</b>	Seminarium-zondag
Begeleiding	Henk Samplonius	Henk Samplonius
Geluid	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda
Beamer	Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Petra Wilhelmus
Koffie	Fam. Middelkamp	Fam. Duursema
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Petra Wilhelmus

**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

<b>16 februari</b>	<b>23 februari</b>	<b>1 maart</b>	<b>Zo</b>
<b>Jan Foppen</b>	<b>Aernout de Jong</b>	<b>Jan Brouwer</b>	Vo
Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Bg
Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Me
Gea Buwalda	Bob Wijnstra	Anke Gorter	Ra
St. Present	Gemeente-ontwikkeling	Bloemen	Co
		<b>Viering Heilig Avondmaal</b>  1 <sup>e</sup> zondag Lijdenstijd	Bz
Ita Dijkstra	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Hans Romijn	Ge
Marleen Samplonius	Hans Romijn	Marleen Samplonius	Bm
Gea Buwalda	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Cr Zo
Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Thea Zuidema	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
Anne Duursema	Anne Duursema	Petra Wilhelmus	Ta

**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	8 maart	15 maart
Voorganger	<b>Michiel de Nooijer</b>	<b>Petra de Kruijf</b>
Begroeting	Wietze Gorter	Wietske Moddejonge
Mededelingen	Anke Gorter	Bert Middelkamp
Raadskamer	Anne Duursema	Petra Wilhelmus
2 <sup>e</sup> collecte	Huisvesting	Vieringen
Bijzonderheden	2 <sup>e</sup> zondag Lijdenstijd	3 <sup>e</sup> zondag Lijdenstijd
Begeleiding	Ita Dijkstra	Henk Samplonius
Geluid	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp
Beamer	Hanna-Ruth van Wingerden	Marleen Samplonius
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Duursema	Fam. Middelkamp
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Jelle Hoekzema



**Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

<b>22 maart</b>	<b>29 maart</b>	<b>5 april</b>	<b>Zo</b>
<b>Wietze van der Hoek</b>	<b>Pieter Jager</b>	<b>Jan Foppen</b>	Vo
Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Bg
Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus	Bert Middelkamp	Me
Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Jelle Hoekzema	Ra
Noodfonds	Open Huis	Gemeenteontwikkeling	Co
4 <sup>e</sup> zondag Lijdenstijd	5 <sup>e</sup> zondag Lijdenstijd	6 <sup>e</sup> zondag Lijdenstijd <i>(Geen Avondmaal)</i>	Bz
Ita Dijkstra	Henk Samplonius	Henk Samplonius	Be
Wietze Gorter	Hans Romijn	Gerrit Buwalda	Ge
Hans Romijn	Marleen Samplonius	Hanna-Ruth van Wingerden	Bm
Aly Middelkamp	Petra Wilhelmus	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Thea Zuidema	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Jelle Hoekzema	Ta

## Andere bijeenkomsten

<b>Maandag 10 februari om 15:00 uur</b>	<b>Bestuursvergadering</b>	<i>bij Gea Buwalda Vondellaan 53</i>
<b>Woensdag 12 februari om 14:30 uur</b>	<b>Vrouwencontact</b>	<i>De Componist</i>
<b>Donderdag 20 februari om 19:30 uur</b>	<b>Bijbelstudie</b>	<i>bij fam. Duursema Derkingehof 39</i>
<b>Maandag 9 maart om 15:00 uur</b>	<b>Bestuursvergadering</b>	<i>bij Jelle Hoekzema Kersenhof 12</i>
<b>Woensdag 11 maart om 14:30 uur</b>	<b>Vrouwencontact</b>	<i>De Componist</i>
<b>Donderdag 26 maart om 19:30 uur</b>	<b>Bijbelstudie</b>	<i>bij fam. Gorter Anemoonstraat 7</i>

## De verjaardagskalender

Op 7-1	<u>werd</u>	<b>Fenna Brouwer-Hamminga</b>	63	jaar
Op 24-1	wordt	<b>Tieneke de Vries</b>	65	jaar
Op 25-1	wordt	<b>Alco van Spengen</b>	28	jaar
Op 26-1	wordt	<b>Heleen Samplonius</b>	11	jaar
Op 10-2	wordt	<b>Tineke Dikkens</b>	61	jaar
Op 11-2	wordt	<b>Petra Wilhelmus</b>	60	jaar
Op 15-2	wordt	<b>Lesley Ciza</b>	8	jaar
Op 15-2	wordt	<b>Margriet Samplonius</b>	12	jaar
Op 16-2	wordt	<b>Vera Eisses</b>	24	jaar
Op 24-2	wordt	<b>Melchert Dijkstra</b>	70	jaar
Op 27-2	wordt	<b>Marty Westerhof</b>	86	jaar
Op 28-2	wordt	<b>Anne Gietema</b>	66	jaar
Op 11-3	wordt	<b>Noah Bos</b>	16	jaar
Op 15-3	wordt	<b>Alieke de Jong</b>	30	jaar
Op 19-3	wordt	<b>Gea Buwalda-Meijer</b>	71	jaar
Op 26-3	wordt	<b>Jelle Hoekzema</b>	77	jaar
Op 6-4	wordt	<b>Jaap van Spengen</b>	68	jaar
Op 7-4	wordt	<b>Mary van den Boogert</b>	80	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd  
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

## Puzzel



In de vorige Brug stond  
een woordzoeker over het kerstfeest;  
de tien overgebleven letters vormden het woord 'Barmhartig'.

Deze keer de woordzoeker 'De plagen over Egypte': kunt u alle woorden vinden?

B	S	K	S	U	E	G	Y	P	T	E	E	R	M	O	M	A	
L	A	K	R	R	B	F	A	R	T	S	N	U	G	U	P	A	
O	R	G	L	F	E	C	S	D	A	E	O	E	G	D	N	N	
E	V	E	W	A	Z	K	H	B	N	U	I	G	H	E	R	K	
D	L	Z	I	L	A	O	K	A	Z	A	E	B	R	S	E	L	
N	I	P	U	V	N	R	H	I	G	N	G	E	N	B	K	E	
E	E	N	I	J	L	I	K	S	L	K	E	W	L	C	K	N	D
R	G	Z	W	I	J	N	R	F	T	B	Z	L	E	E	A	O	E
E	E	R	F	I	T	L	M	K	A	K	F	R	O	B	D	N	
M	N	G	R	D	I	E	R	E	N	A	T	R	Z	E	A	Z	
S	H	P	P	P	A	S	C	H	A	R	N	N	E	Z	I	M	
N	S	M	O	V	Z	L	M	K	E	O	P	C	N	E	P	R	
I	U	D	E	U	R	E	N	V	N	S	B	V	K	N	U	K	

STRAF  
RIVIER  
KIKKERS  
VLIEGEN  
ZIEK

HAGEL  
DONKER  
DEUREN  
DIEREN  
VERTREK

NIJL  
BLOED  
MUGGEN  
PASCHA  
ZWEREN

SPRINKHANEN  
KLAARSTAAN  
INSMEREN  
AANKLEDEN  
EGYPTE

(overgenomen van EB Onderwijs / GdH)

# baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben  
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

**Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen**

**Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken**

Secretaris postadres	Bert Middelkamp, Kennemerland 44, 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen en giften	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	<a href="http://www.baptisten-assen.nl">www.baptisten-assen.nl</a>
Facebook	<a href="http://www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen">www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen</a>

## **DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.**

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

*Kopij per e-mail aan [DeBrug@baptisten-assen.nl](mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl)*

## DRUKWERK

*Afzender:  
Kennemerland 44  
9405 LK Assen*




---



---



---