
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



september - oktober

2019

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
In memoriam	5
Werken in de gemeente.....	7
Persoonlijke berichten	8
Van het secretariaat.....	10
Wijzigingen adressenbestand.....	12
Kerkennacht en Kerkproeverij.....	12
Uitnodiging Gemeentevergadering	13
Brug - jaarbijdrage 2019.....	14
Johannes de Heer-zangdienst	15
Officiële ingebruikname Jozefkerk.....	15
25 jaar Actie Schoenendoos	16
Zondagsschool	17
Kerkdiensten in het WZA	17
Vrouwencontact.....	18
Cursussen in De Ark	19
Foto's van toen	20
Berichten van de Unie	21
Maatjesproject zoekt Assenaren	22
Vrouw&Event ZIJN!	23
Stadsgebed	23
NBG berichten	24
Diensten	26
Andere bijeenkomsten	30
De verjaardagskalender	30
Puzzel	31

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt op zondag 27 oktober 2019. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 20 oktober. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Stilte

Deze zomer midden in New York, een hotel vlak bij Times Square. Wat een indrukken! Altijd mensen, altijd geluiden, altijd lichten. Nooit is het stil. De airco's gaan dag en nacht door alsof er een stoepstofzuiger naast je bed staat. Wat verlangde ik naar stilte, naar rust om me heen. Iemand schetste ons leven en dat herken ik wel: er is altijd lawaai, het is vol met mensen, we zijn druk met onze bezigheden, we leven vaak met spanning enz. *Stilte: is dat er nog?* Eenmaal thuis zocht ik een moment van rust. En daar begonnen de wegwerkers met hun drilboren... Weg rust. Ik googelde op noise cancelling headphones... zou dat helpen? Ik ontdekte: het lukt me niet af te sluiten van die geluiden. Wat gebeurt er in mezelf? Ik ontdekte onrust, geluid, stemmen, storm, in mezelf... Misschien herken je dat wel: juist als je stil wil worden ontstaat er storm.



In Marcus 6: 46-50 lezen we dat Jezus heeft veel meegemaakt, Hij hoort van de dood van Johannes en wil even alleen zijn. Plotseling staan er 5000 mensen voor zijn neus die naar hem willen luisteren en wordt er een mega picknick georganiseerd. Daarna neemt Jezus de tijd om de berg op te gaan om te bidden, ver weg van het geroezemoes van de drommen mensen. Hij loopt, klimt tot Hij moe genoeg is, zijn hoofd leeg genoeg om God te ontmoeten. Stilte, rust, zijn bij God. Zijn verhalen vertellen aan zijn Vader tot het moment dat er niets meer te vertellen valt en het stil wordt. Dat is contemplatie, zijn bij zijn Vader, gezien worden door zijn Vader, het is goed. Ze vallen stil, vallen samen. Wat als je zelf stil wordt? Dan kun je vrede ervaren, merken dat er iemand is die je in je ogen kijkt en zegt: Ik hou van jou, dan mag je zijn bij God. Van U en mij vraagt het om stil te vallen, alleen te zijn, te zijn in het moment. En dat is oefenen. Je ontdekt: God is er al, en ik hoorde Hem niet. Ik was er zelf niet, misschien wel met mijn lijf, niet met mijn aandacht.

Als we stil worden en luisteren, doet God vol liefde zijn werk in ons: helpt ons op te ruimen wat weg kan, zet in het licht wat te lang in het donker stond, maakt schoon wat onder het stof is geraakt. Zo vormt die stilte – het zijn bij God- ons. Als je gewoon raakt met deze stilte, dan neem je deze stilte ook mee in je dagelijks leven, in je manier van doen, in omgaan met mensen om je heen. Zo zal stilte je alles leren.

Een ander moment in de vakantie. Op IJsland in een lavatunnel. Daar stonden we met zo'n 20 mensen, al pratend en kijkend, de hoofdlampen aan, foto's maken, zien wat er te zien is. De gids vertelde dat zij het licht uit ging doen. Onze hoofdlampen uit. Donker. Geen hand voor ogen. Stoppen met praten. We hoorden de stilte: druppels water die langzaam naar beneden vielen. Wat hoor jij in de stilte?

Ingeborg Janssen

Aandacht voor elkaar

Op maandag 5 augustus is Jan Venema overleden, het leek al een poos dreigend maar toch als het gebeurt, is het weer heel indrukwekkend. Hij kwam graag bij ons in de kerkdiensten en was duidelijk aanwezig. We zullen hem missen. In deze Brug een 'In Memoriam'.

De rouwdienst werd geleid door ds. Jannes Hofman, vanwege de vakantie van Aernout. De uitvaart was vanuit het gebouw in Ter Apel waar Jan heel actief is geweest en waar hij Roelie voor het eerst ontmoette en waaruit een waardevolle relatie ontstond. Er waren veel mensen aanwezig bij deze dienst; ook vanuit onze gemeente was er veel belangstelling. Voor Roelie is het nu een moeilijke tijd en we hopen er als gemeente voor haar te kunnen zijn.

Op 11 augustus overleed de vader van Jaap van Spengen. Ab van Spengen was 97 jaar, hij werd de afgelopen tijd in Nijkerk verpleegd. We wensen Jaap en Marijke en Alco en Joost veel sterkte met dit verlies.

Eind augustus overleed na een moeilijke tijd een schoonzus van Wietze en Ank Gorter: voor hen ook veel sterkte.

Op 28 augustus werd Willem Danker 80 jaar; hij vierde dat samen met zijn kinderen buitenshuis. Zijn gezondheid kon wel beter maar hij klaagt niet graag. Matty Westerhof uit Drachten is gevallen met haar fiets; een pijnlijke ervaring. Roelie Dikkens weet ook hoe dat voelt!

De staaroperatie van Jantje Bos is goed verlopen; nog even afwachten hoe het eindresultaat zal zijn.

Voor Pieter en Hanna-Ruth komt er een drukke tijd: zij moet naar verschillende werkbezoeken, o.a. in Rusland. In onze gemeente moeten we daar bewust rekening mee houden, want zij zijn op veel manieren actief zoals bij de Bijbelstudie, de beamer en de koffie.

De afgelopen tijd hebben diverse andere mensen geholpen bij het begeleiden van de diensten. Henk Samplonius en Ita Dijkstra zijn al vertrouwde gezichten achter het orgel, inmiddels hebben we ook kunnen genieten van de pianobegeleiding door Bob Wijnstra. En als de nood aan de man is, tovert Karin Middelkamp instrumenten uit de computer en daar kunnen we ook goed bij zingen.

Alle anderen die we momenteel moeten missen bij onze diensten, wensen we veel sterkte en spoedig herstel.

Een hartelijk welkom voor de familie Samplonius, die eind augustus weer in Assen zijn komen wonen. Ze waren eerder actief betrokken bij onze gemeente en we zijn blij hen weer te mogen begroeten. Elders in deze Brug schrijven zij zelf een stukje over hun verhuizing.

Onze secretaris br. Bert Middelkamp gaat half oktober met pensioen. Hij wil het dan even rustig aan doen en de tijd nemen voor zijn gezin en de kleinkinderen, die ze vaak over de vloer hebben. In november gaan Aly en Bert ook op bezoek in Dubai, om hun kinderen daar te bezoeken.

Op 1 september hadden we een prachtige dienst met Bert Wijchers; daar zongen we samen lied 461:

*We brengen voor Gods troon
eenparig ons gebed.*

*We delen onze pijn,
de lasten van elkaar.
Zo zal de eenheid zichtbaar zijn
in liefderijk gebaar.*

In die woorden herkennen we ook onze opdracht om naar elkaar om te zien!

*Met hartelijke groet
Anne Duursema*

In memoriam

In Memoriam Jan Venema, 11 december 1936 – 5 augustus 2019



Jan Venema werd geboren in Nieuw Weerdinge. Vele jaren heeft hij in Ter Apel gewoond en daar diverse werkzaamheden verricht. Hij was, samen met zijn vrouw, actief in de Baptisten gemeente (Ze waren samen gedoopt op 26 mei 1975). Hij was een goede organisator en was nauw betrokken bij acties voor Roemenië. Hij had een goed huwelijk met Grietje Venema-Uniken. Zij overleed op 23 maart 2003. Samen hadden ze drie kinderen.

Wij hebben Jan Venma leren kennen via Roelie Dikkens-van der Wal. Roelie ging voor een weekje vakantie

naar de Ark in Ter Apel en daar was Jan vrijwilliger. Zij raakten met elkaar aan de praat en Jan ontdekte dat zij een fijne vrouw was. Later zocht hij weer contact met Roelie en van het één kwam het ander. Ze wilden samen verder. Maar ze hadden wel wat hobbels te nemen, maar voor verliefde stellen is geen berg te hoog.

De vragen waren onder andere: Blijven we op onszelf en van welke gemeente worden we lid? Maar samen lid zijn van die ene gemeente was niet vanzelfsprekend. Jan was een gelovige man, met een rotsvast vertrouwen op zijn Heer. Maar hij was ook wel iemand van het zwart-wit denken en hij was kritisch.





Hij had moeite met de Baptisten Gemeente Assen, en Roelie met de gemeente te Ter Apel. Toen er dingen in zijn gemeente te Ter Apel gebeurden die hem niet aanstonden, werd Jan Venema lid van de gemeente Assen. Die gemeente viel toch wel mee. Hij vond zelfs in deze gemeente een thuis en een huis van de Heer.



Jan en Roelie hebben samen een prachtige tijd gehad, van samen praten, samen reizen, samen eten, samen zijn, samen geloven en hopen, en samen bidden.

Wat zal het weer stil en eenzaam worden voor Roelie.

Tallose ziekten heeft Jan gehad, en de laatste twee jaar ging het steeds moeizamer. Jan kwam uiteindelijk terecht in het verpleegtehuis "De Schans" in Emmen. Roelie was veel bij hem en dat deed hem erg goed. Maar uiteindelijk moest hij met veel verdriet het leven en Roelie en de kinderen en kleinkinderen loslaten. Hij had nog zo graag willen blijven.

Jan Venema wist zich een kind van de hemelse Vader. In Gods Vaderhanden is hij voor eeuwig veilig en geborgen.

Op 9 augustus 2019 hebben wij in de Baptisten kerk te Ter Apel afscheid van hem genomen. Mooie herinneringen werden opgehaald door de zoon en twee kleinkinderen.

En wij hebben stilgestaan bij de woorden uit Spreuken 3 (1-8, 11, 12) en Galaten 4 (4-6).

Roelie zal voor de tweede keer een weg omhoog moeten vinden.

Jannes Hofman.

Werken in de gemeente

Voor ons zit de vakantie er weer op en is het weer tijd om aan het werk te gaan. De paar weken die we in het buitenland waren, hebben ons goed gedaan. Mooi om nieuwe energie op te doen en te genieten van cultuur en natuur. Intussen bereikte ons het bericht dat Jan Venema was heengegaan. Van afstand hebben we gedacht aan Jan, aan Roelie en de familie. Contrasten in deze wereld zijn groot en verlies is iets wat veel doet met ons mensen. Eenvoudige antwoorden troosten ons niet. We hebben meer nodig. Vaak is dat al weten dat verdriet er mag zijn en dat onze Vader in de hemel met ons meehuilt. Ik ben dankbaar dat ds. Jannes Hofman mij wilde vervangen.



Tegelijkertijd zie ik in mijn agenda dat we al ruim over de helft van het jaar zitten. We gaan niet pessimistisch doen, maar de tijd vliegt! Op 22 september is onze startzondag. Een moment waarin we samenkomen en nadenken over 'Wat geeft de gemeente ons?' Voor de een zal dat een herinnering zijn, misschien wel van de eerste keer dat je er kwam. Voor de ander kan dat zingen op zondag zijn. Weer een ander heeft pijnlijke herinneringen aan de gemeente en durft dit misschien niet eens te zeggen. Zo zitten we er allen anders in en hebben we ook andere gevoelens bij dit thema. Als we opnieuw een seizoen openen, dan zou ik het mooi vinden om ook aandacht te geven aan onze persoonlijke verhalen. De gemeente zijn we met elkaar en samen mogen we ook luisteren naar elkaar. Dat is soms ook een beetje spannend om zelf iets in de kerk te zeggen, voel je daarin niet verplicht. Het is ook goed om te luisteren. Ik zal in de verkondiging hierbij aansluiten en het thema vanuit de Bijbel belichten. Aansluitend aan de dienst zullen we met elkaar eten. Een maaltijd is een mooie afsluiting en geeft ons ook de kans om elkaar te ontmoeten.

Het gevoel dat deze startdienst kan oproepen is, dat het ook het begin is van afscheid nemen. We gaan daarmee ook de laatste maanden van het jaar in en richting de laatste dienst die we in december zullen hebben. De komende maanden zal er nog genoeg tijd zijn om afscheid te nemen bij u thuis. Ik zal de komende maanden mijn tijd invullen door bezoeken in te plannen die in het kader staan van afscheid nemen. In die gesprekken wil ik ruimte geven aan uw herinneringen en verhalen. Daarin blijft natuurlijk staan dat ik beschikbaar ben zolang ik in dienst van de gemeente ben. Dus als er behoefte is aan gesprek of contact, dan hoor ik dat ook graag. Er zijn altijd mogelijkheden om even bij te praten.

Op 6 oktober is er een gezamenlijke Johannes de Heer dienst van de Unie en ABC-gemeenten in Assen. Samen laten we als kerken zien dat God christenen wil verbinden. In de dienst worden dus alleen JdH-liederen gezongen.



Daarmee richten we ons op senioren in Assen. Als we zingen en bidden is iedereen gelijk voor God, ook al zijn we als kerken verschillend. Elders in deze 'de Brug' vindt u een uitnodiging.

Hartelijke groet,

Aernout de Jong

Telefoon: 06 – 2268 7006 - E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl

Persoonlijke berichten

Terug van weggeweest

Ruim negen jaar geleden vertrokken wij vanuit Assen naar Appingedam. Uit praktisch oogpunt, omdat Henk zijn werk er had gekregen en het ons dus veel tijd en geld scheelde. We vonden het niet leuk om afscheid te nemen van onze vertrouwde Baptisten Gemeente. Waar we zoveel goede contacten hadden en waar we in goede en minder goede tijden zoveel hadden gedeeld. Maar het



was niet anders.

In Appingedam moesten we even zoeken naar een gemeente waar we ons weer thuis voelden. Dat werd uiteindelijk de

Protestantse
Gemeente
Appingedam.

We hebben er veel mogen doen en mooie contacten opgebouwd.

Ondanks het feit

dat we ons thuis voelden in Appingedam, bleef Drenthe lokken. We hadden een paar jaar een stacaravan in Gasselte, maar door werk en hobby's in de weekenden loonde dat niet meer. Toch maar weer eens verhuizen dan?

We dachten dat we ons huis in Appingedam niet meer goed zouden kunnen verkopen vanwege de onrust over de aardbevingen en de maatregelen die er bij ons in de buurt werden genomen. Maar toen merkten we dat dat in onze omgeving toch lukte en we trokken ook de stoute schoenen aan. Binnen anderhalve week was ons huis verkocht!

We hadden toen inmiddels besloten dat als we dan toch zouden gaan verhuizen, we weer terug zouden willen naar Assen. Een vertrouwde omgeving en een stuk centraler voor werk en familie. En zoeken naar een nieuwe gemeente hoeven we dan niet. We komen graag weer terug.



De afgelopen jaren heeft Henk nog regelmatig orgel gespeeld en mede daardoor is onze band gebleven en wat voelen we ons welkom als we er weer zijn op zondagmorgen!

We hopen er nu samen weer regelmatig te zijn op zondagmorgen en ook op andere manieren contact te hebben. Fijn om weer terug te zijn van weggeweest!

Hartelijke groeten,

Henk, Marleen, Henk jr., Margriet en Heleen Samplonius

Harm Boomstraat 6

9406 JR Assen

06 15293240 (Henk)

06 37342508 (Marleen)

Groeten uit Amerika!

Tijdens onze dienst op 1 september toonde Bert Wijchers bijgaande foto, gemaakt tijdens hun vakantie reis door Amerika en Canada. Zij brachten een bezoek aan (hun oom) Dick Noordijk, de zoon van Piet en Dinie en nu zelf 87 jaar jong.

De familie Noordijk was vroeger lid van onze gemeente in Assen en heeft gevraagd de groeten over te brengen, speciaal aan bekenden van toen.



Bijgaand een foto, die afgelopen zomer is gemaakt in Portland (USA); in het midden Bert en Marja Wijchers met links Norma en rechts Dick Noordijk.

Van het secretariaat

Tijdens de zomervakanties waren niet alleen scholen gesloten, maar ligt er ook veel verenigingswerk stil. Zo'n zomerreces geldt ook voor alle organisaties die in de Componist bij elkaar komen: in juli en augustus is er niets te doen en is het gebouw gesloten. Alleen op zondagmorgen wordt de deur geopend en houden wij daar onze dienst: dat gaat wel elke week door.

Voor onze kosters heeft de zomerperiode als voordeel, dat ze onze spullen niet hoeven opruimen in de kast: alles kan gewoon blijven liggen. Door de week komt er toch niemand en de volgende zondag is alles dan direct weer bij de hand. Maar nu is dat dus weer veranderd: in De Componist is het nieuwe seizoen ook weer begonnen.

Binnen onze gemeente gaan verenigingen en groepen weer van start. Vrouwencontact was de eerste met een gezellig uitje in augustus: in deze Brug leest u het verslag met foto's. Op 25 september komt Vrouwencontact ook weer bij elkaar. De volgende Bijbelstudie-avond is gepland op 17 oktober, dus daar moet u nog even op wachten.

Verder zijn er de komende maanden verschillende activiteiten gepland. Op 22 september houden we onze startzondag: na afloop van de dienst gaan we dan bij de koffie verder met het thema en sluiten dat af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Helpende handen zijn welkom: meld u even bij Petra Wilhelmus, die de voorbereidingen coördineert.

In september gaan we weer van start met de actie Schoenendoos. Binnen onze gemeente loopt dit het hele jaar door: er worden doorlopend leuke dingen gemaakt en alvast verzameld. Het is de bedoeling dat eind september alle dozen en spulletjes zijn ingeleverd, dan kan het nog tijdig verder worden verwerkt.

Op zondag 6 oktober is er een speciale Johannes de Heer-avond georganiseerd in samenwerking met de Evangelische Gemeente en de Ark. Op landelijk niveau krijgt de samenwerking tussen Unie en ABC al wat vorm en in Assen doen we dat met deze samenkomst. U bent welkom op 6 oktober om 19 uur in De Ark, JC van Markenstraat 25. Aernout de Jong verzorgt daar de overdenking.

In de Baptisten Gemeente De Ark worden ook regelmatig cursussen gegeven, voor elke leeftijd en voor elke fase in je geloofsleven. In deze Brug een samenvatting van het actuele aanbod, een volledig overzicht is te vinden op hun website www.bgdeark.nl, kijk bij discipelschap/onderwijs. Alle cursussen zijn gratis voor iedereen toegankelijk.

Op zondag 20 oktober is de najaarsvergadering van onze gemeente gepland: elders in deze Brug staat de uitnodiging met agenda. De dienst zal dan in het teken staan van deze gemeenteochtend. De vergadering begint tegen kwart over elf en aansluitend is er rond twaalf uur weer een gezamenlijke broodmaaltijd.

Omdat we daarmee al een goed gevuld programma hebben in de komende maanden, zullen we eind september niet meedoen met de 'Kerkproeverij'. Maar u kunt natuurlijk elke zondag wel gasten meenemen naar de dienst en de Johannes de Heer-avond op 6 oktober is ook een mooie gelegenheid om anderen te vragen met u mee te gaan.

De afgelopen tijd hebben we de voorzang bij onze diensten gewijzigd. In het voorjaar werd er maandelijks een lied gekozen om beter te leren zingen, maar dat sloeg niet zo aan. Er is in juli een enquête gehouden, waaruit bleek dat er weinig interesse voor was. Nu wordt er een voorzang gekozen door het dienstdoende raadslid, die daarna ook de mededelingen doet. Het streven is wel dat de voorzang rond vijf voor tien begint, dus het verzoek blijft om tijdig plaats te nemen.

U mag ook zelf een lied doorgeven voor de voorzang. Als u een bepaald lied graag (weer) eens wilt zingen, dan kunt u dat doorgeven aan een van de raadsleden. Die kan dan zorgen, dat het op een van de volgende zondagen als voorzang wordt gepland.

Gedurende de zomermaanden waren Ita Dijkstra, Bob Wijnstra, Henk Samplonius en Karin Middelkamp op meerdere zondagen flexibel beschikbaar voor begeleiding van de samenzang, omdat we een invaller zochten. We zijn bijzonder blij met hun muzikale inzet.

We kregen van zr. Ria Hoekstra mooie stoffen servetten om te gebruiken bij het Avondmaal. Eerder gebruikten we papieren servetjes om de rand van de beker af te vegen. Het is mooi om te merken, hoe er ook in zulke kleine dingen wordt meegedacht om onze samenkomsten tot een eredienst te maken.

In de vorige Brug was al vermeld, dat de ingang van het gebouw tijdens onze diensten moet worden afgesloten. Maar dat had tot gevolg dat men niet meer naar binnen kon als men iets te laat kwam. We zullen de deur daarom iets later afsluiten, als de dienst net is begonnen. Natuurlijk roepen we ieder op om tijdig te komen, maar als u een keer te laat zou zijn, klop dan even aan een raam aan de zijkant. Er wordt trouwens nog onderzocht of er ook een bel bij de deur kan komen.



Via de Bijbelvereniging zijn er weer Groot Letter Bijbels verkrijgbaar: ideaal voor mensen die een normaal gedrukte tekst niet zo goed kunnen lezen. Zo'n complete Bijbel bestaat dan wel uit vijf boeken, maar ze zien er mooi uit en vormen een aanwinst voor uw boekenkast. De Bijbelvereniging stelt deze Groot Letter Bijbels kosteloos beschikbaar; er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor verzendkosten. Onze gemeente heeft een inlijk-exemplaar beschikbaar.

De volgende uitgave van De Brug verschijnt eind oktober: als u daarin ook een bericht wilt vermelden of een bijdrage wilt leveren, dan kunt u dat doorgeven aan de secretaris.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.*

Wijzigingen adressenbestand

In verband met zijn werk is Alco van Spengen vanuit Groningen verhuisd naar Gouda; zijn adres is nu Livingstonelaan 54, 2803 EL Gouda.

De familie Samplonius is de afgelopen maand weer in Assen komen wonen, elders in deze Brug hebben ze daarover zelf iets verteld. Hun nieuwe adres is Harm Boomstraat 6, 9406 JR Assen. Tel. 06 - 1529 3240 (Henk) of 06 – 3734 2508 (Marleen).

Deze gegevens kunt u zelf wijzigen en aanvullen in het adressenboekje. Wilt u uw eigen gegevens dan ook even controleren en alle veranderingen doorgeven aan het secretariaat. We vragen u zorgvuldig om te gaan met het adressenboekje en de gegevens nooit aan anderen te verstrekken.



Kerkennacht en Kerkproeverij

Lieve mensen;

Inmiddels is er een evaluatie geweest van de Kerkennacht op 21 juni jl. Het bleek dat in de meeste deelnemende kerken eigenlijk alleen 'eigen' mensen waren geweest, dus dat er weinig tot geen 'vreemden' op af kwamen, en daar was het juist wel voor bedoeld... Zodoende kwamen alle deelnemers tot de conclusie, om over twee jaar maar eerst eens te bekijken of we dan in Assen ook weer mee gaan doen. Namens onze Baptisten Gemeente Assen heb ik aangegeven dat wij waarschijnlijk niet meer meedoen, omdat we te ver buiten de route zitten om bijvoorbeeld samen met anderen iets te ondernemen. Dat waren andere deelnemers roerend met ons eens. Dus... we wachten af of de kerken in Assen over twee jaar weer meedoen. Dan willen we eventueel nog wel eens bekijken of er voor ons mogelijkheden zijn, maar zoals het er nu uitziet doen we dan niet mee.



Binnen onze eigen gemeente hebben we ook nagedacht over het meedoen aan de jaarlijkse Kerkproeverij in september... De afgelopen jaren deden we mee, maar het wordt toch steeds lastiger om mensen uit te nodigen om eens een dienst bij te wonen. Maar het was wel altijd heel lekker en gezellig om samen nog te eten na een dienst.

Die gezamenlijke maaltijd blijft ook wel: dat doen we nu een aantal keren per jaar na een gemeentevergadering of na een bijzondere dienst. Zo'n gezamenlijke broodmaaltijd met lekkere soep is er weer op 22 september a.s., als wij de Startzondag van het nieuwe seizoen hopen te vieren! En op 20 oktober doen we dat ook weer bij onze najaarsvergadering.

Bij die gelegenheid kunt u daar allemaal ook over meepraten, dus mocht u het niet eens zijn met deze beslissingen van het bestuur, zeg het dan gerust!

*Liefs, namens het bestuur
van Anke Gorter.*



Uitnodiging Gemeentevergadering

Aan de leden en vrienden van de gemeente.

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die zal worden gehouden op zondag 20 oktober 2019 vanaf 11.15 uur in 'De Componist', aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na de gemeentevergadering is er rond 12 uur een broodmaaltijd.

Het is inmiddels een goed gebruik geworden om onze gemeentevergaderingen op zondagen na de dienst te houden: dat wordt door velen positief ervaren. Er wordt geprobeerd om de dienst van die ochtend thematisch te laten aansluiten bij de vergadering, zodat het geheel een 'gemeenteochtend' kan worden, die we afsluiten met een broodmaaltijd.

De gemeentevergadering bevat een aantal vaste onderdelen, zoals verslag, financiën en ontwikkelingen in onze gemeente. Een belangrijk punt daarbij is de invulling van pastoraat in onze gemeente vanaf januari 2020. Verder zullen we bijpraten over de voortgang Unie-ABC, omdat daarover op de Algemene Vergadering in november verdere afspraken worden gemaakt.

Hieronder de agenda voor zondag 20 oktober; het verslag 17-03-2019 is toegezonden. We rekenen graag op uw aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn welkom. Voor de inkopen voor de broodmaaltijd horen we graag even of u er die ochtend kunt zijn. Ook als u verder vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris.*

Agenda gemeentevergadering op zondag 20 oktober; na onze dienst.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige gemeente-vergadering op 17 maart 2019
4. Bestuurszaken, informatie over lopende zaken, financiën e.d.
5. Gemeente Ontwikkeling: voorstel pastoraat per januari 2020
6. Uniezaken – voorbereiden AV - voortgang fusieplan Unie-ABC
7. Rondvraag
8. Sluiting

Rond 12:00 uur:

gezamenlijke broodmaaltijd als afsluiting van deze gemeenteochtend

Johannes de Heer-zangdienst

Op zondagavond 6 oktober is er een gezamenlijke zangdienst in gebouw 'de Ark' aan de J.C. van Markenstraat 25 in Assen. Iedereen is daar welkom vanaf 18.30 uur; het zingen begint om 19.00 uur. Het zingen van de Johannes de Heer-liederen roept voor ouderen vaak emotionele herinneringen op, maar ook jongeren beginnen er tegenwoordig weer van te genieten. Daarom de oproep aan jongeren: nemen jullie ouderen mee om ook hen een onvergetelijke avond te bezorgen!

De muziek en zang wordt verzorgd door muzikanten uit de verschillende gemeentes. De toegang is gratis, er is wel een collecte voor een goed doel. De organisatie van deze Johannes de Heer-zangdienst is een gezamenlijke activiteit van Bg. de Ark, Evangelische Gemeente Assen en onze Baptisten Gemeente Assen.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met Petra Wilhelmus.



Officiële ingebruikname Jozefkerk



Vrijdag 30 augustus zijn Wietze en ik namens onze gemeente aanwezig geweest bij officiële ingebruikname van de Jozefkerk en het Kerkelijk Bureau na langdurige verbouwingen. Het was een feestelijke gebeurtenis en er was een volle kerk; we hebben veel bekenden gezien, zoals bijvoorbeeld br.

Melchert Dijkstra (gastspreekster in onze gemeente) en André Huizinga (van de Evangelische Gemeente Assen). Verder zagen we ook nog veel meer persoonlijke bekenden, kortom... het was een gezellig samenzijn.

We kregen als ontvangst koffie of thee met een speciaal gebakje met de afbeelding van de Jozefkerk erop: mooi gemaakt en het smaakte voortreffelijk! De officiële handelingen gingen uiteraard gepaard met verschillende toespraken, afgewisseld door prachtige muziek van het kwartet Fluitique; dat wordt gevormd door vier dames die dwarsfluiten bespelen in alle toonsoorten; heel mooi! (Eén van hen is Elisabeth Hopman, zus van Annemargriet Hopman, ons wel bekend als echtgenote van René Duursema).

Na de officiële handeling - het onthullen van een foto met een gedicht over de Jozefkerk - konden we overal rondkijken. Ook de ruimten op de bovenverdieping zijn totaal veranderd. Er werd een dia-projectie vertoond van de hele verbouwing, waar men ruim anderhalf jaar mee bezig is geweest! Na nog enkele heerlijke hapjes en drankjes was het weer tijd om op te stappen. Met de hernieuwde Jozefkerk is Assen een prachtig multifunctioneel gebouw rijker!

Liefs van Wietze en Anke.

25 jaar Actie Schoendoos

Het is dit jaar al voor de 25^e keer, dat de schoendoosactie wordt georganiseerd. Er worden dus ook al 25 jaar kinderen blij gemaakt met een schoendoos vol speelgoed, schoolspullen en toiletartikelen. Veel kinderen vinden het al geweldig leuk om zo'n vrolijk versierde doos te krijgen en genieten daar al van, zelfs voor ze het uitpakken!



Voor ons is het altijd leuk, om te zorgen dat er zoveel mogelijk in een doos komt om kinderen blij mee te maken. Tegenwoordig wordt er in onze gemeente veel zelf gemaakt voor in de dozen. Het hele jaar door wordt er gebreid, gehaakt, genaaid enzovoort om leuke dingen te maken, zoals etuis, bedjes voor popjes, popjes voor in het bedje, knikkerzakken en tasje voor toiletartikelen.

Verder worden er voor zo weinig mogelijk geld allerlei artikelen aangeschaft; dus als er schoolspullen, spellen, speelgoed of toiletartikelen in de aanbieding zijn dan wordt er alvast wat ingekocht.

De organisatie van de Schoendoosactie is onlangs veranderd; het is nu een onderdeel van GAIN (Global Aid Network), een wereldwijde organisatie die actief is in allerlei vormen van hulpverlening. Zij hebben overal mensen, die kunnen zorgen dat de schoendozen op de juiste plek terecht komen.

Dat heeft er ook toe geleid, dat sommige afspraken zijn veranderd: er is nu een aangepaste lijst wat er wel of niet in een Schoendoos kan. Soms gaat het alleen om het aantal, maar wat niet meer mag is deodorant, shampoo en bellenblaas, omdat dat onderweg kan gaan lekken. Maar er blijft genoeg over wat wel mag, dus we hopen weer op veel plezier bij het vullen van de dozen.

Op zondag 22 en op zondag 29 september kunt u schoendozen meenemen naar de kerk. Ook dingen die u wilt inleveren om nog meer dozen te vullen kunnen dan worden ingeleverd. Als u niets heeft voor een schoendoos, maar toch iets wilt doen dan kunt u ook geld geven of overmaken aan onze gemeente voor het aanvullen of het transport van dozen. Het verzenden van een doos kost 5 euro: dat is nog hetzelfde als vorig jaar.

Elke doos moet worden voorzien van een sticker met 'jongen' of 'meisje' en de leeftijdsgroep: 2 – 4 jaar, 5 – 9 jaar of 10 - 14 jaar. Om de doos komt een 'postrekker' zodat die open kan voor controle. In de kerk liggen folders, waar alles precies in staat: neem gerust zo'n folder mee.

We hopen weer flinke stapels schoendozen te kunnen versturen. Als u verder vragen hebt over onze Schoendoosactie, dan kunt u terecht bij Gea Buwalda of Aly Middelkamp.



Zondagsschool

In de vakantieperiode hebben we het programma van Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap gevolgd. In de verhalen waren mensen naar iets op zoek, zoals een munt, een schaap, een zoon enzovoort. Men ging overal zoeken net zo lang tot het gevonden was. Ze waren dan erg blij dat ze het terug hadden. Het maakt niet uit of het groot of klein is, maar als je het zoekt dan ben je blij als je het uiteindelijk terugvindt.

God wil ook dat je het zoekt en samen gelukkig bent. Hij wil dan ook dat je het deelt met een ander, er samen van geniet en er over praat. Ook waarom je er zo blij mee bent en God ervoor dankt om het te vinden.

Wij hebben daar enkele keren samen met kinderen aan gewerkt, zoals met Margriet, Heleen en Anne Sophie. Het was mooi om te horen hoe zij er naar keken en het beleven. Er werden werkjes bij gemaakt en cup-cakes, omdat het een feest is als er iets terug was gevonden of gekomen, zoals de verloren zoon. Ook deden we spelletjes over geld, verkeer en vissen. Hoe ga je er mee om en hoe deel je alles samen en geef je het door aan anderen of hou je het voor je zelf.

De komende tijd zullen we bezig zijn met verhalen over Jozua en de Israëlieten in Kanaän en zien hoe ze daar Jericho veroveren. Verder gaan we schoenendozen versieren en vullen, want in september wordt alles ingezameld, zodat het in oktober verder kan worden afgewerkt.

Dat is iets eerder dan andere jaren, omdat Bert en Aly tussendoor nog op vakantie gaan; en als ze terug komen in november is er niet veel tijd meer om er wat aan te doen. Op 22 en 23 november wordt in Assen alles van de hele regio ingezameld en verzonden, zodat de dozen rond kerst bij de kinderen kunnen zijn.

We zullen de komende tijd wel vaker zondagsschool hebben, omdat de familie Samplonius weer in Assen woont: we hopen dat Margriet en Heleen dan vaker op de zondagsschool kunnen zijn. Dat is erg leuk en we hopen op een mooie tijd samen.

Namens zondagsschool,
Aly Middelkamp

Kerkdiensten in het WZA

Op zondag 13 oktober om 10.15 uur wordt er in de vergaderruimte van het



Wilhelmina Ziekenhuis een oecumenische viering gehouden voor patiënten en hun familie en belangstellenden. Voorganger: Petra de Kruijf. Muzikale begeleiding: Gonnie Folkeringa.

Op zondag 10 november is er ook weer een dienst, waarin dan Bernadette Beunders zal voorgaan.

Vrouwencontact

Op woensdag 28 augustus was ons uitje. Om twee uur verzamelden enkelen van ons zich al bij restaurant 'de Hertenkamp' in Assen om in het Asser bos te gaan klootschieten. We waren in twee groepen verdeeld, maar wisten wel dichtbij elkaar te blijven met het gooien. Gea en



Tieneke waren de besten met vergooien. Onderweg dronken we nog iets fris en werden we getrakteerd op een echt pepermuntje.



We maakten nog wat foto's en zorgden dat we om drie uur weer terug waren bij restaurant 'De Hertenkamp', waar de andere zusters al op ons zaten te wachten. Er was ook een gast aanwezig, namelijk de zus van Jantje Bos: dat vonden we erg leuk. Twee van onze zusters konden er deze keer niet bij zijn; dat was wel jammer. Maar we hopen iedereen weer te zien bij onze eerste middag in september.

Bij de Hertenkamp gingen we samen een 'High Tea' doen. We begonnen met champagne-thee en daarna iedere keer andere soorten thee met eerst zoetigheden en later hartige hapjes erbij. Ondertussen hebben we samen gezellig gepraat over familie, reizen in de vakantie die we hadden gedaan en over het afgelopen seizoen van Vrouwencontact.



En ondertussen bleven we genieten van steeds weer andere hapjes en thee. Enkelen van ons drinken meestal geen thee, maar vonden sommige soorten thee die ze hier konden proeven toch wel erg lekker en genoten ervan. Rond vijf uur was onze High Tea afgelopen en ging iedereen weer huiswaarts. Het was gezellig en leuk om zo samen met elkaar mooie verhalen te delen en te genieten van al dat heerlijk.

Op woensdag 25 september komen we weer bij elkaar en dan zullen we de dankofferzakjes klaarmaken en uitdelen onder gemeenteleden. Als u ook wilt komen bent u welkom: woensdag 25 september om half drie in De Componist.

*Namens Vrouwencontact,
Aly Middelkamp.*



Cursussen in De Ark



de Ark

In de Baptisten Gemeente De Ark worden regelmatig cursussen gegeven, voor elke leeftijd en voor elke fase in je geloofsleven. Hieronder een samenvatting van het aanbod, een volledig overzicht is te vinden op hun website www.bgdeark.nl, kijk bij discipelschap/onderwijs.

Voor alle cursussen geldt, dat je geen lid hoeft te zijn van de gemeente om deel te nemen aan de cursus.

- Alphacursus: Jezus vinden! In kleine groepen het christelijk geloof verkennen, voor iedereen die op zoek is of die pas Christen is. Start in september-oktober. Cursusleider: Roelof van der Wal.
- Groeien in je persoonlijke relatie met Jezus: voor iedereen die geloofszekerheid wil ontdekken of versterken. Zes avonden over de fundamentele waarheden van het christelijk geloof. Start eind september. Cursusleider: Albert Houweling.
- Ontdek je gaven: Een interactieve cursus van 6 avonden in groepen van 4-8 personen. Je gaat ontdekken wat je geestelijke gaven en je natuurlijke talenten zijn. Er is veel aandacht voor het toepassen en ontwikkelen van de gaven in de gemeente. Start op woensdag 25 september. Cursusleider: Romeo Charmes.
- Studieavonden in de grote zaal: een aantal avonden rond een thema. Inloop: 19:30, aanvang: 20:00 tot 22:00 uur. Vrije toegang, inschrijven niet nodig.
 - o 1^e studie vanaf 19 september: gemeente-thema's aan de hand van de brief van Paulus aan Timotheüs. Spreker: Leendert Post. Dit thema is aan de orde op donderdagen 19 september, 3 oktober, 17 oktober en 31 oktober.
 - o 2^e studie vanaf 14 november over de Colossenzen brief.
 - o 3^e studie vanaf maandag 6 januari 2020 over maatschappelijk relevante vragen in het licht van de Bijbel; een Bijbelse visie op Christen zijn in deze tijd.
 - o 4^e studie vanaf 2 maart 2020 over de kleine profeten: Zefanja.

Praktische informatie:

- de cursussen zijn gratis toegankelijk; U heeft wel de mogelijkheid om een gift te geven.



- inschrijven kan via het formulier op de website of per email onderwijs@bgdeark.nl.
- u kunt per mail ook eerst meer informatie vragen.
- alle cursussen worden gehouden in gebouw "De Ark" aan de J.C. van Markenstraat 25, 9403 AR Assen.

Foto's van toen

Lieve mensen,

In deze Brug kunt u een actueel verslag lezen over het jaarlijkse uitstapje van Vrouwencontact, dat net weer achter de rug is.

Ook vroeger ging Zusterhulp samen op pad: hierbij twee leuke foto's daarvan. Op deze foto zijn enkele zusters herkenbaar, die nog steeds lid zijn van onze gemeente. Anderen zijn intussen verhuisd of overleden; de foto's zijn uit 1993!!



Mocht u ook leuke foto's hebben voor deze rubriek, geef ze dan s.v.p. aan mij; u krijgt ze uiteraard ongeschonden terug!

Liefs van *Anke Gorter*

Berichten van de Unie



Vooraankondiging Algemene Vergadering: de afgelopen maanden hebben verschillende werkgroepen zich verdiept in onderwerpen waarover nog besloten moet worden in het kader van het fusietraject tussen Unie en ABC. Mede op basis van hun bevindingen en adviezen werkt de Commissie van Eenheid (voorheen de Fusiecommissie) nu aan een document waarin onder meer visie, missie en organisatievorm van het toekomstige kerkgenootschap zijn uitgewerkt.

Op de Algemene Vergadering van 20 november in Veenendaal staat de bespreking van dit document op de agenda. Voor wie hier namens zijn/haar gemeente over mee wil praten: reserveer de middag en avond van 20 november alvast in uw agenda! Opgeven kan te zijner tijd via de secretaris van uw gemeente.

Binnen onze gemeente in Assen zullen we hierover praten tijdens onze najaarsvergadering, die is gepland op zondag 20 oktober.

Project van de maand: als Unie - en ABC Gemeenten ondersteunen we een gemeentestichtingsproject in Turkije. In de stad Van begonnen pastor Mo en zijn vrouw twee jaar geleden evangelisatiewerk onder Koerden. Destijds waren er nog nauwelijks christenen, maar inmiddels is er een gemeente van ruim zestig gelovigen en worden er leiders getraind om in een nabijgelegen stad met evangelisatie te beginnen.



Wilt u deze maand meebidden voor het bijzondere werk in Turkije en de betrokken leiders? Meer informatie hierover vindt u op www.baptisten.nl

Nieuwsbrief van de Unie: wist u dat de Unie van Baptistengemeenten ook een digitale nieuwsbrief heeft? Als u zich hier gratis op abonneert, ontvangt u die maandelijks in uw mailbox. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van onder meer onze landelijke en regionale activiteiten, nieuws uit aangesloten gemeenten en de ontwikkelingen in het fusieproces met ABC Gemeenten. Aanmelden kan op de homepage van www.baptisten.nl

Missie.nu in Almere: op zaterdag 2 november vindt de nieuwste editie van Missie.nu plaats. Tijdens deze landelijke inspiratiedag voor leiders (voorgangers en oudsten!) van Unie en ABC stellen we ons de vraag wat het in onze tijd betekent om deel te zijn van Gods missie in de wereld. Sprekers dit jaar zijn Jan Wolsheimer, Hans Burger en Margrietha Reinders.

We willen dit jaar de dag ook buiten onze eigen kring van Unie en ABC actief promoten. Hiervoor zijn we een strategische samenwerking met kenniscentrum AKZ+ aangegaan. De kosten zijn hierdoor hoger dan voorgaande jaren, maar leden uit Unie- en ABC-gemeenten kunnen een korting krijgen van maar liefst €30 korting per persoon bij aanmelding! U kunt de kortingscode opvragen bij de secretaris van uw gemeente.

Agenda Unie-activiteiten	
2 november	Missie.nu 2019 in Almere – aanmelden via website <i>vraag de secretaris van uw gemeente om een kortingscode!</i>
17 november	Seminarium Zondag
20 november	Gezamenlijke ledenvergadering Unie-ABC in Veenendaal Tevens afsluiting Gebedsestafette.
<i>Meer informatie: www.baptisten.nl</i>	

Maatjesproject zoekt Assenaren

'Vlucht Voorwaarts' begint in september weer met nieuwe groepen met 'oude' en 'nieuwe' Assenaren. We zijn nog druk op zoek naar statushouders, die zichzelf graag verder willen ontwikkelen en de Nederlandse taal beter onder de knie willen krijgen. Ook zoeken we Assenaren die het leuk vinden om nieuwe mensen te ontmoeten en mensen te helpen tot bloei te komen.

Met Vlucht Voorwaarts willen we mensen weer een veilige basis geven, isolement doorbreken, mensen actief laten meedoen zodat ze op een goede manier kunnen integreren. Met de droom van Martin Luther King voor ogen: een land waarin onze kinderen samen spelen.





Een maatje bij Vlucht Voorwaarts

- ✓ Ontdekt een nieuwe cultuur
- ✓ Leert nieuwe mensen kennen
- ✓ Helpt mensen verder

Nieuwe groepen in september. Doe je mee?

info@vluchtvoorwaarts.nl
www.vluchtvoorwaarts.nl

Bij Vlucht Voorwaarts geloven we in dubbele integratie. De nieuwe Assenaar leert de taal, cultuur en de gebruiken makkelijker en sneller en de 'oude Assenaar' verbreedt tegelijkertijd zijn of haar horizon. Zo ontstaan er vriendschappen en krijgen mensen echt een plek in de stad met alles wat daarbij hoort (contacten, opleiding, werk).

Met elkaar bouwen we aan een gezamenlijke toekomst.

Op 17 september beginnen er nieuwe groepen. Wil je mee doen? Hier vind je meer informatie: www.vluchtvoorwaarts.nl E-mail: info@vluchtvoorwaarts.nl of bel 06 – 1455 0512 (Mélanie Kamping).

Vrouw&Event ZIJN!



Op zaterdag 2 november 2019 is er een inspirerend Vrouw&Event in het Lichtpunt te Assen. Het thema is 'Met lef jezelf *zijn*'.

Hoe kijk jij naar jezelf? Het kritische beeld over jezelf kan je er soms van weerhouden te *zijn* zoals je bedoeld bent. Jij hebt jouw eigen talent en unieke eigenschappen net als iedere andere vrouw. Je hoeft niet te veranderen. In zeven stappen neemt Saskia Geraerts, psycholoog en auteur van het boek PRFCT je mee naar hoe je optimistischer naar jezelf kan leren kijken, zodat je met lef jezelf kan ZIJN! Je kunt tijdens het event deelnemen aan verschillende workshops.

Onze missie is iedere vrouw, ook niet christelijke vrouwen, te laten groeien, zodat zij steeds meer kan zijn zoals zij bedoeld is. Dit doen wij door vrouwen samen te brengen. We bieden hen de gelegenheid om zich persoonlijk te ontwikkelen en in ontmoetingen verbinding te ervaren. Lijkt het jouw gaaf om er bij te zijn en ken je iemand die God niet kent en dit ook heel leuk zal vinden? Iedere vrouw is welkom! Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.vrouwenevents.nl

Stadsgebed

In de bijbel roept de profeet Jeremia ons op om tot onze Heer te bidden voor onze stad. Mede op basis van deze oproep bidt maandelijks een groep stadsgenoten voor onze stad. Niet zomaar, maar omdat zij weten dat onze stad God aan het hart gaat. Dat bidden heeft een extra dimensie gekregen, doordat ze het samen doen met mensen buiten hun eigen kerkelijke kring.



Gebeden wordt er voor alle voorkomende zaken die spelen in onze stad. Voor ons stadsbestuur, de hulpdiensten, scholen, jongeren en ouderen, gebroken mensen in verpleegtehuizen en ziekenhuizen, kortom voor alles wat met Assen en haar inwoners te maken heeft. En uiteraard ook voor het wel en wee van de verschillende kerken (gemeenten) in onze stad.

Ik nodig u daarom graag uit om maandelijks met ons mee te bidden en te danken binnen dit stadsgebed. En mocht u zelf niet zo'n bidder zijn, dan vraag u om gebedspunten die kerken en mensen raken aan mij door te geven.

Elke derde dinsdag van de maand vindt dit stadsgebed plaats, afwisselend in 'de Ark' en de 'Jozefkerk'. De eerstvolgende keer is op dinsdagavond 17 september a.s. om 20 uur in de Jozefkerk.

Wilt u meer informatie over dit stadsgebed dan kunt u mij hierover mailen of bellen: reinkeimpe@gmail.com en telefoon 06 – 5573 4610

René de Vries,

samenroeper stadsgebed Assen

NBG berichten



Je kan nog wel honderd meter

In de afgelopen jaren ben ik een fanatiek langeafstandsloper geworden. Een vaste prik is de lange loop op de maandagochtend. Zo'n lange loop is altijd een hele beleving. De eerste kilometers gaan makkelijk en je hebt nog zin in de kilometers die komen. Je komt goed in de flow, je houdt je klokje goed in de gaten en eet en drinkt op de juiste momenten. Het gaat goed! En dan, opeens, zit je op ruim twee uur en loop je in de middle of nowhere. Je wordt wakker uit de flow en beseft dat je ontzettend moe bent. Je hebt nog wel wat in de tank, maar het is erg lastig om te bevatten hoe je de rest van de loop nog goed door kan komen. Op dat punt, wanneer ik niet meer weet hoe ik de finish ga halen, heb ik één gedachte waar ik aan vasthoud: je kan nog wel honderd meter.

Misschien is dit ook wel waar Jezus op doelde toen Hij zei: "Dus maak je



geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf" (Mat. 6:34). Wanneer je goed loopt, is het makkelijk om aan de finish te denken. Wanneer het leven goed gaat, is het makkelijk om dagen, weken, maanden vooruit te denken. Maar soms gaat het niet zo goed en

vult het leven zich met zorgen. Soms komt er opeens heel veel op je af, je raakt het overzicht kwijt en je weet niet hoe je er over een week of maand goed uit kan komen. De weg is te lang, de berg is te hoog, het boek is te dik, het project is te zwaar. Dit kan je moedeloos maken en het kan verlamdend werken.

Tijd om het in stukjes op te delen. Wat kan ik nu, vandaag, heel concreet doen? Het project is te zwaar en ik kan nu niet alles doen of overzien, maar ik kan nu wel die twee mailtjes schrijven en dat ene telefoontje plegen. Check! Het boek is te dik en ik ga het nooit uit krijgen, maar ik kan wel vandaag tien pagina's lezen. Check! Alles in mijn leven lijkt fout te gaan en ik weet niet meer wat ik moet, maar ik kan vandaag nog wel één heel concreet probleem bij de horens pakken. Doe dit morgen weer, en overmorgen, en de dag erna. Is een dag teveel? Deel hem dan op in uren, of minuten. Geloof me, in verreweg de meeste gevallen wordt het langzaam weer beter, de zorgen worden vanzelf behapbaarder en je kan weer vooruit kijken. Het geloof in de finish komt echt wel weer terug. Zelfs in gevallen waar 'beter worden' niet meer aan de orde is, is de focus op de dag of het uur de sleutel om door te gaan. Het verbaast mij altijd hoe wonderbaarlijk sterk de mens eigenlijk is. Er zit nog ongelooflijk veel in de tank. Ik geloof in je: je kan nog wel honderd meter.

Tom Schepers - Missionair werker in Aalst

Gepubliceerd op 26-08-19 op www.debijbel.nl/blog

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl



Johannes de Heer

ZANGDIENST



Datum: zondag 6 oktober

In: de ARK

J.C. van Markenstraat 25 Assen

Aanvang : 19.00 uur

Georganiseerd door:

Bg. De Ark – Evangelische Gemeente Assen – Baptisten Gemeente Assen

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	15 september	22 september
Voorganger	Ingeborg Janssen	Aernout de Jong
Begroeting	Wietske Moddejonge	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Jelle Hoekzema	Gea Buwalda
Raadskamer	Anke Gorter	Anne Duursema
2 ^e collecte	Stichting Present	Bloemen
Bijzonderheden		Thema-ochtend Startzondag <i>met koffieontmoeting en broodmaaltijd</i>
Begeleiding	Henk Samplonius	Ita Dijkstra
Geluid	Karin Middelkamp	Gerrit Buwalda
Beamer	Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Buwalda	Fam. Duursema
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Petra Wilhelmus

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

29 september	6 oktober	13 oktober	Zo
Maurits Luth	Jan Foppen	Pieter Jager	Vo
Wietze Gorter	Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge	Bg
Bert Middelkamp	Anke Gorter	Bert Middelkamp	Me
Gea Buwalda	Bob Wijnstra	Jelle Hoekzema	Ra
Open Huis	Kinder- en Jeugdwerk	Gemeente-ontwikkeling	Co
	Viering Heilig Avondmaal		Bz
Diana Bakker	Diana Bakker	Henk Samplonius	Be
Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Ge
Hans Romijn	Hans Romijn	Hans Romijn	Bm
Tieneke de Vries	Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Cr Zo
Fam. Middelkamp	Wietske Moddejonge en Thea Zuidema	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Ks
Jelle Hoekzema	Anne Duursema	Petra Wilhelmus	Ta

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	20 oktober	27 oktober
Voorganger	Kina Tigelaar	Melchert Dijkstra
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus
Raadkamer	Bert Middelkamp	Gea Buwalda
2 ^e collecte	Huisvesting	Nederlands Bijbel Genootschap
Bijzonderheden	na de dienst Gemeentevergadering <i>met aansluitend broodmaaltijd</i>	
Begeleiding	Diana Bakker	Ita Dijkstra
Geluid	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Tieneke de Vries	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Duursema	Fam. Middelkamp
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing	Jelle Hoekzema	Anne Duursema

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

3 november	10 november	17 november	Zo
Jan Brouwer	Jannes Hofman	Jan Brouwer	Vo
Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge	Gerrit Buwalda	Bg
Gea Buwalda	Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Me
Anke Gorter	Bob Wijnstra	Bert Middelkamp	Ra
Vieringen	Noodfonds	Goede doelen	Co
Viering Heilig Avondmaal			Bz
Diana Bakker	Henk Samplonius	Diana Bakker	Be
Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Karin Middelkamp	Bm
Gea Buwalda	Tieneke de Vries	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge en Thea Zuidema	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
Jelle Hoekzema	Anne Duursema	Petra Wilhelmus	Ta

Andere bijeenkomsten

Maandag 16 september om 15:00 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Bert Middelkamp, Kennemerland 44</i>
Woensdag 25 september om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>
Zondag 6 oktober 19 uur (inloop v.a. 18.30)	JdH-zangavond <i>samen met Evangelische Gemeente en bg De Ark</i>	<i>De Ark – JC van Markenstraat 25</i>
Maandag 14 oktober om 15:00 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Gea Buwalda, Vondellaan 53</i>
Donderdag 17 oktober om 19:30 uur	Bijbelstudie	<i>bij fam. Buwalda Vondellaan 53</i>
Woensdag 23 oktober om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>
Maandag 4 november om 15:00 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Jelle Hoekzema, Kersenhof 12</i>

De verjaardagskalender

op 12 september	wordt	Bernard Middelkamp	29 jaar
op 16 september	wordt	Gerrit Buwalda	72.jaar
op 26 september	wordt	Diana Bakker	53.jaar
op 26 september	wordt	br. H. Sanders	81.jaar
op 27 september	wordt	Roelie Dikkens-v.d. Wal	83.jaar
op 2 oktober	wordt	Marc Helder	16.jaar
op 3 oktober	wordt	Miriam Bos	41.jaar
op 4 oktober	wordt	Riet de Vries	78.jaar
op 5 oktober	wordt	Thea Zuidema-Linker	73.jaar
op 19 oktober	wordt	Joost van Spengen	25.jaar
op 28 oktober	wordt	Jaap Helder	67.jaar
op 30 oktober	wordt	Aly Middelkamp-Dusseljee	62.jaar
op 1 november	wordt	Wim Eisses	62.jaar
op 2 november	wordt	Ria Hoekstra-Sluman	85.jaar
op 4 november	wordt	Wietske Moddejonge-de Wind	80.jaar
op 5 november	wordt	Pieter van Wingerden	39.jaar
op 8 november	wordt	Marijke v Spengen-Ekkelenkamp	62.jaar
op 15 november	wordt	Martha Springer-Blank	86.jaar
op 15 november	wordt	Thora Wijnstra-van Leeuwen	71.jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel



In de vorige Brug stond een puzzel van het NBG met anagrammen; dus de letters waren door elkaar gehaald. Als de letters in de juiste volgorde werden gezet, dan kreeg je de volgende woorden: 1. Bartimeüs - 2. Rechobot - 3. Absalom - 4. Issachar - 5. Lappidot - 6. Leviatan - 7. Epafroditus - 8. Bileam - 9. ijzer - 10. Beltesassar - 11. Elchanan - 12. Lazarus. De eerste letters vormen samen het woord "BRAILLEBIJBEL".

De nieuwe puzzel is een woordzoeker uit 'Aju/Gaandeweg': streep de genoemde woorden weg; de letters die overblijven vormen een wijze levensles.



- 1 – antwoord
- 2 – boek
- 3 – bybel
- 4 – dom
- 5 – geest
- 6 – God
- 7 – juf
- 8 – kennen

- 9 – krant
- 10 – leraar
- 11 – les
- 12 – letter
- 13 – lezen
- 14 – luisteren
- 15 – mens
- 16 – praten

- 17 – school
- 18 – strip
- 19 – vak
- 20 – verhaal
- 21 – vertellen
- 22 – weten
- 23 – woord
- 24 – wijs

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris postadres	Bert Middelkamp, Kennemerland 44, 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen en giften	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	www.baptisten-assen.nl
Facebook	www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*

