
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



juli - augustus

2019

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Werken in de gemeente.....	5
Van het secretariaat.....	6
Vrouwencontact.....	9
Bijbelstudie	10
Zondagsschool	11
Kerkdiensten in het WZA	11
ArendState zoekt personeel en vrijwilligers	12
Doe het EH-Basisjaar	13
Kerkennacht.....	14
Foto's van toen	16
Doop en lidmaatschap.....	17
Berichten van de Unie	18
Uitnodiging Openingscollege Seminarium	19
NBG berichten	21
Diensten	22
Andere bijeenkomsten	26
De verjaardagskalender	26
Puzzel	27

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt op zondag 8 september 2019. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 1 september. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Lege netten (Johannes 21: 1 – 14)

“Ik ga vissen”, zegt Petrus tegen zijn vrienden bij het meer van Tiberias. “Wij gaan wel met je mee”, antwoorden de vrienden. Het lijkt of ze weer zijn overgegaan tot de orde van de dag – ze pakken hun oude beroep weer op – ze gaan vissen.

Als je leven op z'n kop staat door het verlies van een geliefde; als er zoveel dingen gebeurd zijn die je niet begrijpt, die je overvallen hebben, waarvan je de reikwijdte nog maar nauwelijks beseffen kunt; als je leven stilstaat, dood gelopen lijkt, als je geen flauw idee hebt van óf en hóe verder; dan kan het soms veilig zijn om terug te vallen op zoiets vertrouwds als je werk.

De leerlingen proberen ook hun werk weer op te pakken - een vertrouwde bezigheid -: op het water in hun boot de netten in het diepe - dan zijn ze in hun element, of toch niet? Toch vangen ze die nacht niets, de netten blijven leeg!

Deze lege netten lijken hun innerlijke leegte te weerspiegelen. Dan roept iemand vanaf de kant: ‘Hebben jullie soms iets te eten? ‘Nee, niets gevangen, we vangen bot’ - ‘Gooi het net aan stuurboord ...’ zegt de man op de oever, dan lukt het wel!

De vissers - de zeven - ze wagen het, wat hebben ze te verliezen? Zonder verder na te denken volgen ze het advies op en gooien ze het over een andere boeg. Ze vangen volop vis.



Dat Jezus die man was, dat ontdekten ze pas bij het eten van brood en vis.

Een aantal jaren geleden had ik, als geestelijke verzorger, een ontmoeting met vier patiënten op een kamer op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. We spraken met elkaar over dit verhaal. Het gevoel van de lege netten was herkenbaar. Stuk voor stuk vertelden ze aan elkaar over hun teleurstellingen, het verlies van gezondheid, onduidelijke toekomstverwachting. ‘Misschien moet ik het in mijn leven toch eens over een andere boeg gooien,’ zei iemand, nadat ze haar verhaal had gedaan. Uiteindelijk is dat ook gebeurd.

Ze heeft deze ontmoeting en het verhaal lang bij zich gedragen. ‘Het was net’, zei ze, ‘of ik op dat moment me ineens bewust werd, dat ik zelf de mogelijkheid had om andere keuzes te maken in mijn leven. En vooral ook - en dat voelde ik op dat moment heel sterk - dat ik het niet alleen hoefde te doen! Dat die man aan de oever mij bij name kent: wees niet bang, ik ben bij je... ik heb je bij je naam geroepen!’

Een tijdje geleden kwam ik haar weer tegen. ‘Weet u nog?’, zei ze.

Petra de Kruijf

Aandacht voor elkaar

De vaste schrijver, onze broeder Anne Duursema, heeft vakantie; vandaar een keer een stukje van mij! (*U moet het er maar mee doen ...*)

Onlangs zijn Jelle en ik naar Mary van den Boogert en Piet Berkhof in Meppel geweest en hebben de Paaskaars gebracht; ze waren er heel erg blij mee en laten de gemeente hartelijk groeten! (De oude kaars geven we altijd aan iemand, die in dat jaar veel meemaakte: we weten hoeveel zorgen zij hebben). Ook nog een feestelijk bericht om te delen: op maandag 20 mei zijn Erik Middelkamp en Lara Keijzer getrouwd. Zij wonen in Dubai, maar voor de burgerlijke huwelijksvoltrekking waren ze naar Assen gekomen, zodat de families dat ook konden meemaken. Het is hun bedoeling later nog eens een mooi trouwfeest te organiseren, dus nu was het een bescheiden plechtigheid. Ter gelegenheid van deze huwelijksvoltrekking hebben we hen, mede namens onze gemeente, een trouwbijbel aangeboden.



De afgelopen tijd hebben we, ook in de kerk, wel gemerkt dat het vakantietijd is. De familie Buwalda was al weer enkele weken op stap met de camper en ook Petra Wilhelmus genoot - samen met haar zus - hopelijk van een fijne vakantie. Sommige mensen zijn al op eerder op vakantie geweest en anderen gaan in de komende maanden op reis. Ieder die vakantie heeft of nog weg gaat, wensen we een heel fijne tijd toe; vakantie mág en is er voor om van te genieten en weer nieuwe energie op te doen! God heeft de hele mooie natuur geschapen en wij mogen die bewonderen!

Wel wil ik u vragen om onze ouderen, zieken en thuisblijvers niet te vergeten: zr. Thea Zuidema is weer in de lappenmand; ze heeft de klep van de auto op haar hoofd gekregen en daardoor een hersenschudding opgelopen; zr. Jantje Bos is geopereerd aan staar; het is goed gegaan en ze ziet - met dat betreffende oog – nu veel meer! Br. Willem Danker is erg mager geworden, zo hoorden wij van Aernout en met br. Jan Venema gaat het wisselend ... Onze broeders Helder en Hoekzema kregen in de familiekring te maken met overlijden; ook voor hen veel sterkte en Gods zegen toegewenst! Ook de zusters Koster en Meijer verdienen onze aandacht en uiteraard onze broeder Hans Romijn; hij is bezig met het revalidatietraject; gelukkig zien wij hem regelmatig in de kerk voor het bedienen van geluid of beamer. Zr. Martha Springer moest voor onderzoek naar het ziekenhuis ; Wietze bezoekt haar regelmatig en houdt contact. Als er iets nieuws bekend is, hoort u dat uiteraard. Zo is er weer heel veel te delen met elkaar; het is goed naar ieder om te zien en te betrekken in onze gebeden. En zoals ik altijd zeg bij de mededelingen ...: een kaartje is ook altijd leuk!

En als we soms een wat lege kerk hebben door de vakantietijd: ds. Jan Foppen vertelde onlangs dat er op elke lege stoel dan een engel zit! Dan zijn wij, met engelen en menselijke aanwezigen, een gezegende gemeente!

Veel liefs van Anke Gorter

Werken in de gemeente



Met deze uitgave van De Brug realiseer ik mij, dat we al over de helft van het jaar zitten. Wat gaat de tijd snel! Voor sommigen is het al lang vakantietijd, voor mij komt de vakantie nog in juli en augustus. Ik merk dat ik rond deze periode altijd even terugkijk en bedenk wat er allemaal is gebeurd. In mei hadden we de thema-ochtend over 'regel het eind op tijd'. Het was mijn verlangen om het met de gemeente door te lopen, wat ik met velen van u thuis al heb besproken. Zoals we in februari zeiden: "Het is zeker waar we naar toe gaan, maar daarmee kunnen we onze geliefden niet achterlaten." Daarom een dienst, waarin we praktische dingen bespraken. Er zijn zoveel keuzes te maken en tegelijkertijd is er vrijheid om dat zelf in te vullen of op te schrijven.

Wat ik mooi vond, is dat er bij iedere tafel gesprekken waren over het thema. Natuurlijk had ik daarom gekozen voor een andere opzet en ruimte voor interactie en gesprek. Ik heb u daarmee ook willen prikkelen. Hierdoor ontstaat er ook ruimte om zelf andere keuzes te maken, dan wat ik heb genoemd. Iemand zei: "Wat jij zegt, wil ik juist wel." Fijn! Want dat betekent dat er is nagedacht en er keuzes gemaakt kunnen worden. Wat de een mooi vindt, is voor de ander niets.

Dat geldt voor een uitvaart, maar ook voor een dergelijke dienst waarin we het iets anders doen dan we gewend zijn. Ik kreeg een aantal reacties die die verscheidenheid laten zien. Het had de breedte van: "Dit moeten we niet iedere week doen" tot: "Wat een verademing om ook eens wat anders te bespreken, wat ook toepasbaar is voor het dagelijks leven." Beleving van diensten blijft persoonlijk, juist rond een onderwerp dat zo beladen is als een uitvaart. Ik ben mij daarvan bewust en ben blij, dat ik met meerderen een aanleiding had voor gesprek over dit onderwerp. Daarin hoeven we het zeker niet eens te zijn, het is bedoeld om in verbondenheid verder te leven en ons voor te bereiden op het einde.

Ik wil nog wel toevoegen, dat ik verre van volledig ben geweest; de informatie was nu al veel. Door het thema in februari en mei te bespreken zijn meerdere kanten belicht, maar het kan natuurlijk zijn dat u dingen gemist hebt. Ik stel voor dat u mij dan benadert en we weer aanleiding hebben voor een gesprek. Het andere waar ik over nadacht bij mijn terugblik, is de toekomst van de gemeente. Misschien komt dat omdat we eind dit jaar afscheid nemen. Ik merk in de gesprekken daar een aarzeling, omdat we dan ook kijken naar hoe het vroeger was. Vergeleken met twee jaar geleden merk ik, dat bijna iedereen wel beseft dat het niet meer zo zal worden als vroeger. De hoop op herleving is er nog steeds, maar de realiteit is anders. Wat mij opvalt is dat er daarbij niet gemopperd wordt. Ik spreek hele dankbare mensen die terugkijken op mooie jaren. De gemeente is misschien wel hechter geworden, verbindingen sterker en het omzien naar elkaar intenser. Ik zie een verschuiving, doordat we kijken naar wat er wel is in plaats van wat er niet is.

Het mooie is dat er het verlangen is om er te zijn, zolang het kan. Dat kan treurig klinken, maar zo bedoel ik het niet.

Ik geloof dat God dingen doet, ook door onze kwetsbaarheid heen. De gemeente is kwetsbaar, maar is ook van Jezus. Hij is Degene die de kerk bouwt en bewaart. Wij mogen als onderdelen van het lichaam van Jezus, er zijn. Liefde geven aan mensen in én buiten de gemeente. Daarom moeten we niet kijken naar zinloosheid, maar dankbaar beleven dat God ons tot zover geleid en gezegend heeft. Dat helpt verder, maar helpt ook om te doen wat in ons vermogen ligt. We mogen ontspanning vinden, want God is er altijd bij.

Hartelijke groet,

Aernout de Jong

Telefoon: 06 – 2268 7006 - E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl

PS. Ik ben met vakantie van 25 juli tot en met 18 augustus. In deze periode ben ik niet bereikbaar. Mocht het nodig zijn, dan kunt u bellen met iemand van het bestuur.

Van het secretariaat

Een belangrijk ontmoetingsmoment binnen onze gemeente is, om samen koffie of thee te drinken na de dienst. Er wordt ook altijd gezorgd voor een koekje bij de koffie, want zo zijn we dat gewend. Het is een leuke gewoonte, dat verschillende mensen soms iets meenemen om uit te delen bij de koffie, vaak na een verjaardag of iets anders om te vieren.

Op die manier mogen we ook delen in elkaars vreugde en het maakt de gezelligheid compleet. Soms ontstaat er een luxe probleem, omdat er zoveel te vieren en te delen valt, dat de traktaties zich letterlijk opstapelen. Dat is voor verpakte, houdbare producten niet zo'n probleem, maar als u iets anders mee wilt nemen dan is het goed dat vooraf even af te stemmen, bijvoorbeeld met Gea Buwalda of Aly Middelkamp.

In de afgelopen tijd is er met de beheerder van De Componist afgesproken, dat de ingang van het gebouw tijdens onze diensten moet worden afgesloten. We hebben er geen zicht op of er nog iemand binnenloopt en naar een van de andere zalen gaat. De indruk was dat zoiets soms wel gebeurde en daarom is afgesproken, dat de kosters de ingang nu sluiten na aanvang van onze dienst. Via de Unie is onze gemeente een ANBI-erkende instelling: ANBI betekent "Algemeen Nut Beogende Instelling". Daarom mogen aantoonbare giften aan onze gemeente fiscaal worden verrekend. Maar voor die ANBI-erkenning moeten wij wel aan allerlei voorwaarden voldoen en dat wordt ook gecontroleerd. Die controle is een nieuwe taak voor de kascontrole-commissie. Zij kennen de financiële gegevens van de gemeente, maar daarnaast wordt ook gekeken naar de juiste publicatie op onze website. Al die zaken zijn in orde bevonden en dat is gerapporteerd aan de Unie.

Bij de uitvoering van de ANBI-controle komen ook privacy-zaken aan de orde: er zijn raakvlakken met de registratie van persoonsgegevens en met de publicatie van bepaalde zaken op onze website. Als u vragen hebt over de ANBI-registratie of het privacyreglement, dan horen we dat graag.

Op 22 september wordt er weer een themadienst gehouden: de startzondag. Daarbij is er tijdens de dienst al aandacht voor het thema, dat na de dienst verder aan de orde komt tijdens de koffie. Rond 12 uur sluiten we zo'n thema-ochtend dan af met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Die opzet hebben we vorig jaar geïntroduceerd voor onze gemeentevergaderingen, omdat we van verschillende kanten hoorden dat men het lastig vond daar 's avonds nog voor op stap te moeten. Als we op zondag na de dienst vergaderen is dat probleem er niet, dus hebben we dat nu als uitgangspunt. De najaarsvergadering is op zondag 20 oktober.

De invulling van de thema-ochtend over 'Levensende' op zondag 26 mei jl. riep binnen de gemeente verschillende vragen op. We hebben dat als bestuur besproken en geëvalueerd met onze voorganger. We hebben ervan geleerd nóg helderder en duidelijker te moeten communiceren om elkaars verwachtingspatroon beter te begrijpen.

In het najaar gaan we weer bezig met de actie Schoenendoos. Feitelijk hoeft die actie niet te worden gestart, want in onze gemeente loopt die het hele jaar door. Er worden doorlopend allerlei leuke dingen gemaakt en alvast verzameld. In andere kerken wordt deze actie vanuit de zondagsschool gedaan, maar bij ons zijn het juist de ouderen die daar heel fanatiek mee bezig zijn.

Samen met de Evangelische Gemeente en de Baptistengemeente De Ark willen we dit najaar een 'Johannes de Heer – zangavond' organiseren. We werken al samen bij de kerstmiddag voor senioren; de gedachte was om in de loop van het jaar ook samen nog iets te organiseren.

De zangavond is gepland op zondag 6 oktober 2019 om 19.00 uur. De praktische zaken zijn zo goed als rond. De muziek wordt verzorgd door verschillende broeders en zusters uit de Evangelische Gemeente en De Ark. Aernout de Jong verzorgt die avond een korte overdenking. Na de zomervakanties komt er meer informatie; namens onze gemeente is Petra Wilhelmus betrokken bij de organisatie.

In deze zomeroeditie van De Brug staan de roosters voor onze diensten in juli en augustus en de verdere informatie voor die periode. Elke zondag is er ook in de vakantietijd een dienst gepland en zijn er sprekers gevraagd. Ook alle andere taken rond de diensten zijn ingepland: gevraagd wordt om zelf even te ruilen als u een keer niet kunt.

Voor diverse taken rond onze dienst kunnen we nog wel nieuwe vrijwilligers gebruiken, zoals begroeting, beamer, inval-chauffeur, enzovoort. De ontvangst en begeleiding van de voorganger wordt nu meestal gedaan door iemand van het bestuur, maar dat kan ook gerust door iemand anders uit de gemeente zijn. Als u belangstelling heeft, geef dat dan door aan iemand van het bestuur.

De vergaderingen van het bestuur worden na de zomer 's middags gepland. Verschillende bestuursleden vinden dat prettiger dan 's avonds en nu het bestuur bijna geheel uit gepensioneerden bestaat, is dat ook wel mogelijk. Als dat voor iemand van u een reden is, om ook wel te willen meewerken in het bestuur, dan horen we dat natuurlijk graag.

We vinden het heel belangrijk, om in de vakantieperiode extra aandacht te vragen voor de ouderen en zieken om ons heen. Voor hen lijkt de zomer soms lang te duren, omdat familie en vaste bezoekers op vakantie zijn. Juist daarom wordt een bezoekje erg op prijs gesteld! En als u daar niet aan toe komt, dan kunt u natuurlijk ook een keer bellen of een kaartje sturen. Zodat er toch extra aandacht voor elkaar is.

De meeste bestuursleden zijn de komende maanden doorgaans wel bereikbaar; onze voorganger is 25 juli tot en met 18 augustus op vakantie en niet bereikbaar. Neem bij dringende vragen dus even contact op met een van de bestuursleden, dan proberen wij iets voor u te regelen.

Maar eerst nog de vakantietijd: verschillende activiteiten door de week liggen even stil en starten weer in september. Voor zover bekend zijn die data in deze Brug vermeld. De diensten gaan elke zondag gewoon door en we hopen ook vakantie-bezoekers te mogen ontvangen. U bent natuurlijk ook elke zondag welkom om samen te delen en te vieren.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.*

“

**NA VELE JAREN MET THEOLOGIE BEZIG
GEWEEST TE ZIJN, LEERDE IK EINDELIJK EENS
OM DIE THEOLOGIE IN DIALOOG TE BRENGEN
MET ONZE HUIDIGE CONTEXT! WAARDOOR
NIET ALLEEN DE THEOLOGIE, MAAR OOK DE
MAATSCHAPPIJ VEEL MEER VOOR MIJ IS GAAN
LEVEN ALS VINDPLEK WAAR GOD BEZIG IS.**

ROBERT-JAN NIJLAND

STUDENT CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM OVER
DE MINOR MISSIONAIR LEIDERSCHAP AAN HET
BAPTISTEN SEMINARIUM



”

Vrouwencontact

Op woensdag 30 mei kwamen we nog een keer bij elkaar voor de vakanties. Enkele zusters waren al met vakantie of moesten werken. Aly heette ons welkom, we zongen lied 552 'Leer mij Uw weg', en daarna ging ze ons voor in gebed. Hierna luisterden we naar het gedicht 'Een bijzondere dag' van Jannie de Pauw. Dat ging er over, dat Jezus weer terugging naar Zijn Vader in de hemel en hij voor ons een plaatsje heeft bereid.

We zongen lied 228 'Op een lichte wolkenwagen' en luisterden naar het verhaal uit Handelingen 2; 4-11. Hierin krijgen de apostelen een opdracht van Jezus om te wachten in Jeruzalem totdat Hij tot hun is gekomen. We zongen daarna nog enkele coupletten van lied 228.

We hoorden het verhaal 'Loop eens door' uit de Elisabethbode. Het verhaal gaat over een oma en kleinkind, die onderweg zijn. Het kind blijft overal bij staan kijken, maar de oma heeft haast en zegt dat tegen hem. Hebben wij niet allemaal haast, zodat we veel dingen niet zien en mensen die onze hulp willen voorbijlopen? Zijn liefde en zorg dan te 'gewoon'; genieten we er niet meer van om iemand te helpen? Wees weer als een kind, dat alles ziet en geen haast heeft, maar tijd voor iedereen. Tijd voor God zijn werken.

We lazen het gedicht van Nel Benschop 'Op weg gaan', wat er over gaat dat je samen met God dingen voor Hem doet en Hem dan wel zult tegenkomen bij die goede werken. Hij helpt je als je het niet alleen kunt. We zongen lied 231 'Geest van God, daal in mijn hart'. We lazen uit Handelingen 2 het Pinksterverhaal en een gedicht 'Pinksteren' van Nel Benschop. Het vertelt ons, dat God ons gebruikt om Zijn woord te verkondigen. Enkele regels daaruit: 'door onze handen zegent Gij de mensen, door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord, door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen, op ons gebed trekt G'overwinnend voort.' We zongen ter afsluiting lied 233 'Geest van hierboven'.

Daarna lazen we het verslag van de vorige keer voor. We zullen in de vakantie wel gewoon kaartjes sturen naar jarigen en zieken. Verder overlegden we wie er nu nog een kaart van ons krijgen.

We bespraken wat we in augustus zullen doen als uitstapje. We gaan een adres zoeken voor een 'High Tea'; eind augustus horen we waar we heen gaan. Hierna dronken we koffie of thee met een lekkere koek en inden we onze contributie. Er werd nog gezellig wat gepraat en daarna zongen we lied 236 'De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.'

Hierna deden we het laatste deel van "het vertellen over onszelf", als vervolg op een vorige samenkomst. Zijn onze dromen voor onszelf uitgekomen, bijvoorbeeld werk, school, gezin, kerk, enzovoort? Iedereen kwam aan de beurt en we hoorden verhalen van elkaar die we nog niet wisten. De meesten van ons mochten niet verder leren, maar moesten gaan werken voor de kost of thuis helpen in het gezin.

Verder waren er veel die met kinderen wilden werken, maar dat was maar voor enkelen ook gelukt. Anderen werkten in de verzorging of de confectie.

We sloten af met het verhaal 'Ouder worden een geschenk' uit 'Mijlpaal'. Elk uur en elke dag is er een nieuw begin mogelijk met God. Het maakt niet uit wat er allemaal is gebeurd, het heden en de toekomst zijn het enige dat nog van belang is.

We zongen nog lied 391 'Groot is Uw trouw' en daarna ging Aly ons voor in dankgebed. Ze wenste ons een fijne vakantie toe; onze volgende middag is op woensdag 25 september om half drie in De Componist. We wensen iedereen een fijne zonnige vakantie toe.

Bijbelstudie

De laatste avond van dit seizoen werd gehouden bij ondergetekende; we waren met een leuke groep!

De avond stond onder de deskundige leiding van Pieter van Wingerden en hij heeft aangegeven dit ook weer te willen doen voor het volgend seizoen! Super blij mee ... Pieter wordt soms geholpen (voor of achter de schermen) door Hanna-Ruth en samen weten ze heeeeeeeeeeeel veel ...

Deze keer stonden Spreuken op het programma en wel Spreuken 11 de verzen 1 t/m 31. En dan denk je ... Spreuken ... wat valt daar nou over te praten ... het zijn eigenlijk allemaal losse stukjes, meestal bestaande uit twee regels ... Een paar voorbeelden:

4. *Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.*
31. *Een rechtvaardige krijgt op aarde zijn loon, zondaars en goddelozen niet minder.*

De eerste lijkt aardig te bevatten, maar wat denk je van de tweede ... Er viel dus heel wat te bespreken en ook over Wijsheid viel het nodige te zeggen ...

Kortom ... weer een heel leerzame en ook mooie avond. Om samen bezig te zijn met Gods woord!

Mocht u er de volgende keer ook bij willen zijn; de datum is al bekend: donderdagavond 17 oktober a.s. ten huize van fam. Buwalda.

*Liefs en groetjes van
Anke Gorter*



Zondagsschool

De afgelopen tijd waren we bezig met de verhalen over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. We keken hoe deze verhalen nu nog actueel zijn en wat wij er mee kunnen in deze tijd. We hadden een paar keer bezoek van Helleen en Margriet Samplonius en van Anne-Sophie Middelkamp. We luisterden naar de verhalen en maakten werkjes hierover. Soms moest er een rebus worden opgelost of een puzzel gemaakt. Enkele keren deden we samen een spel over het onderwerp. Het was gezellig zo samen bezig te zijn. Soms was Lauren Middelkamp er ook en speelde zij met het speelgoed bij ons. Het is leuk om zo met de kinderen bezig te zijn en dan na die tijd te zien, dat ze er met mensen van onze gemeente over zitten te praten of hun werkje laten zien.

In de vakantietijd is er ook elke zondag een programma beschikbaar voor de kinderen, dus neem gerust uw logees mee naar de kerk; wij vinden het leuk om met ze te werken en te praten over het geloof in God. Enkele verhalen voor de komende tijd zijn: Jezus komt bij Zacheüs, de zegen voor de Israëlieten, luister goed en kies voor het leven, ik kijk omhoog naar de bergen, een Samaritaan helpt, feest, en op zoek naar een schaap. In juni hebben we de laatste uitgave gekregen van het blad Alef, dus daar kunnen we ook nog gebruik van maken.



We hebben ook weer bericht gehad over de schoenendozen-actie en nieuwe folders aangevraagd. Het is dit jaar de 25^e keer dat ze dit doen en daarom zal het ook groter worden opgezet. U hoort er nog wel meer over, als die folders binnen zijn. Er is al weer heel wat gemaakt voor de schoenendoos-actie, maar er kan altijd nog meer bij.

We wensen iedereen een mooie vakantietijd toe.

De zondagsschoolleiding.

Kerkdiensten in het WZA



Op zondag 14 juli om 10.15 uur wordt er in de vergaderruimten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen een oecumenische viering gehouden voor patiënten, hun familie en belangstellenden. Voorganger is Petra de Kruijf. Gonnie Folkeringa begeleidt op de piano. Gastheer is Obbe Heukers.

Thema is: 'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens'.

De volgende diensten zijn op zondag 11 augustus met Ella Eefting en op zondag 8 september met Joke van Beveren; ieder is van harte welkom!

ArendState zoekt personeel en vrijwilligers

Voor onze locatie ArendState aan de Groningerstraat 25 te Assen, zijn wij vanaf 1 september 2019 op zoek naar een enthousiaste huishoudelijk medewerker voor minimaal 6 uur per week

De werkzaamheden vinden plaats in het gloednieuwe woonzorg complex ArendState. Als huishoudelijk medewerker zorg je samen met je collega's voor het schoonmaken en netjes houden van diverse ruimten. Je draagt er als huishoudelijk medewerker aan bij dat de leefomgeving van de cliënten schoon is. Je werkt zelfstandig en gestructureerd. Een flexibele inzet wordt gevraagd. Jouw kwaliteiten: gevoel voor orde en netheid, zelfstandig kunnen werken en flexibel inzetbaar, bij voorkeur ervaring met schoonmaak werkzaamheden, goede, communicatieve vaardigheden.

Identiteit: wij koesteren de waarden respect, compassie en verantwoordelijkheid en zien deze terug bij de medewerkers. Daarnaast verwachten wij dat onze collega's een christelijke levensovertuiging hebben.

Arbeidsvoorwaarden: we beginnen met een jaarcontract en bij goed functioneren is er een mogelijkheid voor een vast contract. Salaris en inschaling is conform CAO VVT 15. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering, pensioenregeling, fietsenplan etc.

Voor informatie kun je terecht bij Mijke Lourens of Marloes Heemstra op nummer 0592-763330 of via de e-mail: mlourens@accoladezorg.nl Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 31 juli richten aan bovengenoemd e-mailadres. Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de procedure.



Word jij onze
nieuwe collega

Check voor alle vacatures:
werkenbijaccoladezorg.nl

Accolade Zorg
met elkaar

Leidde

Nieuwe vrijwilligers gezocht! In ArendState zijn wij blij met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de bewoners in het Woonzorgcentrum en in het verpleeghuis. In de afgelopen tijd kwamen er een aantal plaatsen vrij voor nieuwe vrijwilligers.

Wandel vrijwilligers: regelmatig zijn we op zoek naar wandelvrijwilligers voor bewoners. Vindt u het mooi om met ouderen te wandelen dan maken we graag een afspraak met u om samen te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen waarin uw wens ook mee genomen kan worden.

Maaltijdvrijwilligers voor de avond: het gaat om een vrijwilliger die samen met een vaste keukenmedewerker langs de appartementen gaat om de maaltijd voor de avond te serveren aan de bewoners. De werktijden zijn van 16.45 uur tot 19.00 uur, zowel door de week als in het weekend.

Daarnaast een vrijwilliger die helpt met uitserveren in restaurant Spijs; je werkt daar samen met een keukenmedewerker. De taken zijn: tafel dekken, ondersteunen bij het uit serveren, afruimen. De werktijden zijn van 17.00-19.00 uur.

Vrijwilliger zaterdagmiddag voor welzijn: wie wil er op zaterdagmiddag iets betekenen in ons ontmoetingscentrum. Het zijn wisselende werkzaamheden, het kan zijn ondersteunen bij activiteiten, helpen bij de maaltijden, wandelen, koffie schenken etc. Je werkt op de zaterdagmiddag samen met een vaste welzijnsmedewerker.

Vrijwilligers zondagmiddag kerkdienst: deze groep vrijwilligers levert op zondag een bijdrage aan de kerkdienst. Het gaat om werkzaamheden als de ruimte klaar zetten, mensen ophalen van hun kamer en ondersteunen bij de dienst. Na afloop de mensen terug brengen naar hun appartement.

Vrijwilliger avondmaaltijd verpleeghuis: hiervoor zijn we op zoek naar iemand die op vrijdagavond de maaltijd wil verzorgen in een van de verpleeghuis-groepen. Het is een zelfstandige functie, het is de bedoeling dat je voor negen bewoners de maaltijd verzorgd. Tijden zijn in overleg en in samenspraak met de groep af te stemmen.

Vrijwilliger gezocht voor de kippen: dit is een nieuwe rol voor iemand die de werkzaamheden rond het kippenhok wil doen, zoals het schoonhouden en voeren van de kippen. Het kippenhok staat al op zijn plek, maar de kippen moeten nog komen. Als u hiervoor interesse hebt, dan kunt u meegenomen worden in de verdere opzet hiervan.

Mocht u interesse hebben in één van de vrijwilligerstaken of meer informatie willen? Dan kunt u contact opnemen met: Margreet Koekoek, coördinator vrijwilligers in ArendState. Mail : mkoekoek@accoladezorg.nl of bel 0592-763351. We horen graag van u!



Doe het EH-Basisjaar

Geslaagd voor je examen? Gefeliciteerd! Wat ga jij doen? De toekomst ligt voor je open. Wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe probeer jij je christen-zijn gestalte te geven? Het EH-Basisjaar is de unieke kans om antwoorden te vinden op al deze vragen.

De Evangelische Hogeschool in Amersfoort biedt een uitdagend oriëntatiejaar waardoor je als christen je voorbereidt op je toekomst. Een jaar van



verdieping voor wat betreft jezelf, God, beroep, studie en samenleving. Meer weten? Kijk op WWW.EH.NL of bezoek onze voorlichting op dinsdag 27 augustus (van 15.00-17.00u).



Kerkennacht

De Kerkennacht is al vaker gehouden en verschillende kerken in onze omgeving hebben daarvoor wel eens activiteiten gehouden. Deze keer hoorden wij al vroegtijdig van de voorbereidingen en besloten ook mee te doen. Het afgelopen voorjaar waren er een aantal vergaderingen, samen met andere deelnemende kerken. De Kerkennacht wordt steeds gehouden rond de langste dag, dus op vrijdag 21 juni hadden ook wij onze deuren open. Er waren in de buurt rond De Componist folders verspreid om mensen op te roepen eens te komen kijken. Het thema was 'Is dit óók kerk...' en dat sloot heel mooi aan, omdat wij een wijkcentrum gebruiken dat op zondagmorgen dan ook een 'kerk' kan zijn.



Namens de deelnemende kerken in Assen begon de Kerkennacht om half zeven met een gezamenlijke bijeenkomst in de Gouverneurstuin. Ds. Bert Altena mocht wethouder Harmke Vlieg verwelkomen; zij deed de officiële opening. Ze werd daarbij ondersteund door "zuster Maria in Campis": de moeder-overste van het gelijknamige klooster uit het jaar 1250. Zij was eigenlijk de "stichtster van Assen" en ze verwonderde zich over de groei van Assen.

Daarna ging ieder naar het eigen kerkgebouw; voor ons dus het wijkcentrum De Componist. We hadden daar die avond een Open Huis georganiseerd van 19 tot 21 uur, zodat iedereen kon komen kijken hoe De Componist ook een 'kerk' kan zijn. Als speciale attractie was er 'gratis ijs voor kinderen'. Daarvoor kwam 'Sam's ijs' met zijn ijskar, geholpen door zijn vader. Er werden heel wat gratis ijsjes uitgedeeld aan de toegestroomde kinderen.



De zaal was helemaal ingericht, zoals wij dat op zondag gewend zijn; dus met het orgel en de paaskaars enzovoort. Op de beamer was een fotoserie te zien met verschillende foto's van onze diensten en er werd passende muziek gedraaid. Voor de bezoekers was er koffie of thee met heerlijke cake, uiteraard gebakken door de familie Hoekstra, waarvoor heel hartelijk bedankt! Zoals gezegd kregen de kinderen een ijsje, maar ook sommige volwassenen stonden daarvoor in de rij ...

Naast alle kinderen kwam er nog één andere bezoeker kijken: hij was een vorige keer in een andere kerk geweest en wilde nu wel eens bij ons kijken. Jammer dat veel buurtbewoners alleen buiten

op hun kinderen bleven wachten en niet even binnen kwamen kijken. Zodoende hadden wij alle tijd om te genieten van koffie met de heerlijke cake en met Sam en zijn vader te praten (die trouwens wel bekend bleek te zijn in het baptisten-wereldje). De rest van de cake is zondags bij de koffie verdeeld! Al met al een heel gezellige avond, maar het doel - om de buurt laten zien hoe wij ook kerk zijn - is niet gehaald. Want als er niemand komt kun je ook niets laten zien ...! Maar door alle folders en verdere publiciteit hebben we toch wel weer van ons laten horen; en zeker ook via alle kinderen die ijsjes kregen.

*Mede namens Jelle, Wietze, Bert en Aly
liefs van Anke Gorter*

IS DIT OOK KERK?

**DE COMPONIST IS
ELKE ZONDAG OOK KERK!**

Elke zondagsorgaan: rood, de Beploken Gemeente
Soort van III uur een dienst in de kerk: The
Componist van de Papegaai in Assen, Noord.

Kom eens kijken hoe de Componist ook kerk is!

KERKENNACHT - OPEN HUIS

- vrijdagavond 21 juni
- gezellig koffie drinken
- met een lekkere traktatie
- gratis ijs voor kinderen

vrijdag 21 juni
OPEN HUIS
van 19 tot 21 uur

**baptisten gemeente
assen**

Teles. gratis 043 436 0466 of 043 436 0467
www.baptisten.nl

Ieder is welkom - gratis ijs voor kinderen

Foto's van toen

Lieve mensen,

In de vorige Brug stonden een paar foto's van de kerk aan de Oranjestraat, waar we in 2005 als gemeente afscheid van namen.

Maar daarna was er ook een nieuwe start: dat was op 11 september 2005 in de Componist. Bijgaand een paar foto's van die feestelijke gelegenheid.



We zien op deze foto's verschillende mensen, die we inmiddels een beetje uit het oog zijn verloren.



Herkent u ze nog: Greta Koudenburg, Anne en Annemiek de Vries, Richard Groen en de kinderen rond de paaskaars.



Hebt u ook leuke "foto's van toen"?
Liefs van *Anke Gorter*

Doop en Lidmaatschap

Unie en ABC zijn in gesprek over de eenwording van beide geloofsgemeenschappen. Vijf werkgroepen en een fusiecommissie zijn bezig met de uitwerking van verschillende onderwerpen, zodat de ledenvergaderingen dat kunnen bespreken en besluiten kunnen nemen.

Een van de werkgroepen onderzoekt het onderwerp 'Doop en lidmaatschap' en daarover werden in juni informatieavonden gehouden. Voor Noord-Nederland werd op 13 juni in Meppel zo'n avond gehouden, maar dat was op de 66^e verjaardag van onze secretaris en dat gaat uiteraard vóór! Daarom besloten wij naar de andere bijeenkomst te gaan; die was een dag eerder in Vianen. Er waren daar in totaal 22 mensen aanwezig, uiteraard vooral vanuit het zuiden, midden en westen van het land: wij waren de enigen vanuit het noorden, maar men begreep de reden!

Het was een goede avond, waar open en eerlijk werd gesproken over alle zaken die te maken hebben met 'Doop en lidmaatschap'. Daarbij werd niet op een negatieve manier met "het vingertje gewezen" of geprobeerd elkaar "af te troeven"... Het gesprek werd op een positieve manier geleid, waarbij gezocht



werd naar de kern en gezamenlijke uitgangspunten.

De werkgroep had een aantal opties benoemd, o.a. 'doop en lidmaatschap worden niet gekoppeld', waarmee wordt bedoeld dat de gemeenten plaatselijk vrij zijn om te bepalen wie er al dan niet toetreedt als lid van die gemeente. Wel wordt de

doop door onderdompeling op geloof onderwezen en gevierd.

Bij het gesprek daarover werd er nog aan toegevoegd, dat 'elke gemeente een duidelijk beleid hierover voert'. In een andere optie was genoemd, dat oudsten, leden van de raad en voorgangers wel gedoopt moeten zijn en lid van de gemeente: daar was eigenlijk ieder het over eens, dat is noodzakelijk!

In Vianen was het op die manier een goede en zinvolle avond en bovenal respectvol naar elkaar toe. Later hoorden we, dat de bijeenkomst in Meppel op dat punt anders was verlopen, omdat daar verschillende opvattingen meer tegenover elkaar stonden.

Wij waren blij, dat we de lange reis naar Vianen met een positief gevoel konden afsluiten. Er werd daar aan Bert nog een goede en fijne verjaardag toegewenst en net voor middernacht waren wij weer terug in Assen ... bijna jarig ...!

*Liefs en groetjes, ook namens Bert,
Anke Gorter.*



Berichten van de Unie



Project van de maand. In Jemen woedt nu al drie jaar een burgeroorlog. Het land is compleet verwoest en de bevolking wordt bedreigd door de grootste voedselcrisis die de wereld ooit heeft gezien: miljoenen mensen worden met de hongerdood bedreigd. Lokale inheemse christelijke geloofsgemeenschappen hebben het initiatief genomen voor voedseldistributies in hun omgeving. Deze richt zich op de kwetsbaarste groepen, zoals interne vluchtelingen, weduwen, ouderen, gehandicapten en weeskinderen. Alle goederen worden zo mogelijk lokaal ingekocht. De pakketten bestaan uit onder meer bloem, rijst, olie, bonen, gasflessen voor het koken en zeep. Meer informatie hierover vindt u op www.baptisten.nl.

Overlijdensberichten uit de gemeenten. Voorheen werden overlijdensberichten vanuit de Unie-gemeenten gepubliceerd in ons magazine Baptisten.nu. Nu dit is opgeheven vindt u deze berichten voortaan op de website. Ontbreken er namen, dan kan uw secretaris ze alsnog aanleveren voor een volgende publicatie.

Micha Zondag 2019 over zorg voor dieren. Op 20 oktober is het Micha Zondag. Na thema's als armoede, onrecht en klimaatverandering, staat dit jaar de zorg voor dieren centraal op de jaarlijkse Micha Zondag. Het officiële thema luidt: 'De regenboog: hoop voor mens én dier!' De overweging daarbij is, dat de hele Bijbel getuigt van Gods liefde voor Zijn schepping, ook voor de dieren. Maar de manier waarop wij in Nederland met hen omgaan, lijkt daar haaks op te staan. God heeft ons gevraagd om voor Zijn schepping te zorgen. Daarom willen wij christenen inspireren en in gesprek brengen over de keuzes die we hierin kunnen maken.

Missie.nu is een jaarlijkse inspiratiedag die Unie en ABC Gemeenten samen organiseren voor voorgangers, oudsten en andere leiders in de kerk. Op zaterdag 2 november vindt in Almere editie 2019 van Missie.nu plaats. Centraal staat de vraag: wat betekent het in onze tijd om mee te doen in de missie van God in de wereld? Thema is: Open voor de ander. Gemeenteleden uit Unie- en ABC-gemeenten kunnen met korting hun kaartje kopen – vraag uw secretaris.

Agenda Unie-activiteiten	
6 september	Opening 61e collegejaar Baptisten Seminarium met diplomering studenten en afscheid rector Teun van der Leer in Baptist House, Amsterdam (19.30 uur)
2 november	Missie.nu 2019
17 november	Seminarium Zondag
20 november	Gezamenlijke ledenvergadering Unie-ABC in Veenendaal
20 november	Afsluiting Gebedsestafette Unie-ABC
<i>Meer informatie: www.baptisten.nl</i>	



Uitnodiging Openingscollege Seminarium

Op vrijdag 6 september vindt de opening plaats van het 61e collegejaar van het Baptisten Seminarium in het Baptist House te Amsterdam. Naast de feestelijke diplomering zal scheidend rector Teun van der Leer zijn afscheidscollege met als titel *“Heer, leer ons bidden”* verzorgen. Van der Leer was de afgelopen twaalf jaar rector van het seminarium en neemt per 1 september in deze hoedanigheid afscheid. Wel blijft hij als docent bij het seminarium betrokken.

Graag nodigen we u van harte uit om deze bijzondere combinatie van opening, afscheid en diplomering met ons te vieren!

U bent welkom in het Baptist House, Postjesweg 150 te Amsterdam op vrijdag 6 september van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Het programma is als volgt:

- 19.00 - Inloop met koffie, thee en feestelijke traktatie
- 19.30 - Opening door Hans Riphagen & Marijn Vlasblom
- 19.45 - Afscheidscollege door Teun van der Leer
“Heer, leer ons bidden”
Gebed als bron en vrucht van theologie
- 20.15 - Afscheid Teun van der Leer als rector
- 20.30 - Diplomering
- 21.00 - Afsluiting, gevolgd door hapje en drankje.

Wij rekenen graag op uw komst: met oog op de capaciteit van ons gebouw en de catering, zouden we u willen vragen zich hiervoor aan te melden (zie baptisten.nl)

NB: vanuit Assen zijn enkele bestuursleden van plan om op 6-9 naar het seminarium te gaan. Als u mee wilt, kunnen we samen reizen. Informatie en aanmelding kan ook via de secretaris van de gemeente.

Welkom

ELKE ZONDAGMORGEN
houden wij onze diensten
in wijkcentrum
‘De Componist’.

*Aanvang diensten: 10.00 uur
na afloop ontmoeting en koffie*

baptisten gemeente
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad” Joh 15:12 **assen**

NBG berichten

De Bijbel: even veelkleurig als het leven. Het NBG heeft besloten regelmatig blogs van externe auteurs plaatsen uit de hele breedte van bijbelgebruikers in Nederland en Vlaanderen. Die mogen hun eigen geluid laten horen – en dat zal soms een ander geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze mogen ‘liberaal’ of juist ‘radicaal’, ‘rechtlijnig’ over de Bijbel schrijven.



2018: Topjaar voor het Nieuwe Testament. Voor het Nieuwe Testament was 2018 een topjaar. Wereldwijd werden bijna 15 miljoen exemplaren van dit bijbelgedeelte verspreid. Dit gebeurde vooral in Azië, waar christenen in de meeste landen een minderheid zijn. Niet eerder in dit decennium werden zoveel Nieuwe

Testamenten verspreid. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 150 bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2018.

Geef voor braille bijbelboeken in Angola. Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de armste landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige mensen gezien. Veel Angolezen zijn gelovig en lezen én leven uit de Bijbel. Zélf de Bijbel lezen is een diepgewortelde wens van blinde Angolezen. Maar, geld voor kostbare braille bijbelboeken is er niet. Het Nederlands Bijbelgenootschap vraagt uw steun om de wens van blinden in vervulling te laten gaan: zélf de Bijbel kunnen lezen. Geven kan via de website van het NBG.



Revisie Nieuwe Bijbelvertaling. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen. Die worden meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen. Het doel van de revisie is om de kwaliteit van de NBV verder te versterken binnen de vertaalmethode van de NBV, en om een versie van de NBV te maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	14 juli	21 juli
Voorganger	Jannes Hofman	Melchert Dijkstra
Begroeting	Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge
Mededelingen	Jelle Hoekzema	Gea Buwalda
Raadskamer	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus
2 ^e collecte	Gemeente-ontwikkeling	Huisvesting
Bijzonderheden		
Begeleiding	Diana Bakker	Ita Dijkstra
Geluid	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp
Beamer	Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Van Wingerden	Fam. Duursema
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi zr Niezing	Petra Wilhelmus	Anne Duursema

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

28 juli	4 augustus	11 augustus	Zo
Marco de Vos	Jan Foppen	Petra de Kruijf	Vo
Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Petra Wilhelmus	Bg
Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Me
Gea Buwalda	Anke Gorter	Anne Duursema	Ra
Vieringen	Bloemen	Noodfonds	Co
	Viering Heilig Avondmaal		Bz
Diana Bakker	Diana Bakker	Diana Bakker	Be
Hans Romijn	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden	Bm
Tieneke de Vries	Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Cr Zo
Fam. Middelkamp en Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Buwalda	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Ks
Anne Duursema	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Ta

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	18 augustus	25 augustus
Voorganger	Jan Brouwer	Martijn Nijhoff
Begroeting	Wietske Moddejonge	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Bert Middelkamp	Gea Buwalda
Raadskamer	Petra Wilhelmus	Bert Middelkamp
2 ^e collecte	Kinder- en Jeugdwerk	Gemeente-ontwikkeling
Bijzonderheden		
Begeleiding	Sefanja Brouwer	Henk Samplonius
Geluid	Hans Romijn	Karin Middelkamp
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Tieneke de Vries	Gea Buwalda
Koffie	Fam. Van Wingerden	Fam. Duursema
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Anne Duursema

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

1 september	8 september	15 september	Zo
Bert Wijchers	Jur Kruizinga	Ingeborg Janssen	Vo
Wietze Gorter	Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge	Bg
Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Me
Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Anke Gorter	Ra
Huisvesting	Vieringen	Stichting Present	Co
Viering Heilig Avondmaal			Bz
Diana Bakker	Diana Bakker	Diana Bakker	Be
Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Ge
Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Aly Middelkamp	Tieneke de Vries	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Middelkamp en Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Buwalda	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Anne Duursema	Ta

Andere bijeenkomsten

Maandag 15 juli om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Jelle Hoekzema, Kersenhof 12</i>
<i>Eind augustus</i>	Zomer-uitstapje Vrouwencontact	<i>volgt</i>
Maandag 26 augustus om 14:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Anke Gorter, Anemoonstraat 7</i>
Maandag 16 september om 14:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Bert Middelkamp, Kennemerland 44</i>
Zondag 22 september <i>bij onze dienst</i>	Startzondag <i>met koffieontmoeting en broodmaaltijd</i>	<i>De Componist</i>
Woensdag 25 september om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>
Donderdag 17 oktober om 19:30 uur	Bijbelstudie	<i>bij fam. Buwalda Vondellaan 53</i>

De verjaardagskalender

op 8 juli	wordt	Roelof Koudenburg	24 jaar
op 10 juli	wordt	Age Koudenburg	58 jaar
op 11 juli	wordt	Daniëla van de Kamp	32 jaar
op 16 juli	wordt	Marco Grootjans	27 jaar
op 20 juli	wordt	Wietze Gorter	76 jaar
op 22 juli	wordt	Ada de Jonge-Noordhuis	67 jaar
op 25 juli	wordt	Giny Meijer-Henssen	91 jaar
op 31 juli	wordt	Dorien de Jong	27 jaar
op 5 augustus	wordt	Aernout de Jong	31 jaar
op 8 augustus	wordt	Hanna-Ruth v. Wingerden	37 jaar
op 13 augustus	wordt	Akkelien de Jong-Bosma	56 jaar
op 19 augustus	wordt	Imko de Jong	60 jaar
op 27 augustus	wordt	Gerda Gietema-Buijs	63 jaar
op 28 augustus	wordt	Willem Danker	80 jaar
op 29 augustus	wordt	Rogier de Jonge	11 jaar
op 2 september	wordt	Robert Helder	13 jaar
op 6 september	wordt	Ita Dijkstra	70 jaar
op 12 september	wordt	Bernard Middelkamp	29 jaar
op 16 september	wordt	Gerrit Buwalda	72 jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel

In de vorige Brug stond een woordzoeker over Hemelvaart; de oplossingszin daarvan was 'Ja! Jezus komt terug'. Had u dat ook gevonden?



De nieuwe puzzel voor deze zomer-Brug komt van het NBG. Dit zijn zg. anagrammen; dus de letters zijn door elkaar gehaald.

Zet de letters van de cursiefgedrukte woorden in de juiste volgorde. Daarna neemt u de eerste letters van de oplossingen, die vormen samen een woord.

Anagrammen: zet de letters van de cursiefgedrukte woorden in de juiste volgorde. De eerste letters vormen dan samen een woord.

1. **E.B. Muisrat** was blind.
2. Isaak groef de pur **Oerbocht**.
3. **Baas Mol** wilde koning worden in plaats van David.
4. **Chris Aas** was een zoon van Jakob.
5. **Ad Polpit** was de man van Debora.
6. In psalm 104 kun je lezen over het zeemonster **Valetina**.
7. **Paus Droefi**, een vriend van Paulus, was ernstig ziek
maar werd weer beter.
8. **Ali Meb** probeerde het volk Israël te vervloeken.
9. Koning Og had een bed van **rijze**.
10. Daniël werd ook wel **Abel Tessa sr.** genoemd.
11. Volgens 2 Samuel 21 doodde **Han Clean** de reus Goliat.
12. Marta en Maria waren zussen van **zr. Saula**.

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris postadres	Bert Middelkamp, Kennemerland 44, 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen en giften	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	www.baptisten-assen.nl
Facebook	www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*