
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



maart

2017

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	5
In memoriam	6
Werken in de gemeente.....	7
Persoonlijke berichten	8
Van het secretariaat.....	9
Wijzigingen adressenbestand.....	10
Welkomstdienst in Zutphen	11
Vrouwencontact.....	12
Welkomstdienst Aernout de Jong	14
Zondagsschool	17
Foto's van toen	18
Uitnodiging Gemeentevergadering 24 april	19
Berichten van de Unie	20
Open Dag Arendshorst zaterdag 18 maart	22
NBG	23
Diensten	24
Andere bijeenkomsten	26
De verjaardagskalender	26
Puzzel	27

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt op zondag 9 april 2017. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 2 april. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Ik lijk op.... Petrus

Deze tijd van het jaar noemen we wel de lijdenstijd (40 dagentijd) op weg naar Pasen. Mijn gedachten worden bepaald bij één van de bekendste discipelen: Petrus. We komen hem met grote regelmaat tegen in de vier evangeliën, in Handelingen en horen hem spreken door de twee brieven die hij ons heeft nagelaten. Petrus vind ik een fascinerend persoon met zijn enthousiasme en gedrevenheid. Hij kan zo heerlijk impulsief zijn! Zoals die keer dat Jezus hem riep: *Kom, volg Mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Ze* (Petrus, toen nog Simon genoemd, en Andreas) *lieten meteen hun netten achter en volgden Hem* (Mar.1:17, 18). Geweldig! Wat een navolging!

Petrus maakte deel uit van de groep van twaalf discipelen en werd door Jezus uitgenodigd *om Hem te vergezellen* (Mar. 3:14). De NBG vertaling zegt dat nog wat anders: *opdat ze bij Hem zouden zijn*. Dat wil ik ook! Ik lijk op Petrus, ik wil bij Hem zijn, optrekken, leven met Jezus! Hem navolgen. Wat gaaf zou dat zijn geweest om bij die groep van eerste volgelingen van Jezus te horen en direct onderwijs van Jezus te ontvangen. Om met Jezus op een vriendschappelijke manier om te gaan. Samen te eten, samen te reizen, ons te verwonderen over de schepping, diepzinnige gespreken te voeren, maar ook samen te praten over koetjes en kalfjes. Wat een opwindende tijd moet dat zijn geweest met alle avonturen, genezingen, wonderen, bevrijdingen, die ze samen beleefden. Zo dicht bij Jezus zijn, wow, bijzonder! Petrus maakte deel uit van die groep, Petrus liep voorop, was er dichtbij, werd tot de drie intimi van Jezus gerekend.

Een bijzondere gebeurtenis die Petrus meemaakte was de verheerlijking op de berg. Jezus trok zich terug (samen met Petrus, Johannes en Jakobus) om in alle rust en eenzaamheid te bidden. Op dat moment verschijnen Mozes en Elia (Mar. 9:2-8). Ongetwijfeld moet Jezus bemoedigd zijn door deze ontmoeting. Terwijl Jezus in gesprek is met Mozes en Elia valt Petrus hun in de rede: *“laten we 3 tenten opzetten! Een voor U, een voor Elia en een voor Mozes.”* Waarschijnlijk had Petrus op dat moment beter kunnen zwijgen. Hij verbreekt het heerlijke moment voor Jezus, hij spreekt voor zijn beurt. De stem van God de Vader klinkt nog wel, maar daarna wordt het stil. Ineens is het bijzondere moment voorbij. Ik lijk op die Petrus. Het doet mij denken aan de momenten dat ik het beter denk te weten dat God zelf. Ik loop voor de troepen uit: *“hé, dit is een goed idee, hier moet je zijn!”* Soms loop ik God voor de voeten. Nam ik maar wat meer tijd om te luisteren naar Hem. Had ik maar wat meer geduld. Ik lijk op Petrus.

Petrus had vaak zijn woordje klaar (Matt. 16:16, Luc. 8:45, Joh. 13:6) en stond voorop om voor Jezus te strijden. Vooral ook op het moment dat Jezus sprak over zijn toekomstig lijden en sterven bij het laatste avondmaal

(Matt. 26:31-36). *“Al zou ik met U moeten sterven, verlaten zal ik U nooit!”* Uren later was het de stoere, gebekte Petrus die drie maal had gesproken: *“Jezus, nee die ken ik niet!”* En vervolgens kraaide tweemaal de haan. Ik lijk op Petrus. Jezus volgen tot het bittere eind, natuurlijk! Maar dan kraait de haan en moet ik denken aan die momenten dat ik had kunnen spreken, maar zweeg. Dan zijn er die momenten dat ik me schaamde voor het Evangelie, dat ik niet durfde uit te komen voor Jezus, omdat mijn geloof te klein was en mijn angst - voor wat mensen wel niet zouden vinden – te groot. Ik lijk op Petrus.

Na de kruisiging en opstanding van Jezus verschijnt Jezus meerdere malen aan zijn leerlingen. Eenmaal vertoont Hij zich aan hen bij het meer van Tiberias (Joh. 21). Het is het moment dat Jezus Petrus confronteert (Joh. 21:15-19) met zijn verraad rondom de kruisiging. Het moet een bijzonder pijnlijk moment zijn geweest voor Petrus. Tot driemaal toe vraagt Jezus aan hem: *“Heb je Mij lief? Ja, ik heb U lief”*, antwoord Petrus, *“U weet dat ik van U houd”*. Waarop Jezus Petrus vergeeft en opnieuw bevestigt: *“ik heb een taak voor jou Petrus: weid mijn schapen, hoed mijn lammeren.”* Ik lijk op Petrus. Mijn liefde voor Jezus is sterker dan mijn angst om te falen of tekort te schieten. Zijn genade en vergeving is altijd groter! *“Ja, ik heb U lief*



Jezus. Ja, ik wil U volgen Jezus. Ik houd van U!”

God vormde Petrus. Drie jaar lang trok Jezus intensief op met Petrus, de ruwe visser, de enthousiasteling, de man met de grote mond. God ziet het zitten met Petrus. Als Petra, rots, gebruikt God hem in zijn koninkrijk. Het is Petrus die op de eerste Pinksterdag (Han. 2) het woord voert. Petrus, nog steeds enthousiast en gedreven (dat spat ook van de teksten die hij ons heeft overgeleverd: 2 Petrus brieven) daarin is hij niet veranderd, maar wel met een nieuwe missie, een nieuwe taak: werken voor de grote Koning in het koninkrijk van God.

Ik wil op die Petrus lijken: werken voor de grote Koning in het koninkrijk van God. Met passie, met gedrevenheid. Ik wil op die Petrus lijken die zich liet vormen door de omgang met Jezus en in zijn hele latere leven geleid werd door de Heilige Geest. Ik wil op die Petrus lijken die zijn leven gaf voor het Evangelie en dat zelfs met zijn leven moest bekopen. *“Petrus jongen, wat kan ik nog veel van je leren!”*

Aandacht voor elkaar

Een regelmatige bezoeker van onze diensten is Richard Zimmerman. Vanaf deze plaats ook voor hem een hartelijk welkom.

Er zijn veel zorgen bij familie Bos: Jantje wil haar man graag thuis blijven verzorgen, maar dat kost haar erg veel energie. En het aandeel thuiszorg zit aan het maximum. Gelukkig is opname nu weer mogelijk en zoals het lijkt, kan dat begin maart.

Zr. Giny Meijer heeft haar heup-operatie goed doorstaan en mag wellicht op 2 maart weer naar huis. Ze is heel dankbaar voor alle belangstelling vanuit onze gemeente.

Walter Zuidema is eindelijk geholpen aan z'n hartritme met best wel een bijzondere operatie; zoals nu lijkt heeft dat een goed resultaat. We hopen op een spoedig herstel van zijn conditie. Hij is zelf erg positief. De rug van Thea gaat nog steeds niet zo goed; ze wil Walter graag ondersteunen, maar blijft ook afhankelijk van kinderen en kleinkinderen.

Ook wil ik uw aandacht vragen voor zr. Martha Springer, ze heeft veel lasten en heeft het moeilijk. Voor een bezoek-afspraak kunnen we haar bellen; haar telefoonnummer is 354774.

Frans Geertsema woont weer in Peelo; zijn adres ziet u bij het stukje van onze secretaris. Maar hij heeft een gezellige kamer in de Pelerhof nummer 75. Welkom dus! En dat stukje wandelen naar onze kerk is op de zondagmorgen ook best te doen.

Geert Tienstra is in januari overleden; zijn 'in memoriam' leest u hierna in deze Brug. Op de begrafenis waren veel van onze gemeente aanwezig. We hebben veel goede herinneringen aan Geert. Veel sterkte voor Ria!

De zus van Jan Hoekstra is overleden; het was de bedoeling dat in de vorige Brug al te vermelden. Nu is Jan zelf onder behandeling van de dermatoloog.

Zr. Jantje Koster wacht ook nog steeds op een heup-operatie; ze heeft nog geen oproep ontvangen.

Ada en Gerrit de Jonge, gelukkig nog steeds lid van onze gemeente, hadden vorige maand een feestje in Enschede want de bij ons bekende Evelien en Mathieu zijn gedoopt, ook onze felicitaties!!

In de volgende Brug hopelijk meer over Hans Romijn en ook over Diana Bakker; intussen denken we ook aan hen.

We wensen elkaar de vrede van God toe en Zijn zegen!

Met hartelijke groet, Anne Duursema

Kerkdienst in het WZA



Op zondag 12 maart om 10.15 uur wordt er in de vergaderruimte van het Wilhelmina Ziekenhuis een kerkdienst gehouden voor patiënten en hun familie en belangstellenden. Voorganger: Bernadette Beunders.



In memoriam

In Memoriam Geert Tienstra, 14-1-1939 - 17-1-2017

In januari ontving de gemeente het bericht, dat Geert Tienstra was overleden. We wisten dat hij erg ziek was: een paar weken eerder was hij nog opgenomen in het ziekenhuis. Toen bleek dat men daar niets meer voor hem kon doen en is hij weer naar huis gebracht om in zijn vertrouwde omgeving te kunnen zijn. Daar is hij op 17 januari overleden; een paar dagen eerder was hij 78 jaar geworden.

In de afgelopen jaren hadden wij als gemeente weinig contact met Geert en Ria Tienstra. Sinds zij in Kloosterveen woonden, hadden zij meer contact met de PKN-gemeente. Jaren geleden kwamen ze altijd wel naar onze diensten. Velen zullen zich Geert Tienstra herinneren, als iemand die graag een praatje met je kwam maken. Hij droeg een grote button, waarop stond dat hij slechtziend was. Maar daar kon hij toen goed mee omgaan.

Geert was geen lid van de gemeente, maar 'huisgenoot'. Vroeger kende onze gemeente 'vrienden' met een speciale status en die werden dan 'huisgenoot' genoemd. Geert Tienstra was trots op die status, want als hij op een gemeentevergadering zijn naam op de presentielijst moest zetten, dan schreef hij "*Geert – Huisgenoot*".

De uitvaart van Geert Tienstra was op maandag 23 januari in rouwcentrum De Boskamp te Assen. Velen uit onze gemeente waren daar aanwezig om afscheid te nemen en om zr. Ria Tienstra tot steun te zijn en te condoleren.

Ds. Harmsen schreef in het Kerkblad van de PKN-gemeente over die uitvaartdienst. Het thema was 'Niet zien en toch geloven', n.a.v. Hebr. 11:1. Daarbij werd aangehaald dat Geert slechtziend was, maar toch een gelovig mens die vol vertrouwen kon sterven.

Geert Tienstra had een visueel beeldend vermogen. Ooit begon hij aan de kunstacademie en kwam later bij theologie en filosofie terecht. Geert gaf jarenlang godsdienstonderwijs, waarbij hij veel werkte met beelden en tekeningen.



Geert en Ria gingen vaak op reis en hebben veel bijzondere plaatsen samen bezocht. Ook in de afgelopen jaren genoot Geert er nog van om ergens heen te gaan, ook al kon hij niet alles meer zien. We hopen dat deze herinneringen zr. Ria Tienstra tot troost en sterkte mogen zijn bij dit grote verlies.

Mede namens onze secretaris
Anne Duursema



Werken in de gemeente

Het is het eerste stukje wat ik mag schrijven in 'de Brug', over mijn werk als student-voorganger in de Baptistengemeente van Assen. De afgelopen anderhalve maand heb ik al kennis mogen maken met u in de diensten, bezoeken of vergaderingen.

Tijdens mijn werkdagen in Assen probeer ik onder andere gemeenteleden te bezoeken om kennis te maken, door te luisteren, vragen te stellen, er te zijn. In de fase van elkaar leren kennen is dat voor nu het uitgangspunt. Ik vind het mooi en belangrijk om te horen wie u bent, te ontdekken waar u tegenaan loopt en meer te leren over de gemeente die ik mag dienen. Tot nu toe heb ik zelf afspraken gemaakt voor bezoeken, maar het is natuurlijk ook mogelijk om zelf contact op te nemen.

De verhalen die ik tot nu toe hoor zijn uiteenlopend, maar iedere keer ben ik onder de indruk van het geloof wat een belangrijke plaats heeft in het leven. Dankbaar ben ik voor het vertrouwen wat ik mag ervaren door de openheid die er is. Natuurlijk moeten we een beetje aan elkaar wennen, maar de mooie gesprekken geven voor mij aan dat er vertrouwen is.

Wat ik wel eens hoor is dat we het gevoel hebben niet zoveel te kunnen betekenen voor de gemeente. Maar juist dan geloof ik dat het gebed de dragende bodem is onder het werk in de gemeente. Het is juist noodzakelijk dat we samen bidden voor het werk wat er gedaan mag worden. En daarin zijn we samen onderweg.

In de intrededienst van 12 februari was dat het startpunt. Samen tot God gaan om te bidden voor elkaar en voor de mensen om ons heen. We luisterden naar Efeziërs 3, waar Paulus gaat bidden. Hij dankt God, omdat ieder mens gelijk is. Er is geen onderscheid in, allen zijn we kinderen van een Vader. Hij hoopt zo dat Jezus meer en meer een plek krijgt in de gemeente.



Want dan zullen we meer zien van de liefde en genade van God. Als we niet weten wat we kunnen doen in de gemeente, dan kunnen we bidden en verwachten dat God door Jezus meer zichtbaar wordt. Dat is voor mij het beginpunt van samen gemeente-zijn. Jezus is het die mensen samenbrengt, daarom zijn we een gemeente die laat zien dat God liefde is.

We weten niet wat het allemaal gaat brengen, maar we weten wel dat God meegaat!

Laat ik nog iets zeggen over de periode die we zijn ingegaan. Vanaf 1 maart zijn we weer de 40-dagentijd ingegaan. Deze 40 dagen voor Pasen doen ons herinneren aan het lijden van Jezus. Sommige mensen kiezen er dan ook voor om deze periode te vasten van iets. Een moment te nemen om apart te zetten en uit te zien naar Pasen. Voor dat het Pasen wordt, moest Jezus lijden. Hij gaf al wat Hij had om ons weer bij God te brengen. Wat geweldig dat we dat mogen weten! We mogen kinderen van God zijn, door het leven wat Jezus gaf. In deze tijd, wil ik u uitdagen om bewust naar Pasen te leven. Door stil te staan bij dat wat Jezus gaf.

Van harte Gods zegen!

Aernout de Jong

Telefoon: 06 – 2268 7006

E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl

Persoonlijke berichten

[tekst verwijderd]

Dankbetuiging.

Van de familie Ekkelenkamp ontving de gemeente een dankbetuiging voor het medeleven na het overlijden van M.B. Ekkelenkamp-Hulleman, de moeder van Marijke van Spengen. Namens onze gemeente waren enkele mensen aanwezig bij de uitvaart op 14 december in Harderwijk.



Van het secretariaat

In de afgelopen maanden is het bestuur druk bezig geweest om alle zaken te regelen voor de nieuwe fase van onze Gemeente-ontwikkeling, waarin de komst van Aernout de Jong als student-voorganger centraal staat. Als gemeente hebben we dat gevierd met een bijzondere welkomstdienst op 12 februari: elders in deze Brug leest u daarover meer. Maar achter de schermen zijn er ook nog veel dingen geregeld.

Voor Aernout de Jong is een werkplek beschikbaar in 'Het Open Huis van de Kerken' aan de Brink. Wietze Gorter heeft alle zaken daar voorbereid, inclusief parkeerplek en hem wegwijs gemaakt. Er is zelfs een fiets beschikbaar, als Aernout zich liever op die manier door Assen wil verplaatsen. Inmiddels is hij ook met het bezoekerwerk begonnen en heeft al verschillende mensen in de gemeente nader leren kennen.

Op 13 januari was een delegatie van het bestuur bij het seminarium van de Unie in Amsterdam om de overeenkomst te ondertekenen. Het seminarium is daarbij betrokken, omdat Aernout daar nog studeert. Op bijgaande foto zien we Anke Gorter namens onze gemeente, Aernout de Jong, Wout Huizing namens het seminarium en br. Kroes namens de Baptisten Gemeente Zutphen, waar Aernout ook een dag per week gaat werken.

Daarnaast hebben we met de Unie een overeenkomst gesloten voor financiële ondersteuning. Kleine gemeenten kunnen voor zo'n 'duaal leertraject' steun vragen uit een fonds en we zijn heel blij dat onze gemeente daarvoor dit jaar in aanmerking komt. Tijdens de gemeente-vergadering op 24 april a.s. krijgt u meer informatie over de investering, die we als gemeente inzetten

voor onze gemeenteontwikkeling. Naast de steun van de Unie hebben we ook alle bijdragen van leden en vrienden hard nodig.

De gemeentevergadering is op donderdag 24 april ook weer in 'Het Open Huis van de Kerken' aan de Brink, omdat er in 'De Componist' dan geen ruimte is. Tijdens het eerste deel van de vergadering komen – zoals gebruikelijk - bestuurlijke zaken aan de orde, inclusief financiën en Uniezaken. Na de pauze praten we over onze Gemeente-ontwikkeling, waarbij ds. Aernout de Jong zal vertellen over zijn aanpak en invulling en kan er van gedachten worden gewisseld over plannen en ideeën voor de komende jaren.



Hierbij zullen we u ook bijpraten over de ontwikkelingen van het project 'Groentjes' van de Unie, waar wij aan blijven deelnemen. Op 9 maart is er een volgende landelijke bijeenkomst, waar Anke Gorter en Petra Wilhelmus onze gemeente zullen vertegenwoordigen.

Afgelopen najaar is 'De Componist' helemaal verbouwd en zodoende hebben we nu extra ruimte in de zalen, waar we onze diensten houden. Er is ook nieuw meubilair geplaatst en de technische installaties zijn verbeterd. Maar de bediening daarvan moesten we nog leren; zo kon het gebeuren dat op een zondag in februari de airco aan stond, maar niemand wist hoe die uit moest. Ook de bediening van zonneschermen en verlichting was nog niet bij iedereen bekend. Inmiddels is gezorgd voor de nodige informatie, zodat we niet ongewenst in de kou of in het donker hoeven te zitten, maar zelf alle apparatuur kunnen bedienen.

Op zondag 19 maart is het binnen onze Unie 'Seminarium-zondag'. Dat is een initiatief van het seminarium, om te zorgen dat tijdens de opleiding gemeenten en studenten elkaar leren kennen. De Seminarium-zondag wordt ingevuld, doordat studenten en docenten in veel gemeenten voorgaan in de dienst. In onze gemeente zal dan student Roelof Dam uit Enschede de dienst verzorgen. De zondag daarna – op 26 maart – zal Michiel de Nooijer voorgaan: hij is predikant in Veendam en daarnaast een van de regio-coördinatoren van onze Unie.

In de komende periode zal De Brug niet altijd op de eerste zondag van de maand verschijnen, maar soms op een andere zondag: dat hebben we gedaan omdat het beter past met het voorbereiden van de Brug.

In de maand maart zijn we een aantal weken naar onze kinderen in het buitenland en dus thuis niet bereikbaar. Bij vragen of dringende berichten aan de gemeente graag contact opnemen met een van de andere bestuursleden.

Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.

Wijzigingen adressenbestand

Begin dit jaar is Frans Geertsema vanuit Glimmen weer naar Assen verhuisd. Hij woonde daar bij familie in, maar heeft nu weer een eigen plekje aan de Walakker 75, 9407 BS Assen. Er is inmiddels een nieuw adresboekje 2017 voorbereid, dat volgende maand zal worden verspreid, samen met de uitnodiging voor de gemeente-vergadering. Als er nog wijzigingen of aanvullingen zijn in uw gegevens, dan kunt u die deze maand nog doorgeven; graag per mail aan secretariaat@baptisten-assen.nl



Welkomstdienst in Zutphen

Op 29 januari was de welkomstdienst van Aernout de Jong in Zutphen, waarbij onze gemeente werd vertegenwoordigd door Gerrit en Gea Buwalda.

We werden in Zutphen hartelijk ontvangen met koffie, in een heel mooi kerkgebouw waar we best



een beetje jaloers op waren. De dienst begon met voorzang van twee liederen. Ingeborg Janssen



van de Unie opende de dienst met stil gebed en votum en groet. We hebben veel samen gezongen. Uit de Bijbel lazen we Efeze 1:15-23, waar we steeds hoorden over de liefde voor elkaar. In de verkondiging hoorden we, dat Gods liefde ons telkens zal verlichten: ga

dus de weg van de liefde.

Na een muzikaal intermezzo van de organist ging men over tot de bevestiging met de gemeente. Aernout en ook de gemeente werd gevraagd, om elkaar te steunen en te bemoedigen. Samen met bestuur en gemeente is een zegen gevraagd. *'Zegen hem op de weg die hij moet gaan'* zongen we Aernout toe.

Aernout nam de dienst van Ingeborg over en ook hij las uit Efeze 4:20-24 en vanaf vers 32 tot 5:2. Aernout ging in



de overdenking door over de liefde: ga de weg

van de liefde, dat is wat belangrijk is. We zongen hierop *'Laat me in U blijven'*. Na dankgebed en zegen zongen we Opwekking 503 *'Overvloedig geef ik u, zoals Jezus mij zond, zo zend ik u. Ga en deel Mijn liefde uit, vrede zij u'*.

Na de dienst kwamen de felicitaties en de bloemen, bij koffie, thee en wat lekkers. Het was een hele goede en gezegende dienst.

Gerrit en Gea Buwalda.



Vrouwencontact

Vrouwencontact 19 januari

Er waren deze avond helaas maar vier zusters aanwezig; oorzaken onder meer ziekte en de gladheid. Toch werd het een mooie avond. Deze was voorbereid door Jenny en Anke.

Jenny heette ons welkom en we zongen lied 218. Anke ging ons voor in gebed, daarna zongen we nog lied 396. Jenny las een heel mooi stukje uit de Elisabethbode over een echtpaar dat 50 jaar getrouwd was en in een abdij kwam, echt iets om over na te denken... en ook stil van te worden.... Daarna zongen we lied 528.

Zieken: er was al een kaart verzonden naar Tienieke de Vries i.v.m. het overlijden van haar moeder.

We bespraken de komende data van Vrouwencontact:

- 16 februari, programma verzorgd door Gretha en Bertha.
- 16 maart, doen Gea en Jantje de voorbereidingen
- op Witte Donderdag kunnen we niet in De Componist terecht en dan is ook de Passion op TV; dus wordt onze bijeenkomst op 20 april
- 11 mei, wordt weer verzorgd door Jenny en Anke
- 15 juni zou de daarop volgende avond zijn, maar we kijken nog even of er dan al meerdere dames op vakantie zijn.

Op 24 of 31 augustus willen we ons jaarlijkse reisje plannen.

In het najaar beginnen we dan waarschijnlijk weer op 21 september, maar die data moeten nog worden afgestemd met de beheerder van de Componist. Dus dat geven we later nog een keer door. Op de eerste maandag van november is er altijd de Baptistenvrouwen Wereld Gebedsdag en dat is in 2017 op 6 november.

Jenny had gezorgd voor een lekkere traktatie; we betaalden contributie en Aly las het besluitenverslag.

Na de pauze had Anke gezorgd voor een kennisquiz en heel moeilijke rebussen!

Ten slotte zongen we nog lied 522; Anke dankte voor de fijne avond en wenste ons wel thuis!

Vrouwencontact 16 februari

Op donderdag 16 februari kwamen we bij elkaar om onze jaarvergadering te houden. Bertha had deze avond voorbereid en thuis had ze nog even de laatste dingen doorgelezen; toen had ze het programma op de tafel laten liggen. Jenny had toevallig het blaadje 'Zonnewende' bij zich om uit te delen. Bertha keek dat even door en kon dat wel gebruiken voor deze avond, maar in plaats van het thema 'Hoop' werd dat nu 'Toekomst'.

We zongen lied 307 'Jezus leeft in eeuwigheid' en Anke ging ons voor in gebed. Daarna las Bertha het gedicht 'Toekomst' voor en het verhaal 'Wortelcake met liefde' van Janny den Besten. De vrouw in dit verhaal was aan het bakken en men kon bij haar bestellen. Ze bakte en bracht het dan ook zelf bij je thuis. Zij had al 10 maanden geen contact meer met haar dochter Sophie, want die wilde dat niet. Daar had ze veel verdriet van en ze hoopte dat het contact weer goed kon worden. Toen kreeg ze een bestelling door van de vriendin van haar dochter. Ze nam die bestelling op en maakte het klaar. Op tijd komt ze bij het huis; ze belt aan en geeft het af en geeft haar daarbij nog een extra wortelcake cadeau; en zegt daarbij "voor jou en voor Sophie, mijn dochter". Als ze thuis weer op de bank zit, krijgt ze een appje: 'was lekker, bedankt voor de cake'.

We zingen nog lied 493 'Wat de toekomst brengen moge'. Dan vertelt Jenny, dat ze een uitnodiging heeft gekregen voor woensdag 5 april, 's middags in Groningen. Daar zal Nies Dijkstra zijn om dingen te vertellen; ze is bekend van de verhalen die ze vroeger verzorgde in De Kandelaar, dat op veel plaatsen op Zusterhulp werd verspreid. We zullen daar de volgende keer op terugkomen.

Zr. Meijer was geopereerd aan haar heup; het gaat al weer goed met haar, ze liep al weer achter de rollator. Br. Zuidema moest naar het ziekenhuis voor een operatie. We zullen hen een kaart sturen om hen veel sterkte te wensen; ook voor zijn vrouw Thea.

We luisterden naar het verslag van januari, dat Anke had gemaakt. We horen dat we volgende maand niet op 13 april, maar op 20 april bij elkaar zullen komen in De Componist. De datums na de zomervakantie zullen we laten reserveren bij De Componist en doorgeven aan elkaar.

Aly vertelde, dat Anneke de Winter op 7 januari jarig was, maar dat wij dat niet wisten; we zullen haar nu nog wel een kaart sturen. We luisterden naar ons jaarverslag en praatten daarover nog even door onder het genot van een kop koffie of thee. We bedanken Lammy met een bloemetje voor al het werk dat ze voor Vrouwencontact doet: ze maakt al de kaarten die we versturen en ze heeft ook de dankoffertasjes gemaakt. Ook had ze al weer drie nieuwe modellen voor de komende jaren. We kozen een model voor dit jaar en daar zal ze alvast weer aan beginnen. Ook heeft ze al weer een cadeau klaar voor alle ouderen in de gemeente met Pasen; u zult later wel zien wat dat is: nog even wachten dus.

Hierna speelden we Bingo en daar kregen we drinken en iets lekkers bij, wat Bertha had meegenomen. Iedereen won een prijsje. Na drie keer die ronden gespeeld te hebben, maakten we de balans op. We zongen nog lied 594 'Daalt bij het huiswaarts gaan Uw zegen'. Aly dankte met ons en Bertha wenste Thea veel sterkte voor de komende tijd. Ze wenste ons wel thuis. We zullen op 16 maart weer bij elkaar komen.



Welkomstdienst Aernout de Jong

Op zondag 12 februari mochten we een bijzondere dienst houden als welkom voor Aernout de Jong, die de komende jaren in onze gemeente aan de slag gaat.

Namens de Unie werd deze dienst geleid door Albrecht Boerrigter. Deze samenkomst vormde de start van een nieuwe fase voor onze gemeente en dat hebben we samen gevierd en opgedragen aan onze Heer.

Bij de verbinding van Aernout als 'voorganger in opleiding' met onze gemeente legde hij belijdenis en gelofte af. Daarin werden geloof en roeping door Christus genoemd, naast het leven in dienst daarvan. Verder gaat het daarbij over gehoorzaamheid en het respectvol omgaan met kennis en relaties, bidden en prediking over Gods woord en Gods wereld.

Ook aan de gemeente werd gevraagd om het geloof te belijden in Jezus Christus en om Aernout liefde en steun te geven en een plek om te leren en te groeien



en hem te bemoedigen als hij zoekt naar Gods wegen om Hem te dienen en te volgen.

Aan gemeente en voorganger samen werd gevraagd, om vanaf deze dag in verbondenheid samen werken in dienst aan Gods Koninkrijk.



Naast de leden en vrienden waren ook veel relaties van onze gemeente uitgenodigd. Er waren afgevaardigden uit Zutphen, waar Aernout ook in de gemeente werkt en enkele afgevaardigden van plaatselijke en omliggende gemeenten

Niet alle genodigden konden komen: veel voorgangers en sprekers moesten zelf ergens een dienst leiden, maar zij stuurden hun wensen en gebeden voor onze gemeente en voor Aernout de Jong in zijn werk hier als voorganger.

Na afloop van de dienst was er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee en feestelijke traktatie en natuurlijk kon men nader kennismaken met Aernout de Jong en zijn vrouw Janneke. Het was een gezegende dienst; een kruispunt in de ontwikkeling van onze gemeente.





Accolade Zorg heeft in de maanden juni t/m augustus 2017 ruimte voor enthousiaste

VAKANTIEWERKERS

Volg je een opleiding in de zorg en ben je een aantal weken beschikbaar, laat het ons weten. Er zijn mogelijkheden om gebruik te maken van woonruimte (m.u.v. Arendshorst in Assen).

Accolade Zorg realiseert haar zorgaanbod in de volgende regio's: Assen, Zeist en De Bilt/Amersfoort.

Voor informatie kun je terecht op www.accoladezorg.nl of bel: 030-6973400 of mail: personeelszaken@accoladezorg.nl

Baptisten.Nu

Er is een nieuwe uitgave van Baptisten.nu, deze keer met een artikel over het project 'Groentjes'. Daarbij ook een verhaal van onze eigen Anke Gorter over Assen: "er is niemand die hier het licht uit doet".

Voor in dit blad ook al een kort nieuwsbericht over de ondertekening van de contracten voor het duaal traject van Aernout de Jong voor de gemeenten in Zutphen en Assen; ook daarbij een foto van onze voorzitter.

Verder in deze uitgave berichten over gemeentestichting in Arnhem, een doopdienst in Hoogeveen en de Regio-coördinatoren van de Unie in het Noorden: Anne de Vries, Jur Kruizinga en Michiel de Nooijer. Ook een korte samenvatting 'in vogelvlucht' van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de Unie in het afgelopen jaar.

Lees dit en andere artikelen in de nieuwe Baptisten.nu. Neem zondag ook even een exemplaar mee na de dienst!



Zondagsschool

In januari hebben we het gehad over vijf koningen uit Bijbelverhalen, namelijk Nebukadnezar, Hizkia, Cyrus, Izebel en David. We lazen over David en het verhaal van Karas en Kyrollas, een tweeling uit Egypte. Ze wonen in een dorp, dat op een vuilnisbelt ligt en vertelden dat ze liever ergens anders wilden wonen. Vaak zijn ze bij hun oma waar ze pasta eten, wat ze verder nooit kunnen krijgen. Zij zijn Christenen: dat kun je zien aan de tatoeage op hun pols. In de zomervakantie gaan ze naar een kamp van het Egyptisch Bijbelgenootschap, waar ze spellen speelden en Bijbelwedstrijden deden, zodat hun ouders konden blijven werken. Zij knutselden dingen van waardeloos materiaal. Wij gingen een muziekinstrument maken en een kroon, zodat we net als David muziek konden maken en een kroon dragen.

In februari gingen we bezig met het verhaal van Rebekka. Hoe zij voor mannen water putte en gevraagd werd om mee te gaan en met Izaäk te trouwen. Zij liet alles achter, nam afscheid van familie en vrienden en ging met hen mee. We keken naar het geslacht van Abraham en hoe dat uiteindelijk uitkwam bij Jezus. We maakten een stamboom van onze familie en praatten verder over het begin van de veertigdagentijd.

In februari mochten we op zondagsschool kennismaken met de kinderen van de familie Deen: Florian, Charlotte en Antonie. We hopen dat zij het leuk vonden en in de toekomst wellicht vaker komen, zodat we op onze zondagsschool het Woord weer kunnen doorgeven aan kinderen.

De zondagsschool zal in de Lijdenstijd aandacht geven aan de reizen van Mozes en Jezus naar het Paasfeest. Langs de weg is van alles te zien: zeven verschillende dingen. We zullen deze dingen op een kerkraam plakken en daar ook in de gemeente bij stilstaan.

Het eerste voorwerp is vuur: je kunt je er aan warmen of aan branden, het geeft licht en 'het zet je in vuur en vlam', waardoor je enthousiast wordt. Maar een andere keer 'krijg je een kop als vuur': je schaamt je dood. In het verhaal van Mozes verbeeldt vuur iets van God. De verhalen komen uit het boek Exodus. De voorwerpen zijn o.a. vuur, slang, tegemoetkomende personen, kaarsen, ezel en mensen uit de Bijbel.

Verder kunnen de kinderen een veertig-dagen-kaart krijgen met een leesrooster er op. Voor de eerste vijf weken staat er voor elke zondag een Bijbeltekst en een opdracht of nadenkvraag. In de zesde en laatste week is er ook een doe-opdracht bij. Deze veertig-dagen-kaart zal aan de kinderen worden uitgedeeld en besproken worden op de zondagsschool. Dit is gemaakt door 'Alef' van het Bijbelgenootschap.

Bij de diensten in de kerk laten we elke zondag het kerkraam zien en vertellen we wat we daarmee doen. In de volgende Brug leest u verder over dit project voor de veertigdagentijd.

Namens de zondagsschool, Aly Middelkamp.

Foto's van toen

Lieve mensen;

We mochten onlangs de prachtige bevestigingsdienst met Aernout de Jong meemaken; ik vond het zeer ontroerend en heel erg mooi.....

Het deed mij terugdenken aan de intrededienst met Ds. Anne Gietema en zijn vrouw Gerda; ze kwamen uit Houten naar Assen en zoals u ziet was de locatie nog de Doopsgezinde kerk aan de Oranjestraat.

U ziet een nog zeer jong echtpaar en op de 2e foto hangt de Friese Vlag er niet voor niets.....!!

Ongetwijfeld ziet u bekenden uit vroeger tijden op de foto!



Weer veel plezier met deze bladzijde in De Brug en als u zelf ook een leuke aanvulling hebt...dan heel graag!

Liefs van Anke Gorter.

Reacties over deze fotorubriek kunt u in de kerk aan mij doorgeven of per mail sturen aan anke.gorter@baptisten-assen.nl

Uitnodiging Gemeentevergadering 24 april

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die zal worden gehouden op maandag 24 april 2016 om 19.30 uur in het 'Het Open Huis van de Kerken' aan de Brink. Opnieuw NIET in de Componist, want daar zijn alle zalen door de week vaak bezet.

Tijdens het eerste deel van de vergadering komen de gebruikelijke bestuurlijke zaken aan de orde, zoals verslagen, de financiële ontwikkelingen in 2016 en onze begroting voor 2017. Verder is er aandacht voor Uniezaken; ter voorbereiding van de voorjaars-AV die in mei wordt gehouden.

Na de pauze komt de Gemeente-ontwikkeling aan de orde. Daarbij zal ds. Aernout de Jong wat vertellen over zijn aanpak en invulling van het werk in de gemeente. Verder zal er van gedachten worden gewisseld over plannen en ideeën, waar onze voorganger de komende jaren mee aan de slag wil gaan. Hierbij zullen we u ook bijpraten over de laatste ontwikkelingen van het project 'Groentjes' van de Unie, waar wij actief aan deelnemen. Uw reacties en ideeën stellen we zeker op prijs: u kunt ook voor de vergadering al schriftelijk reageren.

Hieronder alvast de agenda voor 24 april. Het verslag en de financiële stukken ontvangt u begin april. We hopen te mogen rekenen op alle leden en vrienden van de gemeente. Mocht u verhinderd zijn voor deze vergadering, dan is het een goed gebruik dat even te melden.

Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris.

Agenda van de gemeentevergadering op maandag 24 april 2017 om 19.30 uur in het Open Huis van de Kerken aan de Brink in Assen.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige gemeente-vergadering op 14 november 2016
4. Bestuurszaken, waaronder statistiek, financiën en kascontrole
5. Uniezaken – voorbereidingen AV en afvaardiging
Pauze
6. Project 'Gemeente Ontwikkeling' – ds. Aernout de Jong
 - a. aanpak en invulling van het werk in de gemeente
 - b. plannen en ideeën voor de ontwikkeling van onze gemeente
 - c. laatste ontwikkelingen project 'Groentjes'
7. Rondvraag
8. Sluiting

Berichten van de Unie



UNIE VAN
BAPTISTENGEMEENTEN
IN NEDERLAND

Welkom op het seminarium. De komende maanden beslissen vele duizenden jonge mensen in Nederland welke opleiding ze straks na de middelbare school gaan volgen. Ook op het Baptisten Seminarium hopen we na de zomer weer nieuwe studenten te mogen ontvangen. Misschien zijn dit ook mensen uit uw gemeente?

Onze studenten zijn studenten die aan een universiteit theologie studeren of een hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk volgen. Door in de loop van de studie jaren een aantal vakken op het Seminarium te volgen en bijvoorbeeld in een baptistengemeente hun stages te lopen, kunnen zij aan het eind van het traject ook het Seminarium-diploma ontvangen. Soms kan dit zelfs zonder extra kosten. Het is dus de moeite waard als aanstaande (baptisten)studenten tijdig contact opnemen, om te bekijken of de Seminarium-route interessant voor hen is. Het is daarbij altijd mogelijk om in overleg een aantal colleges te volgen!

Meer informatie: www.baptisten.nl/semarium of neem contact op met onze onderwijscoördinator Marijn Vlasblom, via marijn.vlasblom@baptisten.nl of 020-2103024.

Bouwen aan het Baptist House. Momenteel wordt de Herdenkingskerk verbouwd tot een Baptist House, dat D.V. vanaf de zomer onderdak zal bieden aan het kantoor van de Unie, het International Baptist Theological Study Centre en de European Baptist Federation. Op www.baptisten.nl vindt u elke maand een update van de bouwwerkzaamheden in Amsterdam en kunt u via filmpjes zien wat er allemaal gebeurt. Leuk om eens te bekijken!



Stand van zaken Unie-ABC. De besturen van ABC en Unie kijken positief terug op de gezamenlijke ontmoeting tijdens de najaars-AV in november. Het samen vieren verbindt en door het gesprek leer je elkaar beter kennen. In de ontmoeting blijkt dat culturen verschillend zijn en accenten anders gelegd worden, maar dat er in de kern van het geloof en belijden veel gemeen is.

Inmiddels zijn er diverse ontmoetingen geweest om de mogelijkheden van intensivering van de samenwerking op verschillende onderwerpen verder te verkennen. Een praktische stap is een pilot om in drie regio's samen te gaan optrekken met een regiocoördinator. De besturen zullen in maart de voortgang verder bespreken om de rapportage voor de beide voorjaars-AV's vast te stellen.

Agenda Unie-activiteiten - 2017	
14 maart	Ontmoetingsdag baptistenvrouwen – Noordbergum
19 maart	Seminariumzondag voor de Baptisten Gemeenten
20-22 maart	Leidersconferentie Unie en ABC in Zeegse
20 mei	Voorjaars Algemene Vergadering - Kampen
20-22 maart	Leidersconferentie Unie en ABC – Zeegse
18 / 19 april	Thema-avonden over jaarthema 'Werken' voor seizoen 2017-2018 (verschillende locaties) – informatie volgt
20 mei	Voorjaars Algemene Vergadering – Kampen
9-10 sept.	Interkerkelijke actie 'Kerkproeverij'
12 november	Seminariumzondag voor de baptistengemeenten
15 november	Najaars Algemene Vergadering – Amsterdam

Curadomi thuiszorg zoekt voor Assen (niveau 3)



Verzorgenden IG

oproepdienstverband

Zorg van mens tot mens

Met jouw passie voor mensen en voor betere zorg maak jij elke dag het verschil in het leven van onze cliënten. Jij combineert de dagelijkse zorg voor onze cliënten met liefdevolle aandacht voor hen als persoon. Dat geeft voldoening!

Met het oog op de identiteit van Curadomi zoeken wij collega's met een christelijke identiteit.

Meer informatie?
Erik Akse 06 20 133 464 Solliciteren en info over deze vacature www.lieiezorggroep.nl.

Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep (leliezorggroep.nl).



Curadomi
thuiszorg

Vrijdag 10 maart om 20 uur in kerkelijk Centrum "de Oerdracht" te Haulerwijk: **concert Gospel Boulevard** - thema: "Everybody praise the Lord!" Info: www.zingenindekerk.nl - entree € 5,00 t.b.v. "Kerk in Actie".
Organisatie 'Geloven in het Dorp' (Gez. Kerken Haulerwijk-Waskemeer).

Open Dag Arendshorst zaterdag 18 maart 10:00 – 13:30 uur

met infomarkt 'werken bij Accolade'
en gezellige voorjaarsmarkt!

Open Dag Arendshorst zaterdag 18 maart

Tijdens de week van Zorg en Welzijn houdt woonzorgcentrum Arendshorst op zaterdag 18 maart van 10.00 en 13:30 haar jaarlijkse Open Dag. De medewerkers vertellen graag wat wonen, werken, zorg en welzijn in Arendshorst inhoudt.

Bezoekers kunnen zich tijdens de Open Dag uitgebreid laten informeren over het zorgaanbod van de christelijke zorgorganisatie. Belangstellenden kunnen zich laten voorlichten over het werken in de ouderenzorg en over de mogelijkheden bij Arendshorst en Accolade.

Het thuiszorgteam geeft informatie over Accolade Thuis, de thuiszorg van Arendshorst. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in de ruimten voor dagbesteding. Ook is er informatie over de nieuwbouw voor Arendshorst: ArendState aan de Groningerstraat in Assen.

Tijdens de Open Dag is er een gezellige voorjaarsmarkt met allerlei stands. Actiecomité Assen voor Oekraïne is ook aanwezig met een informatiestand en de verkoop van verschillende producten voor het goede doel: een school in Oekraïne. Leerlingen van het Gomarus College staan op de markt voor de actie Fiets voor een Huis.

In de Brasserie kan men terecht voor koffie met gebak of een lekkere lunch. Tussen 10.00 en 13.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom om de sfeer te komen proeven in Arendshorst!



Arendshorst is een locatie van Accolade Zorg, adres: De Klenckestraat 40 in Assen.

www.accoladezorg.nl

NBG



Veertigdagentijd: lees Marcus met het leesrooster van debijbel.nl



De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil daarbij helpen met het digitale leesrooster van debijbel.nl. Het leesrooster neemt u mee door het Marcus-evangelie.

In het evangelie volgens Marcus draait het steeds om één vraag: Wie was Jezus? En aan wie maakt hij zijn identiteit bekend? Regelmatig zie je in Marcus mensen kijken naar Jezus, zonder dat ze begrijpen wie hij

werkelijk was. Maar soms is er een moment van openbaring, en zien mensen iets van de nieuwe wereld waarin Jezus koning is.

Het leesrooster van debijbel.nl neemt u tijdens de veertigdagentijd mee door het Marcus-evangelie. Vanaf 1 maart tot en met Eerste Paasdag (uitgezonderd de zondagen) ontvangt u per e-mail een bijbeltekst en toepassing. U kunt daarbij eenvoudig doorklikken naar meer informatie en leessuggesties op debijbel.nl.

Lees in veertig dagen het evangelie volgens Marcus van a tot z, en ontdek 'het geheim dat de wereld moet weten'.

Inschrijven kan via het formulier op debijbel.nl:

<https://www.debijbel.nl/info/40dagentijd>

Geef Marcus door!

Wilt u het verhaal van Pasen dichtbij brengen? Dat kan met Marcus in Gewone Taal. Het Bijbelgenootschap heeft een eenvoudig boekje gemaakt met dit evangelie, daarvan zijn ook exemplaren aanwezig in onze kerk: om uit te delen in uw buurt of weg geven.

Met deze actie helpt het NBG christenen om het evangelie door te geven. Marcus in Gewone Taal is bijzonder geschikt voor mensen die minder bekend zijn met de Bijbel. De vertaling van de Bijbel in Gewone Taal is toegankelijk en vereist weinig voorkennis.



Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl

Diensten

<i>De diensten beginnen elke zondag om 10 uur</i>

Zondag	12 maart	19 maart
Voorganger	Aernout de Jong	Roelof Dam
Begroeting	Wietze Gorter	Jan Hoekstra
Mededelingen	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema
Raadskamer	Jelle Hoekzema	Jan Hoekstra
2 ^e collecte	Vieringen	Noodfonds
Bijzonderheden		Seminarium-zondag
Begeleiding	Diana Bakker	Ita Dijkstra
Geluid	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Beamer	Hans Romijn	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Tieneke de Vries	Greta Koudenburg
Koffie	Fam. Gorter / Wietske Moddejonge	Fam. Duursema
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Anne Duursema
Taxi zr Meyer / zr. Robberegt	Jelle Hoekzema	Jelle Hoekzema

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

26 maart	2 april	9 april	Zo
Michiel de Nooijer	Aernout de Jong	Wout Huizing	Vo
Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge	Gerrit Buwalda	Bg
Anke Gorter	Gea Buwalda	Bert Middelkamp	Me
Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Ra
Open Huis	Huisvesting	Gemeenteontwikkeling	Co
	Viering Heilig Avondmaal		Bz
Diana Bakker	Diana Bakker	Henk Samplonius	Be
Hans Romijn	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Ge
Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Tieneke de Vries	Cr Zo
Fam. Buwalda	Petra Wilhelmus / Riet de Vries	Fam. Middelkamp / Wietske Moddejonge	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Anne Duursema	Ta
Anne Duursema	Jelle Hoekzema	Jelle Hoekzema	Ta

Andere bijeenkomsten

Maandag 6 maart om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Anke Gorter, Anemoonstraat 7</i>
Donderdag 16 maart om 19:45 uur	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>
<i>Datum volgt</i>	Bijbelstudie	<i>Adres volgt</i>
Maandag 3 april om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Jelle Hoekzema, Kersenhof 12</i>
Donderdag 24 april	Gemeentevergadering	Open Huis van de Kerken aan de Brink

Vrijdag 10 maart om 19.30 in de Jozefkerk te Assen: **Paasconcert** "Het is goed". Urker zanger Lucas Kramer en zangeres Debora Vroege brengen liederen ten gehore als voorbereiding op het paasfeest. Toegang € 5,-. Organisatie 'St. Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk'.

De verjaardagskalender

op 11 maart	wordt	Noah Bos	13 jaar
op 15 maart	wordt	Alieke de Jong	27 jaar
op 19 maart	wordt	zr. G Buwalda-Meijer	68 jaar
op 26 maart	wordt	Jelle Hoekzema	74 jaar
op 6 april	wordt	Jaap van Spengen	65 jaar
op 7 april	wordt	zr. M. van den Boogert	77 jaar
op 14 april	wordt	Janny Koster-Dijkhuizen	81 jaar
op 15 april	wordt	zr. L. Bakker-Oorlog	80 jaar
op 16 april	wordt	Joel van de Kamp	28 jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel



In de vorige Brug stond een puzzel over Elia;
de oplossing daarvan is “Elia de kind-profeet”.

Hieronder een nieuwe puzzel, een woordzoeker met Bijbelse woorden en namen. De overblijvende letters vormen een tekst uit de wetten en voorschriften in Deuteronomium.

E	N	E	N	O	L	Y	B	A	B	N	D	A	A	Z	D	R	E	T	S	O	M
O	Z	U	K	T	S	T	A	B	B	A	S	I	L	E	V	I	E	T	E	N	M
Z	E	V	R	F	A	T	S	D	H	N	L	Z	S	E	O	M	L	A	A	E	N
E	E	A	O	E	A	B	I	U	A	O	L	L	T	C	R	O	M	E	S	W	E
N	J	S	O	V	O	A	E	A	T	N	G	G	I	T	I	U	L	O	S	O	M
D	H	T	N	N	K	B	T	R	E	U	N	E	M	N	E	P	P	U	I	E	M
I	A	E	L	E	E	I	M	M	N	E	O	I	P	G	G	O	E	R	K	S	A
N	R	N	N	E	R	T	O	A	G	A	D	H	O	R	T	S	E	L	K	T	T
G	P	E	B	A	F	B	T	N	T	I	K	G	R	A	I	D	C	V	E	U	S
S	N	N	M	O	F	A	I	E	A	O	A	E	M	E	R	E	I	H	L	N	E
R	P	A	T	U	K	L	T	N	P	N	R	I	L	E	D	S	S	I	A	D	E
E	S	K	L	I	E	S	I	F	Y	M	E	G	H	B	S	E	N	T	U	P	F
I	A	O	A	T	U	E	P	S	U	M	O	Z	E	A	U	E	C	I	E	D	N
S	L	W	S	N	T	L	I	E	I	R	E	R	N	L	R	L	F	M	G	R	E
T	M	R	A	E	A	N	F	C	L	M	H	H	T	E	M	P	E	L	N	A	T
U	E	I	N	N	E	A	H	E	O	O	E	C	I	L	T	L	B	E	I	A	T
E	N	T	A	K	R	A	N	N	Z	D	N	B	S	D	A	E	E	F	L	G	U
O	S	A	U	I	A	R	K	I	R	E	A	K	N	Z	A	L	R	A	R	N	H
S	H	L	Z	B	R	O	N	I	E	R	L	P	U	O	L	I	E	K	E	U	F
T	E	E	F	O	R	P	N	U	A	T	D	R	P	D	R	O	O	M	M	W	O
G	E	N	N	E	D	E	I	P	S	R	E	V	G	A	L	I	L	E	A	O	O
N	H	T	O	R	A	H	T	S	A	J	R	N	S	S	C	H	U	N	K	T	L

aalmoes – Arabieren – ark – Astharoth – Babylon – ballingschap – bijl – bok – bron – Cappadocië – cederhout – diakenen – discipelen – droom – duif – eerstelingen – efa – ezel – Farizeeën – fluit – Galilea – gelijkenis – harp – herder – hogepriester – Jeruzalem – kamerling – Kanaänieten – Kretenzen – kroon – Leviëten – loofhuttenfeest – luit – Mesopotamië – Micha - Midianieten - mosterdzaad – olie – olijfboom – orgel – os – profeet – psalmen – Rome – sabbat – Samaritaan – sanhedrin – schijn – schrijftafeltje – sikkkel – spelonk – staf – stammen – synagoge – tabernakel – talent – tamboerijn – tempel – trompetten – vasten – vat – verspieden – vis – wan – wijngaard – woestijn – zee – zendingsreis.

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen