
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



mei - juni

2019

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Lied van de maand	4
Werken in de gemeente.....	5
Open Huis: geven met de Givt-app	6
Van het secretariaat.....	7
Van de penningmeester	8
Kerkennacht.....	8
Kerkdiensten in het WZA	9
Vrouwencontact.....	10
Zondagsschool	11
Goede Vrijdag en Pasen.....	12
Foto's van toen	14
Berichten van de Unie	15
NBG berichten	17
Songs of praise zelf meezingen.....	18
Diensten	19
Andere bijeenkomsten	22
De verjaardagskalender	22
Puzzel	23

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt op zondag 7 juli 2019. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 30 juni. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Het evangelie schuurt ...

Jezus roept een rijke jonge man op om alles wat hij heeft te verkopen, de opbrengst aan de armen te geven en dan Hem te volgen. Ik lees het verhaal en vraag me af wat ik zou doen als de Here Jezus dat aan mij zou zeggen. Zou ik anders reageren dan die jongen of zou ik samen met hem verdrietig naar huis gaan? Hoe gehecht ben ik nog aan mijn bezit. Hoe vast zit ik nog aan mijn tradities en opgebouwde zekerheden. Dingen die mij dierbaar zijn, waar ik mee ben opgegroeid, die mij vertrouwd zijn. Durf ik al die verworvenheden, al mijn zekerheden los te laten. Ik wil zo graag maar kan ik het ook?

Jezus roept me op om God lief te hebben boven alles. Ik geloof in God, wil graag dichtbij Hem leven. Ik geloof in zijn liefde voor mij, waarin Hij zichzelf gaf. Ik wil God liefhebben, maar telkens opnieuw ervaar ik hoe moeilijk dat is. Hoe makkelijk ik me laat afleiden. Eigen wegen ga, waarvan ik denk dat ze Gods wegen zijn. Maar die uiteindelijk heilloze wegen blijken te zijn. Ik wil zo graag God zichtbaar maken in mijn leven. Door wat ik doe, door de keuzes die ik maak, door hoe ik met anderen omga. Ik wil leven in afhankelijkheid van God. Maar ik voel me nog steeds afhankelijk van anderen, heb nog steeds waardering van mensen nodig, voor wat ik doe. God liefhebben boven alles! Ik wil zo graag ... maar kan ik het ook?

Jezus roept me ook op om mijn naaste lief te hebben. Maar, hoe groot is mijn eigen ego nog. Hoe lief heb ik mezelf. Hoe vaak wil ik mijn haan koning laten kraaien? God liefhebben boven alles, daar kan ik m'n best voor doen, maar die naaste ... daar ligt mijn probleem. Ik ervaar aan den lijve dat dat niet altijd makkelijk is. Die ander kan je behoorlijk in de weg lopen. Ik wil best van iedereen de naaste zijn, maar het zou toch wat makkelijker zijn, als ik zelf de mensen kan uitzoeken voor wie ik de naaste wil zijn. Jezus roept mij op de minste te zijn, de voeten van de ander te wassen. Ik wil zo graag ... maar kan ik het ook?

Jezus volgen, je weg met Hem gaan is levensveranderend. Je kan niet met Jezus op weg gaan naar een nieuw leven en tegelijkertijd ook dat oude leven willen vasthouden. Ik loop er steeds weer tegen aan dat ik nog zo gehecht ben aan alles wat ik hier heb opgebouwd. Ik wil mijn leven graag houden zoals het is. Hoe vaak ben ik al over mezelf gevallen en gestruikeld. Ik wil zo graag ... maar kan ik het ook? Het evangelie schuurt en elke dag ervaar ik daar wel iets van, Maar, hoorde ik een tijdje geleden iemand zeggen, ... schuren maakt je glad en laat je glanzen. Daarom is mijn gebed vandaag: Heer, wilt u mij maar schuren en schaven. Zodat uw liefde steeds meer door mij mag weerspiegelen, zodat ik ooit mag gaan glanzen. En steeds vaker ontdek ik het, Gods Geest verandert mensen, verandert mij. Ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Maak mij een beeld van U! Ik wil het zo graag ... De Here Jezus doet het!

Ds. Jan Foppen



Aandacht voor elkaar

Er zijn de laatste tijd opvallend weinig zieken te melden, gelukkig maar! We kunnen dankbaar zijn en onze zegeningen tellen. Ook in het omzien naar elkaar gebeurt er veel goeds. Het kan altijd beter, daarom vooral graag uw aandacht voor de mensen die onze diensten niet kunnen bezoeken!

Willem Danker noem ik dan toch even en ook Piet en Mary in Meppel! Gelukkig zien we de laatste tijd Jacob en Matty uit Drachten weer regelmatig; het gaat weer wat beter met allebei.

Ada en Gerrit de Jonge verblijven weer regelmatig op hun vaste adresje op Witterzomer, en dan komen ze ook graag weer eens bij ons. Gerrit hoeft niet meer te werken: hij heeft een soort pensioen geregeld en daar genieten ze samen van.

Renate Niezing is weer terug in haar huisje en de storingen met hand en pols gaat langzaam vooruit.

Hans Romijn begint in mei met een traject op Beatrixoord, om te kunnen revalideren en omgaan met zijn bloedziekte.

Voor Giny Meier hebben we een mooi dagboek kunnen regelen, daar is ze erg blij mee. Verder gaat het redelijk goed met haar.

De familie Middelkamp is weer thuis uit Chili en de noodzaak van een volgende reis is er nu niet meer. Want Alfred heeft een baan in Assen en is daarom met Flavia en hun kinderen naar Nederland gekomen. Ze logeren eerst even bij Bert en Aly, maar naar verwachting hebben ze binnenkort wel ander onderdak. Verder sluit ik graag af met Hebréeën 13 vers 1 en 2 uit de Bijbel in gewone taal: *“Vrienden, blijf van elkaar houden. En vergeet niet mensen met open armen te ontvangen. Want sommige mensen hebben, zonder het te weten engelen op bezoek gehad.”*

Met hartelijke groet,
Anne Duursema



Lied van de maand

Sinds enige tijd zijn we weer begonnen met de voorzang: elke zondagmorgen zingen we voorafgaand aan de dienst alvast een lied. Dan kan ieder de aandacht alvast richten op de kerkdienst en andere dingen even loslaten. De voorzang begint om vijf voor tien: het is prettig als iedereen dan alvast is gaan zitten.

Het doel van de voorzang is om nieuwe liederen te leren, zowel uit onze eigen bundel als uit Opwekking. Elke maand kiezen we een nieuw lied, dat we de rest van die maand als voorzang zingen. Mocht u ook een mooi lied weten, dat onbekend is in onze gemeente en u wilt dat lied graag zingen, laat dat dan aan ons weten.

Lieve groet,
Petra Wilhelmus

Werken in de gemeente

In de vorige uitgave van de Brug heb ik aangekondigd om dit keer iets te schrijven over de dienst van 26 mei, een themadienst over 'regel het eind op tijd.' Laat ik eerst iets zeggen over de achtergrond van dit thema. In de jaren dat ik nu in de Baptisten gemeente Assen mag werken, kom ik regelmatig het thema sterven en dan? tegen.



Dat heeft aan de ene kant te maken met de vraag wat er na dit leven zal zijn. In de vorige dienst van februari, hebben we over die vraag nagedacht. Er is hoop voor na dit leven, zonder dat we weten hoe het zal zijn. We wachten op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zal er echt vrede zijn. Tot die tijd vertrouwen we onze geliefden aan God toe. Voor veel mensen onder ons, is dat gevoelig. We hebben allen onze herinneringen aan lieve mensen die ons zijn ontvallen. Soms is dat verdriet nog heel vers, een rouwproces is voor iedereen anders. Bij de een is het soms ook een opluchting, als er een einde komt aan het lijden. Voor de ander is het 5 jaar na het overlijden nog altijd moeilijk om over te praten. Wij mogen leren om elkaar te troosten in verdriet en ook de vragen waarom de dood soms zo onverwachts kan zijn.

De andere kant die ik tegenkom is de vraag hoe regel ik het einde dan? Dat kan te maken hebben met hoe we omgaan met het levenseinde of de beëindiging van ons leven. Wat doe ik als het leven te zwaar wordt? Kunnen we praten over euthanasie? Daarnaast betekent het dat we nadenken hoe een uitvaart eruit kan zien. Het is mogelijk om uw wensen vaak al bij leven kenbaar te maken. Zo hoeft de familie niet meer alles te regelen, zoals dat vroeger ging, maar is er een richtlijn.

Tegenwoordig is het niet klaar als we een keuze tussen begraven of cremen hebben gemaakt. Er is een heel scala aan mogelijkheden. Het afscheid nemen, de condoleance, de muziek, etc. We hebben vaak een verzekering voor de uitvaart, maar hoe werkt dat dan? Ben ik verplicht om door die maatschappij de uitvaart te laten verzorgen? Een afscheidsdienst hoort tot de mogelijkheden, maar wat doe je als je kinderen niet meer naar een kerk gaan? Welke ruimte hebben we om zaken vast te leggen en hoe wordt dat uitgevoerd? Kortom, het is belangrijk om dit op tijd te regelen. Dit hoeft niet groot te zijn, maar het is wel belangrijk om hier al over na te denken.

Tijdens de thema-ochtend wil ik ruimte nemen voor interactie. Ons verhaal mag worden gehoord. Ik wil dat weer doen via de beamer, dus neem als dat lukt uw smartphone of tablet mee. Zo kunnen we met elkaar in gesprek, zonder dat we daarbij alles door de microfoon moeten zeggen.

Hartelijke groet,

Aernout de Jong

Telefoon: 06 – 2268 7006 - E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl

Open Huis: geven met de Givt-app



Voor het werk van Het Open Huis in Assen is veel geld nodig. Het stelt ons in staat kwetsbare mensen te helpen en te ondersteunen. Het Open Huis kan alleen blijven bestaan dankzij giften, collectes, donaties en subsidies. Daarom hebben we op onze website een speciale pagina voor het doen van giften en donaties: www.openhuisassen.nl/doneren

Het werk van het Open Huis wordt gesteund door veel particulieren en instanties. Maar er is nog meer geld nodig, bijvoorbeeld voor de plannen voor een verbouwing. De komende jaren wordt het pand van binnen grondig aangepakt. Steeds meer mensen gebruiken een rollator of andere hulpmiddelen en ook voor hen willen we het pand aan de Brink 25-26 beter toegankelijk maken.

Daarvoor is geld nodig en wij hopen dat u ons daarbij met uw gift wilt helpen.



Er zijn steeds meer mogelijkheden om te doneren: een hele moderne manier is het geven met de zogenaamde “Givt – app” op de smartphone. Bij het Open Huis kunt u nu ook doneren met de Givt app. Wij hebben daartoe op onze website, op ons drukwerk en op

onze giftenbus een zogenaamde QR-code opgenomen. Wanneer u deze code scant met uw Givt app, dan kunt u op die manier aan het Open Huis doneren. Maar ook als u gewoon geld wilt overmaken via de bank, dan kan dat natuurlijk: het bankrekeningnummer is NL 73 INGB 000 033 1222, ten name van “Interkerkelijke St. voor MDP-werk Open Huis”. Het Open Huis is ANBI-geregistreerd, dus geven is fiscaal aftrekbaar.

Hartelijk dank voor uw giften!

studie met
betekenis en impact?

theologie al eens overwogen?



bekijk de video:
tiny.cc/semvid



kom eens een kop
koffie drinken



kijk eens op
baptisten.nl/seminarium

Van het secretariaat

Naast de bekende kerkelijke feestdagen heeft onze gemeente ook enkele bijzondere samenkomsten gepland. Op zondag 26 mei is er weer een gemeenteochtend, waarbij er na de dienst een thema-gesprek is en de ochtend wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

De dienst en het thema-gesprek gaan die ochtend over het 'levenseinde': elders in deze Brug schrijft ds. Aernout de Jong meer daarover. Als u een mobiele telefoon of tablet heeft, neem die dan mee: u kunt die gebruiken om te reageren bij het gesprek.

Voor de broodmaaltijd is het prettig om te weten hoeveel mensen er zullen zijn: wilt u even melden of u al dan niet blijft eten? Zoals gebruikelijk wordt er gezorgd voor een lekkere soep bij deze maaltijd; als er verder nog (dieet-)wensen zijn dan horen we dat graag.

In juni gaat onze gemeente voor het eerst meedoen aan de Kerkennacht. Traditioneel wordt die georganiseerd in het weekend van 'de langste dag', dus vanaf 21 juni. Onze gemeente doet op vrijdagavond mee door een 'Open Huis' te houden in de Componist voor buurtbewoners en andere belangstellenden. Elders in deze Brug leest u daarover meer: u kunt zelf ook meedoen. Ook via andere media zal er nog veel aandacht zijn voor de Kerkennacht en de verschillende activiteiten.

In mei en juni zijn verschillende bestuursleden op vakantie. Het kan dus zijn dat u iemand niet kunt bereiken, als u iets aan de gemeente wilt doorgeven. U kunt dan altijd contact opnemen met de secretaris. Ook onze voorganger is de komende maanden normaal bereikbaar; zijn vakantie is dit jaar vanaf eind juli. Elke zondag zijn er veel mensen betrokken bij onze dienst. Naast speciale taken zoals organist of koster zijn er ook heel veel gewone taken, die haast iedereen wel kan doen (of leren). Het gaat dan bijvoorbeeld om de begroeting, het koffieschenken, bedienen van computer of geluid, mensen halen en thuisbrengen. Als u daar af en toe ook wel iets aan wilt en kunt doen, laat dat dan even weten: voor sommige taken kunnen er nog wel mensen bij.

Bij deze uitgave van De Brug ontvangen de leden van onze gemeente weer een acceptgiro: deze is voor de betaling van de Uniecontributie. Dit bedrag is dus niet voor onze gemeente, maar wij dragen dat af voor het gezamenlijke werk van onze Unie.

Elders in deze Brug leest u meer over de ontwikkelingen van Unie-ABC: er wordt in juni een informatieavond gehouden. Vorige maand is het blad 'BijEen' verschenen met allerlei berichten van Unie en ABC. U kunt nog steeds een exemplaar meenemen uit de kerk.

*Namens het bestuur,
Bert Middeldkamp.*



Van de penningmeester

De leden van onze gemeente ontvangen bij deze uitgave van 'De Brug' een acceptgiro voor het voldoen van de jaarlijkse Uniebijdrage.

De Unie heeft de bijdrage dit jaar verder verlaagd naar € 44,- per gemeentelid. Dit bedrag moeten wij als gemeente voor ieder lid ook weer afdragen aan de Unie. Mijn verzoek is dan ook om deze bijdrage apart aan de gemeente te voldoen.



Leden die 'De Brug' digitaal ontvangen, krijgen de acceptgiro per post toegezonden. Uiteraard kunt u de Uniebijdrage ook via internet-bankieren overmaken naar de rekening van onze gemeente; wilt u daarbij dan als omschrijving vermelden 'Uniebijdrage 2019'.

Hartelijke groet,

Jelle Hoekzema, penningmeester

Kerkennacht

Ik hoor u al denken... 'kerkennacht'... wat is dat nou weer...?? 'Kerkennacht' is al een paar jaar een landelijk thema: kerken zetten



op een avond (en eventueel ook 's nachts) hun deuren open en laten mensen zien wat hen bezig houdt... Dit jaar is het thema van de 'kerkennacht': "Is dit óók kerk..." en dat inspireerde ons om ook mee te gaan doen. We hebben al vaker gepraat over het plan om 'De Componist' (*als ónze kerk*) eens voor te stellen aan de mensen om ons heen, dus die in de buurt rond

'De Componist' wonen... En de 'kerkennacht' is een mooie gelegenheid om dat te doen: het thema "Is dit óók kerk..." past perfect bij onze doelstelling!

Wat gaat er gebeuren ... ?? Op vrijdagavond 21 juni a.s. zetten diverse kerken in Assen hun deuren open en wij dus óók! Er wordt een mooie brochure verspreid en wij voegen daar onze eigen folder aan toe... Op die manier kunnen we de mensen die rondom 'De Componist' wonen eens uitnodigen om te komen kijken hoe wij daar 's zondags kerk vieren... Zij zien elke zondag wel auto's rijden en ze zien mensen lopen, maar wat die daar dan doen ...??

Veel mensen in de buurt kennen de zalen van 'De Componist' alleen van een bingoavond, een vergadering of club en jongeren misschien van een discoavond of een Sinterklaasfeest. Met de 'kerkennacht' kan men 's avonds komen kijken hoe onze kerk in 'De Componist' er uitziet. We zetten de zaal klaar, men kan ons orgel zien (en wellicht ook af en toe horen), de paaskaars brandt en op de beamer zijn foto's te zien die tijdens onze diensten zijn gemaakt.

Kortom: dit is óók kerk, ónze kerk: elke zondagochtend in 'De Componist'. Iedereen kan die avond gewoon even binnenlopen en kijken. Er is geen dienst, we ontvangen de bezoekers gewoon in de koffieruimte. We zorgen voor koffie met iets lekkers, een hapje en drankje; voor de kinderen ook iets lekkers of een grabbelton ...

Plannen genoeg ... en misschien komen er nog wel meer leuke ideeën! Lijkt het u leuk om mee te helpen ... van harte welkom! We zoeken ook gewoon wat mensen, die er die avond willen zijn om een kopje koffie te drinken; zodat bezoekers in de kring kunnen aansluiten en aanspraak hebben.

Als u op vrijdag 21 juni tussen 19 en 21 uur ook wel even tijd hebt, geef u dan bij mij op; dan overleggen we wat u zou kunnen/willen doen!
Liefs van Anke Gorter.

Dit jaar wordt de 'kerkennacht' voor de vijfde keer in Nederland gehouden. Overal in het land zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang! Tijdens het weekend van 21 tot 23 juni laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen zien dat je in hun kerk kunt beleven. De kerk heeft bij sommige mensen een stoffig imago, maar dat is lang niet altijd terecht. Onder het motto 'Is dit óók kerk?' stellen kerken zichzelf open en laten ze anderen binnen kijken naar onverwachte dingen. Zo dagen ze de bezoekers uit het beeld van de kerk bij te stellen. Meer informatie op www.kerkennacht.nl.



Kerkdiensten in het WZA



Op zondag 9 juni om 10.15 uur wordt er in de vergaderruimten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen een oecumenische Pinksterviering gehouden voor patiënten, hun familie en belangstellenden. Voorganger is Petra de Kruijf. Gonnie Folkeringa begeleidt op de piano.

De volgende dienst is op zondag 14 juli; ieder is van harte welkom!

Vrouwencontact

Op 4 april waren we met zeven dames aanwezig en twee van ons hadden de voorbereiding gedaan. Na het woord van welkom werd er gebeden, en er werden liederen gezongen.

Toen stonden we stil bij Witte Donderdag....het was immers de Lijdenstijd.... We hadden heel wat om over na te denken! In de pauze kregen we uiteraard koffie/thee met iets lekkers. Daarna werd het besluitenverslag voorgelezen en de contributie geïnd.

We spraken ook over de mooie Paasdoosjes die één van onze zusters had gemaakt en die - namens Vrouwencontact - aan ouderen en zieken in onze gemeente worden aangeboden. Hierna besloten we dat er twee kaarten worden verstuurd, aan mensen die onze aandacht nu in het bijzonder nodig hebben.

De Paasliturgie was aan de orde met liederen, Bijbelgedeelten, gedichten, proza enz. enz. Een mooi gedeelte om bij stil te staan. Tussendoor kregen we nog een lekkere traktatie en drinken. Uiteraard was de tafel mooi versierd.

We wensten elkaar gezegende Paasdagen!

De volgende bijeenkomst is op woensdag 1 mei a.s.

Op 1 mei waren zeven zusters aanwezig; Aly Middelkamp was nog onderweg vanuit Chili naar Assen, dus hebben we uiteraard hierbij stilgestaan en gebeden voor een behouden thuiskomst.

Het thema voor deze bijeenkomst was 'handen' en daar werd uitgebreid bij stil gestaan, o.m. door het zingen van liederen zoals lied 560...'Houd U mijn beide handen...' Handen zijn heel belangrijk; ze kunnen liefkozen, maar ook slaan, aanraken maar ook wegduwen, helpen maar ook afwerpen, en uiteraard denken we aan de doorboorde handen van Jezus, wiens dood we zeer onlangs nog mochten gedenken....handen kunnen ook zegenen en dat is heel fijn voor ons! Na het zingen van nog een lied gingen we over tot de pauze, met daarin o.a. tijd voor koffie of thee met wat lekkers; het voorlezen van het besluitenverslag, het praten over zieken; we wisten niet aan wie we een kaart konden sturen; gelukkig hebben wij momenteel geen ernstig zieken en de bekende namen hebben onlangs nog een kaart gehad....de contributie werd ook geïnd en de bol voor de zending ging rond....

Hierna werd nog een brief voorgelezen van iemand die het maar vervelend vond dat de zondagochtend eigenlijk altijd voor de kerkgang bestemd is; ze wou ook wel eens lekker uitslapen...en het antwoord van God op die brief...dat was leuk om te horen en ook wel iets over goed over na te denken.

Na deze stichtelijke woorden was het tijd voor ontspanning (nou ja...) we deden hersengymnastiek, dus onze hersenen moesten heel hard aan het werk. Vragen werden gesteld uit diverse categorieën en men moest de antwoorden erbij schrijven; het ging o.a. over vorstenhuizen, aardrijkskunde, enz.

Verder algemene vragen en ook Bijbelse vragen werden niet vergeten. Sommigen vonden het moeilijk, maar anderen schreven heel veel antwoorden op! In ieder geval was het leerzaam!

Na het slotgedicht en gebed gingen we weer naar huis. Voor de vakanties komen we nog één keer bij elkaar, t.w. 29 mei a.s.

Namens vrouwencontact,
Anke Gorter.

Zondagsschool

De afgelopen weken zijn we met de kinderen bezig geweest met de veertigdagentijd en de opstanding van Jezus. Er werden verhalen bij verteld en een werkje gemaakt of een Paasspel gespeeld. Dat ging over de weg die Jezus heeft afgelegd in Jeruzalem; tot aan de opstanding. Daarbij keken we naar de plattegrond van Jeruzalem en de gebouwen die daar toen stonden.

Er was ook wel materiaal om die gebouwen na te maken, maar dat hebben wij niet gedaan: we weten niet of er elke zondag kinderen zijn. We deden ons veertigdagenproject nu alleen op de zondagsschool, omdat er bij de diensten een ander paasproject was. Verder werden er allerlei leuke dingen gedaan, met de kinderen die er waren.

Na Pasen gingen we op de zondagsschool verder met de verhalen van Mozes en het volk Israël in de woestijn. Daarbij gaat het ook over de regels van God voor de mensen op aarde. Waarvoor zijn die regels nodig en past dat nog in deze eeuw. We lezen daarbij uit Lucas, Exodus en Psalm 19. We maakten een vuur in een struik, die bleef branden, er werden puzzels opgelost en met verkeersborden gewerkt. Daar werd een spel mee gedaan, om zo te laten zien dat regels nodig zijn.

Daarna gaan we uit Psalm 46 en uit Joel lezen; dit gaat over de Heilige Geest die God aan alle mensen heeft gegeven. Na Pinksteren lezen we uit het Lucas-evangelie over ontmoetingen die Jezus heeft met verschillende mensen, zoals wetsdienaren, farizeeërs en een slaaf van een Romeinse officier. Ook komt Jezus bij Martha en Maria en bij Zacheus.

Het kinderblad Alef van het NBG zal nog één keer verschijnen. Daarna stopt het, omdat er nu een computerprogramma is voor iedereen: daarop staan verhalen, knutselwerkjes en proefjes die je met kinderen kunt doen. Het is fijn om daar op zondagsschool meet te kunnen werken.

Namens de zondagsschoolleiding,
Aly Middelkamp.



Goede Vrijdag



Met 27 personen waren we bij elkaar voor de viering van Goede Vrijdag; dominee Jur Kruizinga vertelde op indringende wijze het verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Er werden mooie liederen gezongen en het Heilig Avondmaal werd gevierd.

Aan het eind van de dienst werd de Paaskaars gedooft en door zr. en br. Duursema de kerk uit gedragen. In stilte verlieten wij

allemaal het gebouw. Het was een mooie en waardige Goede Vrijdag-viering.

Pasen

Zondagochtend 21 april was het al vroeg druk in de kerk: het paasontbijt moest worden klaargezet! Maar vele handen maken licht werk ... en prompt om half tien kon men hiervan gaan genieten!





Na het ontbijt volgde een mooie Paasdienst, geleid door Ds. Peter Lindeboom. Hij had, samen met zijn echtgenote, ook meegegeten van ons ontbijt ... De sfeer was vrolijk, het was stralend zonnig, net lekker gegeten: prachtige viering van Pasen en koffie voor de boeg ...

Bij de mededelingen deelden we het bericht van het overlijden van de partner van Petra de Kruijf; namens onze gemeente hebben we een kaart gestuurd.

Aan het eind van zijn preek vertelde ds. Lindeboom ons, dat dit zijn laatste preek was: hij stopt met het voorgaan in diensten. Het valt hem steeds zwaarder en hij wil nu nog meer proberen te genieten van zijn vrije tijd ... dat is hem van harte gegund!

We mogen dit komende jaar weer kijken naar een prachtige nieuwe Paaskaars; die werd binnengedragen door Jelle Hoekzema en Thea Zuidema. Ook werd een kaarsje aangestoken bij ons Paasproject: alles stond nu in volle bloei.

Ook veel anderen hebben deze periode meegeholpen om Pasen weer onvergetelijk te maken; ieder heel hartelijk dank voor alle helpende handen!



We mochten er met elkaar weer een heel mooi Paasweekend van maken!

*Liefs, namens het bestuur,
van Anke Gorter.*

Foto's van toen

Lieve mensen,

Een paar maanden geleden hebben we hier ook al foto's laten zien van 'het kerkje in de Oranjestraat', maar nu is er een aanleiding dat opnieuw te doen. Onlangs zagen we een bijzondere aanbieding bij een van de Asser makelaars: de kerk in de Oranjestraat is te koop! Blijkbaar wil de Doopsgezinde gemeenschap het gebouw nu kwijt; het komt per 15 januari 2020 beschikbaar.



Op de makelaarswebsite staan mooie foto's, waarvan we hier een paar laten zien. Daarbij staat een beschrijving van de monumentencommissie: *"De kerk is in 1909 ontworpen door de stadsarchitect T. Boonstra, in een voor die tijd karakteristieke, aan de Art Nouveau verwante overgangsstijl."*

Wat velen uit onze gemeente zich nog wel herinneren is de aanbouw van de zalen; daarover staat er: *"De achterkant is uitgebouwd met de facilitaire ruimten van de kerk, te weten de vergaderruimte, de opleidingsruimte, werkkast, toiletten en pantry"*.



Vanaf € 250.000 mogen geïnteresseerden een bod doen. Wij laten het maar bij gewoon nog even een keer kijken: veel is herkenbaar, volop dierbare herinneringen. Hebt u ook leuke "foto's van toen"?

Liefs van Anke Gorter

Berichten van de Unie



Unie-ABC – Uitnodiging gespreksavonden: in het kader van de fusievoorbereidingen tussen Unie en ABC heeft de werkgroep Doop & Lidmaatschap een adviesnota geschreven. De werkgroep nodigt vertegenwoordigers van alle aangesloten gemeenten van harte uit om tijdens gespreksavonden in juni te reageren op het eerste concept daarvan. *(De concept-adviesnota is op te vragen via het secretariaat van de gemeente).*

In het advies wordt verwezen naar het eerder opgestelde identiteits-document, waarin staat: 'De doop is geen eindpunt, maar een startpunt van een weg van discipelschap'. In dat verband wordt ook de relatie gelegd tussen doop en avondmaal.



De werkgroep zal de reacties van de gemeenten verwerken en op basis daarvan een definitieve versie maken, die tijdens de najaars-AV op 20 november kan worden besproken.

Voor Noord-Nederland is er een gespreksavond op donderdag 13 juni in Het Behouden Huys, Nova Zemblastraat 4 in Meppel. Koffie vanaf 19.15 uur, gesprek van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gespreksavonden kan tot en met vrijdag 7 juni via de website van de Unie.

Magazine BijEen: de eerste uitgave van dit gezamenlijke magazine voor Unie- en ABC-gemeenten is enthousiast ontvangen. In de komende jaren zullen er nog een drietal uitgaven verschijnen. Deze zullen binnen Unie- en ABC-gemeenten worden verspreid. Hebt u ideeën voor mooie verhalen, bijvoorbeeld over bijzondere lokale of regionale initiatieven met betrekking tot de fusie, dan kunt u die mailen naar bijeen@baptisten.nl. Als u de eerste uitgave nog niet hebt gelezen, dan kunt u nog een exemplaar meenemen in de kerk.

Overlijdensberichten en doopberichten: in relatie met de nieuwe privacy-wetgeving is besloten om deze gegevens niet langer te publiceren in Baptisten.nu of het magazine BijEen. Het is jammer, dat er daardoor geen gelegenheid meer is voor het delen van deze berichten vanuit gemeenten. Als alternatief wordt er voortaan één keer per kwartaal een digitale nieuwsbrief gemaakt met een overzicht van overlijdensberichten; voor zover gemeenten deze informatie aan de Unie doorgeven. Elke gemeente kan dan zelf afwegen of ze dit overzicht binnen de gemeente delen.

Nationale Synode: op 29 mei vindt in de Grote Kerk in Dordrecht voor de vierde keer de Nationale Synode plaats.

Dit is tevens de slotmanifestatie voor de herdenking van de Synode van Dordrecht die 400 jaar geleden plaatsvond. De Unie zal als een van de vele kerkgenootschappen een Verklaring van Verbondenheid tekenen, zoals besproken op de Algemene Vergadering in november.

Vertegenwoordigers van lokale gemeenten zijn van harte uitgenodigd om de slotmanifestatie bij te wonen. Op onze website vindt u onder meer de tekst van de Verklaring van Verbondenheid en een uitnodiging aan de gemeenten.

Gemeentenieuws:

- Op zondag 26 mei neemt de Baptistengemeente Amersfoort afscheid van André Huiting als haar voorganger. André gaat werken bij het Leger des Heils, maar blijft betrokken bij de Baptistengemeente Amersfoort.
- Op zondag 16 juni neemt Erry Fokkert afscheid als voorganger van de Baptistengemeente Brunssum-Treebeek.

Agenda Unie-activiteiten	
26 mei	Afscheidsdienst André Huiting als voorganger in Baptistengemeente Amersfoort
29 mei	Slotmanifestatie Nationale Synode en ondertekening Verklaring van Verbondenheid
5-8 juni	Arts and Mission Conference EBF en IBTSc in Stockholm, Zweden
11 juni	Missionair Café bij de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum en het pionierende initiatief Bless Oude Noorden
12 juni	Gespreksavond Doop & Lidmaatschap Unie en ABC in De Hoeksteen - Vianen (gesprek van 19.30 tot 21.30 uur)
13 juni	Gespreksavond Doop & Lidmaatschap Unie en ABC in Het Behouden Huys, Nova Zemblastraat 4, Meppel (koffie v.a. 19.15 uur, gesprek van 19.30 tot 21.30 uur)
16 juni	Afscheidsdienst Erry Fokkert als voorganger in Baptistengemeente Brunssum-Treebeek
6 september	Opening 61e collegejaar Baptisten Seminarium met diplomering studenten en afscheid rector Teun van der Leer in Baptist House, Amsterdam (19.30 uur)
2 november	Missie.nu 2019
17 november	Seminarium Zondag
20 november	Gezamenlijke ledenvergadering Unie-ABC in Veenendaal
20 november	Afsluiting Gebedsestafette Unie-ABC
<i>Meer informatie: www.baptisten.nl</i>	

NBG berichten

App 'Mijn Bijbel' vernieuwd

Met de bijbelapp 'Mijn Bijbel' van het NBG leest u de Bijbel in de kerk, thuis én onderweg. Met 'Mijn Bijbel'



heeft u de Bijbel dichtbij, altijd en overal. Eind vorig jaar is de app uitgebreid met leesplannen, de Herziene Statenvertaling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-ondersteuning. Inmiddels is de app 80.000 keer gedownload en wordt hij overal gebruikt. Mijn Bijbel is te downloaden in de Appstore of op Google Play. Ga naar debijbel.nl/app.

Presentatie 'Bijbellezen met kinderen'

Samen met kinderen de Bijbel ontdekken, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt ouders en kinderwerkers hierbij met de presentatie 'Bijbellezen met kinderen'.

Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten mandje? En kun je met kinderen ook de Psalmen lezen? En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen? Bij de presentatie 'Bijbellezen met kinderen' van het Nederlands Bijbelgenootschap ga je samen aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het bijbelverhaal centraal stelt.



Deze presentatie geeft ouders & kinderwerkers:

- handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
- inzicht in de eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan
- kennis over wat belangrijk is bij het bijbellezen met kinderen
- de helpende hand bij de keuze van een kinderbijbel

Andere presentaties

Het NBG kan ook presentaties verzorgen over bijvoorbeeld het buitenlandwerk van het NBG, bijbelvertalen, de Bijbel in Gewone Taal of de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Verder over de Dode Zeerollen, Qumran en de Bijbel. Voor elke doelgroep zijn er mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Nanja Faber - nfaber@bijbelgenootschap.nl, telefoon: 023 - 514 61 65.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl

Songs of praise zelf meezingen

Op zaterdag 25 mei is er een feestelijke zangmiddag met Engelse Hymns, gezongen door het bekende koor 'Choral Voices' onder leiding van Daniël Rouwkema, op de prachtig vertaalde teksten van Sytze de Vries. Ook is er een actieve rol weggelegd voor alle aanwezigen in de Martinikerk in Groningen.

De tiende editie van dit oecumenisch liedfestival wordt van 13 tot 17 uur gehouden, nu in de Groninger Martinikerk. Het festival is bedoeld voor ieder die graag zingt en speciaal voor liefhebbers van het Engelse kerklied, de hymn. Het Liedfestival wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting De Vertaalslag, die is gelieerd aan het werk van theoloog/dichter/vertaler Sytze de Vries. Hij heeft de afgelopen jaren meer dan 120 vertalingen gemaakt van klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse traditie. Deze vertaalde hymns (in twee delen) zijn bekend als "Het liefste lied van overzee".

Deze nieuwe teksten op vaak geliefde melodieën zijn inmiddels niet meer weg te denken uit menig repertoire. Inmiddels verschenen daarbij CD's, begeleidings- en koorbundels. Reden genoeg om deze lustrum-editie van het Liedfestival geheel hieraan te besteden, met als ondertitel Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries.



Koor- en samenzang zullen deze middag vullen, in een hopelijk volle Martinikerk. De middag wordt geleid door Daniël Rouwkema, specialist in de Engelse kerk- en koormuziek. Hij wordt daarbij geholpen door het koor 'Choral Voices', regelmatig te zien en te horen in het TV-programma 'Nederland Zingt'.

Naast veel samenzang is er die middag ook ruimte voor fraaie Engelse koorwerken en orgelmuziek, op het beroemde Schnitgerorgel. Daartoe komt uit Engeland Leonard Sanderman over; hij is 'director of music' en werkzaam aan de Universiteit van York.

Christiaan de Vries, organist van de Lutherse Spuikerk in Amsterdam, en huisorganist van het Liedfestival, tekent weer voor de begeleiding van de samenzang. De presentatie van de middag is in handen van Sytze de Vries, die ook zal voorgaan in de afsluitende Choral Evensong, het dagelijkse gezongen korgebed in de Anglicaanse traditie.

Nadere informatie en opgave voor deelname via www.liedfestival.nl. De toegangsprijs is € 18,- aan de kassa; bij vooruitbetaling € 16,-. Voor groepen vanaf vijf personen, studenten en 65-plussers € 12,-.

Telefonische informatie via 06 – 3613 1222 (Anke Mopman). Het is ook mogelijk om als zanger mee te doen aan het 'Meerstemmig Grootkoor': dan worden enkele koorzettingen gratis toegestuurd.

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	26 mei	2 juni
Voorganger	Aernout de Jong	Huib de Groot
Begroeting	Wietske Moddejonge	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema
Raadskamer	Bert Middelkamp	Gea Buwalda
2 ^e collecte	Kinder- en Jeugdwerk	Gemeente-ontwikkeling
Bijzonderheden	Thema-ochtend <i>Na de dienst een gesprek tijdens de koffie; ter afsluiting een broodmaaltijd</i>	Viering Heilig Avondmaal
Begeleiding	Bob Wijnstra	Diana Bakker
Geluid	Karin Middelkamp	Gerrit Buwalda
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Tieneke de Vries	Gea Buwalda
Koffie	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Buwalda
Koster	Jelle Hoekzema	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Petra Wilhelmus

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	9 juni	16 juni
Voorganger	Kina Tigelaar	Albrecht Boerrigter
Begroeting	Petra Wilhelmus	Wietze Gorter
Mededelingen	Bert Middelkamp	Gea Buwalda
Raadskamer	Anke Gorter	Jelle Hoekzema
2 ^e collecte	Huisvesting	Vieringen
Bijzonderheden	Pinksteren	
Begeleiding	Diana Bakker	Ita Dijkstra
Geluid	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda
Beamer	Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Tieneke de Vries
Koffie	Fam. Duursema	Fam. Van Wingerden
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Jelle Hoekzema

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

23 juni	30 juni	7 juli	Zo
Jan Foppen	Bert Wijchers	Joke Verboom	Vo
Wietske Moddejonge	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Bg
Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Bert Middelkamp	Me
Bert Middelkamp	Jelle Hoekzema	Petra Wilhelmus	Ra
Goede doelen	Open Huis	Kinder- en Jeugdwerk	Co
		Viering Heilig Avondmaal	Bz
Diana Bakker	Diana Bakker	Henk Samplonius	Be
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Wietze Gorter	Ge
Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp	Bm
Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Tieneke de Vries	Cr Zo
Fam. Middelkamp en Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Buwalda	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Jelle Hoekzema	Ta

Andere bijeenkomsten

Zondag 26 mei <i>bij onze dienst</i>	Thema-ochtend <i>over "voorbereiden op het levenseinde"</i>	<i>De Componist</i>
Woensdag 29 mei om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>
Maandag 17 juni om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Gea Buwalda, Vondellaan 53</i>
Vrijdag 21 juni 19:00 tot 21:00 uur	'Kerkennacht' <i>open huis voor iedereen</i>	<i>De Componist</i>
<i>volgt</i>	Bijbelstudie	<i>volgt</i>
Maandag 15 juli om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Jelle Hoekzema, Kersenhof 12</i>

De verjaardagskalender

op 18 mei	wordt	Iris de Jong	23	jaar
op 19 mei	wordt	Piet Berkhof	81	jaar
op 19 mei	wordt	Renate Niezing-Willems	88	jaar
op 21 mei	wordt	Pieter Willem de Jonge	7	jaar
op 8 juni	wordt	Lammy Molenaar-Reiling	93	jaar
op 9 juni	wordt	Bob Wijnstra	73	jaar
op 11 juni	wordt	Timen de Jonge	12	jaar
op 12 juni	wordt	Bert Grootjans	56	jaar
op 13 juni	wordt	Bert Middelkamp	66	jaar
op 15 juni	wordt	Frans Geertsema	62	jaar
op 19 juni	wordt	Hans Romijn	51	jaar
op 19 juni	wordt	Henk Samplonius	65	jaar
op 8 juli	wordt	Roelof Koudenburg	24	jaar
op 10 juli	wordt	Age Koudenburg	58	jaar
op 11 juli	wordt	Daniëla van de Kamp	32	jaar
op 16 juli	wordt	Marco Grootjans	27	jaar
op 20 juli	wordt	Wietze Gorter	76	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel

In de vorige Brug stond een woordzoeker over Pasen; 'Jezus is de opstanding en het leven'. Kon u alle woorden vinden?



Hier onder staat een woordzoeker over Hemelvaart. *(overgenomen van bijbelidee.nl)*
Als u de woorden opzoekt en doorstreept, kunt u een zin maken met de letters die overblijven.

Jezus gaat naar de hemel. Dan verschijnen er twee engelen. Ze zeggen tegen de discipelen:

...! *(vul hier uw oplossing in)*



Aarde

Elf

Engelen

Hemel

Jezus

Koning

Kracht

Lucht

Meester

Petrus

Troon

Vader

Wachten

Wolk

Zegen

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris postadres	Bert Middelkamp, Kennemerland 44, 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen en giften	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	www.baptisten-assen.nl
Facebook	www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*

