
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



april - mei

2019

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Werken in de gemeente.....	4
Van woestijn tot paastuin.....	6
Paasontbijt	6
Het Paasfeest	7
Van het secretariaat.....	8
Wijziging adressenbestand.....	9
Lied van de maand	9
Open Huis zoekt vrijwilligers	9
Gemeentevergadering	10
Paasdankoffer	12
Vrouwencontact.....	14
Zondagsschool	15
ArendState zoekt personeel.....	16
Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer	16
Gospel SingSation Beilen	17
Foto's van toen	18
Berichten van de Unie	19
NBG berichten	22
Diensten	23
Andere bijeenkomsten	26
De verjaardagskalender	26
Puzzel	27

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt op zondag 19 mei 2019. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 12 mei. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

“Neem mij gevangen Heer dan ben ik waarlijk vrij.”

Kortgeleden was ik met een groep oud-studenten in het Karmelklooster in Drachten. Het was een boeiende middag. Iemand vertelde over de geschiedenis van het klooster en we kregen een rondleiding. Eigenlijk is het geen echt klooster meer, want er verblijven nu geen nonnen meer. Dat is wel het geval geweest, zij het maar kort. Ooit hebben er 11 nonnen gewoond. In 1955 kwamen er de eerste zusters en in 1993 is het weer gesloten. Nu wordt het gebruikt voor allerlei ontmoetingen en activiteiten.

Het karmelklooster was destijds een zgn. slotklooster. Dat wil zeggen dat de zusters er letterlijk achter slot leefden. Afgesloten van de buitenwereld.



Vreemden kwamen er nauwelijks binnen. Eigenlijk alleen in noodgevallen. Voor de ramen waren tralies, ook van de kamertjes van de zusters. Tralies als bij een gevangenis.

De missie van deze nonnen was in de eerste plaats veel bidden. Een contemplatief leven. Plaatsvervangend bidden voor de wereld. *“Meer dan wachters wachtend op de morgen”* (Psalm 130). Als bruid van Christus.

Toen in de zestiger jaren het Vaticaans Concilie sprak over het moderniseren van de Rooms-katholieke kerk drong dat nieuws ook door tot de zusters in het klooster. En ze spraken er met elkaar over. *“Wat zouden wij moeten doen om een bijdrage te leveren aan de verandering in de kerk. Zouden we niet meer open moeten zijn naar de wereld?”* (Een vraag waarmee wij ons ook steeds weer bezig houden in de gemeente.)

“Ja, maar hoe dan?” vroegen sommigen. *“Nou”,* zei een ander, *“laten we beginnen met de tralies voor onze cellen weg te halen?”* Ontzet riep één van de nonnen: *“De tralies weghalen? Maar dan zijn we toch onze vrijheid kwijt?”*Dan zijn we onze vrijheid kwijt!

Ik was verbluft toen ik het hoorde. Je zou denken dat juist dan de vrijheid begint. Vrij zijn is toch dat de begrenzingen weg zijn? Dat je kunt doen wat je wilt en dat je door niets meer belemmerd wordt in je vrijheid? Of zit het toch anders?

Toen ik dit hoorde moest ik onmiddellijk weer terugdenken aan dat moment toen ik Robbeneiland in Zuid-Afrika bezocht. De gevangenis waar Mandela 25 jaar gevangen zat.

En ik stond in de cel waarin hij die vijftientig jaar doorbracht. En ook hij – net als die kloosterzusters – had zelf niet het gevoel dat hij gevangen zat, maar dat juist die bewakers gevangen zaten in het systeem van de apartheid. Mandela wist dat hij voor een rechtvaardige zaak streed en dat maakte hem innerlijk vrij en daarom kon hij het volhouden. Boven de gevangenispoort op Robbeneiland hing een groot bord waarop stond: *“Freedom is an Isle”*. Vrijheid is een eiland. Hoe is dat met ons? Zijn wij werkelijk vrij?

Jur Kruizinga

Aandacht voor elkaar

Gelukkig zijn er de laatste tijd niet veel zieken te noemen. Maar de zieken die er zijn, hebben hun lasten natuurlijk wel!

Zr. Renate Niezing is voor controle geweest, maar haar nieuwe gips geeft nog erg veel storingen. Ze kan helaas haar rechterhand nog niet gebruiken, zodat het lopen met rollator een te grote belasting is.

Voor Hans Romijn blijft het nog steeds spannend, vooral zijn bloedwaarden, maar ook een teenamputatie blijft dreigend!

Marty Westerhof moest een vrij zware medicijnkuur ondergaan, maar ze blijft, samen met Jaap, de moed er wel in houden. Riet de Vries is ook bij hen op bezoek geweest en moest ons hartelijk groeten en bedanken voor de viooltjes uit de kerk.

In de vorige 'aandacht' ging het ook over Henk Samplonius junior, inmiddels is er voor hem een plek gevonden in Zorgboerderij De Keuningshof. Hij heeft daar een eigen kamer en werkt mee met klussen en er zijn ontspanningsmogelijkheden. Ook mag hij regelmatig een weekend naar Appingedam. Maar ook een tiener ontvangt graag een kaart, dus zoek eens een mooie kaart uit om naar hem te sturen; het adres is Keuningsweg 22, 9367 TC De Wilp.

Onze secretaris gaat weer eens samen met Aly op bezoek bij hun kinderen in Chili: een heel end van hier. Dus blijven ze de hele maand april daar. We wensen de familie een waardevolle tijd toe. Zolang redden we ons hier wel even met elkaar, maar hopen wel op een gezonde terugkomst. De familie Middelkamp heeft ook nog nieuws uit Dubai, want Erik en Lara gaan in mei a.s. trouwen en dat doen ze hier in Assen. Daarover de volgende keer weer meer. Zo blijven er toch nog wel wat mogelijkheden om kaarten te sturen en die gaan natuurlijk vergezeld van onze gebeden!!

Met hartelijke groet,

Anne Duursema

Werken in de gemeente

In deze periode van het jaar, denken we zeven weken na over het lijden en sterven van Jezus. In deze veertigdagentijd mogen we tot rust komen en ontdekken wat de waarde is van wat Hij deed. Het zijn niet letterlijk veertig dagen, maar vanuit de symboliek komen we bij dit getal uit, wat in de Bijbel staat voor volledigheid. Jezus was ook veertig dagen in de woestijn, het volk Israël verbleef veertig jaar in de woestijn. Voor mijzelf probeer ik in deze periode extra te lezen en heb ik iedere week een gesprek via Facebook met mede-predikanten uit verschillende kerkgenootschappen die hetzelfde gedeelte hebben gelezen. Het valt mij op hoe verbredend het kan zijn om met meerdere mensen na te denken over een boek.



Het is als een moment van rust in een druk leven als voorganger. Even stil worden en stilstaan bij deze bijzondere tijd van het jaar.

Wat mij vooral trof in die gesprekken, is de verbinding tussen de dood en opstanding van Jezus. Het is niet toevallig dat de opstanding volgt op de dood van Jezus. In de eerste eeuwen na Jezus werd zijn dood uitgelegd als een overwinning. De eerste christenen zagen Jezus' dood als een nieuw begin. Voor ons voelt deze benadering dubbel, omdat wij de dood van Jezus op onszelf zijn gaan betrekken. En dat we denken dat we weinig zien van deze overwinning, de wereld is nog niet zoveel opgeschoten. Aan de andere kant, is er een diep vertrouwen bij deze eerste christenen dat de dood en het kwaad niet het laatste woord hebben. Zij wisten waar ze over schreven, want vervolging was iets wat zij ondervonden.

Zelfs in de brieven van het Nieuwe Testament lezen we over overwinning van de machten en de krachten. De machten staan voor de structuren die ons kapot maken: boosheid, corruptie, ziekte en dood zijn er voorbeelden van. Bij Jezus zien we dat hij spreekt over het Koninkrijk van God waarvan Hij de koning is. Op het kruis hangt een bordje: *Jezus, koning van de Joden*. Zijn kroon is er een van doornen. Een andere koning dan zijn leerlingen dachten.



Hij gaf zijn leven vrijwillig en bad zelfs voor zijn vijanden. Een nieuw koninkrijk kwam hij brengen. Door de dood van Jezus is er een beslissende slag geslagen. De boze machten moesten erkennen dat Jezus koning is. Hij ging naar het dodenrijk, maar de dood kon hem niet houden. Hij stond op zondag

weer op als overwinnaar! Zoals het prachtige Paaslied: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie. Het voorhangsel scheurde als teken dat Jezus de afstand tussen God en mensen opheft. Mensen van buiten het joodse volk horen er nu ook bij: de hoofdman bij het kruis is daarvan het bewijs.

Daarom vieren wij met elkaar vol overtuiging Pasen. Het feest van overwinning, hoop en troost. Onze geliefden zijn bij Jezus en zullen eens opstaan met een nieuw lichaam. Angst voor de dood is begrijpelijk, tegelijkertijd zijn we veilig en geborgen bij Jezus die ons is voorgegaan.

In de dienst van februari hebben we nagedacht over deze rust en troost na de dood. Er blijft staan dat we ons ook mogen voorbereiden op het levenseinde. In de thema-morgen van 26 mei zal dit verder aan de orde komen. In mijn volgende bijdrage voor De Brug van mei zal ik hier verder over schrijven.

Voor nu wens ik u alleen goede Paasdagen en hoop dat het Licht van Christus, u zal aanraken.

Hartelijke groet, *Aernout de Jong*

Telefoon: 06 – 2268 7006 - E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl

Van woestijn tot paastuin

In de periode tot Pasen is er wekelijks aandacht voor een project, waarbij de verandering 'van woestijn tot paastuin' op een schaal voor in de kerk wordt uitgebeeld.

Als er in de bijbel sprake is van 'woestijn', dan spelen er altijd vier betekenisvelden een rol:

- een ecologische betekenis: wildernis: verlaten land of land met schaarse begroeiing geschikt om schapen te weiden
- een geografische betekenis: de woestijn tussen Israël en Egypte
- een betekenis die samenhangt met tijd: veertig jaar lang, een generatie mensen waarin het verbond tussen God en mens wordt gesloten, maar waarin ook wordt getwijfeld aan- en gemopperd op God.
- een betekenis die samenhangt met "tijdelijkheid": de woestijn is een overgangspek en ligt tussen (een) uittocht en het beloofde land in

Het beeld van de woestijn past dus heel mooi bij de veertigdagentijd, de tijd dat we ons voorbereiden op Pasen. Van dood naar leven! De droge, verlaten woestijn laten we langzamerhand veranderen in het beloofde land, een plaats waar het goed leven is, een Paastuin.

Bij het veertig-dagen-project is er elke zondag een korte inleiding over wat er in de 'woestijn' is veranderd; daarbij worden een paar verzen uit de Romeinenbrief gelezen en overdenkingsvragen gesteld.

Lieve groet,

Petra Wilhelmus

mede op basis van de informatie van www.geloventhuis.nl



Paasontbijt

Lieve mensen,

Op zondag 21 april a.s. hopen wij het Paasfeest te mogen vieren en zoals we gewend zijn beginnen we die ochtend met een paasontbijt voor de dienst. Vanaf 31 maart komt er een intekenlijst in de kerk te liggen, zodat u zich kunt opgeven voor ons Paasontbijt. Voor de inkopen is het uiteraard prettig te weten, hoeveel mensen ongeveer van plan zijn hiervan gebruik te maken.

De aanvang van het Paasontbijt is half tien en de Paasdienst begint dan aansluitend om ongeveer tien uur. Als u vragen heeft of zich wilt opgeven, dan kunt u bij ons terecht. We horen ook graag, wie ons wil helpen met de voorbereidingen.

Van harte welkom!

liefs van Anke Gorter.



Het Paasfeest

Pasen is een blij feest, de lente is begonnen, de natuur wordt zo mooi! Pasen voelen we ook vaak als een nieuw begin! Frits Deubel heeft 't volgende gedicht geschreven, waarin hij beschrijft wat de diepere betekenis van dit feest voor ons mag zijn! als we daar niet blij van worden!

Het Paasfeest

*Je kunt de eieren verstoppen,
van rood gespikkeld tot hardgroen,
je kunt je als een paashaas sieren
of zelfs de gekste dingen doen,
maar als je aan dat echte paasfeest
geen enk'le diepe waarde hecht,
verstop je wellicht ook jezelf nog
en wat voor jou is weggelegd.*

*Er is een ware Vriend verrezen,
die met Zijn leven heeft betaald
en ook voor jou en alle mensen
een grootse toekomst heeft bepaald.
Je mag je door Zijn offer weten
van schuldenlasten vrijgekocht,
omdat Hij schuldeloos gestorven
jou liefdevol heeft opgezocht.*

*Zo'n vriend mag jij de jouwe noemen,
die eens de dood verwonnen heeft,
waardoor Hij ieder schuldvergeving
en eeuwig hemels leven geeft.
Wanneer je Pasen zo zal vieren
wordt het vanbinnen één groot feest
en juicht je hart: "Zijn overwinning
is eenmaal ook voor mij geweest!"*

Ingezonden door
Anneke de Boer



Van het secretariaat

Om het Paasevangelie bij iedereen onder de aandacht te brengen zal er half april in de Asser Courant een pagina van de gezamenlijke kerken verschijnen met verschillende verhalen over de beleving van Pasen. Onze gemeente is een van de deelnemende kerken, die bij deze publicaties is betrokken.

Bij deze Brug ontvangt iedereen een acceptgiro voor het Paasdankoffer; voor degenen die de Brug per mail ontvangen wordt de acceptgiro toegezonden. U kunt uw dankoffer ook zelf overmaken op de rekening van onze gemeente: NL87 INGB 00 00 96 75 81. Bij onze gemeente-vergadering hebben we verteld, dat deze collecte met Pasen belangrijk is voor onze gemeente. Maar we zien gelukkig



ook dat de meeste leden en vrienden het belangrijk vinden om onze gemeente financieel te steunen, zodat we samen verder kunnen.

In juni wordt jaarlijks de ‘Kerkennacht’ gehouden en wij gaan daar deze keer ook aan meedoen. Het thema “Is dit ook kerk?” past wel bij ons: we kunnen mensen uitnodigen om in De Componist te komen kijken hoe de zaal op zondagochtend is ingericht voor onze dienst. Dus we zetten alles klaar maar houden geen dienst; iedereen mag gewoon komen kijken. De kerkennacht begint op vrijdagavond 21 juni; wij doen alleen op die avond mee. We willen de buurt uitnodigen om eens te komen kijken en bieden een kop koffie met iets lekkers aan. Verder moet alles nog worden uitgewerkt: uw ideeën en suggesties zijn welkom. Er zijn die vrijdagavond in ieder geval gastheren en gastvrouwen nodig, dus kijk alvast even of u op 21 juni daarvoor tijd hebt.

In de vorige Brug was de Regiodag aangekondigd van Unie en ABC gemeenten, maar die kon niet doorgaan vanwege geringe belangstelling. We hopen dat er gauw een andere gelegenheid is om samen te komen met broeders en zusters uit beide gemeenschappen in onze regio.

In onze diensten is de ‘voorzang’ weer terug: voor het begin van de dienst wordt er alvast een lied gezongen. Dat zullen vooral nieuwe liederen zijn, die we dan een aantal weken herhalen om ze te leren. Het is fijn als u daar rekening mee wilt houden en op tijd komt, maar dan ook tijdig gaat zitten.

In de komende maand is ondergetekende niet bereikbaar: wij zijn in april op reis naar onze kinderen en kleinkinderen in Chili. Als u iets wilt doorgeven aan het bestuur dan kan dat uiteraard via een van de andere bestuursleden.

Namens het bestuur
Bert Middeldkamp

Wijziging adressenbestand

Op 23 maart is Bernard Middelkamp met zijn gezin verhuisd: ze wonen nu op Kiellanden 3, 9407 PC Assen. Telefoon en mail zijn niet gewijzigd.

U hoeft dit adres niet meer in uw nieuwe adresboekje te noteren, want het staat er al in: bij het samenstellen hiervan was hun verhuizing al aangekondigd. Kijk nog wel even of uw eigen gegevens correct en volledig zijn vermeld; wijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat.



Lied van de maand

Sinds enige tijd is er weer een voorzang: kort voor het begin van de dienst zingen we alvast een lied. Dan kan ieder de aandacht richten op de kerkdienst en andere dingen even loslaten. De voorzang begint om vijf voor tien: het is prettig als iedereen dan alvast is gaan zitten.



Het doel van de voorzang is om nieuwe liederen te leren: elke maand kiezen we daarvoor een lied, dat we de rest van die maand als voorzang zingen. Mocht u ook een mooi lied weten, dat onbekend is in onze

gemeente en u wilt dat lied graag zingen, laat dat dan aan ons weten.

Lieve groet, Petra Wilhelmus

Open Huis zoekt vrijwilligers

Voor het werk bij het Open Huis zijn veel vrijwilligers nodig. Het draait op een heel team van vrijwilligers. Onze vrijwilligers runnen het Open Huis. Ze werken zonder vooroordelen en op basis van vertrouwen en hebben een luisterend oor voor degene die dat nodig heeft. De toewijding en de manier waarop ze dat al vele jaren vormgeven zijn onmisbaar.

Het Open Huis is op zoek naar U:

- als vrijwilliger voor de diensten tijdens openingsuren
- als vrijwilliger voor speciale projecten (bijv. feestdagen)

U bent welkom bij het Open Huis. Zonder vrijwilligers geen toekomst! In het Open Huis geven we op praktische wijze invulling van ons geloof in Christus.

Meldt u aan: info@openhuisassen.nl



Gemeentevergadering

Zondag 17 maart hebben we na de dienst onze gemeentevergadering gehouden. Elk voorjaar kijken we dan samen naar financiële overzichten, statistiek en dergelijke, maar deze keer was een belangrijk punt om samen terug te kijken en van daaruit vooruit te zien.

Er werd een overzicht gepresenteerd van ontwikkelingen in onze gemeente in de afgelopen vijf jaar. In 2014 heeft onze gemeente een doorstart gemaakt met een nieuw bestuur. Toen zijn een aantal zaken bewust anders aangepakt: eenvoudiger en zonder te grote verwachtingen.

Er waren verschillende mensen uit ons midden vertrokken en de gemeente zocht eerst samen naar rust, stabiliteit en naar elkaar. Er kwam een eenvoudig beleidsplan met nadruk op diensten, ontmoeting en pastoraat. Daarbij werd de koers van de gemeente minder radicaal: niet 'alles moest', maar er werd rustig gekeken wat eventueel mogelijk was.

Na de verhuizing van Berend Stuit werd Anke Gorter voorzitter; de rest van het interim-bestuur kreeg mandaat van de gemeente om door te gaan, zonder verkiezingen. In al die jaren was de vrijwillige inzet van iedereen van het grootste belang: de enorme betrokkenheid van veel mensen is de kracht van onze gemeente. In 2015 kwam Marco de Vos als interim-voorganger, in 2017 opgevolgd door Aernout de Jong als student-voorganger. Het pastoraat in de gemeente werd sinds 2013 verzorgd door Jannes Hofman, later samen met Marco de Vos. In 2017 nam Aernout de Jong ook het pastoraat op zich.

Bij de terugblik werd ook aangehaald, dat in 2014 de begeleiding was veranderd: Diana Bakker pakte dat weer op, nadat ze daartoe langere tijd niet in de gelegenheid was geweest. Dat was en is een belangrijke basis voor onze wekelijkse diensten. Er kwam weer een Bijbelstudiegroep, de Kerstnachtdienst werd een kerstmiddag in Unie-ABC verband, er waren veel contacten met de Unie en met plaatselijke gemeenten. Daarbij werd nog een nieuwe ontwikkeling gemeld, namelijk dat we gaan meedoen aan de 'Kerkennacht' op 21 juni. De Brug komt tegenwoordig minder vaak – nu acht keer per jaar – maar is nog steeds erg belangrijk voor de communicatie en het contact binnen de gemeente.



In de afgelopen jaren ging onze gemeente ook meedoen aan het Unie-project 'Groentjes': dat leidde tot veel leuke contacten en nieuwe inzichten, maar ook tot zelfbewustzijn: 'klein is fijn' en 'grijs is mooi'. Oftewel: een gemeente van ouderen heeft juist ook veel voordelen.

Als we terugkijken op de afgelopen jaren, dan moeten we ook stilstaan bij de vele sterfgevallen: binnen drie jaar zijn er twaalf mensen overleden in onze gemeente. Juist bij die situaties waren we dankbaar, dat de pastorale zorg goed was geregeld.

In de loop der jaren waren er dus minder leden door vertrek en sterfgevallen, maar het bleek dat er ook in financieel opzicht een grote betrokkenheid was.

Naast de vaste bijdragen was dat merkbaar bij bijzondere collecten: met Pasen en Kerst kwam er meer binnen hoewel de gemeente kleiner werd. Er werden reserves gebruikt voor pastoraat, interim-voorganger en de student-voorganger.

Daarbij kreeg de gemeente ook subsidie van de Unie, maar in 2019 betaalt onze gemeente zelf de kosten van de voorganger en zal onze spaarrekening dus verder slinken. Daarom hebben we nu een contract voor één jaar met Aernout de Jong, want financieel kunnen we daarna geen zekerheid meer bieden.

Op basis van het voorgaande is de vooruitblik voor onze gemeente-ontwikkeling vanaf 2020, dat we dan geen parttime voorganger meer hebben, maar een pastor zoeken voor beperkt bezoekwerk en om 'op afroep' beschikbaar te zijn voor zieken en bijzondere situaties. Daarnaast kunnen we de huidige diensten en activiteiten zoveel mogelijk voortzetten: ingeschat wordt dat we financieel dan ongeveer in evenwicht blijven. Het blijft kwetsbaar, dat bepaalde taken vaak afhangen van enkelen, maar dat is nu ook het geval.

Samengevat bleek bij de terugblik vooral dankbaarheid voor de grote inzet van iedereen. We hebben daarbij mogen ervaren, dat God zorgt voor Zijn gemeente. Op die basis mogen we ook vooruitzien en zijn er mogelijkheden, die ons moed geven. Daarbij vertrouwen we ook verder op de inzet van iedereen en mogen we ons verzekerd weten, dat God altijd zal zorgen voor Zijn gemeente.

Vanuit deze visie werd gevraagd om na te denken over suggesties voor een pastor; daarnaast werd gevraagd of het zinvol is om nu bestuursverkiezingen te houden en of er daarvoor dan ook kandidaten beschikbaar zijn.

Naast deze uitgebreide beschouwing over 'verleden, heden en toekomst' van onze gemeente werden de overige vergaderpunten vlot afgewikkeld. Financieel was alles duidelijk en door de kascontroleurs in orde bevonden. Aan het slot werd nog genoemd, dat er dit voorjaar geen AV is en werd "BijEen" uitgereikt, een magazine over de ontwikkelingen tussen Unie en ABC.

Rond twaalf uur was er een broodmaaltijd als afsluiting van deze gemeenteochtend. Het was nu de derde keer, dat we zo'n combinatie van dienst, vergadering en maaltijd hebben gehouden en de reacties zijn over het algemeen positief. Daarom hopen we in de loop van oktober weer zo'n gemeenteochtend te plannen met onze najaarsvergadering.

Namens het bestuur,

Bert Middeldkamp.

Welkom

ELKE ZONDAGMORGEN
houden wij onze diensten
in wijkcentrum
'De Componist'.

*Aanvang diensten: 10.00 uur
na afloop ontmoeting en koffie*

baptisten gemeente
"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12
assen

Paasdankoffer



Een offer wordt in het Oude Testament gezien als een kostbaar geschenk voor God. Mensen brachten offers om verschillende redenen en op verschillende manieren. Er werden meestal dieren geofferd; ze werden helemaal of gedeeltelijk verbrand. Bij sommige offers werd er ook wijn of graan aan God aangeboden.

Anders dan het Nederlands kent het Hebreeuws geen apart woord voor 'offer'. Het Oude Testament gebruikt in plaats daarvan twee begrippen, die je kunt omschrijven als 'nadering tot God' (Leviticus 1) en 'gave aan God' (Genesis 4). Mensen kwamen naar God om hem terug te geven, wat ze van hem gekregen hadden.

Offers werden gebracht in de tabernakel (en later de tempel in Jeruzalem) of in een ander heiligdom. In Leviticus lezen we heel gedetailleerde aanwijzingen over het brengen van offers: er is precies beschreven welk offer bij welke gelegenheid hoort, hoe het offer moet worden voorbereid en hoe dat verder hoort te verlopen. In Leviticus 12 staat, dat iedereen gaven naar het heiligdom mocht brengen: zowel mannen als vrouwen.

In de Bijbel hebben de profeten vaak kritiek op offerpraktijken, wanneer die alleen voor het uiterlijk vertoon zijn. Als iemand niet bereid is de wetten van God te respecteren, dan heeft het brengen van offers geen zin. Voordat we offers kunnen brengen, is het belangrijk dat wij iets van het offer van Christus hebben begrepen.

In de Lijdenstijd zijn we daar als gemeente mee bezig: we proberen te begrijpen welk offer door Jezus aan het kruis werd gebracht. Dus wat de betekenis is, dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Na drie dagen is Hij weer opgestaan en heeft daarmee de dood overwonnen. Hij heeft ons verlost van de zondesuld.

Als we onze dankbaarheid vorm willen geven, dan doen wij dat niet meer door het offeren van een dier, graan of wijn. In de hedendaagse christelijke gemeenten wordt een financiële bijdrage gevraagd. Als wij de waarde van het offer van Christus aan het kruis hebben begrepen, dan mogen we naderen tot God met onze offergave.

In dat licht bezien, is uw bijdrage voor het Paasdankoffer geen simpele gift opdat u weer een aftrekpost voor de belasting krijgt. Wij vragen om een weloverwogen gave, omdat we het offer van Christus hebben begrepen. Daarvoor ontvangt u bijgaande acceptgiro. Hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.*



Vrouwencontact

Op 6 maart 2019 kwamen we bij elkaar en heette Aly ons welkom. Ze vertelde dat Tienieke ziek was en niet kon komen. We zongen samen lied 386 'Elk uur, elk ogenblik'. Sommigen van ons hadden daar leuke herinneringen aan en vonden het leuk om te zingen.

Aly ging ons voor in gebed en las daarna het gedicht 'Kind' voor, van D. Rike-van Houwen. Dat gaat er over dat je veel van een kind krijgt en je het veel liefde mag geven, zoveel je kan. We zongen lied 547 'Ga met mij mee, o Heer'. We luisterden naar het verhaal, dat oma Naomi vertelt (Ruth 1-4) en naar een liedje uit 'Het groot Kinderbijbelliedjesleesboek' over Naomi. De overdenking kwam uit het blad Elisabeth, getiteld 'Afgahaakt'. Als je kinderen en kleinkinderen niet meer naar de kerk gaan, hoe ga je daar mee om en verander je dan als ze komen. Leef je net zo als toen je eigen kinderen klein waren of praat je steeds met ze over als ze op bezoek zijn? Wij kwamen tot de conclusie, dat je het in gebed tot God mag brengen dat Hij de kinderen niet vergeet en ze zal roepen op Zijn manier en Zijn tijd. We kunnen bidden voor de kinderen en goed leven zoals Jezus het wil, om daarmee een voorbeeld te zijn voor iedereen. We luisterden nog naar 'Gebed voor mijn kinderen' van Geke Wiersema. Daarna zongen we lied 550 'Heer wees mijn gids'.

Anke las het verslag voor van Vrouwencontact in februari. Er werd nog even nagepraat over het verslag. Daarna keken we wie er een kaart van ons krijgen. Lammy had allemaal mooie nieuwe kaarten gemaakt om weer te versturen: ze werden door ons getekend en bewonderd. Sommige had ze nagemaakt uit een boek, dat ze van ons had gekregen. We hadden voor haar een doos met lekkernijen voor al het werk, dat ze steeds voor ons doet. Ze vond dat erg leuk en het leek haar erg lekker. Ze bedankte ons hiervoor. Verder vertelde Lammy, dat de attenties voor Pasen bijna klaar waren en dat we daar in april nog even een lintje aan moeten maken. Anke zal dat maken. We zullen dan ook kijken wie welke attentie wegbrengt.

In april zal groep 2 de middag verzorgen; we zullen dan onze Paasmiddag houden. Hierna dronken we koffie of thee met een koek erbij. Anke inde de contributie en er werd gezellig gepraat. Daarna luisterden we naar 'Gebed van een moeder', van Marie Louise Eijkmans.

Hierna vertelden we over onszelf: over ons ouderlijk huis, onze familie en iets van ons gezin. Iedere keer als een ander persoon iets zou vertellen, las Aly tussendoor uit het 'Bijdehand boekje voor opa's en oma's': hierin staan 'wijze woorden' of humoristische opmerkingen over grootouders en hun kleinkinderen. Men vond het leuk om dat zo af te wisselen.

In de gesprekken over onze gezinnen kwam naar voren, dat vroeger het benoemen van de kinderen werd gezien als bezit. Als een kind niet naar opa of oma werd vernoemd, dan was het daarna soms net of je voor hen niet bestond en er kwamen ruzies in de familie. We waren blij, dat dit nu niet meer zo is. Verder was het leuk om te horen hoe men die tijd heeft beleefd.

We sloten dit af met het gedicht 'Kleindochtertje' uit 'Sporen in het zand' van Nel Benschop. We zongen als slotlied en tevens als gebed lied 559 'Vader wil ons thans vereren'. Thea zei nog dat we vroeger in het andere kerkgebouw de diensten altijd met dit lied begonnen.

Aly wenste ons wel thuis. De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact is op woensdag 3 april, 's middags om half drie in de Componist.

Zondagsschool

Op de zondagsschool zijn we in de Veertigdagentijd bezig met het project 'Locatie Jeruzalem' van BijbelBasics. De komende zondagen gaat dat over het verhaal waarin Petrus zegt, dat hij Jezus niet kent, Jezus die bij Pilatus komt en met Pasen natuurlijk over de opstanding. Bij de verhalen uit de Bijbel zijn er werkjes voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Toen Margriet Samplonius er was, ging het over het verhaal dat Jezus de handelaars uit de tempel heeft gejaagd. We hoorden dat Jezus boos was, omdat er handel was bij en om te tempel. Daarbij werden vragen gesteld over hoe je daar in deze tijd mee om zou moeten gaan. Hoe gaan wij om met een kerkgebouw, zowel zondags als door de week. Daarbij was er een kleurplaat, waarop ze de dingen kon kleuren en uitknippen, die goed waren en dan bij andere tempeldingen plakken. Er was ook nog een spel bij over de handel, maar daar was geen tijd meer voor.

Na Pasen gaan we verder met de verhalen over Mozes en het volk Israël in de woestijn. Dan gaat het over God die brood stuurt, de tien regels, God's regels zijn goed en als laatste de bouw van de heilige kist. Die verhalen worden gelezen uit Exodus en daarbij zijn er ook weer leuke werkjes om te doen en puzzels om op te lossen.

De zondagsschoolleiding



DAGBLAD
NOORDEN



Samen met vrijwilligers van de Gemeentelijke Kredietbank en vrijwilligers van de Gemeentelijke Kredietbank...

Lunch voor hulp bij 'kreukelpost'

REPORTAGE

In maart zagen we een bekend gezicht in de krant: onze voorzitter Anke Gorter, in haar rol als vrijwilligster van de voedselbank met mensen van de schuldhulpverlening en van cliëntenparticipatie. De lunch werd hen aangeboden door de Gemeentelijke Kredietbank uit erkentelijkheid voor de inzet van al deze vrijwilligers.

ArendState zoekt personeel

Voor onze locatie ArendState aan de Groningerstraat 25 te Assen, zijn wij op zoek naar een enthousiaste

**huishoudelijk
medewerker voor 6 uur**

en zijn wij op zoek naar een enthousiaste
oproepkracht



Jouw baan: de werkzaamheden vinden plaats in het gloednieuwe woonzorg complex ArendState. Als huishoudelijk medewerker zorg je samen met je collega's voor het schoonmaken en netjes houden van diverse ruimten. Je draagt er aan bij dat de leefomgeving van de cliënten schoon is. Je werkt zelfstandig en gestructureerd. Een flexibele inzet wordt gevraagd.

Jouw kwaliteiten: je hebt gevoel voor orde en netheid, je kunt zelfstandig werken en bent flexibel inzetbaar. Je hebt bij voorkeur ervaring met schoonmaak werkzaamheden en je beschikt over goede, communicatieve vaardigheden.

Identiteit: wij koesteren de waarden respect, compassie en verantwoordelijkheid en zien deze terug bij de medewerkers. Daarnaast verwachten wij dat onze collega's een christelijke levensovertuiging hebben.

Arbeidsvoorwaarden: we beginnen met een jaarcontract en bij goed functioneren is er een mogelijkheid voor een vast contract. Salaris en inschaling is conform CAO VVT 15. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering, pensioenregeling, fietsenplan etc.

Informatie en enthousiast: voor informatie kun je terecht bij Mijke Lourens op nummer 0592-763330 of via de e-mail: mlourens@accoladezorg.nl. Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 30 april

richten aan bovengenoemd e-mailadres. Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de procedure.



Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer



Sinds de oprichting in 1965 verzorgt de Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer (SIRW) jaarlijks een twintigtal oecumenische gezinsdiensten op Vakantiepark Witterzomer. De SIRW is een samenwerkingsverband van 8 kerken en geloofsgemeenschappen uit Assen en Bovensmilde,

waaronder de Baptisten Gemeente Assen. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van deze 'kerken' en de directie van Witterzomer. Namens uw gemeente zit dhr. Anne Duursema in het bestuur.

Vanaf Paaszondag 21 april tot en met zondag 1 september zijn 19 gezinsdiensten gepland. Diensten waaraan voorgangers en vele 'muzikanten' belangeloos hun medewerking verlenen. Ze worden gehouden in de recreatiezaal, die elke zondag weer door de leden van de Zondagmorgengroep wordt omgebouwd tot kerkzaal.

Omdat een aantal leden eind vorig jaar is gestopt, zijn we binnen de deelnemende kerken naarstig op zoek naar mensen die de Zondagmorgengroep willen versterken. Als u hiervoor belangstelling hebt of hierover meer wilt weten, kunt u contact opnemen met dhr. Duursema. Hij is ook graag bereid u meer te vertellen over het werk van onze stichting. Verder kunt u voor informatie terecht op onze website www.sirw.nl.



Wij hopen op een gezegend seizoen, waarin opnieuw veel vakantiegasten aanwezig zijn om met elkaar ook op het vakantiepark 'Kerk van Christus' te zijn.

Namens de SIRW,

Jan Pieter de Vries, secretaris

Gospel SingSation Beilen

De Regionale Commissie Noord van de KCZB organiseert op zaterdag 13 april 2019 weer een evenement voor de gospelkoren: Gospel SingSation in de Pauluskerk te Beilen.



Dit evenement zal 's middags beginnen met de workshops Samba percussie onder leiding van de Klankenkaravaan, Voluit zingen onder leiding van Sjoukje van der Land, Black Gospel onder leiding van Quintus N. Sachs en (h)Eerlijk zingen onder leiding van Judith Konings. De workshops zullen tussen 13.45 en 16.30 uur plaatsvinden.

's Avonds zullen de gospelkoren optreden vanaf 19.30 uur, elk koor krijgt maximaal 20 minuten de tijd om hun zelf gekozen liederen te laten horen aan het publiek.

De deelnemende koren zijn:
 Gospelkoor Marturia, Aalden;
 Gospelkoor Aglow, Leek; Zang en
 muziekgroep Sing-It, Beilen;
 Cantanova, Borger en
 Zanggroep Fundament, Klazienaveen
 Iedereen is welkom om 's avonds te
 komen luisteren! De entree is gratis!



Foto's van toen

Lieve mensen,

Hierbij inderdaad twee foto's van toen; en 'toen' betekent deze keer 1985... Vrouwencontact, het heette toen Zusterhulp, had regelmatig conferenties, dan kwamen veel vrouwen uit allerlei plaatsen uit dat Gewest bij elkaar en soms was er een thema en moest je daar iets van zien te maken...

Blijkbaar was nu Schotland aan de beurt, maar wat die vreemd uitgedoste 'dame' moest voorstellen... ik weet het niet meer...



Deze foto's heb ik gekregen van Thea Zuidema, waarvoor mijn hartelijke dank. Hebt u ook leuke foto's van vroeger dan willen we die graag plaatsen. U krijgt de foto's uiteraard onbeschadigd retour!

Liefs van
Anke Gorter

Berichten van de Unie



Unie en ABC tekenen voor fusietraject: tijdens een bijzondere bijeenkomst in Apeldoorn werd eind maart door Unie en ABC een intentieverklaring ondertekend, waarin de intentie tot een fusie van de beide kerkgenootschappen wordt uitgesproken. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst getekend die voorziet in afspraken voor nauwere samenwerking. In november vorig jaar stemden de



ledenvergaderingen van ABC en Unie al in grote meerderheid in met beide documenten. De ondertekening was ingebed in de jaarlijkse leidersconferentie in Apeldoorn die Unie en ABC al sinds enkele jaren gezamenlijk organiseren voor voorgangers en andere leiders in de aangesloten gemeenten. Tijdens een Avondmaalviering had het belijden van eenheid een centrale

plaats en ook de ondertekening zelf was een bijzonder moment. Nadat prof. dr. Henk Bakker had gesproken over de kracht van een drievoudig snoer zoals in het Bijbelboek Prediker wordt benoemd, ondertekenden drie bestuursleden van beide organisaties de documenten. Vervolgens zetten de overige aanwezigen eveneens hun handtekening, als getuige van het gebeurde en om op die manier ook persoonlijk de intentie tot eenwording te onderschrijven.

De ondertekening is een belangrijke mijlpaal in het proces richting fusie van beide geloofsgemeenschappen. Om ook de aangesloten gemeenten te betrekken en met elkaar kennis te laten maken, is het magazine BijEen verschenen en in alle gemeenten uitgedeeld. Dat zet iets van de geschiedenis van de betrokken kerkgenootschappen op een rijtje, en vertelt daarnaast vooral veel inspirerende verhalen over missionair gemeente-zijn, pionieren en verbinding op plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Verder is er in aansluiting op de ondertekening een gebedsestafette gestart, waarbij gemeenten de komende maanden een 'gebedsfakkel' kunnen doorgeven en voor elkaar bidden.



Unie en ABC zijn sinds 2009 in gesprek over mogelijke eenwording. Een vijftal werkgroepen is onder leiding van een fusiecommissie bezig met de uitwerking van de onderwerpen als doop en lidmaatschap, internationale verhoudingen, financiële kaders, bestuur en organisatie en erkenning voorgangers. Naar verwachting kunnen de ledenvergaderingen dat in het najaar bespreken, waarna concrete voorstellen kunnen worden uitgewerkt. Verder is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, op basis waarvan de samenwerking op het gebied van regionaal werk, zending en voorgangersopleiding intussen al wordt uitgebouwd.

Open dag Sprekersroute: samen met het Evangelisch College verzorgt het Baptisten Seminarium een Sprekersroute. Dit is een tweejarig praktijkgericht studietraject om 'leken'(s)prekers toe te rusten. De Sprekersroute is er voor beginnende en gevorderde sprekers die inhoudelijke verdieping willen aanbrengen aan het preken in een gemeente en hun spreekvaardigheid willen verbeteren. Op vrijdag 12 april is er van 14.00 tot 21.00 uur een open dag in het Baptist House in Amsterdam, waarbij belangstellenden één of twee colleges van de cursus bij kunnen wonen. Meer informatie en opgave via www.baptisten.nl.



**Evangelisch
College**

Project van de maand: in Libanon zijn op dit moment naar schatting anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen, van wie bijna de helft kinderen. Op drie plaatsen in het grensgebied met Syrië zetten lokale kerken zich in voor de opvang van kinderen in zogenaamde 'kindvriendelijke plaatsen': plekken waar wekelijks ruim 200 kinderen kunnen spelen, leren en de zorg van oorlog mogen vergeten. Plekken die veilig zijn! Meer informatie hierover vindt u op www.baptisten.nl. Bidt en dankt u deze maand mee voor de kinderen, hun ouders en de betrokken gemeenten en medewerkers?



Agenda Unie-activiteiten	
7 april	Intrededienst Liebrecht Hellinga als voorganger in Baptistengemeente Winschoten
12 april	Open dag Sprekersroute in Baptist House (14-21 uur)
12 april	Inspiratiedag Kerkproeverij 2019 in Hilversum
25 april	Studiedag 'Gemeente als ecosysteem' in Arnhem
8 mei	Collegedag 'Ecologische gerechtigheid' in Hilversum
29 mei	Slotmanifestatie Nationale Synode en ondertekening Verklaring van Verbondenheid
2 november	Missie.nu 2019
17 november	Seminarium Zondag
20 november	Gezamenlijke ledenvergadering Unie-ABC in Veenendaal
20 november	Afsluiting Gebedsestafette Unie-ABC
<i>Meer informatie: www.baptisten.nl</i>	

Accolade thuis – Liefdevolle zorg

U wilt graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat kan! Thuis is uw veilige en vertrouwde plek! Met de thuiszorg van Accolade Zorg krijgt u professionele zorg en ondersteuning, die u nodig heeft gewoon in uw eigen huis.

Onze ondersteuning begint met een kennismakingsgesprek. De wijkverpleegkundige van Accolade Zorg komt bij u thuis en samen gaat u in gesprek over welke ondersteuning u nodig heeft en wat bij u past. We bespreken uw persoonlijke situatie en maken afspraken.

Accolade Zorg is een professionele zorgorganisatie, gespecialiseerd in ouderenzorg.

In Assen zijn we al meer dan 50 jaar actief, eerst in Arendshorst en nu in ArendState.

Accolade werkt nauw samen met huisartsen, apothekers en andere disciplines voor optimale zorg bij u thuis.

Wanneer er (beginnende) geheugen-problemen zijn, komt onze casemanager dementie bij u thuis. Zij begeleidt u en uw mantelzorger en kan verschillende zorgvragen op elkaar afstemmen.

Bijvoorbeeld thuiszorg in combinatie met dagbesteding in ArendState.

Heeft u vragen en/of zou u graag wat meer willen weten? Wij staan voor u klaar. U kunt ons bereiken op 06 - 3060 6811 of per e-mail thuiszorgassen@accoladezorg.nl.



Liefdevolle
zorg bij u thuis
in Assen.



Accolade Thuis

Accolade Zorg - Locatie Assen
thuiszorgassen@accoladezorg.nl
06-30606811 - www.accoladezorg.nl/thuis

NBG berichten

Met Johannes toeleven naar Pasen

Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan is digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.



In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen. Wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie Jezus is.

Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging aan ons als lezers. Wat zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat voor ons betekenen? De zeven “Ik-ben”-uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.

Voorjaarscatalogus 2019 met nieuwe uitgaven van het NBG

De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel, Mijn kleine Peuterbijbel en twee jubileumedities van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat zijn de vier meest opvallende uitgaven in de voorjaarscatalogus van het Nederlands Bijbelgenootschap. De nieuwe titels zullen verkrijgbaar zijn in de boekhandel en in de NBG-webshop. De complete voorjaarsaanbieding en meer informatie: bijbelgenootschap.nl/de-nbg-voorjaarscatalogus-2019/

Uitdaging: in één jaar de hele Bijbel lezen

Veel mensen willen graag de Bijbel van kaft tot kaft lezen, maar weten niet waar ze moeten beginnen of vinden het een uitdaging om het lezen vol te houden. Bijbel in een jaar biedt uitkomst. Dat is een complete bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dan opgedeeld in 365 stukken, aantrekkelijk en overzichtelijk vormgegeven. Kijk maar op <https://www.debijbel.nl/blog/negen-tips-bij-het-bijbellezen>.



Eerste bijbels uitgedeeld in Haïti

In de afgelopen decembermaand voerde het NBG actie voor (kinder)bijbels voor Haïti. In de afgelopen weken werden duizenden arme kinderen in Haïti blij gemaakt met een eigen bijbel!

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl

Diensten***De diensten beginnen elke zondag om 10 uur***

Zondag	14 april	19 april – <u>19:30 uur</u>
Voorganger	Gerry de Vries	Jur Kruizinga
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Gea Buwalda	Jelle Hoekzema
Raadskamer	Petra Wilhelmus	Gea Buwalda
2 ^e collecte	Gemeenteontwikkeling	<i>geen collecten</i>
Bijzonderheden	6^e zondag Veertigdagentijd	Goede Vrijdag Viering Heilig Avondmaal <i>'s avonds om half acht</i>
Begeleiding	Henk Samplonius	Diana Bakker
Geluid	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Beamer	Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Tieneke de Vries	-
Koffie	Fam. Duursema	-
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Petra Wilhelmus

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	21 april - PASEN	28 april
Voorganger	Peter Lindeboom	Jan Foppen
Begroeting	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus
Mededelingen	Petra Wilhelmus	Gea Buwalda
Raadskamer	Anke Gorter	Petra Wilhelmus
2 ^e collecte	Paas dankoffer	Kinder- en Jeugdwerk
Bijzonderheden	<i>voor de dienst vanaf half tien Paasontbijt</i>	
Begeleiding	Diana Bakker	Ita Dijkstra
Geluid	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp
Beamer	Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Tieneke de Vries
Koffie	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Buwalda
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi zr Niezing	Petra Wilhelmus	Anne Duursema

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

5 mei	12 mei	19 mei	Zo
Bert Wijchers	Greet Berends	Jan Brouwer	Vo
Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Petra Wilhelmus	Bg
Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Anke Gorter	Me
Gea Buwalda	Anne Duursema	Jelle Hoekzema	Ra
Vieringen	Bloemen	Noodfonds	Co
Viering Heilig Avondmaal			Bz
Henk Samplonius	Henk Samplonius	Ita Dijkstra	Be
Hans Romijn	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden	Bm
Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Cr Zo
Fam. van Wingerden	Fam. Middelkamp en Wietske Moddejonge	Fam. Duursema	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Jelle Hoekzema	Ta

Andere bijeenkomsten

Woensdag 1 mei om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>
Maandag 6 mei om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Bert Middelkamp, Kennemerland 44</i>
Donderdag 16 mei om 19:30 uur	Bijbelstudie	<i>bij fam. Gorter, Anemoonstraat 7</i>
Zondag 26 mei <i>bij onze dienst</i>	Thema-ochtend <i>over "voorbereiden op het levenseinde"</i>	<i>De Componist</i>



De verjaardagskalender

op	7 april	wordt	Mary van den Boogert	79	jaar
op	14 april	wordt	Janny Koster-Dijkhuizen	83	jaar
op	15 april	wordt	Ina Bakker-Oorlog	82	jaar
op	16 april	wordt	Joel van de Kamp	30	jaar
op	22 april	wordt	Sandra Grootjans	25	jaar
op	23 april	wordt	Margriet Grootjans-vd Berg	50	jaar
op	23 april	wordt	Grianda Warrink	29	jaar
op	27 april	wordt	Susan Peeters	43	jaar
op	29 april	wordt	Martin Eisses	27	jaar
op	18 mei	wordt	Iris de Jong	23	jaar
op	19 mei	wordt	Piet Berkhof	81	jaar
op	19 mei	wordt	Renate Niezing-Willems	88	jaar
op	21 mei	wordt	Pieter Willem de Jonge	7	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel

In de vorige Brug stond een woordzoeker over Simson. Kon u alle woorden vinden?

Deze keer een woordzoeker over Pasen:
'Jezus is de opstanding en het leven'.



A	Z	R	J	R	K	L	I	T	T	E	K	E	N	S	G	B	J	K	M
Z	Y	N	T	Q	T	F	Q	I	H	F	D	J	O	N	P	R	W	L	S
W	W	T	F	H	A	N	K	K	R	P	P	U	N	I	M	K	C	H	V
C	B	N	Y	H	Q	G	Q	W	G	E	T	D	G	H	Q	D	X	P	O
B	A	V	O	N	D	M	A	A	L	T	X	A	E	K	J	L	G	V	F
M	C	W	A	P	G	X	K	B	D	R	T	S	L	R	T	I	O	O	Q
Z	W	Q	F	P	E	P	D	O	F	U	V	S	O	U	Q	J	E	L	B
V	F	V	M	B	W	G	P	A	L	S	O	O	O	I	M	D	D	B	F
E	A	L	P	X	Y	N	U	H	D	G	A	N	F	S	S	E	E	R	G
R	U	L	E	D	F	T	P	Z	P	J	D	R	V	W	P	N	E	A	O
R	S	M	D	A	Q	A	L	X	C	Q	T	N	O	M	I	X	V	C	L
A	O	A	O	P	S	T	A	N	D	I	N	G	K	C	J	O	R	H	G
D	L	R	U	R	D	I	S	C	I	P	E	L	E	N	K	U	I	T	O
E	D	I	Z	L	A	Z	A	R	U	S	E	T	E	M	E	Y	J	G	T
N	A	A	V	X	J	G	G	U	P	G	M	W	G	S	R	U	D	E	H
A	T	E	K	W	M	R	E	B	B	Z	N	J	A	J	S	Q	A	S	A
G	E	T	H	O	M	A	S	U	Z	I	E	P	N	I	P	G	G	E	P
X	N	N	R	A	U	S	C	L	B	N	P	A	S	E	N	T	F	L	R
C	A	P	X	K	O	E	E	V	O	J	H	B	T	J	M	W	F	E	L
H	Q	N	B	F	R	F	T	V	A	S	W	D	P	Y	S	C	G	N	T

Goede Vrijdag
Pasen
Avondmaal
Lijden
Geselen

Opstanding
Judas
Golgotha
Soldaten
Petrus

Spijkers
Thomas
Littekens
Lazarus
Volbracht

Verraden
Maria
Discipelen
Ongeloof
Kruis

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris postadres	Bert Middelkamp, Kennemerland 44, 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen en giften	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	www.baptisten-assen.nl
Facebook	www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen

