
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



maart

2019

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Werken in de gemeente.....	5
Lied van de maand	6
Van het secretariaat.....	7
Wijziging adressenbestand.....	8
Uitnodiging Gemeentevergadering	9
Bijbelstudie	10
Vrouwencontact.....	11
Zondagsschool	12
Nieuwe vrijwilligers gezocht	12
NBG berichten	13
Foto's van toen	14
Berichten van de Unie	15
Diensten	16
Andere bijeenkomsten	18
De verjaardagskalender	18
Puzzel	19

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt op zondag 7 april 2019. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 31 maart. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Blij met de gemeente

In onze gemeente leid ik een gespreksgroep. Samen lezen wij de Bijbel. Meditatief. Eerst een Psalm en later een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Dit hebben we in Assen ook een tijdje gedaan. We gebruiken hier twee vertalingen. Ieder onderstreept voor zich wat hem wat deed en raakte. En dat vertellen we aan elkaar. Wat een ontdekkingen levert dit op en wat hebben wij elkaar veel te vertellen. En al lezend en pratend ervaren wij het woord van God aan ons.

De laatste keer lazen wij de eerste elf verzen van de Filippenzenbrief. Paulus zit in de gevangenis. Hij is ver verwijderd van zijn lievelingsgemeente Filippi. Hij zou graag te midden van zijn broers en zussen willen zijn, maar dat gaat niet. Wel kan hij voor hen bidden. Maar hij begint te danken voor de gemeente. Dat is bijzonder. Paulus denkt aan de gemeente en hij begint met een dankgebed. Zo kun je blijkbaar ook met de gemeente omgaan. Danken voor de gemeente.

Eerst danken. Zo zouden al onze gebeden kunnen beginnen. Er is zoveel om voor te danken. Er zijn zoveel zegeningen en plussen te tellen. Of niet?

Dankbare mensen zijn ook blijde mensen. Dat blijkt ook bij Paulus in deze brief. Paulus zit in de gevangenis, maar deze brief wordt wel de vreugdebrief genoemd. In de gevangenis, ver bij zijn lievelingsgemeente vandaan, en desondanks dankbaarheid en vreugde.

Paulus dankt voor de gemeente, want hij ziet dat God bij de mensen van de gemeente een goed werk begonnen is, en God zal dat werk ook voltooien. Paulus ziet God aan het werk. God werkt aan mensen. Paulus merkt dat. Hier en daar, met hem en haar, is God bezig.

En Paulus bidt voor de gemeente. "Dat uw liefde blijft groeien". Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook van de liefde. We moeten stappen vooruit zetten. Steeds een beetje meer liefde. Naar de mensen om ons heen, naar de mensen in de gemeente, en vooral ook naar God.

Paulus zegt over de liefde prachtige dingen. Wat Paulus hier schrijft maakt voor mij vers elf tot een van mooiste teksten van de Bijbel. Liefde geeft inzicht en is fijngevoelig. Liefde geeft onderscheidingsvermogen.

Door lief te hebben leer je de ander kennen. Niet als je onverschillig of boos langs die ander loopt. De liefde brengt je dichterbij elkaar en doet je elkaar verstaan. Je gaat elkaar begrijpen. De liefde scheidt geen afstand. Zij oordeelt niet. Zij brengt ons dichterbij elkaar.



En de liefde doet ontdekken waarop het aankomt. Vanuit de liefde gaan je ogen open voor de waarheid en de leugen, voor het goede en het kwade, voor oprechtheid en voor wat flauwekul is.

Danken voor de gemeente. En voor haar bidden. Het is al mooi, maar het kan nog altijd beter.

Jannes Hofman

PS. op 10 maart is het thema van de verkondiging: 'Raak de wonden aan'; naar aanleiding van Johannes 19:1-5, 20:24-28.

Aandacht voor elkaar

Op zondag 24 februari hadden we weer een waardevolle viering met onze eigen voorganger Aernout de Jong. Het ging over het vertrouwen dat we mogen hebben in het geloof en het eeuwige leven met Jezus. Het was een verrassing dat Piet en Mary erbij waren helemaal uit Meppel.

Wie nu ook regelmatig aanwezig is, is Jaap Helder en soms met ook een zoon van hem. Jaap is overgekomen vanuit de andere Baptisten gemeente De Ark. Verderop in deze Brug meer informatie, maar ook vanaf deze plaats van harte welkom voor Jaap!!

Ondertussen zijn Wietske en ook Wietze er weer na hun operaties, gezond en in actie: het is allemaal goed verlopen.

Renate Niezing is 's nachts gevallen en heeft met haar noodalarmknop hulp kunnen regelen. Ze moest naar het ziekenhuis en daar bleek dat haar rechterpols is gebroken; heel lastig, want ze is rechts. Ze wordt nu tijdelijk verpleegd in De Wijde Blik, afdeling Ceder, kamer 210 A. Veel sterkte, Renate. Petra Wilhelmus heeft een scanonderzoek gehad van haar hoofd vanwege storingen. Gelukkig was dat wel in orde en kan ze volstaan met fysiotherapeutische behandelingen. We hopen op een goed resultaat.

Met Henk Samplonius, onze regelmatige organist, en Marleen - ook bij ons nog bekend - in Appingedam, ging het niet zo goed. Ze zijn vorig jaar beide overspannen geweest en ze hebben veel zorg over de situatie van hun oudste zoon Henk. We vragen om gebed en troost voor hun zorgen.

We hebben al een hele tijd Richard Zimmerman moeten missen, hij heeft ondertussen zijn bestemming gevonden bij de vieringen voor patiënten in Nieuw Graswijk. Het ophalen van de verpleegden van hun kamers en met deze mensen onderweg zijn en met hen bekende liederen zingen geeft hem veel voldoening en bevestiging van zijn geloof. Hij is dankbaar voor de tijd bij ons en wellicht komt hij zo af en toe nog in onze gemeente.

Onze aandacht voor elkaar moet wel handen en voeten - en kaartjes - blijven krijgen. Ons gebed blijft: 'Ga met ons mee, o Heer, ga met ons mee!'

Met hartelijke groet, *Anne Duursema*

Werken in de gemeente

Een aantal weken geleden was ik op een conferentie over gebed en het werk in de gemeente. Vooral predikanten waren aanwezig. Zij luisterden naar de lezing van Luigi Gioia, een geleerde man die onder andere les heeft gegeven in het Vaticaan.

In deze bijdrage wil ik een aantal gedachten delen over gebed, omdat ik ook in de gesprekken vragen hoor over bidden. De lezing van Gioia neem ik als inspiratiebron evenals zijn boek *Aangeraad door God*.

Het viel mij op dat hij bidden benaderde als iets van elke dag en er vooral op aandrong om het niet te ingewikkeld te maken. Als wij proberen te bidden, dan willen we onze volledige aandacht erbij hebben en hopen we dat we niet worden afgeleid door andere gedachten in ons hoofd. Tegelijkertijd kunnen die gedachten in ons hoofd ons helpen om te bidden. Als wij nadenken over wat er nog moet gebeuren, onze zorgen of andere dingen, kan dat ons stilhouden om te bidden. Gioia leerde ons om die gedachten te maken tot ons gebed. Want als je je zorgen maakt of nadenkt over wat je straks moet gaan doen, kun je God ook bidden om bij je te zijn en deze gedachten bij hem te brengen als onderdeel van ons gebed. Ik heb dat ervaren als een eyeopener.



Als alles een onderwerp kan zijn van onze gebeden, dan leren we ook dat God in alles betrokken is op ons leven. Er is geen stukje waarbij God niet bij wil zijn.

Communiceren met God is misschien wel de grootste uitdaging voor gelovigen die leven in deze tijd. Want hoe praat je met iemand die je niet kunt zien en die je meestal niet kunt horen? Bij God zijn, houdt niet in dat we altijd veel moeten zeggen. Het is meer weten dat we er mogen zijn en we in Zijn nabijheid zijn.

Ik denk daarbij aan hoe het kan gaan in een huwelijk, zeker als we langere tijd getrouwd zijn (geweest). In een huwelijk wordt er ook niet altijd gepraat, maar is het gewoon goed om bij elkaar te zijn, zonder iets te zeggen. Stilte kan rust brengen, omdat je weet dat het goed is. Mensen kunnen dus samen zijn, zonder altijd in gesprek te zijn. Zo kan dat met God ook zijn. We kunnen met Hem zijn, zonder daarbij te moeten praten en bidden. Bij God zijn mag ons ontspanning geven en het vertrouwen dat het goed is. Contact met God is dus soms gewoon gaan zitten en onze gedachten bij hem brengen.

Tegelijkertijd kan stilte natuurlijk ook ongemakkelijk zijn. Vooral als we eenzaam zijn en weinig mensen om ons heen hebben. Dat kan ervoor zorgen dat we niet zo goed raad weten met stilte en ontmoeting. Het kan lastig zijn om alleen te zijn en daarbij te ervaren dat God bij je is.



Ik denk dat we dat ook mogen laten staan en dat eenzaamheid iets is wat niet iedereen begrijpt. Ik kan allemaal mooie woorden zeggen die ook weer als clichés kunnen voelen. Wat ik vooral hoop dat we open durven zijn naar God en elkaar hoe ons leven met vallen en opstaan verbonden is met God. Samen delen is kwetsbaar, maar verbindt ook. Ik hoop dat dat troost geeft!

Hartelijke groet,

Aernout de Jong

Telefoon: 06 – 2268 7006 - E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl

Lied van de maand

Zoals u waarschijnlijk al hebt opgemerkt, zijn we weer begonnen met een voorzang op zondagmorgen: zo gaan we nieuwe liederen leren. Om er in te komen beginnen we tot de Lijdenstijd met een lied, dat we al een of meerdere keren hebben gezongen, maar dat er nog niet zo goed in zit.



In de periode van de Lijdenstijd zingen we als voorzang twee liederen: de eerste vier zondagen een stapellied en de laatste drie zondagen zingen we dat lied steeds in het geheel.

In deze tijd starten we ook met een Paasproject: zo groeien we samen toe naar Pasen, dan mogen we de Opstanding van de Jezus Christus vieren.

Hoe het Paasproject er precies uit gaat zien, kan ik u nog niet vertellen: het is nog in wording. Laat u verrassen.

Na Pasen beginnen we met het 'Lied van de maand'. Op de eerste zondag van de maand beginnen we met een nieuw lied, dat we de rest van die maand als voorzang zingen. Die voorzang kan uit onze eigen bundel komen, maar ook uit



Opwekking.

Er zijn voorgangers die graag liederen uit Opwekking willen zingen, maar soms worden die vervangen door een ander lied omdat de gemeente veel liederen uit Opwekking nog niet kent.

Mocht u ook een mooi lied weten, dat onbekend is in onze gemeente en u wilt dat lied graag zingen, laat dat dan aan ons weten. Op dit moment zijn Diana Bakker, Hanna-Ruth van Wingerden en Petra Wilhelmus al bij dit initiatief betrokken.

We zoeken nog broeders en zusters, die ons willen helpen met de voorzang. U kondigt het lied van de voorzang aan en gaat voor met zingen; u hoeft niet solo te zingen. Vindt u dat leuk, dan horen wij dat graag van u.

Namens de commissie 'Lied van de maand',

lieve groet,

Petra Wilhelmus.

Van het secretariaat

Op 17 maart houden we onze gemeentevergadering, waarbij we samen kijken naar de zakelijke kant van onze gemeente. Het hart van onze gemeente is natuurlijk de liefde van God en voor elkaar en dat zal ook steeds centraal blijven staan. Het twaalfde vers van Johannes 15 staat al tientallen jaren in ons logo “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.”

Toch is er nog meer nodig om onze gemeente te laten voortbestaan. Het gaat dan om aardse dingen als geld, organisatie, afspraken en samenwerking. Want niets gaat vanzelf en niets is voor niets: alles moet wel goed geregeld zijn, gewaardeerd of afgerekend worden.

Het bestuur heeft daarin een spilfunctie maar kan dat niet alleen: er is een grote schare van vrijwilligers in onze gemeente en samen zorgen we er voor dat alles doorgaat. In die vrijwillige inzet van velen komen de liefde en de organisatorische kant van de gemeente weer bij elkaar.

Al het werk in de gemeente is van belang: sommige dingen gebeuren haast onzichtbaar, maar zijn daarom niet onbelangrijk. Misschien geldt dat ook voor een deel van het bestuurlijke werk: u merkt er niet zo veel van als het goed geregeld is. Pas als het niet meer wordt gedaan, dan mis je het en ontdek je het belang.

Op zondag 17 maart houden we na de dienst onze gemeentevergadering. We hebben aan Kina Tigelaar – onze voorganger voor die ochtend – gevraagd, om naar mogelijkheid al in de dienst in te haken op deze gemeenteochtend. Aansluitend op de dienst is de vergadering onder het genot van een kop koffie of thee en rond 12 uur sluiten we af met een broodmaaltijd.

Bij deze uitgave van de Brug ontvangt u ook de agenda en stukken voor de vergadering. Zoals gebruikelijk zullen we het ook over de Unie hebben en in het bijzonder over de ontwikkeling van de samenwerking en het samengaan met de ABC-gemeenten.

Die Unie-ABC zaken bespreken we meestal door het voorbereiden van de landelijke Algemene Vergadering, maar dit voorjaar wordt er geen AV gehouden. Veel werkgroepen zijn nog druk bezig met voorstellen over Unie-

ABC en komen in het najaar met voorstellen.

Er is wel een andere manier om elkaar te ontmoeten binnen Unie en ABC-gemeenten en dat zijn de regiodagen. Dat is dus niet alleen voor bestuur of afgevaardigden, maar iedereen uit de gemeente is daar welkom. Voor alle gemeenten in het noorden is de Regiodag op zaterdag 23 maart in Groningen.



Het zou leuk zijn om met een aantal mensen uit de gemeente samen naar de Regiodag te gaan: als u belangstelling heeft dan kunt u zich melden via de secretaris. Het is ook de bedoeling dat bezoekers vooraf worden aangemeld, waarbij dan ook een keuze kan worden gemaakt voor workshops waar je bij wilt zijn. De kosten voor de Regiodag zijn 10 Euro p.p., inclusief koffie, thee en lunch.

Voor onze eigen gemeente zijn er ook enkele ontwikkelingen te melden. Omroep Assen gaat weer beginnen met het uitzenden van kerkdiensten op



zondagmorgen en ze hebben onze gemeente gevraagd of diensten kunnen worden uitgezonden. De technische mogelijkheden worden nu verder

onderzocht: u hoort of leest er wel meer over.

In maart begint de Veertigdagentijd, maar we zullen in de diensten dan niet elke keer het zondagsschoolproject volgen. Als er kinderen zijn, dan zal er wel worden verteld wat zij op de zondagsschool gaan doen. Maar tijdens de diensten is er een ander project rond het 'Lied van de maand'. Elders in deze Brug leest u er meer over.

De Lijdenstijd brengt onze gedachten ook al weer naar Pasen: dan mogen we het feest van de opstanding vieren. Op eerste paasdag zullen we ook dit jaar voor de dienst weer een paasontbijt houden. Zo mogen we vooruitzien en door de Lijdenstijd heen al het licht van Pasen ontdekken.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.*

Wijziging adressenbestand

We verwelkomen Jaap Helder als lid van onze gemeente, samen met zijn zonen Marc en Robert. Jaap komt al een tijdje in onze diensten en rond kerst was Robert ook vaak bij hem. Jaap Helder was lid van ABC-gemeente De Ark, maar wil graag bij ons lid worden, omdat hij de persoonlijke contacten in onze

gemeente waardeert. In samenspraak met De Ark is zijn overschrijving nu geregeld. Jaap Helder woont Runde 33, 9406 HA Assen.

Zijn adres is ook direct meegenomen in het nieuwe adressenboekje van onze gemeente, dat u met de stukken voor de gemeentevergadering ontvangt.

We vragen u zorgvuldig om te gaan met dit boekje en de gegevens niet aan anderen te verstrekken.

Wilt u uw eigen gegevens ook even controleren en alle veranderingen doorgeven aan het secretariaat.



Uitnodiging Gemeentevergadering

Aan de leden en vrienden van de gemeente.

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die zal worden gehouden op zondag 17 maart 2019 vanaf 11.15 uur in 'De Componist', aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na de gemeentevergadering is er rond 12 uur een broodmaaltijd.

Vorig jaar hebben we onze gemeentevergaderingen op zondagen na de dienst gehouden en dat is door velen positief ervaren. We zullen ook nu weer proberen om de dienst van die ochtend thematisch te laten aansluiten bij de vergadering, zodat het een 'gemeenteochtend' kan worden, die we afsluiten met een broodmaaltijd.

De gemeentevergadering bevat vooral de vaste onderdelen, zoals verslag, financiën en ontwikkelingen in onze gemeente. We zullen ook even bijpraten over de voortgang Unie-ABC, maar we hoeven geen Algemene Vergadering voor te bereiden, want die is er dit voorjaar niet. Er zijn in het voorjaar wel regionale ontmoetingsdagen voor Unie – en ABC-gemeenten; in het najaar is er weer een Algemene Vergadering.

Hieronder de agenda voor zondag 17 maart; verslag en stukken worden toegezonden. We rekenen graag op uw aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn welkom. Voor de inkopen voor de broodmaaltijd horen we graag even of u er die ochtend kunt zijn. Ook als u verder vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,

Bert Middeldkamp, secretaris.

Agenda van de gemeentevergadering op zondag 17 maart vanaf 11:15 uur; *na onze dienst.*

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige gemeente-vergadering op 14 oktober 2018
4. Bestuurszaken, met statistiek, financieel verslag en begroting 2019
5. 'Gemeente Ontwikkeling': plannen en vooruitblik
6. Uniezaken – voortgang Unie-ABC
7. Rondvraag
8. Sluiting

+ 12:00 uur: Gezamenlijke broodmaaltijd als afsluiting van deze gemeenteochtend.

Bijbelstudie

In de gezellige huiskamer van de fam. Buwalda waren we op 14 februari te gast. De avond was voorbereid door Hanna-Ruth, maar helaas was deze, in verband met ziekte, niet aanwezig, dus nam Pieter de honneurs waar. Ook Petra was geveld door de griep, maar gelukkig was Thora Wijnstra deze avond in ons midden, zodat we met elf personen waren.



Pieter opende met gebed en 'overhoorde' ons ... waar ging het de vorige keer ook al weer over ... diep graven in ons geheugen en we kwamen er met elkaar wel uit ... het ging over Zacharias, net zoals de vorige avonden; een heel bijzondere profeet!

Allereerst kregen we een papiertje om, samen met onze buurman/vrouw te overleggen in welke kolom bepaalde woorden of begrippen hoorden; welke woorden of begrippen hoorden b.v. bij Leven met God en welke bij Leven zonder God ... daarna kon je, in je eigen woorden ook nog dingen opschrijven hieromtrent.



Hierna lazen we Zacharias 5; Het ging over een vliegende boekrol; een beeld dat zr. Duursema vergeleek met een reclamevliegtuigje met sleep met tekst erachter! Een beeld, waar we ons allemaal goed in konden vinden! Ieder die steelt zal worden gestraft en een ieder die meened pleegt zal zijn straf niet ontlopen; dit stond geschreven op de boekrol!

Het tweede deel ging o.a. over een meelvat met een loden deksel en 2 vrouwen met vleugels als een ooievaar ... wat deze metaforen betekenden kon Pieter ons geweldig uitleggen, af en toe aangevuld door br. Bob Wijnstra. Zo gaan deze stukken veel meer voor je leven en snap je de betekenis beter.

Tenslotte lazen we nog een psalm; no. 15; over wie mag gast zijn in Uw tent etc. Het was opvallend dat veel begrippen, die we zelf hadden moeten invullen, hierin weer werden genoemd en terug kwamen.

De volgende 2 avonden werden gepland; op 4 april, ten huize van fam. Duursema en 16 mei ten huize van fam. Gorter.

In maart is geen bijeenkomst o.a. door de afwezigheid van Pieter en in mei is de laatste voor dit seizoen; daarna gaan diverse mensen met vakantie!

Uiteraard bedankten we Pieter voor deze fijne avond en deze werd besloten met het danken van onze Heer en Heiland!

Liefs, namens de hele groep, *Anke Gorter*

Vrouwencontact

Verslag van de bijeenkomst 6 februari 2019, tevens onze Jaarvergadering. Deze middag was voorbereid door de zusters Duursema en Gorter. De jaarvergadering was o.a. aan de beurt, en dat betekent ook BINGO! Uiteraard zongen we, na het welkom, eerst een lied en werd er gebeden. Daarna las zr. Gorter uit “Zonnewende” een mooi verhaal over “omzien naar elkaar”; hierna zongen we nog een lied en daarna lazen we een stukje uit “Myrthepraat”; het kerkblad van Den Haag. Daar staan vaak heel mooie stukjes in en deze konden we, in het thema “omzien naar elkaar” heel goed gebruiken. Na het zingen van nog een lied kwamen we aan de pauze.

Hierin worden de gebruikelijke zaken afgehandeld; uiteraard drinken we ook koffie en thee en ondertussen worden o.a. de contributie betaald, het besluitenverslag van de vorige keer voorgelezen; eventueel kaarten (gemaakt door zr. Lammy Molenaar) van handtekeningen voorzien of beslist wie er deze keer een kaart krijgen; (deze keer zijn dat br. Jelle Hoekzema en zr. Renate Niezing); de bol gaat rond voor de zending; kortom; een heel scala aan “gewone” klusjes....

Maar deze keer was het jaarvergadering, dus werd door zr. Aly Middelkamp het jaaroverzicht voorgelezen; leuk om alles weer terug te horen; soms lijkt het gisteren pas gebeurd en soms lijkt het al weer heel lang geleden.... Daarna kwam het financiële overzicht aan de beurt; dit is uiteraard gemaakt door br. Jelle Hoekzema, onze penningmeester, die sinds een poosje ook de financiën van Vrouwencontact onder zijn beheer heeft; we zijn hem daar zeer dankbaar voor!!

Het geld wordt, tijdens de bijeenkomst geïnd door zr. Gorter; eens per kwartaal laat zij haar boekje zien aan br. Hoekzema en draagt de ontvangen gelden af. Uiteraard worden de eventuele onkosten ook genoteerd en verrekend. Br. Hoekzema tekent dan voor ontvangst.

Helaas waren er het afgelopen jaar bedragen door elkaar gegaan; met de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag zijn bedragen per ongeluk bij de post Dankoffer gekomen; die opbrengst gaat allemaal naar zendingsprojecten en worden door de penningmeester keurig overgemaakt, het totaal was goed, maar de onderlinge bedragen niet; zr. Gorter betreurde dit en bood uiteraard haar excuses hiervoor aan.

Na deze verslagen volgden de eerste rondes van de bingo; het was voor zr. Anneke Winter de eerste keer dat ze bingo speelde en ze vond het heel leuk! Door zr. Duursema waren mooie prijsjes gekocht en ook de inwendige mens werd niet vergeten! Na de tweede rondes werd de balans opgemaakt; ieder had één of meer mooie prijsjes en kon tevreden zijn!

Na nog een slotgedicht “gebed van een hoogbejaarde” werd de middag besloten met gebed en werd ieder wel thuis gewenst! Het was een fijne middag en de zusters Duursema en Gorter werden bedankt voor alle moeite!

Liefs, ook namens zr. Duursema, van *Anke Gorter*.

Zondagsschool

De afgelopen weken waren we bezig met Jezus en Mozes. De eerste verhalen gingen over de 12-jarige Jezus in de tempel; Jezus groeide op en begon aan Zijn werk in Galilea en Jezus vertelde dat de oude gewoontes niet altijd meer passen bij Zijn boodschap. Hier waren ook werkjes bij voor de kinderen en verhalen en vragen hierover.

Daarna ging het over Mozes: eerst als baby in het mandje en later dat hij werd geroepen bij de brandende braamstruik; dat hij moest vertellen over de plagen die er kwamen en dat hij het volk leidde door de Rode Zee. Op de laatste zondag zal het over Psalm 97 gaan: daarin komen verschillende motieven terug uit de verhalen over Mozes en God.

Op zondag 10 maart begint de veertigdagentijd. Het project voor dit jaar heet 'Locatie Jeruzalem'. Het is de bedoeling dat er op de zondagsschool elke keer een gebouw of locatie wordt gebouwd uit de historie van Jeruzalem. Verder zullen we op de zondagsschoolbijeenkomsten ook het projectlied volgen, dat bij de verhalen hoort. Er kan ook een werkje gemaakt worden over het onderwerp van die zondag.

De verhalen komen uit het boek Lucas, hoofdstukken 19 t.e.m. 24. Het gaat over Jezus naar Jeruzalem, Jezus jaagt handelaars uit de tempel, Jezus deelt brood en wijn uit, Jezus wordt gevangen genomen, Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Jezus komt bij Pilatus en Jezus is opgestaan.

Het projectlied wordt niet in de kerk gezongen, omdat we daar andere liederen aanleren over Pasen, maar op zondagsschool kunnen we er wel naar luisteren. De afgelopen weken mochten we met de kinderen die er waren leuke gesprekken hebben, naar verhalen luisteren en er over praten, er iets leuks bij maken of een spel over spelen. Als er kinderen zijn is het leuk om zo met de Bijbel en de kinderen bezig te zijn. Dus neem gerust kinderen mee naar de kerk als ze bij u op bezoek zijn: er is altijd iets voor ze te doen.

Namens de zondagsschoolleiding,
Aly Middelkamp.

Nieuwe vrijwilligers gezocht

In ArendState zijn wij blij met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de bewoners in het woonzorgcentrum en in het verpleeghuis.

We hebben op dit moment de vraag naar:

Chauffeur bus

We zijn vanaf 1 maart a.s. op zoek naar een chauffeur voor de dinsdag om deelnemers die naar de dagbesteding gaan te halen en weer thuis te brengen. Wie vindt het mooi om iets voor deze deelnemers te betekenen? We horen graag van u!



Wandel-vrijwilligers verpleeghuis

Regelmatig zijn we op zoek naar wandelvrijwilligers voor de bewoners in het verpleeghuis. Vindt u het mooi om met ouderen te wandelen, dan nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen. Het is belangrijk dat u affiniteit hebt met ouderen met dementie. Mocht u interesse hebben dan kunnen we afspraken maken over dag en tijdstip, zodat we ook rekening kunnen houden met uw wensen.

Maaltijdvrijwilligers voor de avond

We zijn op zoek naar maaltijdvrijwilligers voor de avond. Het gaat om een vrijwilliger die samen met een vaste medewerker van de keuken langs de appartementen gaat om de maaltijd voor de avond te serveren aan de bewoners van het huis. De werktijden zijn van 16.45 uur tot 19.00 uur. Heeft u interesse om hier iets in te betekenen? Dan horen we graag van u!

Mocht u interesse hebben in één van de vacatures of meer informatie willen? Dan kunt u contact opnemen met Margreet Koekoek, coördinator vrijwilligers in ArendState, Groningerstraat 25, 9401 BH Assen. . E-mail : mkoekoek@accoladezorg.nl of bel 0592 - 763 351. (op de werkdagen: maandag, dinsdagochtend en donderdag).

NBG berichten

Met Johannes toelevan naar Pasen

Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart



het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan is digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.

In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen. Wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie

nauw samen met de vraag wie Jezus is.

Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging aan ons als lezers. Wat zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat voor ons betekenen? De zeven "Ik-ben"-uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl

Foto's van toen

Lieve mensen,

Hierbij weer 2 foto's van vroeger ... weet u het nog: het kerkje in de Oranjestraat ... Hierbij een mooie foto om uw geheugen op te frissen ...



En weet u nog: de afscheidsdienst in 2005 ... ?

Aan de ene kant waren we blij weg te gaan, omdat er daar vaak geen gelegenheid was om samen koffie te drinken, maar aan de andere kant lieten we veel dierbare herinneringen achter.

Maar om 'samen gemeente te zijn' hebben we het nu beter: elke zondag feest met ontmoeting, gesprekken en zomaar ... even elkaar zien ...



Op de foto zijn de mensen in de kerk weliswaar van de achterkant te zien, maar nog steeds zijn sommigen heel herkenbaar ... !!

Hebt u ook leuke foto's van toen ... heel graag!

Liefs van

Anke Gorter

Berichten van de Unie

Regiodagen 2019: 'Samen krachtig in God'



De Regiodagen van Unie en ABC-gemeenten komen er weer aan! Op deze dagen kunnen actieve gemeenteleden en vrienden elkaar ontmoeten en inspireren rondom hun gemeentelijke taak. Het thema is 'Samen krachtig in God'. De invulling van de dagen is divers: workshops per gemeentetaak of thema's, ontmoeting en delen van eigen ervaringen, momenten van lofprijs, vieren en gebed.

Op zaterdag 23 maart vindt in Groningen de Regiodag Noord plaats. Er is een uitgebreid, professioneel programma van workshops en seminars voorbereid, met onderwerpen op een groot aantal terreinen van het gemeentelven. Denk aan: kinder- en jeugdwerk, leiderschap, zending en muziek/aanbedding. Naast toerusting is er ruimte voor samen ontmoeten, uitwisselen en vieren. Meer informatie en opgave: www.baptisten.nl

De Regiodag kost voor volwassenen zijn € 10,- inclusief lunch en consumpties (koffie en thee); jongeren tot 18 jaar betalen € 7,50.

**Regiodagen
2019**

West: 9 februari Aalsmeer
Midden/Oost: 16 februari Veenendaal
Zuid: 23 februari Eindhoven
Noord: 23 maart Groningen

Thema: Samen krachtig in God

ABC
Alliantie van baptisten en CABA-gemeenten

UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

Agenda Unie-activiteiten	
23 maart	Noordelijke Regiodag van Unie-ABC in Groningen
10 maart – 15 u.	Opening gebouw Baptistengemeente Rotterdam Centrum
18-20 maart	Leidersconferentie Unie-ABC in Apeldoorn
20 november	Algemene Vergadering in Veenendaal
Meer informatie: www.baptisten.nl	

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	10 maart	17 maart
Voorganger	Jannes Hofman	Kina Tigelaar
Begroeting	Wietske Moddejonge	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Gea Buwalda	Bert Middelkamp
Raadskamer	Bert Middelkamp	Anke Gorter
2 ^e collecte	Huisvesting	Vieringen
Bijzonderheden	1^e zondag Veertigdagentijd	2^e zondag Veertigdagentijd <i>Na de dienst: Gemeentevergadering en een Broodmaaltijd</i>
Begeleiding	Diana Bakker	Henk Samplonius
Geluid	Karin Middelkamp	Gerrit Buwalda
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Aly Middelkamp
Koffie	Fam. Duursema	Petra Wilhelmus en Riet de Vries
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Anne Duursema

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

24 maart	31 maart	7 april	Zo
Erik Huiting	Pieter Jager	Marco de Vos	Vo
Wietze Gorter	Petra Wilhelmus	Wietske Moddejonge	Bg
Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Anke Gorter	Me
Anne Duursema	Bert Middelkamp	Jelle Hoekzema	Ra
Noodfonds	Open Huis	Huisvesting	Co
3^e zondag Veertigdagentijd	4^e zondag Veertigdagentijd	Viering Heilig Avondmaal 5^e zondag Veertigdagentijd	Bz
Diana Bakker	Diana Bakker	Diana Bakker	Be
Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp	Ge
Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Tieneke de Vries	Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Middelkamp en Wietske Moddejonge	Fam. van Wingerden	Fam. Buwalda	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Ks
Petra Wilhelmus	Anne Duursema	Jelle Hoekzema	Ta

Andere bijeenkomsten

Maandag 4 maart om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Jelle Hoekzema, Kersenhof 12</i>
Woensdag 6 maart om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>
Zondag 17 maart om ± 11:15 uur	GEMEENTE - VERGADERING	<i>Direct na onze dienst in De Componist</i>
Maandag 1 april om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Anke Gorter, Anemoonstraat 7</i>
Woensdag 3 april om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>
Donderdag 4 april om 19:30 uur	Bijbelstudie	<i>bij fam. Duursema, Derkingehof 39</i>

De verjaardagskalender

op 11 maart	wordt	Noah Bos	15	jaar
op 15 maart	wordt	Alieke de Jong	29	jaar
op 19 maart	wordt	Gea Buwalda-Meijer	70	jaar
op 26 maart	wordt	Jelle Hoekzema	76	jaar
op 6 april	wordt	Jaap van Spengen	67	jaar
op 7 april	wordt	Mary van den Boogert	79	jaar
op 14 april	wordt	Janny Koster-Dijkhuizen	83	jaar
op 15 april	wordt	Ina Bakker-Oorlog	82	jaar
op 16 april	wordt	Joel van de Kamp	30	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel



In de vorige Brug stond een puzzel van het NBG met 13 uitspraken van mensen uit de Bijbel. De uitspraken waren van 1. Pilatus (H), 2. Jezus (E), Petrus (T), Mirjam (W), Eva (O), 6. Rebekka (R), 7. Simson (D), 8. Petrus (T), 9. Elisa (L), 10. Adam (I), 11. Gideon (C), 12. Pilatus (H), 13. Petrus (T). Via de tabel konden de bijbehorende letters worden gevonden en die vormen de oplossing: HET WORDT LICHT.

Deze keer een woordzoeker over Simson. Kunt u alle woorden vinden?

D	P	E	Z	E	N	E	P	L	R	A	B	E	F	D	I	E
E	S	L	S	V	I	M	J	C	P	I	O	R	H	E	N	E
L	U	N	P	R	U	W	E	E	F	G	E	T	O	U	W	N
I	B	E	D	O	L	V	E	N	I	O	I	F	O	R	E	M
L	O	S	R	U	K	K	E	N	L	F	E	B	F	E	V	A
A	P	T	A	W	E	A	E	N	I	F	N	E	D	N	E	A
N	G	A	A	S	T	F	K	S	S	E	M	R	H	F	N	L
W	E	D	D	O	E	S	R	C	T	R	K	G	A	A	Z	I
E	H	S	J	E	N	C	A	H	I	F	K	T	A	M	U	C
E	A	P	E	P	E	H	C	E	J	E	N	O	R	I	I	H
R	A	O	S	E	N	E	H	E	N	E	A	P	S	L	L	A
L	L	O	I	L	L	R	T	R	E	S	P	P	I	I	E	A
O	D	R	N	V	E	E	D	M	N	T	P	E	M	E	N	M
O	R	T	R	Q	Y	N	L	E	U	G	E	N	S	G	M	T
S	T	A	D	S	V	O	R	S	T	E	N	A	O	A	S	O
V	A	S	T	Z	E	T	I	E	N	O	Q	G	N	Z	E	O
H	S	T	O	U	W	E	N	T	E	M	P	E	L	A	D	C

Simson	Boeien	Vastzetten	Tempel
Gaza	Pezen	Weefgetouw	Eenmaal
Stadspoort	Soepel	Losrukken	Kracht
Deuren	Knappen	Scheermes	Filistijnen
Bergtoppen	Touwen	Hoofdhaar	Bedolven
Vrouw	Draadjes	Afscheren	Familie
Delila	Leugens	Ketenen	Lichaam
Stadsvorsten	Haarvlechten	Offerfeest	Opgehaald
Weerloos	Inweven	Zuilen	

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*