
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



november & december
2018

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Werken in de gemeente.....	5
Persoonlijk bericht	6
Van het secretariaat.....	7
Wijziging adressenbestand.....	9
Gemeenteochtend en vergadering	9
Zondagsschool	10
Vrouwencontact.....	12
Intrededienst Emmen	14
Open Huis 30 jaar	15
Intrededienst Aernout de Jong in Zwolle.....	16
Privacy.....	18
Foto's van toen	19
Bijbelstudie seizoen 2018-2019	20
ArendState vraagt pastorale bezoekers.....	21
Berichten van de Unie	22
Happietaria is weer geopend!	24
NBG berichten	25
Diensten	27
Andere bijeenkomsten	30
De verjaardagskalender	30
Puzzel	31

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' verschijnt op zondag 9 december 2018. Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 2 december. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Op verhaal komen.... in de gemeente

Als je wat ouder bent, ontdek je vanzelf, dat je je leven vult met verhalen. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen, dat alles wat je met je meeneemt in het leven de vorm heeft van een verhaal. Het is een weerslag van hoe jij de dingen hebt beleefd en voor je zelf op een rijtje hebt gezet, al dan niet in een samenhang of in losse eindjes...



Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. Je kunt niet het verhaal voor de ander invullen. Dan mis je het persoonlijke, dat met het eigen leven van de ander te maken heeft. Je zou kunnen zeggen: ieder mens werkt aan zijn eigen levensverhaal.

Daarbij kun je zelfs nog een onderscheid maken tussen het verhaal, dat je voor je zelf houdt en het verhaal, dat je wilt delen met een ander. En misschien ook nog het verhaal, dat anderen in en aan jou zien en lezen....

Dat is niet automatisch hetzelfde verhaal. Het verschil zit hem vaak in dingen, die je niet wilt of durft te vertellen uit angst voor reacties, of omdat je je ervoor schaamt, of omdat je wilt dat mensen een bepaald beeld van je hebben. Meestal gaat het eerder om donkere en kwetsbare bladzijden in je levensboek, dan om oplichtende en mooie ervaringen waar je wel een beetje trots op zou kunnen zijn.

Op verhaal komen... wat bedoelen we daarbij?

Dat je ruimte krijgt en hebt om tot een persoonlijk verhaal te komen, waarin je je helemaal thuis kunt voelen, met alles wat je met je mee draagt en zoals je bent.

Hoe vind je die ruimte: bij wie? Bij jezelf of bij een ander?

In de Bijbel lezen we het Verhaal van God, die ons liefheeft zoals we zijn en die met ontferming naar ons kijkt. Niet alleen kijkt Hij naar de mooie kant van ons leven, maar naar alles. Hij accepteert ons zoals we zijn, zonder voorwaarden. Dat is de ruimte: zonder oordeel jezelf mogen zijn, met je mogelijkheden en met je beperkingen, met je grenzen, je brokken en je kwetsbaarheid.



De gemeente zou dan een oefenplaats kunnen zijn, om met vallen en opstaan die ruimte te zoeken en te vinden. En misschien begint het wel met de ontdekking hoe mooi het is om een ander ruimte te geven... En dan te ontdekken, dat alle verhalen een plek kunnen krijgen in het Grote Verhaal van God.

Naar mijn overtuiging zouden we meer kunnen werken aan die ruimte in de gemeente, in de ontmoeting met de ander, het elkaar in de ogen kunnen kijken en het samen onderweg zijn. Dat is niet vanzelfsprekend maar wel de moeite waard.

Op verhaal kunnen komen in de gemeente, met alles wat we meemaken, zoeken naar goede woorden om ons eigen verhaal vorm te kunnen geven. En als het een keer in brokken blijft steken elkaar de ruimte geven om opnieuw op het verhaal van God te komen.

Laten we zo op pad gaan, in ons leven en in de gemeente.
En Hij gaat met ons mee, met Zijn Verhaal.

Piet Brongers

Aandacht voor elkaar

Beste mensen, in mijn aandeel in onze Brug heb ik tot nu toe altijd de ruimte gevoeld en gekregen, namen te noemen en hun zorgen met u te delen. Zodat we konden meeleven en bidden en een kaartje sturen naar elkaar. Maar nu zijn er nieuwe privacy-regels, waarover onze secretaris al veel heeft geschreven. Graag zou ik op dezelfde voet door willen gaan; als u daar moeite mee hebt, wilt u dat dan even aan mij doorgeven?

Jan en Ria Hoekstra hebben vanwege de gezondheid van Jan moeten besluiten de hun dierbare auto weg te doen. Het gevolg is dat ze nog meer afhankelijk zijn geworden. Op zondagmorgen kunnen we dat samen met Jan en Roely wel regelen.

Voor Wietske Moddejonge is het wachten op een nieuwe heup een kwestie van geduld met veel pijn duurt het altijd te lang. En ook Jelle Hoekzema, met hetzelfde probleem, ook hij ziet er naar uit! Voor allebei veel sterkte!!

Voor Hans Romijn blijft het zorgelijk, de amputatie is wat minder dreigend maar zijn bloedwaarden zijn moeilijk op pijl te houden.

Over mijzelf hoef ik niet te schrijven want, mijn navelbreuk operatie ging niet door. (wegens overbezetting van de chirurgen) Wordt vervolgd.

Thea Zuidema ondergaat op 6 november een staar operatie; ook spannend lijkt mij.

Ries en Jenny Terreehorst hebben veel zorg om hun kleidochter van 18 jaar: ze is opgenomen vanwege anorexia en volgt verschillende kuren. Daarbij is heel veel wijsheid en gebed nodig.

Verder sluit ik af met het lied "Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met Zijn raad en troost en zegen".

Met hartelijke groet
Anne Duursema

Werken in de gemeente

De afgelopen maanden is er in mijn leven en het leven van Janneke veel veranderd. We zijn verhuisd, ik mocht mijn diploma in ontvangst nemen en ik werd bevestigd in Zwolle als predikant. Bij alle gebeurtenissen heb ik ervaren dat de gemeente Assen hartelijk meeleeft. Door kaartjes, maar ook door aanwezig te zijn. Het zijn bijzondere momenten waarin ik zeer dankbaar ben voor het medeleven wat ik uit Assen mocht ontvangen. Tegelijk hebben we in Assen ook een stap mogen zetten door in 2019 ook aan elkaar te zijn verbonden. Een mooie stap! We mogen met elkaar doorgaan en dat is fijn.



Wat ik de afgelopen tijd vooral mocht leren is dat verbondenheid onderling de basis is van een gemeente. Mensen zorgen voor elkaar, kijken naar elkaar om en beleven met elkaar het geloof. Geloofsbeleving is iets persoonlijks. In de laatste dienst waarin we onze gemeenteochtend mochten houden, hebben we daarover nagedacht. Er zijn mensen die hun geloof beleven door muziek te luisteren, een goed boek te lezen of in contact te zijn met anderen. Geloof beleven kan dus ook door buiten te zijn, in contact met God en dichtbij de natuur. De stilte, de vogels of wat dan ook kan ons raken. Woorden schieten soms te kort als we echt om ons heen kijken. Als mensen hebben we het nodig om troost en rust te vinden bij God. Gelukkig kan dat op meerdere manieren! Half september vierden we ook onze Kerkproeverij. Het was zeker een proeverij aan lekkers. Wat heerlijk wat iedereen had meegenomen en fijn dat

anderen geld meebrachten om iets van te kunnen kopen. De bedoeling van deze activiteit was om anderen kennis te laten maken met onze gemeente. Door mensen in onze omgeving een uitnodiging te geven en ze te vragen met ons mee te gaan. Dat kan natuurlijk iedere zondag, maar in deze dienst



was daar extra gelegenheid voor. Deze ruimte stelt ook aan ons de vraag wat we hebben gedaan met de uitnodiging. Voor velen was het misschien wel spannend om naar een vriend of een buur te stappen. We hebben voor veel mensen mogen bidden, waarvan de naam op het kruis was geplakt. Een mooi gebaar om zo ook mensen bij God te brengen. Het is bijzonder dat we mogen weten dat God meer ziet en weet, dan wij kunnen zien. Hij heeft onze gebeden gehoord ook voor hen die niet kwamen. We mogen dan ook geloven dat God er iets mee doet. Het is nooit voor niets. Het is dan ook niet de bedoeling om ontmoedigd te raken, maar we mogen zien dat God de gemeente leidt en ze van Hem is.

We mogen ook leren delen van dat wat ons van binnen raakt. Het delen van het geloof kan voelen als een drempel, toch zit het vaak in kleine dingen.

Meestal niet eens in woorden die je zegt, maar de houding die we laten zien. Ik hoop dat we samen mogen groeien in die liefde en tot zegen mogen zijn van onze omgeving!

Hartelijke groet,

Aernout de Jong

Telefoon: 06 – 2268 7006 - E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl

Persoonlijk bericht

Licht in de duisternis.

Sinds enige tijd hebben mijn vrouw, Thora, en ik een huis in Oude Willem, een plaatsje in het Drents-Friese Wold, midden in de natuur. Er is heel wat verschil met de plek van ons andere huis, in Den Haag, waar wij regelmatig naar toe gaan om diverse afspraken na te komen. Wat je kan waarnemen is het contrast tussen de stilte en natuurrijke omgeving van Oude Willem en de drukte in Den Haag. Wat ook opvalt is het licht. In Den Haag zijn de straten, als het donker wordt, verlicht en een schemerachtige plaats is moeilijk te vinden. In het bos in Drenthe kan het aardedonker zijn. Nadat wij het huis betrokken behoorde de aanschaf van een zaklantaarn tot onze één van onze eerste uitgaven. Bij het donker worden viel de sterrenhemel ons op. Vanwege al het licht in een stad is die daar niet of slechts gedeeltelijk waarneembaar. Voor een nieuwkomer in dit stuk van Nederland is het zien van de natuur en de sterrenpracht een schitterende ervaring.

De overdenking van 14 oktober jl. (voor de gemeentevergadering) zette mij aan het denken. Ontmoet ik God in de natuur, in de stilte, in de sterrenpracht, in de bijbel, of in de daden van mijn medemens, die zich inzet voor anderen? Als kind leerde ik het lied: op bergen en in dalen, ja, overal is God. De vraag waar ik iets van Gods aanwezigheid ervaar, zal onbeantwoord blijven. Of moet ik gewoon zeggen: overal kan ik God ontmoeten en in een kerkdienst samen met anderen.

In de kerken staat er vooraan in de ruimte een Paaskaars, die voor het begin van de dienst wordt aangestoken als teken van Gods aanwezigheid. Als er kinderen naar de zondagsschool gaan, krijgen zij een lichtje mee. Ook zij mogen iets van Gods Liefde ervaren. In Den Haag staat voorin de kerkzaal een standaard, waarop een aantal kaarsjes staan. Mensen, die daar behoefte aan hebben, krijgen de gelegenheid om voor de dienst een lichtje aan te steken voor iemand, aan wie zij denken of waarvoor zij willen bidden.



Tijdens de dienst met avondmaal kan men vragen om voorbede of danken voor de mooie momenten, die men heeft meegemaakt. Het is beslist niet mijn bedoeling om de traditie van Den Haag te laten verhuizen naar Assen, maar wat ik hier laat weten is louter ter informatie voor degenen, die zich afvragen hoe het toegaat in een andere gemeente.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt stilgestaan bij hen, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Bij het noemen van de naam van iedere overledene wordt een kaars aangestoken door bij voorkeur een familielid, die voor deze gelegenheid wordt uitgenodigd. De gedachten zijn dan bij diegenen, die wij moeten missen en die ons zijn voorgedaan naar God onze Vader. Kaarsen in een kerk, je komt ze inderdaad overvloedig tegen in de katholieke kerk. En in onze baptistengemeentes zijn er leden of vrienden, die in het licht van deze kaarsen iets van Gods Troost en Liefde ervaren.

Bob Wijnstra

Van het secretariaat

Het einde van het jaar komt al weer in zicht en dan sluiten wij als gemeente ook een periode af, waarin we als gemeente twee jaar een student-voorganger hadden. Toen Aernout de Jong twee jaar geleden hier kwam kennismaken, wisten we nog niet wat we mochten verwachten van zo'n leerwerk-traject met seminarium. Inmiddels kijken we terug op een fijne en zegenrijke periode. En die hoeven we niet af te sluiten, want Aernout blijft ook volgend jaar nog bij onze gemeente betrokken.

Zoals u elders in deze Brug kunt lezen, heeft Aernout de Jong na zijn afstuderen intrede gedaan bij de Baptisten Gemeente Zwolle, waar hij drie dagen per week in dienst is. Dat biedt de mogelijkheid om daarnaast nog een dag per week in Assen te blijven werken. Onze gemeentevergadering heeft daar op 14 oktober mee ingestemd, dus volgend jaar kunnen we verder. Wat we daarna kunnen doen hangt van de financiën af.

In de vorige Brug schreven we al over de diplomering van Aernout en inmiddels heeft hij ook een voorlopige beroepbaarstelling gekregen. Dat wordt binnen onze Unie gedaan door het College van Beroepbaar-stellingen. Dit staat los van het seminarium; ook mensen met een andere opleiding kunnen een beroepbaarstelling krijgen, als ze de kennis en kunde hebben om op die manier dienstbaar te zijn aan een gemeente en aan de Heer. De beroepbaarstelling voor Aernout is dus zeker ook een gelukwens waard.

We hadden op 14 oktober weer een fijne gemeentechochtend, het verslag leest u elders in deze Brug. We begonnen met een mooie dienst en daarna was de gemeentevergadering, waar we allerlei zaken hebben besproken en gedeeld. Tussendoor hadden we al koffie gehad met een lekkere cake van de familie Hoekstra.

We sloten af met een broodmaaltijd, waar Gea Buwalda zich voor had ingezet; met echte Zuidlaarderbollen, die waren aangeboden door Bernard Middelkamp. En natuurlijk was er ook heerlijke soep gemaakt door Wietze Gorter. Inhoudelijk een 'stevige' ochtend, maar met een voedzame afsluiting. Op zondag 28 oktober dan worden die kwaliteiten weer ingezet om in het 'Open Huis' een stampottenbuffet te verzorgen. Het is onderhand een traditie om dat elk jaar te doen namens onze gemeente en het wordt steeds weer bijzonder op prijs gesteld. Voor dit jaar zal de fam. Buwalda hutspot maken, fam. van Wingerden maakt boerenkool en Wietze Gorter maakt een spruiten-stamppot.



Bij de vorige Brug hebt u een acceptgiro ontvangen met het verzoek om een bijdrage over te maken voor De Brug. Velen hebben al iets gegeven, waarvoor hartelijk dank. Maar kennelijke zijn er ook een aantal mensen nog niet aan toe gekomen: daarom brengen we het nu nogmaals onder de aandacht. Als u de acceptgiro niet meer kunt vinden, maak het dan gewoon even over op NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. Onze penningmeester noemde ook nog, dat sommigen nog geen Uniecontributie hebben betaald: dat is 48 Euro per lid. Wilt u dat ook nog even nakijken en zo nodig in orde maken? In november zijn we gewend stil te staan bij het einde van het kerkelijk jaar: de eeuwigheidszondag. Dat is op 25 november en dan gedenken we hen, die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. Een maand later is het al kerst en daarvoor is het traditie, dat we een kerstmiddag in De Componist organiseren voor senioren: dat zal dit jaar zijn op vrijdag 21 december om drie uur. Nadere informatie over het programma en sprekers volgt nog, maar noteer de datum alvast en bedenk wie u daarvoor wilt uitnodigen.



Zondag 2 december is de eerste Adventzondag. Tijdens deze periode gebruiken we het Adventsmateriaal van Bijbel Basics van het NBG met een adventskalender, een projectlied en filmpjes. De verhalen zijn van drie verschillende profeten, die uitkijken naar een mooie toekomst waarin God omziet naar Zijn volk.

Daar mogen wij als gemeente ook altijd op blijven vertrouwen: God zal naar ons omzien, nu en in de toekomst.

Namens het bestuur,
Bert Middelkamp

Wijziging adressenbestand

We verwelkomen als vrienden van onze gemeente Bob en Thora Wijnstra. Zij zijn lid in Den Haag, maar komen vaak in onze gemeente als ze hier in Drenthe zijn. De band met onze gemeente willen zij graag vorm geven door inschrijving als vrienden van de gemeente. Naast hun woning in Den Haag hebben ze sinds enige tijd ook een eigen plekje in Oude Willem: Tilpgrupweg 38 (8939 SR). Hun telefoonnummer is 0521-345904. E-mail bobenthora@gmail.com



Gemeenteochtend en vergadering

Op zondag 14 oktober hebben we weer een gemeenteochtend gehouden, waarbij we na de dienst onze gemeentevergadering houden en afsluiten met gezamenlijke broodmaaltijd. Verschillende mensen uit onze gemeente kunnen dan wel bij de vergadering zijn, maar zouden er op een avond niet apart voor de deur uitgaan.

Voor onze gemeente was het belangrijkste van deze vergadering, dat Aernout de Jong nog een jaar in onze gemeente als voorganger wil blijven werken. Het bestuur had die mogelijkheid al met hem besproken en de gemeente stemde daar graag mee in. Op dit moment is er nog een leer-werk-overeenkomst met Aernout, in samenspraak met het seminarium. Maar nu hij is afgestudeerd eindigt dat contract. In Zwolle werkt Aernout drie dagen per week voor de gemeente, dus daarnaast kan hij wekelijks nog een dag in Assen werken. Wij kunnen op langere termijn geen zekerheid bieden voor die dag per week, maar wel een jaarcontract bieden voor het komende jaar. Aernout zal dan vooral tijd besteden aan pastoraat in de gemeente en minder vaak diensten leiden.

Aan de hand van het verslag van de vorige gemeentevergadering hebben we nog even doorgepraat over het nieuwe ritueel bij onze Avondmaals-viering. Daar wordt nu gelegenheid geboden om een kaarsje aan te steken als er voor iemand voorbede wordt gevraagd. Dat wordt heel verschillend beleefd en de vraag komt naar voren of dit wel past bij onze gemeente. Sommigen geven aan het toch ook wel mooi te vinden; gesuggereerd wordt om het dan niet elke maand te doen, maar minder vaak.

Ook is er in de vorige vergadering voorgesteld om een thema-avond te houden over 'uitvaart', maar dat is nog niet gepland. Aernout de Jong geeft aan dat het wel belangrijk is om daar over te praten. Men vindt het soms moeilijk om dat met de familie goed af te stemmen. Het is bijvoorbeeld van belang om af te spreken, dat men een kerkelijke uitvaart wil houden en eventueel hoe zo'n uitvaartdienst dan kan worden ingevuld.

Verder is afgelopen voorjaar al gesuggereerd, om de bijeenkomsten van Vrouwencontact te verplaatsen naar de middag. Verschillende dames vinden het vooral 's winters bezwaarlijk om daar 's avonds naar toe te gaan.

Met ingang van de volgende bijeenkomst in oktober is het nu geregeld, dat Vrouwencontact op een woensdagmiddag wordt gehouden.

Tijdens de vergadering werd ook ons privacyreglement toegelicht, maar daarover wordt elke keer in De Brug al iets geschreven.

Bij de Uniezaken kwam de voorbereiding van de Algemene Vergadering aan de orde, die op vrijdag 9 november in Zwolle wordt gehouden. Een mooie gelegenheid om daar als gast naar toe te gaan: er wordt dan ook Avondmaal gevierd onder leiding van Aernout de Jong. Tijdens de AV worden voorstellen besproken over verdere samenwerking met de ABC-gemeenten en een intentieovereenkomst om de fusie verder voor te bereiden. In onze vergadering is nog benadrukt, dat een fusie betrekking heeft op de landelijke organisaties, waarbij de autonomie van gemeenten blijft gehandhaafd.

Naast de viering in de dienst hebben we deze ochtend ook weer allerlei bestuurlijke zaken met elkaar gedeeld en afgesproken hoe we als gemeente verder gaan. Daarna konden we samen nog genieten van een goed verzorgde broodmaaltijd.

Zondagsschool

In oktober zijn we met de schoenendoosactie gestart. Er zijn folders uitgedeeld en dozen verzameld. Toen Anne Sophie er was hebben we al wat dozen versierd en nu zijn we speelgoed, schoolspullen en toiletartikelen aan het verzamelen. Hierna zullen we de dozen vullen. Heeft u nog leuke spulletjes voor de dozen, lever die dan in zodat we genoeg hebben om alle dozen te kunnen vullen.



Als u zelf een doos helemaal klaar maakt en vult, vergeet dan niet om er een sticker op te plakken: of het voor een jongen of meisje is en van welke leeftijd. Ook moet de doos nog weer open kunnen, zodat de organisatie er nog een boekje bij in kan doen met christelijke verhalen in de taal van het kind. Ook worden de dozen gecontroleerd of ze niet vol zijn en of er soms verkeerde dingen in zijn gestopt.

We hopen weer veel kinderen blij te kunnen maken met een mooie schoenendoos. Er is al weer druk gebreid, gehaakt en geknutseld om leuke dingen te maken om mee te spelen. Op 23 en 24 november zullen in Assen bij 'De Ark' alle dozen worden ingezameld uit het noorden. Dat organiseren we samen met de familie Schaaphok van de Baptisten Gemeente 'de Ark'.

Dit jaar is het al de 24^e keer, dat er op deze manier Schoenendozen worden ingezameld om met kerst uit te delen aan kinderen. Volgend jaar hopen ze nog groter uit te pakken vanwege het 25-jarig jubileum van de actie en nog meer dozen te kunnen inzamelen. De Stichting Samaritaan draagt de Schoenendozenactie over aan GAIN, 'Global Aid Network' in Driebergen. Dit jaar doen beide organisaties het samen. We hoorden ook, dat een andere schoenendoos actie, 'Schoenmaatje' van Edukans er volgend jaar mee zal stoppen. De hoop is dat al die dozen dan straks ook via onze actie Schoendoos zullen worden ingeleverd.

Vorig jaar zijn de Schoenendozen uitgedeeld in Sierra Leone (14921), Roemenië (8686), Pakistan (7582), Oekraïne (7312) en Moldavië (3959); samen waren dat maar liefst 42.460 Schoenendozen voor evenzoveel dolblijde kinderen! Op de website van Actie4Kids kun je filmpjes zien, hoe de dozen daar werden uitgedeeld.

Mocht u nog geld willen geven voor het verzenden van de Schoenendozen, dan kunt u dat geven in de kerk of overmaken aan de penningmeester. Zet er dan wel even bij dat het voor de actie Schoendoos is; het verzenden kost vijf Euro per doos.

We bedanken iedereen die iets geeft of al iets gemaakt heeft voor de kinderen, die zelf niets hebben en er erg blij mee zijn. In de reacties zien we, dat ze steeds verbaasd reageren, dat er iemand aan hen heeft gedacht en zoveel heeft gegeven.



Op de zondagsschool zullen we de komende weken nog dozen versieren en leuke dingen maken om er in te stoppen. Daarbij luisteren we dan naar de liedjes over de Schoendoos en de mooie verhalen. Eind november zijn de

dozen verzonden en dan beginnen we op zondagsschool met het Advents-thema; daarover leest u meer in de volgende Brug.

Als u vragen of reacties hebt, dan horen we dat graag.

Namens de zondagsschoolleiding,

Aly Middelkamp.

Vrouwencontact

Op donderdag 13 september kwamen we weer bij elkaar en begon ons nieuwe seizoen. Aly heette ons welkom en deed de groeten van Tienieke en Sam en van Henk en Bertha. Tienieke had die avond rond zes uur een berichtje gestuurd, dat zij in Duitsland Henk en Bertha waren tegengekomen en dat ze nu samen iets zaten te drinken. We vonden dit erg leuk en toch ook bijzonder, dat ze elkaar op vakantie tegenkwamen.

Wij begonnen met lied 323 'Dank u voor deze nieuwe morgen' en Aly ging ons voor in gebed. Daarna zongen we lied 585 'Wij zusters hier samen gekomen', een oud bekend lied. Lammy zong dat uit het hoofd mee, want ze was eerder die dag behandeld aan haar ogen en kon nog niet weer zo goed zien. Er waren wel enkele woorden in de tekst veranderd, maar het was niet erg dat we verschillend zongen.

We luisterden naar Psalm 71 vers 14 tot 24 'Ik blijf altijd op U vertrouwen'. Onze overdenking kwam uit het boekje 'Morgen is alles anders' van Annie Verdeman. We luisterden naar het verhaal over Jezus en God. Het vertrouwen dat God aan ons geeft en de vertrouwelijke dingen die je met Jezus mag bespreken en doen.

We zongen lied 322 'Dank dank de Heer' en luisterden naar het gedicht 'Veelkleurigheid'. Ieder mens is anders, ieder z'n eigen kleur, maar samen een boeket voor de Heer. Samen zongen we nog lied 394 'Heel de weg leidt mij mijn Heiland'.

We overlegden met elkaar wie er een kaart zal krijgen voor verjaardag of ziekte. Ook zal Aernout van ons een kaart krijgen in verband met het behalen van zijn diploma van het seminarium en zijn bevestiging bij de Baptisten Gemeente Zwolle.

Hierna werd er gepraat over het verzetten van onze samenkomsten van de donderdagavond naar een middag. We keken wanneer iedereen kan en het beste lijkt de woensdagmiddag. Daarna moet er nog met De Componist worden overlegd of dat kan: Jelle zal dat afstemmen. Als dat geregeld is, zal Anke eventueel brieven sturen over deze verandering.

Daarna hadden we pauze en dronken we koffie of thee met een koek en werd er nog gezellig gepraat. We zouden na de pauze de Dankofferzakjes klaarmaken, maar Lammy was de zakjes vergeten mee te nemen. Ze nam de papiertjes met informatie mee en zal dit thuis klaarmaken. Zondag bij de dienst zullen we zoveel mogelijk uitdelen en de andere verdelen we dan om nog weg te brengen.

Aly deed met ons nog een kwis over ons reisje. Het was leuk om te doen en we kregen allemaal een afdruk met foto's en het verhaal van ons reisje. We luisterden nog naar het gedicht 'Hij leidt ons naar de haven' uit 'Wie is de rots' van Gerrit Fidler. We zongen lied 562 'Is hier een hart door vrees verward'. Hierna dankte Aly met ons en gingen we naar huis.

Op woensdagmiddag 17 oktober verwelkomde Gea ons en ze zei dat twee zusters wegens ziekte hadden afgebeld. Ook werd Jenny Terreehorst verwelkomd: zij was voor het eerst bij Vrouwencontact aanwezig.

We begonnen met het zingen van lied 502 'Ik wil jou van harte dienen'. Toen ging Gea voor in gebed, waarna we nog enkele coupletten van dat lied zongen. Jantje las uit Marcus 5 (24-34) over de vrouw die in een menigte Jezus aanraakt en genezen wordt. Nu mag ze weer onder de mensen zijn, daarvoor was ze onrein verklaard en mocht dat niet.

Daarna werd een overdenking gelezen uit de Elisabethbode: 'op zoek naar contact'. Je kunt je medemens soms opbeuren door een goed woord of door hem even aan te raken. De taal van de handen laten spreken: soms is dat genoeg. Het kan ook door het zingen of horen van liederen, een kaartje krijgen, een bezoekje of een telefoontje. Aandacht onverwacht; zoals men zegt, dat is vast gestuurd door God. Je mag nu door geloof Jezus aanraken, in Hem geloven en volgen, Zijn weg gaan en anderen daarmee helpen.

We zongen lied 527 'Geef de Heiland 't roer in handen'. We overlegden wie er een kaart van ons zal krijgen in verband met ziekte of verjaardag. Er werden enkele namen genoemd; we zullen hen een kaart sturen ter bemoediging en steun. Daarna was er pauze en dronken we koffie of thee met iets lekkers er bij. Anke inde onze contributies. Het Dankoffer voor de zending kan nog worden ingeleverd tot 14 november of worden overgemaakt aan de penningmeester van onze gemeente.

Op maandagavond 5 november is de Baptistenvrouwen Wereld Gebedsdag gepland, maar omdat er die avond maar 2 personen konden, zullen we dit nu combineren met onze bijeenkomst op woensdag 14 november a.s. Lammy vertelde nog, dat de wereldwijde gebedsdag vroeger in december werd gehouden, maar dan viel dat soms samen met Sinterklaasavond. Daarom is het toen verplaatst naar de eerste maandag van november. We waren even stil van dat verhaal, omdat het dus voor ons kleine landje in de hele wereld was verzet.

Wij hebben onze bijeenkomsten nu op woensdagmiddag in plaats van op donderdagavond, omdat de meeste ouderen er 's avonds liever niet meer op uitgaan. We overlegden nog even over de aanvangstijd en besloten om een half uur eerder te beginnen, dus om half drie. Als we later beginnen is het erg krap voor onze programma, omdat de Componist om half vijf al sluit, dus dan moet het zijn afgelopen. Dus beginnen we in het vervolg om half drie en duurt het tot uiterlijk half vijf. Gea heeft dat ook besproken met de beheerder van de Componist en vast laten leggen.

Hierna had Gea voor ons nog drie puzzels om te maken. Er was een puzzel met algemene vragen, een Bijbelse ABC-puzzel en een tussenvoegsel-woord. De Bijbelpuzzel vonden we het mooist en die hadden de meesten van ons ook helemaal goed. De andere twee waren moeilijker, maar wel leuk om te doen.

Jantje las nog een gedicht voor van Chris Eijer 'Daarom word ik stil voor U'. Gea ging voor in dankgebed en wenste ons wel thuis.

We hebben dit jaar nog de volgende datums gepland: woensdag 14 november (tevens Wereldgebedsdag) en woensdag 12 december (Kerstviering). We beginnen om half drie en het duurt tot uiterlijk half vijf.

Namens Vrouwencontact,
Aly Middelkamp.



Intrededienst Emmen

Op zondag 30 september werden Marco de Vos en Marianne Lenten bevestigd aan de Baptisten gemeente Emmen de Bron. Namens onze gemeente waren Petra Wilhelmus en Aernout de Jong aanwezig. De dienst werd geleid door ds. Wout Huizing, die preekte over de gemeente van liefde vanuit Filippienzen 1. God begint en maakt het werk ook af.

Na de bevestiging voerden Marco en Marianne samen het woord. Marianne liet ons een schilderij van een roos zien, gemaakt met geurverf. *(zie plaatje)* Ze zien er erg naar uit om samen verder te bouwen aan de gemeente in Emmen.

Hierna werden ze toegesproken door Ingeborg Janssen (namens de Unie), Aernout de Jong (namens onze gemeente) en door de voorzitter van het bestuur van de Bron. De betrokkenheid was groot en het was een feestelijke dienst!



Open Huis 30 jaar

Het 'Open Huis van de Kerken' is er voor mensen, die eenzaam en soms verward door de straten van Assen dwalen; hun aantal groeit. Het Open Huis aan de Brink biedt zes dagdelen per week een huiskamer voor een kop koffie en - belangrijker nog - een luisterend oor met aandacht voor wie dat nodig heeft.



Tientallen mensen komen dan binnen. Met name in de weekenden - op zaterdag en zondagen - als de rest van Assen bij gezin en vrienden is, is het druk. Ook dan staan altijd enkele van de in totaal 50 vrijwilligers klaar, die het Open Huis al dertig jaar draaiende houden. Iedereen is welkom, je mag er zijn als mens die warmte en gezelligheid zoekt. Als iemand met een concreet probleem komt, dan kan het Open Huis doorverwijzen, maar alleen op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker.

Al 30 jaar is het Open Huis zo een antwoord op het groeiende probleem van eenzaamheid in onze samenleving. Op 12 november 1988 werd de Interkerkelijke Stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal Werk officieel opgericht. Dit jaar zal het tweede weekend van november in het teken staan van de viering van het 30-jarig bestaan van de stichting.

Open Huis bestaat

30
jaar

en organiseert

op zaterdag 10 november
en zondag 11 november a.s. een

KLAVERJAS-2-DAAGSE

Aanvang beide dagen 14.00 uur

Opgave* bij het secretariaat of per email:
info@openhuisassen.nl

*opgave vóór 11 november a.s. per geldt een maximum aantal inschrijvingen

Op zaterdag 10 en zondag 11 november is er een Klaverjas-twee-daagse; aanvang beide dagen 14 uur. Deelnemers kunnen zich opgeven vóór 1 november bij het secretariaat of per email: info@openhuisassen.nl. Zaterdag en zondag worden er per dag vijf boompjes gespeeld; na drie boompjes - om ca. 18 uur - is er een buffetmaaltijd. Iedere dag zijn er mooie prijzen en lekker eten!!

Het Open Huis wordt al die jaren al gesteund door de kerken in Assen; daarom nodigen we op zondag 11 november 2018 allen uit om na de kerkdienst koffie, thee of frisdrank te komen drinken in het Open Huis.

Op maandag 12 november 2018 vindt de officiële viering plaats ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat; graag voor 5 november. De viering is in 'De Kandelaar', Oude Molenstraat 20 te Assen, 's middags om 16 uur. Het is een dankdienst onder leiding van Mgr. Ron van den Hout (Bisschop van Groningen-Leeuwarden). Na afloop is er om 17 uur een receptie, waar u onder het genot van een hapje en een drankje elkaar kunt ontmoeten en gelukwensen met het werk, dat we samen al 30 jaar steunen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria Dreesens-Willeman, telefoon 399583 of via email: info@openhuisassen.nl

Intrededienst Aernout de Jong in Zwolle



Zondag 16 september was het een bijzondere dag voor Aernout en Janneke; Aernout werd bevestigd als predikant voor 3 dagen per week in Zwolle. Vanuit onze gemeente waren 11 mensen naar Zwolle gegaan....een geweldig aantal, dus we waren goed vertegenwoordigd!

Het was een heel mooie en warme dienst, geleid door Ds. Marco de Vos en met medewerking van een leuk combo! Er werd gelezen uit Korinthe 1 vers 13; het bekende vers over de liefde en daar preekte hij ook over. Mooie, warme woorden, uiteraard vooral gericht op het werk dat Aernout gaat doen.

De kinderen kwamen binnen en brachten een zelfgemaakte bloempot met plant (dat is iets wat wij missen... kinderen in de dienst, maar wie weet...). Daarna volgde de eigenlijke bevestiging met een delegatie van jong tot oud vanuit de gemeente Zwolle...erg mooi gedaan! Aernout las uit de Bijbel Psalm 24 vers 4 en vertelde in zijn preek waarom de



keuze hierop gevallen was; het had onder andere te maken met zijn verblijf in Taizé in een klooster.



Hierna wat toespraken, waaronder een van ondergetekende. Per persoon hadden we 3 minuten; en omdat ik het had opgeschreven en geklokt, lukte dat prima. Uiteraard was dit ook afgestemd met ons bestuur, zodat ik namens onze gemeente mocht spreken.



De collecte was, op verzoek van Aernout, voor een goed doel, te weten Stichting 'Hart voor Zwolle' (klinkt bekend in de oren...); deze stichting probeert een brug te slaan tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren: prachtig doel!

Uiteraard was er, na afloop van de dienst, gelegenheid tot feliciteren en er waren heerlijke hapjes. Deze catering was door

Zwolle perfect georganiseerd; ook van te voren al heerlijke taart en koeken bij de koffie/thee en de salades en andere hapjes waren zeer goed verzorgd en erg lekker!

Kortom; het was de moeite waard om heen te gaan en uiteraard hebben we "onze Aernout en Janneke" Gods zegen gewenst om samen met de gemeente Zwolle er ook daar een geweldige tijd van te gaan maken!

Liefs, namens alle aanwezigen vanuit Assen,
van Anke Gorter.



Privacy binnen onze gemeente - 4

Er is veel te doen over privacy; de vraag daarbij is welke gegevens over ons bekend zijn en wat daarmee wordt gedaan. Ook binnen onze gemeente zijn gegevens vastgelegd van leden en vrienden en daarvoor gelden de privacy-wetten ook. In de vorige uitgaven van de Brug kon u al meer lezen over privacy en wat dit voor onze gemeente betekent.



Bij inschrijving van leden en vrienden in onze gemeente zijn vaak ook gegevens van gezinsleden doorgegeven. Van een gezin werden dan doorgaans ook de gegevens van minderjarige kinderen door de ouders opgegeven. Soms zijn die kinderen later gedoopt en dan worden ze zelf als lid ingeschreven. Maar anders blijven ze gewoon als 'kind' bij hun ouders in het adresboekje staan. Als die kinderen uit huis gaan, dan moet dat wel even worden doorgegeven. En als dat op prijs wordt gesteld, dan worden ze daarna op hun eigen adres vermeld.

In de statuten van onze gemeente is vermeld, dat kinderen tot 18 jaar als gezinslid kunnen zijn ingeschreven. Oudere kinderen beslissen zelf of ze de relatie met de gemeente willen voortzetten: dan kunnen ze als 'vriend' van de gemeente worden ingeschreven. In de afgelopen jaren hebben we dat niet doorlopend bijgehouden: daarom staan er in ons adresboekje ook nog wel oudere kinderen als 'gezinslid' vermeld. De privacy-wet is nu mede een aanleiding om dat bij te gaan werken; betrokkenen zullen via hun ouders worden benaderd om te vragen of ze hun relatie met de gemeente willen voortzetten.

Binnen onze gemeente kennen we ook veel alleenstaande ouderen. Soms gebeurt het, dat we zo iemand missen en niet kunnen bereiken: bijvoorbeeld na een onverwachte ziekenhuisopname. In zo'n geval willen we graag even contact kunnen opnemen met een familielid, om te horen wat er is en hoe het gaat. Maar dan moeten we weten, wie we daarover kunnen bereiken. Daarom vragen we aan alleenstaande leden en vrienden om een contactpersoon door te geven. Die gegevens worden niet gepubliceerd, maar kunnen uitsluitend worden ingezien door voorganger en bestuursleden; dat gebeurt alleen als er vanuit pastoraal oogpunt contact moet worden opgenomen.



De nieuwe privacy-wetgeving is veelomvattend. In de Brug leest u meer over dit onderwerp; op onze website kunt u alle publicaties over 'Privacy' terugvinden. Als u vragen of reacties hebt, dan kunt u terecht bij de secretaris van de gemeente: die kan u daar meer over vertellen.

Bert Middelkamp

Foto's van toen

Lieve mensen,

Aan het begin van de jaren negentig waren er veel jonge gezinnen in onze gemeente en was er ook levendig zondagsschoolwerk, waarbij de hele gemeente werd betrokken.

Groot feest was het jaarlijkse zondagsschool-uitstapje: dan werden op een zomerse zaterdag een flink aantal 'vaders-met-auto' gecharterd om met de hele groep ergens naar toe te gaan. In 1991



gingen ze naar 'Kabouterland' in Exloo; de kinderen op deze foto's hadden zich er op voorbereid met mooie mutsen van crêpe-papier. Nu zijn ze ruim 25 jaar ouder en kunnen ze wellicht met hun eigen kinderen naar Kabouterland, want dat bestaat nog steeds.



Als u zelf ook nog leuke foto's van vroeger hebt, dan willen we die herinneringen ook graag delen in deze rubriek.

Liefs van Anke Gorter.

Bijbelstudie seizoen 2018-2019

Lieve mensen,

Op 11 oktober kwamen we met negen mensen bijeen bij ons thuis voor de aftrap van het nieuwe seizoen van de Bijbelstudie. Pieter en Hanna-Ruth hadden de avond samen voorbereid.

Nadat Pieter ons was voorgedaan in gebed lazen we eerst een flink gedeelte van Zacharia; 2:1-9 en daarna 2:10-17. In het eerste stuk wordt gesproken over vier horens en vier smeden; ook wordt vermeld dat er een man met een meetlint is u begrijpt dat hier wat over te vertellen viel de Heer zegt dat Hij zelf rondom de stad een muur van vuur zal zijn

In het tweede deel spreekt de Heer; als de vier winden van de hemel heb ik jullie verspreid wees stil voor de Heer, al wat leeft, want Hij komt uit zijn heilige woning naar buiten

Na de pauze spraken we over Lucas 5; Jezus ziet een tollenaar zitten, die Levi heet. Hij zegt: Volg mij en Levi stond op en volgde hem Wat zouden wij doen in zo'n geval ?? Ook werd er gemopperd omdat Jezus at met tollenaars en zondaars, maar Jezus zei: gezonde mensen hebben geen dokter nodig maar wie ziek is wel u zult begrijpen dat ook hier weer veel over te vertellen en te leren viel

Wist u trouwens dat de boeken van de kleine Profeten passen op één boekrol? Zulke leuke informatie krijg je tijdens de Bijbelstudie! Wilt u er de volgende keer ook bij zijn? Van harte welkom!

De volgende keer hopen we DV bij elkaar te komen op donderdag 8 november a.s. ten huize van de familie Duursema aan de Derkingehof. De aanvang is half acht.

Liefs, namens de Bijbelstudiegroep,
Anke Gorter



ArendState vraagt pastorale bezoekers

Met ingang van 1 oktober is de verhuizing begonnen van Arendshorst naar ArendState. Inmiddels is iedereen over. In verband met die overgang zijn er heel wat lege plaatsen gekomen bij de pastorale bezoekers. Daarom nu aan u of jou de vraag: wie kan en wil met enige regelmaat bezoeken brengen aan bewoners van ArendState?



U kunt denken aan minimaal drie bewoners en maximaal – zo veel als u zelf aan kunt, maar 5 tot 8 bewoners is een heel mooi aantal. De omvang van het werk kun je dus

voor een belangrijk deel zelf bepalen, en je bent ook niet gebonden aan vaste dagen.

Hoe vaak? Sommige bewoners vinden het fijn om één keer per maand bezoek te krijgen, anderen zeggen misschien dat één keer per twee of drie maanden voldoende is. Er zijn ook situaties dat het wenselijk is om vaker dan één keer per maand te komen.

Hoe ziet zo'n bezoek eruit? Om te beginnen krijgen bewoners natuurlijk alleen bezoek als ze daar zelf prijs op stellen. Inhoudelijk is een pastoraal bezoek net iets méér dan een gezellig praatje bij de koffie. Uitgangspunt is: hoe gaat het met u? En dan gaat het over het lichamelijk, sociaal, psychisch en geestelijk welzijn. Het zou mooi zijn dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd, zodat er ook van hart tot hart gesproken kan worden. De meeste bewoners vinden het fijn dat er ook uit de Bijbel gelezen en gebeden kan worden. Maar dat is altijd in overleg. De bewoners worden benaderd zonder dat rekening wordt gehouden met hun (kerkelijke) achtergrond.

Wat levert het op? Er wordt geen financiële vergoeding gegeven, want het gaat om vrijwilligerswerk. Maar de geestelijke voldoening die het brengt kan groot zijn: iets betekenen voor een ander, een echt persoonlijk contact, en wat je kunt leren van een oudere die vaak veel (meer) heeft meegemaakt – het zijn allemaal dingen waardoor je ook zelf verrijkt wordt.

Heeft u / heb jij belangstelling voor dit mooie werk, neem dan contact op met de geestelijk verzorger van ArendState:

Folkert Folkerts

ffolkerts@accoladezorg.nl

Locatie ArendState
Groningerstraat 25
9401 BH Assen
0592-76 33 30


Accolade Assen
met elkaar

Berichten van de Unie



Najaars AV: de komende AV is op vrijdag 9 november in Zwolle; dat is dichtbij, dus wellicht een goede mogelijkheid om de AV een keer als gast bij te wonen. Aernout de Jong zal daar de Avondmaalsviering verzorgen.

Naast een nieuw boek uit de Baptistica reeks zijn er presentaties van diaconale jongerenreizen in binnen- en buitenland; ze maken tijdens de AV kans op extra subsidie door een stemming door de afgevaardigden.

Tijdens deze AV worden voorstellen besproken over de ontwikkelingen bij de 'Missionaire Gemeente Ontwikkeling', waarbij activiteiten op het gebied van Zending, Toerusting, Pionieren en Jeugdwerk efficiënter worden gestroomlijnd.



Er is een voorstel om de 'kascontrole' niet meer uit te besteden; dat zorgt er dan mede voor dat in de gepresenteerde begroting 2019 de kosten verder worden verlaagd. Daarnaast zal er een 'verklaring van verbondenheid' worden besproken, waarin we vastleggen om na het stoppen van de 'Nationale Synode' wel door te gaan om met andere kerken het belang van

eenheid te onderschrijven.

In de aparte samenvatting over Unie-ABC staat een overzicht van de historie en welke voorbereidingen er in de afgelopen zeven jaar zijn getroffen. Op de AV zal worden voorgesteld om afspraken te maken over samenwerking en daarnaast een intentieovereenkomst voor een fusie vast te stellen, waar een fusiecommissie dan mee aan de slag gaat. Het zal nog wel een viertal jaren vergen om alles af te stemmen en te regelen, maar we gaan er dan wel concreet mee bezig. De samenwerking kan volgend jaar al ingaan en heeft betrekking op zendingsprojecten, vorming van voorgangers en ondersteuning van gemeenten. Meer informatie over de AV op de website van de Unie of via de secretaris van de gemeente.

Conferentie 'Leiderschap Leven' en Martin Luther King: vijftig jaar na de moord op Martin Luther King organiseren het Baptisten Seminarium en de Vrije Universiteit op 19 november een symposium over leiderschap in het licht van het leven van de beroemde activist en baptistenvoorganger. Hoofspreker dr. Reggie Williams zal daarin lessen trekken uit het leven van King, maar ook van Dietrich Bonhoeffer en Harriet Tubman, voor christelijk leiderschap in de 21e eeuw. "Als we hun leven als heilige teksten bestuderen, kunnen ze ons helpen bij de ethische inrichting van ons eigen leven, met de uitdagingen van onze eigen tijd." Meer informatie en aanmelden: www.baptisten.nl.



Regiodagen 2019: begin 2019 organiseert de Unie opnieuw samen met ABC Gemeenten vier Regiodagen. Dit zijn dagen van inspiratie, toerusting en ontmoeting, bestemd voor

- mensen die bijdragen en meewerken in hun plaatselijke gemeente
- mensen die taken doen, tot eer van God en tot zegen van mensen
- mensen die vanuit hun liefde voor Jezus en de vrucht van hun inzet willen groeien

De Regiodag Noord is gepland op 23 maart; noteer de datum alvast!



Baptisten.nu:

er is weer een nieuwe uitgave van Baptisten.nu verschenen.

Daarin staan o.m. berichten over een interview met oud-Unieraadslid Marina de Bie die woont en werkt in Zuid-Soedan, Friese voorgangers die elkaar regelmatig ontmoeten en Arie Verduijn (voorganger Baptistengemeente Veenendaal) over de verhouding tussen gemeenteopbouw en missionair zijn.

De nieuwste uitgave van Baptisten.nu ligt op de tafel in de hal; neem gerust een exemplaar mee.

Agenda Unie-activiteiten	
9 november	Najaars Algemene Vergadering in Zwolle
11 november	Seminarium Zondag
19 november	Conferentie 'Leiderschap Leven'
10 februari	Seminarium Zondag
2019	
9/16/23-2 + 23-3	Regiodagen van Unie-ABC; op 23 maart in het Noorden
18-20 maart	Leidersconferentie Unie-ABC in Apeldoorn
<i>Meer informatie: www.baptisten.nl</i>	

Happietaria is weer geopend!

Schuif aan voor een beter bestaan



Wat is Happietaria?

Happietaria Groningen is hét pop-up restaurant voor het goede doel! Het restaurant draait volledig op vrijwilligers en we streven ernaar zo veel mogelijk gesponsord te krijgen. Hierdoor gaat bijna alle omzet rechtstreeks naar het goede doel. Het initiatief wordt breed gedragen onder de christelijke studentenverenigingen in Groningen (N.S.G., Yir'at 'Adonay, GSV en Ichtus) en een groot gedeelte van de vrijwilligers komt van deze verenigingen. Wij openen onze deuren dit jaar voor de 24ste keer en hierbij heten we u van harte welkom! Happietaria Groningen is geopend van 22 november tot 20 december, van 17:00 tot 23:00.

Het doel

Happietaria zet zich elk jaar in voor een specifiek doel. De complete winst gaat dit jaar naar een project van stichting Tear: Rampenpreventie in Nepal, Bangladesh en India, waar moessons elk jaar grote schade aanrichten. Tear werkt volgens het motto: 'Voorkomen is beter dan genezen'. Met lokale partnerorganisaties wordt de lokale bevolking getraind om zich beter voor te bereiden op rampen, maar ook om effectief in actie te komen tijdens overstromingen. Meer informatie? Kijk op www.happietariagroningen.nl !

Reserveren?

Tussen 22 november en 20 december zal het restaurant 6 avonden per week geopend zijn. Op deze avonden zijn er 2 shifts waarvoor u kunt reserveren. De eerste shift zal van 17:00-20:00 plaatsvinden en de tweede shift zal van 20:00-23:00 zijn. U kunt reserveren via de website: www.happietariagroningen.nl of door te bellen naar 06-1280 9018.

Bent u niet in de gelegenheid om te komen eten in ons restaurant maar wilt u wel graag bijdragen, dat kan! U kunt dan uw gift overmaken naar NL57 RABO 0320 3782 92 t.n.v. Stichting TEAR fund Nederland, o.v.v. Gift Happietaria Groningen 2018.

We hopen u snel te zien in ons restaurant!



NBG berichten

Geef kinderen in Kenia een bijbel: in de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Maar kinderen hebben op school wel een bijbel nodig. Het NBG wil aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven. Het gaat om het gebied van de Masai. Docente Nelius werkt op een school waar veel Masai-kinderen naartoe gaan en ziet hun problemen dagelijks. 'Een eigen bijbel is heel speciaal voor de kinderen. Daarmee wordt het geloof echt iets van henzelf'. Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/kenia voor informatie of het geven van een gift.



Gratis adventskalender: 'Het wordt licht'. Het NBG presenteert een speciale kalender voor de adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en een kunstwerk dat daarbij past. Op de achterkant van elke pagina staat een bijbelpassage met een korte uitleg en een vraag om over na te denken. De kalender is gratis te bestellen op "debijbel.nl".

NBG-Bijbelquiz: het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt voor de dertiende keer met een eigen bijbelquiz. Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Met andere ogen'. Dat is het thema van de Bijbelzondag. Ook is er een quiz voor kinderen; Bijbelbolleboos. Het quizpakket kan aangevraagd worden bij het Klantencontactcentrum van het NBG: info@bijbelgenootschap.nl. Aanvragers krijgen een link toegestuurd waarmee ze het quizpakket kunnen downloaden.

Samenleesbijbel Junior: onlangs verscheen de 'Samenleesbijbel Junior', een bijbel om met kinderen van 4-7 jaar te lezen. Deze bijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het NBG in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. De Samenleesbijbel Junior sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel. De Samenleesbijbel Junior kost € 19,95 en is verkrijgbaar in de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap en in de boekhandel.



Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl



KERSTMIDDAG

speciaal voor SENIOREN

**Vrijdag 21 december - vanaf drie uur
in wijkcentrum 'De Componist'
Paganinilaan 15, Assen – Noorderpark**

- Ontvangst met koffie, thee of chocolademelk en een kerstraktatie
- Gezellige kerstviering in ontspannen sfeer
- Op het programma staan zingen, Bijbellezing en overdenking (*informatie over sprekers volgt*)
- We zingen ook de traditionele kerstliederen
- Begeleiding samenzang: Diana Bakker (orgel)

- ❖ *Welkom in de ruime zalen van wijkcentrum de Componist*
- ❖ *Geen harde muziek en geen overvolle ruimte*
- ❖ *Gemakkelijk zitten rond tafels in de zaal*
- ❖ *Herkenbare kerstviering op een comfortabel tijdstip*

Aanvang drie uur; de bijeenkomst duurt tot ongeveer half vijf.

Toegang en plaatsen zijn vrij / er wordt een collecte gehouden voor de onkosten

**baptisten gemeente
assen**

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Meer informatie? Neem contact op met de Baptisten
Gemeente Assen. Telefoon 0592 – 341210 of 356195. Of
per mail: info@baptisten-assen.nl

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	4 november	11 november
Voorganger	Piet Brongers	Jan Foppen
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Anke Gorter	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Petra Wilhelmus	Anne Duursema
2 ^e collecte	Vieringen	Noodfonds
Bijzonderheden	Viering Heilig Avondmaal	
Begeleiding	Diana Bakker	Henk Samplonius
Geluid	Hans Romijn	Wietze Gorter
Beamer	Hanna-Ruth van Wingerden	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Tieneke de Vries	Greta Koudenburg
Koffie	Fam. Buwalda	Fam. Terreehorst
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi zr Niezing	Anne Duursema	Anne Duursema

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	18 november	25 november
Voorganger	Jan Brouwer	Aernout de Jong
Begroeting	Jan Hoekstra	Petra Wilhelmus
Mededelingen	Jelle Hoekzema	Bert Middelkamp
Raadskamer	Bert Middelkamp	Jelle Hoekzema
2 ^e collecte	Goede doelen	Kinder- en Jeugdwerk
Bijzonderheden	Gesprekstafel na de dienst	Eeuwigheidszondag
Begeleiding	Diana Bakker	Diana Bakker
Geluid	Gerrit Buwalda	Karin Middelkamp
Beamer	Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Aly Middelkamp
Koffie	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Middelkamp en Wietske Moddejonge
Koster	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema
Taxi zr Niezing	Jelle Hoekzema	Anne Duursema

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

2 december	9 december	16 december	Zo
Gerry de Vries	Melchert Dijkstra	Kina Tigelaar	Vo
Wietske Moddejonge	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Bg
Gea Buwalda	Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Me
Anke Gorter	Gea Buwalda	Jan Hoekstra	Ra
Gemeenteontwikkeling	Huisvesting	Vieringen	Co
Viering Heilig Avondmaal 1^e Advent	2^e Advent	3^e Advent	Bz
Henk Samplonius	Ita Dijkstra	Diana Bakker	Be
Hans Romijn	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Hanna-Ruth van Wingerden	Bm
Tieneke de Vries	Greta Koudenburg	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Duursema	Fam. Van Wingerden	Fam. Buwalda	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
Petra Wilhelmus	Jelle Hoekzema	Anne Duursema	Ta

Andere bijeenkomsten

Donderdag 8 november om 19:30 uur	Bijbelstudie	<i>bij fam. Duursema, Derkingehof 39</i>
Maandag 12 november om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Jelle Hoekzema, Kersenhof 12</i>
<u>Woensdag 14 november</u> <u>om 14:30 uur</u>	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>
Donderdag 6 december om 19:30 uur	Bijbelstudie	<i>bij fam. Buwalda, Vondellaan 53</i>
Maandag 10 december om 19:30 uur	Bestuursvergadering	<i>bij Anke Gorter, Anemoonstraat 7</i>
<u>Woensdag 12 december</u> <u>om 14:30 uur</u>	Vrouwencontact	<i>De Componist</i>

De verjaardagskalender

op 30 oktober	wordt	Aly Middelkamp-Dusseljee	61	jaar
op 1 november	wordt	Wim Eisses	61	jaar
op 2 november	wordt	Ria Hoekstra-Sluman	84	jaar
op 4 november	wordt	Wietske Moddejonge-de Wind	79	jaar
op 5 november	wordt	Pieter van Wingerden	38	jaar
op 8 november	wordt	Marijke v. Spengen-Ekkelenkamp	61	jaar
op 15 november	wordt	Martha Springer-Blank	85	jaar
op 15 november	wordt	Thora Wijnstra-Van Leeuwen	70	jaar
op 20 november	wordt	Jan Hoekstra	86	jaar
op 20 november	wordt	Marja Middelkamp	36	jaar
op 23 november	wordt	Trea Eisses-Molema	62	jaar
op 30 november	wordt	Anke Gorter-de Heus	73	jaar
op 11 december	wordt	Jan Venema	82	jaar
op 13 december	wordt	Greta Koudenburg-Grooten	56	jaar
op 16 december	wordt	Karin Middelkamp	25	jaar
op 25 december	wordt	Mariëtte Koudenburg	27	jaar
op 26 december	wordt	Henk Warrink	64	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Puzzel



In de vorige Brug stond een puzzel uit het 'Bijbel Basics'-materiaal van het Bijbelgenootschap, dat kan worden gebruikt voor de Zondagsschool. Het was een puzzel in verschillende stappen: kon u het helemaal oplossen? Dan kon de oplossing worden gevonden van 'zoek de zegen': Wie krijgt in het bijbelverhaal de zegen van zijn vader? De oplossing is: Jakob krijgt de zegen.

Deze keer opnieuw een puzzel van het Nederlands Bijbelgenootschap. De namen van de bijbelboeken staan hieronder door elkaar. Kun je de letters in de goede volgorde zetten?

1. Het laatste boek van het Oude Testament is **Haaiclem**.
2. In **Raze** kun je lezen over de terugkeer uit de ballingschap.
3. Paulus schreef twee brieven aan **Moe Stuit**.
4. De profeet **Mosa** was een boer met veel schapen.
5. De priesterzegen staat in **Ruimen**.
6. In **Moeder uit Monu** staat een lange redevoering van Mozes.
7. In **Sudoxe** lees je dat het volk Israël wegging uit Egypte.
8. **No Mieren** volgt op Handelingen.
9. **Trees** werd koningin.
10. **Job Ada** is een van de zogenaamde 'Kleine Profeten'.
11. De Bijbel begint met **Enge Sis**.
12. Paulus schreef een brief aan de **Fiere Zes**.
13. In **Inham Ee** lees je over een schenker die terugkeerde naar Jeruzalem.

Nadat je de dertien namen van de bijbelboeken hebt gevonden, zet dan de eerste letters van de antwoorden achter elkaar. Wat lees je?

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris postadres	Bert Middelkamp, Kennemerland 44, 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95
Penningmeester	Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen en giften	rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)
Website	www.baptisten-assen.nl
Facebook	www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*